

Bezinnend op weg naar Kerst



Engelen lopen op kousenvoeten, je hebt stilte nodig om ze te kunnen opmerken

Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in.

Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

In de Adventstijd, van 2 december tot en met 6 januari, willen wij, Marga Engelage, en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH. Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken.

Wilt u deze mails ontvangen?

Geef u dan op bij Freek ten Berge; Emailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com

Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar Pasen al heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

Hebt u geen computer / e-mailadres?

Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en adres doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?



Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage (*pastoraal werker*) en ds. Eveline Struijk