

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 7 - nummer 2



In dit nummer o.a.

Bedevaart Lourdes



**Baak laatste
weekendviering**



In de spotlights

Paul Seesing



Inhoud

Jaargang 7, nr. 2

Colofon	2
Van de pastores / Zegenbede	3
Stijn Fens in Lochem	4
Bestuurstafel / Vertrouwenspersoon	5
PCI / Bedevaart Lourdes	6
Kerkbalans 2019	7
De Passie / Rectificatie / Week van	
Gebed / Onderweg groeiend in geloof	8
In de spotlights: Paul Seesing	9
Jezus Onderweg / Pelgrimeren in	
Limburg	10
Geloofsgemeenschap H. Martinus	
in Baak gaat door!	11
Carnaval / Leesrooster	12
Bijlage vieringschema	13
Vieringschema	14
Kids & Teens	16

Uit de geloofsgemeenschappen

Zutphen	18
Brummen	18
Joppe	19
Lochem	21
Vorden	22
Borculo	23
Ruurlo	24
Hengelo	25
Keijenborg	26
Baak	27
Drempt	28
Olburgen	29
Steenderen	30
Vierakker	31

Onze Koren:

Herenkoor St. Cecilia/VEK Keijenborg 32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 3: 1 maart 2019

betreft periode 9 maart t/m 5 mei 2019

Inleveren kopij tot 8 februari 2019

2019

Voor dit nummer van *Onderweg* kwam het zo uit dat de redactievergadering plaatsvond tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Je zit nog volop in deze, voor de meeste mensen, feestelijke tijd, maar toch moet je even je gedachten verzetten om deze nieuwe *Onderweg* klaar te maken met allerlei artikelen en afbeeldingen. Deze *Onderweg* staat o.a. in het teken van de Actie Kerkbalans, die altijd in het laatste deel van januari wordt gehouden, dit jaar van 20 januari t/m 3 februari. Op pagina zeven kunt u de jaarcijfers van onze parochie lezen, de werkelijke cijfers over 2017 en de begroting van 2019. Deze zijn aangeleverd door onze nieuwe penningmeester Ton Vos. Over het algemeen leest men alleen de locatiepagina van zijn/haar eigen geloofsgemeenschap, maar in dit geval wil ik u wijzen op de locatiepagina van de geloofsgemeenschap H. Willibrord in Hengelo, pagina 25. Het gaat over de secularisering in onze kerk die zich in onze parochie steeds meer laat gelden. Alle geloofsgemeenschappen hebben hier in meerdere of mindere mate mee te maken. Ook op pagina acht staat een artikel over deze materie onder de titel 'Onderweg groeiend in geloof'. Ik wens u allen in het nieuwe jaar veel leesplezier met ons mooie blad en bovenal een gezond en gezegend 2019, ook namens de andere redactieleden.

Joseph Wissink

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, voorzitter
T.J.G.M. (Theo) Lam, vicevoorzitter
Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen, secretaris
A.J.M. (Ton) Vos, penningmeester
H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen
H.J.B. (Huib) Winkeler, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille communicatie
P.H.M. (Paul) Seesing



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
tel. 06 53 21 40 17
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg

pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen

pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

Mieke Degen en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
Tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Email: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

Tel.: 06 44902208
Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
Email: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis

parochiemedewerker, tel.: 06 11178334
Email: m.storteler@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie

Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610
Email: g.spekkink@12apostelen.nl

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan *Onderweg* o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

Email: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving

en realisatie: Repro Design, Zutphen

Foto omslag: Kerkbalans, p. 7

Dat het een gezegend jaar mag worden



Waar moet een openingsartikel in dit nummer van *Onderweg* over gaan? Ja, je moet wat zeggen en aandacht geven aan de Kerkbalans. Dat zal dan ook zeker gebeuren, maar er is meer want we willen toch de zegen hebben over ons werk binnen de parochie? Wij gunnen toch iedereen iets van Gods zegen in het leven?

Het is ook niet voor niets dat in de liturgie van 1 januari een tekst opgenomen is die we kennen als een overbekende zegen:

*“Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”*

(Numeri 6, 24-26 NBV vertaling 2004)

Hoeveel vieringen zijn niet met deze woorden geëindigd? Ik denk dat ze niet meer te tellen zijn. Het kan ook niet anders omdat het één van de mooiste zegeningen is die we tegenkomen in de Heilige Schrift.

Van oorsprong is deze zegening een priesterzegen. De Ark des Verbonds werd door priesters gedragen. Zo was God altijd in hun midden en moesten zij namens God de zegen uitspreken (Deuteronomium 10, 8). Een speciale stam was hiervoor uitgekozen om de priesters te leveren, namelijk de stam der Leviëten. Zij hadden geen specifiek gebied waar ze mochten wonen in het beloofde land. Nee, zij waren er voor alle stammen. En als zij de bovenstaande zegen uitspraken, dan was deze niet voor één persoon maar voor allen aanwezig. Met u wordt dan bedoeld het gehele volk Israël. En tegenwoordig voor een ieder die zich verbonden voelt met de God van Abraham, Isaac en Jacob.

De zegen was voorbehouden aan de priesters zoals de Thora deze voorschreef. Of toch niet?

In 1959 ontdekte de archeoloog Gabriël Barkay op de westelijke helling van het dal van de zonen van Hinnom in een groot tweezilveren plaquettes uit de zevende eeuw voor Christus. Op deze plaquettes waren de woorden van de Numeri zegen duidelijk te herkennen. Onmiskenbaar zijn dit de oudste citaten uit het Oude Testament ooit gevonden. Er werd geconcludeerd dat deze zegen niet alleen in de tempel werd gebruikt maar ook gewoon in het dagelijkse leven.

Met deze gedachte komen we in de huidige tijd, 2019. We kunnen elke dag de

vraag stellen naar de betekenis van een zegen. Wat betekent een zegening in deze tijd? Voor sommigen niet veel en voor een ander juist heel veel. Het ontvangen van een zegen is een teken dat God met jou wil zijn. Dat is wat we ten diepste mogen ervaren, ook als we kijken naar de zegen uit Numeri. Het is een voelen dat God jou wil omringen en begeleiden. Je kunt dan als mens enkel buigen en ontvangen, want het is een enorme genade.

Betekent dat dan dat een zegen alleen ontvangen is? Niets is minder waar: een zegen vraagt om een antwoord. Het is een antwoord waarin een opdracht huist.

Ook wij proberen in 2019 als parochie deze opdracht waar te maken. Ondanks dat het tegenwoordig niet gemakkelijk is om deze opdracht gestalte te geven, want we leven in een tijd dat de boodschap van de kerk niet helder wordt verstaan. We leven simpelweg in een crisis als het om geloofsverkondiging gaat. Veel mensen hebben geen boodschap meer aan wat wij willen uitdragen. Terwijl ik dit opschrijf vraag ik me af of dit ook waar is. Kunnen we nog geloof vinden in onze contreien? Meer dan je denkt is mijn stellige overtuiging.

Ja, niet gemakkelijk, we hebben elkaars hulp nodig om toch waar te maken waar we voor staan. En, niet te vergeten, dat God, ook al merken we daar soms niets van, toch met ons meetrekt. De woorden van Numeri mogen daar een voorbeeld van zijn.

Om onze opdracht blijvend karakter te geven is hulp nodig. Hulp in de vorm van Kerkbalans. Dit geld hebben we hard nodig om onze geloofsgemeenschappen financieel gezond te houden.

We zullen dus aan het begin van 2019 weer een beroep op u allen doen. Doe mee en weet dat wij zo iets kunnen laten zien waarvoor we willen staan.

Het moet duidelijk zijn dat de Actie Kerkbalans erg belangrijk is. Evenzo belangrijk is dat wij graag een beroep op u allen doen om actief mee te werken als vrijwilliger. Op veel plekken in onze parochie zijn veel vacatures te vinden. Meldt u aan en weet dat het waard is om samen te werken aan ons mooie katholieke geloof.

Ik kan dan alleen maar zeggen, mede namens Marga Engelage en Jaap van Kranenburg: Dat het een gezegend jaar mag worden!

Harry Scheve, pastoor

Zegenbede

Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang moge zijn in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen.

Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

En moge God ons zegenen met honger en dorst, honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten, totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen.

Amen.

Bewerking van een Franciscaner Zegenbede
Bron: www.biddeniseenweg.nl

Stijn Fens in Lochem

Op maandag 19 november hield Stijn Fens in de H. Josephkerk in Lochem een lezing over paus Franciscus en de crisis rond het seksueel misbruik in de Kerk. Nadat het aanwezige publiek koffie had gedronken opende de voorzitter van de Lochemse locatieraad, Anton Schilderink, de avond met een inleidend woord en heette hij Fens van harte welkom. De journalist van o.a. Trouw en de KRO stak in een vlot tempo van wal voor zo'n 120 belangstellenden.



Allereerst verklaarde hij zijn fascinatie voor de Katholieke Kerk, en in het bijzonder het Vaticaan. Toen hij in 1978 als twaalfjarige jongen samen met zijn vader (de vermaarde literatuurcriticus Kees Fens) in Rome was moest er een nieuwe paus worden gekozen. 1978 was immers het jaar van de drie pausen: Paulus VI stierf, werd opgevolgd door Johannes Paulus II, maar deze stierf drie maanden na zijn aantreden ook al, zodat er weer een nieuwe paus moest worden gekozen.

De kleine Stijn raakte gefascineerd door de zwarte en witte rook die opsteeg uit de Sixtijnse kapel. Hij zei tegen zijn vader: 'Papa, later als ik groot ben wil ik een conclaaf verslaan!' Zo gezegd zo gedaan. Stijn ging Italiaans studeren, en trad na zijn studie in dienst bij de KRO. Hij werd Vaticaan-watcher.

'Religie zorgt voor barmhartigheid en aandacht, het moet ook maatschappelijke misstanden aan de orde stellen, en dat is precies wat Franciscus wil,' zo sprak Fens. Vervolgens ging hij in op het pontificaat van Franciscus: de vier kenmerkende eigenschappen van deze paus zijn volgens Fens ten eerste dat hij een jezuïet is, ten tweede dat hij een Zuid-Amerikaan is, ten derde is hij de eerste Franciscus en op de vierde plaats is het dat hij een Einzelgänger is.

Fens: 'Zijn entree was fantastisch met zijn 'buona sera' (goedenavond). Eenvoud kenmerkt Franciscus. Hij draagt geen stola, laat zich niet rondrijden in een limousine maar pakt een busje, woont in een eenvoudig appartement in plaats van een luxe woning in het Apostolisch Paleis. Bij hem gaat het altijd om de barmhartigheid, het opkomen voor de minderbedeelden, de zwakkeren. Met zijn charisma gaf hij de Kerk een nieuw elan, zette hij de Kerk opnieuw in de markt.

De jezuïet in hem wil missionair zijn, niet in de zin van bekeren, maar meer in het naar de mensen toegaan. De Franciscus in hem wil de hervormer zijn, net als die twee anderen met dezelfde naam, Franciscus van Assisi en Franciscus Xaverius, naar wie hij zich vernoemde. Paus Franciscus wil ook meer decentralisatie van de kerk. Samen met de barmhartigheid waarvoor hij zo pleit zorgt dit voor een strijd tussen de rekkelijken en de preciezen in de kerk: hij is te losjes in de leer vinden de laatsten. Toch is het niet zo dat de paus progressief is, hij is eigenlijk een conservatief die pleit voor een soepele omgang met de regels. In de leer is niks veranderd. Toch is er een kliek binnen de kerk tegen hem. Voor hen is hij te progressief, laat hij de teugels te veel vieren. En deze groep wordt groter.

Daar komt bij dat er de afgelopen tijd weer misbruikschandalen in het nieuws zijn gekomen. In Chili, in Pennsylvania en rondom kardinaal McCarrick. Als een veenbrand gaat dit schandaal verder. En het vervelende is dat de paus achter de feiten aanloopt. Zijn afgekondigde zerotolerancebeleid houdt geen stand. Het lijkt er sterk op dat hij bepaalde mensen de hand boven het hoofd heeft gehouden.'

Om uit de crisis van het seksueel misbruik te komen moet volgens Fens de paus drie dingen doen: 1. Iedereen die weg heeft gekeken de laan uitsturen. 2. Er dient open kaart te worden gespeeld. 3. Er zou een waarheidscommissie moeten worden ingesteld.

Fens: 'Het punt is echter dat de kerk geen multinational is, maar eerder een soort familie. Klerikalisme werkt in de hand dat broeders en zusters elkaar de hand boven het hoofd houden, bereid zijn elkaar de zonden te vergeven. Maar juist in het dossier seksueel misbruik werkt barmhartigheid averechts, net zoals de decentralisatie die de paus nastreeft in deze zaak niet goed werkt. Van heel groot belang is dan ook het overleg met de voorzitters van de bisschoppenconferenties dat plaats zal vinden in februari 2019. Dit zal bepalend zijn voor de erfenis van deze paus.' Nadat Fens zijn lezing had gehouden konden er vragen worden gesteld vanuit het publiek. Daarbij werd nog eens duidelijk dat de paus moet laveren tussen de twee groepen, de rekkelijken en de preciezen. Doet hij dit niet goed, dan dreigt er een schisma. Zo is de plaatsvervanger van Petrus ook met handen en voeten gebonden aan de complexe werkelijkheid van het instituut Kerk. Daar komt bij dat hij ook zijn voorgangers niet zal willen verloochenen. Tot slot verklaarde Stijn Fens zijn onvoorwaardelijke liefde voor de Kerk: hij zal de Kerk ondanks alles niet verlaten. Al was het alleen maar omdat de seculiere wereld een tegengeluid mag horen. Hij sloot af met de komische en legendarische woorden van Reve: 'Het is een prachtig geloof, helemaal niet duur ook, en is bedoeld voor alle mensen, te land, ter zee en in de lucht.'

Een warm applaus volgde voor de begenadigde spreker, die voor een interessante avond had gezorgd. Van voorzitter Schilderink kreeg hij een wijnbox overhandigd. Toen was het tijd om onder het genot van een drankje wat na te praten.

Hans Limbeek



VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 1 januari 2010 ben ik begonnen als penningmeester van onze parochie. Op 1 januari 2019 draag ik deze taak over aan Ton Vos.

In de achterliggende periode van negen jaar is er wel het een en ander gepasseerd. Ik merk dat ik de neiging heb om terug te kijken, echter dat is in de regel weinig productief. Het gaat erom waar we nu mee bezig zijn en wat we denken morgen op te pakken, daar hebben we immers nog invloed op! Deze stellingname wordt gelogenstraft door het artikel van Hans Limbeek in de laatste uitgave met de titel: “de geschiedenis geeft inzicht”. Hij kijkt terug op 2000 jaar kerkgeschiedenis en stelt vast dat de Kerk in de loop der eeuwen met allerlei crises te maken heeft gehad, maar dat er steeds weer hervormers opstonden om haar te zuiveren.

Uit allerlei onderzoek blijkt dat de interesse voor spiritualiteit toeneemt, echter dat het aantal mensen dat bij een “kerk” wil horen gestaag verder daalt. Bij spiritualiteit ligt de nadruk op de persoonlijke innerlijke ervaring. Spiritualiteit is veelal gebaseerd op de eigen individuele belevingswereld. De groeiende interesse voor spiritualiteit sluit dan ook perfect aan bij de huidige samenleving waar de individualisering bijna volkomen is. Deze tendens van individualisering staat haaks op de boodschap van Jezus, waar eigen ontwikkeling hand in hand gaat met zorg voor de ander, betrokkenheid bij de naaste, etc. Spiritualiteit biedt volgens mij een goede voedingsbodem voor onze inhoudelijke boodschap. Het is aan ons om die boodschap uit te dragen en te laten zien dat de boodschap van Jezus iets toevoegt. Vernieuwing waarbij er vertrouwen is dat er weer hervormers, en dat kunnen u en ik zijn, opstaan om dit gestalte te geven.

De financiële situatie van onze parochie laat het toe om met vernieuwing aan de gang te gaan. Dat is te danken aan enerzijds de velen die de parochie en de geloofsgemeenschappen een warm hart toe dragen hetgeen onder meer zichtbaar is in de Actie Kerkbalans en anderzijds door het rendement op het vermogen dat door degenen die voor ons waren bijeen is gebracht. Als penningmeester kijk ik tevreden terug en heb ik er alle vertrouwen in dat we deze lijn naar de toekomst kunnen doortrekken.

Ik ben dankbaar voor de vele contacten van de afgelopen negen jaar. Het was zeker de moeite waard.

Dank voor uw betrokkenheid in allerlei vormen, zoals van uw directe dan wel indirecte bijdrage aan de Actie Kerkbalans, de penningmeesters van de geloofsgemeenschappen, de financiële commissie, het breed parochieel team, de mensen op kantoor in Zutphen, mijn mede bestuursleden en al die andere contacten die er de afgelopen negen jaar zijn geweest.

Ik stop als penningmeester, maar hoop in de toekomst nog zeker een steentje in welke vorm dan ook te kunnen bijdragen.

*Gerard Stolwijk,
scheidend penningmeester*

Vertrouwenspersoon

In de afgelopen jaren is door het bestuur veel energie gestoken in het optimaliseren van de werkomstandigheden van zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. In 2017 is het ARBO (arbeidsomstandigheden) beleid opgepakt om daarbij de gezondheid, veiligheid en welzijn van iedereen die voor onze parochie actief is de benodigde aandacht te geven. Dit resulteerde in een RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) rapport per geloofsgemeenschap. Dit rapport bestaat uit twee delen, een deel over gebouwen en begraafplaatsen en een informatiedeel over de arbeidsomstandigheden. Het deel over de arbeidsomstandigheden is in feite een informatiebrochure, die aan alle personeelsleden en vrijwilligers in de parochie is verstrekt. In dit proces is – voor het eerst in onze parochie – een vertrouwenspersoon benoemd. Deze vertrouwenspersoon heeft daartoe een specifieke opleiding gevolgd opdat professionaliteit gewaarborgd is. In deze tijd wordt het door vele instanties – terecht – als zeer wenselijk beschouwd dat medewerkers en vrijwilligers die ongewenst gedrag ervaren, bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht kunnen om op een veilige manier te praten of advies te vragen. Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor gevoelige zaken als agressie, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Binnen onze parochie is parochiemedewerker Gerry Spekkink door het bestuur aangesteld als vertrouwenspersoon. Als zodanig biedt zij vertrouwelijk een luisterend oor en geeft ruimte aan emotie. Er is geen pasklare oplossing voor grensoverschrijdend gedrag. Daarom brengt zij samen met de medewerker of vrijwilliger het probleem in kaart en helpt diegene een eigen afweging te maken over wel of niet (intern) melden. Uitgangspunt hierbij is dat het probleem binnen de parochie wordt opgelost. De vertrouwenspersoon heeft een adviserende rol richting het bestuur. Zo nodig kan in overleg met betreffende medewerker of vrijwilliger een doorverwijzing plaatsvinden naar een gespecialiseerde afdeling bij onze arbodienstverlener Vitacon Luteijn. Ook bestaat voor een medewerker of vrijwilliger de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met deze afdeling wanneer het niet mogelijk of gewenst is om in gesprek te gaan met de eigen vertrouwenspersoon.

Gerry Spekkink is te benaderen via telefoonnummer 0647153610 of emailadres g.spekkink@12apostelen.nl Vitacon Luteijn via telefoonnummer 0622603630 of emailadres info@vitaconluteijn.nl

*Gerry
Spekkink*



Armoede, het kan iedereen overkomen!

Het is nog geen Kerst en de datum voor het aanleveren van de kopij voor het eerste nummer van *Onderweg* in 2019 nadert snel. Juist nu rond Kerstmis en oud en nieuw worden door winkels grote omzetten gedraaid en komen we er begin 2019 achter dat al onze weldaad voor wat extra gewicht heeft gezorgd. Even weer de broekriem aanhalen is dan het devies. Toch zijn er veel mensen onder ons die niet anders doen dan de broekriem aanhalen.

We hopen als Caritas met de Kerst vele gezinnen blij te hebben gemaakt met iets extra's. Vaak is in samenwerking met de diaconie van andere geloofsgemeenschappen bij gezinnen en anderen, die in armoede leven, een kerstpakket bezorgd. Armoede kan iedereen overkomen. De financiële omstandigheden van een gezin of individu kunnen zomaar veranderen. Een scheiding, waarbij een vrouw met kinderen achterblijft, een schuld die niet meer is af te lossen omdat je in inkomen achteruit bent gegaan, hoge zorgkosten waarvoor je plotseling bent komen te staan zijn maar enkele voorbeelden van het ontstaan van armoede.

Als ik de kranten lees en de politieke beschouwingen volg moeten we het in 2019 allemaal een klein beetje beter krijgen. Ik heb zo mijn twijfels. We zien allemaal de ziektekostenpremie stijgen en ook de energiekosten gaan door

hogere overheidsheffingen fors omhoog. Ook de hogere BTW op vele dagelijkse levensmiddelen heeft gevolgen voor mensen met een klein inkomen.

Uit onderzoek blijkt dat het voor een steeds grotere groep mensen lastiger wordt om uit die armoedeomstandigheden te komen of te blijven.

Toch willen we mensen die in armoede moeten leven of door omstandigheden daarin dreigen te raken aanmoedigen om contact te zoeken met de leden van de plaatselijke werkgroepen. Ook al treft armoede u wellicht niet, maar kent u wel gezinnen/personen dan is het een kleine moeite om via de e-mail contact te zoeken. Als Caritas weten we dat mensen niet graag om hulp vragen, maar iedereen kan aankloppen en kan met (financiële) hulp het leven net even iets plezieriger maken. Wij garanderen uw privacy en helpen u graag. Vanuit het idee dat armoede ons allemaal kan overkomen is het ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid daaraan iets te doen.

Namens het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling wens ik u een fijn 2019.

Theo Venneman, voorzitter PCI
Email: pci@12apostelen.nl



Op Bedevaart naar Lourdes in het voorjaar!

Dinsdagavond 22 januari om 19.30 uur bent u van harte welkom op de informatieavond over de bedevaart naar Lourdes. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de parochiezaal van de Christus Koningkerk in Vorden, Het Jebbink 8. Daar wordt u volledig ingelicht over de reis, het verblijf en het programma.

De Lourdesbedevaart in het kort

De reis gaat per vliegtuig naar Lourdes. Het vertrek is op donderdag 2 mei 2019 en de terugkomst is op dinsdag 7 mei. De opstapplaats is Zutphen. De verblijfskosten zijn € 899,00 op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor eenpersoonskamer is € 180,00. De prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief vervoer en op basis van volpensioen. Mevrouw Riekje Rijk verzorgt de pastorale begeleiding. Tevens reizen er begeleiders mee, waaronder een verpleegkundige.

Voor telefonische informatie:
Huub Winkeler 0653709893.



Mijn kerk, meer dan stenen

Elk jaar is er een moment dat we stilstaan bij het feit dat wij als kerk niet zonder geld kunnen werken. Ondanks het feit dat we ons gelukkig mogen prijzen met de vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschappen. Met veel bewondering mag ik als pastoor hier telkens weer getuige van zijn.

Als we bijvoorbeeld kijken naar onze kerkgebouwen en onze begraafplaatsen, dan kan je zeggen dat alles in goede handen is, mede dankzij onze vrijwilligers.

Maar...zoals de titel al aangeeft, gaat het nu even niet om de stenen, hoe belangrijk ze ook zijn. Onze parochie is meer dan stenen. Hoe belangrijk een kerkgebouw voor ons is, het gaat ten eerste om ons mensen. Huub Oosterhuis heeft ooit daar een mooi lied over geschreven. Lees maar even het eerste couplet:

*Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.*

In dit lied staat dat het gebouw belangrijk is maar dat het pas gaat leven als wij mensen er zijn om te vieren. En dat niet alleen: dat wij ons bemoedigd voelen om weer naar buiten te gaan en waar te maken wat we gevierd hebben. En dat is heel veel. Kijk maar naar de diaconale betekenis van onze geloofsgemeenschappen, zichtbaar in bezoekwerk, MOV, Caritas. Eigenlijk te veel om op te noemen. Naast diaconie zien we ook veel activiteiten rond de geloofsverdieping. Juist met elkaar spreken over ons geloof is een voorwaarde dat het katholieke geloof behouden blijft in onze parochie. En dat we het ook graag doorgeven aan onze kinderen. Elk jaar starten Eerste H. Communie- en Vormselprojecten. We zien werkgroepen die zich bezighouden met gezinsvieringen. Ondanks dat de tijdsgeest andere dingen zegt, gaan we er toch mee door. Kortom, wij zijn de 'muren' van onze kerken, wij maken onze kerken levendig. Dit willen we graag behouden en daarvoor is elk jaar weer uw steun hard nodig. Ik hoop dat u allen uw steentje zal bijdragen door gul te geven aan de Actie Kerkbalans. Bij voorbaat hartelijk dank!

Pastoor Harry Scheve

“Door de kerk besef ik waar het in het leven om gaat”

Dit is de titel van een interview met Petra Hulman t.b.v. de landelijke Actie Kerkbalans 2019. Het interview is te vinden in de rubriek 'Inspirerende kerkverhalen' op <https://kerkbalans.nl/inspirerende-kerkverhalen/>

Tekst: Team Actie Kerkbalans.

Foto: Ramon Mangold.



In de maand januari 2019 gaat de Actie Kerkbalans weer van start onder het motto:

Mijn kerk, meer dan stenen

Uw bijdrage in het afgelopen jaar was van groot belang om het pastoraat en het beheer in onze parochie HH. Twaalf Apostelen in stand te houden. Het pastoraal team en het parochiebestuur danken u van harte voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. Om alles goed te organiseren zijn de plaatselijke coördinatoren al op 1 oktober van het vorig jaar bijeen geweest om te praten over het thema, de punten die extra aandacht behoeven en verder alles wat een soepele actie kan bespoedigen. Het parochiebestuur wil graag al deze en alle andere vrijwilligers die betrokken zijn bij de actie kerkbalans van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid, want zonder die inzet zou de Actie Kerkbalans gedoemd zijn te mislukken.

Om u te informeren waaraan het geld is besteed in de parochie geef ik u onderstaand inzicht in de ontvangsten en uitgaven 2017 en de begroting 2019. (Alle bedragen x € 1.000,-)

Staat van ontvangsten en uitgaven:

	2017 (werkelijk)	2019 (begroot)
Opbrengsten:		
Kerkbijdragen (Actie Kerkbalans)	380	365
Overige bijdragen	239	176
	-----	-----
Totaal bijdragen parochianen	619	541
Opbrengsten bezittingen / beleggingen	394	358
Opbrengsten begraafplaatsen	148	111
	-----	-----
Totaal opbrengsten	1.161	1.010
Uitgaven:		
Persoonkosten	408	402
Kosten onroerende zaken	382	274
Kosten erediensten	51	49
Kosten pastoraat	52	58
Bijdragen aan derden	128	145
Beheerskosten	85	76
Kosten begraafplaats	27	22
	-----	-----
Totaal uitgaven	1.133	1.026
	-----	-----
Opbrengst minus uitgaven	28	-/ -16

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten is. De overige opbrengsten met als belangrijkste componenten de wekelijkse collecten en opbrengsten uit uitvaarten waren in 2017 opvallend hoog.

De opbrengsten uit beleggingen zijn als gevolg van een lagere rentestand en malaise op de beurs minder. In het onlangs vastgestelde beleidsplan 2019 - 2022 zijn nieuwe plannen aangekondigd. Hiervoor zijn geldmiddelen gereserveerd. Voor de meeste kerkbezoekers is “Mijn kerk, meer dan stenen” omdat zij hier de Eucharistie vieren, samenkomen om te luisteren naar Gods Woord en een gemeenschap van christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om het kerkgebouw maar vooral om samen een kerkgemeenschap te zijn. Om dit alles mogelijk te maken vraag ik u ruimhartig mee te doen aan de Actie Kerkbalans om daarmee ook het begroot tekort van € 16.000,- weg te werken.

Ton Vos, penningmeester

Het Passieverhaal vanuit de mens gezien



Voor de zesde keer organiseert de parochie HH. Twaalf Apostelen in de Christus Koningkerk in Vorden een eigentijdse uitvoering van De Passie. Deze passieviering zal ook in de St. Paulusparochie worden uitgevoerd. Dit jaar hebben we als thema 'Zie de mens'. Naast een eigentijdse vertelling van het passieverhaal is er in deze viering aandacht voor de lijdensweg die Jezus moest gaan en voor de lijdensweg die veel mensen tegenwoordig te gaan hebben. Met de invulling van

de viering zijn we al volop bezig en we gaan er weer een inspirerend geheel van maken. In het volgende nummer van *Onderweg* kunt u meer lezen over de passieviering.

Projectkoor

Voor het projectkoor hebben zich inmiddels ruim 80 mensen aangemeld. Er is ruimte voor ongeveer 100 koorleden. Het maximale aantal alten is al bereikt, maar sopranen, bassen en tenoren zijn nog van harte welkom. Wil je meezingen in het projectkoor? Wacht dan niet te lang met aanmelden! Ga daarvoor naar de parochiewebsite <https://www.12apostelen.nl/index.php/passiekoor-1/>.

Het Passieteam, parochie HH. Twaalf Apostelen

Rectificatie

Helaas is in het In Memoriam van emeritus pastoor Kemperman (*Onderweg*, jr. 7, nr. 1, blz. 8) een verkeerde voornaam vermeld. De juiste voornaam is Antoon.

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 t/m 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. "Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid," aldus de Raad van Kerken in Nederland.



De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

In onze parochie zijn in de Week van Gebed in de meeste geloofsgemeenschappen Oecumenische gebedsvieringen. Zie het vieringschema op pagina 14 en 15.

Onderweg groeiend in geloof

Tijdens de platformavond op donderdag 22 november werd het pastoraal en het bestuurlijk beleidsplan 2019 – 2022 door pastoor Harry Scheve en vicevoorzitter Theo Lam aan de leden van de locatieraden en pastoraatgroepen gepresenteerd. Op clusteravonden was er met dezelfde leden de laatste hand gelegd aan dit beleidsplan met als titel ONDERWEG GROEIEND IN GELOOF. Deze plannen zijn inmiddels voorgelegd aan het bisdom. Mogelijke adviezen zullen nog volgen over de inhoud en de wijze waarop de plannen zullen worden uitgevoerd. In het voorjaar zullen de parochianen in drie clusteravonden een toelichting krijgen over de beleidsplannen.

Door middel van werkplannen zullen de beleidsnotities omgezet worden in daadwerkelijke acties in overleg met de locatieraden en de pastoraatgroepen. Het mag duidelijk

zijn dat in de nabije toekomst grote beslissingen genomen zullen worden onder invloed van de veranderde situaties rond zaken als het beperkte aantal voorgangers, het nog steeds dalende kerkbezoek en onze constante zoektocht naar vrijwilligers. Praktisch elke geloofsgemeenschap heeft zo zijn eigen problemen op genoemde gebieden. Hetgeen niet zeggen wil dat er geen mogelijkheden zijn voor de toekomst. Want juist naar de toekomst willen de beleidsplannen een handreiking zijn! Tijdens de laatste platformavond was de sfeer constructief en was iedereen er van doordrongen dat moeilijke beslissingen genomen dienen te worden. De geloofsgemeenschappen zullen de basis blijven vormen waarbij het parochiebestuur een faciliterende rol zal blijven spelen voor zowel de parochianen als het pastoraal team.

Huub Winkeler

Paul Seesing: 'We moeten de kerkdeuren openzetten'

Het is een paar dagen voor Sinterklaas als ik op een druilerige maandagmiddag naar hartje Keijenburg fiets. Bijna onder de kerktoren woont Paul Seesing, de man die vanaf februari 2019 het vicevoorzitterschap van onze parochie op zich zal nemen. Tijd om hem beter te leren kennen, tijd voor een interview dus. Ik hoef niet aan te bellen, want Paul heeft me al aan zien komen. We nemen plaats aan de hoge tafel in de woonkamer. Paul schenkt koffie in, zijn vrouw Alwien zorgt voor speculaasjes.

Paul: 'Het was Piet Hein Cremers die me een tijdje geleden vroeg of ik het vicevoorzitterschap eventueel op me wilde nemen. Ik ben 8 jaar wethouder geweest in de gemeente Bronckhorst en ben sinds kort met pensioen. Ik kreeg dus wel meer tijd maar heb eerst wel even overlegd met Alwien. Ik doe namelijk nog meer bestuurlijk werk. Zo zit ik op dit moment in het bestuur van het CDA afdeling Bronckhorst, bij het Streekfonds Achterhoek, en in de werkgroep Leefbaar Keijenburg. Ik heb 'ja' op de vraag van Piet Hein gezegd omdat ik voor de kerk nog nooit bestuurlijk werk had gedaan. Ik vind het trouwens erg prettig dat ik een inwerkperiode heb waarin Theo Lam me langzaam met de materie op de hoogte brengt.'

Als we zijn levensloop een beetje de revue laten passeren wordt duidelijk dat Paul in vroegere jaren wel degelijk ook al actief is geweest voor de kerk. Toen hij nog een schooljongen was, was hij een tijd lang misdienaar. 'Het mooiste uit die tijd was dat we de klokken mochten luiden. Dat moest toen nog met de hand. Onderin de toren trokken we aan een dik touw om de klokken in beweging te krijgen. En de gein was dat je je helemaal tot het plafond – meters hoog dus – kon laten optillen met dat touw. Het mocht niet van de koster, maar we beleefden er veel plezier aan,' zegt Paul met een grote grijns. In een later stadium deed Paul zelf trouwens ook nog kosterwerk. Daarnaast heeft hij bijna zijn levenlang bestuurswerk gedaan voor verschillende commissies en verenigingen, zoals: Stichting Beheer Dorpshuis De Horst, de Keijenburgse schaakvereniging en voetbalclub Keijenburgse Boys. Naast dat vrijwilligerswerk had hij natuurlijk ook een professionele loopbaan. Nadat hij de Landbouwschool

in Groenlo had gedaan stapte Paul begin jaren 70 over naar de Bosbouwschool. Eerst de Middelbare, later de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Arnhem. In 1976 studeerde hij af en ging hij werken voor de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht. In 1978 trouwde hij met Alwien en gingen ze wonen in de voormalige kosterwoning in Keijenburg. Dat is in hetzelfde pand als waarin hij geboren en opgegroeid is, maar twee wooneenheden verderop. In deze periode werkte hij o.a. in Friesland en Brabant. Dat was veel reizen, maar ook een bewuste keuze: het gaf hun twee kinderen een goede sociale omgeving en rust. Naast hun twee zoons hebben ze inmiddels ook drie kleinkinderen. In 1996 ging Paul voor de Provincie Gelderland werken, waar hij zich bezighield met landbouwverbreding. Ondertussen was hij ook gemeenteraadslid voor het CDA (vanaf 1994) en van 2010 tot 2018 wethouder in de gemeente Bronckhorst. Alwien gaat nu ook aan tafel zitten. Het gesprek waaiert nu alle kanten uit. We spreken met enige weemoed over de vele kleine winkels die Keijenburg vroeger kende, maar die als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Ook worden humorvolle herinneringen opgehaald aan markante Keijenburgers van weleer.

Na dit amusante intermezzo komen we te spreken over de kerk en zijn persoonlijk geloof. Hoe kijkt onze nieuwe vicevoorzitter daar tegenaan? Paul: 'Het geloof is voor mij een houvast,



een steun. In de moeilijke tijden die ik gehad heb heeft het geloof er mij doorheen getrokken. De uitdaging is om een oplossing te vinden voor de grote problemen waarmee de kerk te maken heeft. Veel jonge mensen zijn niet kerks maar geloven wel. Mijn eigen zoons bijvoorbeeld. De kerk moet een huis zijn waarin iedereen zich thuis voelt. Hoe dat moet gebeuren is de vraag en een zoektocht. Het frappante is dat veel mensen wel meedoen aan de kerkbalans maar niet of nauwelijks in de kerk komen. Er is een gevoelsmatige band, maar de manier waarop de kerk de mensen tegemoet treedt spreekt hen niet aan.' Dan loopt Paul naar de kast en pakt het boek God is verhuisd van Petra Stassen en Ad van der Helm, dat onlangs op het Platformoverleg in Vierakker werd uitgereikt aan alle geloofsgemeenschappen. 'Er staan zeer interessante dingen in dit boek,' zegt Paul. Hij slaat pagina 34 open waar hij een paar zinnen met daarin een citaat van Jezus heeft omcirkeld: Wie zijn leven wil bewaren zal het verliezen. Zolang kerkgemeenschappen slechts proberen zelf overeind te blijven zullen ze het niet redden. Zij moeten doen wat het evangelie vraagt, dat moet voldoende zijn. 'We moeten de kerkdeuren openzetten,' zegt Paul. 'Hoe bereik je het grootste deel van de mensen? Ik denk eraan om een bijeenkomst met jongeren te organiseren. Een pelgrimstocht is ook een mogelijkheid. We moeten evenementen organiseren die jongeren aanspreken. Iets extra's organiseren samen met andere kerken. Het is belangrijk om een visie te ontwikkelen. En die visie moet in eerste instantie zonder beperkingen, zonder mitsen en maren worden neergezet. Praktische en financiële vragen komen daarna pas.'

Na het interview blijven we nog een tijdje nakeuvelen in de hal van de oude kosterwoning alvorens we afscheid nemen. Ik heb mijn dorpsgenoot beter leren kennen. Paul Seesing heeft heel veel bestuurlijke ervaring, ziet het vicevoorzitterschap als een uitdaging en is iemand die er ook plezier in heeft om problemen aan te pakken en tot oplossingen te komen. Daarvan is zijn levensloop wel getuige. Het was een prettig gesprek met een prettig mens.

Hans Limbeek

Heilige plaatsen | Jezus onderweg

Jezus als leraar

Wij kunnen ons voorstellen dat Jezus in zijn tijd lange preken hield en daarmee voortdurend op weg was. In Hollywood-films wordt hij nogal eens afgebeeld als een man die zich veel ophield in de vrije natuur, biddend en filosoferend tussen de bloemen en de vogels. Dit komt heel authentiek over. Het was wel bekend dat Jezus zich duidelijk thuis voelde in de natuur. Hij heeft veel gesproken over de natuurlijke loop der dingen, verwees dan naar de bloemen en de vogels. Ook gebruikte hij natuurlijke beelden voor de manier waarop God werkt. De joden geloven dat God de Schepper is van alle dingen en Jezus bouwde daarop voort. Hij liet (laat) de mensen zien dat God elke dag werkt en zichtbaar is in de natuur.



Dat Jezus niet leek op de man uit Hollywood-films wordt wel duidelijk als we kijken naar de beschrijving van de vier evangelisten, die de woorden van Jezus zo hebben weergegeven dat ze aansloten bij de situatie van hun lezers. Lucas en Johannes beschrijven vrij gedetailleerd hoe zij te werk gingen (Lucas 1:1-4 en Johannes 10:30,31 en 21:25). De verschillende evangelisten plaatsen dezelfde toespraak van Jezus in verschillende verbanden plaatsen. Het beeld van de herder die hart heeft voor zijn verdwaalde schaap, wordt in Lucas (15:1-7) iets anders gebruikt dan in Mattheüs (18:12-14). Ook als we Mattheüs' weergave van de Bergrede vergelijken met die van Lucas, zien we dat Lucas een paar gedeelten van de Bergrede weergeeft. Bij Mattheüs (5:1-7:29) komt de rede als een geheel voor. Lucas vermeldt er ook bij waar Jezus de rede uitsprak: 'op een vlakke plaats' (Lucas 6:17-49). Het blijkt dat grote delen van de Bergrede bij Lucas in andere verbanden zijn terug te vinden. Een snelle conclusie is dat Jezus z'n stijl als leraar te benoemen zou zijn als een 'een richtingsverkeer' blijkt niet uit het feit dat de evangelisten Jezus beschrijven als iemand die een preek houdt. Zijn onderwijs was praktisch nooit in

monoloogvorm; tweerichtingsverkeer was voor Hem blijkbaar heel belangrijk. Zelfs als antwoorden voor de hand lagen, daagde Hij zijn toehoorders uit met prikkelende vragen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in verschillende lezingen zoals op weg naar Emmaus (Lucas 24:13-32) of bij de bron in Bethesda (Johannes 5:1-9). Jezus gaf de mensen de ruimte om hun zorgen zelf onder woorden te brengen. Juist door de combinatie van verhalen vertellen en door vragen te stellen waren Jezus' woorden voor gewone mensen zo boeiend. Hij was dus beslist anders dan de godsdienstleraren die men gewend was. Hij luisterde wat anderen zeiden en omdat Hij verhalen vertelde, dachten de mensen niet meteen dat Hij overal een antwoord op wist. Zijn verhalen hadden steeds op verschillende



niveaus iets te zeggen: daardoor hadden de mensen de ruimte om na te denken over wat hij bedoelde.

'Horen is vergeten, zien is begrijpen, doen is onthouden'. Dit zijn woorden van een oud Chinees gezegde. Jezus kende dit principe ook. Woorden zijn in het algemeen niet de meest effectieve manier om iets duidelijk te maken. Jezus gaf een groot deel van zijn onderwijs dan ook niet in woorden maar in daden. En als Hij sprak, was het meestal om zijn daden verder uit te leggen.

Huub Winkeler

Pelgrimeren in Limburg

In het vorige nummer van *Onderweg* heeft u kunnen lezen dat ook dit jaar de mogelijkheid bestaat deel te nemen aan een parochiële pelgrimsreis. Na de inspirerende, imponerende en ruim 100 km lange wandeltocht naar Santiago de Compostela in 2018 gaan we dit jaar naar het meest zuidelijke deel van ons land in de provincie Limburg. Hoewel het pelgrimsoord Santiago de Compostela waarschijnlijk meer tot de verbeelding spreekt, heeft ook het Limburgse heuvellandschap alles in zich voor een geslaagde pelgrimsreis. Zo zijn de basiliek van Meerssen (bekend om het Sacramentswonder met de hostie in 1222 en de redding van het H. Sacrament uit de brandende basiliek in 1465) en de St. Gerlachuskerk in Houthem St. Gerlach interessante bedevaartsoorden. En naast bezinning

is er volop ruimte voor ontspanning en genieten.

Op dit moment zijn nog enkele plaatsen vrij. De reis boeken kan op www.drietour.nl/nederland-twaalf-apostelen2019. Aarzel niet te lang, want er kunnen maximaal 24 personen mee.



Geloofsgemeenschap H. Martinus in Baak gaat door!

Er zijn in de laatste maand van 2018 veel veranderingen geweest voor de geloofsgemeenschap H. Martinus in Baak, maar we gaan door in 2019!

Zoals iedereen weet, wordt al lang gesproken over de toekomst van onze kerken en ook over de toekomst van de kerk in Baak. In het verleden waren de kerken vol met meerdere vieringen per weekend met voor elk dorp een eigen pastoor. De tijden zijn veranderd. In Nederland, in onze parochie HH. Twaalf Apostelen, en in de geloofsgemeenschap in Baak. En uiteraard moeten we daar rekening mee houden. De afgelopen jaren was er één keer in de 14 dagen een viering in Baak.

Het pastoraal team en de vrijwilligers verrichten vele taken en worden zwaar belast. Te zwaar belast. Zoals velen van u weten zijn pastoraal werkers Marga Engelage en Jaap van Kranenburg ziek. En de gezondheid van de pastoor is niet optimaal, hij werkt zo goed als hij kan, maar moet rekening houden met zijn beperkingen. Ook de overige voorgangers van het breed parochieel team en de lokale vrijwilligers worden zwaar belast, waarbij verdere overbelasting dreigt. Dat kunnen we niet 'zo maar' laten gebeuren en we moeten dus iets doen. We willen immers zelf de regie houden en willen goed voor onze mensen zorgen.

Het parochiebestuur, de pastoraatgroep en locatieraad van Baak hebben in samenspraak het moeilijke besluit genomen om per 1 januari 2019 te stoppen met de weekendvieringen. Een belangrijke volgende vraag is: 'Hoe kunnen we wel samen kerk zijn, samen gemeenschap zijn?' Dat is geen eenvoudige vraag, maar het antwoord zit in het volgende: We willen elkaar blijven ontmoeten, om met elkaar te bidden, met elkaar de Heilige Schrift te openen, eruit te lezen en ons daardoor te laten



inspireren. Ook kunnen we er voor elkaar zijn door om te zien naar anderen in onze omgeving, door zieken te bezoeken.

Nadat de werkgroep Woord- en Communieviering heeft aangegeven om na 1 januari 2019 te stoppen met het voorgaan als werkgroep, hebben ze op kerstavond, 24 december, afscheid genomen van de geloofsgemeenschap. Tijdens deze viering ging de totale werkgroep voor. Het was een hele mooie waardevolle viering. Deze viering werd gekenmerkt door vele mooie elementen, met als topper het gedicht over een Engel. Aan het einde van deze viering zijn de werkgroepleden bedankt met een kaars met een afbeelding van onze Baakse H. Martinuskerk, en een bos bloemen. Gelukkig zijn deze werkgroepleden nog wel beschikbaar voor een avondwake, of als lector/lectrice.

Op zondag 30 december is de laatste reguliere weekendviering gevierd. Het was in alle opzichten een bijzondere viering. Ten eerste kwam niet alleen pastoor Scheve als voorganger, maar waren ook diaken Oude Groen en parochie-medewerkers Laura van de Kam en Gerry Spekkink van de partij.

Deze voorgangers werden geassisteerd door maar liefst zes misdienaars, voor vier van hen de laatste keer dat ze een mis dienden. Al met al een mooi gezicht, tien personen op het priesterkoor. In een viering met zo veel voorgangers blijven de lezing en de voorbeden een taak van de lectrice heeft de pastoor tijdens de voorbereiding duidelijk aangegeven. Heel mooi dat die invulling door de eigen geloofsgemeenschap gedaan is. Na de H. Communie gaf pastoor Scheve nog een cadeautje aan de geloofsgemeenschap Baak door het Panis Angelicus samen met Gerard van de Woerd te zingen. Het was geweldig, de kerkgangers en de pastoor hebben er van genoten. Deze viering was de laatste keer dat het koor gezongen heeft.



Het koor heeft besloten om per 1 januari te stoppen. Het is te begrijpen, ze zijn op leeftijd, maar het is wel erg jammer. Ze hebben allen vele jaren trouw gezongen. Dat is meerdere malen tijdens een Ceciliafeest met een ereteken gevierd. Aan het einde van deze laatste weekendviering zijn het koor en de misdienaars bedankt voor hun jarenlange trouwe inzet als vrijwilliger voor de kerk.

De werkgroep Woord- en Communieviering en Avondwake had nog een verrassing, zij hebben Berna Lamers bedankt voor de geweldige samenwerking met een prachtige bos bloemen.

Na de viering werd er nog wat nagepraat, veelal met dubbele gevoelens, het is een goed besluit, maar het is ook triest dat dit besluit is genomen.

Vanaf 1 januari houden we vieringen op de derde dinsdag van de maand, 's avonds om 19.00 uur.



Carnaval

Het begin van de vastentijd wordt ingeluid met het carnavalsfeest, dat dit jaar zal worden gevierd van 3 tot en met 5 maart. Carnaval is dan ook een echt katholiek feest. In Nederland wordt het gevierd in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, Limburg, de regio Arnhem Nijmegen, de Achterhoek, Twente, Salland en delen van Utrecht, allemaal katholieke landstreken. Hoewel het carnaval in onze streek niet zo uitbundig wordt gevierd als in het zuiden van ons land is het wellicht toch interessant om eens een duik in het verleden te nemen en ons wat te verdiepen in de oorsprong en geschiedenis van dit feest. Laten we beginnen met de betekenis van het woord 'carnaval'. Deze ligt hoogstwaarschijnlijk in de Latijnse uitdrukking *carnem levare* wat 'opheffing van het vlees' betekent: in de vastentijd werd immers geen vlees gegeten.



Toch ligt de oorsprong van het carnaval in een veel verder verleden dan dat van de kerk. Al duizenden jaren voor Christus werd in Mesopotamië (het huidige Irak) een feest gevierd dat erg veel leek op carnaval. Ook de oude Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen kenden feesten met maskers, tijdelijke opheffing van de sociale ongelijkheid, een periode van chaos en een door het volk aangestelde scherpschieting. Net als het carnaval moeten al deze voorlopers worden gezien als een omkeringsritueel: maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag worden even opgeschort. Het dragen van maskers kan worden gezien als verering van overleden voorouders, maar ook diende het masker ervoor om de winter sneller een halt toe te roepen zodat de zomer er sneller zou zijn. Het waren dan ook nieuwjaars- of lentefeesten. Toen in de late oudheid het christendom opkwam probeerde men in eerste instantie deze heidense feesten te onderdrukken. Zo was Bonifatius, de bisschop die een belangrijke rol had in de kerstening van de Lage Landen, ook een sterk voorstander van het afschaffen van het Romeinse nieuwjaarsfeest. Maar de kerk bleek niet goed in staat deze heidense feesten te onderdrukken. Op

het concilie van Benevento (1091) werd daarom besloten dat de feesten een eigen plek zouden krijgen binnen de christelijke liturgie. Voortaan werd het carnaval net voor de vastentijd gezet, zodat men zich nog eenmaal te buiten kon gaan voordat de sobere periode van bezinning aanbak. Omdat de Kerk het feest nu had toegestaan kwam het vanaf deze tijd tot volle wasdom, vooral in de grote steden van Italië. Het carnaval was vooral een eeftestijn.

Tijdens de reformatie kwam het carnaval weer onder vuur te liggen. Met name de calvinisten vonden het vasten onzin (alles

is toch al voorbeschikt, boetedoening heeft geen zin) en dus beschouwden zij ook het carnaval als onzinnig en niet-christelijk. Op het concilie van Trente (1545 – 1563) ging de Katholieke Kerk hierin mee: vastenavondvieringen gingen in de ban. Hierdoor verdween het carnaval ook in grote delen van katholiek Europa.

Pas in de negentiende eeuw, toen de Katholieke Kerk een sterke come back maakte leefde het carnaval ook weer op. In deze tijd begon het feest echt te lijken op het huidige carnaval. Toch is het carnaval in Nederland niet overal hetzelfde. Iets wat ik nooit geweten heb, maar wat je dan tegenkomt als je er wat in verdiept. Er zijn namelijk twee hoofdstromingen binnen het Nederlandse carnaval: het Rijnlandse carnaval dat in Limburg wordt gevierd en het Bourgondische carnaval dat vooral in Brabant wordt gevierd. Het Rijnlandse carnaval kenmerkt zich vooral door de uitgebreide kostuums en wordt meestal buiten gevierd. Het Bourgondische feest is meer binnen en kent eenvoudige kostuums (vooral de boerenkiel met zakdoek), daarnaast is het ook typisch voor het Bourgondische carnaval om de plaatsnaam tijdelijk te veranderen: Den Bosch wordt Oeteldonk, Eindhoven Lampegat, Tilburg Kruikenstad. Het is maar dat u het weet.

Hans Limbeek

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
19/20 jan.	Jes. 62,1-5	1 Kor. 12,4-11	Joh. 2,1-12
26/27 jan.	Neh. 8,2-4a+5-6+8-10	1 Kor. 12,12-30	Lc. 1,1-4+4,14-21
02/03 feb.	Jer. 1,4-5+17-19	1 Kor. 12,31-13,13	Lc. 4,21-30
09/10 feb.	Jes. 6,1-2a+3-8	1 Kor. 15,1-11	Lc. 5,1-11
16/17 feb.	Jer. 17, 5-8	1 Kor. 15,12+16-20	Lc. 6,17+20-26
23/24 feb.	1 Sam. 26,2+7-9+12-13+22-23	1 Kor. 15,45-49	Lc. 6,27-38
02/03 mrt.	Sir. 27,4-7	1 Kor. 15,54-58	Lc. 6,39-45
09/10 mrt.	Deut. 26,4-10	Rom. 10,8-13	Lc. 4,1-13

Bijlage Vieringschema

Vieringen in verzorgingshuizen

Borculo: Andriessenhuis, 1^e vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Brummen: Tolzicht, donderdag in de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3^e donderdag van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4^e vrijdag van de maand, Oec.viering, 18.30 uur,
Lochem: Gudula, zorggroep St. Maarten, 1^e vrijdag van de maand, 10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het Stilte Centrum, 2^e woensdag van de maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1^e vrijdag van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJselflat, 2^e dinsdag van de maand, 10.00 uur.

Vieringen door de week

Brummen: Andreashuis, iedere woensdag 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1^e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 1^e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 's woensdags, 9.30 uur.



Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur,
Drempt: H. Willibrordkerk, 1^e woensdag van de maand om 19.00 uur, in maart 2^e woensdag van de maand.
Brummen: Andreashuis, elke maandag in oktober om 18.45 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.

Doopvieringen

Dopen vindt in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. De doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is **verplicht** en wordt gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding. Daarnaast is er een **tweede** bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer. U kunt uw kind aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor de doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Doopdatum	Doopvoorbereiding	Plaats	Kerk
za. 16 febr. 2019	di. 29 jan. 2019	Ruurlo	H. Willibrord
zo. 17 febr. 2019	di. 29 jan. 2019	Steenderen	H. Willibrord
zo. 24 febr. 2019	di. 29 jan. 2019	Keijenborg	H. Johannes de Doper
zo. 24 febr. 2019	di. 29 jan. 2019	Borculo	O.L.V. Tenhemelopneming
zo. 3 mrt. 2019	di. 29 jan. 2019	Zutphen	H. Johannes de Doper
zo. 10 mrt. 2019	di. 29 jan. 2019	Hengelo	H. Willibrord

Kindernevenviering

Vierakker: H. Willibrordkerk op 20 januari en 18 februari om 10.00 uur.

Aanbidding H. Sacrament

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00 – 15.45 uur. Op de 1^e vrijdag van de maand is er tevens Biechtgelegenheid.

Kerkradio via Internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak:	Dames- en Herenkoor	alle vieringen
Borculo:	Parochiekoor Stemmig	alle vieringen m.u.v. 2 feb. en 9 mrt. 2 feb.; 9 mrt.
Drempt:	Willibrordkoor Feeling	20 jan.; 2-17 feb.; 3-6 mrt. 17 mrt.
Hengelo:	Willibrordkoor	20-27 jan.; 10-17-24 feb.; 10 mrt.
Joppe:	Parochieel Koor	19 jan.; 3-10-16 feb.; 3-10 mrt.
Keijenborg:	Parochieel Koor Herenkoor 2Gether	3 feb.; 3-10 mrt. 20 jan.; 17 feb. 27 jan.; 24 feb.
Lochem:	Gemengd Koor Marinata	20 jan.; 3-17-24 feb.; 3-6-10 mrt. 10 feb.
Olburgen:	Parochiekoor	10-23 feb.; 10 mrt.
Ruurlo:	Gemengd Koor	19 jan.; 3-10-16 feb.; 3-6-10 mrt.
Steenderen:	Gemengd Koor 2Gether	alle vieringen, m.u.v. 26 jan. 26 jan.
Vierakker:	Kerkkoor	alle vieringen
Vorden:	Cantemus Domino Vokate	2-17 feb.; 2 mrt. 20 jan.; 10 feb.
Zutphen:	Gemengd Koor Dameskoor Capella St. Jan Schola The Vocal Chords	17 feb.; 10 feb.; 10 mrt. 20 jan.; 3 feb.; 24 feb. 27 jan.

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 19/01 Bidweek voor de Eenheid		Vieringen in het Andreashuis	19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt				19.00 uur Eucharistie H. Scheve
zo 20/01 2e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	Grote Kerk 10.00 u Oec.viering A. Bos		10.00 uur Eucharistie H. Scheve	Dorpskerk 10.00 u Oec.viering T. ten Bruin	10.00 uur WCV werkgroep	
za 26/01	17.00 uur Oec. Vesper						19.00 uur WCV werkgroep
zo 27/01 3e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 30 jan. 9.30 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV M. Storteler	10.00 uur Oec. viering A. Bos	geen viering	Joriskerk 10.00 uur Oec. viering W. Matti	
za 02/02					18.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	19.00 uur WCV M. te Morsche	
zo 03/02 4e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 6 feb. 9.30 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV T. ten Bruin			10.00 uur WCV W. Matti
za 09/02	17.00 uur Effata viering						
zo 10/02 5e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 13 feb. 9.30 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV L. van de Kam	10.00 uur Familieviering werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.30 uur Byzantijnse viering H. Scheve	10.00 uur WCV werkgroep
za 16/02			19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt				19.00 uur Eucharistie H. Scheve
zo 17/02 6e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 20 feb. 9.30 u Woord & Gebed werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	
za 23/02							19.00 uur WCV werkgroep
zo 24/02 7e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 27 feb. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering	10.00 uur WCV G. Oude Groen	
za 02/03					18.30 uur WCV T. ten Bruin	19.00 uur Eucharistie H. Scheve	
zo 03/03 8e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV werkgroep			10.00 uur WCV werkgroep
wo 06/03 Aswoensdag	19.00 uur Eucharistie H. Scheve	9.30 uur Eucharistie H. Scheve/A. Bos	→	19.00 uur Woorddienst A. Bos	←	→	19.00 uur Woorddienst G. Oude Groen
za 09/03	17.00 uur Effata viering					19.00 uur WCV M. te Morsche	
zo 10/03 1e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 13 jan. 9.30 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV MOV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep

LEGENDA:

Euch.: Eucharistieviering

WCV: Woord- en Communieviering

WD:

Woorddienst

Oec.viering: Oecumenische viering

EHC:

Eerste H. Communieviering

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
							za 19/01 Bidweek voor de Eenheid
10.00 uur Oec.viering G. Spekkink	10.00 uur Oec.viering L. van de Kam		10.00 uur Oec.viering G. Oude Groen	geen viering	geen viering	10.00 uur WCV werkgroep	zo 20/01 2e zondag door het jaar
					19.00 uur Eucharistie H. Scheve/A. Bos	17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 26/01
9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur WCV G. Spekkink		geen viering	9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt			zo 27/01 3e zondag door het jaar
			19.00 uur Eucharistie H. Scheve			17.00 uur Eucharistie J. Baneke	za 02/02
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie J. Baneke			geen viering	9.30 uur WCV werkgroep		zo 03/02 4e zondag door het jaar
					19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	17.00 uur WCV werkgroep	za 09/02
9.30 uur WCV M. Storteler	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep			zo 10/02 5e zondag door het jaar
							za 16/02
9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur WCV werkgroep	di 19 feb. 19.00 uur WCV A. Bos	10.00 uur Anders Vieren	geen viering	9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur Eucharistie E. Wassink	zo 17/02 6e zondag door het jaar
				19.00 uur Eucharistie H. Scheve		17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 23/02
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		geen viering		9.30 uur WCV G. Spekkink		zo 24/02 7e zondag door het jaar
						17.00 uur Eucharistie J. Baneke	za 02/03
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep		10.00 uur Eucharistie J. Baneke	geen viering	geen viering		zo 03/03 8e zondag door het jaar
←	←	→	19.00 uur Woorddienst T. ten Bruin	←	←	←	wo 06/03 Aswoensdag
					19.00 uur WCV L. van de Kam	17.00 uur WCV werkgroep	za 09/03
9.30 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur WCV MOV werkgroep		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep		Prot.Kerk 10.00 uur Oec.viering T. ten Bruin	zo 10/03 1e zondag 40dagentijd

Kinderkamp in 2019: 'In het begin'

Van 3 t/m 8 augustus 2019 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinderkamp voor meisjes en jongens van 7 t/m 13 jaar. Het kamp heeft als motto 'In het begin' en vindt plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

In een flyer legt de leiding van het kinderkamp het motto uit: "In het begin. Dit zijn de eerste drie woorden van het eerste Bijbelverhaal. Tijdens dit kamp staan we stil bij dit thema door te luisteren en na te denken over het scheppingsverhaal, Adam en Eva in het paradijs en de toren van Babel. In de Eucharistievieringen aan het begin en het einde van de week gaat het over de roeping van de eerste leerlingen en het dubbelgebod van de liefde, het eerste beginsel van ons geloof."

"Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen en nog veel meer. Dus wil je graag iets moois meemaken, samen met andere kinderen? Meld je dan snel aan voor het kinderkamp 2019!"

Het kinderkamp op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle kost € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 195 i.p.v. € 250).

Meer informatie en aanmelden (liefst vóór 1 juni 2019): zie www.jongaartsbisdom.nl (onderdeel 'kampen').



Jongerenreis naar Ierland: 'Follow St. Patrick'

Voor jongeren van 16-35 jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht van 20 t/m 27 juli 2019 een reis naar Ierland. Onder het motto 'Follow St. Patrick' "reizen we door Ierland waar St. Patrick in de 5de eeuw het christelijk geloof verspreidde. We bezoeken de plaatsen die belangrijk zijn geweest in zijn leven, vieren de Eucharistie en maken kennis met de fraaie natuur en de levendige steden en stadjes in Ierland," aldus de organisatie.

De pastorale leiding van de jongerenreis naar Ierland is in handen van rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut en vicaris Hans Pauw: "In de voetsporen van St. Patrick gaan we naar de 'roots' van het christelijk geloof in onze streken. Zo krijgt ons eigen geloof ook een impuls. Ga je mee?"

De jongerenreis is een 8-daagse touringcar reis (Pelikaan reizen) met als opstapplaats Utrecht. "Vanuit Utrecht reizen wij naar Calais, per ferry naar Dover, overnachting in Birmingham, reis naar Holyhead en per ferry naar Dublin. Overige plaatsen: Downpatrick, Armagh, Lough Derg, Knock, Croagh Patrick. De overnachtingen zijn in hotels," aldus rector Kuipers en vicaris Pauw.

Deelname aan de jongerenreis kost € 849 (excl. eventuele toeslagen).

Meer informatie en aanmelden (vóór 20 mei 2019!): zie www.jongaartsbisdom.nl (onderdeel 'kampen').



Herdertjestocht 2018 in Vorden

Op zaterdag 22 december 2018 was de jaarlijkse Herdertjestocht, georganiseerd door de twee Vordense kerken. Dit keer kon je beginnen tussen 17.00 uur en 17.45 uur. Het start- en eindpunt was bij de Christus Koningkerk.

Ruim 500 mensen, groot en klein, namen hieraan deel en zij liepen een kilometers lange route langs een door waxinelichtjes in glazen potten verlichtte route.

Onderweg werd het kerstverhaal uitgebeeld in diverse taferelen. We noemen er een paar:

Zo kwam je langs het huis van Maria waar de engel Gabriël "de Blijde Boodschap" aan haar verkondigde.

Vervolgens kwam je Maria, Jozef en de ezel tegen die onderweg waren van Nazareth naar Bethlehem. Weer een stuk verder zag je dat de hoogzwangere Maria en Jozef bij 'n herberg met feestende gasten de deur werden gewezen omdat de herberg zogenaamd vol was. Ook mooi was de voorstelling van de herders in het veld met schapen en andere dieren. Zij kregen bezoek van de engelen die hun toezongen dat er een Kind was geboren in een stal, Jesus. Je kwam ook de Drie Koningen tegen, die de weg vroegen naar de pasgeboren koning van de Joden. De tocht eindigde in de kerk, waar Maria en Jozef te zien waren met hun pasgeboren baby in Maria's armen.

Op verschillende plaatsen in de kerk waren 25 zeer diverse kerststallen te bewonderen en het koor Vokate zong mooie kerstliederen om de sfeer te verhogen. Er was voor ieder warme chocolademelk of een ander drankje en wat lekkers. Het was een geslaagde tocht en iedereen ging tevreden huiswaarts.

Het Heilig Vormsel

In juni 2019 is er in onze RK parochie HH. Twaalf Apostelen de mogelijkheid om het Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen.

De kinderen van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie uit groep 8 of ouder die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen gevormd worden. We gaan ons met de vormelingen, evenals afgelopen jaar, in een weekend voorbereiden op het Heilig Vormsel. Van zaterdagochtend tot en met zondagmiddag gaan we op afwisselende en interactieve wijze over het Heilig Vormsel praten, knutselen en spelen. Een film kijken, eten en slapen hoort ook bij het weekend.

Voorafgaand aan het weekend is er op 18 februari 2019 een ouder en kindavond waar alle informatie wordt gegeven en waarna de definitieve opgave volgt. De avond wordt gehouden van 19.15 tot 20.45 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden. We willen graag, vóór 1 februari a.s., weten wie er op deze informatieavond aanwezig zullen zijn. Opgeven voor deze informatieavond kan door het opgeven van de naam van het kind, het adres, het telefoonnummer, emailadres en tot welke geloofsgemeenschap men behoort, door te geven aan het parochiesecretariaat; email: secretariaat@12apostelen.nl

Ook voor vragen over het Heilig Vormsel kunt u bovenstaand emailadres gebruiken.

Wij hopen ook nu weer met een aantal kinderen het Heilig Vormsel voor te bereiden en er een goede tijd van te maken.

Werkgroep Heilig Vormsel,
parochie HH. Twaalf Apostelen

Informatieavond H. Vormsel

Datum: 18 februari 2019
Tijd: 19.15 tot 20.45 uur
Plaats: Christus Koningkerk
Adres: Het Jebbink 8, Vorden

Opgave voor informatieavond
(vóór 1 februari 2019):

- naam van het kind

- adres

- telefoonnummer

- emailadres

- welke geloofsgemeenschap

naar: secretariaat@12apostelen.nl





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.

Rekeningnr.: NL76INGB0000887463

t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel

Redactie: sepellemans@hotmail.com

Locatieraad voorzitter: vacant; Ben van de Krabben, secretaris, 529137; Herman Veldscholten, penningmeester, 06 49683822; gebouwen: vacant, Colin Franken, 0653674689; Jordy Vicente, 0575571527.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 0639639364

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Uitstelling en Aanbidding van het Heilig Sacrament

Ieder moment van ons leven is God bij ons. Als geen ander kent Hij onze vreugde en verlangens, ons verdriet en pijn. Maar hoe vaak kunnen we in alle rust bij Hem vertoeven? Ons uitspreken, of laten opwarmen of beminnen voor Zijn Zonlicht?

De kerk biedt de gelegenheid voor Aanbidding maar de Heer zelf nodigt u uit.



Vanaf 4 januari 2019 is er iedere vrijdag van 15.00 uur tot 15.45 uur Uitstelling en Aanbidding van het Heilig Sacrament in de H. Johannes de Doperkerk (St. Jan) te Zutphen.

U bent van harte welkom.

“De tijd die je doorbrengt met Jezus in het Heilig Sacrament is de beste tijd die je zult doorbrengen op aarde. Elk moment die je doorbrengt met Jezus, zal je vereniging met Hem verdiepen en je ziel voor eeuwig glorievoller en mooier maken in de Hemel, en het zal helpen om altijdurende vrede op aarde te brengen.”

Zalige Moeder Theresa

“Om met u te spreken, o Koning van Glorie, is geen derde persoon nodig, U bent altijd gereed in het Sacrament van

het Altaar om ieder te aanhoren. Ieder die naar U verlangt, kan U daar vinden en spreken met U van aangezicht tot aangezicht.”

H. Theresa van Avila

Sacrament van Boete en Verzoening

We kennen dit Sacrament als het Sacrament van de Biecht. Het wordt dan ook heel snel geassocieerd met het opzeggen van al je zonden. Het opbiechten als woord in onze Nederlandse taal spreekt boekdelen. Toch is het Sacrament niet alleen het opbiechten van zonden. Dan zou je het Sacrament onrecht aandoen. Naast het vertellen van je zonden gebeurt er meer. Het gaat om boete en verzoening. Om de ontmoeting met Christus. ‘Aan wie ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ (Joh. 20, 23).

Het biechtgesprek wordt in een veilige omgeving met de priester gehouden. Het is een gesprek waarin het erkennen van tekortkomingen en de verzoening ruimschoots aan bod komen.



Mensen die het Sacrament (opnieuw) ontdekken ervaren dit Sacrament als bevrijdend.

Iedere eerste vrijdag van de maand is er Biechtgelegenheid in de H. Johannes de Doperkerk (St. Jan) in Zutphen van 15.00 uur tot 15.45 uur.



Vocal Chords

Jongvolwassen koor The Vocal Chords gaat weer zingen! Na het vertrek van dirigente Paulien Broer van Dijk hebben wij een pauze van anderhalf jaar gehad. Maar nu willen we graag weer meedraaien in het korenrooster van de St. Jan in Zutphen. Voor het eerste half jaar staan we ingepland voor drie vieringen, zodat we kunnen ontdekken of het daadwerkelijk haalbaar is om weer door te gaan met het koor; we hopen natuurlijk van wel! Onze eerste viering staat gepland op zondag 27 januari a.s. U bent van harte welkom!

Effataviering

Op zaterdag 9 februari en zaterdag 9 maart om 17.00u is er weer een effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30 uur. (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen) 24/1: ds. S.A. Meijer; 31/1: ds. mv D. van Alphen-Ubbens; 7/2: ds. mv I. Pijpers-Hoogendoorn; 14/2: ds. J. Boer; 21/2: pastor mv G. Pols; 28/2: Maj. J. Kopmels (Leger des Heils); 7/3: R. de Boer.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
 Laurens Mul, penningmeester, 775404
 Johan Waanders, gebouwen, 562615
 Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

In Memoriam

Zaterdag 24 november is **Petronella Anna Martha Reesink-Nagelmaker** overleden. Nel woonde aan de Ambachtstraat in Brummen. Op vrijdag 30 november was de afscheidsdienst in de Omarming te Zutphen.

Zaterdag 17 november is op 90 jarige leeftijd overleden **Aleida Johanna Mulder**. Leida is op donderdag 22 november gecremeerd in de Omarming te Zutphen.

Heer, geef Nel en Leida de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen, dat ze mogen rusten in vrede. Amen.

Kerstmiddag ouderen Brummen

Donderdagmiddag 20 december kwamen de ouderen van Brummen samen voor het kerstfeest. Anton Bos vertelde over de gebruiken van kerst en er werd een kerstverhaal voorgelezen. De rond de 20



aanwezigen kregen een heerlijk hapje en een borreltje geschonken en wensten elkaar bij het naar huis gaan een Zalig Kerstfeest toe.

Lezing notaris bij de ouderen van Brummen

Notaris mr. R.E.J. Bloem hield op donderdagmiddag 22 november een lezing over de veranderingen in de wetgeving van erfrecht, nalatenschap,

schenking, successie, testament en wat verdere zaken.

Bij de notaris zijn tabellen, tarieven voor erfbelasting en schenkingen in folders te krijgen.

De hele middag konden de toehoorders vragen stellen, waar goed gebruik van werd gemaakt. De voorzitter bedankt de notaris voor de leerzame middag en de ouderen gingen een stuk wijzer huiswaarts.

Cisca van Middelkoop
 Secretaris KBO afdeling Brummen

Nieuwjaarswens

*Geluk zit in de kleine dingen,
 in een knipoog, in een lach.
 in een streling, in een knuffel,
 of een mooie voorjaarsdag.*

*Geluk zit in de kleine dingen,
 in de wolken, in de lucht.
 in de sterren, in de hemel,
 of de vogels in hun vlucht.*

*Geluk zit in de kleine dingen,
 in de koeien, in de wei.
 in de bladeren, in de bomen,
 of iets liefs dat iemand zei.*

*Geluk zit in de kleine dingen,
 in je vingers, door je haar.
 in de schittering, op het water,
 of in een vriendelijk gebaar.*

*Geluk zit in alle dingen,
 als je het maar wilt, en kunt zien.*

*Heel veel voorspoed voor u en uw
 naasten,
 Wij wensen u een gezegend 2019!*



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnants, 06-53227452;
 Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Terugblik Kerstvieringen

Vele mensen -jong en oud- vonden hun weg naar Joppe voor het vieren van het

kerstfeest in een van de vieringen in onze kerk. Wij danken het groot aantal bezoekers voor hun komst, maar niet in de laatste plaats de vele vrijwilligers

en voorgangers die het vieren in Joppe weer mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder denken we dan aan hen die zorgden voor een schone kerk en voor de prachtige versiering ervan. We danken het kinderkoor o.l.v. Carolyne Koerhuis, het dames- en herenkoor, dirigent Piet Klein Rouweler, organist Theo Morkink en ook de fluitisten Elly Heijink en Wil Gradussen die op Kerstavond en Eerste Kerstdag met prachtig samenspel de





vieringen luister bij hebben gezet. Voor de allerkleinsten was er op Eerste Kerstdag Kindje Wiegen, zoals altijd druk bezocht. Door een trouwe groep toezichthouders was het weer mogelijk om tijdens de kerstdagen de kerk open te stellen.

Voor de 45ste keer de Buitenkerststal

De buitenkerststal bij de kerk mag na 45 jaar welhaast een monument worden genoemd.

Voor veel inwoners van Joppe en omgeving is de buitenkerststal niet meer weg te denken en is een bezoekje naar Joppe een vast onderdeel van de kerstviering. Ook dit jaar was onze kerststal weer een echte trekpleister!

Vier zaterdagen voor kerstmis wordt er traditiegetrouw door 10 tot 15 vrijwilligers gebouwd. De stal wordt gemaakt van afvalhout van een houtzagerij, het dak wordt gedekt door riet en blad. Het geheel aangekleed met natuurlijke materialen en de omheining van twee meter hoog gaas maakt het tot een veilig tijdelijk verblijf voor de dieren.



In de kerststal staat de mooie opgeknapte beeldengroep van Jozef, Maria, het kindje Jezus en de herders. Een ezel, een aantal schapen en een jonge kameel maken het plaatje compleet. En het zijn de Joppebloazers die overdag met hun klanken de geboorte van Jezus opluisteren.

Sfeervolle verlichting en achtergrondmuziek zorgen vooral in de avonduren voor een sprookjesachtig tafereel.

Multimediascherm

In de kerk zijn op 19 december jl. een beamer en een groot scherm geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om in de vieringen beelden te presenteren al dan niet ondersteund met geluid. Een familieviering kan hierdoor bijvoorbeeld interactiever worden en tevens kan hier in andere vieringen gebruik van worden gemaakt. Vooropgesteld dat multimediale middelen een ondersteuning in de viering zijn en zeker geen vervangende functie hebben. De viering op zich staat voorop. De Stichting Vrienden van de Joppekerk zijn wij dankbaar voor de gulle bijdrage.

Koffie-ochtend

Onder de kerstboom schrijf ik dit stukje voor de nieuwe *Onderweg*, die pas half januari bij u thuis op de mat zal vallen. De koffie-ochtend van 9 januari is achter de rug en daar hebben Roos en Egbert Arkema verteld over hun reis naar Santiago. Het onderwerp voor woensdag 13 maart is nog niet zeker. Zelf heb ik (Puck) op een ochtend verteld over mijn hobby genealogie. Misschien zijn er meer mensen, die ook iets willen vertellen over een interessante hobby of onderwerp? Of

wellicht wilt u ook eens een keer gewoon een gezellige koffieochtend? U bent allen van harte welkom.

Op woensdag 13 maart om 10.00 uur staat de koffie klaar. U hoeft zich niet aan te melden, maar het is wel fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook als u opgehaald wilt worden graag een telefoontje naar Puck Vork 0575-490500 of Janny Engelsman 0575-490434.

Restauratie van het icoon



Eenieder die wel eens een kaarsje opsteekt, zal het niet ontgaan zijn dat het icoon Maria van Altijddurende Bijstand uit het kerkportaal is verwijderd. Het icoon is door vervuiling en beschadigingen toe aan een restauratie. Met financiële steun van de Stichting Vrienden van de Joppekerk wordt dit mogelijk gemaakt. We zijn de stichting zeer erkentelijk voor de geboden hulp.





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Jan Steenkamer

Zondag 9 december jl. ontving de heer Jan Steenkamer bij zijn afscheid van de liturgiegroep uit handen van de voorzitter van de locatieraad, de heer Anton Schilderinck, een enveloppe met inhoud. En van de voorzitter van de liturgiegroep, mevrouw Greetje Wübbels, kreeg Jan een geurig boeket bloemen.

Anton: "Maar liefst 33 jaar heb je de parochie en de geloofsgemeenschap St. Joseph gediend in bijna alle gremia van de organisatie van de kerk. Door het aartsbisdom en via de toenmalige decanaten werden eind jaren tachtig parochieraden ingesteld om de kerk dichter bij de mensen te brengen. Je bent een van de architecten geweest die vanuit de parochieraad van de St. Josephkerk de werkstructuur van de pastorale zorg heeft ontwikkeld. Deze werkstructuur werd in 1991 integraal door het kerkbestuur overgenomen. Dit leidde vervolgens tot de instelling van een pastorale commissie met werkgroepen catechese, pastoraat, liturgie en diaconie. Een organisatie die klonk als een klok: een kerkbestuur en een pastorale commissie met actieve werkgroepen. Deze structuur hebben we nog steeds. Kenmerkend voor jou was dat jij je meningen niet onder stoelen of banken schoof, maar zeer beslist uitsprak. Dat viel niet altijd in goede aarde: laten we zeggen het hield de mensen scherp. Behalve je werkzaamheden in de

parochieraad, ben je ook lid geweest van het kerkbestuur, de werkgroep liturgie en de commissie Beheer & Onderhoud van deze kerk. Daarnaast deed je heel veel klussen in en om kerk en pastorie. Namens de geloofsgemeenschap dank ik je daarvoor heel hartelijk. Alle goeds en veel gezondheid toegewenst samen met je echtgenote Miëp. Het ga je goed."

Diaconie

In discussies over het in de nabije toekomst (moeten) sluiten van kerken in onze parochie staat de zorg om de teruggang van het aantal (eucharistie)vieringen vaak centraal. Bij het platformoverleg in Vierakker op 22 november jl. kwam naar voren dat we ons als parochie niet alleen op de zondagse vieringen moeten focussen, maar dat de diaconie minstens evenveel aandacht behoeft. Of zoals pastoor Harry Scheve opmerkte: "De diaconie verdient een duidelijke plek in de kerk."

In haar overweging in de Woord- en Communieviering op de derde zondag van de Advent stelde parochiemedewerker Marian Storteler de vraag: "Wat moeten we doen om Kerstmis op een goede manier voor te bereiden en te vieren?" Marian: "Het evangelie zegt ons dat we aandacht moeten hebben voor de mensen die het moeilijk hebben en niet meetellen." Dat is gemakkelijk gezegd, maar waar vind je die mensen die het moeilijk hebben of die aan de kant gezet worden door onze samenleving? Marian: "Ik denk dat we die mensen zowat overal vinden, maar het vereist een andere manier van in het leven staan. Met andere ogen naar onze medemensen leren kijken, aandacht hebben voor het welzijn van mensen aan de rand van de samenleving. Wie totaal geen raad weet waar die mensen te zoeken, kan beginnen met de acties van diaconie en Caritas te steunen. Door allerlei waardevolle initiatieven die armoede bestrijden te ondersteunen,

proberen deze organisaties te doen wat Johannes ons vandaag opdraagt: net iets verder gaan in de naastenliefde, specifiek dan voor de mensen in armoede."

Een voorbeeld van zo'n initiatief is het jaarlijks ronddelen van kerstpakketten door de Caritas en de SHLG (Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen). Dit jaar zijn maar liefst 230 pakketten (gevuld met producten van de PLUS Markt) door vrijwilligers van de SHLG verzorgd en door de Caritas nog eens 113 kinderpakketten! Vrijwilligers van alle gezindten, inclusief de moslimgemeenschap, zijn in onze St. Josephkerk drie dagen in de weer geweest. Onze kerk leek met het vullen, klaarmaken en bezorgen van de pakketten meer op een distributiecentrum dan op een godshuis.



Diaconie hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot de adventstijd. Marian: "We kunnen kansarme mensen steunen door ons gebed, maar ook door minder voor ons zelf uit te geven en het uitgespaarde geld aan zorginitiatieven te besteden. Nog beter zou zijn dat we tijd vrijmaken om als vrijwilliger te helpen, ieder met zijn eigen talenten. Maar dat alles vraagt een ommekeer: minder bezig zijn met jezelf en meer met andere mensen." Marian vertelt verder: "Laten we ons inspireren door wat Kerstmis, de komst van Jezus, teweeg heeft gebracht: een beweging van mensen die willen leven vanuit vreugde, vanuit zorg voor elkaar, dankbaarheid en innerlijke vrede. De kunst is om deze beweging niet tot stilstand te laten komen binnen onze geloofsgemeenschappen die worstelen en twijfelen over hun voortbestaan."





Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Van de lokatieraad en pastoraatgroep

Nu u dit leest zijn de feestdagen alweer voorbij en zitten we in 2019. Een nieuw jaar dat voor ons open ligt als een nog ongeschreven boek, vol nieuwe kansen, mogelijkheden en wellicht tijd om opnieuw te doen wat in het oude jaar minder goed ging. Kort na de jaarwisseling vragen mensen zich vaak af: 'wat gaat dit jaar weer brengen, wat zal er allemaal weer gaan gebeuren of juist niet, zal het ons lukken om de weg die we als geloofsgemeenschap hebben ingeslagen te vervolgen? Vragen waar we nu geen antwoord op hebben. Het zijn wel vragen die enigszins uit bezorgdheid gesteld worden, we willen immers dat het ons goed gaat. Het mooie van een nieuw begin is dat we deels de regie zelf kunnen bepalen, zodat met een beetje geluk, we het antwoord positief kunnen beïnvloeden, maar dat betekent wel dat we met zijn allen er de schouders onder moeten zetten. Het begin van een nieuw jaar is ook het moment om terug te kijken naar het vergane jaar.

In 2018 is er veel gedaan en gebeurd, waarbij er een klein stukje richting aan deze onzekere toekomst gegeven is. Ik kan zeggen dat met veel enthousiasme

de eerste wankele, onzekere stappen zijn gezet voor een toekomstbestendige geloofsgemeenschap.

Op 30 oktober was de parochieavond waarvan het motto "Een betoverende avond" was. Deze parochieavond was op andere leest geschoeid dan we gewend zijn. Na de gebruikelijke woorden van de voorzitter kwam de avond goed op gang en werd het een betoverende avond, waarbij een tafelgoochelaar actief was. Onder de betoverende woorden 'Hocus pocus' (die stammen uit het oude Kerklattijn) zette hij velen op het verkeerde been. De avond was geslaagd waar ruim 70 mensen naar toe zijn gekomen.

De viering van Allerzielen was op 2 november en werd door veel parochianen bijgewoond. Cantemus Domino verzorgde de zang en werden de kruisjes, ter nagedachtenis aan de overledenen, aan de familieleden overgedragen.

Zondag 11 november is de jaarlijkse schoenendoosviering in onze kerk gehouden. Het was een geweldig feest, georganiseerd door de Protestantse en Katholieke kerk, ruim 200 gasten werden verwelkomt. Op 22 november was de platvormbijeenkomst in Vierakker waarin het parochiebestuur en pastoor Harrie Scheve uitleg gaven over de gang van zaken in de parochie en over haar toekomst. Deze avond werd bijgewoond door de lokatieraden en pastoraatgroepen. Op 27 oktober en 25 november hebben onze beide gespreksgroepen een samenkomstviering verzorgd. Tijdens deze samenkomsten werd uit de Bijbel gelezen, werden gedichten

voorgelezen en werd gediscussieerd, gezongen en gebeden. De parochiezaal was beide keren goed gevuld. Zondag 18 november werd St. Cecilia geëerd, patrones van de muzikanten. In deze gezongen dienst, door Cantemus Domino, werd Anton Eijkelkamp geëerd voor 50 jaar lidmaatschap van Cantemus Domino. Het Ettens koor heeft op zondag 9 december de dienst opgeluisterd met hun gezang, oorstrelend. Hierna ging het koor naar de St. Antoniuskerk op de Kranenburg om daar kerst en andere liederen ten gehore te brengen.

De **Herdertjestocht** is op 22 december gehouden. Meer dan 530 mensen, groot en klein, namen hieraan deel. Voor meer informatie hierover zie pagina 17.

Op Eerste Kerstdag was de kerstviering, voorgegaan door pastor Ed Wassink en waarbij de koren Vokate en Cantemus Domino de zang verzorgden. De kerk was goed bezet. De nieuwjaarsreceptie vond plaats op zaterdag 5 januari na de H. Mis van 18.30 uur. Veel parochianen wensten elkaar een Gelukkig Nieuwjaar onder het genot van koffie/thee met oliebollen, nieuwjaarsrolletjes en glühwein.

Namens de locatieraad en pastoraatgroep wens ik u een Zalig, gezond en een voorspoedig Nieuwjaar!

Gerard Eijkelkamp

Overleden

Op 20 december 2018 overleed op de leeftijd van 87 jaar **Dinie Krabbenborg-Hartman**. De uitvaartdienst werd gehouden op 28 december in de Christus Koningkerk, waarna zij werd begraven op de begraafplaats in Kranenburg. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en overige familie sterkte bij het verwerken van het verlies. Moge zij rusten in vrede.



ONZE KERK

MEER DAN STENEN

Actie 
Kerkbalans

2019



parochie HH. Twaalf Apostelen





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: frank.elschot@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Voor u ligt de eerste Onderweg van 2019

Traditiegetrouw een moment om elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar toe te wensen. Er ligt opnieuw een jaar voor ons waarin we doorgaan op de al ingeslagen paden, een jaar waarin we nieuwe kansen krijgen en een jaar waarin we ons misschien realiseren dat er een ander pad gekozen moet worden. Welke weg u ook gaat en wat er ook op uw pad komt, wij wensen u een Zalig Nieuwjaar!

*Samengaan, samenwerken,
zwakken en sterken.*

*Samenkomen, samenleven,
liefde geven.*

*Samen naar 't nieuwe jaar,
hecht verbonden met elkaar*

De Byzantijnse viering

Er bestaan veel verschillende manieren om een viering te houden: de ritus. De Latijnse ritus is de meest bekende, maar er is ook bijvoorbeeld de Byzantijnse ritus en de Tridentijnse ritus.

Op zondag 10 februari om 10.30 uur gaat pastoor Scheve voor in de Byzantijnse viering in onze kerk. De zang wordt verzorgd door het Wladimirkoor.

Wat kenmerkt de Byzantijnse ritus?

In de Byzantijnse liturgie ligt de nadruk op het Mysterie van God. Zoals het in één van onze gebeden luidt: "Gij zijt onze God, niet in woorden te vangen, in onze gedachten niet te vatten, met onze ogen

kunnen wij U niet zien, ons verstand kan U niet peilen..."

Het spel van de liturgie ligt vast en is niet afhankelijk van het persoonlijke stempel van de voorgangers. Dat geeft de ruimte om de aandacht te vestigen op het heilige; om uit te stijgen boven het individuele en alledaagse.

De viering is een voortdurend gezongen dialoog tussen alle aanwezigen: priesters, diakens, lezers, het koor – en iedereen die bij de viering aanwezig is. Zo draagt iedereen bij aan de viering: we zijn geen toeschouwers, maar deelnemers. De hele gemeenschap, voorgangers en gelovigen, richt zich samen tot God.

Iconen spelen een grote rol. De iconen zijn niet bedoeld als kunstwerk of illustratie, maar willen uitdrukken dat God zich in ieder mens laat zien; in verleden, heden en toekomst. Ieder mens is een icoon, geschapen naar Gods beeld.

Een Byzantijnse viering kent vele voorbereidende rituelen. De voorganger begint een uur voor de viering met deze handelingen. Ook dit kunt u bijwonen. De kerk is open vanaf 9.30 uur. Meer achtergrondinformatie over de Byzantijnse liturgie kunt u vinden op de Borculo pagina van de website www.12apostelen.nl

Actie Kerkbalans 2019

Zoals bij ieder begin van het jaar vindt de Actie Kerkbalans weer plaats, dit jaar loopt deze landelijke actie van 19 januari t/m 2 februari.

Door de inzet van onze vrijwilligers en uw financiële bijdrage kunnen wij als geloofsgemeenschap blijven bestaan. In de envelop die bij deze *Onderweg* wordt meegeleverd vindt u nadere informatie over deze actie.



Door de gekozen opzet hopen wij deze actie extra onder uw aandacht te brengen. Hierbij alvast dank voor uw financiële bijdrage.

Nieuwe kerkhofbeheerder

Wij zijn blij u te kunnen melden dat per 1 januari Gerard ten Bras na een inwerkperiode is begonnen als kerkhofbeheerder. Wij allen wensen hem veel succes toe.

Intenties

20 januari: Gerard Wiegerinck. Miep en Wijnand Wevers. overl. fam. ter Woorst-Kerkemeijer. Fam. Pelgrum. Gerrit Stegeman, jaargedachtenis. **2 februari:** Gerard Wiegerinck. **10 februari:** Truus, Gerard en Bernard Sasse. Gerard Wiegerinck. overl. fam. Geerligs en Ottenschot. Theo en Riek Verheijen. André Janssen jaargedachtenis. Pastoor Simons Jaargedachtenis. **17 februari:** Gerard Wiegerinck. Miep en Wijnand Wevers. overl. fam. ter Woorst-Kerkemeijer. Fam. Pelgrum. **2 maart:** Truus, Gerard en Bernard Sasse. Marietje en Jan Niesink. **9 maart:** Miep en Wijnand Wevers. overl. fam. ter Woorst-Kerkemeijer. fam Pelgrum.

Familieberichten

Op 10 oktober is overleden **Henk Harfterkamp**, de uitvaartviering en crematie was op 16 oktober. Op 20 november is overleden **Gerard Wiegerinck**, de uitvaartviering en crematie was 24 november.





H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
 rkkerkruurlo@live.nl
 Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
 NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
 Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511;
 Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
 452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Oproep aan ouders van schoolgaande kinderen

Enige tijd geleden zijn wij begonnen om het gesprek aan te gaan met de gelovigen in onze locatie Ruurlo. Doen wij als locatieraad en pastoraatgroep wel datgene wat heden ten dage bij uw geloof en uw wensen aansluit? Op een eerste gespreksavond hebben wij met een bevlogen groep mensen gesproken waaruit allerlei tips en ideeën zijn voortgekomen. Op woensdagavond 16 januari willen wij graag in gesprek komen met ouders van nog schoolgaande kinderen. Ouders die meestal zelf niet meer naar de kerk gaan, maar toch hun kind nog hebben laten dopen of Eerste Heilige Communie laten doen. Ouders die nog wel geloven, maar op een andere, moderne manier, die niet meer aansluit bij wekelijks kerkbezoek. Geniet u ook zo van tradities en bijvoorbeeld het Kerstspel van school? Wat zou u nog van ons als RK kerk Ruurlo wensen? Wat kunnen wij voor u nog betekenen? Kom woensdagavond 16 januari om 19.30 uur naar de Willibrordschool aan de Nieuweweg 11 in Ruurlo en ga met ons het gesprek aan over geloven anno NU! Graag even doorgeven op rkkerkruurlo@live.nl als u komt. U bent van harte welkom!
Lilian Beeks-Vergroesen namens de locatieraad en de pastoraatgroep Ruurlo

Kerkbalans 2019

De jaarlijkse actie ten behoeve van de financiën van onze kerkgemeenschap gaat dit jaar op zaterdag 19 januari van start. Na de Eucharistieviering van 19.00 uur zal het benodigde materiaal aan de wijkcoördinatoren worden uitgereikt. Ook dit jaar zullen de meeste parochianen weer worden bezocht. Daarbij zal een envelop worden overhandigd met een brief en informatie over de actie. Enkele adressen in het buitengebied zullen de informatie per post ontvangen. Het

voorbereidende werk is al een paar maanden geleden opgestart. De actie van 2018 is succesvol geweest en we hopen natuurlijk dat we ook voor 2019 weer op u kunnen rekenen. Zonder een goede financiële basis kan onze geloofsgemeenschap natuurlijk niet succesvol opereren. Alle bijdragen worden zeer op prijs gesteld. In de loop van het jaar zullen we u natuurlijk op de hoogte houden van de voortgang en de resultaten. Namens de werkgroep Actie Kerkbalans alvast hartelijk dank.

Jan van Dijk

De Oliebollenbijeekoms

Het is traditie om aan het eind van het jaar alle vrijwilligers te bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. Als dank voor de inzet van alle vrijwilligers hiervoor was er op zaterdagmiddag 29 december de Oliebollenbijeekoms. We hopen, dat we ook in 2019 weer op alle vrijwilligers kunnen rekenen en ook op deze manier samen kerk kunnen zijn.

Verhuizen



Een keuze die je maakt, pff, maar wat haal je allemaal op je hals. Wij maken er zeker géén hobby van. Al een jaar geleden keken we elkaar aan en drong de conclusie tot ons door dat we al meer dan 15 jaar in de pastorie wonen. Nog eens 15 jaar, nee, dat zou het zeker niet meer worden. Wat dan wel en hoe verder? Misschien toch maar een serieus nadenken over een alternatief. En zo kan het dan gaan dat je na veel wikken en wegen die stap zet. Van huur naar eigen woning, van groot

naar aanzienlijk kleiner, maar wel met het gevoel dat het goed is. Fried blijft de coördinator voor de kosteren en ik blijf me inzetten als parochiemedewerker. Wij kijken allebei met een fijn gevoel terug op de tijd dat we met onze kinderen en de laatste jaren met z'n tweeën in de pastorie mochten wonen. Maar, en zo schreef de locatieraad kort geleden, aan alles komt een einde, ook aan dit tijdperk.

Fried en Marian Storteler

Taizévieringen 2019

Al vier jaar lang organiseren de gezamenlijke Ruurlose kerken Taizévieringen. We zijn gestart in de katholieke kerk, zochten daarna de samenwerking met de Protestante Kerk en deze samenwerking is verder uitgegroeid. Inmiddels hebben we een vast patroon van vieringen. De vieringen worden in de Dorpskerk in Ruurlo gehouden op de eerste zaterdag van de even maand en beginnen om 19.00 uur. Makkelijk te onthouden voor iedereen. We beschikken over vaste muzikanten die de vieringen muzikaal omlijsten. U kunt zich laten verrassen door vieringen met gitaar, piano en/of dwarsfluit. De vieringen zijn opgebouwd uit lezingen, stiltes en gezamenlijke gezangen. De gezangen (mantra's) worden meerdere malen herhaald, waardoor de tekst in je hoofd en daarna in je hart gaat zitten. Er is een vaste groep bezoekers die we steeds weer mogen verwelkomen. Deze groep heeft zich de afgelopen maanden uitgebreid met mensen, die we nog niet eerder zagen. Iedereen is welkom. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar: bezoek eens een Taizéviering in 2019. Voor informatie: dees.langelaar@outlook.com

Kerstseniorenviering

Op 19 december hebben we een mooie viering gehad in onze kerk waar de kerststal al stond. Pastoor Scheve ging voor en het koor zong prachtige Gregoriaanse liederen. Na afloop hebben we gezellig koffie gedronken met rozijnenbrood.





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
 info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
 secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
 Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
 NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
 Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
 Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Toespraak bij de nieuwjaarsviering op 6 januari 2019

Afgelopen jaar hebben wij geprobeerd een antwoord te geven op vragen die onlosmakelijk zijn verbonden met het bestaansrecht van onze geloofsgemeenschap. We sluiten niet onze ogen voor de realiteit. Een werkelijkheid, waar we op termijn niet om heen kunnen. Wij willen het komende jaar proberen daarop een antwoord te vinden.

Kerkbalans

Ook in het afgelopen jaar hebben leden van onze geloofsgemeenschap op een positieve wijze bijgedragen aan de Actie Kerkbalans. De laatste paar jaar hebben we een stijgende lijn wat de toegezegde bedragen betreft. We spreken de hoop uit dat we deze lijn het komende jaar kunnen vasthouden.

Daling kerkbezoek

Het aantal bezoeken aan de wekelijkse vieringen neemt af. Er ontstaan lege plekken door o.a. overlijden van parochianen. De gemiddelde samenstelling van de bezoekers behoort tot de grijze golf. De gemiddelde leeftijd ligt eerder bij de 70 dan bij de 60-jarigen. Op zich is daar niets mis mee, maar toch zouden we graag zien dat ook de jongere generatie de kerk weet te vinden. Hoe vitaal zijn we en/of hoe willen we als kerkgemeenschap straks ook een reden hebben om te mogen bestaan.

Vrijwilligersactiviteiten

We mogen ons gelukkig prijzen met het grote aantal betrokken vrijwilligers. Echter we zien ook dat een steeds groter aantal ouder wordende vrijwilligers, al dan niet gewild, een stapje (moeten) terugdoen. We worden ingehaald door de vergrijzing. Samen zullen we op zoek moeten gaan naar nieuw ideeën c.q. oplossingen om de doorgaande lijn vast te kunnen houden. Hoe betrekken we jongere geloofsgenoten

bij de kerk dat veel meer is dan de zondagse (Eucharistie)vieringen.

Ook in deze tijd en verdere secularisering moeten we uitzien naar een nieuwe invulling, waarbij de kerk weer een rol van betekenis kan en wil spelen.

Op de stelling 'Wat heeft de kerk in Hengelo en omgeving te bieden?' zullen we de vraag aan ons zelf moeten stellen: Wat doen wij vanuit onze geloofsgemeenschap? Leeft dit ook bij de jongere generatie? Wat kunnen wij hieraan bijdragen? Kunnen we deze rol nog spelen? Willen wij deze rol spelen?

De basisschooljeugd

De samenstelling van de leerlingenpopulatie op school is dusdanig gevarieerd dat je er niet zo maar vanuit kunt gaan dat zij daarin participeren. Maar we mogen ons wel de vraag stellen:

'In hoeverre mag de school rekenen op onze geloofsgemeenschap? Wat kan daarin de rol van onze geloofsgemeenschap zijn en onze eigen inzet?' Allemaal vragen die van belang zijn voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.

Oecumene

Ook met de andere kerken in Hengelo willen we de samenwerking op een hoger plan tillen.

De oecumenische activiteiten kunnen rekenen op een wederzijds respect van de deelnemende kerken. De huidige naobervieringen en de vespervieringen zijn een goede aanzet. Uitbreiding op termijn is wenselijk; echter met dien verstande dat ook de mensen binnen de verschillende kerken hiermee overweg kunnen. De tijd van integratie is een geleidelijke weg die we zorgvuldig moeten bewandelen. We hopen daarvoor de tijd te krijgen.

Bemensing van de werkgroepen

Helaas is de bezetting van de leden van alle werkgroepen die betrokken zijn

bij de kerk aan het afnemen. Voor de voorbereiding op de Eerste H. Communie mogen we meeliften op de inzet van de werkgroep uit Keijenborg. De Vormselvoorbereiding wordt vanuit de parochie aangestuurd. Het aantal deelnemers is echter minimaal.

De Liturgische werkgroep is helaas verdwenen. Een situatie waar we niet blij mee zijn en daardoor zullen we steeds vaker 'nee' moeten verkopen.

Locatieraad/pastoraatgroep

De organisatie van de kerk vraagt om goed leiderschap. Ook in onze gemeenschap zijn nauwelijks nog bestuurders te vinden die de organisatie willen leiden. Het is een feit dat steeds meer taken door steeds minder mensen moeten worden uitgevoerd. Het is ons de laatste twee jaar niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden. Ook de taken van andere leden van de locatieraad worden steeds zwaarder. Dit is niet alleen het probleem in Hengelo, maar in de hele parochie. In de Bestuursberichten vanuit het parochiebestuur wordt ook geconstateerd dat meerdere geloofsgemeenschappen moeite hebben om een voldoende bezetting voor de locatieraad te vinden. Wij hebben onze zorgen gedeeld met het parochiebestuur.

De toekomst tegemoet

Onlangs is het concept beleidsplan voor de komende jaren gepresenteerd in Vierakker. Een beleidsplan gebaseerd op ideeën en wensen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. Een van de onderwerpen is dat we gaan onderzoeken hoe we meer samen kunnen werken met de H. Johannes de Doper geloofsgemeenschap in Keijenborg.

Op welke wijze kunnen wij als geloofsgemeenschap hieraan bijdragen. Wat mogen anderen van ons verwachten; wat kunnen wij van derden verwachten. Wij streven er naar om die samenwerking een positieve meerwaarde te geven.

We zullen u hiervan op de hoogte houden en vooral naar U willen luisteren. We hopen dan ook dat u de bijeenkomsten zult blijven bezoeken waarin wij de plannen zullen toelichten. Hiervoor zullen we ook gebruik gaan maken van de toegezegde ondersteuning vanuit het parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen.

Namens de locatieraad mag ik u uitnodigen om met ons hieraan het komende jaar te gaan werken. Hoewel het vijf voor twaalf is vragen wij uw steun om onze geloofsgemeenschap vitaal te houden. Deze vitaliteit wens ik ons samen toe. Echter wij kunnen het niet alleen!

Van harte goede wensen voor een inspirerend jaar 2019.

Henk Roes, locatieraad



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
 Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
 NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
 NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
 Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
 Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
 Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
 Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. Telefoon 0575-461314.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38.

Contactpersoon voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg:

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162, email: begraafplaats-keijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg.

Overleden

Op 16 november 2018 is overleden **Wim Besselink** in de leeftijd van 69 jaar.

Op 18 november is **Fien Niesink-Vos** overleden in de leeftijd van 86 jaar.

Op 27 november is **Jan Schutten** overleden in de leeftijd van 78 jaar.

Op 7 december is overleden **Paul van Londen** in de leeftijd van 83 jaar.

Op 12 december is **Reina Hendriks-Lebbink** overleden in de leeftijd van 94 jaar.

Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen.

Email: secretariaat@12apostelen.nl

De doopdata kunt u vinden in *Onderweg* op pagina 13.

Communie thuis ontvangen

Mensen die ziek zijn of om andere redenen niet in de kerk kunnen komen

kunnen de communie ook thuis ontvangen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Hannie Ankersmit. (Telefoon 0575 – 463042, mail: hannieankersmit@hotmail.com)

Oecumenische viering

Oecumenische viering WEEK van het GEBED met het thema: Zet het recht voor Ogen. Op zondag 20 januari 2019 is in de kerk van Keijenborg een Oecumenische viering.

De voorganger is parochiemedewerker Laura van de Kam uit Zutphen.

“Recht voor ogen” is het thema voor de week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Het thema haakt aan op de oproep om “recht te zoeken” in bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van het Gebed voor de Eenheid.

De werkgroep vraagt daarom iedereen die in de viering komt iets mee te brengen voor de Voedselbank in Zelhem. Dit zou b.v. groente, fruit en soep in blik kunnen zijn. In ieder geval houdbare etenswaren. U bent allen VAN HARTE WELKOM om 10.00 uur. Na afloop is er gezellig koffie en thee drinken!

De voorbereidingsgroep Oecumenische vieringen

Marietje Hermans stopt

Na jarenlang voor onze Bloemengroep actief te zijn geweest is Marietje Hermans ermee gestopt. Marietje is vanaf de oprichting in de jaren zeventig tot op heden actief geweest voor de Bloemengroep.

Ook toen ze naar Hengelo verhuisde bleef ze actief voor deze werkgroep.

Om gezondheidsredenen is ze genoodzaakt om er nu een punt achter te zetten. We willen Marietje heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Vrijwilligers als Marietje zijn de dragers van de geloofsgemeenschap!

Pastoraatgroep/locatieraad

Jan Schutten overleden

Afgelopen december is Jan Schutten plotseling overleden. Jan was zo'n twintig jaar lang tuinman van onze kerk. Ook verrichte hij allerlei hand- en spandiensten voor de kerk. Wij willen Jan postuum heel erg bedanken voor al het werk dat hij verricht heeft voor onze kerk.

Pastoraatgroep en locatieraad

Actie Kerkbalans 2019 gaat weer van start

Thema: Onze kerk, meer dan stenen. De landelijke Actie loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. De werkgroep hoopt weer op uw medewerking te mogen rekenen. De enveloppen worden rondgebracht in de week van 21 t/m 27 januari 2019 en worden weer opgehaald in de week van 28 januari tot en met 3 februari 2019.

Verspreiding Actie Kerkbalans:

De lopers, die wij nu reeds bedanken voor hun medewerking, kunnen op zondag 20 januari 2019 na de viering tussen 11.30 uur en 12.00 uur of dinsdag 22 januari 2019 tussen 19.00 uur en 19.30 uur op het parochiesecretariaat (sacristie kerk) terecht voor het afhalen van de pakketten. Inname enveloppen Actie Kerkbalans:

Op dinsdag 5 februari 2019 tussen 19.15 uur en 20.30 uur worden de lopers opnieuw op het parochiesecretariaat (sacristie kerk) verwacht voor de inname van de pakketten. De werkgroep zorgt dan voor koffie.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw enveloppe gereed te leggen, zodat de loper niet hoeft te wachten? Bij voorbaat dank.

Werkgroep Actie Kerkbalans



Actie Kerkbalans

2019



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 martinusbaak@kpnmail.nl
 Opgave gebedsintenties: per mail: martinusbaak@kpnmail.nl
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

Na alle vieringen op dinsdagavond zal er koffie en thee drinken zijn. In deze periode zijn de vieringen op 15 januari, 19 februari en 19 maart om 19.00 uur.

Openstelling secretariaat

Het secretariaat zal vanaf 1-1-2019 niet meer op de donderdagmorgen geopend zijn. Het opgeven van gebedsintenties kan digitaal, naar: martinusbaak@kpnmail.nl, of u kunt dit opgeven bij Bennie Stapelbroek: 0575-491060, mail: bennie.stapelbroek@gmail.com of Ans Berendsen: 0575-441920, mail: ans-arthur@hotmail.com voor een afspraak. Overige zaken kunt u ook mailen.

Actie Kerkbalans

De landelijke Actie Kerkbalans kent een actieperiode van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Als het goed is heeft u samen met deze *Onderweg* de brief voor de Actie Kerkbalans ontvangen. We hebben onze uiterste best gedaan om iedereen een passende brief te sturen.



Mocht u geen brief hebben ontvangen of een op- of aanmerking hebben over de ontvangen brief, dan horen wij dat graag. U kunt bellen 06- 387 587 64 of mailen: berna.lamers@gmail.com

Koffieochtenden

Dit seizoen zijn er weer koffieochtenden, één keer in de maand op woensdagochtend in de sacristie. U bent op 6 februari en 6 maart vanaf 10.00 uur welkom.

Wandelen

Elke donderdagmorgen om 10.00 uur wordt een wandeltocht georganiseerd vanaf de sacristie. Meer informatie in het kastje bij Concordia. Kortom diverse activiteiten waar natuurlijk vele vrijwilligers voor nodig zijn.

Alle vrijwilligers die ons helpen om deze activiteiten mogelijk te maken hartelijk dank daarvoor. We wensen iedereen een mooi en gezond nieuw jaar.

Gebedsintenties

Di. 19/2 Fam. Hendriks-Hermsen, Herman Hendriks, Gerard Spijkers, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Fam. Teunissen-Schooltink, Ouders Schoenaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Fam. Heijntink en Jos en Bets Hermsen-Goris.

Aswoensdag 6 maart in Drempt

Op woensdag 6 maart is het Aswoensdag, wij starten de vastenperiode met een Aswoensdagviering in Vijfslag verband. Deze woorddienst begint om 19.00 uur en wordt dit jaar in Drempt gehouden.

Parochieavond

In de vorige *Onderweg* stond de jaarlijkse parochieavond aangekondigd, dit was onderdeel van de verkeerde kopij, op pagina 27 van een voorgaand jaar. Er is nog geen parochieavond gepland in de maanden januari en februari. In de volgende *Onderweg* zullen wij u informeren wanneer de parochieavond in 2019 is.

Vormsel

Op zaterdag 1 juni 2019 om 19.00 uur, kunnen vormelingen uit de gehele parochie van de HH. Twaalf Apostelen, die mee hebben gedaan met de voorbereiding, het sacrament van het Vormsel ontvangen. Zit je (kind) in groep 8 en wens je het Vormsel te ontvangen, dan nodigen wij jou samen met je ouders uit voor een informatieavond over het sacrament van het H. Vormsel en hoe het voorbereidingsproject eruit gaat zien op maandag 18 februari 2019, van 19.15 tot 20.45 uur in het parochiecentrum van de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, 7251BL Vorden. Graag zien wij jouw aanmelding voor de informatieavond, met je naam (naam kind), adres, tel.nr, e-mailadres en tot welke geloofsgemeenschap je behoort, vóór 1 februari 2019 tegemoet. Je kunt je aanmelden bij: Parochiesecretariaat, secretariaat@12apostelen.nl

Stichting Vrienden van de Parel van Baak

Kerstmarkt

De kerstmarkt 2018 was een goed bezocht gebeuren in het mooi aangeklede en verwarmde Martinushuus. De dag begon aanvankelijk met regen, maar in de loop van de ochtend werd het droog en kwamen er in tegenstelling bij de vele sneeuw van vorig jaar veel bezoekers naar Baak. Gezien de regen en wind op zaterdag werd er buiten geen tent opgezet voor het bakteam maar zijn de oliebolletjes en flappen gebakken in de doopkapel. Doordat een van onze bestuursleden op zaterdag nog á la minuut een afzuiging maakte kon dit binnen, een unieke plek en voor herhaling vatbaar. De sfeer was bijzonder aangenaam, mede door de muziek van Gerhard Hebben en het koor "Feeling" uit Drempt.





H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Actie kerkbalans 2019

Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar "Onze kerk, meer dan stenen". Een steen heeft een grote symbolische betekenis: het weet veelal de tand des tijds te doorstaan, is niet vervormbaar, totdat die breekt, en biedt bescherming tegen de elementen. Stenen zijn vaker een thema geweest: "Geen stenen, maar mensen", een credo van onze vorige parochie Levend Water. Ondanks de overeenkomst een uitgangspunt welke hard is aangekomen destijds. De kerk is uiteraard veel meer dan het gebouw alleen. Het gaat inderdaad om de mensen en de kerk is de plek waar we samenkomen om te vieren, te oefenen of om afscheid te nemen. Veel mensen uit onze parochie koesteren hier dierbare herinneringen aan de kerk aan het kerkgebouw en velen doen als vrijwilliger nog steeds veel werk voor de kerk, de geloofsgemeenschap of op de begraafplaats of hebben dit gedaan. Het is ons erfgoed van vorige generaties en bepaalt het dorpsgezicht. Veel dorpen trachten dan ook bij een kerksluiting het kerkgebouw te behouden voor een gemeenschappelijk doel. Ons streven en



ONZE
KERK

MEER DAN
STENEN

Actie
Kerkbalans
2019



parochie Hk. Twaalf Apostelen

die van het parochiebestuur is behouden wat er te behouden is. Een thuis meer dan stenen. Visie en inzet maken veel mogelijk. De jaarlijkse kerkbijdrage is echter ook essentieel. Het is als de mortel tussen de stenen. Alvast dank voor uw gift.

De locatieraad

Oecumenische Viering "Recht voor ogen"

Op zondag 20 januari 2019 is er een oecumenische viering, deze vindt plaats in onze kerk in Achter-Drempt. De viering begint om 10.00 uur. Het thema van de viering is recht voor ogen.

De tekst van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, dit jaar gekozen door de kerken van Indonesië, is: 'Zoek het recht en niets dan het recht' (Deuteronomium 16 vers 18-20). Deze Bijbelse oproep is dringend in alle situaties waarin verdeeldheid en conflict opnieuw de kop opsteken. Onze eenheid in Christus geeft ons de kracht om deel te nemen aan de grotere strijd voor gerechtigheid en de waardigheid van het leven te bevorderen.

Anders Vieren 17 februari

Op zondag 17 februari om 10.00 uur wordt weer een Anders Vieren viering gehouden in Drempt. De reacties op de afgelopen vieringen waren erg positief! Samen met het koor Feeling gaan we er ook deze keer weer een inspirerende viering van maken.



Aswoensdag

Op woensdag 6 maart is het Aswoensdag, wij starten de vastenperiode met een Aswoensdagviering in Vijfslagverband. De viering begint om 19.00 uur en wordt dit jaar in onze eigen kerk in Drempt gehouden.

Voorganger is Diaken ten Bruin.



Ceciliafeest.

Terugblik op het jaarlijkse Ceciliafeest gehouden op 25 november 2018. Na de viering in de H. Willibrordkerk waar diaken Oude Groen voorging en het koor de gezangen ten gehore bracht, zijn alle koorleden met echtgenoot en diaken Oude Groen uitgenodigd in de feestzaal bij fam. Janssen Lendebosch 1 te Hummelo. De organisatie van deze dag was in handen van twee leden van ons koor nl. Truus Hoppenreijns en Trees Beuwer. Elk jaar worden twee à drie leden van ons koor hiervoor aangewezen, door het bestuur.

Onder het genot van 'n kop koffie en wat lekkers heeft de voorzitter allen een hartelijk welkom geheten en hebben we het lied van onze patrones St. Cecilia gezongen. Na nog 'n lied en een paar drankjes, werden we in groepen van vijf opgedeeld voor een kwis met moeilijke begrippen en vragen waar we ons in konden verdiepen. De dag werd afgesloten met een koud en warm buffet. Tijdens het buffet sprak de dirigent Frans Talsma met vele mooie en warme woorden voor ons koor. Tot slot zei de voorzitter, we kunnen terugkijken op 'n geslaagde dag. Truus en Trees hartelijk dank, uit waardering 'n kleine attentie. Verder iedereen bedankt voor de komst naar hier in de feestzaal van fam. Janssen. Iedereen wel thuis en tot 'n volgende keer.
Bennie Peters

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 8 februari 2019
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950
Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

Volgens de traditie gaan we op de laatste maandagavond van januari het jaarprogramma vaststellen. Dus kom maandag 28 januari 2019 naar dorps huis 't Lokaal. De avond begint om 19.30 uur. Kosten: twee euro per consumptie. Verder zijn er geen kosten verbonden aan deze avond.

Boekenuitleen Olburgen

De boekenuitleen wordt gerund door een aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je welkom in het dorps huis in Olburgen. Maar ook elke vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur kun je daar terecht voor een boek of een dvd, een praatje, een kopje koffie of thee. En wil jij tijdens deze winteravonden heerlijk wegduiken op de bank met een boek, loop gerust even de boekenuitleen binnen en kijk wat we allemaal hebben.

Nieuwe exemplaren in de boekenuitleen:

Marieke Lucas Rijneveld:	De avond is ongemak
Marian Rijk:	Eeuw in versnelling; intrigerende geschiedenis over de opkomst van de fiets en een kleine dorpsfabriek (Gazelle), die uitgroeit tot een wereldconcern
Jonathan Safran Foer:	Extreem luid & ongelooflijk dichtbij
E.A. Oufkir:	Bewogen vrouwenlevens (omnibus)
Silvia di Natale:	Kuraj
Andy McNab:	Noodtoestand
Laura Papez-Jurg:	Leiding van hogerhand; vreugdevolle gedichten
Karen Slaughter:	Gespleten

Heb jij nog een aantal (recente) boeken in de kast staan waarvan je denkt: wegdoen is jammer, maar ik heb ze gelezen en wat moet ik er nu mee? Inleveren bij de Boekenuitleen Olburgen kan altijd.

Rooster

Er is een weekendviering op:

27 januari
10 februari
23 februari
10 maart

Misdienaar:

27 januari
23 februari

Collectanten

27 januari:	Theo Damen
10 februari:	Jan den Hartog
23 februari:	Jan Baars
10 maart:	Joost Langenhof

Lectoren

27 januari: Anny Steentjes
23 februari: Roland Jansen

Kosters

27 januari: Cilia Langenhof
1 februari: Theo Damen
10 februari: Betsie Verhoeven
23 februari: Jan Baars
1 maart: Theo Damen
10 maart: Joost Langenhof

Bloemversiering

19 januari – 1 februari: Diny en Leonie
2 februari – 15 februari: Thea en Gerda
16 februari – 1 maart: Yvonne en Til
2 maart – 15 maart: Betsie en Nicole

Dames- en heren koor

Repetities: 22 januari, 5 februari, 12 februari, 19 februari, 5 maart, 12 maart
Gezongen vieringen: 10 februari, 23 februari, 10 maart

Intenties

27 januari: Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Herman en Bep Pasman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Jan Wigman en Wil Wigman - Reijers. **10 februari:** Gradus en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Theo van Aalst, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steeverink, Henk van Halen, Bart Godschalk en Corrie Godschalk-Franken. **23 februari:** Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Herman en Bep Pasman, Harry en Grada Gerritsen-Reulink. **10 maart:** Jan Wigman en Wil Wigman-Reijers, Herman en Bep Pasman, Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink

Website:

www.12apostelen.nl

Onder de tegel: Geloofsgemeenschappen heeft iedere parochiegemeenschap haar eigen pagina. Kijk op de site voor de meest actuele gegevens. Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor de site, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@planet.nl

Inleveren kopij

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Jaargang 7:
Nummer 3: 4 februari 2019
Nummer 4: 1 april 2019
E-mailadres: jansenmts@planet.nl





H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223, b.g.g. 0575 452101/06 16066571
 Postadres: Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
 Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur in het Kerspel of M. Schut, 0575-452101
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Annie Alberink, Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci2apostelen.nl

Kerkbalans 2019: 'Onze kerk, meer dan stenen'

Januari is de maand van de Actie Kerkbalans. De bekende enveloppen zullen bij u thuis bezorgd worden en ook weer opgehaald. Het is voor onze geloofsgemeenschap heel belangrijk dat u allen ervan overtuigd blijft, dat onze mooie kerk voor de toekomst bewaard blijft. Ook al wordt het kerkbezoek wat minder, toch geven velen aan, dat zij onze eigen kerk bijzonder waarderen. Wij hopen dat u allen weer mee wilt doen, zowel in financiële zin, alsook om soms wat vrijwilligerswerk te doen of ons gemengd koor te versterken.

De locatieraad

Opgeknapt Kerspel

In de grote zaal van het Kerspel is weer eens te zien wat vrijwilligerswerk teweeg kan brengen. Met vereende krachten is in de maand december geschilderd, een nieuwe vloer gelegd, gordijnen gemaakt en opgehangen en ander meubilair geplaatst.

Het interieur kan weer jaren mee en ziet er gezellig en uitnodigend uit. Hulde aan alle vrijwilligers die hieraan gewerkt hebben.

Nieuwjaarsreceptie 6 januari

met terugblik op 2018

Zoals ieder jaar was de nieuwjaarsreceptie weer druk bezocht. Na de viering in de kerk met voorganger diaken Ten Bruin toog iedereen naar het Kerspel, waar allen elkaar een Zalig Nieuwjaar toewensen en veel gezondheid, voorspoed en geluk in 2019. De koffie en oliebolletjes daarna smaakten naar meer. Daaraan werd voldaan met een drankje en een hapje. Er volgde een terugblik op het afgelopen jaar door de locatieraad en

pastoraatgroep. Allereerst werden de kerkgangers bedankt voor hun trouwe bezoek aan de vieringen. Gelukkig zijn er ons weinig parochianen ontvallen het afgelopen jaar. Een groep kinderen mocht de Eerste Heilige Communie ontvangen in een prachtige viering op 10 juni. We kunnen terugkijken op een fijne, goedbezochte vastenmaaltijd. Ook op een geweldige oecumenische openluchtdienst in het Plantenbos en een eveneens mooie oecumenische schoendoendienst. Het aantal vieringen in de maand is naar beneden bijgesteld door de ziekte van pastoraal werkers Marga Engelage en Jaap van Kranenburg. Hierdoor kwam er meer op de vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen neer. Om de eigen Woord- en Communiedienstgroepen niet te zwaar te belasten hebben we ervoor gekozen om af en toe een weekend geen viering in onze kerk te houden. Er is dan wel altijd een viering in een buurkerk dat weekend. Dankzij alle vrijwilligers houden we onze geloofsgemeenschap draaiende. Naast alle vrijwilligers achter de schermen dat niet zo zichtbaar is, is er natuurlijk het werk van de onderhoudsgroep dat zich uit in een prachtig onderhouden kerkhof en omgeving van de kerk en het opgeknapte Kerspel. Ook het werk van de bloemengroep is heel zichtbaar. Zonder iedere keer weer die prachtige aankleding zou het maar een kale boel zijn. Als we het zonder de klanken van de koren moeten stellen wordt het wel erg stil. We zijn dan ook erg blij met het gemengd koor, dat helaas steeds minder leden telt, en 2Gether dat 2-maandelijks de viering opluistert en in november een prachtig concert heeft gegeven in onze kerk. Na de terugblik werd het glas geheven op een, voor de kerk en geloofsgemeenschap voorspoedig jaar. Daarna was het nog erg gezellig.

Plaats in de kerk

Het aantal banken in de kerk is meer dan genoeg voor het aantal kerkgangers ieder weekend. Vroeger kenden we de bankenpacht en hadden degenen die meer te besteden hadden de zogenaamde 'beste' plaatsen, namelijk voorin. Het gekke is dat deze plaatsen tegenwoordig leeg blijven, terwijl ieder vrij is om te gaan zitten waar hij/zij wil. Nu er steeds minder kerkgangers komen is de linkerkant van de kerk vrijwel leeg. Vanwege de ringleiding kiezen mensen die minder goed horen voor de rechterkant. Heel begrijpelijk. Maar ieder zit heel verspreid. Om elkaar de vredeswens te geven moet je de bank uit voor de handdruk.

De voorganger moet eerst een aantal lege banken overbruggen voor hij/zij contact kan maken. Daarom heeft de locatieraad en pastoraatgroep een brief aan de kerkgangers overhandigd met het verzoek wat meer naar voren te gaan zitten met zijn allen. Het gaat tenslotte om het samen vieren en niet ieder op zijn eigen eilandje. Het is natuurlijk even wennen, maar uiteindelijk zal het leiden tot een meer 'samen' gevoel.

Vrijwilligersdag 24 maart

Om alle vrijwilligers te bedanken voor het vele werk dat zij belangeloos voor de geloofsgemeenschap doen houden we ieder jaar een vrijwilligersdag. Dit jaar is dit op zondag 24 maart. Tijdens de kerkdienst wordt weer een groep in het zonnetje gezet. Daarna is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in het Kerspel. Het duurt ongeveer tot half twee. Wilt u deze dag vast in uw agenda zetten?

Koffiedrinken

Op 17 februari is er weer koffiedrinken in het Kerspel.





H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris, 452535.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

afgezet, waardoor het allemaal veilig was om te wandelen in het donker. Waxinelichtjes gaven de route aan die gelopen moest worden. Ook waren heren en der vuurkorven geplaatst, hetgeen sfeer verhogend werkte. Onderweg kwamen langs de 'plaatselijke' herberg waar de herbergier geheel op eigen wijze het verhaal vertelde over de herbergier die in het jaar 0 Maria en Jozef de deur wees. Verder stuitte men op herders bij een schaapskooi, iemand met een ezel, een groepje leden van Reborn dat kerstliedjes stond te zingen, midwinterhoornblazers en een aantal mensen van Jubal die kerstliederen speelden. De stoet eindigde in de St. Willibrorduskerk waar Jan

Bezoekersgroep levert kerstattenties af

Ook dit jaar hebben leden van de bezoekersgroep kerstattenties bezorgd bij een aantal zieke parochianen. Zij ondervonden dankbaarheid voor dit gebaar. We wensen de zieken op deze manier kracht en sterkte voor de toekomst.

Reünie St. Willibrordus-school groot succes



Op 17 november 2018 organiseerden Tonnie Plakkenberg, José Schoenaker, Bernadette Arends, Frans Zweers, Ben Looman en Jan Roelofs een reünie van de St. Willibrordus-school uit Vierakker. Deze vond plaats in het Ludgerusgebouw. Ook de kerk werd door heel veel oud-leerlingen bezocht.

Jan Tijssen praatte hen een beetje bij. De reacties waren zeer positief. Ook zijn er veel vervolgspraken gemaakt. Ongeveer 165 mensen waren er die dag bij. De meesten maakten ook gebruik van het stamppotbuffet. Tegen middernacht ging iedereen vol van verhalen huiswaarts. Hartelijk dank comité dat jullie dit voor de gemeenschap hebben gedaan.

Bisschop bezoekt onze kerk?

Woensdag 5 december zaten de kinderen op basisschool De Garve te wachten op de komst van de Goedheiligman. Waar bleef hij toch? Toen kwam er bericht dat hij onderweg was gestrand. Zijn 'pausmobiel' had een lekke band gekregen en iedereen ging op zoek naar waar hij was gebleven. Na enig speurwerk troffen ze Sinterklaas



aan in onze kerk. Gelukkig was een van de dorpsgenoten met zijn trike in de buurt, die kon de Goede Sint wel naar de school brengen, zodat het feest toch nog een goede afloop kende.

Kerstfeest basisschool De Garve donderdag 20 december 2018

Vanaf de basisschool De Garve vertrok een stoet van leerlingen, ouders, familieleden en dorpsgenoten eerst naar de PKN kerk, waar zij met een kerstverhaal door dominee Tim Wiersum werden ontvangen. Een aantal dames van het oecumenisch koor zongen er een kerstlied. Daarna vervolgden de mensen in groepjes de trektocht door de straten van Wichmond en Vierakker. De gemeente had enkele straten

Marijnissen bij de kerststal het slot van het kerstverhaal vertelde. Als klap op de vuurpijl was er een "engelenkoor" van leerlingen van de school dat o.l.v. Marie-José Holtslag aan de piano enkele kerstliederen ten gehore bracht. Ook inval juf Marloes speelde mee op de saxofoon.

Dankzij deze nieuwe opzet van de kerstviering hebben we het verhaal van God met de mensen aan onze kleine (en grote) dorpsgenoten kunnen uitdragen. In een brief bedankte de directie allen die hieraan meewerkten.

Kindernevendiensten

Er zijn kindernevendiensten op:
Zondag 20 januari om 10.00 uur (Woorden- en Communieviering)
Zondag 17 februari om 10.00 uur (Eucharistieviering)



Herenkoor St. Cecilia/VEK Keijenborg



Onze koren

Wanneer het Herenkoor precies is opgericht, is niet meer te achterhalen, waarschijnlijk eind negentiende eeuw, tussen ca. 1860 en 1885. Toen ontstonden overal initiatieven om de vieringen met zang op te luisteren. Meestal was de pastoor of kapelaan de gangmaker, omdat die vaak al wat muzikale bagage in huis had. Oorspronkelijk zong men alleen gregoriaanse gezangen en Latijnse stukken. Tegenwoordig zingen we ook Nederlandse liederen om ook de mensen in de kerk erbij te betrekken.

Het blijft leuk om toch een aantal klassieke meerstemmige stukken te blijven zingen. We repeteren op woensdagavond in de sacristie naast de kerk. Ongeveer één keer per maand verzorgen we een viering volgens een koorschema.

Daarnaast hebben we in 2005 het VEK (Vocaal Ensemble Keijenborg) opgericht om ook wereldlijke liederen te zingen. Het varieert van licht klassiek tot evergreens met als rode draad dat het meerstemmige nummers zijn. Af en toe treden we daarmee op. Deze mix van muziek maakt dat wij als koorleden er plezier in houden, niet in de laatste plaats door de enthousiaste leiding van Simone Ruesink, onze dirigente/begeleidster.

