

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 7 - nummer 3



In dit nummer o.a.
Willibrordplaquette



De Passie 2019
“Zie de mens”



In de spotlights
Marjan Helmink



Inhoud

Jaargang 7, nr. 3

Colofon	2
Van de pastores / Ziek zijn	3
De Passie: 'Zie de mens'	4
Van de bestuurstafel / Afscheid	
Theo Lam / Retraite 40dagentijd	5
PCI / Vespers / Afscheid Jan Leisink	6
Fotowedstrijd Actie Kerkbalans /	
Weekend Liturgische Muziek	7
TafelMaatje / God is verhuisd	8
In de spotlights: Marjan Helmink	9
Vastenactie: 'Water verandert alles'	10
Willibrordplaqueette Gerard Stolwijk en	
Anton Giesen / Lourdesbedevaart	11
Maria / Beziingsmail / Groene	
creatieve vingers / Lezingrooster	12
Bijlage vieringschema	13
Vieringschema	14
Kids & Teens	16

Uit de geloofsgemeenschappen

Zutphen	18
Brummen	18
Joppe	19
Lochem	21
Vorden	22
Borculo	23
Ruurlo	24
Hengelo	25
Keijenburg	26
Baak	27
Drempt	28
Olburgen	29
Steenderen	30
Vierakker	31

Onze Koren:

Dames- en Herenchoor Borculo	32
------------------------------	----

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 4: 26 april 2019

betreft periode 4 mei t/m 30 juni 2019

Inleveren kopij tot 5 april 2019

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg
o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

Email: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving

en realisatie: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Palmpassen, p. 16

Op weg naar Pasen

Dit is de titel van de folder die in voorgaande jaren bij het paasnummer van *Onderweg* werd gevoegd. Daarin vond u informatie over de vieringen en activiteiten in de aanloop naar Pasen en over de paasvieringen zelf. Dit jaar is er geen folder. Maar met of zonder folder, de weg naar Pasen is voor ons parochianen van oudsher geplaveid met 'vasten en onthouding'. We spreken niet voor niets over de vastentijd. Wie kent niet het vastentrommeltje, waarin vroeger snoep en lekkernijen werden bewaard. Op zondag mocht je hiervan snoepen, de rest moest je bewaren tot Pasen. In 1989 werd tijdens de bisschoppenconferentie een ietwat modernere vorm van voorbereiding op het paasfeest vastgesteld: alleen op Aswoensdag en Goede Vrijdag geldt de verplichting tot vasten en onthouding. Op de overige dagen wordt dit overgelaten aan het eigen geweten. Hierbij wordt de suggestie gegeven om het uitgespaarde geld te bestemmen voor de naasten die honger lijden. In onze huidige maatschappij kunnen we nog verder gaan. Er zijn immers vele vormen van vasten. Wat denkt u van 40 dagen geen gebruik van social media? Of 40 dagen de auto laten staan, de verwarming een graadje lager, geen producten kopen in (overbodige) plastic verpakkingen? En zo zijn er legio voorbeelden voor eigentijds vasten. Wat zit er in uw CO2-vastentrommeltje?

Gerrit te Vaarwerk

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

T.J.G.M. (Theo) Lam, vicevoorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris

A.J.M. (Ton) Vos, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille

personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille
communicatie

P.H.M. (Paul) Seesing



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,

tel. 06 53 21 40 17

Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenburg

Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg,

pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen

Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,

pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03

p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

Mieke Degen en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

Tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Email: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

Tel.: 06 44902208

Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320

Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam,

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364

Email: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,

parochiemedewerker, tel.: 06 11178334

Email: m.storteler@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie

Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

Met passie naar Pasen

Tegen de tijd dat u dit leest zijn we op weg naar Pasen. Voor mij is dat het feest van liefde die sterker is dan haat, solidariteit sterker dan egocentrisme, vergeving sterker dan veroordeling, kortom: leven sterker dan de dood. Het feest heeft alles te maken met bevrijding en daar komt ook de oorsprong van ons Paasfeest vandaan. De Joden vieren Pesach en gedenken daarmee de uittocht uit de slavernij in Egypte, de weg naar bevrijding. Pesach is voor ons christenen de basis van ons Paasfeest. Jezus was immers een jood en koos voor bevrijding van mensen in de marge, tégen de gevestigde orde, doorbrak scheidslijnen tussen groepen, verkondigde hoop in plaats van angst en koos onvoorwaardelijk voor liefde en gerechtigheid. Hij deed dat met zoveel gedrevenheid dat het hem zijn leven kostte, maar zijn boodschap blijkt – nog steeds – sterker dan die dood.



Passie gaat vooraf aan Pasen. De laatste week in aanloop naar dat feest noemen wij de passietijd, te beginnen met Palm- en Passiezondag. Het is de tijd van de Mattheuspassie, van The Passion (dit jaar in Dordrecht) en natuurlijk bovenal onze eigen parochiële Passie op Goede Vrijdag (waar ik helaas zelf niet bij zal zijn).

Het woord 'passie' komt van 'passio', het Latijnse woord voor 'lijden', waarmee sinds de vroege Middeleeuwen het lijdensverhaal en het sterven van Jezus wordt aangeduid. 'Passie' heeft echter ook een heel andere betekenis, die in tegenstelling daarmee juist nauw met het leven verbonden is. Die betekenis kwam rond 1500 in zwang en betekent: bevlogenheid, hartstocht, een grote liefde voor iets hebben.

Die betekenis van hartstocht, gedrevenheid, doet het heel goed in onze tijd. 'Passie' is zelfs een beetje een modewoord geworden. In de krant en op de TV lijkt iedereen wel 'een passie' te hebben. Soms is dat werk, soms is dat een hobby. Als je solliciteert naar een nieuwe baan, is kennis en vaardigheid al lang



niet meer voldoende, nee, in advertenties worden docenten, managers en verkopers '...met passie' gevraagd. Er is zelfs een 'passiewijzer' in omloop, een soort zelfhulp-gidsje die je in negen stappen naar je geliefde doel brengt. Persoonlijk vind ik dat het kostbare begrip 'passie' daarmee devalueert.



Gepassioneerd zijn is volgens mij namelijk méér dan het hebben van een hobby of warmlopen voor een baan. Passie - en daar komen de twee betekenissen bij elkaar - betekent naast bevlogenheid, óók de bereidheid om offers te brengen. Passie betekent opoffering voor een hoger doel. Het is hartstocht én lijden.

Hét grote voorbeeld vinden we overvloedig in de Evangelieën: Jezus zelf. Welk Evangelie je er ook op naslaat, in de beschrijving van het leven, lijden en dood van Jezus zien we steeds diezelfde karaktertrek op de voorgrond treden: passie. Jezus, een gepassioneerd mens, hartstochtelijk overtuigd van zijn missie. Én bereid offers te brengen, zelfs het ultieme offer van de dood! Voor ons mag het dan een onsje minder zijn, maar als wij werkelijk gepassioneerd zijn, ook in het volgen van Jezus, dan kost dat een deel van ons leven. We zullen er tijd en energie in moeten stoppen; offer(tje)s brengen. Laten we gepassioneerd meewerken aan het bereiken van die wereld die Jezus voor ogen stond: waar eerlijk wordt gedeeld en waar de menswaardigheid van iedereen centraal staat, wát het ook kost. Dan wordt het voor iedereen Pasen, feest van bevrijding, feest van leven. Namens de parochiemedewerkers, de diakens en de pastores: Zalg Pasen!

Jaap van Kranenburg

Tja, in het pastoraal artikel schreef ik het al: een passie hebben is goed. Hier wil ik dat wat nuanceren: soms kan het ook te veel van het goede zijn. Té gedreven in mijn werk betekende in mijn geval uiteindelijk ziek worden. De rek was er uit. Wat begon als hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en hartklachten, mondde uit in een forse burn-out, aldus de diagnose. Op het moment dat ik dit stukje schrijf (februari) ben ik nog steeds niet in staat mijn taken op te nemen en het duurt ook nog wel even. Een paar dingen doe ik wel, zoals het pastoraal artikel schrijven, kantoorwerk en wat andere klussen. Ik hoop weer te kunnen starten met liturgie, pastoraat en bezoekwerk, maar wanneer is nog onduidelijk. Afwachten dus, maar.. ik ben in ieder geval weer een béétje terug! De enorme hoeveelheid attenties, kaartjes, mailtjes en vooral de vele bezorgde en betrokken woorden daarop hebben daarbij enorm geholpen. Na al die maanden blijven er nog steeds zulke lieve blijken van belangstelling en medeleven komen. Dat ontroert me. Terugmailen, schrijven, bellen is geen doen voor mij, zo vol is de mand met kaarten. Daarom bij deze: mijn grote dank daarvoor! Het ga jullie allemaal heel goed, geniet van de komende passie- en paastijd en Gods zegen!



Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

“Zie de mens”

De Passie op Goede Vrijdag 19 april in Vorden

Mensen zien staan in hun lijden. ‘Kijken’ wordt ‘zien’ als er aandacht is. Aandacht heeft te maken met inleven, met nabijheid en aanwezigheid, er zijn in stilte, in alle eenvoud. De werkelijkheid onder ogen zien of durven zien. Vanuit dit perspectief willen we invulling geven aan De Passie 2019. Als we de mensen achter de beelden, verhalen en liederen kunnen ervaren, dan wordt De Passie een beleving.



De mensen die Jezus op zijn lijdensweg ontmoet hebben allemaal een eigen gezicht. Er is zoveel lijden dat ons aankijkt. Het gaat om de mens achter het gezicht. Als Christenen worden we genodigd te kijken met ons hart, ofwel ‘Zie de Mens’. Zie de mens die wordt verraden, die onschuldig wordt gedood. Zie de mens die het kruis moet dragen, op straat zwerft, doelloos en eenzaam. Zie de mens op de vlucht die hoopt op een nieuw leven om zo te verrijzen uit de dood. Zie de mens die liefdevol zich over zijn naasten ontfermt. De Joodse filosoof Levinas betoogt: “Je moet kijken naar het gezicht van de andere mens, naar zijn behoefte, zijn angst, zijn vreugde, zijn dromen”. Het gezicht van de ander zal je inspireren om niet langer te geloven in ‘stijve dogma’s of strakke regels’. Levinas heeft het woord ‘luisteren’ vervangen door het woord ‘zien’. Echt zien als vertrekpunt voor onze Christelijke levenshouding vraagt om diepte, om bezinning, om stil te staan bij onrecht en bij menselijk verdriet.

Met dit uitgangspunt zoekt het Passieteam voor De Passie op Goede Vrijdag met zorg

naar meditaties, liederen en verhalen die aansluiten bij de lijdensweg van Jezus van Nazareth, dit in relatie tot de lijdensweg die veel mensen vandaag de dag hebben te gaan. Zo proberen we De Passie 2019 een eigentijds gezicht te geven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de mensen die nu onderweg zijn naar hun Golgotha. Zie de mensen in onze wereld die worden getroffen door oorlog, terreur, misbruik, geweld, honger of uitbuiting of die een mensonwaardige dood sterven. Dichtbij, in onze eigen omgeving, hebben we ook te maken met lijden, stille eenzaamheid, grove onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en dood. Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth eindigt met zijn opstanding. Als we elkaar daadwerkelijk zien staan, dan is er erkenning voor het verdriet, dan is er hoop en troost en heeft het lijden niet het laatste woord.

Ook dit jaar geven we met verhalen, liederen en beelden op indringende wijze vorm aan het lijdensverhaal. Het geheel wordt verzorgd door projectkoren en solisten met eigentijdse liederen onder begeleiding van een combo en onder leiding van dirigent Frank Sterenborg. Zo willen wij het Passieverhaal tot een onvergetelijke en indringende gebeurtenis maken.

Het lied ‘Op Straat’ van Guus Meeuwis vertelt het verhaal van ‘Zie de mens die zwerft op straat’.



Zie je daar dat meisje, ze is net zeventien, heeft nu al zo `n tien jaar haar ouders niet gezien.

Muurtje om zich heen gebouwd, omdat ze niemand meer vertrouwt. Vraag je haar wat liefde is, dan noemt ze jou de prijs.

De weg van het lijden kunnen we ook intens beleven door op Goede Vrijdag mee te lopen in de Stille Tocht. De Stille Tocht geeft ruimte om stil te staan bij je eigen zorgen en het lijden dat je tegenkomt in jouw leven.

De Stille Tocht, met een lengte van een kleine kilometer, begint om 14.30 uur voorafgaand aan de Passieviering van 15.00 uur. Onderweg zijn er korte pauzes waarin gebeden wordt. Het kruis, dat door vrijwilligers uit onze parochie wordt meege dragen, gaat langs de kerken van Vorden. De tocht begint en eindigt bij de RK kerk Christus Koning, Het Jebbink 8 in Vorden. Voor de mensen die meelopen in de Stille Tocht wordt voor de passieviering van 15.00 uur een plaats in de kerk gereserveerd.

DE PASSIE 2019 in de Achterhoek

data en tijden

- De Passie op Palmzondag 14 april, 20.00 uur, in het Openluchttheater van Eibergen. Via het Openluchttheater kunt u kaartjes regelen. Uitwijkdatum: woensdag 17 april.
- De Passie op Witte Donderdag 18 april, 20.00 uur, in de RK kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum.
- Stille Tocht op Goede Vrijdag 19 april, 14.30 uur. De tocht begint en eindigt bij de RK kerk Christus Koning, Het Jebbink 8 in Vorden.
- De Passie op Goede Vrijdag 19 april, 15.00 uur en 19.00 uur, in de RK kerk Christus Koning in Vorden.

Het Passieteam (Jan te Plate, Frank Sterenborg, Wil Matti en Margriet te Morsche) is verantwoordelijk voor het concept en de inhoud van De Passie. Meer informatie kunt u krijgen per email projectkoordepassie@gmail.com.



VAN DE BESTUURSTAFEL

Onderweg

Toen we zo'n zeven jaar geleden 'Onderweg' kozen als naam van ons parochieblad realiseerden we ons niet dat het zo'n veel gebruikte naam is.

Nee, bijster origineel was het niet, want je komt die naam overal en nergens tegen in de spirituele wereld. Maar eerlijk gezegd ben ik er blij mee dat het zo gelopen is en dat we die naam wel gekozen hebben. Want, mogelijk is het niet origineel, betekenisvol is de naam wel.



Vast staat immers dat we onderweg zijn, elke dag weer. Waarnaartoe? Daar verschillen de meningen over. De meningen verschillen ook over de vraag hoe belangrijk die vraag is. Maar waar we het over eens zijn is dat het belangrijk is hoe we onderweg zijn, hoe we invulling geven aan de weg die leven heet. Voor ons katholieken maakt de kerk een belangrijk deel uit van die weg. Binnen onze parochie proberen we met elkaar om invulling te geven aan dat aspect van het leven. Soms is dat vanzelfsprekend en gaat het vanzelf, soms kost het veel moeite.

In de afgelopen negen jaar heb ik samen met u onderweg mogen zijn. Het waren enerverende jaren, waar ik enorm veel van geleerd heb. Ook heb ik veel mensen leren kennen die me heel dierbaar zijn geworden en heb ik veel bijzondere dingen, klein en groot, mee mogen maken. Nu ik per 1 mei aanstaande afscheid neem van het parochiebestuur wil ik u allen hartelijk bedanken. Bedanken voor de samenwerking, het gestelde vertrouwen en uw enorme inzet voor de parochie. Het was geweldig om met u te werken! Het werk is echter niet af, het is nooit af, we zijn immers onderweg. Onderweg, groeiend in geloof, zoals de titel van ons beleidsplan luidt. Een beleidsplan dat we in het afgelopen jaar met veel zorg hebben samengesteld en dat in de komende jaren uitgevoerd gaat worden. Ik ben er erg blij dat het beleidsplan door velen omarmd is en dat er veel mensen zijn die er uitvoering aan willen geven. Dat zal nodig zijn, want er liggen flinke uitdagingen voor ons. Ik wens ons als parochie daar veel succes bij. Het is de moeite waard!

Theo Lam
vicevoorzitter

Afscheid Theo Lam

Theo Lam was het gezicht van de parochie. Als lid van het parochiebestuur met de portefeuille communicatie maakte hij de parochie HH. Twaalf Apostelen zichtbaar. In de moeilijke tijd van fuseren wist hij de geloofsgemeenschappen op één lijn te brengen. Een gezamenlijk parochieblad, *Onderweg*, liet hij geboren worden. Goede mensen verzamelde hij om zich heen die een waardevolle redactie vormden. Later richtte hij een communicatiecommissie op die verschillende projecten op de rails zette, zoals de vernieuwde website. De kerstboekjes voor de jeugd, die een spannend verhaal met een boodschap bevatten, waren van zijn hand. In elke *Onderweg* wist hij een parochiaan op een leuke wijze in de spotlights te zetten.

Communicatie met de geloofsgemeenschappen heeft voor Theo altijd hoog in het vaandel gestaan. Zo werden het platformoverleg en de parochieavond in het leven geroepen. Boeiende sprekers wist hij binnen te halen. Het vroegtijdige vertrek van de toenmalige vicevoorzitter in maart 2018, bracht het parochiebestuur wel in de problemen. Theo, die aftredend was in dat jaar, heeft zich beschikbaar gesteld als vicevoorzitter en een herbenoeming gekregen.

In het jaar dat Theo als vicevoorzitter functioneerde heeft hij veel werk verzet. Met alle locaties ging hij in gesprek over hun toekomstvisie en daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuurlijk- en pastoraal beleidsplan.

Voor dit alles wil het parochiebestuur zijn dankbaarheid uiten en een afscheidsreceptie aanbieden en wel op **zondag 5 mei 2019 in de H. Johannes de Doper te Zutphen**. Om 10.00 uur zal Pastoor Harry Scheve voorgaan in de Eucharistieviering. Na afloop zal er gelegenheid zijn om van Theo afscheid te nemen. Het parochiebestuur hoopt dat veel parochianen hem de hand willen drukken en bedanken voor het vele werk dat hij voor onze parochie verzet heeft.

Retraite 40dagentijd Jezus ging de berg op

Wie de komende veertigdagentijd dagelijks een moment wil nemen voor stilte en inkeer om zo bewust naar Pasen toe te leven, kan hulp krijgen van de retraite op ignatiaansbidden.org. Meld je daar aan en ontvang dagelijks een mail met teksten voor de stille tijd. Daarnaast kun je meedoen met een wekelijks ontmoetingsgroepje in de Wijngaard (Wilhelminalaan 3, Zutphen) om je ervaringen met de retraite met anderen te delen. Deze groep komt bij elkaar op 12, 19, 26 maart en op 2, 9, 16 april, van 19.30-21.00 uur in De Wijngaard. Opgave bij Riekje Rijk (rrijk@sutfene.nl) of Ronald Heins (heins@pknzutphen.nl)



De PCI in 2019

Het is 22 januari 2019. Terwijl de sneeuw uit de lucht dwarrelt, laat ik mijn gedachten gaan over het werk van de PCI. Wat is onze verantwoordelijkheid? Wat kan beter? En hoe kunt u aan het werk een bijdrage leveren?

Het is onze taak om met de beschikbare middelen materiële en immateriële hulp te verlenen aan mensen die niet of nauwelijks in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Mijn artikel in het vorige nummer van *Onderweg* had de kop 'Armoede, het kan iedereen overkomen'. Uit de aanvragen die bij de werkgroepen binnenkomen, blijkt dat dit maar al te waar is. Tegenwoordig komen bij onze werkgroepen naast individuele verzoeken om hulp ook aanvragen via andere kanalen: gemeenten, zorgteams binnen gemeenten, welzijnsinstellingen, diaconie van andere kerkgenootschappen en voedselbanken. Om de juiste hulp te kunnen bieden en armoede te kunnen bestrijden, is samenwerking met die organisaties noodzakelijk. Hoewel die samenwerking steeds beter loopt en de Caritas van onze parochie aan bekendheid heeft gewonnen, valt het aantal aanvragen vanuit de dorpsgemeenschappen en het platteland naar ons idee nog tegen. We weten dat het voor mensen lastig is om de hand op te houden, maar in armoede blijven zitten is toch ook niet wat je zou moeten willen. Als er in gezinnen te weinig geld is voor een 'normaal leven', zijn de kinderen vaak de dupe: zij kunnen dan niet deelnemen aan allerlei activiteiten binnen de sociale gemeenschap. Kinderen die als gevolg van armoede worden buitengesloten van de maatschappij, nemen dat vaak mee in het verdere leven, ook als de ouders er het beste van willen maken en hun een betere toekomst willen geven. Als u, om wat voor (financiële) redenen ook, uw kinderen niet in een veilig, vertrouwenwekkend en sociaal netwerk met perspectief kunt laten opgroeien, kunt u altijd bij ons aankloppen. De contactmogelijkheden staan in elk nummer van *Onderweg* vermeld.

Voor de PCI is 2019 een jaar van bestuurlijke veranderingen. Onze penningmeester van het eerste uur, de heer Gerard Bloemenkamp, gaat ons verlaten. Als gevolg van de regels van het bisdom, moet hij na 8 jaar penningmeesterschap zijn werkzaamheden beëindigen. Gelukkig hebben we een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Pieter Hoogstraten. Pieter heeft een financiële achtergrond in de accountancy en kan het werk van Gerard voortzetten. Helaas hebben we moeten vaststellen dat door de beursontwikkelingen ons vermogen flink is aangetast. De koersresultaten komen in 2018 negatief uit en ook de vooruitzichten voor 2019 zijn niet goed. Het exploitatieresultaat uit beleggingen heeft door dividenduitkeringen wel de begrote opbrengst gehaald. Omdat we slechts beperkt mogen beleggen en dus ook geld op bankrekeningen hebben staan die tegenwoordig zo goed als niets opleveren, moeten we afwachten of we de jaarrekening met een positief resultaat kunnen afsluiten. Daarover zal ik u informeren zodra de jaarrekening klaar is.

We hebben in onze vergadering van februari kennis gemaakt met een nieuwe vertegenwoordiger/adviseur van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) van het bisdom. Waar nodig kunnen we op zijn kennis een beroep doen. We hopen op een vruchtbare samenwerking met de heer Hans Oldenhof.

Tot slot wil ik u oproepen ons werk – en dan vooral dat van de werkgroep in uw eigen geloofsgemeenschap – ook in 2019 te ondersteunen. Ook u kunt mensen in armoede helpen door te wijzen op de mogelijkheden van de Caritas. Uiteraard is uw bijdrage aan ons werk ook altijd zeer welkom. Voor vragen over ons werk kunt u ons bereiken op ons e-mailadres pci@12apostelen.nl.

Theo Venneman, voorzitter PCI



Gregoriaanse Vespers in de Goede Week

Hosanna filio David, met deze juichkreet opent op Palmzondag de palmprocessie waarin het Getijdenkoor met de gewijde palmtakken door de kerk trekt op weg naar het priesterkoor voor de Gregoriaanse Vespers van deze zondag. Het herinnert ons aan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem enige dagen voor zijn lijden. In het Triduüm Sacrum, dat begint met de Eucharistieviering op de avond van Witte Donderdag en eindigt met de Vespers op het hoogfeest van Pasen, bent u uit voorgaande jaren gewend dat wij als wachters bij Zijn grafstuit in de vroege morgenuren van Stille Zaterdag bijeenkomen voor de indrukwekkende Metten en Laudan. Tot onze grote spijt komt dit ingetogen gezongen morgengebed door onvoorziene omstandigheden dit jaar te vervallen!

Op Paaszondag, het belangrijkste christelijke feest van het liturgisch jaar, zijn er wel de plechtige Vespers. De Vespers zijn zowel op Palmzondag als Pasen om 17.00 uur.

Wim Laurensse

Uitnodiging

Na zich meer dan 15 jaar als emeritus-voorganger te hebben ingezet neemt **pastor Jan Leisink** afscheid als voorganger in onze parochie.

Wij willen hierbij stilstaan in de Eucharistieviering op zondag 28 april 2019 om 10.00 uur in de H. Willibrordkerk, Zomerweg 19 te Drempt.

Na de viering is er gelegenheid om pastor Jan Leisink persoonlijk te ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd de viering en de receptie bij te wonen.



parochie HH. Twaalf Apostelen

pastoraal team en bestuur
parochie HH. Twaalf Apostelen

Fotowedstrijd Actie Kerkbalans

Tijdens de perspresentatie van Actie Kerkbalans op vrijdag 18 januari jl. in museum Catharijne Convent in Utrecht werden de winnaars van de landelijke fotowedstrijd van Actie Kerkbalans bekendgemaakt. In de inzendingen van de fotowedstrijd hoopte de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) terug te zien wat de kerk voor mensen zo waardevol maakt. De deelnemers konden dit jaar een foto insturen in drie categorieën.

- 1 Vieringen op zondag als uiting van het geloof.
- 2 Onderlinge betrokkenheid in de kerk: omzien naar elkaar.
- 3 Missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad.

De ICG stelde een jury aan die in elke categorie een winnende foto koos. Net als vorig jaar bestond de jury uit dhr. mr.

J.L.W.M. Zuidwijk, dhr. Ramon Mangold, mw. Jacobine Geel en dhr. Anton de Wit. Vooral in de categorieën 'Vieringen op zondag als uiting van het geloof' en 'Onderlinge betrokkenheid in de kerk' was de jury aangenaam getroffen door de kwaliteit van de foto's en was het moeilijk kiezen. Dankzij de invoering van de drie thematische categorieën kwam de waarde van de kerk in al zijn facetten duidelijk naar voren. Dhr. Zuidwijk: "Een beeld moet voor zichzelf spreken. Bij het zien van de inzendingen vroeg de jury zich daarom steeds af of de foto ons zelfstandig een verhaal vertelt."

Op de eerste plaats in de categorie 'Vieringen op zondag als uiting van het geloof' eindigde de foto van Gerrit te Vaarwerk uit de geloofsgemeenschap H. Joseph in Lochem. Vorig jaar was hij ook al winnaar, toen in de categorie



'Volwassenen'. Dit jaar won Gerrit te Vaarwerk met zijn foto van de doop met als bijschrift: 'Geloven en vieren doe je samen. Waar kan dat beter dan in de kerk?' Dhr. Zuidwijk: "Een mooi begin, dat geeft de winnende foto weer. Het kind dat wordt gedoopt is omringd door zegende handen van tal van parochianen, ook kinderen. De foto toont een moment van blijdschap, van verwelkoming in de Kerk, iets dat gezamenlijk wordt gevierd."

Gerrit: "Bij het zien van de foto moest ik direct denken aan een bekend lied van Huub Oosterhuis.

Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.

Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan om recht voor God te staan.

De mensen rond de dopeling Clarine vormen een muur van huid en met hun handen een beschermend dak. In die ruimte is warmte, verbondenheid, veiligheid en liefde te vinden. De foto sluit mooi aan bij het thema van Actie Kerkbalans van dit jaar in onze parochie HH. Twaalf Apostelen: 'Onze kerk, meer dan stenen'. Voor kerk-zijn heb je immers niet alleen een kerkgebouw nodig, maar veeleer mensen die naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en zich met elkaar verbonden voelen."

Petra Hulman



Weekend Liturgische Muziek

een workshop van Chris Fictoor

'Liturgische gezangen rond het 'Stabat Mater'



Als koorzangers van de diverse parochiekoren zingen we elke zondag en willen we ons door de kerkmuziek en de liturgie laten inspireren. Bezielde zingen is een kunst, een levenskunst.

Waar we normaal

in ons eigen koor zingen, willen we nu in een parochiekoor ervaren hoe verbindend het werkt om samen met zangers uit andere koren te zingen.

Daartoe organiseert de werkgroep 'Ontwikkeling parochiecentrum HH. Twaalf Apostelen' in de Veertigdagentijd parochiebreed een weekend rond liturgische muziek. Op zaterdag 23 maart is er een 'Korendag', waarin we meerstemmige liederen uit Taizé en uit de liedbundel Gezangen voor liturgie instuderen. Bovendien studeren we nieuwe liederen in zoals een Nederlandstalige versie van het Stabat Mater en delen uit de San Salvador Mis van Chris Fictoor. Ook

besteden we aandacht aan de functie van het zingen in de liturgie. Het op zaterdag gevormde gelegenheidskoor is uitgenodigd om op zondag 24 maart de Eucharistieviering met de ingestudeerde gezangen muzikaal op te luisteren.

De Korendag wordt geleid door Chris Fictoor, die in de zondagviering als dirigent van het gelegenheidskoor optreedt. Chris Fictoor is dirigent, componist, kerkmusicus en muziekpedagoog en werkte onder meer als conservatoriumdirecteur. Als geassocieerd lid is hij verbonden aan de kloosterorde van de Karmelieten.

Weekend liturgische muziek

Op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen.

Het weekend staat open voor alle koorleden van de verschillende parochiekoren.

Aanmelden vóór donderdag 14 maart via secretariaat@12apostelen.nl. Bij aanmelding opgeven welke stem u zingt en van welk koor u lid bent.

Vast(en) iets voor jou? “TafelMaatje”

“Samen de maaltijd delen! Gastvrij je deur openzetten!” In Zutphen verzorgen de vrijwilligers van ‘Het Brede Dak’ al jaren één keer in de maand een maaltijd; meestal op de eerste woensdag van de maand. Samen eten is gezellig en sociaal.

‘TafelMaatje’ is een volgende stap

Verder groeien als een beweging van mensen die niet alleen oog hebben voor zichzelf maar met aandacht, zorg en liefde er ook belangeloos willen zijn voor andere mensen in je eigen buurt, parochie of dorp. Een open deur; iemand als gast aan tafel uitnodigen bij jou thuis, een TafelMaatje, om samen de maaltijd mee te delen. Er zijn voor elkaar kan de harmonie in onze samenleving vergroten. Er zijn zoveel mensen die om welke redenen dan ook meestal alleen aan tafel zitten.

“Anschoeven en metetten”, zou je op z’n Achterhoeks kunnen zeggen

De gezelligheid en de ontmoeting staat voorop. Gewoon op kleine schaal omzien naar elkaar. Samen eten en wat praten! Eenvoudig, waardevol. Eén, of zoals je wilt meerdere personen laten aanschuiven hoeft niet veel extra werk en kosten met zich mee te brengen. Mensen zijn te gast, maar als ze toch iets willen bijdragen dan kun je een potje neerzetten waarin men een vrijwillige bijdrage kan doen.

Doel

Het doel is om een beweging van hoop te laten groeien in onze wereld. We kunnen juist door die openheid veel overbruggen. Geen vergaderingen, geen organisatie die veel tijd vergt, gewoon het alledaagse. Eten als een sociale activiteit. Hoe meer mensen dat om de dezelfde reden en op dezelfde dag doen hoe sterker de verbondenheid. Het is mooi om mee te doen aan TafelMaatje en zo iets moois te laten groeien. Iedereen kan zijn eigen motivatie hebben om mee te doen, maar de intentie is gelijk: we streven naar meer harmonie in onze samenleving. Het zijn de kleine dingen die we kunnen doen. Wij willen in die geest gastvrij onderdak geven en zo samen een Breed Dak van TafelMaatjes vormen. Iets delen van onszelf met die ander. Breken en delen!

Hoe doe je mee?

Je nodigt minstens 1 keer per maand iemand aan tafel uit. Liefst op een woensdag, maar een andere dag kan natuurlijk ook. De Vastentijd is een mooie tijd om met zo’n project te starten maar het is de bedoeling om er iets blijvends van te maken.

Zo vorm je samen een brede beweging, die als een onzichtbare “Stad van vrede” kan groeien.

Contactpersoon Margriet te Morsche
Email: margriettem@gmail.com

TafelMaatje

God is verhuisd

Na afloop van het Platformoverleg in november jl. werd het boek ‘God is verhuisd’ van Petra Stassen en Ad van der Helm uitgereikt aan de locatieraden/pastoraatgroepen van onze veertien geloofsgemeenschappen. Petra Stassen is kerkjurist en Ad van der Helm is priester. Zij weten waarover ze praten, dat wordt wel duidelijk als je het boek leest. Hun boek is voor het overgrote deel een genadeloze analyse van de huidige stand van zaken in zowel de Protestantse als de Katholieke Kerk. Het is niet echt een boek dat je met veel plezier leest: je wordt vrijwel het hele boek door met de neus op de harde feiten gedrukt. Secularisatie en leegloop.



God is verhuisd, Petra Stassen en Ad van der Helm, ISBN 9789089721402

God is verhuisd, zo stellen de auteurs. God woont niet alleen in de kerk, maar tegenwoordig juist meer dan ooit buiten de kerk. God is overal. We kunnen niet vast blijven houden aan wat we altijd gedaan hebben, we moeten nieuwe wegen zien te vinden om als kerk aansluiting te vinden bij die buitenkerkelijke God. Bij de buiten- of randkerkelijke mensen dus ook. Doen we dat niet dan zal de kerk als een sektarisch clubje langzaam doodbloeden. En hoewel het aantal concrete tips over hoe het dan wel zou moeten wel erg beperkt blijft (de analyse van wat er verkeerd is, is veel uitgebreider dan de oplossing) wordt toch wel duidelijk wat de auteurs bedoelen: de kerk moet de wereld instappen, de kerkdeuren moeten worden opengegooid, er moet worden geparticipeerd in buurt- en dorpsactiviteiten. Daarmee bereik je de groep rand- en buitenkerkelijken. Toen ik het boek las in de afgelopen maanden kwam een mooi voorbeeld van zo’n op de wereld gerichte kerkelijke activiteit in het nieuws. In de Haagse Bethelkerk zorgden dominees voor een marathondienst om te voorkomen dat een Armeens gezin uitgezet zou worden. De overheid mag een kerkdienst niet verstoren zolang deze gaande is, dus zolang de dienst duurde kon niet worden ingegrepen. Uiteindelijk had men ook succes: door het laatste kinderpardon mag de Armeense familie in Nederland blijven. De barmhartigheid moet boven het dogma staan, precies dat wat paus Franciscus met zijn metafoer van het veldhospitaal bedoelt. En om wat dichter bij huis te blijven: ik denk dat de Kliederkerk en een project als Tafelmaatje (waarover op pagina 17 meer te lezen is) ook uitstekende voorbeelden zijn van hoe we ons kunnen richten op hen voor wie de kerk geen vanzelfsprekendheid (meer) is. Het boek ‘God is verhuisd’ is geen boek van grote toekomstvisioenen, het is hoogstens een eerste aanzet daartoe, maar het is wel interessant voor mensen met bestuursfuncties binnen de kerk: er staan weldegelijk goede praktische tips en adviezen in voor een adequaat kerkbestuur dezer dagen.

Hans Limbeek

Marjan Helmink 'Ik ben een echte Mariakatholiek'

Het is maandagmiddag 14 januari. Ik stap op mijn fiets voor een ritje van 10 kilometer naar Drempt, want daar woont Marjan Helmink, die lid is van de communicatiecommissie en medebeheerder van de website van de HH. Twaalf Apostelen. Van haar willen we daarom wel eens wat meer weten. Bij het Wapen van Heeckeren sla ik linksaf om over de altijd mooie Hessenweg op mijn bestemming te komen. Het bos is nat en stil, nu en dan fluit er een vogel. Ter hoogte van Laag Keppel moet ik nog even een hagelbui trotseren. Een kwartier later zit ik bij Marjan aan de keukentafel.

Ze schenkt koffie in en trakteert me op een stroopwafel, het gesprek komt op gang. Marjan vertelt over haar ouders: haar moeder kwam uit Limburg, haar vader uit Brabant. Haar vader was boekhouder en kreeg een baan in Borculo. Daar is Marjan dan ook geboren en getogen. Het was in een katholiek nest, ze kreeg het kerkelijk leven met de paplepel ingegoten. Al vroeg was Marjan kerkelijk actief, als lector en ook in de bloemverzorging. Toen ze zestien was ging ze naar Nijmegen om daar de Middelbare Tuinbouwschool te volgen. 'Ik kwam alleen in de weekenden thuis', vertelt Marjan, 'dus was ik eigenlijk al vrij snel weg uit Borculo.'

In 1972 trouwde ze met haar man Ben, waarna ze in Drempt gingen wonen. 'Ik werkte in die tijd als begeleider op de sociale werkplaats in Lichtenvoorde. Maar toen ik moeder werd betekende dat dat ik moest stoppen. Getrouwde vrouwen en zeker vrouwen met kinderen raakten in die tijd hun baan automatisch

kwijt, zo was het nou eenmaal, daar sta je van te kijken hè? Je kunt het je nu toch niet meer voorstellen!'

Ben en Marjan kregen drie kinderen. 'Met onze twee zonen en dochter gingen we elke zondag naar de kerk. Nu de kinderen het huis uit zijn doen we dat weer met ons beiden.' Marjan vertelt dat ze net als haar man ook in Drempt al vrij snel actief werd binnen de kerk. Ze kwam in de ouderraad en hielp van daaruit met de Eerste Heilige Communie, het Vormsel en met de kerstactiviteiten. Net als eerder in Borculo raakte ze in Drempt ook weer betrokken bij de bloemverzorging. Daarnaast zit ze ook al tien jaar in de diaconie- en caritasgroep.

'Een paar jaar geleden, toen Drempt bij de parochie HH. Twaalf Apostelen kwam, ben ik lid van de communicatiecommissie geworden. Die commissie heeft als doel om er voor te zorgen dat de communicatie binnen onze parochie zo goed mogelijk verloopt, BestuursBerichten, ParochiePost en de website zijn daarbij belangrijke media. Ook naar buiten toe zorgt de commissie voor publiciteit en communicatie, denk daarbij aan folders en persberichten.'

Zoals het vaker gaat binnen de kerk rol je van de ene in de andere taak. Toen Marjan eenmaal in de communicatiecommissie zat werd ze van daaruit ook gevraagd voor het bijhouden van de website. 'Ik ondersteun Magda van Ommen met het plaatsen van berichten op de site. Ik verzorg de homepage en het vieringschema. Je moet weten dat ik eigenlijk helemaal geen computermens ben. In het begin was het best lastig, maar nu gaat het beter. Je kunt veel bijleren. Ik merk dan ook dat

ik het steeds leuker begin te vinden om met een computer te werken. Ook voor mezelf.'

Ik vraag Marjan wat het geloof voor haar betekent. 'Een houvast!' antwoordt ze onmiddellijk. 'Ik ben een echte Mariakatholiek, net als mijn moeder dat was. Als ik het even niet meer zie zitten, zeg ik: 'Hey Maria, help eens effe, wat moet ik nou doen?!' Ik ondervind gewoon veel steun aan Maria. Daarom zit ik ook in de Mariagroep in Drempt. Een keer per maand bidden we de rozenkrans, in mei en oktober doen we dat elke woensdag. Bovendien bidden we de rozenkrans twee keer per jaar in het Lof. Die gerichtheid op Maria heb ik al sinds mijn kindertijd. Wanneer we bij mijn opa en oma waren in Noord-Limburg fietsten we geregeld naar Kevelaer, soms liepen we er zelfs naar toe. Dat is altijd zo gebleven. Ook nu bezoeken Ben en ik Kevelaer nog regelmatig. We bezoeken dan de basiliek en steken een kaars op in de kapel. Of we wonen de Mis of het Lof bij. Aan bedevaarten doe ik trouwens niet mee. Ik hou meer van privébezoekjes.'

We komen weer terug bij Marjans professionele loopbaan. Want nadat ze als jonge moeder werd ontslagen bij de sociale werkplaats pikte ze die op zeker moment weer op. Ze had immers niet voor niks de Middelbare Tuinbouwschool gedaan. Marjan: 'Ik heb jarenlang op invalbasis gewerkt bij een bloemist in Doesburg. Later, van 1995 tot 2000 heb ik die zaak zelf over genomen. Daarnaast heb ik altijd veel bloemschikcursussen gegeven. De laatste twaalf jaar heb ik gewerkt bij Attent als huishoudelijke hulp, en ook nog bij de Blokker. Onlangs ben ik daarmee gestopt. Ik ben nu met pensioen. Maar ik heb nog genoeg te doen. Naast mijn werk voor de kerk ben ik ook regelmatig oppas voor de kleinkinderen. En lezen doe ik ook graag! Haar man Ben komt nu ook de keuken in. Het gesprek waaiert nu alle kanten op. Ben vertelt ook nog enkele opmerkelijke oorlogsverhalen uit Hummelo en Keppel. Zo hoor je nog eens wat! Eenmaal terug in de Hessenweg weet ik dat ik andermaal kennis heb gemaakt met een bevlogen parochiaan, of eigenlijk met twee!

Hans Limbeek



2019 “Water verandert alles”

Goed waterbeheer in Congo.

In het Masisi-gebied in Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waarbij speciale aandacht is voor de participatie van vrouwen. Wij hebben dit jaar, als gezamenlijke MOV-groepen in onze parochie, gekozen voor een project om goed waterbeheer te bevorderen. Van dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben. Stichting BVA draagt € 50.000,- bij aan dit project.



Congo

Congo is in oppervlakte een van de grootste landen van Afrika. Het land was tot 1960 een Belgische kolonie. België vertrok echter overhaast uit zijn kolonie, vnl. omdat men bang was voor een burgeroorlog zoals toen gaande was in Algerije. Het immense land werd achtergelaten zonder het voor te bereiden op zijn onafhankelijkheid, zoals vaak de Engelsen en Fransen wel deden. Congo, had dus een niet gelukkige start na zijn onafhankelijkheid van België. Het land is zeer rijk aan delfstoffen en hierin ligt ook de voornaamste oorzaak dat het eigenlijk continue geteisterd wordt door (burger) oorlogen, dictatuur, muiterij in het leger, corruptie, invallen van buurlanden, etc. Het land heeft met zijn onafhankelijkheid geen goed binnenlandsbestuur meegekregen, de bevolking was niet goed opgeleid en de infrastructuur was en is pover.

Kennis van hygiëne verbeteren

Het Masisi-gebied ligt in Noord-Oost Congo, tegen de buurlanden Rwanda en Burundi. Het is het gebied van Congo dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog. Lange tijd leefden ontheemden er in kampen, waar latrines ontbraken wegens gebrek aan water. Mensen hebben zich inmiddels permanent in het gebied gevestigd, maar hun sanitaire omstandigheden zijn niet verbeterd. Water is niet langer een excuus voor gebrek aan hygiëne, het probleem is dat mensen goede gewoonten zijn kwijtgeraakt. Door de oorlog is kennis over goede hygiëne verloren gegaan.

Kinderen die tijdens de oorlog werden geboren, zijn nu volwassen en hebben nooit goede hygiënepraktijken van hun ouders kunnen leren.

Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70 % van de huishoudens geen toilet heeft. Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 90 % van de mensen geen idee heeft wanneer je je handen moet wassen. Niemand kon vijf door water overdraagbare ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid tot handen wassen.

Doel project

Dit project heeft als doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi-gebied. Er worden watercomités opgericht waarbij speciale aandacht is voor participatie van vrouwen, om zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen.

Vrouwelijke leiders worden getraind en begeleid voor watermanagement- en beheer comités. Het aantal latrines wordt uitgebreid en er worden goedkope voorzieningen aangelegd om handen te wassen. Ten minste 200 vrouwen krijgen training op het gebied van algemene hygiëne en ziektes die worden overgedragen door vervuild water. Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen, bijvoorbeeld door het kweken en planten van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan bodemerisatie tegen. Bomen leveren bovendien duurzaam hout en bouw materiaal voor de latrines. Door bodemerisatie te bestrijden verbetert de voedselproductie. Ook is er aandacht voor het tegengaan van watersverspilling in de landbouw en recyclen van water.



Even minderen voor een ander

VASTENACTIE

EEN ACTIE VAN STICHTING BVA

Caritas Goma heeft al veel projecten uitgevoerd in omliggende gebieden. Haar aanpak is erop gericht gemeenschappen actief te betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten dragen.

Uw Bijdrage:

Hoe kunt u bijdragen aan dit project?! Door uw bijdrage (in het Vastenpakje) te deponeren in de Vastenactiebus achter in de kerk. Of door uw bijdrage aan de collectes in de vieringen van 9 en 10 maart in onze parochie.

Of door uw bijdrage over te maken: IBAN: NLO4 RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen - onder vermelding van MOV Vastenactie 2019 Namens de gezamenlijke MOV-groepen dank voor uw bijdrage!



Gerard Stolwijk en Anton Giesen onderscheiden met de Willibrordplaquette tijdens de nieuwjaarsreceptie



Op vrijdag 4 januari jl. was er een nieuwjaarsreceptie met het breed parochieel team, het parochiebestuur, emeriti én – voor het eerst – met alle leden van de

locatieraden en pastoraatgroepen. Plaats van samenkomst was de H. Antonius van Paduakerk in Kranenburg. Tegenwoordig meer bekend als het Heiligenbeeldenmuseum. Een prachtige locatie om in de namiddag tussen de kerststallentoonstelling elkaar te ontmoeten en eenieder het beste toe te wensen. De hartelijke ontvangst door voorzitter Ton Rutting van het beeldenmuseum werd gevolgd door een drankje en een hapje, verzorgd door een aantal van de vele vrijwilligers die actief zijn in het museum.

Scheidend vicevoorzitter Theo Lam hield een mooie nieuwjaarspeech waarin hij terugkeek op het afgelopen jaar met zoveel positieve gebeurtenissen in onze parochie. Al die activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder onze grote groep vrijwilligers die vaak dagelijks actief zijn. Tijdens zijn speech gaf Theo het woord aan pastoor Harry Scheve, die twee vrijwilligers in het zonnetje zette en onderscheidde met de Willibrordplaquette.

Op 1 januari 2019 nam Gerard Stolwijk na negen jaar afscheid als penningmeester van onze parochie. Hij heeft deze functie met grote bekwaamheid bekleed. Daarbij is hij er in geslaagd om een eenheid te smeden tussen de verschillende onderdelen van de fusieparochie; de twaalf geloofsgemeenschappen waren nogal verschillend van grootte en van financiële draagkracht. Zijn rustige karakter binnen de vergaderingen heeft vaak geleid tot goede en belangrijke beslissingen. Door samenvoeging van de financiën van de aangesloten geloofsgemeenschappen en door samenvoeging van de P.C.I.'s werd er een Financiële Commissie ingesteld. Deze beheert het parochiekapitaal. Gerard heeft zitting in deze commissie. Nu hij stopt als penningmeester heeft Gerard aangegeven zich ook in te zetten voor andere, niet bestuurlijke, taken.

Anton Giesen heeft vijftien jaar de financiële administratie geleid, al van voor het moment dat de fusie van de parochie HH. Twaalf Apostelen tot stand kwam. Deze taak heeft hij als vrijwilliger met grote accuratesse en verantwoordelijkheid vervuld. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester heeft hij een nieuwe administratie voor de nieuw gefuseerde parochie opgezet, locaties begeleid en geadviseerd. Tevens heeft hij het personele beleid opgezet. Anton wil zijn taken successievelijk overdragen; dit doet hij met inzicht en verantwoordelijkheid. Anton zit eveneens in de Financiële Commissie en wil dit nog enkele jaren doen en dan geleidelijk afbouwen.

De Willibrordplaquette bestaat uit een bronzen plaquette, een door de aartsbisschop ondertekende oorkonde en een bijbehorende draagspeld. Deze eervolle onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt aan gelovigen die binnen de kerk op vrijwillige basis belangrijke functies hebben en betekenisvolle, meer dan gewone diensten verrichten voor de lokale kerkgemeenschap.



Voor de verdienste van beide heren heeft het parochiebestuur gemeend hen de Willibrordplaquette toe te kennen. Onder de uitreiking van deze plaquette klonk een gemeend hartverwarmend applaus van de ruim 60 aanwezigen. Uiteraard waren er bloemen voor de echtgenoten.

Vervolgens hervatte Theo Lam zijn nieuwjaarspeech. Dat onze toekomst er anders uit zal gaan zien lijkt geen twijfel, maar ook in een andere opzet zullen wij ons katholieke werk kunnen blijven voortzetten. Tot slot werd het glas geheven op het nieuwe jaar. De aanwezigen namen de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om de mooie collectie kerststallen te bekijken. Dit was een prima initiatief en zeker herhaalbaar in de toekomst.

Huub Winkeler



Op bedevaart naar Lourdes!

U kunt zich nog opgeven voor de bedevaart naar Lourdes. Op onze website www.12apostelen.nl treft u uitgebreide informatie.

Telefonisch: Huub Winkeler 0653709893
Schriftelijk: Paulien van der Vaart Paulien0908@live.nl

Maria, een bijzondere heilige

Op 2 april 2019 opent het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg in Vorden de thematentoonstelling 'Maria, een bijzondere heilige'. Deze nieuwe tentoonstelling kunt u tot en met zondag 27 oktober bezoeken. Het museum is elke dag – behalve op maandag – van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend. Op maandag 22 april (2e Paasdag) en maandag 10 juni (2e Pinksterdag) is het museum ook geopend.

De oorsprong van de naam Maria, de moeder van Jezus, is onduidelijk. Het betekent wellicht 'gewenst kind', 'bitter', 'rebels' of 'sterke wateren'. De naam zou ook uit Egypte afkomstig kunnen zijn. In dat geval betekent Maria 'geliefde' of 'liefde'. Voor katholieken is Maria de belangrijkste heilige. In de Rooms Katholieke Kerk en in de Oosters Orthodoxe Kerk speelt Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven. Er worden niet voor niets verschillende liturgische feesten en hoogfeesten ter ere van haar gevierd. Deze en andere wetenswaardigheden over Maria worden in de tentoonstelling belicht.

Het Heiligenbeeldenmuseum is te vinden aan de Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/Vorden. Alleen tijdens openingsuren is het museum telefonisch bereikbaar op telefoon 0575 – 556 488. De toegangsprijs bedraagt € 5,00. Bent u in het bezit van een museumkaart, dan is de toegang gratis.

Meer informatie kunt u vinden op www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

Sabbatical Bezinningsmail

Al vele jaren ontvangen velen onze bezinningsmail op weg naar Pasen en Kerst.

In verband met langdurig ziekteverlof van pastoraal werker Marga Engelage moeten we dit jaar helaas de bezinningsmail in de 40-dagentijd een keer overslaan. We hopen in de Adventstijd weer "in de lucht" te zijn en wensen u hoe dan ook alvast een inspirerende tijd toe, op weg naar Pasen!

Marga Engelage-van Langen, Freekten Berge en Eveline Struijk-Boers

Groene creatieve vingers....

Het is inmiddels traditie geworden.....! Tussen kerst en jaarwisseling openen jaarlijks twee van onze parochiekerken hun deuren voor vrijwilligers van de diverse bloemenwerkgroepen uit de parochie.

Doel: elkaar inspireren op het gebied van kerstversiering. Na de kerken van Olburgen/Steenderen in 2015, Zutphen/Vorden in 2016, Joppe/Lochem in 2017 waren dat dit keer de H. Martinus Baak en de H. Willibrord Vierakker. Rond half twee arriveerden op 28 december 2018 de eerste belangstellenden in Baak. De sacristie was warm en de koffie/thee met lekkers stond klaar. Er moesten stoelen bijgeschoven worden, want de opkomst was boven verwachting. De ontvangst was hartelijk en het weerzien levendig. Enthousiast werd verteld wat er met kerst in de diverse kerken te zien was, soms vergezeld met foto's op de mobiel. Ook werd er al vooruitgekeken. Het aanvankelijke idee voor een workshop 'Goede Week/Pasen' werd bij nader inzien om praktische reden vervuld voor een workshop 'schikken bij de Advent'. Voorstel: vrijdag 22 november 2019 in Steenderen. Voor het bezoek aan twee parochiekerken in kerst sfeer in 2019 is de bloemengroep Hengelo bereid dan de deuren te openen. Gevraagd zal worden of een combinatie mogelijk is met een bezoek aan de H. Johannes de Doper in Keijenborg. Hierna werd de kerkversiering in de H. Martinus bewonderd: prachtige bloemstukken en een bijzondere kerstgroep. De dames hadden er veel werk van gemaakt om de laatste zondagvieringen in hun kerk sfeer-vol

te vieren. Er werd meegeleefd met de gevoelens die dat bij hen opriep. Vervolgens vertrokken we naar Vierakker voor een bezoek aan de H. Willibrordkerk uit 1870. Hier werden we enthousiast meegenomen in de geschiedenis van de kerk met zijn authentieke interieur. De kerk verbeeldt op vele manieren het goddelijk verhaal, o.a. in muurschilderingen, beelden, vloertegels en kroonluchters. Opvallend was dat de kerk twee kerstgroepen bezit: een groep met grote beelden afkomstig van de fraters uit Borculo en een kerstgroep met kleine, door Luise Spanring gemaakte beeldjes, die in 1931 door voormalig pastoor Ter Heerdt werd meegebracht uit Spanje. Ook hier hadden de dames van de bloemengroep prachtige bloemstukken gemaakt. Na de koffie wensten we elkaar een goede jaarwisseling, een voorspoedig 2019 en namen we afscheid. We kijken terug op een gezellige en zinvolle middag. Dames van de bloemenwerkgroep Baak en Vierakker, rondleiders en gastvrouw: Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!

*Gerry Spekkink,
parochiemedewerkster*



Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
09/10 maart	Deut. 26,4-10	Rom. 10,8-13	Lc. 4,1-13
16/17 maart	Gen. 15,5-12+17-18	Fil. 3,17-4,1	Lc. 9,28b-36
23/24 maart	Ex. 3,1-8a+13-15	1 Kor. 10,1-6+10-12	Lc. 13,1-9
30/31 maart	Joz. 5,9a+10-12	2 Kor. 5,17-21	Lc. 15,1-3+11-32
06/07 april	Jes. 43,16-21	Fil. 3,8-14	Joh. 8,1-11
13/14 april	Jes. 50,4-7	Fil. 2,6-11	Lc. 22,14-23,56
Do. 18 april	Ex. 12,1-8+11-14	1 Kor. 11,23-26	Joh. 13,1-15
Vr. 19 april	Jes. 52,13-53,12	Heb. 4,14-16+5,7-9	Joh. 18,1-19,42
Za 20 april	1. Gen.1,1-2; 2. Gen.22,1-18; 3. Ex.14-15-15,1; 4. Jes.54,5-14; 5. Jes.55,1-11 6. Bar.3,9-15+32-4,4; 7. Ex.36,16-17a+18-28; 8. Rom.6,3-11; 9. Lc. 24,1-12		
Zo 21 april	Hand. 10, 34a+37-43	Kol. 3,1-4	Joh. 20,1-9
27/28 april	Hand. 5,12-16	Apok. 1,9-11a+12-13+17-19	Joh. 20,19-31

Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur,
Drempt: H. Willibrordkerk, 1^e woensdag van de maand om 19.00 uur.

Brummen: Andreashuis, elke maandag in oktober om 18.45 uur.

Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, iedere 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur

Brummen: Andreashuis, iedere woensdag 9.30 uur.

Lochem: H. Josephkerk, 1^e donderdag van de maand, 10.00 uur.

Olburgen: H. Willibrordkerk, 1^e vrijdag van de maand, 15.00 uur.

Vierakker: H. Willibrordkerk, dinsdag 26 maart, 19.00 uur: Vesper b.g.v. sterfdag H. Ludger.

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 's woensdags, 9.30 uur.

Doopvieringen

Dopen vindt in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. De doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is **verplicht** en wordt gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding. Daarnaast is er een **tweede** bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer.

U kunt uw kind aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor de doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Doopdatum	Doopvoorbereiding	Plaats	Kerk
Za. 4 mei 2019	di. 30 april 2019	Olburgen	H. Willibrord
Za. 11 mei 2019	di. 30 april 2019	Baak	H. Martinus
Zo. 12 mei 2019	di. 30 april 2019	Lochem	H. Joseph
Zo. 12 mei 2019	di. 30 april 2019	Hengelo	H. Willibrord
Za. 18 mei 2019	di. 30 april 2019	Joppe	O.L.V. Tenhemelopneming
Zo. 19 mei 2019	di. 30 april 2019	Vierakker	H. Willibrord
Zo. 2 juni 2019	di. 30 april 2019	Zutphen	H. Johannes de Doper
Zo. 16 juni 2019	di. 30 april 2019	Ruurlo	H. Willibrord

Aanbidding H. Sacrament

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00 – 15.45 uur. Op de 1e vrijdag van de maand is er tevens Biechtgelegenheid.

Kerkradio via Internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak:	Parochiekoor Stemmig Project Kinderkoor	alle vieringen m.u.v. 9 maart en 14 april 9 maart 14 april
Drempt:	Willibrordkoor	17-31 maart; 14-18-19-21-28 april; 1 mei
Hengelo:	Willibrordkoor	10-17-24 maart; 7-14-21-28 april; 5 mei
Joppe:	Parochieel Koor	10-31 maart; 7-14-19-21 april; 5 mei
Keijenborg:	Parochieel Koor Herenkoor 2Gether	10 maart; 7-18-19-28 april; 24 maart; 21 april; 5 mei 17 maart; 14 april
Lochem:	Gemengd Koor Marinata Wladimirkoor	10-24-31 maart; 18-21-26 april; 5 mei 17 maart; 14 april 7 april
Olburgen:	Parochiekoor	10-24 maart; 7-21 april; 4 mei
Ruurlo:	Gemengd Koor Markant Sing-a-song	10-16-30 maart; 7-10-28 april; 5 mei 21 april 14 april
Steenderen:	Gemengd Koor 2Gether	alle vieringen, m.u.v. 17 maart 17 maart
Vierakker:	Kerkoor	alle vieringen
Vorden:	Cantemus Domino Vokate Project kinderkoor Passie Projectkoor	24 maart; 9-21 april 17 maart; 6 april 14 april 19 april
Zutphen:	Gemengd Koor Dameskoor Capella St. Jan Schola Gregoriaans getijdenkoor Parochieel Projectkoor	17 maart; 20 april 10 maart; 5 mei 7 april; 21 april 18-19-28 april 14-21 april (17.00 uur); 5 mei (17.00 uur) 24 maart

Kindernevenviering

Vierakker: H. Willibrordkerk op 17 maart en 14 april (zie pagina 31).

Vieringen in verzorgingshuizen

Borculo: Andriessenhuis, 1^e vrijdag van de maand, 9.30 uur.

Brummen: Tolzicht, donderdag in de even week, 16.00 uur.

Hengelo: De Bleijke, 3^e donderdag van de maand, 19.00 uur.

Hengelo: De Bleijke, 4^e vrijdag van de maand, Oec.viering, 18.30 uur,

Lochem: Gudula, zorggroep St. Maarten, 1^e vrijdag van de maand, 10.15 uur.

Lochem: De Hoge Weide, in het Stille Centrum, 2^e woensdag van de maand, 15.30 uur.

Ruurlo: De Bundeling, 1^e vrijdag van de maand, 10.30 uur.

Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, Oec. weeksluiting, 19.00 uur.

Zutphen: IJselflat, 2^e dinsdag van de maand, 10.00 uur.

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 09/03	17.00 uur Effata viering	Vieringen in het Andreashuis				19.00 uur WCV M. te Morsche	
In alle vieringen aandacht voor de VASTENACTIE							
zo 10/03 1e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 13 mrt. 9.30 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV MOV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep
za 16/03							19.00 uur Eucharistie H. Scheve
zo 17/03 2e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 20 mrt. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur Familieviering werkgroep	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV werkgroep	
di 19/03 H. Jozef	19.00 uur Eucharistie H. Scheve						
za 23/03						19.00 uur WCV werkgroep	
zo 24/03 3e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 27 mrt. 9.30 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV L. van de Kam	10.00 uur WCV MOV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt
ma 25/03 Aankondiging v.d. Heer	19.00 uur Eucharistie J. Baneke						
za 30/03							19.00 uur WCV werkgroep
zo 31/03 4e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo. 3 apr. 9.30 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur Eucharistie E. Wassink	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur Samenkomst in parochiezaal	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	
za 06/04					18.30 uur Eucharistie H. Scheve	19.00 uur WCV werkgroep Ruurlo	
zo 07/04 5e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur WCV werkgroep	10.30 uur Byzantijnse viering H. Scheve			10.00 uur WCV werkgroep
wo 10/04	19.00 uur Boeteviering H. Scheve	9.30 uur Woord & Gebed werkgroep					10.00 uur Eucharistie H. Scheve
za 13/04	17.00 uur Effata viering						
zo 14/04 Palmzondag	10.00 Eucharistie H. Scheve 17.00 Vespers	wo 17 apr. Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV G. Spekkink	10.00 uur Familieviering werkgroep	10.00 uur Oec. Viering werkgroep	Geb. Volharding 10.00 u. Oec.viering A. Bos	10.00 uur Familieviering F. Zandbelt
do 18/04 Witte Donderdag	19.00 Eucharistie H. Scheve T. ten Bruin			19.00 uur Eucharistie E. Wassink			
vr 19/04 Goede Vrijdag	19.00 uur Goede Vrijdag Liturgie H. Scheve G. Oude Groen	15.00 uur Kruisweg Grote Kerk 20.00 uur Oec. viering A. Bos	15.00 uur Kruisweg werkgroep	15.00 uur Kruisweg werkgroep	15.00 én 19.00 uur De Passie Team & Passiewerkgroep	15.00 uur Kruisweg werkgroep	
za 20/04 Stille Zaterdag	Zutphen: 17.00 uur Kinderavondviering L. van de Kam G. Spekkink Zutphen: 21.00 uur parochiële Paaswake breed parochieel team		19.00 uur Familie- gebedsviering werkgroep	←	←	←	←
zo 21/04 Pasen	10.00 Eucharistie H. Scheve 17.00 Vespers	wo 24 apr. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur WCV W. Matti	9.30 uur WCV L. van de Kam	10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV M. Storteler
za 27/04						19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	
zo 28/04 2e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 1 mei 9.30 uur Anders Vieren	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur Samenkomst in parochiezaal		10.00 uur WCV werkgroep
za 04/05 Doden- herdenking				Gudulakerk 19.30 uur	Dorpskerk 19.00 uur		Dorpskerk 19.00 uur
zo 05/05 3e zondag van Pasen	10.00 Eucharistie H. Scheve 17.00 uur Vesper	wo. 8 mei 9.30 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering	10.00 uur WCV werkgroep

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
					19.00 uur WCV L. van de Kam	17.00 uur WCV werkgroep	za 09/03
In alle vieringen aandacht voor de VASTENACTIE							
9.30 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur WCV MOV werkgroep		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep		Prot.Kerk 10.00 uur Oec.viering T. ten Bruin	zo 10/03 1e zondag 40dagentijd
							za 16/03
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV G. Oude Groen		10.00 uur WCV MOV werkgroep	geen viering	9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	zo 17/03 2e zondag 40dagentijd
		19.00 uur WCV T. ten Bruin					di 19/03 H. Jozef
						17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 23/03
9.30 uur WCV M. Storteler	10.00 uur WCV W. Matti		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke		zo 24/03 3e zondag 40dagentijd
							ma 25/03 Aankondiging v.d. Heer
						17.00 uur Eucharistie H. Scheve	za 30/03
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV G. Spekkink	geen viering	geen viering		zo 31/03 4e zondag 40dagentijd
					19.00 uur WCV werkgroep	17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 06/04
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering	9.30 uur WCV T. ten Bruin			zo 07/04 5e zondag 40dagentijd
							wo 10/04
							za 13/04
9.30 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur Presentatie EHC werkgroep	di. 16 apr. 19.00 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	geen viering	9.30 uur WCV M. Storteler	10.00 uur WCV werkgroep	zo 14/04 Palmzondag
	19.00 uur Eucharistie J. Baneke A. Bos		19.00 uur Eucharistie J. Leisink		19.00 Eucharistie F. Zandbelt G. Oude Groen		do 18/04 Witte Donderdag
15.00 uur Kruisweg werkgroep	19.00 uur Goede Vrijdag Liturgie J. Baneke		15.00 uur Kruisweg werkgroep			15.00 uur Kruisweg werkgroep 19.00 uur Goede Vrijdag Liturgie F. Zandbelt	vr 19/04 Goede Vrijdag
←	←	←	←	←	←	←	za 20/04 Stille Zaterdag
9.30 uur WCV G. Spekkink	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur WCV A. Bos	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie E. Wassink	10.00 uur WCV G. Oude Groen	zo 21/04 Pasen
ma. 22 apr. 9.30 uur De Bleijke WCV T. ten Bruin						17.00 uur Eucharistie H. Scheve	za 27/04
9.30 uur WCV W. Matti	10.00 uur WCV werkgroep		10.00 uur Eucharistie H. Scheve J. Leisink	geen viering	geen viering		zo 28/04 2e zondag van Pasen
Remigiuskerk 19.00 uur				17.00 uur Eucharistie H. Scheve		17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 04/05 Doden- herdenking
9.30 uur WCV W. Matti	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering		9.30 uur AndersVieren werkgroep		zo 05/05 3e zondag van Pasen

Kinderavondviering 'Op weg naar Pasen'



**Kom en vier
met ons mee!**

Op Paaszaterdag, 20 april, is er om 17.00 uur een viering in de H. Johannes de Doper - St. Jan - te Zutphen speciaal voor kinderen.

Jesus had veel leerlingen, vrienden en volgelingen, ook wij horen daarbij.

Samen met de kinderen zingen, bidden en vertellen we wat Jezus betekende voor de mensen.

Hoe ging het verder na de intocht in Jeruzalem, door wie werd Hij verraden, hoe nam Jezus afscheid, wat gebeurde er tijdens de maaltijd, waarom moest Hij dood en hoe gaat het verder?

Ben je benieuwd? Kom! En doe met ons mee in deze viering.

Neem gerust je (groot)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee!

Voorgangers zijn parochiemedewerkers Laura van de Kam en Gerry Spekkink.

Samen op weg naar Pasen – Viering naar het Licht

In het cluster Quintus is er op Paaszaterdag 20 april in de O.L.V. Tenhemelopneming in Joppe een familiegebedsviering. Met mooie liedjes door het parochieel koor Joppe en het kinderkoor bereiden we ons voor op het Hoogfeest van Pasen. Iedereen, jong en oud is van harte welkom in Joppe.



Palmpasen voor kinderen

Zondag 14 april zijn er diverse Palmpasenvieringen en -optochten voor kinderen in onze parochie. Aanvullende informatie is te vinden op de locatiepagina's.

In **Borculo** is er om 10.00 uur een oecumenische familieviering in de zaal van muziekvereniging Volharding met medewerking van het kinderkoor en 'de banddienst' band. De kinderen kunnen hun Palmpaasstok meenemen. Op het einde van de viering is er een optocht door Borculo met Volharding.

In de H. Willibrordkerk in **Ruurlo** begint om 10.00 uur de Palmpasenviering met medewerking van het kinderkoor Sing-a-Song. Neem je wel je versierde Palmpaasstok mee? De optocht met muziek vertrekt om 11.00 uur vanaf de H. Willibrordkerk. Aansluitend is er eieren zoeken!

In **Vierakker** kunnen de kinderen om 9.30 uur een Palmpaasstok versieren in de Basisschool De Garve in Wichmond. Rond 10.30 uur gaan de kinderen in optocht naar de H. Willibrordkerk in Vierakker en met de kerkgangers naar de Protestantse Kerk. De optocht eindigt in De Garve, waar de limonade en koffie/thee klaar zal staan.

In de Christus Koningkerk in **Vorden** is er om 10.00 uur een oecumenische Palmpasenviering met medewerking van het kinderkoor. Tijdens de viering gaan de kinderen zelf hun Palmpaasstokken versieren en lopen ze met de versierde stokken een rondje door de kerk.



Heilig Vormsel



Er is weer Kliederkerk!

Op zondagmiddag **10 maart 2019** zijn kinderen van 0 tot 12 en hun ouders, opa's, oma's van harte welkom voor een Kliederkerk in de H. Johannes de Doperkerk, Kerkstraat 7, Keijenborg. Het thema is "Bouw je mee?" Om 14.30 uur gaan we van start met een korte welkomstviering, daarna is er ruim de tijd voor allerlei activiteiten naar keuze. Die kunnen kinderen en volwassenen samen doen. Ook voor de allerkleinsten is er speelgelegenheid. In de korte slotviering laten we elkaar zien wat we hebben gemaakt, gedaan en ontdekt. En daarna is iedereen welkom bij de High Tea - met natuurlijk limonade, thee en lekkers. De middag eindigt om 16.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelding is wenselijk i.v.m. de high tea. Wil je je opgeven of meer informatie? Stuur een mailtje naar: kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com

Kliederkerk staat voor samen ontdekken, samen delen en samen vieren; op een creatieve en ontspannen manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. In Hengelo en Keijenborg wordt Kliederkerk georganiseerd door de Protestantse Kerk en de RK Geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg.



HENGELO GLD EN KEIJENBORG

Samen vieren, ontdekken, eten
Thema: **Bouw je mee?**

SAVE
THE
DATE!

10
maart
2019

14.30-
16.30 uur

Waar?

St. Jan de Doper kerk
Keijenborg



De informatieavond voor vormelingen en ouders is geweest en er hebben zich 12 vormelingen opgegeven. Zij hebben op 30 en 31 maart een voorbereidingsweekend mét een overnachting. Daarnaast gaan ze nog kennismaken met de vormheer, mgr. T. Hoogenboom, hulpbisschop. De vormselviering is op zaterdag 1 juni 2019 om 19.00 uur in één van de kerken in onze parochie. Dat wordt later vastgesteld. We wensen alle vormelingen een goede voorbereiding toe.

Eerste Heilige Communie

Cluster Quattor – Hengelo, Keijenborg

Op zondag 19 mei 2019 zal de Eerste Heilige Communieviering niet in Hengelo, maar in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg plaatsvinden. De viering begint om 10.00 uur. De werkgroep Eerste Heilige Communie Keijenborg/Hengelo heeft dit in overleg met pastoor Scheve, de pastoraatgroep in Keijenborg en met de geloofsgemeenschap in Hengelo besloten. Er zijn dit jaar géén Communicantjes uit Hengelo, alleen uit Keijenborg, Zelhem en uit Westendorp. Verder zullen ook twee kinderen uit Ruurlo en Zutphen meedoen. Binnenkort starten de voorbereidingen. De Communicantjes stellen zich voor in de presentatieviering om zondag 14 april a.s. - Palmzondag - in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. De Communicantjes zijn: Lisa Ankersmid, Diana ter Beek, Jade Goossens, Isis Gries, Stijn Huis in 't Veld, Janne Klanderman, Carlijn Lamers, Caro Uyttenboogaart, Do Vial, Jesper Vieberink, Anouk Wullink en Dilona Yousef.

Cluster Quattor - Borculo, Ruurlo

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen wordt de Eerste Heilige Communieviering die in 2019 gepland stond voor Borculo/Ruurlo doorgeschoven naar 2020. De ouders die hun kind voor dit jaar hebben aangemeld, zijn hiervan op de hoogte gebracht. Zij ontvangen begin volgend jaar een uitnodiging voor een eerste ouderavond. We hopen natuurlijk dat er dan een aantal nieuwe aanmeldingen bij zullen zijn, zodat we met een mooie groep kinderen en ouders de voorbereidingen op kunnen pakken om samen het Communiefeest te vieren.

Cluster Quintus - Brummen, Joppe, Lochem, Vorden, Zutphen

De geplande voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Communiefeest gaan dit jaar voor het cluster Quintus niet door. Er hebben zich te weinig kinderen (slechts vijf) opgegeven. Deze kinderen kunnen in 2020 meedoen aan de voorbereiding en het Communiefeest. De kinderen en hun ouders krijgen te zijner tijd bericht over de voorbereiding.

Cluster Vijfslag - Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen, Vierakker

In de Vijfslag is de Eerste Heilige Communieviering gepland in 2020.



Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.

Rekeningnr.: NL76INGB0000887463

t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel

Redactie: sepellemans@hotmail.com

Locatieraad verman Veldscholten, penningmeester, 06-49683822; Jordy Vicente, 0575-571527.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364; Marjet Lueks.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Afscheid Bertus Oosterhuis

Na een kleine 30 jaar als koster actief te zijn geweest in de St. Jan te Zutphen heeft Bertus Oosterhuis begin dit jaar zijn taak neergelegd. Gedurende deze hele periode hebben de pastores altijd een beroep op hem kunnen doen. Nooit was hem iets teveel. Eén telefoontje naar Bertus en alles rondom een viering werd geregeld. Uiteraard willen we zijn afscheid niet in stilte voorbij laten gaan. Tijdens de Eucharistieviering op zondag 31 maart zullen we officieel afscheid van hem nemen. U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd.

Bertus, bij deze alvast heel hartelijk dank voor je jarenlange inzet.

Namens locatieraad en pastoraatgroep, *Laura van de Kam*

Een oproep voor de middagpauzediensten

“Wat is toch dat aardige kerkje in de Beukerstraat, vlakbij de Hema?” wordt wel eens gevraagd. Dat kerkje met de zwaan in top is van de Evangelisch Lutherse Gemeente. Als u het wel eens van binnen wilt zien en u kunt niet op de zondagmorgen wanneer er een dienst is, dan zou u eens op donderdag een kijkje kunnen nemen. Dan staat van 11.00 - 12.15 uur de deur open en bent welkom in de middagpauzedienst die om 12.15 uur begint.

Zevenentwintig jaar geleden bedacht een predikant om ook eens in de week iets te doen in dat aardige kerkje in de binnenstad. En zo is het gekomen dat er nog steeds iedere donderdagmorgen een korte dienst wordt gehouden. Predikanten en voorgangers van vrijwel alle kerken in Zutphen en Warnsveld doen er aan mee. Organisten en musici geven graag hun medewerking. Het is een breed oecumenisch gebeuren.

Een kleine werkgroep organiseert dit werk van de kerken. Maar deze groep wordt te klein. Elke donderdag hebben twee leden dienst, één aan de voordeur voor het welkom, en één in de kerk om de voorganger te begeleiden. Het is dus een bescheiden taak; er zijn gemiddeld vijftien kerkgangers. Dat lijkt niet veel, maar toch!

Zoals gezegd, de werkgroep wordt te klein; enkele leden moesten kort geleden afhaken. Vandaar deze oproep. Want we vinden het heel belangrijk dat de deur van de kerk zomaar in de week openstaat voor iedereen die even iets anders wil horen en overdenken dan het vele wat in de winkels in de straat en op de markt wordt aangeboden. Even heel iets anders. Informatie kunt u krijgen bij: S. Meijer, tel. 0575-575712, email: meije54@planet.nl mw J. Baerends, tel. 0575- 526964 W. Stolte, tel. 0575-527341.

Woord- en communieviering KBO Zutphen

De K.B.O. Zutphen e.o. zet de jarenlange traditie voort om vlak voor Pasen, voor hun leden, maar ook voor andere geïnteresseerden, een woord- en communieviering te verzorgen in de St. Janskerk te Zutphen. Na hopelijk een goede 40-dagen tijd is er weer reden om wat te gaan vieren, ter voorbereiding op het belangrijke Paasfeest. Dat doet de K.B.O. daarom op dinsdag 16 april a.s. Aanvang: 14.00 uur. De dienst zal worden voorgegaan door pastor Jaap van Kranenburg en parochiemedewerker Laura van de Kam. Het dameskoor, o.l.v. mevrouw Tiny Legebeke, zal haar medewerking verlenen aan deze viering. U bent allen van harte welkom. Na afloop is er koffie etc. in de locatie van Elisabeth, Geweldigershoeck 39, Zutphen. Namens K.B.O. Zutphen, *C.A.A. Molenwijk*, 0575-517119

Opening Stadsklooster Zutphen

Heeft u weleens gegoogeld op Stadsklooster Zutphen nadat u iets over een klooster in uw eigen stad hoorde rond zoeken? Niets gevonden?

Op zaterdag 18 mei opent Stadsklooster Zutphen haar deuren van 10.00 uur tot 17.00 uur tijdens de startdag. De boeiende sprekers Thomas Quartier en Hanna Rijken nemen u mee naar de wereld van monastieke traditie, inspiratie en zang. U maakt kennis met een begin van de gemeenschap van christelijke saamhorigheid die gevormd wordt door mensen uit de diverse kerken in Zutphen. Wij verwelkomen u van harte! Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze website www.stadskloosterzutphen.nl

Misintenties

10/3: Anotnia Maria Aleida Suijkerbuijk-Joosten; **17/3:** Antoon Zieverink; **31/3:** Antoon Zieverink; **21/4:** pastoor Wim Jongerius.

Overleden

19/12: Antonius Henricus Zieverink, 88 jaar
13/1: Joseph Maria RübSamen, 84 jaar
14/1: Grada Petronella Bernedina Winkelman-Geurts, 89 jaar
25/1: Leonardus Carel Böhmer, 89 jaar
29/1: Antonia Maria Aleida Suijkerbuijk-Joosten, 89 jaar

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur. (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
14/3: ds. mv. E. Diepeveen; **21/3:** ds. J. van Houwelingen; **28/3:** ds. W. de Bruin; **4/4:** ds. mv. I. Bultjes-Faber; **11/4:** ds. mv. M. Terwel-Hamster; **18/4:** ds. S.A. Meijer (Witte Donderdag); **25/4:** ds. W. Stolte.

Effataviering

Op zaterdag 9 maart en zaterdag 13 april om 17.00 uur is er weer een effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning.

U bent van harte welkom!





H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Kerkbalans 2019

De locatie Brummen van de RK parochie HH. Twaalf Apostelen is een levende en actieve gemeenschap van katholieke gelovigen. Wij hebben onderhand wel bewezen dat we springlevend zijn, ook na de sluiting van het kerkgebouw. Het Andreashuis is nu het centrum van onze gemeenschap en wordt elke woensdagochtend gevonden door een trouwe schare, om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Op belangrijke momenten zijn wij er voor de gemeenschap in Brummen, zoals bij de Allerzielenviering op 2 november. Wij hebben aandacht voor elkaar, op woensdagochtenden en bijvoorbeeld door het werk van de bezoekersgroep. Wij waren in staat om een gezin van Pakistaanse katholieken te verwelkomen in onze gemeenschap en ze financieel bij te staan toen hun nood hoog werd. Kortom: de RK gemeenschap hier in Brummen leeft, ontwikkelt zich en zal zich steeds verder ontwikkelen. Dat kan niet zonder eigen financiële armslag, dus bijdragen uit onze gemeenschap. Wij zijn bij u aan de deur geweest met de Actie Kerkbalans. De opbrengst leest u in de volgende *Onderweg*.
Laurens Mul, penningmeester locatie Brummen

In Memoriam

Op 28 december, net geen half jaar na het overlijden van zijn vrouw Johanna Biezeman-Reesink, overleed op 83 jarige leeftijd onze medeparochiaan **Theodorus Johannes (Theo) Biezeman**. Op donderdag



3 januari is hij begraven op ons kerkhof bij zijn Johanna. Moge hij nu, herenigd met zijn vrouw, rust gevonden hebben.
Diaken Anton Bos

Op vrijdag 14 december is overleden **Theo Cremers**. Theo is geboren op 10 mei 1934. Hij woonde samen met zijn vrouw op Tolzicht. Vrijdag 21 december was zijn uitvaart in het crematorium te Dieren.

Taizé viering in het Andreashuis

Zoals inmiddels bekend is, is er sinds de sluiting van ons kerkgebouw iedere woensdagochtend om half tien een viering. Deze vieringen zijn divers van karakter. Zo was er op woensdag 9 januari jl. een Taizé viering. Een viering in de stijl van Taizé betekent dat het accent ligt op meditatie, gebed en zang. Zingen in Taizé is een vorm van bidden. Daarom is het van wezenlijk belang om van harte mee te zingen. Dat gebeurde dan ook die ochtend. Het Andreaskoor aangevuld met een aantal leden van de cantorij hadden diverse Taizé gezangen ingestudeerd en zongen vóór onder leiding van Cisca van Middelkoop met aan het orgel Joop Neijenhuis. Na een korte vóorzang kwamen de "kerkgangers" aan de beurt die inderdaad voluit meezongen, geïnspireerd door de teksten en de steeds weer herhaalde melodie van de gezangen. Deze gezangen werden afgewisseld door de door Rina Hummelink uitgesproken gebeden en de daarbij passende lezing. De aanwezigen waren vol lof over deze viering, wat duidelijk werd uitgesproken onder het koffiedrinken na afloop. Het ligt dan ook in de bedoeling deze vorm van vieren regelmatig terug te laten komen. De moeite waard om te bezoeken, net als de overige vieringen op de woensdagochtenden. Voelt u zich geraakt door deze vormen van ontmoeting en

inspiratie, u bent allen van harte welkom op woensdagochtend om half tien in het Andreashuis, Tuinstraat 63a.
Werkgroep Liturgie

11 mei 2019 – 26e Andreasmarkt

Zoals al eerder aangekondigd zullen wij op 11 mei aanstaande voor de 26e keer onze jaarlijkse rommelmarkt houden. De commissie is aan het nadenken hoe de markt aantrekkelijk kan blijven en dat het voortbestaan ervan een kans heeft. Om de markt te laten slagen is namelijk niet alleen een goede organisatie nodig, maar ook het publiek om de goederen aan te kopen. Zo denken wij erover om in de middag weer een veiling te organiseren. Mocht u ideeën hebben over, of goederen hebben voor de veiling dan horen we dat graag.

Voor informatie over de Andreasmarkt kunt u terecht bij Piet Schäfer (tel. 567571) of via de email: piet@andreasmarktbrummen.nl
Ook bent u natuurlijk van harte welkom tijdens onze markt op zaterdag 11 mei, aanvang 9.00 uur.

De Andreasmarktcommissie

Programma ouderen van Brummen

14 maart: Een gezellige bingo en puzzelmiddag met een hapje en een drankje.

11 april: Lezing verzorgd door Marijke te Hennepe, psycholoog uit Dieren. Zij heeft twee reizen gemaakt naar Japan en zal ons, met vertoning van dia's, vertellen over het land en het volk uit het land van de rijzende zon.

Nieuws vanuit het Andreaskoor

3 maart: Oecumenische viering om 10.00 uur in de Pancratiuskerk. Thema: Wereldgebedsday en bidden voor het gewas. Gezongen door de Cantorij en het Andreaskoor.

6 maart Aswoensdag: 9.30 uur Eucharistieviering in het Andreashuis.

3 april: woensdag 9.30 uur Eucharistieviering in het Andreashuis.

19 april: 20.00 uur Goede Vrijdag Oecumenische viering met de Cantorij in de Pancratiuskerk.





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci2apostelen.nl

Familieberichten

Overleden: **Joseph Domitius Irenius Wouters**, op de leeftijd van 86 jaar.

2019 Goed begonnen



Op zondag 12 januari jl. vierden we met pastoor Scheve een H. Mis en wensten we elkaar daarna een Zalig Nieuwjaar onder het genot van een kopje koffie en drankje in de Joppeschool. Het was een gezellige bijeenkomst. Germaine Wijnands keek met veel mooie herinneringen terug op 2018, een geslaagd jubileumjaar. Een powerpoint-presentatie deed het feest weer herleven. Het 9e lustrum van de kerststalbouwersgroep kreeg de aandacht en René Schiphorst nam de jubileumkaarsen voor de groep in ontvangst. Alle vrijwilligers werden nog eens extra bedankt voor hun geweldige inzet. Germaine sloot af met een positieve blik op de toekomst, waarbij ze benadrukte dat we alert moeten blijven om niet ingehaald te worden door de dreigende slechtweerberichten. Elsje August de Meijer, voorzitter locatieraad, bedankte tenslotte de jubileumcommissie en zijn voorzitter voor hun succesvolle inspanning met betrekking tot het 150-jarig jubileum.

Mei Mariamaand

Iedere dinsdagavond in de maand mei, te weten 7, 14, 21 en 28 mei wordt u van harte uitgenodigd om samen de Rozenkrans te bidden.



Samen op weg naar Pasen – Viering naar het Licht

Op Paaszaterdag 20 april om 19.00 uur gaan we samen op weg naar Pasen. In een familiegebedsviering met mooie liedjes door het parochieel koor en het kinderkoor bereiden we ons voor op het Hoogfeest van Pasen. Iedereen, jong en oud is van harte welkom in Joppe.

Goede Vrijdag



Op Goede Vrijdag, 19 april a.s. vindt om 15.00 uur, traditiegetrouw, de Kruisweg plaats in onze kerk. We herdenken dan in stilte en gebed het lijden en sterven van Jezus. Voorganger is Willem Achtereekte.

Koffie-ochtend

Afgelopen keer op 9 januari jl. hadden we weer een heel gezellige en geslaagde koffie-ochtend. Roos en Egbert Arkema vertelden ons over hun reis per fiets van Joppe naar Santiago. Beiden op hun eigen manier hoe zij deze pelgrimstocht naar Santiago hebben ervaren.

De eerstvolgende koffie-ochtend is op 13 maart. Het onderwerp voor die ochtend is op dit moment nog niet zeker.

Op woensdag 8 mei komt de heer Peter Dullaert ons vertellen over Nieuw Sion, de voormalige Abdij Sion in Diepenveen, waar natuurlijk heel veel veranderd is na het vertrek van de monniken.

U bent allen van harte welkom.

Op woensdag 13 maart om 10.00 uur staat de koffie klaar. U hoeft zich niet aan te melden, maar het is wel fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook als u opgehaald wilt worden graag een telefoontje naar: Puck Vork: 0575-490500 of Janny Engelsman: 0575-490434.

Overwegingen van pater John Auping SJ.

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen op onze site, stuurt pater Auping ons sinds Kerstmis 2018, eens in de drie weken een overweging naar aanleiding van de Evangelietekst van de desbetreffende zondag. Wij bevelen u het lezen van deze meditaties zeer aan.

Vastenactie 2019

Wij hebben dit jaar, als gezamenlijke MOV-groepen in onze parochie, gekozen voor een project in noordoost Congo om goed waterbeheer te bevorderen. Van dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben. In het Masisi-gebied in Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waarbij speciale aandacht is voor de participatie van vrouwen. Lees hier uitgebreid over op pagina 10.





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: givaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad Anton Schilderincq, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Cijfers

Het is een gegeven dat de geloofsgemeenschappen in onze parochie HH. Twaalf Apostelen al geruime tijd geconfronteerd worden met een teruggang in leden, kerkbezoekers, vrijwilligers en financiën. Het is interessant te onderzoeken of deze trend ook in onze geloofsgemeenschap St. Joseph is waar te nemen. Laten we daarom eens kijken welke ontwikkelingen we op korte termijn op basis van concrete cijfers kunnen verwachten.

2006	45.864	560
2007	51.662	553
2008	51.833	557
2009	48.669	554
2010	51.514	545
2011	48.055	531
2012	48.939	527
2013	48.206	525
2014	49.196	516
2015	47.280	523
2016	49.479	518
2017	46.917	483
2018	47.838	471

Kerkbalans

Vanaf 1977 heeft Trees Beltman voor onze geloofsgemeenschap leiding gegeven aan een team van vrijwilligers dat er voor zorgt dat jaarlijks de gelden voor de Actie Kerkbalans worden opgehaald. De enorme hoeveelheid energie en tijd die vooral Trees elk jaar weer in deze klus stopt, heeft de St. Josephkerk duidelijk geen windeieren gelegd.

In de periode 1977-2001 kwam er voor de Actie Kerkbalans in totaal een bedrag van € 683.728 binnen. Dat komt neer op zo'n € 27.439 per jaar. Dit bedrag werd jaarlijks door gemiddeld 430 deelnemers bijeengebracht. Opvallend is dat in de periode 1977-2001 het aantal deelnemers opliep van ca. 250 naar ruim boven de 550.

De cijfers na 2001 zien er als volgt uit.

jaar	opbrengst in euro's	aantal deelnemers
2002	42.289	566
2003	44.659	565
2004	45.316	576
2005	45.387	574



Uit deze cijfers blijkt dat in de periode 2002-2018 jaarlijks zo'n € 47.830 door gemiddeld 537 deelnemers bijeen werd gebracht. Opvallend is dat het aantal deelnemers aan de Actie Kerkbalans de laatste jaren terugloopt, maar dat deze teruggang geen invloed heeft op de opbrengst. Werd er in 2016 gemiddeld € 95,52 per deelnemer ingebracht, in 2018 was dit bedrag toegenomen tot € 101,57. Ofwel: in twee jaar tijd 9% minder deelnemers wordt goedge maakt door gemiddeld een 9% hogere bijdrage per deelnemer.

Collectes

Bijna elke zondag is er in onze kerk een collecte voor activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap. In 2018 waren dat er 51, die samen een bedrag van € 6.870,96 opleverden. Tellen we hierbij de collecteopbrengsten van de vier uitvaarten in 2018 (€ 706,78) en het binnengekomen kaarsengeld (€ 921,87), dan is de geloofsgemeenschap St. Joseph in 2018 dus € 8.499,61 'rijker' geworden. De extra collectes (onder andere Adventsactie, Vastenactie, MIVA, Sulawesie en Zonnebloem) leverden in totaal € 1.664,13 op.

Kerkbezoek

Sinds 10 juli 2016 is nauwkeurig bijgehouden hoeveel mensen er in de vieringen aanwezig waren. Uit de cijfers

blijkt dat de zondagse vieringen in de maanden juli tot en met december 2016 door gemiddeld zo'n 100 mensen werden bezocht. Over heel 2017 ligt dat gemiddelde op 97. Uitschieters dat jaar zijn de oecumenische viering op 15 januari (131 kerkgangers), de Eucharistieviering op 2 april met het voorstellen van de communicanten (152), de Paaswake op 15 april (246), de startviering op 3 september (ca. 300) en de drie vieringen met Kerst (totaal 538). Voor 2018 is verrassend genoeg een toename te zien: in de vieringen werden gemiddeld 104 zielen geteld.

Ook in 2018 springen er enkele vieringen uit: de oecumenische viering op 21 januari (162 kerkgangers), de Eucharistieviering met Pasen op 1 april (185), de Michlbauer Harmonikamesse op 22 april (ca. 450), de Eerste Heilige Communie op 24 juni (ca. 300), de familieviering op vrijwilligersdag 16 september (120) en de drie vieringen met Kerst (totaal 603). Tellen we de genoemde uitschieters niet mee, dan komen we uit op een gemiddelde van 81 kerkgangers per viering. Van de zondagse vieringen in 2018 had de Woord- en Communieviering van 5 augustus met 61 aanwezigen de minste bezoekers.

Vrijwilligers

In de volgende tabel is voor de periode 2013-2018 het aantal leden van onze geloofsgemeenschap afgezet tegen het aantal vrijwilligers.

jaar	aantal parochianen	aantal vrijwilligers
2013	1863	162
2014	1791	158
2015	1687	161
2016	1763	160
2017	1671	niet bekend
2018	1692	156

In 2018 kende onze geloofsgemeenschap inclusief de twee koren 34 'werkgroepen' waarin 156 vrijwilligers 311 vrijwilligers-taken vervulden. Een werkgroep bestond uit gemiddeld 9 vrijwilligers.

Twee vrijwilligers waren actief in 7 verschillende werkgroepen, één vrijwilliger in 6 werkgroepen, twee vrijwilligers in 5 werkgroepen en zeven vrijwilligers in 4 werkgroepen. Van alle 156 vrijwilligers was 60% actief in 1 werkgroep, 17% in 2 werkgroepen en 15% in 3 werkgroepen. Interessant is ook te zien dat 33% van de vrijwilligers in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 65 jaar zit en 42% in de leeftijdscategorie van 65 tot en met 75 jaar. Van de vrijwilligers is 25% ouder dan 75 jaar.



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

De eerste maanden van 2019 zijn inmiddels al weer voorbij en de focus ligt de komende weken op de Vastentijd en natuurlijk het Hoogfeest van Pasen. Het nieuwe jaar is ook kerkelijk goed uit de startblokken gegaan met een goed bezochte oecumenische viering, gekoppeld aan de Week van Gebed, in de Dorpskerk met medewerking van em. diaken Theo ten Bruin en ons koor Vokate. Eind januari was er een eveneens goed bezochte samenkomst rond het thema: de heilige Franciscus. Oud-pastoor Van der Meer verhaalde enkele interessante episodes uit diens leven en in diverse gebeden en lezingen werd nader op zijn religieuze leven en betekenis ingegaan. In een geanimeerde discussie kreeg vooral de radicale wijze, waarop hij aandacht vroeg en kreeg voor bestrijding van armoede en ziekte, veel aanwezig op het puntje van hun stoel. De bijeenkomst werd met koffie en speciaal gebakken Franciscuskoekjes afgesloten. De samenkomsten op de laatste zondag van de maand lijken goed aan te slaan, hoewel wij nog steeds zoekende zijn naar een juiste balans tussen actualiteit, gemeenschap en verdieping. Op onze jaarlijkse bijeenkomst van de geloofsgemeenschap in het najaar maken wij de balans op. In februari staat de bijeenkomst in het teken van het testen van onze kennis over ons geloof en kerkelijke tradities en in maart zal Vordenaar Rien Baauw zijn medewerking verlenen aan een bijeenkomst rond het thema: Hoop, liefde en trouw. Over de invulling van de thema's in de overige maanden van het eerste halfjaar wordt al druk overleg gepleegd. Ditzelfde geldt voor de voorbereiding van de diverse activiteiten in de Vastentijd. De voorbereiding van de uitvoering van de oecumenische Palmpasenviering en de volgende De Passie (voor de zesde

keer al!) in ons kerkgebouw krijgen alle aandacht. De Actie Kerkbalans is op 2 februari nog eens onder de aandacht van onze geloofsgemeenschap gebracht en ons bestuur hoopt dat dit gelet op de activiteiten tot een positieve uitkomst zal leiden.

Ton Rutting, voorzitter locatieraad



Vastenactie 2019

Zondag 10 maart zal de Woord- en Communieviering in het teken staan van de Vastenactie 2019.

Het project van onze parochie dit jaar is: Goed water beheer in Kivu Kongo. Een uitgebreid artikel hierover kunt u lezen op pagina 10. Na afloop van de viering zal er bij de uitgang een deurcollecte zijn.

Ook vind u bij deze *Onderweg* de vastenzakjes die u tot en met Pasen kunt inleveren in het offerblok op de tafel achterin de kerk.

Bij voorbaat dank voor u gulle gaven.
MOV Vorden

Veertigdagentijd

Nu is het een gunstige tijd om wat soberder te leven en zo nog meer te kunnen delen met wie behoeftig zijn. Nu is het een gunstige tijd om met warme aandacht om te gaan met wie we leven dag na dag en die terecht veel van ons verwachten.

Nu is het een gunstige tijd om trouw nabij te blijven wie leed moeten dragen dat maar niet overgaat.

Nu is het een gunstige tijd om beschutting te bieden aan wie zich in deze harde wereld onnoembaar weerloos voelen. Nu is het een gunstige tijd om ons in onszelf te keren en de diepste zin van ons bestaan te zien en de weg erheen.

De Passie 2019

Op Goede Vrijdag 19 april wordt dit jaar voor de zesde keer in Vorden De Passie uitgevoerd. Het thema is dit keer: 'Zie de mens'. Men heeft twee keer de mogelijkheid om deze aangrijpende viering te beleven: nl. om 15.00 uur en om 19.00 uur. De uitvoering van 15.00 uur wordt voorafgegaan door een Stille Tocht van ongeveer 1 km door het dorp. Deze tocht is bedoeld als een stille bezinning op wat we in de viering van De Passie gaan delen. We staan stil bij het lijden van de mens, die wereldwijd en dichtbij een kruis te dragen heeft. De tocht begint om 14.30 uur vanaf de Christus Koningkerk en voor iedereen die meeloopt wordt er een plaats gereserveerd voor in de kerk. Meer informatie op pagina 4.

Palmpasenviering Christus Koningkerk



Op zondag 14 april vieren we Palmpasenviering met alle kinderen van de gezamenlijke kerken uit Vorden. Het is een oecumenische viering.

De viering is om 10.00 uur in de Christus Koningkerk en de voorgangers zijn ds. Freek Brandenburg en Jaap Harmsen. Het kinderkoor gaat zingen. Het is een dienst met veel kinderen. Tijdens de viering gaan de kinderen zelf hun Palmpasstokken versieren. De kinderen zullen met de versierde stokken een rondje door de kerk lopen. Het belooft een sfeervolle viering te worden.





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: frank.elschot@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci2apostelen.nl



We zijn al een aantal jaren op zoek naar nieuwe manieren van Kerk-zijn en vieren. Onlangs kregen de geloofsgemeenschappen, van het parochiebestuur, het boek *God is verhuisd* uitgereikt.

God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn – dat altijd heeft geleefd bij christelijke denkers – is in onze tijd wel heel actueel geworden. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Dit boek maakt het instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op nieuwe manieren vanuit hun geloof een bijdrage leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma's. Tegelijkertijd kan de inhoud van het boek een inspiratiebron vormen voor vernieuwing. Er ligt een uitleen-exemplaar van dit boek op het secretariaat.

Palmzondag

Op Palmzondag, 14 april, is er om 10.00 uur een Oecumenische familieviering in de zaal van muziekvereniging Volharding. Ook dit jaar hopen we weer palmzondagliederen mee te kunnen zingen met het kinderkoor. En naast het koor is er ook muzikale medewerking van "de banddienst" band.



Kinderen (vanaf groep 3 van de basisschool) die het leuk vinden om mee te zingen in het Palmzondagkoor kunnen worden opgegeven bij Diana Sterenborg: dianasterenborg@live.nl of 06-49944200. We zullen een aantal keren oefenen op de Sint Jorisschool, meteen aan het begin van de schooldag. Op Palmzondag mogen alle kinderen die een palmpaasstok hebben gemaakt deze natuurlijk meebrengen. Op het einde van de viering gaan we met muziekvereniging Volharding in optocht door Borculo. We hopen op een heel mooi Palmzondagkoor en héél veel versierde palmpaasstokken!

Paaswake

Op zaterdag 20 april om 21.00 uur is de gezamenlijke Paaswake met alle geloofsgemeenschappen in onze parochie, in de Sint Jan in Zutphen. In deze viering zullen alle Paaskaarsen van de 14 geloofsgemeenschappen ingezegend worden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wilt u met iemand meerijden, meldt u dat dan bij het secretariaat of bij een van de leden van de locatieraad of pastoraatgroep.

Pasen

Op Eerste Paasdag, zondag 21 april om 10.00 uur is er een viering in eigen kerk. Het parochiekoor van Borculo en het gemengd koor van Ruurlo zullen samen zingen, dus dat belooft een ouderwets mooie viering te worden.

Activiteiten Caritasgroep Borculo 1e halfjaar 2019

De gebruikelijke kledinginzameling zal gehouden worden op vrijdag 5 april van 19.00 tot 20.30 uur. En op zaterdag 6 april van 10.00 tot 11.30 uur. U kunt dan uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel

in gesloten plastic zakken afgeven in het portaal van de R.K. Kerk aan de Steenstraat 26 in Borculo.

De bezinningsdag voor senioren zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 14 mei. Als u vorig jaar aan deze dag hebt deelgenomen, hoeft u niets te doen. U ontvangt dan eind april/begin mei een schriftelijke uitnodiging. Wel graag deze dag op uw kalender noteren. Zij die voor de eerste keer aan de dag willen deelnemen, dienen zich aan te melden bij mev. W. Lubbers. Tel. 275408. De eigen bijdrage zal evenals vorig jaar € 15,- per persoon zijn.

De collecte-opbrengst tijdens de Paasviering zal voor het werk van de Caritasgroep zijn. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Van de stichting Kerstactie kerken Berkelland ontvingen wij een bedankbrief voor de steun die men in 2018 van ons heeft ontvangen. In 2018 werden 445 pakketten aangevraagd en in 2017 455 pakketten.

Wij zijn van plan ook in 2019 de actie weer te steunen. De Paascollecte is dus ook voor deze activiteit.

De Caritasgroep Borculo

Intenties

17 maart: overl. fam. Geerligts en Ottenschot. Theo en Riek Verheijen. Fien Stegeman-Woertman Ellie Venderbosch-Bonnes. **23 maart:** Marietje en Willem Dute en overl. kinderen Fien Stegeman-Woertman. Ellie Venderbosch-Bonnes. **31 maart:** Fien Stegeman-Woertman. Ellie Venderbosch-Bonnes. 6 April, Fien Stegeman-Woertman. Ellie Venderbosch-Bonnes. Hugo, Martin en hun overleden vader. **14 april:** Fam. Pelgrum. Miep en Wijnand Wevers. Fam. ter Woorst-Kerkemeijer. Ellie Venderbosch-Bonnes. **21 april:** Johan en Ans Emaus. overl. ouders Nieuwswld-van deWurp. overl. ouders Luttikholt-Garstenveld. Ellie vanderbosch-Bonnes. Ben Lubbers. Hugo, Martin en hun overleden vader. **27 april:** overleden fam. Geerligts en Ottenschot. Theo en Riek Verheijen. overl. ouders Elschot-Spekschoor. Herman Beerten. Ellie Venderbosch-Bonnes. Hetty van Aken-Beerten.

Overleden

Op 21 januari is op 83 jarige leeftijd overleden **Fien Stegeman-Woertman**. De uitvaartviering en crematie was op 26 januari.



H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
 rkkerkruurlo@live.nl
 Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
 NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
 Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511;
 Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
 452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Familiebericht

Op 28 december overleed **Wilhelmus Theodorus Dolphijn** op de leeftijd van 80 jaar. De uitvaartplechtigheid was op donderdag 3 januari 2019 in de R.K. kerk te Ruurlo. De crematie vond plaats in het crematorium te Haarlo. Op zaterdag 19 januari overleed **Henk Venderbosch** op de leeftijd van 91 jaar, de crematieplechtigheid vond plaats op zaterdag 26 januari in het crematorium te Haarlo. Op 2 februari overleed **Johannes Henricus Arink** op de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartplechtigheid was op vrijdag 8 februari in de R.K. Kerk te Ruurlo met aansluitend de begrafenis op de R.K. begraafplaats te Ruurlo.



om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo m.m.v. kinderkoor Sing a Song. Neem je wel je versierde Palmpaasstok mee? Vertrek optocht met muziek om 11.00 uur vanaf de St. Willibrorduskerk, aansluitend eieren zoeken! Kijk ook op pagina 16.

Bezoekgroep

Op woensdag 10 april is er een seniorenviering om 10.00 uur in het teken van Pasen. Na afloop drinken we gezellig koffie. We zijn heel blij u te melden dat we een nieuwe contactpersoon voor de bezegroep hebben kunnen verwelkomen. Het is Joke van Gessel. Joke zal parochianen aan de Dorpsstraat en de Barchemseweg gaan bezoeken.

Secretariaat verhuisd naar sacristie

De voormalige pastorie staat leeg en wacht op een nieuwe huurder. Recent konden de kerkgangers een kijkje nemen in de woning. Wie weet kent u wel iemand die een mooi pand inclusief bedrijfsruimte zoekt! Het secretariaat is verhuisd naar de sacristie. Herman Geerligts heeft veel timmerwerk voor ons gedaan om meer opberg ruimte te creëren. Er is een nieuw keukentje aangelegd. De biechtstoelen doen nu dienst als schoonmaakkast of bieden ruimte



Kerstmis 2018

Maandag 24 december was er een gezinsviering om 17.00 uur in onze kerk. Ik heb hiervan genoten. Bij binnenkomst zong het koor van Sing a Song al kerstliedjes. Het kerstevangelie werd verzorgd door Vertelster, Medi, Jozef en Maria. Jozef en Maria zochten onderdak. Zij kwamen door het middenpad naar voren. Jozef had heel lief een arm om Maria's middel. In een schuur werd het kindje geboren. Na een bericht van de engelen kwamen herders op bezoek. Zij waren de stoere herders en zongen ook hierover een prachtig lied. De dienst werd vervolgd en afgesloten met een slottekst door het koor en een kind. Zij eindigde met de woorden: Zalig Kerstfeest, lieve mensen. Mijn complimenten voor de dames Ria, José en Stefanie.

Palmpasen

Zondag 14 april worden jullie van harte uitgenodigd voor de Palmpasenviering

voor het opbergen van muziekbladen, materiaal voor familievieringen of voor de bloemengroep.

Het zwaarst van de hele klus was de verhuizing van onze kluis! Deze is overbodig geraakt en staat te koop tegen elk aannemelijk bod, wat u kunt uitbrengen via ons secretariaat. De ingang naar ons secretariaat bevindt zich nog steeds achter dezelfde voordeur. U bent er elke dinsdagochtend welkom tussen 9.30 en 11.00 uur bij Fien Venderbosch en Annie Kasteel.

Dodenherdenking op 4 mei

Dit jaar is het thema "Vrijheid kiezen". Op 4 mei houden we de herdenkingsdienst in de Dorpskerk; aanvang is 19.00 uur. Er wordt gesproken door een voorganger van de P.K.N. iemand van de Raad van kerken en iemand van de gemeente Berkelland. Na afloop van de dienst stellen we ons op achter muziekvereniging Sophia's Lust op het kerkplein. We gaan in optocht met muzikale begeleiding van Sophia's Lust naar het monument op 't Rikkelder. Er worden kransen gelegd door verschillende verenigingen.



Behoud Willibrordkerk

De Stichting Behoud Willibrordkerk heeft een actief jaar achter de rug. Een mooi concert in augustus 2018 en een veiling met voor elk wat wils in oktober 2018. Het bestuur en de evenementencommissie kan met tevredenheid terugkijken over het verloop ervan en het bedrag dat is binnengehaald. Ook de bijdrage van de actie Hart voor de Achterhoek heeft de stichting geholpen om een gedeelte van het onderhoud aan onze mooie kerk uit te voeren. Echter...dit is nog niet genoeg...wij moeten doorgaan, want het streefbedrag is nog niet gehaald. Dit jaar gaan we weer een tweetal evenementen organiseren. Plannen worden reeds gemaakt, zodra die concreet zijn, zullen we hier ruchtbaarheid aan geven! Door de publiciteit die aan dit alles is gegeven, kwam de stichting Natuurlijk Achterhoek in beeld die heeft aangeboden om te helpen met het werven van fondsen. In een gesprek werd duidelijk verwoord dat de Cuyperskerk behouden moet blijven en dat deze stichting daar graag aan wil bijdragen. Wij gaan uiteraard verder met hen in gesprek!



H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
 info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
 secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
 Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
 NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
 Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
 Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Gespreksavond geloven en dialect

Gespreksavond over geloven en dialect op donderdag 24 januari 2019 in Ons Huis te Hengelo Gld.

Op deze avond was er een bijzondere gastspreker uitgenodigd, namelijk Jan Leijenhorst, kerkelijk werker in Barchem. Het bijzondere aan hem is in eerste instantie dat hij spreekt in het Achterhoeks Dialect. Ook in de kerk gaat hij als dominee vaak voor in de spreektaal dialect. Hij voelt zich bevoorrecht dat hij met mensen in hun eigen taal kan spreken over hun leven en geloven. Het geeft meteen een vertrouwd gevoel.

Plat proaten in de karke? Kan dat wel?

Is toch niet netjes!

Kan God dan dialect verstaan?

God hoort toch bij die andere wereld!

Is God wel aanspreekbaar in het dialect?

In spreektaal is God anders, meer nabij.

Het heeft vooral te maken met onze eigen geloofsbeleving.

Jan Leijenhorst is ervan overtuigd dat hij door middel van het dialect dichter bij mensen kan komen, een ander "geveul" kan oproepen. Het is een bepaalde manier van spreken van zowel de spreker als de toehoorder, vertrouwd.

Jan Leijenhorst maakt deel uit van een werkgroep die ontstaan is uit het voormalig Staringinstituut en nu onderdeel is van het Erfgoedcentrum in Doetinchem. Als werkgroep komen zij regelmatig bij elkaar om kerkelijke teksten te vertalen naar het dialect, echter er zijn grenzen aan vertaling. Er zijn veel woorden waar geen goed dialectwoord voor te vinden is. Het spreken in het dialect is dan ook een stuk gemakkelijker dan vertaaltekst.

Het was een zeer boeiende avond, gemoeidelijk en gezellig. Veel geleerd met veel humor!

Namens Inspiratie & Ontmoeting

Jo van Aken

Gespreksgroep van de geloofsgemeenschap in Hengelo

Een aantal jaren geleden bestond er in onze geloofsgemeenschap een gespreksgroep Geloven Nu. Dit onder de bezielende leiding van Gerry Spekkink. Omdat er veel mooie herinneringen naar boven kwamen, ontstond het idee om dit weer nieuw leven in te blazen.

Ook in andere geloofsgemeenschappen bestaan dergelijke gespreksgroepen en blijken heel inspirerend te werken. Inmiddels zijn we met tien belangstellenden gestart onder leiding van Gerry Spekkink. Het plan is om één keer per maand op een avond bij elkaar te komen in het parochiecentrum, het Willibrordhuus.

Het doel is om op een inspirerende wijze mensen samen te brengen rond de schrift en hun levens- en geloofsvragen. Op elke bijeenkomst wordt een tekst gelezen en besproken door de deelnemers, in het bijzonder wat hiermee de verbinding kan zijn met het eigen leven.

De deelnemers kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Zo is het niet een vaststaand programma maar geeft de deelnemers de mogelijkheid om dieper in te gaan op de vragen die hen bezighouden.

We zijn blij met dit initiatief!

Overweging locatieraad op 21 januari jl.

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn (Wil Broos)

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn dat God met ons verbonden is, als er geen mensen gevonden worden die voor elkaar willen instaan? Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe zal God ooit onder ons kunnen wonen, als er geen mensen gevonden worden die voor elkaar ruimte maken, ook al hebben ze elkaar niet uitgezocht? Mogen wij die mensen zijn!

Hoe kan Gods Woord tot ons spreken, als er geen mensen gevonden worden, die elkaar daarop ook durven aanspreken? Mogen wij dat doen!

Hoe kan in deze wereld geloofwaardig worden dat God met ons meegaat, als er geen mensen te vinden zijn die het met elkaar willen uithouden en elkaar houden aan Zijn Woord? Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe kan God mensen rechttop doen gaan als er geen mensen te vinden zijn, die te maken willen hebben met hen die zijn terneer gedrukt. Laten wij ons vinden! Mogen wij op elkaar rekenen?

Bidden

“Bidden is praten vanuit je hart met God”

Praten met God:
 - Bouwen aan een relatie met God
 - Groeien in je relatie met God

“En onze verbondenheid is een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.”

“De Heer is nabij wie een beroep op hem doet.”



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
 Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
 NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
 NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
 Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
 Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
 Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
 Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@12apostelen.nl

Jaargedachtenis

Zondag 3 maart: Hendrik Berendsen, 89 jaar en Frans Hermans, 82 jaar, zondag 24 maart: Johan Snelder, 84 jaar, zondag 7 april: Hendrik Woerts, 93 jaar, Anne Weverink- te Stroet, 90 jaar, en Riek Berentsen-Besselink, 88 jaar, zondag 21 april: Marie Leenen-Goldewijk, 86 jaar.

Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen.
 Email: secretariaat@12apostelen.nl
 De doopdata kunt u vinden op pagina 13.

Communie thuis ontvangen

Mensen die ziek zijn of om andere redenen niet in de kerk kunnen komen, kunnen de Communie ook thuis ontvangen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Hannie Ankersmit. (Telefoon 0575 – 463042, mail: hannieankersmit@hotmail.com)

Vastenactie

“Goed waterbeheer”

Ons project is dit keer voor de bevolking van Kivu in de Congo. Deze mensen hebben zwaar te lijden gehad van een oorlog. Ze leefden in kampen waar latrines ontbraken wegens gebrek aan water. Er is nu wel water, maar 70 procent van de huishoudens heeft nog geen toilet. Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Vooral de kinderen onder de vijf jaar. De hygiëne staat op een heel laag pitje. De mensen hebben geen idee wanneer je je handen moet wassen. Dit project heeft tot doel “waterbeheer, kennis van hygiëne en milieu” te verbeteren.

Vrouwen worden getraind voor waterbeheer. Er worden watercomités opgericht en ze krijgen training op het gebied van algemene hygiëne en ziektes die worden overgedragen door vervuild water.

Meer informatie over het project kunt u vinden op pagina 10.

Bij deze *Onderweg* heeft u het vastenzakje ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn dan kunt u deze tot Pasen in de bus deponeren achter in onze kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN: NLO4 RABO 0322395100 t.n.v. parochie HH.Twaalf Apostelen onder vermelding van MOV Vastenactie 2019.
Werkgroep MOV

VASTENACTIE

Eerste Heilige Communie in Keijenborg

Op zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur in de St. Jan de Doperkerk te Keijenborg, doen onderstaande kinderen hun Eerste Heilige Communie.

Dit is een bijzondere dag voor hen. Ze gaan binnenkort druk aan de gang met de voorbereidingen. De communicantjes vinden het erg spannend.

Op zondag 14 april 2019 (Palmzondag) om 10.00 uur in de St. Jan de Doperkerk te Keijenborg gaan deze communicantjes zich aan de parochie voorstellen. Een goede voorbereiding op de communieviering.



De communicantjes zijn: Lisa Ankersmid, Carlijn Lamers, Jade Goossens, Caro Uyttenboogaart, Isis Gries, Do Vial, Stijn Huis in 't Veld, Jesper Vieberink, Janne Klanderman, Anouk Wullink, Dilon Yousef en Diana ter Beek.

Huispaaskaarsen

De huispaaskaars, de verkleinde vorm van de grote Paaskaars, is vanaf Aswoensdag tot Palmzondag te bestellen bij het secretariaat. In de paastijd brengen kaarsen het licht na de donkere dagen van de winter en de huispaaskaars is bij uitstek het symbool om de paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven. Indien u belangstelling heeft, is er de mogelijkheid om zo'n kaars in de komende weken te bestellen. Vanaf Aswoensdag kunt u een bestelling doen bij het secretariaat. (Tel. 0575 - 461314 op donderdagochtend tussen 10.30 en 11.00 uur). De huispaaskaars is verkrijgbaar vanaf € 19,00 per stuk.

Ontmoeting en Inspiratie

Weidevogels in het binnenveld Sinds kort is de film 'Weidevogels in het binnenveld' beschikbaar. Het is een unieke film over het groene gebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en de betekenis van dit gebied voor de weidevogels. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld. In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. In de documentaire is aandacht voor het mooie landschap van het gebied en natuurlijk de weidevogels. We zien de vogels nestelen, de bescherming van de nesten door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden. De film wordt ondersteund door de muziek van Ons Genoegen. Het resultaat is de unieke combinatie van natuurbeelden en achtergrondmuziek van het symfonisch blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen. Dhr. Roelof de Jong uit Rhenen heeft de leiding van deze middag. Dit is op dinsdagmiddag 12 maart om 14.00 uur in het Leerhuis. U kunt zich opgeven bij Herma Garretsen. Tel. 0314-631527, email famgarretsen14@gmail.com De kosten bedragen € 4,00.





H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 martinusbaak@kpnmail.nl
 Opgave gebedsintenties: per mail: martinusbaak@kpnmail.nl
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

Na alle vieringen op dinsdagavond is er koffie en thee. In deze periode zijn de vieringen op 19 maart en 16 april om 19.00 uur.

Aswoensdag 6 maart in Drempt

Op woensdag 6 maart is het Aswoensdag, wij starten de vastenperiode met een Aswoensdagviering in Vijfslag verband. Deze woorddienst begint om 19.00 uur en wordt dit jaar in Drempt gehouden.

Pasen

Tijdens het hoogfeest van Pasen zal er in Baak geen viering gehouden worden. U bent van harte welkom in de vieringen in de andere kerken van onze parochie. Data en tijden kunt u op pagina 14 en 15 vinden.

Vastenzakjes

Vastenactie 2019 heeft als thema "Water verandert alles". Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. Dit jaar gaat de opbrengst van de vastenactie naar een project in Congo. Op pagina 10 wordt daar uitgebreid op ingegaan. Daar staat ook het banknummer waar u uw bijdrage

naar kunt overmaken. U kunt uw bijdrage ook in het vastenzakje doen dat u kunt inleveren in de daarvoor bestemde bus bij de uitgang van de kerk op 19 maart of 16 april. Of door het vastenzakje in de brievenbus van de kerk, Wichmondseweg 17, te deponeren.

Parochieavond

In 2019 zal de parochieavond in Vijfslag-verband gehouden worden. Het pastoraal team heeft een nieuw pastoraal beleidsplan opgesteld met daarin de plannen voor de komende jaren. Na de Pasen wil de pastoor dit graag toelichten aan alle parochianen op clusterniveau. Wanneer en waar deze bijeenkomst voor de parochianen van Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker georganiseerd wordt is op dit moment nog niet bekend. Houd *Onderweg* in de gaten, hierin zal het vermeld worden.

Gebedsintenties

In de maandelijks vieringen worden voor overleden parochianen gebedsintenties gebeden. Opgave van deze intenties kan per mail: martinusbaak@kpnmail.nl Of door rechtstreeks contact op te nemen met Bennie Stapelbroek of Ans Berendsen, voor contactgegevens zie bovenaan deze pagina.

Kerkbalans

Naar aanleiding van de Actie Kerkbalans hebben een aantal mensen vragen gesteld over de besteding van hun bijdrage. In de folder staan de lasten waaraan de gelden besteed worden. Het geld gaat voor een gedeelte voor de persoonskosten naar de parochie HH. Twaalf Apostelen, dat zijn de onkosten van het breed pastoraal team en het secretariaat. Daarnaast is een groot gedeelte van uw bijdrage bestemd voor de kosten van het onroerend goed, de kerk. De kosten van de verzekering en het

onderhoud van het gebouw. De overige kosten hebben betrekking op allemaal kosten die we als geloofsgemeenschap Baak nog hebben, we vieren immers nog samen, we zijn nog kerk. We hebben uw steun hard nodig. Het geld is wel degelijk bestemd voor de geloofsgemeenschap in Baak!

Activiteiten Vrienden van de Parel van Baak

Onder de vlag van de Vrienden van de Parel is er een actieve commissie die activiteiten organiseert in en rond het Martinushuus. In dit voorjaar staan er diverse activiteiten op het programma. Op **23 maart** om 20.00 uur het Zelhems mannenkoor met medewerking van Anja de Bakker uit Baak. Op 26 april waarschijnlijk weer een popquiz, dit is nog niet definitief. Zondag **5 mei** de jaarlijkse Pleinmarkt, zaterdag **4 mei** kunt u in Baak vanaf 9.00 uur uw spullen aan de weg zetten of brengen naar het kerkplein. Zondag **26 mei** Frühshoppen met de Slingetaler Musikanten uit Winterswijk in het Martinushuus van 12.00 tot 15.30 uur. 30 mei, Hemelvaartsdag, t/m zondag 2 juni de kunstvierdaagse in het Martinushuus. Woensdag **6 maart, 3 april, 1 mei** en **5 juni** koffieochtend vanaf 10.00 uur in de sacristie. Elke donderdagmiddag vanaf de sacristie wandelen door de omgeving vanaf 14.00 uur. Kortom het bruist van de activiteiten in Baak, er is van alles te doen.

Familieberichten

Op 9 februari is **Tonny Schooltink** uit Warnsveld overleden op de leeftijd van 78 jaar.

Gebedsintenties

Di. 19/3: Ouders Roordink-Borgonjen, Jgt. Anthonius Hermanus Driever, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Fam Hendriks Hermsen, Gerard Spijkers, Tonny Schooltink, Ouders Hebben-Smit, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. Veenhuis-Zents, Fam. Teunissen-Schooltink, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Fam. Heijntink, Jos en Bets Hermsen Goris **Di. 16/4:** Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Herman Hendriks, Antoon en Johan Janssen, Gerard Spijkers, Tonny Schooltink, Ouders Hebben-Smit, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. Veenhuis-Zents, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Fam. Heijntink, Jos en Bets Hermsen Goris.





H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Opbrengst Adventsactie 2018

De Adventsactie voor de Christenen in het heilige land heeft € 278,85 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank! Ook degene die hun bijdrage hebben overgemaakt.

Vastenactie 2019

VASTENACTIE

Het thema van de Vastenactie 2019 is "Schoon water verandert alles". Op dinsdag 8 januari waren de MOV-werkgroepen uitgenodigd in de parochiezaal van de Christus Koningkerk in Vorden. Er waren zeven projecten waaruit gekozen kon worden. Allemaal schrijnende omstandigheden omdat door de droogte Afrika erg wordt getroffen, het gaat vaak om de allerarmsten in afgelegen gebieden. In de meeste gevallen moeten de mensen, vaak vrouwen uren lopen om water te halen. Vaak is het water verontreinigd zodat het eerst moet worden gekookt, dat moet dan op zo'n houtvuurtje. Het valt allemaal niet mee. We hebben afgelopen zomer zelf ondervonden wat droogte betekent. Gelukkig kwam er bij ons nog altijd schoon drinkwater uit de kraan. Onze parochie heeft gekozen voor een waterproject in Congo, omdat bij het aanleggen van waterputten ook voorlichting voor hygiëne ter voorkoming van ziekten wordt gegeven. Daarnaast komt het ook de landbouw ten goede. Congo is op dit moment politiek onstabiel. Er is navraag naar gedaan, de Britse Caritas organisatie Cafod in Congo houdt toezicht en verantwoording met de uitvoerende organisatie. Op zondag 17 maart wordt aandacht besteed aan de Vastenactie. Er is dan een tweede collecte en de bus staat gedurende de 40-dagentijd weer achter in de kerk.

U kunt zich ook weer opgeven voor de vastenmaaltijd op zaterdag 16 maart om 17.30 uur, dit kan op de lijst achter in de kerk en bij Martha Bremer.

Goede Week

Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, is er in onze eigen kerk om 19.00 uur een Eucharistieviering. Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, is er om 15.00 uur de Kruisweg en om 19.00 uur in Vierakker de viering van de Goede Vrijdagliturgie. Op zaterdag 20 april, Stille Zaterdag, is er om 21.00 uur in Zutphen een gezamenlijke Paaswake voor de hele parochie. Op zondag 21 april, Paaszondag, is er om 10.00 uur in Drempt een Woord- en Communieviering.

Vervoer vieringen Goede Week

Wanneer u geen vervoer heeft naar een viering in de Goede Week, dan kunt u tot uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de viering contact opnemen met Ingrid Stortelder-Spigt (Tel: 0313-479294). Er wordt dan voor vervoer gezorgd. Ook wanneer u naar één van deze vieringen gaat en bereid bent iemand mee te nemen, laat het dan aan Ingrid weten!

Paasconcert Feeling

Op zaterdag 20 april om 20.00 uur geeft Feeling een Paasconcert in onze kerk. U wordt van harte uitgenodigd om te komen luisteren of om zelf mee te zingen!



Werkgroep Diaconie/Caritas

Op **27 februari** houdt de werkgroep de eerste vergadering van 2019.

De jaarlijkse vastenmaaltijd wordt gehouden op **zaterdag 16 maart** om 17.30 uur in 't Zaalteje.

Vooraf aan Pasen bezoekt de werkgroep de ouderen vanaf 80 jaar, zieken en zij die een dierbare hebben verloren in het afgelopen jaar.

Ook door het jaar heen wordt naar behoefte met regelmaat deze doelgroep bezocht.

De jaarlijkse Willibrorddag wordt gehouden op donderdag 7 november, waarvoor parochianen vanaf 75 jaar worden uitgenodigd.

De werkgroep kijkt er naar uit om u te bezoeken.

In de viering op Eerste Paasdag wordt ter ondersteuning een extra collecte t.b.v. het werk van de werkgroep gehouden.

Afscheid pastor Leisink

Pastor Jan Leisink heeft zich na zijn emeritaat nog jaren ingezet voor de parochie door met regelmaat voor te gaan. Hij heeft besloten daarmee te stoppen.

Het parochiebestuur wil hem daarom een feestelijk afscheid aanbieden met een viering en aansluitend een receptie met koffie/thee, een hapje en een drankje. Het afscheid is op zondag 28 april 2019 in de viering om 10.00 uur in onze kerk. U bent van harte uitgenodigd! Zie ook pagina 6.

Meimaand Mariamaand

Ook dit jaar beginnen we de meimaand met een plechtig Lof op woensdag 1 mei om 19.00 uur.

Diaken Anton Bos gaat voor, de zang wordt verzorgd door het Willibrordkoor. Na afloop is er gezellig koffie/thee drinken.

Op de woensdagen 8, 15, 22 en 29 mei is er rozenkransbidden in de Mariakapel. We beginnen om 19.00 uur en na het bidden gaan we gezellig koffie/thee drinken in 't Zaalteje.

Dit jaar verzorgt de Maria groep samen met Gerry Spekkink-Beunk een Anders Vieren viering. Deze is op zondag 12 mei om 10.00 uur in de kerk en na afloop is er koffie/thee drinken.

Komt u ook met ons mee bidden/vieren. U bent van harte welkom!

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 5 april 2019
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

Op **zaterdag 9 maart** gaan we 's middags naar de forellenvijver op Rha. Daar zal Evert Breukink ons alles kunnen vertellen over de Europese havik. Evert is deze nog jonge havik aan het africhten. Behalve dat Evert veel kan vertellen over de havik heeft hij ook een passie voor alles wat groeit en bloeit in de natuur. Op **vrijdag 12 april** hebben we onder leiding van een IVN-gids een stinzenwandeling. Een wandeling langs een tapijt van stinzenplanten bijvoorbeeld bosanemonen, vingerhelmbloemen, Kievitsbloemen en lelietjes van dalen. Nadere informatie over deze activiteiten komt in de nieuwsbrief.

Doopviering

De doopheren en de werkgroep parochiële doopvoorbereiding hebben gepland dat er op zaterdag 4 mei om 17 uur in Olburgen tijdens de Eucharistieviering dopen kunnen plaatsvinden. Deze viering wordt voorgegaan door pastoor Harry Scheve. Meer informatie kunt u vinden op pagina 13.

Rooster

Er is een weekendviering op

10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 4 mei

Diensten in de omgeving

6 maart: Aswoensdag in Drempt
 20 april: Paaswake in Zutphen

Misdienaar

4 mei

Collectanten

10 maart: Joost Langenhof
 24 maart: Erna Bosch
 7 april: Theo Damen
 21 april: Jan Baars
 4 mei: Joost Langenhof

Lectoren

7 april: Thea Lebbink
 4 mei: Cilia Langenhof

Kosters

10 maart: Joost Langenhof
 24 maart: Cilia Langenhof
 5 april: Theo Damen
 7 april: Betsie Verhoeven
 21 april: Jan Baars
 3 mei: Theo Damen
 4 mei: Joost Langenhof

Bloemversiering

2 maart – 15 maart: Betsie en Nicole
 16 maart – 29 maart: Yvonne en Til
 30 maart – 12 april: Thea en Gerda
 13 april – 26 april: Diny en Leonie
 27 april – 10 mei: Betsie en Nicole

Dames- en herenkoor

Repetities: 5 maart, 12 maart, 19 maart, 2 april, 9 april, 16 april, 23 april, 7 mei
Gezongen vieringen: 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 4 mei

Opbrengsten collecten

Wereldmissiedag € 46,65
 Willibrordzondag € 31,30
 Adventscollecte € 118,49

Boekenuitleen Olburgen

De boekenuitleen wordt gerund door een aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je welkom in het dorps huis in Olburgen. Maar ook elke vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur kun je daar terecht voor een boek of een dvd, een praatje, een kopje koffie of thee. De afgelopen periode hebben we weer vele nieuwe exemplaren ontvangen:

Arto Paasilinna

Annejet van der Zijl

Jane Gardam
 Barbara v. Beukering
 Alexander McCall
 Jan van Aken
 Gerard Reve
 Kris v. Steenberge

Wees genadig

De huilende molenaar
 De zomer van de vrolijke stieren
 De Amerikaanse prinses
 Een dag om nooit te vergeten
 Een onberispelijke man
 Kruip nooit achter een geranium
 Het geheim van de krokodil
 De ommeegang
 Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980
 Woesten

Intenties

10 maart: Jan Wigman en Wil Wigman-Reijers, Herman en Bep Pasman, Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink
24 maart: Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Henk van Halen, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Herman en Bep Pasman, Gradus en Dinie Baars. **7 april:** Bart Godschalk en Corrie Godschalk-Franken, Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman
21 april: Harry en Christien van de Pavert en Maritha en Dieny, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Theo van Aalst, Herman en Bep Pasman, Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer. **4 mei:** Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman, Geert, vader en moeder Pelgrom, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Jan Wigman en Wil Wigman-Reijers

www.12apostelen.nl

Onder de tegel: Geloofsgemeenschappen heeft iedere parochiegemeenschap haar eigen pagina. Kijk op de site voor de meest actuele gegevens.

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor de site, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@planet.nl

Kopij

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
 Jaargang 7:
 Nummer 4: 1 april 2019
 E-mailadres: jansenmts@planet.nl





H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223, b.g.g. 0575 452101/06 16066571
 Postadres: Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
 Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur in het Kerspel of M. Schut, 0575-452101
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Annie Alberink, Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci2apostelen.nl

wordt de dag geopend met een Eucharistieviering met voorganger pastor Baneke. Aan het eind van de viering wordt weer een groep vrijwilligers in het zonnetje gezet. Daarna is er een gezellig samenzijn in het Kerspel met een hapje en een drankje. Wij hopen veel vrijwilligers te mogen begroeten. Zij hebben allen een uitnodiging in de brievenbus gehad. Om de organisatie in goede banen te leiden is het belangrijk dat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dus graag tijdig aanmelden!

Parochiële Startviering in Steenderen

De jaarlijkse parochiële Startviering van de parochie HH. Twaalf Apostelen zal op 1 september 2019 in onze eigen St. Willibrordkerk worden gehouden. De dag wordt voorbereid door leden van de geloofsgemeenschappen van de Vijfslag (Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker). De voorbereidingen zijn al begonnen. Wij houden u op de hoogte.

Familieberichten

In januari hebben we afscheid genomen van **Wilhelmus Johannes Masselink**. Willie overleed op 21 januari in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart en begrafenis op ons parochiekerkhof vond plaats op maandag 28 januari. Op 25 januari overleed **Albertus Bernardus Jozeph Leferink** in de leeftijd van 68 jaar. Bart is op 1 februari gecremeerd. Wij wensen beide families veel sterkte bij het dragen van het verlies.

Koffiedrinken

Op zondag 17 maart en zondag 7 april is er na de viering koffie drinken in het Kerspel.

Proeverij van The Passion

Op zondagavond 14 april, Palmzondag, is in Steenderen een 'Proeverij van The Passion' gepland. Deze gebeurtenis is landelijk ontstaan voor uitzending voor tv. Maar op tal van plaatsen in ons land heeft dit op een wat eenvoudiger manier navolging gekregen. Ook binnen de beide kerken van Steenderen is daar behoefte aan. Het geheel op zondagavond 14 april begint bij de rooms-katholieke Willibrorduskerk, van waaruit in een stille tocht naar de protestantse kerk wordt gelopen. Daar worden vervolgens de liederen binnen The Passion door zangers en musici uit Steenderen en omgeving uitgevoerd, onder leiding van tv-programmamaker Herman Haan uit Baak.



Nieuwjaarsreceptie: Willie Geurts houdt de nieuwjaarsrede op 6 januari voor een vol Kerspel.

Kerkbalans 2019: een vrijwilligster vertelt...

De penningmeester laat weten dat er iets minder toegezegd is dan in 2018. Dank aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de enveloppen weggebracht en opgehaald werden.

Mevrouw Wil Geurts is één van de 13 vrijwilligers die de enveloppen van de Actie Kerkbalans bezorgen. Ze doet dit al vanaf 2012. En dan niet van één wijk, nee maar liefst van drie wijken. Dat zijn heel veel enveloppen. Die moeten niet alleen weggebracht worden, maar ook weer worden opgehaald. Op de vraag waarom ze dit werk doet antwoordt ze dat het moet gebeuren en het is voor het goede doel. Het is niet altijd het leukste werk. Op sommige adressen moet ze wel vijf keer terugkomen voor ze de envelop mee kan nemen. Er zijn ook mensen die het al klaar hebben liggen als ze komt. Wil bezorgt ook al jaren het parochieblad. Eerst de Echo en nu de *Onderweg*. Wil, wij hopen dat je dit werk nog lang in goede gezondheid mag doen.

Bezorger parochieblad en Kerkbalans overleden

Eén van de mensen die jaarlijks de enveloppen voor de Actie Kerkbalans rondbracht in Toldijk en ook de *Onderweg* bezorgde is in januari na een slopende ziekte overleden. Het is Bart Leferink. In het verleden is Bart ook lid geweest van de parochieraad. Wij wensen Thea, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Vastenactie en vastenmaaltijd

Ook dit jaar steunen we als geloofsgemeenschap de Vastenactie. Bij deze *Onderweg* vindt u een envelop met informatie over de actie. Ook op pagina 10 leest u meer over de Vastenactie. Natuurlijk is er op Goede Vrijdag de traditionele vastenmaaltijd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Vastenactie. De informatie vindt u in de vastenbrief.

Vrijwilligersdag 24 maart

Op zondag 24 maart vindt de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Om 9.30 uur

Een plaatje van de opgeknapte zaal in het Kerspel met een prachtige fotowand.





H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris, 452535.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Viering met basisschool De Garve

Op zondag 10 maart is er weer een oecumenische viering met basisschool De Garve. De viering is in de kerk van Wichmond en het thema is "Water." De jaarlijkse Vastenactie heeft ditzelfde thema en de collecte gaat ook naar dit doel. Anita Geerders komt de collecte toelichten. Voorgangers zijn ds. Tim Wiersum en diaken Theo ten Bruin.

Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd zullen verschillende oecumenische vespervieringen worden gehouden, zowel in onze kerk als in de kerk van Wichmond.

Vrijdag 8 maart 20.00 uur in de RK kerk, Vierakker. Voorganger: pastoor Scheve.

Vrijdag 22 maart 20.00 uur in de PKN kerk, Wichmond. Voorganger: ds. Tim Wiersum.

Vrijdag 29 maart 20.00 uur in de RK kerk, Vierakker. Voorganger diaken Theo ten Bruin.

Vrijdag 5 april 20.00 uur in de PKN kerk, Wichmond. Voorganger: ds. Tim Wiersum.

Vrijdag 12 april 20.00 uur in de RK kerk, Vierakker. Voorganger: pastoor Scheve.

26 maart 2019 Ludger vesperviering



Op dinsdag 26 maart om 19.00 uur is de jaarlijkse Vesperviering ter gelegenheid van de sterfdag van Ludger. Sinds de reliek in onze kerk aanwezig is, is het een goede gewoonte geworden om hieraan jaarlijks aandacht te besteden. Diaken Theo ten Bruin zal voorgaan in deze viering.

Palmzondag

Op Palmzondag 14 april is er voor de kinderen gelegenheid om samen een Palmpaasstok te versieren en daarna mee te doen aan een kleine optocht door Wichmond.

Na het grote succes van vorig jaar doen we dat ook nu weer samen met de kinderen van de Protestantse Kerk. Ook de kinderen van kinderopvang Avonturijn en basisschool de Garve worden hierbij uitgenodigd. De kinderen worden om 9.30 uur verwacht op basisschool de Garve aan de Dorpsstraat in Wichmond. Met hulp van een aantal vrijwilligers kunnen ze hun Palmpaasstok versieren. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een stok meenemen. Voor verder materiaal om te versieren wordt gezorgd. De dienst in onze kerk begint om 10.00 uur. Nadat u uw kind heeft weggebracht kunt u naar de dienst in de Willibrordkerk gaan.

Rond 10.30 uur gaan de kinderen (samen met de leiding) in optocht naar onze kerk en zullen daar een rondje in de kerk lopen. Hierna lopen we samen met de kerkgangers naar de Protestantse Kerk om ook daar de stokken te laten zien. Vervolgens lopen we nog een kleine ronde door het dorp waarna we afsluiten met koffie/thee en limonade op de Garve. Iedereen is van harte welkom. Voor de laatste informatie kunt u kijken op de pagina van onze eigen geloofsgemeenschap www.demooistekerk.nl



Kindernevendiensten

Deze periode zijn er kindernevendiensten op:

Zondag 17 maart 10.00 uur Woord- en Communie viering

Zondag 14 april vanaf 9.30 uur Palmzondagviering (zie artikel Palmzondag)

Akkerbloemetje Bloeiend (on-)kruid

In de avonden van maandag 7 januari jl. is, na een periode dat zijn gezondheid dermate achteruitging, in het bijzijn van zijn dierbaren, vredig ingeslapen **Josephus Jacobus Kok (Jeus)**, echtgenoot van Annie Lohschelder in de leeftijd van 80 jaar.

Wij herinneren ons Jeus als een trouwe kerkganger die daarnaast ook nog verschillende activiteiten voor de kerk deed, o.a. collectant, Actie Kerkbalans en de maandelijkse bezorging op zijn route naar huis van het parochieblad 'van Eigen Akker'.

Op zaterdag 12 januari hebben wij tijdens een gezongen kerkelijke uitvaartdienst afscheid van hem genomen en hem mogen begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof bij zijn zoon Johnny.

Moge hij rusten in vrede en mogen zij die achter blijven steun en kracht vinden om dit verlies te kunnen dragen.

Kerstattenties voor ons kerkkoor

Op 24 december 2018 liep ik met een dubbel gevoel richting kerk. Vanaf 2019, zo was in gezamenlijkheid besloten, zou het voortaan anders gaan met de koorleden, vanwege de leeftijd en de klautertocht naar boven. Hiermee werd een belangrijk hoofdstuk afgesloten waar bij stilgestaan moest worden. Aangekomen bij de kerk opende Gerry Wolbrink de deur en liep ik de trap op en vertelde de 9 koorleden de reden van mijn komst: de locatieraad had besloten dit jaar de kerstattenties aan hen uit te reiken. We zijn trots op de organist en de koorleden, maar we begrijpen de overwegingen om als koor op deze manier te stoppen.

In het nieuwe jaar zien we hoe het nú gaat. Boven speelt een nieuwe organist(e), de ene week Edith Hakvoort en de andere week Koos van Raaij. In de kerkbanken beneden zitten enkele koorleden. Een goede oplossing!

Overigens blijft het Oecumenisch koor nog wel bestaan.

Namens de locatieraad, Jan Marijnissen

Het dames- en herenkoor van Borculo

Het dames- en herenkoor van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Borculo bestaat, behalve de dirigent en de organist, uit dertien personen. Het barst dus niet uit zijn voegen. Bepaalde stemmen zijn wat ondervetegenwoordigd. Dit heeft tot gevolg dat we tegenwoordig grotendeels niet meer dan tweestemmig kunnen zingen. De laatste tijd hebben we in samenwerking met het koor in Ruurlo een paar keer weer iets vierstemmigs ten gehore kunnen brengen, dit zowel in Ruurlo als in Borculo. Dit is wederzijds goed bevallen en vraagt in de toekomst om een vervolg. Dat biedt de mogelijkheid om weer eens mooie vierstemmige missen te zingen. Ons repertoire is nu dus veelal eenstemmig, hetgeen gelukkig gebruikelijk is bij veel Latijnse gezangen die bij ons geregeld aan de orde komen, zoals in de Advent en de vastentijd, alsmede in de VIIIste, de IXde en de XVIIde mis en bij uitvaarten. Wat dat laatste betreft: die komen hier steeds minder voor en dat is niet te 'wijten' aan het aantal sterfgevallen, maar doordat veel herdenkings- of dankdiensten gehouden worden in het nieuwe crematorium tussen Borculo en Haarlo.

De eerste opgeschreven feiten van ons koor dateren vanaf 1949 en betreffen financiële afwikkelingen, maar sinds 1968 vinden we verslagen van vergaderingen en uitstapjes, dit alles opgetekend door de toenmalige secretaresse Stien de Vries, waardoor vage herinneringen weer meer concreet worden. Het koor heette toentertijd Sint Caecilia Zangkoor, bestaande uit dames, maar later werd dit onder leiding van frater Ansgarius samengevoegd met het herenkoor. Nu heet het kortweg parochiekoor.

Het koor heeft, naast bovengenoemde, vele dirigenten gekend met in 1961 de heer Nijhuis en vervolgens o.a. de heren Nelissen, Wagener, Van der Camp, Wensink en heden, sinds 2001, Freek Verheijen, zoon van de vroegere organist Theo Verheijen, die maar liefst 60 jaar het orgel heeft bespeeld. Daarna frater Gabriël, die ook zeer lang in dienst van de kerk is geweest en daarvoor werd onderscheiden met de Gouden Medaille van de Gregoriusvereniging. Deze eer is overigens menig lid van het koor ten deel gevallen. Na frater Gabriël kwam als organist de heer Krukkert en na diens overlijden Wil Kok, die zowel in Ruurlo als in Borculo speelt, met als gevolg dat de vieringen in beide plaatsen op elkaar afgestemd moeten zijn. Soms is dat niet eenvoudig zoals bijvoorbeeld tijdens de grote feestdagen, maar dankzij goed overleg en haar bereidwilligheid lukt het wel. Zoals vermeld, is onze huidige dirigent Freek Verheijen. Hij doet het gelukkig graag en heeft veel geduld met ons. De onderlinge verhoudingen tussen de leden is goed en prettig. We hebben een trouwe opkomst en gaan dus met plezier naar de repetities op donderdagavond van zeven tot negen en naar de vieringen. We hopen dat we toch nog een flinke tijd kunnen doorgaan.

