



Utrecht, 9 mei 2019

Ontmoeting met paus Franciscus, Rome, 28 oktober 2017

Beste jongens en meisjes,
Beste vormelingen,

Heel graag kom ik binnenkort naar jullie parochie om jullie het sacrament van het Heilig Vormsel toe te dienen. Door middel van deze brief wil ik mij graag vast aan jullie voorstellen voordat we elkaar persoonlijk ontmoeten.

Ik ben 58 jaar en sinds 13 februari 2010 hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Na mijn priesteropleiding in Utrecht mocht ik in Rome verder studeren. Dat was voor mij een heel mooie en boeiende tijd omdat ik daar zoveel verschillende mensen uit de hele wereld mocht ontmoeten: Zoveel jonge mannen en vrouwen die ondanks alle verschillen in huidskleur, taal en afkomst iets heel belangrijks gemeenschappelijk hebben; namelijk dat zij allemaal geloven in God onze Vader, die wij hebben mogen leren kennen in zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft -dat hebben jullie in het vormselproject vast wel gehoord- de Kerk met Pinksteren zijn Geest gegeven. Die heilige Geest is vervolgens de hele wereld overgegaan en werkzaam geworden in Afrika en Azië, in Noord- en Zuid-Amerika ... en natuurlijk ook in Europa, in Nederland en dus ook waar jullie wonen ! En als jullie het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen, dan wordt als het ware jullie gedoopt-zijn bevestigd en gaan jullie nog méér dan voorheen door de kracht van de heilige Geest deel uitmaken van de wereldwijde gemeenschap die de Kerk van Jezus Christus is.

Sinds bijna 18 jaar werk ik in de stad Utrecht en ik ben blij dat op deze plaats te mogen doen. Vrijwel iedere dag fiets of loop ik namelijk langs de jullie wellicht bekende Domtoren (die met 112 meter de hoogste kerktoeren van Nederland is !). En als ik over het Domplein loop dan denk ik er telkens aan hoe meer dan 1300 jaar geleden de heilige Willibrord de Blijde Boodschap van Jezus Christus aan onze voorouders in Nederland kwam verkondigen.

Utrecht is de plaats waar Willibrord destijds zijn werk als missionaris begon met de bouw van een klein kerkje op de plaats waar nu het Domplein is. Net zoals nu was het ook toen al een hele uitdaging om voor je geloof uit te komen. Maar Willibrord stond er gelukkig niet alleen voor ! Heel veel mensen hebben er in de afgelopen 1300 jaar aan bijgedragen dat het Evangelie in ons land (en dus ook in jullie parochie en woonplaats) wortel kon schieten en vruchtbaar is

geworden. Dat dit zo is, mag ik ook iedere dag ervaren in mijn verschillende werkzaamheden voor het Aartsbisdom Utrecht.

Als hulpbisschop en vicaris-generaal mag ik de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, helpen bij het bestuur van ons mooie aartsbisdom en hem zo nodig bij bepaalde gelegenheden vervangen. Als officiaal, (dat is het hoofd van de kerkelijke rechtbank) voer ik veel gesprekken met mensen die in hun leven het verdriet en de pijn van een echtscheiding hebben meegemaakt. Naast deze werkzaamheden assisteer ik in de parochies van ons bisdom. Op zaterdagavond en zondag mag ik daar de Eucharistie vieren en dan soms ook kinderen en volwassenen dopen. Ook ga ik op ziekenbezoek en ben ik beschikbaar voor mensen die graag eens over hun leven en geloven willen spreken. Zo is mijn leven als hulpbisschop heel afwisselend: Het is echt geweldig om met Jezus en zijn Evangelie voortdurend op pad te mogen zijn en zo allerlei verschillende mensen te kunnen ontmoeten en spreken.

Beste jongens en meisjes, deze brief is natuurlijk veel te kort om elkaar een beetje te leren kennen. We zullen elkaar voor de vormselviering ook nog persoonlijk kunnen ontmoeten in Utrecht. Ik zie er naar uit !

Voor nu wens ik jullie een heel goede voorbereiding op het ontvangen van het Heilig Vormsel. Ik bid dat jullie door het vormselproject verder mogen groeien in het geloof in God die wij "Onze Vader" mogen noemen. Ik bid ook dat jullie in de vormselvoorbereiding steeds meer mogen gaan ervaren van de band met Jezus Christus: Degene die zijn leerlingen -en dat zijn jullie en ik ook !- zijn *vrienden* noemt. Vrienden bij wie Jezus wil zijn en blijven in de kracht van de heilige Geest. Met heel hartelijke groeten en de beste zegenwensen, ook aan jullie ouders, verzorgers en alle anderen die bij de vormselvoorbereiding betrokken zijn,

+ Mgr. Theodorus Hoogenboom
Hulpbisschop van Utrecht
Vicaris-generaal en officiaal
Maliebaan 40
3581 CR Utrecht

