

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 7 - nummer 4



In dit nummer o.a.
Pinksteren

Parochieavond
23 mei 2019

In de spotlights
Arnold Peterse



Inhoud

Jaargang 7, nr. 4

Colofon	2
Van de pastores	3
Korenweekend / Stabat Mater	4
Van de bestuurstafel / Parochiële startviering / Bestuurslid gezocht	5
PCI / Frans van der Lugt	6
Alphons Ariëns / Parochieavond	7
De Passie	8
In de spotlights: Arnold Peterse	9
Op de weg van het geluk / Roepingenzondag / Kort Onderweg	10
Week Missionarissen / Gregoriaanse Vespers / Beeldopname Zutphen	11
Gebedsgroep Mozes / Lezingenrooster	12
Bijlage vieringenschema	13
Vieringenschema	14
Kids & Teens	16

Uit de geloofsgemeenschappen

Zutphen	18
Brummen	18
Joppe	19
Lochem	21
Vorden	22
Borculo	23
Ruurlo	24
Hengelo	25
Keijenborg	26
Baak	27
Drempt	28
Olburgen	29
Steenderen	30
Vierakker	31

Onze Koren:

Dames- en Herenchoor Olburgen	32
-------------------------------	----

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 5: 24 juni 2019

betreft periode 29 juni t/m 25 augustus 2019

Inleveren kopij tot 31 mei 2019

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

Email: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving

en realisatie: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Korendag, p. 4

Het zal mijn tijd wel duren.....

‘Het zal mijn tijd wel duren,’ is een uitdrukking die we regelmatig horen. Eigenlijk wel jammer, er is immers nog zoveel te doen in het leven. Ook binnen onze geloofsgemeenschappen hoor je mensen zo wel eens praten over hun kerk. Hoe lang gaat het nog goed? Kunnen we wel naar onze eigen kerk blijven gaan? De voortekenen stemmen niet altijd optimistisch. Maar toch dienen we vooral te kijken naar de zaken die wel lukken. De laatste ‘Korendag’ in de St. Jan was bijvoorbeeld een mooie viering met bijzondere gezangen (zie blz. 4). Volgend jaar hopen wij weer zo’n Korendag te mogen meemaken. Er zijn nu vier grote parochiële activiteiten: de Startzondag (september 2019), het Memorial Event (november 2019), de Passie (april 2020) en een nieuwe Korendag (mei 2020). Daarnaast zijn er twee parochieavonden met interessante onderwerpen: op 23 mei a.s. is er een parochieavond met een lezing over Mgr. Ariëns (zie blz. 7), en ook in het najaar zal er een parochieavond zijn. Het zal mijn tijd wel duren? Aan deze mooie parochiële activiteiten wil ik mijn tijd besteden! Mogelijk worden we toch een beetje aangestoken door de geest van Pinksteren om elkaar te verstaan en op te zoeken.

Huub Winkeler

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

T.J.G.M. (Theo) Lam, vicevoorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen, secretaris

A.J.M. (Ton) Vos, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille

personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille communicatie

P.H.M. (Paul) Seesing



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,

tel. 06 53 21 40 17

Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg

Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg,

pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen

Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,

pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03

p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

Mieke Degen en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

Tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Email: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

Tel.: 06 44902208

Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320

Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam,

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364

Email: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,

parochiemedewerker, tel.: 06 11178334

Email: m.storteler@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie

Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

Pinksteren, vertrouwvol op weg gaan

De Paaskaars wordt uitgeblazen. Altijd even een moment om te voelen dat je op weg mag gaan met de prachtige Paasboodschap dat de dood niet het laatste woord heeft maar het leven. Op weg gaan betekent dan ook dat je weet hebt dat je begeleid wordt door de Eeuwige zelf. Dat maakt je stil en brengt je tot gebed. De mooiste gebeden die we kennen zijn de Psalmen. Het zijn prachtige poëtische teksten die je brengen tot een ware gebedshouding. Daarover gaat dit artikel. Ik neem als voorbeeld Psalm 95. Waarom dat kunt u verder lezen.

*Kom, laten wij jubelen voor de JHWH,
juichen voor onze rots, onze redding. (begin Psalm 95)*



Een openingspsalm ten voeten uit. Het komt al tot z'n recht als we alleen al stil staan bij het woordje 'Kom'. Daar begint de Psalm mee (Hebreeuws 'leku', komt). Het geeft aan dat we ergens aan mogen beginnen. Echter gaat het niet om een start van een bedevaart of een processie, maar wordt het meer gezien als een innerlijke start van een taak die je op je wilt nemen (begin van het gebed in de tempel). In dit geval is dat om God tot je toe te laten; aangeven dat de Eeuwige een rots is in je leven. Het woord 'rots' refereert naar de rots in het midden van Jeruzalem, daar waar de tempel eens is gebouwd. De rots wordt nog letterlijk gezien als we de moskee met de rotskoepel binnen komen, daar waar Mohammed weer terug is gegaan naar Mekka.

Als vanouds wordt het Getijdengebed begonnen met Psalm 95. Het is de inleidingspsalm tot de metten, het nachtelijk getijdengebed. In de huidige praktijk wordt deze gekend als de lezingendienst. Je dag beginnen met een dergelijk gebed, maakt van de Psalm een bijzonder gebed. Luister maar naar een eigen vertaling van mijn hand.

*Kom, laat ik de draad van gisteren weer
op mij nemen,
Met blijdschap mijn verhaal
neerleggen in de stilte van de Eeuwige.
Durf ik ook vandaag weer te zingen,*

*Dat innerlijke lied,
Eens geklonken in de leegte van de
woestijn?*

*Groots voel ik zijn aanwezigheid.
Diep in mijn hart spreekt Hij mij aan.
Ja, juist op momenten dat ik
Verkeerde wegen placht te gaan,
Onjuiste beoordelingen geef;
Kilheid toelaat en zo
Vreemdeling word op de pelgrimstocht.*

*Ik weet dat de Eeuwige dan juist mij
roept.
Vaak hoor ik deze niet.
Hij roept uit liefde,
Kunnen wij het nog verstaan?*

*Dat moet Hem wrevelig maken,
ongekend.
Als ik goed luister hoor ik.....
Is er dan nog niets veranderd, sinds.....
Ja, hoe lang geleden.
Heb Ik toen niet laten horen in hun
harten
Mijn verlangen; mijn drift.*

*Jullie zijn een volk met een dwalend hart.
Zoekende datgene wat je nooit zal vinden
Enkel wat jou laat dwalen
Zoek naar de woorden jou eens gegeven.*



*Zoek de kracht van de liefde
Die Ik jou steeds gaf.*

*Dan zal het einde van jouw weg daar
zijn.
In het land van mijn rust.*

De eeuwige zoektocht zie ik in deze Psalm. Zoeken naar een weg, soms gevonden, vaak rechthout. Maar o zo vaak een weg die ten leven is, tussen bergen, moerassen, in grote stormen en in een licht van groen en kleur, geurend naar de stilte.

In mijn poëzie hierboven probeer ik de gramschap van de Eeuwige onder woorden te brengen. Ik denk vaak: een terechte gramschap. Onbedoeld, maar vaak heel bewust geraak ik op een weg die ik eigenlijk nooit had willen lopen. Een weg waarin je vertwijfeling voelt, onmacht. Moet ik dan boos zijn op de Eeuwige? Is dit dan de donkere kant van God, waar de Schriften het wel eens over hebben? De gramschap van de Eeuwige is dan vaak een gramschap die ontspruit uit de gedachte van: jammer, waarom juist die weg? Je hoort het zuchten van God. Gramschap is niet alleen boosheid, maar vooral ook onmacht.

Durven we zo over God te spreken? De God van liefde laat zich zo zien. Niet alleen de vrede maar ook de onvrede krijgt zo een klank in de naam van de Eeuwige. Naast het Almachtige, dat in vele verhalen doorklinkt, krijgt het beeld van de Eeuwige een groter gestalte, juist in de onmacht.

Met deze 'Koning' (deze Psalm wordt ook een Koningspsalm genoemd) mogen we op weg gaan. Mensen van vrede en liefde, maar ook wetende dat het gepaard gaat met vele omwegen. Een openingspsalm bij uitstek, maar tegelijk een beweging naar verder; niet stil staan!

En, laten we niet vergeten. Niet stil staan; in beweging komen heeft alles te maken met beziel zijn. En daarom is Pinksteren een belangrijk feest in het liturgisch jaar. De Heilige Geest wil ons steeds vinden en van ons mensen van God maken.

Harry Scheve, pastoor

Korenweekend Zutphen



Op zondag 24 maart werd de Eucharistieviering in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen opgeluisterd met liederen van het parochiële projectkoor. Een dag eerder hadden de koorleden uit onder meer Brummen, Zutphen, Vierakker, Joppe en Lochem de liederen ingestudeerd op de *Korrendag*, een workshop die georganiseerd was door de werkgroep *Ontwikkeling Parochiecentrum HH. Twaalf Apostelen*, en onder leiding stond van kerkmusicus en componist Chris Fictoor. Voor een goed gevulde kerk zong het projectkoor onder leiding van dirigent Chris Fictoor en organist Joop van Goozen afwisselend Nederlandstalige en gregoriaanse liederen. Het koor bestond uit een kleine veertig mensen en

maakte een bijzonder krachtige indruk. Hoogtepunten waren wat mij betreft het gregoriaanse Credo III en het Nederlandstalige slotlied *Stabat Mater*. Tussendoor zong pastoor Scheve ook solo nog een aantal teksten zodat de hele Eucharistieviering een bijzonder muzikale gebeurtenis werd. Na afloop werd er koffie gedronken aan lange tafels in de zijbeuk van de mooie oude kerk. Veel mensen maakten daarvan gebruik. Al met al was het een prachtige ochtend. Ik denk dan ook dat de opzet van de werkgroep *Ontwikkeling Parochiecentrum HH. Twaalf Apostelen* om verbinding te creëren tussen de leden van de verschillende koren in onze parochie zeker geslaagd genoemd mag worden.

Hans Limbeek



Korenworkshop met Chris Fictoor

Zaterdag 23 maart was het dan zover: de korenworkshop gegeven door Chris Fictoor. Een blik op Google had me al geleerd dat er niet zomaar iemand zou komen. Nou, ik werd niet teleurgesteld. Alles klopte wat Chris zei en deed! Direct al bij de ademhalingsoefening merkte je dat het werkte. Toen we ons concentreerden op klank en geluid hoorde je de galm in de kerk en toen we het welbekende Credo III zongen, hoorden en voelden we dat het veel mooier klonk als we meer gedragen zouden zingen. En dat zijn nog maar enkele voorbeelden. Hij wist ons te bezielen met een diepere uitleg over teksten die we soms al jaren 'zomaar' zongen. Wat hebben we in slechts één dag enorm veel geleerd! Lieder die we allemaal al kenden, maar ook de door Chris zelf geschreven *San Salvatore* mis en *Stabat Mater*, met een door Chris geschreven Nederlandse vertaling en een vierstemmige zetting. Na afloop van de Eucharistieviering op zondag waren niet alleen de koorzangers, maar ook de overige kerkgangers zeer onder de indruk. Er zijn al diverse verzoeken gedaan om deze workshop een vervolg te geven. Chris, heel hartelijk dank!

Petra Hulman

Stabat Mater

*Stond de Moeder, wenend om de kruisiging,
hoe haar Zoon daar stervend hing.
Zelf doorsneden, pijn doortrok Haar stille smart,
dwars doorboord, zo was Haar hart.*

*Ach, gezegende is Zij, zie dan hoe triest,
enigst kind dat Zij verliest.
Om Zijn onschuld, zwijgt om alles wat Zij weet,
om haar kind, Zij ziet Zijn leed*

*Wie blijft ijskoud afstand houden, raakt het niet,
die de Zoon, de Moeder ziet?
Wie voelt mee, kan mede lijden wat hij schouwt,
naast haar zoon staand, hoe zij rouwt?*

*Voor de mensen had Hij alles welgedaan,
geseling moest Hij nu ondergaan.
Zo zag Zij: in eenzaamheid gaf Hij de Geest,
was geliefd, Haar zoon geweest.*

*Ach, Gij, Moeder, liefdesbron, nooit uit op macht,
laat mij treuren, wek Uw kracht.
Dat, zoals de Mensenzoon, nu ook mijn hart
gaat ontbranden, door Zijn smart.*

*Eeuwig Moeder, dat de kruisdood, dat Zijn wond
in mijn hart voelt als verbond.
Om Zijn lijden, om Zijn sterven, dat ik weet,
om mijn leven, hoe Hij leed.*

*Dat mijn klagen mag volhouden lange duur,
door Zijn kruisweg, laatste uur.
Bij het kruis staan en herkennen hoe Uw klacht
doorklinkt en mijn pijn verzacht.*

*Gij, als maagd door Geest gesterkt, leef mij dan voor,
bij U klinkt mijn klagen door.
Dat ik meedraag Christus' dood, gedachtenis,
levende betekenis.*

*Dat Zijn doornenkroon en hoon mijn inzicht wordt,
dat Zijn liefde mij omgordt.
Aangevuurd, Uw Geest ontstoken diep in mij,
vrees ik niet meer, word ik vrij.*

*Dat Zijn kruisweg met mij meetrekt door de tijd,
als besef van eindigheid.
Als mijn lichaam sterft, ter ziele, wees met mij,
breng het Paradijs nabij.*

Dit *Stabat Mater* is voorzien van Nederlandse tekst en op muziek gezet door Chris Fictoor. De Chris Fictoor Foundation ondersteunt o.a. jong getalenteerde musici uit de opbrengsten van het werk van Chris.

Voor verdere informatie: www.chris-fictoor-foundation.nl





VAN DE BESTUURSTAFEL

In ons concept pastoraal en bestuurlijk beleidsplan "Onderweg groeiend in geloof" hebben we de belangrijkste ontwikkelingen in onze kerkgemeenschap benoemd.

Deze ontwikkeling, vergrijzing en ontgroening gepaard gaande met de afname van de bevolkingsaantallen en daarmee de sterke daling van het aantal kerkbezoekers en beschikbare vrijwilligers, geeft aan dat wij voor grote opgaven staan om in de toekomst een sterke parochiële geloofsgemeenschap te blijven.

Ook het feit dat wij voor zo'n groot gebied slechts een zeer beperkt aantal pastoraal medewerkers hebben, maakt de druk om keuzes te maken steeds groter.

Het concept beleidsplan hebben wij in het najaar besproken met de locatieraden en pastoraatgroepen.

Daar hebben wij geconstateerd dat het concept beleidsplan wel de problemen op een goede manier weergeeft, maar de zoektocht naar een vervolg, die oplossingen biedt, veel lastiger is.

Het concept beleidsplan is voorgelegd aan de Adviesgroep Pastorale Organisatie van het bisdom.

Inmiddels hebben we een reactie, met nogal wat opmerkingen, ontvangen. Deze reactie moeten we nog in het parochiebestuur bespreken.

Inmiddels heb ik een aantal cluster-overleggen mogen bijwonen. Heel zinvol en het is mooi om te constateren dat bij de verschillende geloofsgemeenschappen steeds meer de samenwerking wordt gezocht. Dat proces zal toch intensiever en sneller moeten om de problemen voor te blijven.

Het bestuur is vijf werkplannen aan het uitwerken om het concept beleidsplan meer handen en voeten te geven. Uiteraard willen we alle geloofsgemeenschappen daarbij betrekken.

De ervaringen die ik heb opgedaan als bestuurslid van onze parochie zijn zeer divers. Ten eerste is er een heel ander netwerk dan bij burgerlijke besturen. Met veel leden van locatieraden en pastoraatgroepen heb ik al kennis mogen maken. Het geeft een heel positief gevoel, we moeten het samen doen.

In het bestuur heb ik bijna een jaar de tijd gekregen om te wennen en de vraagstukken die er liggen te leren kennen. Daar ben ik Theo Lam zeer erkentelijk voor. Vanaf 1 mei zal ik de functie vicevoorzitter van hem overnemen.

De tijd die voor ons ligt zal bestuurlijk niet de eenvoudigste zijn, maar met Gods hulp, zullen we samen de juiste beslissingen moeten nemen.

*Paul Seesing,
lid parochiebestuur*



PAROCHIEËLE STARTVIERING ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019 THEMA: SAMEN GELOVEN

Voor de vierde keer op rij houden we voor alle geloofsgemeenschappen van onze parochie een parochiële startviering. Deze keer in de H. Willibrordkerk in Steenderen in het cluster De Vijfslag.

In de andere locaties zijn er die zondag geen vieringen. Het breed pastoraal team zal voorgaan in de Eucharistieviering. De vijf geloofsgemeenschappen van het cluster De Vijfslag (Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker) zijn al volop bezig met de voorbereiding van de viering en de activiteiten na de viering.

De Eucharistieviering vangt aan om 10.00 uur. De zang zal verzorgd worden door alle koren van De Vijfslag onder leiding van dirigent Marijke Steemers en organist Gerard van der Woerdt. Kinderen kunnen naar de nevendienst en aan het eind van de viering presenteren zij hun activiteiten. Na de viering is er gelegenheid om koffie/thee/iets lekkers te nuttigen en elkaar te ontmoeten. En er zijn natuurlijk leuke activiteiten zoals: een torenbeklimming - een diashow - een speurtocht door de kerk - een chocolaterie en een serenade van de harmonie. Daarnaast zijn er nog meer activiteiten in voorbereiding.

Aan de locaties wordt gevraagd om voedingsproducten in te zamelen. U kunt ze ook op zondag 1 september meenemen. Deze zullen tijdens de Eucharistie aangeboden worden. De PCI zal na de viering de producten in ontvangst nemen en voor de verdeling naar Voedselbanken zorgdragen.

De dag wordt afgesloten om 12.30 uur met het bekende parochielied, gezongen door het breed parochieel team.

In de volgende *Onderweg* volgen nadere details.

Maar.....noteer de datum: **ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019**

Bestuurslid gezocht

lets voor u?

Het parochiebestuur* HH. Twaalf Apostelen is op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille communicatie. Het afgelopen jaar zijn drie bestuursleden reglementair gestopt met hun functie. Gelukkig zijn daarvoor drie nieuwe leden toegetreden, maar het bestuur mist nog een vrouw/man voor de portefeuille communicatie. Iets voor u?

U kunt contact opnemen met Huub Winkeler: tel: 0653709893; email: h-winkeler@kpnmail.nl

**Het parochiebestuur bestaat vanaf 1 mei 2019 uit: Harry Scheve, pastoor; voorzitter, Paul Seesing, vicevoorzitter, Ineke-Peterse-Giesen, secretaris, Ton Vos, penningmeester, Herman Heuver, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen, Huub Winkeler, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille communicatie a.i.*

Armoede maar moeizaam de wereld uit!

In de media krijgt het thema armoede met enige regelmaat aandacht. Die aandacht is niet ten onrechte. Onlangs nog werd in het jaarnal gemeld dat in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit. Dat betekent dat een kind niet de mogelijkheden heeft of krijgt om in een 'zorgeloze' omgeving op te groeien. Voor velen van ons is het onbegrijpelijk dat zoveel kinderen (en dus ook ouders) hiermee te maken hebben. In elke schoolklas van zo'n 30 kinderen zitten drie kinderen die minder kansen hebben en krijgen dan de klasgenoten. Vaak zien we dat niet en we weten het ook niet. De kinderen zelf praten er liever niet over met hun klasgenootjes. Ze schamen zich of zijn bang gepest te worden en verzinnen smoesjes als ze worden aangesproken op onderwerpen in relatie tot armoede.

De Caritasinstelling van onze parochie en ook veel andere organisaties zien het als hun taak (financiële) hulp te bieden waar dat nodig is. De vertegenwoordigers in de PCI-werkgroepen van onze geloofsgemeenschappen hebben geld op de begroting om aan het armoedeprobleem te besteden. Maar we weten dat in de Achterhoek 'de hand ophouden' vanuit onze culturele achtergrond niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. Wat we wel vanzelfsprekend vinden is, dat we de collecteschaal goed vullen als er voor armoede gecollecteerd wordt. We geven daarmee aan dat met geld de armoede kan worden bestreden en parochianen doen dat graag. Ook plaatselijke activiteiten en initiatieven worden goed ondersteund. Daar zijn we heel blij mee en de mensen die we kunnen helpen zijn u er dankbaar voor. Als u het moeilijk vindt om een lid van de plaatselijke werkgroep te benaderen, probeer dan via een vertrouwenspersoon de weg te vinden.

Indien nodig werkt de Caritas ook samen met de sociale diensten van gemeenten. Hier is vaak ook het een en ander mogelijk, maar de ervaring leert dat helaas niet alle hulpvragen binnen de regeltjes van de gemeente of wet passen. Als Caritas kennen we geen stringente, vastgestelde regels, wij kunnen zelf bepalen wie wel of niet voor hulp in aanmerking komt. Schroom dus niet contact met ons op te nemen, zeker niet als door omstandigheden uw kinderen de dupe dreigen te worden of zaken aan hen onthouden moeten worden, simpelweg omdat er geen geld voor is. Uw kind is onze hulp waard!

Theo Venneman,
voorzitter PCI HH. Twaalf Apostelen.



Frans van der Lugt, vijf jaar later

Zondag 7 april was het precies vijf jaar geleden dat pater Frans van der Lugt werd vermoord in het Syrische Homs. In die stad woonde hij in een klooster. Toen de oorlog uitbrak weigerde hij te vertrekken, ook nadat hem daar om gevraagd was. Hij wilde zijn mensen niet in de steek laten. Kort voor zijn dood bracht hij een videoboodschap in de wereld waarin hij de wereld opriep om in actie te komen omdat de mensen om hem heen verhongerden. In Kruispunt werd daar precies vijf jaar later weer aandacht aan gegeven. Er werd teruggeblikt met o.a. oud-minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans en daarbij werd de vraag gesteld wie deze man nou eigenlijk was.

Timmermans vatte de levensfilosofie van Van der Lugt kort en bondig samen door deze af te zetten tegen een populaire manier van denken: in Europa staan de laatste jaren veel mensen (politici) op die het christendom, of misschien meer nog de christelijke cultuur, aangrijpen om de ander buiten te sluiten. Onder het mom van 'wij in Europa zijn christenen, jullie niet, dus jullie horen er niet bij'. Mensen die de christelijke cultuur als uitsluitingsmechanisme gebruiken dus. Van der Lugt handelde precies andersom: omdat hij een christen was wilde hij open staan voor iedereen, wilde hij iedereen helpen. In de Syrische burgeroorlog wilde hij ook geen partij kiezen tussen moslim en christen tussen Assad-aanhanger en de oppositie. Hij was een bruggenbouwer. Voor hem stond een ding centraal: de liefde van God, en die is voor iedereen. Dat hield in dat hij nieuwsgierig was naar elke mens, ongeacht tot welke religie of levensbeschouwing deze behoorde.

Zijn onvoorwaardelijke liefde voor en trouw aan zijn medemens moest hij dus uiteindelijk met de dood bekopen. Hij heeft zich voor de medemens opgeofferd. Het leven van Van der Lugt had dus veel weg van dat van een heilige. En in de Vaticaanse wandelgangen wordt dan ook al een tijd lang gefluisterd dat paus Franciscus hem wel heilig zou willen verklaren. Franciscus zal immers ook veel van zijn eigen opvattingen in die van Van der Lugt herkennen: geen kerkprins willen zijn, maar dienaar willen zijn van de medemens, opkomen voor de gebrekkigen. Timmermans liep al wat op de zaken vooruit door het wel wat ironisch te noemen dat het hiërarchische Vaticaan Van der Lugt heilig zou verklaren, omdat de pater nou juist zijn hele leven wars was geweest van elke vorm van hiërarchie. 'Net als Christus.....' voegde hij eraan toe. Ik vind dat Timmermans dat wel mooi heeft gezegd. Om de christelijke leer te bewaren is de Kerk noodzakelijk, maar een waarachtig christelijk leven zie je meestal onderaan in het alledaagse, tussen de gebrekkigen. Een leven zoals dat van Frans van der Lugt.

Hans Limbeek



Alphons Ariëns: een man van toen voor nu!

Op donderdagavond 23 mei as. komt pastoor Henri W. M. ten Have uit Wageningen een lezing geven over Mgr. Alphons Ariëns. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Dr. Alphons Ariëns (1860-1928) voor zijn talloze verdiensten geëerd werd met de titel "Monseigneur". Hij was pastoor van de toenmalige parochie in Steenderen van 1901 tot 1908. Hij was daarvoor als kapelaan in Enschede landelijk bekend geworden door zijn strijd voor de belangen van de arbeiders.



Hij stimuleerde de oprichting van de eerste katholieke vakbonden en ondernam talloze andere initiatieven voor de arbeiders, in moeilijke tijden van armoede en sociaal onrecht. Hij richtte met succes verenigingen op voor de bestrijding van alcoholverslaving. Hij was een drijvende kracht achter de katholieke vrouwenbeweging, en veel andere initiatieven. Minder aandacht is soms besteed aan zijn intense geloofsleven en inspiratie. Zijn inspiratie vond hij in zijn geloof in Christus. Hij vond het belangrijk je eigen tijd te leren begrijpen, om vanuit je geloof te laten zien wat Christus betekent voor de samenleving waarin je leeft. Hij wist jonge mensen enthousiast te maken. Zijn geloof en gedrevenheid kunnen ook mensen van nu inspireren om geloof in praktijk te brengen. Over zijn boeiende leven en levendige geloof geeft pastoor Henri ten Have lezingen en heeft hij een spirituele biografie geschreven.

Pastoor Henri W. M. ten Have is geboren in 1968 in de gemeente Wijhe. Als kind hoorde hij al over Ariëns. Na de middelbare school in Raalte ging hij

naar de priesteropleiding Ariënskonvikt en studeerde theologie in Utrecht. Hij liep stage in Trinidad and Tobago en Wageningen, en werd in 1996 priester gewijd voor het Aartsbisdom Utrecht. Na 6 jaar pastoraat in Deventer studeerde hij spiritualiteit in Rome. Daarna werkte hij vier jaar in de parochie "De Wijngaard" in Arnhem en schreef een biografie over Ariëns. Vervolgens werd hij pastoor van de huidige parochie "Zalige Titus Brandsma" in Wageningen en omgeving, en later eveneens vice-postulator van het zaligverklaringsproces van Mgr. Dr. Alphons Ariëns.

Biografie:

H.W.M. ten Have: 'De liefde van Christus laat ons geen rust: de spiritualiteit van Alphons Ariëns', Valkhof Pers, Nijmegen 2008, 186 blz., € 17,50, ISBN 9789056252878.

Bestellen: redactie@aartsbisdom.nl, tel.: 030 2338033.

Parochieavond met pastoor Henri ten Have

Lezing over: *Alphons Ariëns*

Donderdag 23 mei 2019 om 20.00 uur
Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, Vorden.
Wees welkom!

Pastoor Henri ten Have weet, als vice-postulator van het zaligverklaringsproces van Mgr. Dr. Alphons Ariëns, zeer boeiend te vertellen over het leven van deze pastoor. In bijgaand artikel is meer te lezen om de nieuwsgierigheid op te wekken!



pastoor Henri W. M. ten Have

Vrijwillige bijdrage

In het voorjaar vragen wij u weer een bijdrage te geven voor het blad *Onderweg*. Gesteld mag worden dat *Onderweg* als medium van de parochie HH. Twaalf Apostelen een belangrijke rol speelt in de communicatie naar u toe.

De afgelopen jaren heeft uw financiële bijdrage zeker bepaald dat wij op de ingeslagen weg kunnen voortgaan en vormt uw gift een blijvende basis voor de toekomst van *Onderweg*.

In de bijgesloten flyer worden de verschillende mogelijkheden, om een bijdrage te doen, aangegeven. Mogen wij weer op uw steun rekenen?

Namens de redactie van *Onderweg*,
 Huub Winkeler



De Passie 2019: 'ZIE DE MENS'

'Zie de mens' was het indringende thema van De Passie op Goede Vrijdag 19 april in de Christus Koningkerk in Vorden. Net zoals in de afgelopen jaren was er 's middags voorafgaand aan de viering een Stille Tocht, waarin werd stilgestaan bij de lijdensweg die veel mensen moeten gaan. Het was een intense beleving om zo bezinnend aan de Passie te beginnen. Het kruis werd onder tromgeroef de volle kerk binnengedragen, waar een groot projectkoor, solisten, een combo en de voorgangers (pastoor Harry Scheve en pastoraal werker Wil Matti) de aanwezigen deelgenoot maakten van een inhoudelijk uitstekende Passie die de mensen diep van binnen raakte. Het is mooi om het Passieverhaal op deze wijze door te geven in een tijd waarin velen niet of nauwelijks nog weten wat Pasen betekent.

Met Passie naar Pasen

Het eerste lied *'Als wij niets doen, wie dan?'* (uit de musical *Soldaat van Oranje*) zette ons meteen aan het denken. In onze chaotische wereld zijn er mensen nodig die net als Jezus zaken onder de aandacht brengen, zoals de rechten van een kind om kind te mogen zijn. Denk aan Syrië, waar geldt: *'Als je een kind een wapen geeft, blijft het naar wapens grijpen. Maar geef je een kind een boek, dan blijft het zijn hand uitsteken naar boeken.'*

Alle liederen en verhalen droegen een boodschap uit waarin heel nadrukkelijk de mens centraal staat. Wij worden gevraagd niet weg te kijken zodra een medemens in de verdrukking komt. We moeten mensen zien staan te midden van hun lijden en aandacht schenken aan de mens achter zijn lijden.

Het passieverhaal was sterk opgebouwd: van verraad, veroordeling, het kruis dragen, lijden en sterven, naar opstanding. Het leven gaat verder.

Zonder Passie is er geen Pasen.

De Passieviering eindigde met het uitdragen van het kruis uit de kerk en met

de positieve boodschap 'Met elkaar wordt het beter'. Een reikende hand is daarbij de eerste stap. In het slotlied *'Je staat niet alleen'*, was intens te horen hoe Passie en Pasen zich versmelten. Wat een geweldige sfeer, om kippenvel van te krijgen!

We kijken dankbaar terug op mooie Passievieringen. Dank aan allen die daaraan een bijdrage hebben geleverd.

*Namens Het Passieteam,
Margriet te Morsche*



Arnold Peterse 'Ik denk wel eens dat God het goede in de mens is'

Het is maandagmiddag 8 april. De zon schijnt, de hemel is blauw en het voorjaarsgroen breekt door. Ik heb een afspraak met Arnold Peterse, voorzitter van de financiële commissie van onze parochie. Arnold woont samen met Ineke (die in het parochiebestuur zit van de HH. Twaalf Apostelen) in een schitterend huis in het bosrijke buitengebied van Ruurlo. Omdat de temperatuur bijzonder aangenaam is nemen we plaats op het terras achter het huis. Er zoemen insecten, er dwarrelen vlinders en vijftig meter verderop ligt de hond te zonnebaden. Nog wat verder lopen Arnolds schapen met hun pasgeboren lammeren.

Arnold heeft koffie gehaald en het gesprek komt zonder een specifieke vraag vanzelf op gang. Ik moet mijn notitie boekje er snel bijpakken!

'Ik ben geboren in Werkhoven,' zo vertelt Arnold, 'mijn vader had een fruitteeltbedrijf en had daarnaast ook een aantal schapen. Ik had een klik met die dieren en overwoog in mijn jeugd mede daardoor om dierenarts te worden. Toch is dat er niet van gekomen. In plaats van diergeneeskunde ben ik scheikunde gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. Toen ik afgestudeerd was kon ik aan de Landbouwwuniversiteit in Wageningen aan de slag. Ze hadden daar namelijk een chemicus nodig die insectenlokstof kon ontwikkelen. Dat was erg leuk om te doen. Zo kon ik in die jaren werken aan mijn promotieonderzoek. In 1979 ben ik gepromoveerd op een proefschrift met als onderwerp Plantengroeihormonen en Insectenlokstoffen.'

'En Ineke,' vraag ik, 'die heb je in die tijd ook leren kennen?' Arnold glimlacht. 'Ineke ken ik al heel lang. Toen zij een jaar of zeven was zag ik haar voor het eerst. Ineke woonde in een naburig dorp en kwam als kind wel eens op bezoek bij haar tante die vlak bij ons woonde. Ik herinner me dat ze een heel grote witte strik in haar haren had. Zelf was ik toen een jaar of acht. Dat we later verkering zouden krijgen wist ik toen natuurlijk nog niet.'



Hij vertelt dat hij in 1975 met Ineke is getrouwd. Ineke werkte in Utrecht en hij in Wageningen. Daarom besloten ze om vlakbij het station in Ede te gaan wonen. Daar werden hun eerste twee kinderen, Anne en Frank, geboren. In 1980 maakte Arnold een overstap in zijn loopbaan. Hij ging aan de slag bij verffabrikant Sigma Coatings en daarvoor verhuisde hij met zijn gezin naar het Brabantse Rosmalen. Hij werd leider van twee laboratoria binnen het bedrijf. Een in Den Bosch en een in Gorinchem. Ondertussen werd hun derde kind, Carolien, geboren. Nadat Arnold voor de tweede keer koffie heeft gehaald, vertelt hij dat het op een zeker moment slecht ging met de vestiging Gorinchem. De directie van Sigma Coatings wilde het bedrijf sluiten waardoor 60 medewerkers hun baan zouden verliezen. Dat zette hem ertoe aan om zelf een reorganisatieplan te bedenken met veel minder sociale gevolgen: automatisering en slechts twintig ontslagen. Hij mocht zijn plan uitvoeren en het bleek een succes, de vestiging maakte weer winst. Als ik hem vraag of toen de organisator/manager in de chemicus opstond, knikt hij.

In 1987 verhuisde het gezin naar Hilversum omdat Arnold voor Sigma Coatings als directeur Research & Development aan de slag ging in Uithoorn.

'Rond 2000 was ik daarnaast ook nog algemeen directeur van Sigma Coatings Nederland,' vertelt hij. 'In die tijd was het binnen het bedrijf namelijk erg in de mode om als manager twee verschillende functies naast elkaar te hebben.'

In 2002 was er weer een sprong naar iets heel anders. Sigma Coatings had een lokaal bedrijf in Polen overgenomen. Arnold kreeg de taak om dat bedrijf te leiden en te integreren in het moederbedrijf. Dus verhuisde hij met Ineke naar Wroclaw, het voormalige Breslau. Hoewel het geen makkelijke taal is leerden ze er beiden

Pools. Hij hield op zeker moment ook gewoon toespraken in het Pools.

In 2005 zat zijn taak in Polen erop en keerden ze terug naar Nederland. Nu richtte Arnold zijn eigen bedrijf op. Hij werd technisch auditor, iemand die o.a. chemische bedrijven controleert en adviseert. Omdat de meeste opdrachten die hij kreeg uit het oosten en het noorden van het land kwamen, streken Ineke en hij in de Achterhoek neer. Naast Brabant en Twente was de Achterhoek altijd al een van hun favoriete streken geweest. In 2007 betrokken ze hun mooie huis in Ruurlo. Naast zijn werk als auditor is hij overigens ook nog op allerlei andere fronten actief. Zo is hij commissaris van een farmaceutisch bedrijf dat nieuwe kankergeneesmiddelen ontwikkelt, zit hij in de besturen van 't Onderholt (een agrarische natuurvereniging), van de Gebiedscommissie Liemers, van het Gelderse Particulier Grondbezit en tot voor kort zat hij nog in het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. En al snel na zijn komst in onze contreien werd Arnold gevraagd om zijn kennis en kunde óók voor de parochie in te zetten. Al jaren zit hij nu in de financiële commissie, die als taak heeft om het vermogen van de kerk zo goed mogelijk te beheren. Werk dat niet zo zichtbaar is, maar wel uiterst belangrijk. Ik vraag hem naar zijn verhaal met de kerk en wat deze voor hem betekent. 'In mijn jeugd was ik jongerenlid van het parochiebestuur van Werkhoven. Tijdens mijn studententijd en loopbaan had ik minder tijd, hoewel ik wel betrokken was bij aan de kerk gelieerde sociaal culturele activiteiten. Ik ben wel altijd een praktiserend katholiek gebleven. Sinds ik in de Achterhoek woon doe ik dus ook weer vrijwilligerswerk voor de kerk. Als ik een mis of viering bezoek geeft me dat bezinning, ik maak gebruik van de rust en kan daardoor helder nadenken over het leven. Het geeft me ook steun. Ik kan bovendien erg genieten van een Latijnse mis of van gregoriaans gezang. De Katholieke Kerk is ook een traditie die deel uitmaakt van mij' 'En God?' vraag ik. Arnold zwijgt even, denkt na, en zegt dan: 'Ik denk wel eens dat God het goede in de mens is.' We nemen afscheid. Het was een aangenaam gesprek.

Hans Limbeek

Op de weg van het geluk: De zaligsprekingen als leidraad voor je leven

Dit is de titel van het boek van twee priesters die op verschillende terreinen in het werk staan. De een, Anton ten Klooster, is nu docent aan de

Het boek is ook bij de schrijvers te bestellen: Anton Ten Klooster, amtklooster@gmail.com of Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com.

KORT Onderweg

Afscheid van bestuurslid Theo Lam

In de vorige *Onderweg* werd u allen uitgenodigd voor de viering op zondag 5 mei om 10.00 uur in de H. Johannes de Doper te Zutphen. Na de viering is er gelegenheid om Theo Lam de hand te schudden. Het parochiebestuur dankt Theo voor het vele werk dat hij voor onze parochie heeft verzet.

Pelgrimeren in Limburg

Van 1 t/m 9 juni is een groep parochianen op pelgrimsreis naar Limburg. Tijdens afstanden van maximaal 15 km bezoeken de wandelaars onder andere de Gerardus Majellakapel in Wittem, de Sint Servaas in Maastricht, de basiliek van Meerssen en de St. Gerlachuskerk in Houthem. Wilt u mee? Er zijn nog twee plaatsen vrij.

Bedevaart Lourdes

Helaas waren er te weinig aanmeldingen om de reis naar Lourdes, begin mei, te kunnen organiseren. Voor de aanmeldingen die er wel waren is in overleg een goede oplossing gevonden.

ParochiePost

Wilt u regelmatig informatie uit onze parochie via de email ontvangen, schrijft u zich dan in voor de ParochiePost. Dat kan via de link op de homepage van onze website: <https://www.12apostelen.nl/index.php/parochiepost/>



Theologische Faculteit van Tilburg en Gerben Zweers is augustijn en pastoor in Leuven, België. Beiden zijn pastor geweest in de HH. Twaalf Apostelen.

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden ...’

In deze woorden van Jezus, het begin van de bekende zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus' woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven.

In dit leerproces laten de schrijvers zich inspireren door twee leermeesters, Augustinus (354-430) en Thomas van Aquino (1226-1274). Zij geven een kader om de zaligsprekingen te verstaan, maar ook om te zien wat je nodig hebt om vanuit de zaligsprekingen te leven. Zo kunnen we zelf mensen van de zaligsprekingen worden, op de weg van het geluk. Aan de hand van ramen uit de Sint Nicolaaskerk in Schalkhaar wordt iedere zaligspreking behandeld.

Het boek heeft 96 bladzijden en bevat 8 ramen in kleur. Het is uitgegeven bij Adveniat en kost 19,95. Het ISBN-nummer is ISBN 978 94 9209 393 6.

‘Bid tot de Herder’: Roepingenzondag 2019

Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven, wordt dit jaar gevierd op 12 mei. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. De Heer zegt het duidelijk: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 37-38). Er is dus geen roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend gebed.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Werving en opleiding van nieuwe priesters en diakens kosten veel geld. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage, tijdens de collectes in de kerken is meer dan welkom. U kunt u gift ook overmaken op bankrekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariëns-instituut, zie: www.ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad



Beeldopname van vieringen in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen

Sinds jaar en dag kunt u de Eucharistieviering bijwonen via internet. Voor alle locaties zijn de vieringen via internet live te beluisteren. Thans worden ook beeldopnames met geluid van de Eucharistievieringen in de H. Johannes de Doperkerk – St. Jan – in Zutphen live gestreamd/uitgezonden.

De voorbereidingen om een systeem te plaatsen met camera's, microfoons en opnameapparatuur heeft de nodige tijd en inspanning gekost. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de opnames te verbeteren en om een groep vrijwilligers te instrueren, hoe men het beste de vieringen kan registreren. Er is sprake van live-opnames. Men kan direct meekijken op zondagmorgen. De opnames worden door verschillende camera's geregistreerd en deze zijn zo ingesteld dat de aanwezige kerkgangers niet volledig in beeld komen.

De opnames gebeuren vanuit het gezichtspunt van de kerkgangers. Dit is anders dan bij televisie-uitzendingen waarbij er meer beweging in de registratie is en de kerkgangers en koren in beeld komen. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is dat niet mogelijk.

Via onze website - www.12apostelen.nl - kunt u thuis de vieringen in Zutphen bijwonen. U klikt eerst op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikt u op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'. Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerk Radio Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken.

Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

*Huib Winkeler, bestuurslid
Portefeuille personeel- en vrijwilligersbeleid
portefeuille communicatie a.i.*

Administratief medewerker m/v gezocht

Het parochiebestuur zoekt uitbreiding voor het parochiesecretariaat met een administratief medewerker. De werkzaamheden bevatten secretariaatstaken, onder meer voor gebouwenbeheer.

De functie-invulling is voor 10 uur in de week. U kunt uw reactie voorzien van CV richten aan de heer Huib Winkeler.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Huib Winkeler.

*Huib Winkeler,
lid parochiebestuur, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid
Email: h-winkeler@kpnmail.nl
Tel.: 06 53709893*



parochie HH. Twaalf Apostelen

Gregoriaanse Vespervieringen in Zutphen

In de komende weken verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor een aantal Vespervieringen op bijzondere feestdagen. Op de eerste zondag van de Mariamaand, 5 mei en Bevrijdingsdag, is er een Mariavespers.

Met Pinksteren, zondag 9 juni volgt dan de Vespers van dit hoogfeest.

Op zondag 23 juni vieren wij het patroonsfeest van onze eeuwenoude kerk: de geboorte van Johannes de Doper met de Vespers van deze dag.

Behalve de geboorte van Jezus en zijn moeder Maria worden in de Kerk geen andere aardse geboortedagen gevierd.

Alle gezongen Vespervieringen beginnen om 17.00 uur en duren ca. 40 min.

In deze bijna dertigjarige traditie van het Getijdengebed in de Zutphense H. Johannes de Doperkerk herkennen en waarderen steeds meer bezoekers elkaar in de stilte en het ritme van de Psalmen en Hymnen, het meditatieve karakter en spiritualiteit van het gregoriaans in dit gezongen Avondgebed.

U bent voor deze vieringen van harte uitgenodigd. Er zijn tekstboekjes met Nederlandse vertaling voor u beschikbaar.

Wim Laurensse



Week Nederlandse Missionaris (WNM) Geloven in de ander

Een wereldwijde missie

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris - van 1 t/m 9 juni 2019 - in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij werken aan een wereldwijde missie. Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Steun het missiewerk

Geef uw gift tijdens de collectes in de kerken of maak uw gift over naar:

IBAN NL30RABO 0171 2111 11, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag.

Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl



Twintig jaar levendige geloofsverdieping in Zutphen

De katholieke charismatische gebedsgroep 'Mozes' te Zutphen, bestaat twee decennia. Reden om er meer bekendheid in onze parochie aan te geven. De oprichtster is mevrouw Jeanne van der Schaft. Zij was al lid van een gebedsgroep in Apeldoorn, toen zij – geïnspireerd door de Geest – in Zutphen een nieuwe ging opbouwen. Ze was toen achter in de zeventig. Nu is ze negenennegentig en nog altijd even vief en strijdbaar voor het geloof. Haar Godsvertrouwen is jaloersmakend sterk en een van haar motto's luidt: 'Optimist tot in de kist'!

Destijds woonde ik bij haar in de buurt. Als we elkaar tegenkwamen, sprak ze me aan en vroeg of ik ervoor voelde om mee te doen. Omdat ik juist op de ochtend dat de groep wekelijks bijeenkwam, boeiende colleges in Nijmegen volgde, reageerde ik terughoudend. Sloeg zelfs snel een zijstraat in, als ik haar zag aankomen. Gods wegen zijn echter ondoorgrondelijk en enige tijd later zong ik enthousiast mee met de liederen van lofprijzing, aan-bidding, dank, vertrouwen en met de speciale gezangen tot de H. Geest en Maria.

In 2014 heeft paus Franciscus het vijftigjarig bestaan van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Rome meegevierd. Hij noemde de beweging een belangrijke bron van genade vanuit de Heilige Geest. Er zijn veel jonge mensen bij aangesloten. Aan dat hoopgevende feit wordt in de media helaas weinig aandacht besteed.

Landelijk en internationaal worden en regelmatig bijeenkomsten gehouden. Zo is er dit jaar van 26 april tot 3 mei een nationale conferentieweek op vakantiepark: 'Het beloofde land' in Voorthuizen bij Amersfoort. Voor jong en oud, met een speciaal kinderprogramma. Dagen vol lofprijzing, ontspanning, lezingen, vieringen etc. Er komen sprekers uit binnen- en buitenland. Die week is ieder jaar een groot succes. Het is ook mogelijk er een of meerdere dagen aan deel te nemen. (www.celebratefestival.nl)

Een van de hoofdkenmerken van de Charismatische Beweging is dus het geloof in de kracht van de H. Geest. In de brief van Paulus aan de Galaten worden de zogenoemde vruchten van Zijn uitwerking genoemd: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Gal.5, 22- 25) Een onbereikbaar ideaal? In ons eentje is dat inderdaad een heel geworstel, maar met elkaar komen we verder. Iedere woensdagochtend komen we in de sacristie van de H. Johannes de Doper in Zutphen bijeen. Sinds die kerk het

Eucharistische Centrum van de parochie is, kunnen we eerst de H. Mis om half tien bijwonen. Een voorrecht. Iedere parochiaan van de HH. Twaalf Apostelen kan daaraan deelnemen.

Na de mis drinken we even een kopje koffie. Rond half elf begint de lofprijzing, met begeleiding van twee gitaren. De zangbundel heet: 'Zing een nieuw lied'. Het wonderlijke is, dat zorgen zich al zingend min of meer oplossen. Is er iemand in mineur, en hij/zij broemt enigszins onwillig mee: 'De vreugde des Heren is mijn kracht', dan kan de uitwerking echt opbeurend zijn. Of iemand die een operatie moet ondergaan en dapper het lied: 'Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen' meezingt, zal zich onwillekeurig toch wat beter voelen.

Gelachen wordt er regelmatig. Als ik bijvoorbeeld een opgewekt lied op de tamboerijn meedrum, word ik daar automatisch al vrolijker van.

Na een klein uur van gezang, gaan we de stilte in. Voor ongeveer een kwartier. Het kan zijn dat er dan een Bijbeltekst of een bepaald beeld opkomt. Dat kunnen we daarna eventueel met de anderen delen. Dan begint de lectio divina. We lezen het evangelie van de dag. Eerst in zijn geheel.

Daarna kiest ieder een zin die hem/haar aanspreekt. In de derde ronde lichten we aan elkaar toe, waarom. Of we onderzoeken samen wat nog niet duidelijk is.

Tegen twaalf uur spreken we de voorbeden uit, die kunnen persoonlijk of algemeen zijn.

Ter afsluiting bidden we een Onze Vader en het gebed tot de aartsengel Michael.

We eindigen met het zingen van de mooie melodie: 'De Heer zegene ons.'

Wie van u belangstelling heeft om eens een ochtend mee te maken, hoeft niet bang te zijn voor bindingsangst. U kunt naar keuze af en toe meedoen. Er is een kerngroep van ongeveer tien mensen. Drie daarvan vormen een stuurgroep en een van hen, Marijke Wermers, heeft op verzoek van alle leden, de leiding op zich genomen. Met haar kunt u contact opnemen. tel. 0575-520382 of 06-40596344 e-mail: marcelwermers@yahoo.com

Wie weet hoe de Geest gaat waaien!

Louise Hartman

Pastor Ed Wassink, 15 jaar priester

Op woensdag 5 juni is het 15 jaar geleden dat Ed Wassink priester is gewijd. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit met hem mee te vieren in de Eucharistieviering op deze dag om 9.30 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen.

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
04/05 mei	Hand. 5,27b-32+4b-41	Apok. 5,11-14	Joh. 21,1-19
11/12 mei	Hand. 13,14+43-52	Apok. 7,9+14b-17	Joh. 10,27-30
18/19 mei	Hand. 14,21-27	Apok. 21,1-5a	Joh. 13,31-33a+34-35
25/26 mei	Hand. 15,1-2+22-29	Apok. 21,10-14=22-23	Joh. 14,23-29
29/30 mei	Hand. 1,1-11	Ef. 1,17-23	Lc. 24,46-53
01/02 juni	Hand. 7,55-60	Apok. 22,12-14+16-17+20	Joh. 17,20-26
08/09 juni	Hand. 2, 1-11	Kor. 12,3b-7+12-13	Joh. 20,19-23
15/16 juni	Spr. 8,22-31	Rom. 5,1-5	Joh. 16,12-15
22/23 juni	Gen. 14,18-20	1 Kor. 11,23-26	Lc. 9,11b-17
28 juni	Ez. 34,11-16	Rom. 5,5-11	Lc. 15,3-7
29/30 juni	1 Kon. 19,16b.19-21	Gal. 5,1.13-18	Lc. 9,51-62

Bijlage Vieringschema

Vieringen in verzorgingshuizen

Borculo: Andriessenhuis, 1^e vrijdag van de maand, 10.00 uur.
Brummen: Tolzicht, donderdag in de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3^e donderdag van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4^e vrijdag van de maand, Oec.viering, 18.30 uur,
Lochem: Gudula, zorggroep St. Maarten, 1^e vrijdag van de maand, 10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het Stilte Centrum, 2^e woensdag van de maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1^e vrijdag van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJselflat, 2^e dinsdag van de maand, 10.00 uur.

Kindernevenviering

Vierakker: H. Willibrordkerk op 19 mei en 16 juni.

Doopvieringen

Dopen vindt in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. De doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is **verplicht** en wordt gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding. Daarnaast is er een **tweede** bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer. U kunt uw kind aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor de doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

In de volgende *Onderweg* komt de planning van de doopvoorbereiding en doopdata in het najaar 2019.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, iedere 3^e dinsdag van de maand, 19.00 uur
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming, dinsdag 14 mei, 10.00 uur
Brummen: Andreashuis, iedere woensdag 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1^e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 1^e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrord, woensdag 5 juni, 10.00 uur; **Eucharistieviering met gezamenlijke Ziekenzalving voor Borculo en Ruurlo**
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 's woensdags, 9.30 uur.

Kerkradio via Internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'. **Beeldopname in Zutphen** Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerk Radio Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak:	Parochiekoor Stemmig	19-26 mei; 2-15-29 juni 11 mei; 22 juni
Drempt:	Willibrordkoor	12-26 mei; 9-23 juni
Hengelo:	Willibrordkoor	5-12-26 mei; 2-9-23-30 juni
Joppe:	Parochieel Koor	5-12-18-30 mei; 2-8-15 juni
Keijsburg:	Parochiekoor Herenkoor 2Gether	12 mei; 9-30 juni 5 mei; 2 juni 22 juni
Lochem:	Gemengd Koor Marinata	5-12-26 mei; 2-9-16-30 juni 19 mei
Olburgen:	Parochiekoor	4-19 mei; 2-8-16-30 juni
Ruurlo:	Gemengd Koor	5-18-25 mei; 2-5-9-16-23 juni
Steenderen:	Gemengd Koor 2Gether	alle vieringen, m.u.v. 19 mei 19 mei
Vierakker:	Kerckoor	alle vieringen
Vorden:	Cantemus Domino Vokate	12 mei; 9-16 juni 19 mei; 1-23 juni
Zutphen:	Gemengd Koor Dameskoor Capella St. Jan Schola Vocal Chords Gregoriaans getijdenkoor	19 mei; 16 juni; 2 juni 5-26 mei; 23 juni 12-30 mei; 9 juni 30 juni 5 mei (17.00 uur); 9 juni (17.00 uur)

Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur,
Drempt: H. Willibrordkerk, woensdag 8, 15, 22, 29 mei, 19.00 uur; woensdag 1 mei, 19.00 uur Marialof.
Brummen: Andreashuis, elke maandag in mei om 18.45 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere dinsdag in mei 19.00 uur .
Keijsburg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk; iedere dinsdag in mei om 19.00 uur

Aanbidding H. Sacrament

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00 – 15.45 uur. Op de 1^e vrijdag van de maand is er tevens Biechtgelegenheid.

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 04/05 Doden-herdenking		Vieringen in het Andeashuis		Gudulakerk 19.30 uur	Dorpskerk 19.00 uur		Dorpskerk 19.00 uur
zo 05/05 3e zondag van Pasen	10.00 Euch. H. Scheve 17.00 Vespers	wo 8 mei 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering	10.00 uur WCV werkgroep
za 11/05	17.00 uur Effata Viering					19.00 uur WCV werkgroep	
zo 12/05 4e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 15 mei 9.30 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV A. Bos	9.30 uur WCV werkgroep		geen viering
za 18/05			19.00 uur Eucharistie H. Scheve				19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt
zo 19/05 5e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie E. Wassink	wo 22 mei 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV M. Storteler	10.00 uur WCV werkgroep	
za 25/05	14.45 Euch. F. Zandbelt Jubileum gebedsgroep						19.00 uur WCV werkgroep
zo 26/05 6e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	9.30 uur samenkomst parochiezaal	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	
wo 29/05	9.30 uur Eucharistie E. Wassink	9.30 uur WCV A. Bos					
do 30/05 Hemelvaart van de Heer	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur Eucharistie J. Baneke	←	←		10.30 uur Oec. Openluchtviering werkgroep
za 01/06					18.30 uur Eucharistie F. Zandbelt		19.00 uur WCV wg Borculo
zo 02/06 7e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 5 juni 9.30 uur Taizé viering	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Fam.viering werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep	
za 08/06	17.00 uur Effata Viering		19.00 uur Eucharistie Scheve/Bos				
zo 09/06 Pinksteren	10.00 Euch. H. Scheve 17.00 Vespers	wo. 12 juni 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep		10.00 uur Eucharistie E. Wassink	10.00 uur Oec. viering werkgroep	10.00 uur Oec. Openluchtviering G. Spekkink	10.00 uur WCV A. Bos
za 15/06			19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt			19.00 uur WCV werkgroep	
zo 16/06 Feest H. Drie-eenheid	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 19 juni 9.30 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur Eucharistie H. Scheve
za 22/06						19.00 uur WCV M. te Morsche	
zo 23/06 Feest H. Sacrament	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo. 26 juni 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur WCV A. Bos	13.30 uur Oec. openluchtviering Oiko Event	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV M. te Morsche
vr 28/06 H. Hart van Jezus	19.00 uur Eucharistie H. Scheve						
za 29/06						19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	
zo 30/06 13e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 3 juli 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur Familieviering werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur samenkomst parochiezaal		geen viering

LEGENDA:

Euch.: Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

EHC:

Eerste H. Communieviering

WCV: Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
Remigiuskerk 19.00 uur				17.00 uur Eucharistie H. Scheve		17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 04/05 Doden- herdenking
9.30 uur WCV W. Matti	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering		9.30 uur Anders Vieren		zo 05/05 3e zondag van Pasen
					19.00 uur Eucharistie H. Scheve	17.00 uur WCV werkgroep	za 11/05
9.30 uur Eucharistie H. Scheve	19.00 uur WCV werkgroep		10.00 uur Anders Vieren	geen viering			zo 12/05 4e zondag van Pasen
							za 18/05
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur EHC viering H. Scheve	di. 21 mei 19.00 uur WCV A. Bos	geen viering	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV G. Spekkink	10.00 uur WCV A. Bos	zo 19/05 5e zondag van Pasen
						17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 25/05
10.00 uur Anders Vieren met Keijenborg	gezamenlijke viering met Hengelo		10.00 uur WCV werkgroep	geen viering	geen viering		zo 26/05 6e zondag van Pasen
		→	→	→	19.00 uur Eucharistie H. Scheve	←	wo 29/05
							do 30/05 Hemelvaart van de Heer
19.00 uur Vormselviering Mgr. Hoogenboom						17.00 uur Eucharistie H. Scheve	za 01/06
	10.00 uur WCV T. ten Bruin		geen viering	9.30 uur WCV L. van de Kam	9.30 uur Eucharistie H. Scheve		zo 02/06 7e zondag van Pasen
				19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt			za 08/06
9.30 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		St. Joriskerk 10.00 u Oec.vieirng G. Oude Groen		10.00 uur Oec. Openluchtviering M. Storteler	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	zo 09/06 Pinksteren
					19.00 uur WCV werkgroep		za 15/06
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	di. 18 mei 19.00 uur Eucharistie H. Scheve	geen viering	10.00 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep	zo 16/06 Feest H. Drie-eenheid
	17.00 uur Euch. Kermisviering H. Scheve					17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 22/06
9.30 uur Eucharistie J. Baneke			10.00 uur Eucharistie H. Scheve	geen viering	geen viering		zo 23/06 Feest H. Sacrament
							vr 28/06 H. Hart van Jezus
						17.00 uur Eucharistie H. Scheve	za 29/6
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke		zo 30/06 13e zondag door het jaar

Kliederkerk

Onder het motto "Samen bouwen" kwamen zondagmiddag 10 maart zo'n 20 kinderen en ongeveer 14 volwassenen samen in de H. Johannes de Doper Kerk in Keijsburg. De plechtige ruimte was gevuld met blije kinderstemmen. Na het verhaal, de gelijkenis van de bouwers van huizen op het zand en op de rots (Matteüs 7: 24-27) kon iedereen aan de slag met allerlei activiteiten. Een huis bouwen van kartonnen dozen, Jengaspel, acrobatiek of een mini-rots voorzien van een woord dat houvast in het leven geeft - en nog diverse andere. Terug op het koorgedeelte was er een korte slotviering en daarna genoten de kinderen en de volwassenen van het vele lekkers in de "high tea". We zijn dankbaar voor deze fijne middag en zijn van plan de Kliederkerk na deze derde keer vervolg te geven. Jullie horen weer van ons!

Namens het team van de
Kliederkerk,
Aleida Blanken



Tarcisiusdag voor misdienaars 2019

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert zaterdag 21 september weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom zijn, met hun begeleiders, die dag van harte welkom in Utrecht.

De Tarcisiusdag begint met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). De misdienaars en acolieten lopen, in hun eigen toog, in processie naar de kerk. "Dat is altijd een mooi gezicht!," aldus de werkgroep die de dag organiseert. Daarna volgt een middagprogramma vol activiteiten, dat eindigt bij het bisschopshuis waar drinken en een frietkraam klaar staan. De dag wordt afgesloten in de tuin van de kardinaal. "Net als bij de eerdere succesvolle edities hopen wij op een hoge opkomst, noteer de datum daarom alvast in uw agenda!," zo roept de werkgroep op.

Meer informatie over de Tarcisiusdag en de uitnodiging volgen zo snel mogelijk.

Vormselweekend 2019

In het weekend van 30 en 31 maart vond het jaarlijkse voorbereidingsweekend voor de vormelingen plaats. 14 jongens en meisjes uit onze parochie HH. Twaalf Apostelen namen daaraan deel. Op zaterdagochtend werd er een start gemaakt in de H. Josephkerk in Lochem waarna rond het middaguur we aan de hand van een speurtocht wandelend naar de blokhut van de Witte Wieven vertrokken.

De weergoden waren ons dat weekend gunstig gezind. Een beetje frisjes soms door het verzetten van de tijd, maar dat mocht de pret niet drukken. Een weekend aan de hand van het programma: "In Vuur en Vlam", met workshops, zowel inhoudelijk als creatief. Op zondagmiddag werd samen met ouders, broertjes en zusjes het weekend afgerond met een korte viering in de kampvuurkuil.

We kijken met ons allen terug op een geslaagd weekend en zien vooruit naar het bezoek aan de Vormheer mgr Hoogenboom in Utrecht en de Vormselviering op zaterdag 1 juni aanstaande in de H. Willibrordkerk te Hengelo Gld.

Groeten van de Vormselwerkgroep.



Voorstellingsviering Eerste Heilige Communie

Op Palmzondag stelden de kinderen die dit jaar de Eerste Heilige Communie gaan doen zich voor. Lisa Ankersmid, Carlijn Lamers, Jade Goossens, Diana ter Beek, Caro Uyttenboogaart, Isis Gries, Do Vial, Stijn Huis in 't Veld, Jesper Vieberink, Janne Klanderman en Anouk Wullink vertelden wie ze zijn en spraken daarbij tevens een mooie woorden over hoop, geloof en liefde. Hun foto's prijkten op een fraai versierde poort. Omdat de voorstellingsviering dit jaar op Palmzondag was kon het mooi gecombineerd worden met een Palmpasentocht door de kerk. Behalve de communicantjes waren er ook heel wat andere kinderen in de kerk, en velen van hen hadden een mooie Palmpasentok gemaakt zodat een hele stoet kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem kon nabootsen. Het was dan ook een kinderrijke viering met meer rumoer dan normaal, en dat is goed! Voorganger Anny Stapelbroek en begeleiders Sylvia Wolsing, Kitty Beulink en Carmen Wullink hadden er een mooie viering van gemaakt waarin de kinderen ook volop meededen aan de liturgie. Het koor 2gether zorgde voor een fraaie muzikale omlijsting en na afloop kon iedereen koffie, koek en paaseieren nuttigen achter in de kerk.

Het was kortom een prachtige zondagochtend.

Op zondag 19 mei 2019 is om 10.00 uur de Eerste Heilige Communieviering in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. We wensen de kinderen een mooie, feestelijke viering toe.





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: sepellemans@hotmail.com

Locatieraad verman Veldscholten, penningmeester, 06-49683822; Jordy Vicente, 0575-571527.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364; Marjet Lueks, Marijke Wermers, Marcel Wermers.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Vocal Chords weer begonnen met zingen

Zoals we in een eerdere *Onderweg* al aangekondigd hadden, zijn wij weer begonnen met zingen tijdens de vieringen in de St. Jan. Op zondag 27 januari jl. stonden wij paraat om de viering muzikaal op te luisteren. Hoewel we een behoorlijke tijd afwezig zijn geweest (ruim anderhalf jaar), voelde het toch meteen vertrouwd om weer op ons vaste plekje in de kerk te zingen. Ditmaal niet met een dirigent voor het koor, maar met begeleiding van onze pianist Menno. Als dit nummer van *Onderweg* verschijnt, hebben we inmiddels ook gezongen tijdens Palmzondag. Onze volgende viering is op 30 juni 2019. Omdat we maar met een klein groepje zijn, is het nog even zoeken naar hoe vaak we ingepland kunnen worden als koor, maar we zijn blij dat wij op onze manier toch weer ons steentje kunnen bijdragen binnen de geloofsgemeenschap Zutphen. *The Vocal Chords – Gijs, Erik, Ruben, Lianne, Dagmar en Stefanie*

Overleden

22/2: **Marie Oede Nas-Wijffels**, 92 jaar
8/3: **Aleida Maria Hendrika Siems-Oonk**, 86 jaar
10/3: **Arnolda Hendrina van Haaren**, 91 jaar
13/3: **Bertha Geertruida de Goei-Arpink**, 90 jaar
15/3: **Marinus Bernardus Antonius Legebeke**, 86 jaar

Effataviering

Op **zaterdag 12 mei** en **zaterdag 8 juni** om 17.00 uur is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere vormen van

verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

In de maanden juli en augustus is er een zomerstop. Deze maanden zijn er dus geen Effatavieringen.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
9/5: ds. W. Stolte; 16/5: pastor mv G. Pols; 23/5: ds. C. Bochanen; 30/5: Hemelvaart (geen dienst); 6/6: R. de Boer; 13/6: Maj. J. Korpels (Leger des Heils); 20/6: ds. S.A. Meijer; 27/6: ds. mv A.C. Thimm-Stelwagen.

Pastoraatgroep

Nu we sinds ruim een jaar weer mensen in de pastoraatgroep hebben willen we ons graag aan u voorstellen. Wij zijn v.l.n.r. op de foto, Marjet Lueks, Laura van de Kam, Marijke Wermers en Marcel Wermers. Als pastoraatgroep zijn we de oren en ogen van de geloofsgemeenschap. We signaleren vragen en problemen en regelen allerlei zaken rondom de liturgie en het pastoraat. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u ons daarover aanspreken, bellen of mailen. Op zondag zijn meestal één of meerdere pastoraatgroepleden aanwezig. We delen vooraf de boekjes uit en zijn na afloop bij de koffie. De pastoraatgroep is echter nog niet compleet. Er ligt te veel werk om met vier mensen aan te kunnen. Dus wilt u eens wat meer weten over wat er achter de schermen allemaal komt kijken bij



het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap: meldt u dan aan. Dat kan via de mail: l.vandekam@12apostelen.nl of telefoonnummer: 06 – 39 63 93 64.
Laura van de Kam

Bisschoppelijk onderscheiding voor Bertus Oosterhuis

Wij feliciteren Bertus Oosterhuis met het ontvangen van de Willibrordplaque, die hij op zondag 31 maart mocht ontvangen uit handen van pastoor Harry Scheve. In de volgende *Onderweg* kunt u hierover een verslag lezen.

Beeldopname van vieringen in de St. Jan in Zutphen

Via onze website - www.12apostelen.nl - kunt u thuis de vieringen in Zutphen bijwonen. U klikt eerst op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikt u op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerk Radio Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'. Op pagina 11 kunt u meer lezen over de beeldopname.

Intenties

5/5: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; Arnolda Hendrina van Haaren; Marinus Bernardus Antonius Legebeke;
12/5: Adriaan Petrus Johannes Marie van Agtmaal; Antoon Zieverink; Gerrit Degen en Mimi Degen-Polman; overleden familie Leisink-Veenhuis; **19/5:** overleden ouders Pans-van Leur; **26/5:** Antoon Zieverink; Marinus Bernardus Antonius Legebeke; **2/6:** Arnolda Hendrina van Haaren; Antoon Zieverink; **9/6:** Adriaan Petrus Johannes Marie van Agtmaal; Oscar te Loo.

20 jaar Gebedsgroep Mozes

Op zaterdag 25 mei aanstaande viert de katholieke charismatische gebedsgroep Mozes haar 20 jarig bestaan. Om 14.45 uur is er een Eucharistieviering in de St. Jan, waarbij pastor Fons Zandbelt zal voorgaan. Iedereen is hierbij van harte welkom. Een uitgebreid verslag over de gebedsgroep kunt u lezen op pagina 12.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

In Memoriam

Zaterdag 9 maart overleed **Gerard (Gerardus Johannes Maria)**

Masselink. Gerard werd geboren aan de Kruisenkstraat 21 te Brummen op 13 mei 1954. Vrijdag 15 maart was de afscheidsdienst van Gerard.

Op dinsdag 12 maart is onze oud-parochiaan **Leny Assink-Meijer** overleden. Mevrouw Assink is een aantal jaar geleden verhuist naar Driehuis, dicht bij haar dochter. Haar afscheidsdienst vond plaats op woensdag 20 maart te Driehuis.

Heer, geef Gerard en Leny de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen, dat ze mogen rusten in vrede.

Kerkhof berichten

Langs de muur bij de container is het straatwerk doorgetrokken, zo is het voor minder mobiele bezoekers makkelijker om op het bankje te gaan zitten. Ook de vloer in het opslaghok achter het columbarium is nu verhard met tegels. Alvast voor in de agenda: Zaterdag 18 mei is de voorjaarsklusochtend op het kerkhof, vanaf 9.00 uur wordt het kerkhof weer schoongemaakt. Welkom!
Jolanda Jansen-Peters, beheerder RK kerkhof

Kerkbalans 2019 St. Andreas prima resultaat!

Op 17 maart is de Kerkbalans opgemaakt, voor het jaar 2019 is de stand op € 10.228,18 gekomen, dat is € 1.376,50 minder dan verleden jaar. Maar zeker een mooi resultaat. Het laat in elk geval zien dat de gemeenschap in Brummen levend is en betrokken bij het wel en wee van de Andreas, ook zonder kerkgebouw. Hartelijk dank daarvoor!!
De eigen middelen stellen de RK gemeenschap in staat om er te zijn voor de ouderen, de jongeren, de zieken en

de belangstellenden in bijvoorbeeld gespreks- en informatieavonden en de woensdagochtendvieringen. En niet te vergeten de Allerzielenviering. Daarom: goed dat u meedoet!

Een hartelijk dank-je-wel aan de lopers die jaar in jaar uit langs de deuren trekken met de enveloppen. En aan de (mede)organisatoren van de Actie Kerkbalans Brummen.

Laurens Mul, penningmeester locatie Brummen

RKJK Kamp

Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddum de locatie waar dit alles zich afspeelt. Een prachtig stukje bos wat onderdeel is van het Montferland. De Kraamskuil is hierbij het centrale punt. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en zullen de meeste spelletjes starten. Langzaam begint het een zeldzaamheid te worden dat er nog ergens in het bos een dergelijk evenement kan plaatsvinden, vandaar dat we bijzonder blij zijn met deze unieke locatie!
De inschrijving is inmiddels gestart. Voor meer informatie kijk op <http://rkjk.nl/> kamp-algemeen



Kruistocht

Breaking News. Een nieuwe kruistocht begint in Brummen. Jarenlang een vertrouwd beeld, het kruis op de toren van onze H. Andreaskerk. In weer in wind een baken van ons geloof en de zichtbare aanwezigheid van God in Brummen. Maar niets blijft zoals het was. De kerk moest verkocht. Kerkgebouw, toren en kruis verruilden van eigenaar. Het nieuwe gezondheidscentrum in onze voormalige kerk is een eind op streek en we zijn benieuwd naar het resultaat. De nieuwe gebruikers wilden af van het kruis op de toren. Voorwaar geen lichte ingreep. Met groot en zwaar materieel was de klus onverwacht vlot geklaard. De nieuwe eigenaren waren zo goed het kruis aan onze geloofsgemeenschap terug te geven, waar wij hen hartelijk voor bedanken. Met man en macht is het kruis eerst verslept naar het veld achter d'n Opslag. Het kan namelijk wel een oprisbeurt gebruiken en dat doen we daar. Een keer fris opgeknapt, zullen we het een nieuwe passende plaats geven in onze gemeenschap. We zijn voornemens het kruis een plek te geven op het RK kerkhof. Daar zal het in volle glorie te bewonderen zijn. Onze dank gaat uit naar allen die bij deze operatie betrokken waren!
Sjoerd van Geffen

Andreasmarkt zaterdag 11 mei

Zaterdag 11 mei is de jaarlijkse grote rommelmarkt georganiseerd door de Stichting St. Andreascommissie. De Andreasmarkt heeft een enorm aanbod aan goederen maar kenmerkt zich ook door activiteiten gericht op vermaak van de grote aantallen bezoekers. Handel en gezelligheid gaan hand in hand! Er worden diverse goederen aangeboden, variërend van huishoudelijke artikelen, elektra, meubelen, glas en servies, spullen uit grootmoeders tijd maar ook nieuwe spullen. Er is altijd een groot aanbod van boeken, speelgoed en kleding. Een enorme publiekstrekker is al jaren onze grote vaste plantenhoek van de familie Blom. Voor een hapje en een drankje bent u welkom in de gezellige snackhoek, en terwijl de kinderen vermaakt worden, nog even snel een zak vers gebakken oliebolletjes scoren. U bent van harte welkom tussen 9.00 en 15.00 uur rond de voormalige RK kerk aan de Tuinstraat te Brummen.
Andreasmarktcommissie



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci2apostelen.nl

Familieberichten

In de Heer overleden: **Joseph Domitius Irenius Wouters**, op de leeftijd van 86 jaar.

Catharina Francina Jozen op de leeftijd van 93 jaar.

Anna Maria Jansen op de leeftijd van 88 jaar.

Johan Horbach op de leeftijd van 97 jaar.

Manuel Leoncio Vicente op de leeftijd van 89 jaar.

Wim Verholt op de leeftijd van 84 jaar.

Gerdina Johanna Maria Ten Velde op de leeftijd van 75 jaar.

Rudolf Huizinga op de leeftijd van 82 jaar.

Willem Alex Meijerink op de leeftijd van 74 jaar.

LouKA maakt het verschil

De mooie familieviering op zondag 17 maart had als thema 'maak het verschil'. Tijdens de overweging



mochten wij, LouKA, vertellen over ons vrijwilligersproject. We gaan in de zomervakantie met 11 enthousiaste meiden vrijwilligerswerk doen in Sri Lanka. Wij gaan een kleuterschool opknappen en helpen bij een Moeder Theresa huis voor ouderen. We vonden het heel leuk om te vertellen hoe wij met ons project LouKA 'het verschil' willen maken en we zijn dankbaar dat we de opbrengst van de collecte, het fantastische bedrag van 347,10 euro, voor ons project mogen gebruiken. U kunt meer over het project vinden op de website: <https://loukainactie.webnode.nl/> *Marieke Koerhuis*



Gezamenlijke Ziekenzalving

Pastoor Scheve sprak in zijn welkomstwoord over een heel gelukkig gevoel, omdat het is gelukt dit belangrijke sacrament met zovelen samen te ontvangen en daardoor de liefde van God te delen. Op donderdag 4 april 2019 was een zeer waardige Eucharistieviering met daarin opgenomen de ziekenzalving, waarbij de pastoor de nadruk legde op het reinigen van de ziel, wat heel passend is in de vastentijd naar het Paasfeest. Dit geeft een gelukkig (in kerkelijke bewoording een Zalig) gevoel. Dat het voor ons allen zo moge zijn. Na de viering was er koffie met heerlijke lekkernijen en werd aan iedereen een roos uitgereikt.

Dank aan de geloofsgemeenschap Lochem voor de perfecte organisatie van deze eerste gezamenlijke ziekenzalving van ons cluster Quintus.

Lezing voor onze geloofsgemeenschap op 16 mei

Geïnspireerd door de lezing van Herman Agterhoek op een parochie platformavond in Vierakker, heeft de pastoraatgroep Herman gevraagd om ook voor onze geloofsgemeenschap te komen praten over hoe wij in een veranderende tijd met elkaar vorm kunnen blijven geven aan geloven en geloofsbeleving. Het belooft een hele interessante avond te worden, die we bij iedereen van harte aanbevelen! Een uitnodiging met meer informatie volgt.

Save the date! Donderdag 16 mei a.s. om 20.00 uur in de Joppekerk.

Koffie-ochtend

Woensdag 8 mei komt de heer P. Dullaert ons vertellen over Nieuw Sion, het voormalige Abdij Sion in Diepenveen, waar heel veel veranderd is, na het vertrek van de monniken. Het belooft een heel interessante ochtend te worden. Niet alleen vertelt de heer Dullaert over de veranderingen, nieuwe ideeën en mogelijkheden, die er nu zijn in Nieuw Sion, maar hij zal ook wat van de geschiedenis vertellen, via enkele foto's en beeldmateriaal van de vroegere abdij en monniken. Zeker de moeite waard en we hopen op een grote opkomst! Misschien wilt u ook een keer komen op deze gezellige koffieochtend? Iedereen is van harte welkom. Op woensdag 8 mei om 10.00 uur staat de koffie klaar. Als u opgehaald wilt worden graag een telefoontje naar Puck Vork 0575-490500 of Janny Engelsman 0575-490434.

Overweging door pater John Auping SJ

De overweging van pater Auping, die iedere drie weken op onze site verschijnt, kunt u ook in geprinte vorm in onze kerk vinden. Dit geldt ook voor het essay dat hij schreef over 'De evolutie van het gebedsleven en de godservaring'.





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Actie Kerkbalans, een tussenstand

Geweldig hoe de mensen in onze geloofsgemeenschap weer 'keurig' het formulier van Actie Kerkbalans hebben ingevuld. Er zijn op dit moment 451 toezeggingen gedaan. Dat levert voor 2019 een tussenstand van € 44.401,- op. Van zo'n 30 parochianen verwachten we nog een reactie.

Trees Beltman

Ziekenzalving

Donderdag 4 april jl. hebben we in het cluster Quintus de ziekenzalving gevierd. Pastoor Harry Scheve begon met de opmerking dat hij van deze feestelijke bijeenkomst gelukkig werd, omdat parochianen van verschillende geloofsgemeenschappen bij elkaar waren om samen het Sacrament van de Zieken te ontvangen. Pastoor Scheve: "Het is belangrijk om samen te vieren, het verrijkt je leven." In de kerk zaten zo'n 50 parochianen afkomstig uit Zutphen, Joppe en Lochem. De viering werd muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Koor uit Lochem met Ron Holtslag als organist. Achter in de kerk stonden de tafels uitnodigend klaar en iedereen die binnenkwam voelde zich welkom. De bezoekersgroep had haar uiterste best gedaan om alles gezellig en verzorgd eruit te laten zien. Iedereen genoot duidelijk van de ontmoeting die met een kleine lunch werd afgesloten. Van de koffie, krentenwegge en het broodje kroket werd heerlijk gesmuld. Tevreden en met een gedicht en witte roos als aandenken ging iedereen weer huiswaarts. Een ziekenzalving in clusterverband is zeker voor herhaling



vatbaar. Hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet om dit feest te realiseren.

Inez Pels

Zonnepanelen, kerktoren, kerkklok en uurwerk

Het project 'Zon op de Lochemse St. Josephkerk' is definitief van start gegaan. Donderdag 4 april jl. waren zo'n 30 deelnemers naar de parochiezaal gekomen voor het ontvangen van informatie over de opgerichte Coöperatie Zon op Lochemse St. Josephkerk en de beantwoording van vragen. De zonnepanelen zullen in de zomermaanden worden geplaatst en aangesloten op het elektriciteitsnet.

Zoals eerder gemeld ontvangt de St. Josephkerk voor het beschikbaar stellen van het dak een subsidie van € 10.000 van de provincie. Daarmee komt geld vrij voor de restauratie/reparatie van de kerktoren, de kerkklok en het uurwerk, inclusief de verlichting. De toren is hoognodig aan onderhoud toe en de klok moet opnieuw worden opgehangen en uitgebalanceerd. Daarnaast zal het versleten uurwerk inclusief de verlichting moeten worden aangepakt. Van de voortgang van de werkzaamheden houden we u de komende tijd op de hoogte.

Onze St. Josephkerk (1)

In de nieuwe rubriek 'Onze St. Josephkerk' willen we aandacht besteden aan bijzonderheden van en in ons kerkgebouw. In de eerste aflevering

besteden we aandacht aan het tabernakel.

Van elke r.-k. kerk is het priesterkoor met het hoofdaltaar, het tabernakel en de godslamp, het belangrijkste deel van het interieur. Aanvankelijk werd het priesterkoor in onze in 1958 gebouwde St. Josephkerk van de kerkruimte gescheiden door communiebanken. In verhouding tot de kerkruimte was het priesterkoor met een relatief groot hoofdaltaar nogal klein bemeten, wat ertoe geleid heeft dat het tabernakel rechts van hoofdaltaar op een klein zijaltaar werd geplaatst. De godslamp hing toen links van het altaar. Na Vaticanum II was er behoefte aan een groter priesterkoor. Na de realisatie daarvan begin jaren 2000 kwam er nieuw eigentijds kerkmeubilair ontworpen en gemaakt door onze parochiaan Gerrit Blikman. Het tabernakel werd verplaatst naar de zijmuur links van het nieuwe, veel kleinere altaar met aan dezelfde muur, links van het tabernakel, de godslamp. Nu de priester achter een klein altaar staat waarachter voldoende ruimte is het tabernakel te plaatsen, is onlangs besloten het tabernakel met de godslamp naar de muur midden achter het altaar te verhuizen.

Het tabernakel, waarin de geconsacreerde hosties in een ciborie worden bewaard, moet van de binnenkant wit zijn, de kleur van de zuiverheid en de liturgische kleur in de Paas- en Kersttijd. Op de deuren zijn Bijbelse motieven verzinnebeeld. De brandende godslamp is het teken van Christus aanwezigheid: de geconsacreerde hosties in het tabernakel. Door de nieuwe plaats van het tabernakel straalt het geheel nu meer eenheid, sacraliteit en symboliek uit. Het altaar met het daarboven hangende kruis, het ingetogen tabernakel en de godslamp, die in elke viering centraal staan, zijn nu voor iedereen zichtbaar. Dit prachtige tabernakel met twee bijbehorende kandelaars en het kruisbeeld erop is een van de laatste exemplaren uit het internationaal beroemde atelier van edelsmid Brom uit de Utrechtse binnenstad. Deze firma, die gespecialiseerd was in edel- en siersmeedkunst voor katholieke kerken, heeft haar deuren in 1961 moeten sluiten wegens gebrek aan kerkelijke opdrachten.





Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Van de locatieraad en pastoraatgroep

Als u deze *Onderweg* leest is Pasen al achter de rug. En op het moment dat ik dit stukje schrijf zitten we nog midden in de voorbereiding op Palmpasen en op Pasen. Ook in onze geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg.

Bijvoorbeeld de ruim 100 koorleden die iedere week in onze Christus Koningkerk oefenen voor "De Passie 2019". Wat een mooie beleving als het koor "losbaar". En hoe mooi ook: de leden komen uit ruim twintig locaties, zijn katholiek, protestant of anderszins. Maar samen vormen ze één koor. En samen is het één bron van inspiratie, één bron van samenleven. Van (samen) leven. Leven, dat is immers de essentie van Pasen! We zijn er blij mee en men heeft het al over het Wonder van Vorden. Hoe kan het toch dat onze kerk ieder weekend ruim 100 kerkgangers extra heeft ...

Ook zijn we druk met de voorbereiding op Palmpasen. In Vorden is dat altijd een oecumenische viering die dit jaar in onze Christus Koningkerk wordt gehouden. Met veel kinderen en veel Palmpasen stokken. Als u dit leest hebben we hopelijk een mooie Palmpasenviering achter de rug. Naast "vieringen" zijn we al even geleden gestart met "Samenkomsten". Die vinden iedere laatste zondag van de maand plaats en komen in plaats van een reguliere

viering. De reden is "onderbezetting": een Samenkomst betekent o.a. dat we minder op onze vrijwilligers een beroep hoeven te doen. Maar "elk nadeel heb zijn voordeel" zei Johan Cruijff ooit. Het voordeel is dat we andere vormen van geloofsbeleving ontdekken. En dat parochianen actief en op een andere wijze betrokken worden bij ons geloof en onze gemeenschap. Zo verzorgen de twee "kleine kerk gemeenschappen" die we rijk zijn ook met regelmaat een Samenkomst. De thema's van de Samenkomsten zijn zeer uiteenlopend. Van verdieping van een bijbels thema tot een RK Pub Quiz. Ook externe sprekers verzorgen soms een samenkomst. Zo spreekt op 26 mei Jan Rigterink met als thema "van Bach tot Wilmink". We zijn als geloofsgemeenschap zoekende en hopen met Samenkomsten in te spelen op de toekomst. We zoeken nieuwe vormen, zonder bestaande vormen overboord te zetten. Zo vond op 9 april de traditionele Ouderenviering plaats. Een viering die door onze "ouderen" erg op prijs wordt gesteld.

We hebben ook aandacht voor het "oude". Zo wordt op dit moment de monumentale toegangspoort tot de RK Begraafplaats op de Kranenburg gerestaureerd. Na jaren is het dan eindelijk zo ver. Het is de moeite waard om de gerestaureerde poort te bekijken. En als u dan toch op de Kranenburg bent. Dan is een bezoek aan

het Heiligenbeeldenmuseum aan te bevelen. Actueel is de tentoonstelling "Maria een bijzondere Heilige". Als rechtgeaard katholiek mag u dat natuurlijk niet missen... Als lokale geloofsgemeenschap dragen we ook graag ons steentje bij aan onze parochie. Daarom

faciliteren we graag de Parochieavond die op 23 mei in onze Christus Koningkerk plaatsvindt. Pastoor Ten Have spreekt dan over Alphons Ariëns. Op pagina 7 leest u hier meer over.



Beste mensen, het voorjaar is aangebroken, de natuur is vol nieuw leven. Nieuw leven dat ons met Pasen gegeven is. We hopen dat nieuw leven ook onze geloofsgemeenschap mag inspireren.

Namens de locatieraad en pastoraatgroep, Jaap Harmsen

Overleden

Op 3 maart overleed Maria Mullink-Jansen op de leeftijd van 89 jaar. De crematie vond plaats op zaterdag 9 maart. Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies van hun moeder en oma.

Gedoopt

Op zaterdag 6 april om 18.30 uur tijdens de Eucharistieviering is Rohwan Johannes Maria Arnoldus door het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Rohwan is de zoon van Laurens Helmink en Barbara Rutten. Zijn zusjes en broertje zijn Annelise, Ingeborg en Thijmen. Het was een prachtige viering die werd voorgedaan door pastoor Harry Scheve en het koor Vokate verzorgde de zang.

Samenkomst

Zondag 26 mei om 9.30 uur zal de heer Jan Rigterink "De Samenkomst" in de parochiezaal verzorgen. Het thema zal zijn: Van Bach naar Wilmink. Graag verwelkomen wij u op deze morgen.





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: frank.elschot@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Quattor

In de *Onderweg* komt u zo nu en dan de term Quattor tegen. De hoogste tijd om uit te leggen dat Quattor de naam is van het cluster Borculo, Ruurlo, Keijenborg, Hengelo.

Onze parochie is verdeeld in drie clusters: Het cluster Quintus (Zutphen, Brummen, Joppe, Lochem, Vorden), het cluster de Vijfslag (Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen, Vierakker) en het cluster Quattor dus, waar Borculo bij hoort. Omdat de kerken in dit cluster wat verder uit elkaar liggen is er binnen dit cluster nog een verdeling gemaakt in Borculo/Ruurlo en Keijenborg/Hengelo. Een aantal bijeenkomsten die per cluster georganiseerd worden zullen (voorlopig) in ons cluster voor Borculo en Ruurlo samen gehouden worden en daarnaast voor Keijenborg en Hengelo. Als we daarin onze draai gevonden hebben kan er gekeken worden of de tweedeling opgeheven kan worden. Op dit moment vinden de meeste vieringen plaats in eigen kerk, er zijn echter ook vieringen die per cluster gehouden worden (Anders Vieren, Ziekenzalving) en dan zijn er nog vieringen die parochie-breed zijn (Startviering, Passie, Paaswake).

Samen kerk zijn is samenwerken

Zoals al vaker gemeld, wordt het steeds moeilijker om elk weekend een viering aan te kunnen bieden. De Eucharistievieringen moeten verdeeld worden over 14 geloofsgemeenschappen. Was er eerder nog één keer in de maand een Eucharistieviering in eigen kerk, nu moeten we rekenen op één keer in de maand een Eucharistieviering per cluster. De WCV werkgroep doet haar uiterste best om in de andere weekenden een Woord- en Communieviering aan te bieden. Deze vieringen vergen veel voorbereiding. De lezingen worden

besproken, de gebeden eromheen gemaakt en er wordt een preek geschreven. In het verleden werd er niet altijd enthousiast gereageerd als men vernam dat niet een pastoor, maar de werkgroep voor zou gaan in een viering. Gelukkig is dat inmiddels allang niet meer het geval. Het zijn mooie vieringen en er zitten juweeltjes van preken tussen! Hetzelfde gebeurt ook in alle andere geloofsgemeenschappen. Maar zoals gezegd, het is heel veel werk voor slechts één viering. De werkgroepen uit Ruurlo en Borculo hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en zullen meer gaan samenwerken. Als de werkgroep van Borculo een viering in elkaar heeft gezet kunnen ze die bijvoorbeeld op de zaterdagavond in eigen kerk voorgaan en op de zondagochtend in Ruurlo. Datzelfde geldt voor de werkgroep van Ruurlo. Zo hoeven niet beide werkgroepen eenzelfde viering voor te bereiden en wordt de belasting minder. U kunt het dus treffen dat u ineens een voorganger uit Ruurlo bij ons in de kerk aantreft, of, wanneer u in Ruurlo naar de kerk gaat, daar iemand uit Borculo voor ziet gaan.

Dit jaar zal voor het eerst ook de ziekenzalving gezamenlijk met Ruurlo zijn. Op dinsdag 5 juni is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met ziekenzalving in de kerk van Ruurlo. In onze kerk zal dit jaar dus geen ziekenzalving zijn. U bent van harte uitgenodigd voor de viering in Ruurlo. U mag er op eigen gelegenheid naar toe, maar u kunt zich ook opgeven bij het secretariaat of bij Annette Franck, dan kunnen we er samen naar toe. Maar de samenwerking gaat verder dan alleen het samen vieren. Ook de locatieraad en pastoraatgroep zijn in gesprek om op bestuurlijk niveau de krachten te bundelen. Anders dan bij de vieringen zult u hier niet zo heel veel van merken. Mocht u echter vragen hebben over hoe het er in de kerk of daar omheen aan toe gaat, schroom dan niet bij iemand

van de locatieraad of pastoraatgroep aan te kloppen.

Werkzaamheden

U hebt het vast al gemerkt. De entree van de kerk is aangepakt. De muren zijn weer fris, er ligt nieuwe vloerbedekking en kijkt u vooral eens omhoog als u in het portaal staat. Na het weghalen van de platen is er een heel mooi balken plafond te voorschijn gekomen.

Ook de Mariahoek achter in de kerk was aan een opknappbeurt toe. Dankzij een gift van een parochiaan kan dit gerealiseerd worden. Heel hartelijk dank hiervoor!

Beleidsplan

Pastoor Scheve en het parochiebestuur hebben een pastoraal- en bestuurlijk beleidsplan geschreven voor de komende vijf jaar. Inmiddels zijn het pastoraal team en het parochiebestuur doende met de voorbereiding van de implementatie van de beleidsplannen. Om u hierover te informeren en met u te bespreken zullen op clusterniveau avonden georganiseerd worden. Op dit moment zijn betreffende data nog niet bekend, dus houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.

Koffiedrinken

Na de viering van zondag 26 mei is er gelegenheid een kopje koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Intenties

11 mei: overl. ouders Elschot-Spekschoor. Harry Leferink op Reinink. Ellie Venderbosch-Bonnes. Gerrit en Fien Stegeman. Dora Baks-Helmers Jaargedachtenis.

19 mei: Anneke Nieuwveld-v.d. Wurp. Ellie Venderbosch-Bonnes.

26 mei: Theo en Riek Verheijen. Fam. Geerligts en Ottenschot. Miep en Wijnand Wevers. Fam. ter Woorst-Kerkemeijer. Fam. Pelgrum. Hetty van Aken-Beerten. Ellie Venderbosch-Bonnes. Gerrit en Fien Stegeman.

2 juni: Frans Jansen. Ellie Venderbosch-Bonnes.

15 juni: Gerrit en Fien Stegeman.

23 juni: Theo en Riek Verheijen. Fam. Geerligts en Ottenschot. Miep en Wijnand Wevers. Fam. ter Woorst-Kerkemeijer. Fam. Pelgrum. Overl. ouders Elschot-Spekschoor.

29 juni: Gerrit en Fien Stegeman.





H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
 rkkerkruurlo@live.nl
 Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
 NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
 Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511;
 Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
 452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Achter de schermen?

Onze Ruurlo'se RK kerk heeft een locatieraad (LR) en pastoraatgroep (PG) die samen zorgen voor het reilen en zeilen van de wekelijkse vieringen, de begraafplaats, het onderhoud van het gebouw, de financiën, bezoek aan zieken en ouderen, het inroosteren van koor, voorganger, koster, lector en collectant... Het werk wat door diverse vrijwilligers gedaan wordt, wordt door de LR en PG gecoördineerd. Ook het schrijven voor dit blad verzorgen zij en de redactie zorgt vervolgens dat het geplaatst wordt op de Ruurlo pagina. In dit stukje geven wij u een kijkje achter de schermen van de afgelopen paar maanden. Er wordt één keer per maand op woensdag vergaderd om alles af te stemmen. Regelmatig is er extra overleg met Borculo of Zutphen. Nadat in de winter de verhuizing van het archief en secretariaat vanuit de pastorie naar de sacristie voltooid was, is in maart de laatste hand gelegd aan het inrichten van de sacristie opdat alle spullen weer een plek hebben, er verlichting is en een klein keukentje is gemaakt.

Al dat opruimen werkte aanstekelijk en dus is er begonnen met een **facelift van het kerkportaal**. Gaandeweg zullen de kerkboekjes en folders een nieuwe plek vinden in het voorportaal, het wordt mooi aangekleed met draperieën die al opruimend op de kerkzolder zijn gevonden. Voor de pastorie is sinds 1 april een nieuwe bewoner gevonden; fijn dat deze prachtige woning weer in gebruik genomen is. Eerder las u al over de problemen met de **CV-ketel** en ook wederom heeft die veel tijd en geld gekost; helaas! Het vinden van een nieuwe verwarmingsmogelijkheid voor een oud gebouw als het onze, kost in deze tijd van energiebewustzijn véél tijd. Ook het feit dat de ketel ons regelmatig in de steek laat, kost tijd om dan weer uit te zoeken waar de oorzaak ligt.

Gelukkig hebben Theo en Tonnie door logisch nadenken de oorzaak gevonden van de recente kortsluiting, opgehoopt koolmonoxide en falend systeem: De Kraaien!! Ondanks een vogelkap op de schoorsteen hadden kraaien kans gezien veel takken in de schoorsteen van de CV-afvoer te proppen. Vijf (!) vuilniszakken vol takken kwamen eruit! Er is onderzoek gedaan naar de aanleg van een strooiveld op onze begraafplaats. Regelmatig krijgen we het verzoek of de as van een dierbare overledene mag worden uitgestrooid. Dit kan echter o.a. om milieuredenen niet zomaar... Inmiddels is besloten dat **een strooiveld** zal worden aangelegd achter het grote kruis waar op afspraak uitgestrooid kan worden en tevens mag er as worden uitgestrooid óver een bestaand graf waar iemand al het grafrecht op heeft. Kostprijs zal rond de € 95,- uitkomen. Zodra alles rond is, zullen we u hier verder over informeren. Met de gemeente moet het nog definitief worden geregeld. Tot slot zijn we druk geweest met het vinden van opvolgers voor vrijwilligers die er om diverse redenen mee ophouden om bepaalde taken voor ons te doen. Alle taken die vrijwilligers voor ons doen, zijn relevant voor het reilen en zeilen van onze kerk, dus als iemand ermee stopt, wordt hij node gemist! We hebben voor de wekelijkse schoonmaak Joke ter Meer gevonden die het werk van Sandra Overbeek heeft overgenomen; Jos Rouwhorst zal Jan van Dijk gaan opvolgen voor het bijhouden van de ledenadministratie en de jaarlijkse Kerkbalans en voor de opvolging van onze bloemendames Willemien en Dinie, die na Pasen na bijna 20 jaar stoppen, gaan we samenwerken met bloemist Groot Jebbink. Wij zijn enorm dankbaar voor al het werk dat deze vrijwilligers voor ons gedaan hebben en deels nog steeds doen. Op gepaste wijze zal elk van hen persoonlijk bedankt worden tijdens de jaarlijkse Oliebollenbijeenkomst voor vrijwilligers!

Familie bericht

Op zondag 24 februari 2019 is uit Ruurlo Danisia Yousif gedoopt in Borculo. Tijdens de doopviering is zij door het sacrament van het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Graag feliciteren wij de doopouders met deze blijde gebeurtenis.



Hemelvaartsdag

Op 30 mei is er traditiegetrouw weer een openluchtdienst bij boerderij Het Klooster, Batsdijk 4, Ruurlo. Het thema is 'Afscheid nemen bestaat niet'. De voorgangers zijn da. Henriëtte Bouwman en de heer Jan Vreman. Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo verleent muzikale medewerking. Vanaf 10.00 uur wordt u ontvangen met koffie en koek. De dienst begint om 10.30 uur. Dit jaar is er vooraf ook weer een Spirituele wandeling. We starten 9.15 uur bij Het Klooster en na een tochtje van +/- 45 minuten heeft u nog de tijd voor een kop koffie. Mocht het regenen op 30 mei, dan wordt de dienst gehouden in de R.K. Willibrorduskerk, Groenloseweg 1, Ruurlo.

Ziekenzalving 5 juni

Op 5 juni om 10.00 uur zal er in onze kerk een seniorenviering zijn met ziekenzalving o.l.v. pastoor Scheve. Wij doen dit samen met de geloofsgemeenschap Borculo. Na de viering drinken we gezamenlijk koffie. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Anny Strijker. Tel: 0573-452652





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
 info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
 secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
 Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
 NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
 Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
 Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Gerda Gosselink Koninklijk onderscheiden!

Op donderdag 4 april werd door Burgermeester Marianne Besselink een Koninklijke Onderscheiding verleend op grond van haar grote verdienste voor de Hengelose gemeenschap voor mevrouw G. Th. A. M. (Gerda) Gosselink-Pelgröm, de Heurne 54, 7255 CL te Hengelo Gld., geboren 21 september 1943. Echtgenote van H. J. Gosselink, geboren 11-05-1940.

Burgermeester Besselink gaf aan dat Gerda Gosselink vanaf haar komst naar Hengelo Gld. in 1967 zich onafgebroken heeft ingezet voor het welzijn van haar mede ingezetenen op zowel maatschappelijk als cultureel gebied. Dit werd sterk bevorderd en in stand gehouden door een directe toetreding tot het bestuur van de Parochiële Charitatieve Instelling. Ook het mede oprichten van de Katholieke Belangenbehartiging voor Ouderen was een belangrijke bijdrage op maatschappelijk gebied. Het accent bij haar vele inspanningen lag sterk bij het welzijn van senioren. In het kerkelijk werk was ook de aandacht voor jongeren nadrukkelijk aanwezig.

Binnen de Hengelose katholieke geloofsgemeenschap, nu onderdeel van de

parochie HH. Twaalf Apostelen heeft zij talloze functies vervuld, t.w.
 - het beheer van het parochieel ledenbestand t.b.v. de bezorging van het parochienieuws door vrijwilligers van 1969 tot 2016;

- in 1994 was zij mede oprichter van het parochieel jongerenkoor, waarvan zij dirigente werd en coördinator van de tekstgroep, die de jongerenvieringen verzorgde.

Dit koor is na ongeveer vijf jaar interkerkelijk geworden;

- vanaf 1978 tot heden heeft zij zich ingezet voor de werkgroep liturgie, waarbinnen de vele vieringen door het jaar heen werden voorbereid. Vanuit die functie heeft zij de parochie tevens een aantal jaren vertegenwoordigd in de Pastorale Werkgroep Oost Gelderland. Van 1983 tot en met 1988 heeft zij in oecumenisch verband meegewerkt aan de totstandkoming van het KESA-rapport "Kerk en Samenleving".

Dit laatste middels huisbezoeken, gesprekken met sleutelfiguren en veel cijfermateriaal;
 - als afgevaardigde van de parochie is zij van 1991 tot 2000 lid geweest van de oecumenische cie "Vorming en Toerusting";

van 2007 tot 2014 was zij lid van de werkgroep Achterwacht, de werkgroep die alle kerkelijke activiteiten rond het overlijden van parochianen coördineert en verzorgt.
 In 1972 is een peuterspeelzaal gestart. Gerda heeft ruim drie jaar moeders geregeld om de beroepskracht te helpen. Tevens is zij tot 1977 afgevaardigde geweest naar de regiobijeenkomsten.

Van 1987 tot haar ziekte in 2016 is Gerda Gosselink dirigente geweest van het dameskoor van Passage, de Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging, een koor dat onder haar bezielende leiding tot prachtige prestaties kwam en de leden onnoemelijk veel plezier bezorgde. Kiezen en bewerken van soms moeilijke stukken als onderdeel van de repertoire keuze waren Gerda zeker toevertrouwd.

Vanaf 1994 tot 2016 had Gerda Gosselink als dirigente tevens de algehele leiding over het ouderenkoor "Jong van Hart" van de Unie van Vrijwilligers UVV. Behalve als dirigente was zij indien nodig ook als pianiste actief. Zeer muzikaal en creatief zijnde bezorgde zij het koor en haar luisteraars vaak hartverwarmende momenten bij huldes, vooral in verzorgingstehuis De Bleijke en bij uitnodigingen voor de kerkdiensten in de Remigiuskerk.

Daarnaast zette zij zich in voor de medemens. Van 1987 tot 2009 is zij jaarlijks collectante geweest voor het Koningin Wilhelmina Fonds;

Van 1994 tot 2004 heeft zij zich als vrijwilliger op school en thuis ingezet voor vooral individueel taalonderwijs aan vluchtelingen. Gerda Gosselink was onderwijzeres van beroep.

In 1989 is Gerda gevraagd om dirigente te worden van het dameskoor van de CPB, dat later de naam kreeg van Passagekoor. In 2017 is het koor gestopt wegens te weinig leden.

In 1994 is zij begonnen als dirigente van het bejaardenkoor "Jong van Hart". Zij is als dirigente gestopt na haar ziekte in 2016. Nu is zij nog betrokken bij het koor als zanger en als steun voor de nieuwe dirigente.

Tijdens de pauze van het koor reageerde zij zeer verrast toen de burgermeester de zaal bij Ons Huis binnenkwam. Er volgde een hele stoet familieleden, bekenden en afgevaardigden van diverse organisaties waarvoor zij zich sterk heeft gemaakt. Pas bij het binnentreden en de binnenkomst van familieleden ging er bij haar een lichtje branden. Ja, wij kwamen voor haar om haar in het zonnetje te zetten.

Gezamenlijk hebben we nog nagepraat over deze overweldigende felicitatie. Wij hopen dan ook dat zij nog lang mag genieten van deze dag. Namens de locatieraad van de Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo en alle andere genodigden. Van harte proficiat!





H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38.

Contactpersoon voor Zelhem: de heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg:

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162 email: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezერიweg 8, 7256 KR Keijenborg.

Overleden

Op 27 februari 2019 is overleden **Jos Branderhorst** in de leeftijd van 86 jaar. Op 2 maart 2019 overleed **Annie Mullink-Essing** in de leeftijd van 82 jaar.

Jaargedachtenis

Zondag 12 mei 2019: **Annie Jansen-Cornelissen**, 92 jaar; zondag 2 juni 2019: **Riek Seesing-Haggeman**, 93 jaar; en zondag 30 juni 2019: **Wim Mullink**, 86 jaar.

Heilig Vormsel

De Vormselviering 2019 is op zaterdag 1 juni om 19.00 uur, in de H. Willibrordkerk in Hengelo. Vormheer is Mgr. T. Hoogenboom. In deze viering worden de volgende 14 kinderen gevormd: Beau Visser, Mees Visser uit Hengelo; Lenique Kamphuis, Anna van Voorst tot Voorst, Kasper Wijffels uit Joppe; Quintin Uyttenboogaart uit Keijenborg; Akira Benschop, Tyrone Benschop, Micho Khal, Syria Khal uit Lochem; Finn Elferink,

Juliët Engelberts, Anouk Wiegerinck uit Ruurlo en Jeroen Rouweler uit Zutphen.

Dopen

Gedoopt op 24 februari 2019: Eva Komen. Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl De doopdata kunt u vinden in *Onderweg*.

Communie thuis ontvangen

Mensen die ziek zijn of om andere redenen niet in de kerk kunnen komen kunnen de communie ook thuis ontvangen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Hannie Ankersmit. (Telefoon 0575 – 463042, mail: hannieankersmit@hotmail.com).

Mariaviering

Op woensdag 8 mei a.s. zal er om 19.00 uur een speciale Mariaviering worden gehouden. Deze viering wordt voorgedaan door de Woord- en Communiewerkgroep in samenwerking met de Mariawerkgroep. De zang zal worden verzorgd door het Parochiekoor.



Voorstellingsviering Eerste Heilige Communie



Op Palmzondag stelden de kinderen die dit jaar de Eerste Heilige Communie gaan doen zich voor. Lisa Ankersmid, Carlijn Lamers, Jade Goossens, Diana ter Beek, Caro Uyttenboogaart, Isis Gries, Do Vial, Stijn Huis in 't Veld, Jesper Vieberink, Janne Klanderman en Anouk Wullink vertelden wie ze zijn en spraken daarbij tevens een mooie woorden over hoop, geloof en liefde. Hun foto's prijken op een fraai versierde poort. Omdat de voorstellingsviering dit jaar op Palmzondag was kon het mooi gecombineerd worden met een Palmpasentocht door de kerk. Behalve de communicantjes waren er ook heel wat andere kinderen in de kerk, en velen van hen hadden een mooie Palmpasentok gemaakt zodat een hele stoet kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem kon nabootsen. Het was dan ook een kinderrijke viering met meer rumoer dan normaal, en dat is goed! Voorganger Anny Stapelbroek en begeleiders Sylvia Wolsing, Kitty Beulink en Carmen Wullink hadden er een mooie viering van gemaakt waarin de kinderen ook volop meededen aan de liturgie. Het koor 2Gether zorgde voor een fraaie muzikale omlijsting en na afloop kon iedereen koffie, koek en paaseieren nuttigen achter in de kerk. Het was kortom een prachtige zondagochtend.

Op zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur in St. Jan de Doperkerk te Keijenborg, doen de kinderen hun Eerste Heilige Communie.

Kermisviering

Traditiegetrouw zal op zaterdagmiddag 22 juni om 17.00 uur weer de speciale viering worden gehouden i.v.m. de kermis. Schuttersgilde St. Jan zal hieraan weer haar medewerking verlenen. Pastoor H. Scheve zal voorgaan en het Jongerenkoor 2Gether zal de zang verzorgen. Alle parochianen worden hierbij van harte uitgenodigd.



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
martinusbaak@kpnmail.nl
Opgave gebedsintenties: per mail: martinusbaak@kpnmail.nl
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

Na alle vieringen op dinsdagavond is er koffie en thee. In deze periode zijn de vieringen op 21 mei en 18 juni om 19.00 uur.

Dopen

In deze periode worden er twee kinderen uit onze geloofsgemeenschap gedoopt. Op zaterdag 11 mei om 15.00 uur zal Max van Brummelen gedoopt worden in onze H. Martinuskerk in Baak. Op zondag 19 mei zal Niels Offenbergh gedoopt worden in de H. Willibrordkerk in Vierakker.

Dag voor zieken, ouderen en alleenstaanden

Jaarlijks werd er een dag voor zieken, ouderen en alleenstaanden gehouden in Huize Baak. Deze dag werd meestal in mei-juni gehouden. Helaas is die dag nu nog niet georganiseerd door omstandigheden van de organisatoren.

Activiteiten Vrienden van de Parel van Baak

Onder de vlag van de Vrienden van de

Parel is er een actieve commissie die activiteiten organiseert in en rond het Martinushuis. In dit voorjaar staan er diverse activiteiten op het programma. Zondag 5 mei de jaarlijkse Pleinmarkt, zaterdag 4 mei kunt u in Baak vanaf 9.00 uur uw spullen aan de weg zetten of brengen naar het kerkplein. Zondag 26 mei Frühschoppen met de Slingethaler Musikanten uit Winterswijk van 12.00 tot 15.30 uur. Gezellig op z'n Beiers! In samenwerking met de Baakse horeca. Vanaf Hemelvaartsdag 30 mei t/m zondag 2 juni de Kunstvierdaagse We doen ook mee met een activiteit op Eerste Pinksterdag o.a. met een jeu de boules wedstrijd. Woensdag 1 mei koffieochtend, deze keer: handwerken, verstelwerk, enz. en 5 juni Film over Baak. Steeds vanaf 10.00 uur in de sacristie. Elke donderdagmiddag vanaf de sacristie sportief wandelen door de omgeving vanaf 14.00 uur. Kopje thee of koffie na afloop. In de zomer zal de kerk weer open zijn, en net als vorig jaar zal er een tentoonstelling te zien zijn. Ditmaal over het kerkgebouw zelf. Heeft u interessante foto's laat het ons dan weten sdeparelvanbaak@gmail.com 14 en 15 september doen we mee aan de Open Monumentendagen met een programma voor jong en oud. Kortom het bruist van de activiteiten in Baak, er is van alles te doen.

Hemelvaart en Pinksteren

Op Hemelvaart en het hoogfeest van Pinksteren zal er in Baak geen viering gehouden worden. U bent van harte welkom in de vieringen in de andere kerken van onze parochie. Data en tijden kunt u op pagina 14 en 15 vinden.

Noodoproep pastoraatgroep

Door ziekte zal Petra Weel voorlopig op non-actief staan. Het is van belang dat we als geloofsgemeenschap door gaan met vieren op de dinsdagavond. Wie komt mij helpen met de taken van de pastoraatgroep? Voor inlichtingen: berna.lamers@gmail.com of 06 - 387 587 64.

Familieberichten

Op 30 maart is Henk Wieggers overleden op de leeftijd van 75 jaar. Op 5 april was in Baak de herdenkingsdienst waarna de begrafenis in Steenderen.

Gebedsintenties



Di. 21-5: Ouders van Leussen-Wolbrink, Ouders Roordink-Borgonjen, Anthonius Hermanus Driever, Ouders Mentink-Jansen en fam., Jgt Johan Heijntink en fam. Antoon en Johan Jansen, Ouders

Dashorst-Brink, Jgt. Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Tonny Schooltink, Ouders Hebben-Smit, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. Veenhuis-Zents, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Fam. Heijntink, Jos en Bets Hermsen Goris. **Di. 18/6:** Ouders van Leussen-Wolbrink, Herman Hendriks, Ouders Dashorst-Brink, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Bettink, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Hebben-Smit, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. Veenhuis-Zents, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Fam. Heijntink, Jos en Bets Hermsen Goris.

Vervolg van Vierakker

Ook u bent welkom om te genieten van deze eigen dorpsinterpretatie van het verleden.

De uitvoeringen zullen niet in de feestweek plaats vinden, maar op 31 mei en 1 en 2 juni. De plaats van uitvoering zal Het Spieker aan de Heerlerweg zijn. Daar kunt u in de boomgaard al de opbouw van het decor volgen. De kaartverkoop begint op 14 april met een feestelijke aftrap bij DOK (D'n Olde Kriet). Daarna zijn kaarten verkrijgbaar bij Bakker Besselink in Wichmond en bij Boerderijwinkel Den 4Akker in Vierakker en Vorden.





H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Actie Kerkbalans

Opbrengst Actie Kerkbalans 2019

Voor het jaar 2019 hebben er 159 gezinnen een bedrag toegezegd aan de geloofsgemeenschap H. Willibrord in Achter-Drempt. Het totaal van de toegezegde bijdragen komt uit op € 16.070,-.

In de eind 2018 opgestelde begroting voor 2019 werd de opbrengst aan kerkbijdragen van onze parochianen door ons begroot op € 16.500,-. De toegezegde bijdragen lopen dus licht achter op wat we onlangs begroot hebben.

Gelukkig hebben we nog een kleine reserve achter de hand. Bovendien is per 01-08-2019 de opgenomen lening ter financiering van de restauratie van het dak van de kerk geheel afgelost. Dit geeft in ieder geval de nodige rust in onze financiële verplichtingen.

De locatieraad bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en een bijzondere dank gaat uit naar de verspreiders van de Actie Kerkbalans.

Namens de locatieraad, Fons Janssen, penningmeester H. Willibrordkerk Achter-Drempt

Meimaand Mariamaand

Zoals u in de vorige *Onderweg* heeft kunnen lezen is er dit jaar in de mei-maand een plechtig Lof op woensdag 1 mei. Diaken Anton Bos gaat voor, de zang wordt verzorgd door het Willibrordkoor. Na afloop is er gezellig koffie/thee drinken.



Op de woensdagen 8, 15, 22 en 29 mei is er rozenkransbidden in de Mariakapel. We beginnen om 19.00 uur en na het bidden gaan we gezellig koffie/thee drinken in 't Zaalteje.

Dit jaar verzorgt de Mariagroep samen met Gerry Spekkink-Buenk een Anders Vieren viering. Deze is op zondag 12 mei om 10.00 uur in de kerk en na afloop is er koffie/thee drinken.

Komt u ook met ons mee bidden/vieren. U bent van harte welkom!

Namens de Mariawerkgroep, Marjan Helmink

Dodenherdenking 2019

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De Nederlandse vlag hangt halfstok en om 20.00 uur is het twee minuten stil.

Ook in Hummelo, Keppel en Drempt herdenken we jaarlijks alle Nederlandse slachtoffers. Dit doen we op twee mooie plekken.

Vanaf 19.15 uur is er een korte herdenking op het fraai gelegen kerkhof in Hummelo (Zelhemseweg 4, net buiten de bebouwde kom), bij de graven van vijf jonge piloten uit Engeland en Nieuw Zeeland die hier omkwamen. Samen met enkele leerlingenvan de basisschool de Klimtoren, een vertegenwoordiger van de



veteranen en alle belangstellenden leggen we bloemen bij de graven en gedenken we. Dit in de vorm van informatie over de piloten en gedichten van de leerlingen. Nadien is er een ceremonie bij het oorlogsmonument aan de Monumentenweg in Hoog Keppel (tegenover de parkeerplaats van de sporthal en het zwembad). Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Daarna is er muziek van de muziekvereniging en teksten van de leerlingen en het 4 mei-comité.

Wij nodigen u allen graag uit om de 4-mei herdenking bij te wonen. U bent zowel in Hummelo als in Hoog-Keppel welkom.

Namens het 4 mei comité Hummelo, Keppel en Drempt, Carla Snelder

Hemelvaart Vijfslag

Op de vooravond van Hemelvaart is er één gezamenlijke viering voor de Vijfslag. De viering is deze keer in de H. Willibrordkerk te Steenderen, voorganger is pastoor H. Scheve. Iedereen is van harte welkom!

Oecumene Pinksteren



Op Eerste Pinksterdag 9 juni om 10.00 uur is er een oecumenische Pinksterdienst in de St. Joriskerk in Voor-Drempt. De kerken van Voor-Drempt, Achter-Drempt en Keppel gaan dit jaar voor de tweede keer samen Pinksteren vieren. Het zal wederom een feestelijke viering worden. De voorgangers zijn: Diaken Günther Oude Groen en Dominee Karin Spelt. Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Na afloop van de viering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog gezellig na te praten.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 31 mei 2019
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci2apostelen.nl

Boekenuitleen Olburgen

De boekenuitleen wordt gerund door een aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je welkom in het dorps huis in Olburgen. Maar ook elke vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur kun je daar terecht voor een boek of een dvd, een praatje, een kopje koffie of thee.

Heb jij nog een aantal (recente) boeken in de kast staan waarvan je denkt: wegdoen is jammer, maar ik heb ze gelezen en wat moet ik er nu mee? Inleveren bij de Boekenuitleen Olburgen kan altijd.

De afgelopen periode hebben we weer vele nieuwe exemplaren ontvangen:

H. Mankell	Italiaanse schoenen
Kader Abdolah	Spijkerschrift
Joyce Maynard	Een lang weekend
Andrea Rohloff	Verloren tijd
Santa Montefiore	Onder de ombu-boom
Jeroen Siebelink	Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony's Chocolonely
Paulien Cornelisse	Taal voor de leuk
John A. Lindquist	Wolfskinderen
Aminatta Forna	De paradox van geluk
Jo Nesbo	Macbeth
Hanni Munzer	In naam van mijn moeder
Sophie Kinsella	Shopaholic grijpt in
Arnaldur Indridason	Schemerspel
Len Deighton	Dossier Ipress
Thomas Blondeau	Het West-Vlaams versierhandboek

Activiteiten voor vrouwen

Woensdag 8 mei 2019:

Gezellig met een aantal dames naar Borculo. Borculo bruist en er is van alles te doen. Wij gaan in ieder geval het kristalmuseum bezoeken.

Zaterdag 15 juni 2019:

Al jaren een traditie: de fietstocht. Lekker de hele dag buiten, sportief op de fiets en lekker bijkletsen. En natuurlijk regelmatig een stop om te genieten van een bakje koffie/thee, een broodje en als afsluiting samen ergens eten. Nadere informatie over deze activiteiten komt in de nieuwsbrief.

Rooster

Er is een weekendviering op

4 mei, 19 mei, 2 juni, 8 juni
 16 juni, 30 juni

Diensten in de omgeving

29 mei: Hemelvaarts-viering in Steenderen om 19.00 uur

Misdienaar

4 mei, 8 juni

Lectoren

4 mei: Cilia Langenhof
 2 juni: Anke Pasman
 8 juni: Roland Jansen

Kosters

3 mei: Theo Damen
 4 mei: Joost Langenhof
 19 mei: Cilia Langenhof
 2 juni: Betsie Verhoeven
 7 juni: Theo Damen
 8 juni: Jan Baars
 16 juni: Joost Langenhof
 30 juni: Cilia Langenhof

Collectanten

4 mei: Joost Langenhof
 19 mei: Jan den Hartog
 2 juni: Erna Bosch
 8 juni: Jan Baars
 16 juni: Joost Langenhof
 30 juni: Theo Damen

Bloemversiering

27 april – 10 mei: Betsie en Nicole
 11 mei – 24 mei: Diny en Leonie
 25 mei – 7 juni: Thea en Gerda
 8 juni- 21 juni: Betsie en Nicole
 22 juni – 5 juli: Yvonne en Til

Dames- en herenkoor

Repetities: 7 mei, 14 mei, 21 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni

Gezongen vieringen: 4 mei, 19 mei, 2 juni, 8 juni, 16 juni, 30 juni

Tijdelijk theater van de lach

Toneelgroep Olburgen-Rha organiseert samen met de werkgroep, vele vrijwilligers en de Oranjestichting Olburgen-Rha twee toneelavonden in de schuur, Rhabergseweg 17 te Rha.

Op vrijdag 17 mei 2019 en zaterdag 18 mei 2019 is de schuur veranderd in een tijdelijk theater. Er wordt een klucht opgevoerd van Erik Bok: Alwéér vals alarm.

Het theater is geopend vanaf 19.00 uur. De entree is € 7,00 (inclusief een kopje koffie/thee). Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Neem wel een extra trui of vest mee. De voorstelling begint om 19.30 uur.

Intenties

4 mei: Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman, Geert - vader en moeder Pelgrom, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman

19 mei: Henk van Halen, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Herman en Bep Pasman, Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink 2 juni: Herman en Bep Pasman, Robert Vallen, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steeverink

8 juni: Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Bart Godschalk en Corrie Godschalk-Franken, Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Jan Wigman en Willy Wigman-Reijers

16 juni: Herman en Bep Pasman, Theo van Aalst, Gradus en Dinie Baars
 30 juni: Herman en Bep Pasman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Henk van Halen

Inleveren kopij

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
 Jaargang 7:
 Nummer 5: 27 mei 2019
 E-mailadres: jansenmts@planet.nl



H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223, b.g.g. 0575 452101/06 16066571
 Postadres: Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
 Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur in het Kerspel of M. Schut, 0575-452101
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Annie Alberink, Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci2apostelen.nl

Tussen Pasen en Pinksteren

Deze *Onderweg* is na Pasen bij u in de bus gevallen. We zijn onderweg naar Pinksteren. Dit jaar op 9 en 10 juni, dus dat duurt nog even. In ieder geval brandt iedere viering de nieuwe paaskaars weer. Na Pinksteren brandt deze alleen tijdens uitvaartvieringen.

Vrijwilligersdag 24 maart

Om 9.30 uur startte de dag met een Eucharistieviering met als voorganger pastor Baneke. Er waren maar liefst drie acolieten om te dienen. Dat was lang niet gebeurd. Tegenwoordig dient er meestal één of soms geen. Het koor zong Gregoriaans en de priester zong de pefatie ook in het Gregoriaans. Het Onze Vader werd in het Latijn gezongen. Aan het eind van de viering werden er twee groenten in het zonnetje gezet.



Allereerst de acolietengroep. Drie waren al op het priesterkoor. Uit de kerk kwamen er nog twee. Alleen Emma was niet aanwezig. De overige vijf: Eline, Milou, Sander, Marius en Rob (de laatste is onlangs gestopt maar hoorde er nog wel bij) kregen een roos met bedankkaartje en een warm applaus van de aanwezigen. Ook de bezoekgroep werd naar voren gevraagd. Alle dames zaten in de kerk. Ook zij kregen een roos met kaartje en applaus. De dames van de bezoekgroep zijn: Diny, Hilda, Mia, Maria en Annie. In



het Kerspel stond de koffie met cake klaar en alle vrijwilligers met hun partners togen hier naar toe. Na de koffie was er gelegenheid om een fotospeurtocht in de kerk te doen. Daar maakten velen gebruik van in kleine groepjes. Het was af en toe nog best pittig. Vooral als de foto een detail van iets liet zien. Uiteindelijk hadden de meeste groepjes alle antwoorden goed. Dus bijna allemaal de eerste prijs: De eer. Er werd gezellig geborrelt en genoten van broccolisoup en groentesoep. Er werden ook broodjes gehaktbal geserveerd. Om half twee vertrok ieder tevreden en voldaan naar huis. De organisatie, locatieraad en pastoraatgroep, kan weer terugzien op een geslaagde bijeenkomst.



Anders Vieren 5 mei

Op Bevrijdingsdag is er een Anders Vieren viering. Het thema is: **Leven in**

vrijheid en vrede. We denken na over de betekenis van in vrijheid en vrede leven. Dit is niet zo vanzelfsprekend. De ouderen onder de parochianen herinneren zich de Tweede Wereldoorlog, waarin de vrijheid ver te zoeken was. Ook in deze tijd is er veel onvrede en onvrijheid in de wereld. Mensen zijn weinig verdraagzaam en de 'ik' cultuur groeit. Oorlogen om grondstoffen en macht worden over de rug van weerloze burgers uitgevochten. Het is dan wel voor ons Nederlanders Bevrijdingsdag, maar dat is lang niet voor iedereen zo. In de viering gebruiken we afbeeldingen om het thema kracht bij te zetten. Ook eren we Maria, de koningin van de vrede, in deze meimaand waarin we altijd extra tot haar bidden. We brengen Maria een bloemengroet en daarvoor kunt u een bloem uit de tuin meenemen. Voor mensen die geen tuin hebben zullen er bloemen aanwezig zijn.

Pinksteren oecumenische dienst in het Plantenbos

Op Eerste Pinksterdag 9 juni om 10.00 uur is er een openluchtdienst in het Plantenbos.

Het zal de laatste keer zijn dat dominee Fini van Zoelen hieraan meewerkt. Zij gaat een week later met emeritaat. De voorbereidingen voor de dienst zijn nog niet gestart, maar het thema ligt natuurlijk voor de hand. Het zal draaien om de H. Geest. Prachtig om dit buiten te doen. Laten we hopen dat de weergoden meewerken.

We schuiven weer naar achter

Langzaam maar zeker wordt het in het voorste deel van de kerk weer leger en verschuift de bezetting naar achteren. Vooral aan de kant van het Maria altaar. Jammer voor de voorgangers die eerst lege banken zien en dan pas kerkgangers.

Familieberichten

Op 30 maart is overleden **Hendrikus Theodorus Alfonsius Wieggers**. Henk werd 75 jaar. De oecumenische uitvaartdienst vond plaats in Baak waar Henk geboren is. Hij is begraven op de algemene begraafplaats in Steenderen. Op 1 april is overleden **Hendrikus Johannes Maria van Ussen**. Henk is 82 jaar geworden. Het afscheid vond in besloten kring plaats.

Koffiedrinken

Op zondag 5 mei en zondag 2 juni staat na de dienst de koffie klaar in het Kerspel.



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris, 452535.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Openingstijden parochie-secretariaat ingekort

De komende maanden is de openingstijd van het parochie-secretariaat van 10.00 - 10.30 uur op de donderdagochtend.

M.O.V. blij met basisschool De Garve

Op 10 maart was er weer een oecumenische viering met de plaatselijke basisschool. Het thema was "WATER, bron van het leven". In de kerk hingen zogenaamde "elfjes" over water, dat zijn gedichten van 11 woorden. De makers waren de kinderen van groep 3/4 en groep 5/6. Ook de leerlingen van groep 7/8 lieten zich niet onbetuigd, want zij gaven sfeervol de problemen rondom water op de wereld weer op een zogenaamd "moodboard". Kinderen van groep 1/2 zongen over drie druppels water. Anita Geerders van onze M.O.V. heeft op uitnodiging van de school in de viering verteld over de vastenactie "Water verandert alles". Hier was ook een collecte voor. Die leverde € 239,54 op. Namens M.O.V. hartelijk dank.

Onze kerk in de toekomst

Naar aanleiding van berichten in de media over nog heel veel komende kerksluitingen heeft de locatieraad enkele avonden belegd met parochianen. Daaruit bleek de grote betrokkenheid voor de aanstaande problematiek bij de aanwezigen. Er was veel zorg over het voortbestaan van onze kerk. Over een van de initiatieven, een enquête, leest u op deze pagina meer. De uitslag geeft weer hoop, maar als kanttekening willen we maken dat b.v. niemand zich heeft aangemeld voor de kerkopenstellingen op de dinsdag- en donderdagmiddag. We hebben daarvoor eigenlijk te weinig mensen. Kijkt u nog eens in uw agenda of u nog een plaatsje vrij hebt, al is het

misschien maar één of twee keer per seizoen. Ook was er een roep om een gezellige avond voor vrijwilligers. Nou die komt er in ieder geval, maar pas als de feestelijkheden van 100 jaar oranje vereniging voorbij zijn.

De locatieraad

Enquête Sint Willibrorduskerk

Eind 2018 zijn er enkele bijeenkomsten georganiseerd in Vierakker, om te kijken naar de toekomst van de Willibrorduskerk in Vierakker. Op een van die bijeenkomsten, werd er een plan geopperd om een enquête te houden onder alle parochianen over de functies in en om de kerk, waarbij veel vrijwilligers nodig zijn. Bijvoorbeeld vieringen voorgaan, zang, openstelling, onderhoud van het kerkgebouw, tuin, kerkhof en nog zoveel andere nuttige zaken.

Spontaan ontstond een werkgroep van vijf personen, deze maakte een overzicht van alle functies.

In januari, tegelijk met de Actie Kerkbalans, werden brieven met de enquête rondgebracht.

Hartelijk dank aan de mensen, die deze taak erbij namen.

Op dat functieoverzicht kon iedere parochiaan zien, wat en wie er allemaal nodig is/zijn om een parochie-gemeenschap in stand te houden. Minstens 35 enveloppen kregen we terug, met een aantal positieve reacties van mensen, die zich aanmeldden voor enkele functies. Daarvoor onze hartelijke dank. Deze mensen zullen persoonlijk uitgenodigd worden, wanneer zij nodig zijn. Dat kan al binnenkort zijn, maar het kan ook even duren, dat ligt aan welke functie het is.

Als het een functie betreft, waarbij uitleg nodig is, dan willen we de nieuwe mensen samen uitnodigen met de mensen, die

deze functie al vervullen, denk hierbij aan lector/lectrice, voorganger, oecumene. Helpers bij versieren, schoonmaken, klussen e.d. worden opgeroepen, wanneer zij nodig zijn.

Natuurlijk zijn we de mensen, die zich al langer inzetten voor onze kerk, erg dankbaar, we blijven op hun hulp rekenen en we hopen, dat zij dit werk nog lang willen blijven doen.

Kindernevendiensten

Deze periode zijn er kindernevendiensten op zondag 19 mei en zondag 16 juni, beide keren om 10.00 uur tijdens de Woord- en Communieviering.

Openluchttheater

Theater in de Open Lucht bevordert de samenhang van Vierakker-Wichmond.

Vierakker en Wichmond die samen als tweelingdorpen verbonden zijn, staan erom bekend dat er veel te doen is. Niet alleen is er een bloeiend verenigingsleven, sportactiviteiten en kroegleven, maar er is ook het Oranjecomité dat ieder jaar eind augustus, rond de verjaardag van oudkoningin Wilhelmina, de Oranjefeesten organiseert. Die feesten duren een hele week. Er is altijd een fietspuzzeltocht, waar ongeveer het halve dorp aan mee doet, er zijn avonden voor de ouderen, middagen voor de jeugd, nachten voor de doorzakkers, vogelschieten en ringsteken en als klap op de vuurpijl is er ieder jaar de optocht waarvoor de diverse straten en buurten een versierde wagen maken. Dit jaar bestaat de Oranjevereniging 100 jaar en dat zal gevierd worden. De voorbereidingen voor de festiviteiten zijn al een jaar of wat geleden begonnen. Het resultaat is 'Theater in de Open Lucht'. Een toneelstuk dat zowel fictief als waarheidsgetrouw verslag doet van de historie van de dorpen.

Het is groots opgezet. Er doen heel veel mensen aan mee. Niet alleen zijn er wel 60 spelers die onder leiding van regisseur Ernst ter Linden ijverig aan het repeteren zijn, maar er zijn ook veel ondersteunende groepen. Zo is er een decorgroep, een groep die het feestterrein versiert, een kledinggroep, een cateringgroep, een koor en muziekgroep en een PR groep. Inderdaad het halve dorp doet mee en straks zal de andere helft van het dorp komen kijken. Dit geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Iedereen die je spreekt informeert wat de ander doet en het dorp gonst van de bedrijvigheid. Waar twee kleine dorpen groot in kunnen zijn!

Dames- en Herenkoor Olburgen

Begonnen als mannenkoor

Volgens het jubileumboek *1000 jaar Olburgen* zal er wellicht al vanaf 1783 een koor hebben bestaan in de voormalige schuurkerk. In ieder geval is bekend dat het huidige koor is begonnen als mannenkoor en dat in 1920 Harrie Smeets, hoofd van de lagere school, dirigent werd. Het was in 1942 dat hij werd opgevolgd door Jan van Stokkum. Dit was een beroepsdirigent uit Bussum, die naar Olburgen kwam om de verplichte tewerkstelling in Duitsland te ontlopen. Pastoor Mentink zorgde ervoor dat hij werd benoemd tot koster en dirigent, zodat hij vrijstelling kreeg vanwege onmisbaarheid. In 1963 werd het koor uitgebreid met de eerste dames.

Het koor nu

Het koor bestaat uit 20 leden uit Olburgen, Rha, Steenderen, Drempt en Baak en wordt al ruim 12 jaar geleid door Jan Visser. Hij is zowel organist als dirigent.

Het koor zingt trouw bij de vieringen in Olburgen en heeft ook verschillende keren in andere kerken gezongen, zoals in Zutphen, Baak, Doesburg en Ermelo. Elk jaar wordt het Ceciliafeest gevierd. Het ene jaar is dat met koffie en een drankje, het andere jaar wordt er door enkele leden van het koor een bijzondere activiteit georganiseerd.

Bij het koor hebben de vrouwenstemmen de overhand, want er zijn slechts 2 mannen lid. Gelukkig is er 1 dame, die de tenorpartij zingt en 2 dames die de basstem zingen.



Er wordt met heel veel plezier gezongen en men is van plan, dat nog een tijdje vol te houden.

