

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 8 - nummer 2



In dit nummer o.a.
Collegetour



Pelgrimstocht



In de spotlights
Riet Niesink



Inhoud

Jaargang 8, nr. 2

Colofon	2
Van de pastores / parochieavond	3
Workshop bloemengroep / kosterdag / jubilarissen	4
Van de bestuursafdeling / parochieavond	5
PCI / Bezinningsmail	6
Kerkbalans	7
150 jaar Olburgen / extra platformavond	8
In de spotlights: Riet Niesink	9
Ramses Shaffy / Jakobus	10
Parochiële pelgrimstocht	11
Hoe de kerk de toekomst heeft / De Passie / lezingenrooster	12
Bijlage vieringschema	13
Vieringschema	14
Kids & Teens	16
Uit de geloofsgemeenschappen	
Zutphen	18
Brummen	19
Joppe	20
Lochem	21
Vorden	22
Borculo	23
Ruurlo	24
Hengelo	25
Keijenborg	26
Baak	27
Drempt	28
Olburgen	29
Steenderen	30
Vierakker	31
Onze Koren: Feeling	32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 3: 28 februari 2020

betreft periode 7 maart t/m 26 april 2020

Inleveren kopij tot 7 februari 2020

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**
Email: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving en realisatie: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Actie Kerkbalans pag. 7

Een gelukkig 2020!

Zo'n drie weken geleden wensten we elkaar een gelukkig 2020. Die goede wensen worden meestal voorafgegaan door een terugblik op het voorbije jaar. Kijken we naar het nieuws dat dagelijks via de krant tot ons komt, dan zal voor velen het geluk vaak ver te zoeken zijn geweest. Wat in 2019 voor u persoonlijk pijnlijke en droevige, maar ook gelukkige of verheugende gebeurtenissen zijn geweest, komt niet in de krant. Die herinneringen, die u meer raken dan de grote dingen die buiten u om gaan, zijn voor de massa meestal niet interessant. De mengelmoe van lief en leed en van voor- en tegenspoed nemen we mee als we onze medemens een *Gelukkig Nieuwjaar* wensen. In die wens spreken we uit dat diep in ons hart een groot verlangen leeft naar veiligheid en geborgenheid. Wij verlangen naar mensen die behoedzaam met ons omgaan, bij wie we hulp vinden en die met ons meevoelen. Wij zijn op zoek naar mensen met een hart. En waar zouden we die mensen beter kunnen vinden dan in onze parochiegemeenschap? Misschien vindt u ze in de vieringen in onze parochiekerken, tijdens het kopje koffie na een viering of bij de pelgrimstocht "Onderweg met de twaalf apostelen", die in april wordt gehouden en waarover u in dit nummer van *Onderweg* kunt lezen.

Gerrit te Vaarwerk

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart 06 103 19 638

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

P.H.M. (Paul) Seesing, vicevoorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giessen, secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille communicatie



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
tel. 06 53 21 40 17
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg

pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen

pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

Mieke Degen, Petra Hulman en Magda van Ommen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
Tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Email: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
Tel.: 06 44902208
Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam,
parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
Email: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,
parochiemedewerker, tel.: 06 11178334
Email: m.storteler@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie

Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610
Email: g.spekkink@12apostelen.nl

Dankbaar het nieuwe jaar in

Tot mijn verrassing kreeg ik op het artikeltje over mijn gezondheid in de vorige *Onderweg* veel positieve, warme en liefdevolle reacties. Dank daarvoor! In dat artikeltje schreef ik dat ik dankbaar ben voor wat ik nog kan betekenen voor de parochie: het glas is half vol. Nu, nog een beetje aan het begin van het nieuwe jaar, wil ik wat mijmeringen over dankbaar zijn hierover met jullie delen.



Klagen of dankbaar zijn

Soms staan wij mensen ons eigen geluk en dat van anderen in de weg, omdat wij denken dat het altijd beter kan. De vakantie te kort, het weer te regenachtig, het salaris of de AOW te laag, de BTW te hoog, de trein te laat, het kabinet te slap, de rij voor de kassa en in de file te lang, de burens te luidruchtig en de straat te onveilig. Ook in onze parochie kunnen we er wat van: te weinig vrijwilligers, jongeren en vieringen, teveel "dictaten van bovenaf" en de communicatie laat te wensen over, om maar eens wat te noemen. Nu ga ik niet zedenprekerig schrijven dat we maar dankbaar moeten zijn voor alles wat we tegenkomen in het leven, maar als klagen en ontevreden zijn een levenshouding wordt, missen we een heleboel in ons bestaan. Verschillende onderzoeken tonen aan dat een levenshouding van dankbaarheid een belangrijke factor is voor het ervaren van geluk en geestelijke, lichamelijke en spirituele gezondheid.



De bijbel en dankbaarheid

Maar hoe kunnen wij mensen dankbaar zijn als het leven om ons heen lijkt in te storten? Je partner of jijzelf wordt ernstig of langdurig ziek, je geliefde overlijdt, je kind raakt in grote problemen, je bent eenzaam, je raakt je baan kwijt: redenen genoeg om juist óndankbaar te zijn.

Ook in de Bijbel wordt veel geleden en als gevolg daarvan geklaagd. Het volk Israël klaagt over haar lot in ballingschap. De profeten, vaak boodschappers van het slechte nieuws, beklagen zich regelmatig bij God. Er is zelfs een heel Bijbelboek met de naam "de klaagliederen van Jeremia" en zo'n 40 van de 150 psalmen zijn "klaagpsalmen", liederen waarin wordt gerouwd en geklaagd om het zo moeilijke leven. Toch is de basisboodschap in de Bijbel: "wees dankbaar". Ondanks de zorgen en het lijden kiezen Bijbelse personen ervoor om God te danken voor wat zij wél hebben. Zij danken God voor zijn nabijheid, troost en de steun, vooral in moeilijke tijden. Jezus dankt bij alles wat hij doet eerst zijn Vader. Paulus roept in bijna al zijn brieven op tot dankbaarheid en noemt ondankbaarheid – ondanks moeilijke omstandigheden – zelfs een zonde. Tot slot: we zijn in het 'Jaar van de Eucharistie' en u weet wat het woord Eucharistie betekent: dankzegging. Kortom: dank God en elkaar voor wat je wél hebt.

Oefenen in dankbaarheid als voornemen voor het nieuwe jaar

Kun je er dan voor kiezen om dankbaar te zijn? Ik denk het wel. Het gaat er niet om de problemen en moeilijkheden die je hebt, weg te drukken of te bagatelliseren, net te doen of je gelukkig bent terwijl je je eigenlijk diep treurig voelt. Daar word je alleen maar óngelukkig van. Wat mij helpt is dankbaarheid te zien als een vorm is van eerbied, van waarderen van wat ik heb. Daarin kun je oefenen. Door te zoeken naar dingen en mensen die hoop en troost bieden. Door je te verwonderen over de natuur. Bijvoorbeeld door je te realiseren dat we op de schouders van anderen staan, die voor ons de weg baanden. Door je zeer bewust te zijn van



de goede dingen en vooral de warmte en vriendschap van mensen om je heen. Bovenal: oefenen in het vertrouwen dat God er is als je hem nodig hebt. Dat maakt het glas steeds weer half vol.



Oefent u mee? Ik wens u, namens de parochiemedewerkers, de diakens en mijn collega – pastores een gezond, gelukkig, gelovig en vooral dankbaar 2020!

Jaap van Kranenburg,
pastoraal werker

Een leven vanuit de eucharistie

Het pastoraal team organiseert een parochieavond met pastoor Harry Scheve.

In het kader van het 'Jaar van de Eucharistie' en vanwege zijn aanstaande jubileum 25 jaar priesterschap zal pastoor Scheve geïnterviewd worden én kan het publiek hem vragen stellen.

Donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur - in 'Ons Huis' Beukenlaan 30 in Hengelo Gld.

Noteer de datum!

Zie de informatie op pagina 5.

Groene creatieve vingers....

Workshop 'Schikken bij de Advent'

Uit bijna alle geloofsgemeenschappen zijn op 22 november jl. dames naar Steenderen gekomen. Het is al voor het vijfde jaar op rij dat de verschillende bloemschikgroepen uit de parochie elkaar treffen voor een workshop. Dit keer in Het Kerspel. Het enthousiasme is groot en de belangstelling groeiend. Gerda Vredegoor en Annie Borgonjen hebben alles uitstekend voorbereid met coördinator Christien te Stroet: schalen, lichtjes, standards, oase, lint, draad etc. Voor ieder kerkgebouw is er een standaard met vier lichtjes of kaarsen beschikbaar als basis voor een adventsschikking. In het midden een amaryllisbol om de verwachting richting Kerst te symboliseren. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, een extra schikking te maken voor de Mariakapel of thuis.



Terwijl de gastvrouwen nog gauw even hun meegebrachte boterham naar binnen werken komen de eerste deelnemers binnen met allerhande groen, messen en tangen. Al snel vult de ruimte zich volledig. De begroeting is hartelijk, de koffie is bruin en de geloofsgemeenschap Steenderen heeft voor speculaas gezorgd. Voor de meeste dames is het een leuk weerzien. Parochiemedewerker Gerry Spekkink geeft de aftrap met een terugblik op de verbeelding bij Allerzielen. Vorig jaar was dat het thema van de parochiële workshop. In Vorden en Borculo is daar dit jaar nog eens extra aandacht aan besteed. Na nog een inleiding over de Advent en een gedicht geeft Gerry het woord aan Christien. Zij neemt de deelnemers met een voorbeeldschikking mee in de symboliek rondom Advent. En daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan! Het is gezellig werken en in no time zijn de prachtigste adventsstukken te bewonderen. Na het opruimen wordt nagepraat onder het genot van nog een kopje koffie of thee en worden vervolgspraken gemaakt. Want tradities zijn er om aan vast te houden. Daarom hebben we op 27 december twee van onze parochiekerken in kerstseer bezocht: in Hengelo en in Keijenborg. Doel: elkaar inspireren op het gebied van kerstversiering. De volgende jaarlijkse workshop zal plaatsvinden op vrijdag 28 augustus 2020 in Keijenborg rondom het thema "verbondenheid". Het was weer een geslaagde middag! Met dank aan de dames van de bloemengroep Steenderen.
Christien te Stroet, coördinator liturgische bloemschikgroepen
Gerry Spekkink, parochiemedewerker

Jubilarissen

Op 1 juni 2007 kwam pastoraal werker **Jaap van Kranenburg** in dienst bij het toenmalige Parochieverband Graafschap Zutphen. Om tot een goede opbouw te komen voor een fusie van twaalf parochies begon Jaap als opbouwwerker. De nieuwe parochie ging per 1 januari 2010 van start. In december was het dus 12,5 jaar geleden dat Jaap bij ons in dienst kwam en dit jubileum hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Collega's van het breed parochieel team, parochiebestuur en secretariaatsmedewerkers waren aanwezig om Jaap te feliciteren met dit 12,5-jarig jubileum. Niet alleen Jaap werd in 'het zonnetje gezet' met bloemen en een cadeaubon maar ook **Mieke Degen**, administratief medewerker. Mieke kwam in juli 2006 in dienst van de parochie Emmanuel/H. Johannes de Doper in Zutphen en was dus al in januari 2019 12,5 jaar in dienst van onze parochie. Mieke werd volledig verrast met bloemen en cadeaubon. Hierop had ze niet gerekend. Last but not least werd tijdens deze feestelijke bijeenkomst ook **Günther Oude Groen** alsnog gefeliciteerd en verrast met een cadeau. Günther is al op 8 maart 2003 gewijd als diaken en benoemd in de parochie Borculo. Zijn 12,5 jarig jubileum was in 2015 'vergeten'. Het parochiebestuur wilde dit graag goedmaken door een cadeau aan te bieden. Het was een feestelijke, verrassende en harmonieuze bijeenkomst.

Kostersdag

Op zaterdag 7 december 2019 hebben Theo IJsseldijk en Jos Lohuis uit Steenderen deelgenomen aan de diocesane Kostersdag in Utrecht. 120 kosteren uit ons aartsbisdom waren naar de Domstad gekomen waar begonnen werd met een eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal met voorganger kardinaal Eijk. Daarna was er een gezamenlijke lunch en vervolgens gaf mgr. Woorts een toelichting op het 'Jaar van de Eucharistie', waarin hij ook op taken van de koster inging. Tot slot was er een wandeling door Utrecht naar plekken die van belang zijn voor de kerk en het aartsbisdom in het bijzonder. Indrukwekkend was vooral het bezoek aan het Joods Monument, vlakbij het Spoorwegmuseum. Zeker de moeite van het bezoeken waard was, lopend via de Maliebaan, de begraafplaats St. Barbara waar meerdere aartsbisschoppen en pastoors zijn begraven. Ook zijn er oorlogsgraven, zigeunergraven, Poolse graven en graven van bekende personen te vinden. Het was een zeer geslaagde dag waarbij de kosteren ruim de tijd kregen om over en weer ervaringen en verhalen uit te wisselen.



Mgr. Woorts geeft uitleg bij het Joods monument in Utrecht. Het is een gedenkteken voor de ruim 1600 Joodse slachtoffers uit Utrecht van de Tweede Wereldoorlog, die vanaf deze plek werden gedeporteerd. Slechts 400 van hen keerden terug.



VAN DE BESTUURSTAFEL

Kerstmis 2019 ligt achter ons. Mooie vieringen, mooie gezangen, lichtjes in versierde bomen maar vooral het licht dat door de geboorte van het Jezuskind tot ons werd gebracht. Het licht dat je je naaste kunt geven, het licht dat je in allerlei activiteiten kunt overdragen aan de ander. Laten wij in het nieuwe jaar 2020 het licht in de parochie HH. Twaalf Apostelen laten schijnen. In een grote parochie met veel parochianen in veertien geloofsgemeenschappen is saamhorigheid met elkaar in het geloof van onze kerk een dankbaar goed. Met elkaar kunnen en willen we een eenheid zijn en geloof hebben in elkaar. Het jaar 2019 was voor het parochiebestuur een enerverend jaar. Door ziekte van de pastoraal werkers stond de pastoor er alleen voor. Op pastoraal gebied waren de diakens en parochiemedewerkers een grote steun. Op bestuursniveau werd de pastoor bijgestaan door het parochiebestuur. Het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2019-2022 dat ingezet was door de pastoraal werkers moest voltooid worden en gecommuniceerd met de locatiebestuurders. Binnen het bestuur vonden er wisselingen plaats. De ad-interim vicevoorzitter Theo Lam werd in mei opgevolgd door Paul Seesing die echter al benoemd was als bestuurslid. Ton Vos werd de nieuwe penningmeester als opvolger van Gerard Stolwijk. Het bestuur is echter nog niet op volle sterkte. De portefeuilles communicatie en personeels- en vrijwilligersbeleid wordt door één bestuurslid ingevuld en wij zijn er nog niet in geslaagd het bestuur uit te breiden. In november 2019 legde echter de penningmeester zijn functie onverwachts neer. Dit werd door het parochiebestuur zeer betreurd maar zij respecteert deze beslissing. Inmiddels is door het bisdom Gerard Stolwijk als ad-interim penningmeester benoemd. Het zoeken is nu naar een nieuwe penningmeester. Het nieuwe jaar 2020 gaan wij vol goede moed in. Het werkplan behorende bij het beleidsplan 'Onderweg Groeiend in Geloof', zal ten uitvoer worden gebracht. Communicatie naar de veertien geloofsgemeenschappen zal middels bezoeken aan de locaties een duidelijker beeld geven wat er leeft in de parochie en wat de knelpunten en onduidelijkheden zijn. De parochianen zullen op de twee parochieavonden in januari 2020 'bijgepraat' worden over de toekomst van onze parochie HH. Twaalf Apostelen.

Het parochiebestuur wenst alle parochianen een vertrouwensvol 2020.

Ineke Peters, secretaris

Een leven vanuit de eucharistie

Collegetour in de HH. Twaalf Apostelen op donderdag 12 maart 2020 in Ons Huis in Hengelo Gld

Collegetour: kent u dat programma? Het gaat als volgt: een spraakmakende gast wordt ontvangen door een zogenaamde moderator, zeg maar gespreksleider. Deze interviewt de gast en laat het publiek vragen stellen. Wij zijn van plan een beetje leentjebuurt te spelen want er zijn twee belangrijke gebeurtenissen in onze parochie dit jaar: het is het 'Jaar van de Eucharistie' én onze pastoor is dit jaar 25 jaar priester. Daar komt nog bij dat pastoor Scheve met enige regelmaat in onze persoonlijkere gesprekken ons toevertrouwt hoe belangrijk de eucharistie voor hem is. Beter gezegd: onze pastoor leeft vanuit de eucharistie. Dat vraagt om verheldering en dus is onze gast de jubilerende pastoor Harry Scheve.

Leven vanuit de eucharistie. Wat betekent dat eigenlijk? Als je zegt dat je leeft vanuit de eucharistie, dan is dat nogal wat! Het maakt nieuwsgierig, prikkelt en nodigt uit tot vragen over de eucharistie, en over de ervaringen van onze pastoor. Wellicht roept het ook vragen op over hoe wij zelf de eucharistie beleven, wat de kerk ons daarover leert (dus hoe het zou moeten met die beleving), en waar al die rituelen vandaan komen die gebruikt worden. Zomaar wat onderwerpen, maar hoe de avond er uit zal zien is aan u! U mag vragen stellen, ook persoonlijke over zijn priesterschap, u mag de pastoor (vriendelijk) aan de tand voelen en de pastoor zal antwoorden of korte colleges geven, afhankelijk van de vragen. De moderator (wie dat wordt is nog niet bekend) zal naast interviewen alles in goede banen leiden en ik denk dat we een geweldige, maar vooral interessante, diepzinnige avond zullen beleven. Komt allen!

Jaap van Kranenburg, pastoraal werker



Armoede, sociale uitsluiting en kinderen!

In een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) las ik dat een derde van de mensen die in armoede verkeren nog kind is. We denken bij armoede vaak aan gebrek aan geld: niet kunnen kopen wat je graag wilt of wat noodzakelijk is. Maar wat verstaan we in Nederland officieel onder armoede? Het SCP hanteert de volgende definitie. "We spreken over armoede als iemand langere tijd te weinig geld tot z'n beschikking heeft om goederen en voorzieningen te kunnen betalen die in onze samenleving noodzakelijk zijn". Deze definitie moet altijd worden gezien in de context waarin iemand leeft. In ontwikkelingslanden en Oost-Europa is de uitkomst van de definitie anders dan in Nederland.

In ons land kennen we twee vormen van armoede. Allereerst spreken we van armoede als je niet kunt voorzien in de basisbehoeften voor een sober leefniveau. Als je geen geld hebt voor de wekelijkse boodschappen en kleding en voor de verplichtingen die samenhangen met wonen, dan kun je niet in de basisbehoeften voorzien en is hulp dringend noodzakelijk. Gelukkig kennen we de Algemene Bijstandswet die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Naast het niet kunnen voorzien in deze basisbehoeften is het ontbreken van de mogelijkheid tot sociale participatie een tweede vorm van armoede. Wanneer een kind – door het ontbreken van geld voor een cadeautje – geen verjaardagsfeest kan geven of bijwonen bij een vriendje of vriendinnetje en ook wanneer er geen geld is voor het lidmaatschap van een sportvereniging, spreken we van armoede met sociale uitsluiting tot gevolg. Ook als een kind niet kan beschikken over een iPad of andere voor het onderwijs noodzakelijke hulpmiddelen gaat het om armoede. Was het enkele jaren geleden nog niet gebruikelijk om op de basisschool over een iPad te beschikken, tegenwoordig is dat wel zo. Deze hulpmiddelen zijn noodzakelijk om kinderen, en dus ook arme kinderen, de mogelijkheid te geven volop aan het onderwijs deel te nemen. Een hoog opleidingsniveau biedt meer kansen op de arbeidsmarkt en op een goed inkomen. Natuurlijk heeft het goed kunnen leren te maken met talent en een bij de geboorte meegekregen aanleg, maar sociale uitsluiting en het met een slecht gevulde maag op weg gaan naar school zijn even belangrijk voor de ontwikkelingskansen van kinderen.

In de hierboven genoemde publicatie van het SCP staat een passage over het effect van armoedebestrijding. Uit een langjarig onderzoek blijkt dat 93% van de kinderen die in 1985 in armoede verkeerden in 2010 als jongvolwassene de armoede ontgroeid was. In de publicatie stond dan ook: "Ook als je als een dubbeltje geboren bent, kun je best een kwartje worden." Uit het onderzoek volgt echter ook dat 7% van de arme kinderen 25 jaar later nog steeds in armoede verkeert. Maar armoedebestrijding helpt wel degelijk. Het is de taak van de Caritas het percentage van 93% naar honderd te tillen, of – zo u wilt – het percentage van 7% terug te brengen naar nul. We kunnen dat niet alleen. De overheid is de eerstverantwoordelijke voor het opheffen van armoede en we mogen de politiek daarop aanspreken. Een structurele oplossing zoeken voor het armoedeprobleem ligt niet direct in de taakstelling van de Caritas, maar waar we armoede en sociale uitsluiting van kinderen kunnen voorkomen doen we dat met alle liefde.

Bij het schrijven van deze bijdrage voor Onderweg was mij de opbrengst van de verschillende kerstcollectes voor de Caritas nog niet bekend. Uw bijdragen blijven van harte welkom en krijgen een goede bestemming. Dat verzeker ik u.



Theo Venneman, voorzitter PCI HH. Twaalf Apostelen

Veertig dagen op weg naar Pasen

Bezinnend onderweg naar Pasen

Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte.

Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem.

Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen. Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

Bezinningsmail

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 26 februari tot en met 13 april, willen wij: ds. Eveline Struijk, predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werker van de parochie HH. Twaalf Apostelen, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Geef u dan op bij www.12apostelen.nl. Bij doorklikken op de link "Oikomeeachterhoek" (onderaan de voorpagina), vindt u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.

Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 26 februari krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons. Hebt u geen computer / e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van Marga Engelage en Eveline Struijk



Grijp je kans, houd de Kerk in balans

Velen van u hebben het afgelopen jaar - en vele jaren daarvoor - meegedaan met de Actie Kerkbalans. Uit de reacties vanuit de parochie kunnen we opmaken dat ook het afgelopen jaar weer veel gegeven is. Namens alle geloofsgemeenschappen hartelijk dank daarvoor. We zijn ook blij en trots dat wederom vele vrijwilligers actief hebben meegeholpen de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.

En nu kijken we vooruit naar het nieuwe jaar 2020. Op 21 oktober jl. waren vrijwilligers bij elkaar om te evalueren maar vooral om zich voor te bereiden op het komende jaar. Ze luisterden naar elkaars verhalen en lieten zich aansteken door elkaars enthousiasme. Een aantal geloofsgemeenschappen is al uiterst creatief bezig met de werving. In het gesprek dat ze met elkaar hadden kwam een mooi nieuw thema naar voren wat we graag met u delen:

Grijp je kans - Houd de Kerk in balans.

Een thema waar veel over te zeggen is. Op de eerste plaats weten we allemaal dat onze kerk moeilijke tijden doormaakt. Steeds minder mensen vinden de weg naar onze kerken. Juist daarom is het goed om te investeren. Niet alleen in de gebouwen maar vooral in voldoende activiteiten waarin mensen zich kunnen vinden. Ons pastoraal team is samen met de geloofsgemeenschappen bezig de pastorale nabijheid ter plaatse verder uit te bouwen. Werken aan omzien naar elkaar. Aan ontmoeting en leefbaarheid binnen de gemeenschap, waarbij we gevoed worden vanuit ons geloof. Op de tweede plaats kost het onderhoud aan gebouwen veel geld. Dus om onze kerken "in balans" te houden hebben wij uw hulp en steun nodig. Onze kerk doorgeven aan onze toekomstige generatie is en blijft een belangrijke doelstelling.

Pastoor Harry Scheve



Grijp je kans - Houd de Kerk in balans!

Onder dit motto gaat de Actie Kerkbalans in januari 2020 weer van start!

Onze geloofsgemeenschappen in balans houden is geen simpele opgave, temeer omdat de balans hier niet bestaat uit twee 'gewichten' maar uit veel meer; denk daarbij aan voldoende kerkgangers, vrijwilligers, voorgangers, gebouwen en geldelijke middelen. Daarnaast is de vitaliteit van de gemeenschap nog een belangrijk 'balans'-gedeelte, dat zich wat minder gemakkelijk laat wegen.

Ook in het afgelopen jaar hebben heel veel van u weer een bijdrage geleverd aan de Actie Kerkbalans. En vaak al vele jaren lang! Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn u daar zeer erkentelijk voor. In oktober zijn de vrijwilligers bij elkaar geweest in een voorbespreking over de activiteiten rond de Actie Kerkbalans om deze in hun geloofsgemeenschap in gang te zetten. Met hulp van velen lukt het toch elk jaar om een mooi bedrag op 'papier' te krijgen. Veel dank is verschuldigd voor uw inzet. Onderstaand treft u een overzicht aan van onze ontvangsten en de uitgaven die noodzakelijk zijn om onze parochie te laten functioneren. (Alle bedragen x € 1000,-)

Overzicht van ontvangsten en uitgaven:

Ontvangsten:	2018 (werkelijk)	2020 (begroot)
Kerkbijdragen (Actie Kerkbalans)	364	345
Overige bijdragen	223	156
	-----	-----
Totaal ontvangsten parochianen	587	501
Opbrengsten bezittingen/beleggingen	326	385
Opbrengsten begraafplaatsen	155	89
	-----	-----
Totaal ontvangsten/opbrengsten	1068	975
Uitgaven:		
Personeelskosten	352	352
Kosten onroerende zaken	317	317
Kosten erediensden	53	53
Kosten pastoraat	59	59
Bijdragen aan derden	132	132
Beheerskosten	80	81
Kosten begraafplaatsen	30	34
	-----	-----
Totaal uitgaven	1023	1027
Opbrengst minus uitgaven	45	-/52

Zoals u zelf kunt constateren wordt het jaar 2020 begrotingstechnisch niet simpel, we dreigen tekort te komen! Nog steeds geeft de Actie Kerkbalans een belangrijke bijdrage aan onze dekking van de kosten. Wel valt te constateren dat de bijdrage aan de Actie Kerkbalans jaarlijks met circa € 20.000,- terugloopt. Er is dus echt 'werk aan de kerk' om financieel voor elkaar te zorgen. Een moeilijke opgave, maar we willen wel graag, in welke vorm dan ook, kerk blijven, Eucharistie kunnen vieren of vieringen in een andere vorm kunnen houden. 'Grijp je kans - Houd de Kerk in balans!' is voor ons allen een uitdaging, die wij, als parochie graag in 2020 willen aangaan. Namens het pastoraal team en het parochiebestuur, nogmaals, dank voor uw inzet en bijdrage.

Huub Winkeler, bestuurslid

Extra platformavond

Op donderdag 12 december jl. was er in het Dorpshuis De Horst in Keijenborg een extra platformavond over het nieuw te bouwen parochiële diensten-centrum in Zutphen, dit naar aanleiding van de reacties op het door Herman Heuver op de platformavond van 31 oktober 2019 gepresenteerde ontwerp. De leden van de locatieraden, pastoraatgroepen, P.C.I. en het breed parochieel team voelden zich destijds door de (bouw)plannen overvallen, vooral ook omdat er die avond geen gelegenheid was te reageren.



H. Johannes de Doperkerk, kreeg de planontwikkeling van 'Klein Vaticaan' verder vorm en dat resulteerde in 2019 in een ontwerp-aanvraag voor het parochiecentrum. Was er op de platformavond van 31 oktober 2019 geen gelegenheid vragen te stellen over het door Herman Heuver gepresenteerde ontwerp, op 12 december was daar alle ruimte voor. De signalen afgegeven op de platformavond van 31

Nadat pastoor Harry Scheve de bijeenkomst had geopend met de eerste lezing van de eerste zondag van de Advent (Jesaja 2, 1-5) zette Paul Seesing, vicevoorzitter van het parochiebestuur, uiteen hoe de eerste gesprekken over een nieuw te bouwen parochiecentrum al in 2011 plaatsvonden. Toen al ontstonden plannen om met de verkoop van de Emmanuelkerk en bijbehorende pastorie gelden te genereren waarmee een aan het eucharistisch centrum gekoppeld parochiecentrum gebouwd zou kunnen worden. In dat dienstencentrum zou een bibliotheek, mediatheek, huiskamer, stiltecentrum, gebedsruimte en een ruimte voor kleine bijeenkomsten ondergebracht moeten worden. Het gebouw zou ook moeten beschikken over vergaderfaciliteiten, een oefenruimte voor koren, een ruimte voor koffie/thee na de vieringen, een ICT-ruimte, het secretariaat, een centrale plek voor het pastoresteam en spreekkamers. Nadat de gemeente Zutphen in 2013 met nieuwbouwplannen kwam voor 'Klein Vaticaan' (het gebied rond de H. Johannes de Doperkerk), kon het parochiebestuur in 2016 een programma van eisen afronden, om het een jaar later weer bij te stellen. In februari 2018, na afronding van de restauratie van de



Foto Liesbeth Spaansen

H. Willibrordkerk Olburgen-Rha 150 jaar

Zondagochtend 24 november waren alle zitplaatsen in de RK kerk Olburgen bezet.

Velen waren naar het kleine dorp aan de IJssel gekomen om het 150 jarig bestaan van de H. Willibrordkerk te vieren. In een met wit en gele bloemen versierde kerk was pastoor Baneke de voorganger. Het koor had voor deze feestelijke gelegenheid een aantal nieuwe liederen ingestudeerd en het klonk fantastisch! In deze onzekere tijd van ontkerkelijking en kerksluitingen vierde de geloofsgemeenschap Olburgen-Rha, onderdeel van de parochie HH. Twaalf Apostelen, dat de dorpskerk 150 jaar geleden is gebouwd en ingezegend. De kerk is gebouwd in 1869 en ontworpen door F.W. Mengelberg en uitvoerend architect was Wolter ter Riele. De pastorie is ontworpen door Alfred Tepe. Bekende namen in die tijd bij de stroom van nieuwe kerken die gebouwd werden. Het geld is door de kleine gemeenschap bijeengebracht. De kerk is een kleine neogotische pseudo-basiliek met drie beuken, een hoog middenschip en lagere zijbeuken waarin de ramen zijn aangebracht. Aan het einde van de kerkdienst sprak Jan den Hartog, voorzitter van de locatieraad, de aanwezigen toe en vertelde over het ontstaan van de kerk. Zo was er eerst een schuurkerk op de plaats waar nu het kerkhof is.

oktober waren door het parochiebestuur zeer ter harte genomen en maakten het mogelijk dat er een levendige discussie ontstond. Vragen over de financiering en de plaats van het centrum werden door de eerlijke en positieve inbreng van de ca. 50 aanwezigen in een fijne en ontspannen sfeer beantwoord, onduidelijkheden in de gevolgde strategie kwamen voor het voetlicht en de door het parochiebestuur gemaakte keuzes werden toegelicht. Kortom, na afloop kon er worden teruggekeken op een zeer geslaagde platformbijeenkomst, die in januari 2020 ongetwijfeld een goed vervolg zal krijgen. Want wat er deze avond vooral duidelijk werd, is dat open met elkaar discussiëren over elkaars zorgen over de ontwikkelingen in de Kerk en de invulling van het communicatieplan voor iedereen verrijkend is.

Gerrit te Vaarwerk

Ook Paul Seesing, vicevoorzitter van het parochiebestuur hield nog een toespraak. Na de Eucharistieviering ging men naar dorps huis 't Lokaal, de voormalige lagere school, om onder het genot van een hapje en drankje herinneringen op te halen. Voor velen was het een reünie. Er lagen oude doopboeken waarin driftig werd gezocht naar bekende namen. Ook was er een interessante PowerPoint presentatie met heel veel oude foto's en documenten. Velen herkenden zichzelf op foto's van het acolietenkamp, koperpoetsen of bloemengroep. Want nog steeds zijn er een hele boel vrijwilligers die deze kerk in stand weten te houden. Maar het is ook prachtig om te zien dat in het dorps huis ook weer veel vrijwilligers actief zijn. Op deze manier kon er een geweldig feest worden gevierd waar veel mensen nog wel een tijdje over na zullen praten.



Riet Niesink-Schennink 'Ik ben een fan van Jezus'

Op 13 november 2019 werd Riet Niesink 85 jaar jong. Tot haar grote verrassing kreeg ze die dag uit handen van burgemeester Besselink van Bronckhorst een lintje opgespeld, waarmee ze koninklijk werd onderscheiden: Riet werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit alles heeft ze te danken aan het vele vrijwilligerswerk dat ze decennia lang heeft verricht. Een mooie aanleiding voor ons om eens nader kennis te maken met haar, want Riet heeft de onderscheiding mede te danken aan het vele werk dat zij voor de Keijenborgse geloofsgemeenschap heeft verricht.

Riet woont op een steenworp afstand van de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Op maandag 30 december bel ik bij haar aan. In de verte is het geknal van vuurwerk te horen. Riet stelt voor om in de serre te gaan zitten. Vanuit de serre zie ik hoe koolmeesjes zich te goed doen aan de pinda's die Riet heeft opgehangen. Ze schenkt schenkt koffie in en trakteert me bovendien op oliebolletjes. Riet blijkt zich al goed voorbereid te hebben op het interview. Ze heeft een paar blaadjes met aantekeningen gemaakt die ze me toeschuift. Dat is wel makkelijk, want de lijst met vrijwilligersactiviteiten die ze gedaan heeft is erg lang: ruim 40 jaar in het bestuur van de hulpdienst Hengelo-Keijenborg, jarenlang meegedraaid in de bibliotheek van Keijenborg, jarenlang in het bestuur van de bieb in Hengelo, in het bestuur van Maatschappelijke Dienstverlening Hengelo, 4 jaar raadslid van de KVP, voor Amnestie International gewerkt, vluchtelingenwerk, 40 jaar in het bestuur en vertrouwenspersoon van Maria Postel, en last but not least: al zeker 50 jaar actief in de geloofsgemeenschap Keijenborg waar ze al jarenlang coördinator van de werkgroep woord&communieviering is, en daarnaast ook voorgeat in W&C-vieringen. Ook is ze coördinator van de MOV-groep, van de kerktelefoon en van de lectoren. En alsof dat nog niet genoeg is: ze was bovendien jarenlang voorzitter van de parochieraad en is lid van de pastoraatgroep.

Riet begint te vertellen: 'Ik ben geboren in Velswijk, en afkomstig uit een vroom katholiek boerengezin. Ik heb een broer en twee zussen. Toen we jong waren baden we 's avonds de rozenkrans geknield op een kokosmat. 's Morgens moesten we naar de schoolmis, dus het was best streng, maar ik kan niet zeggen dat ik er ooit negatieve gevoelens over heb gehad. Na de lagere school ging ik naar de Mulo en daarna heb ik de opleiding tot landbouw/huishoudlerares gedaan in achter-eenvolgens Steenwijkerwold en Bergen (NH). Na mijn opleiding heb ik eerst drie jaar als lerares gewerkt in Klazienaveen, vervolgens ben ik in Noord-Limburg aan

de slag gegaan. Daar heb ik vijf jaar bij de LLTB gewerkt in de streekverbetering. Dat hield in dat je huisvrouwen, boeren en boerinnen voorlichtingsavonden en cursussen gaf over het verbeteren van woningen en een gezond boerenleven. Dat was erg leuk om te doen.' Ik hoef niet veel te vragen, Riet praat enthousiast door, ze is 85 maar jong van geest: 'In het begin van de jaren zestig ontmoette ik Theo met wie ik in 1964 trouwde. Eerst hebben we nog anderhalf jaar in Doetinchem gewoond, daarna, eind 1965, zijn we in dit huis gaan wonen. In die tijd gold echter nog de gekke regel dat getrouwde vrouwen werden ontslagen. Dat overkwam mij ook. Maar ik had geluk. Op de huishoudschool in Zieuwent zat men in een noodsituatie. Nadat ik een maand zonder werk had gezeten kon ik daar aan de slag. Illegaal zeg maar, nood brak wet! En nadien ben ik twaalf jaar werkzaam geweest als sociaal-economisch voorlichtster in de Achterhoek. Later was ik nog twaalf jaar als leidinggevende in de ouderenzorg in Brummen werkzaam.' Dan komen we te spreken over haar kerkelijk werk. 'Vanaf 1965, dus eigenlijk meteen toen we in Keijenborg kwamen te wonen, heb ik kerkelijk werk verricht. In eerste instantie was ik wijkvertegenwoordiger, dat had je toen nog. Een paar jaar later werd ik voorzitter van de parochieraad. In 1978 kwam met de komst van pastoor Van Zanten alles in een stroomversnelling. Er werden in die tijd heel veel werkgroepen opgericht. Zo kwam ik bij de W&C- en lectorengroep'



Ik vraag Riet wat haar dreef om zoveel vrijwilligerswerk op zich te nemen. Daarop kan ze een duidelijk antwoord geven: 'Na enige tijd werd duidelijk dat Theo en ik geen kinderen zouden krijgen. Dat was natuurlijk een teleurstelling, en het zette mij ertoe aan om over mijn leven na te denken. Ik wilde er een duidelijke zin aan geven. Ik heb het altijd wel in me gehad dat ik me voor de medemens in wil zetten, maar het feit dat we geen kinderen zouden krijgen versterkte mijn wens om me in te zetten voor anderen in de samenleving. Mijn instelling, of noem het passie, daarbij is altijd geweest dat ik naar de ander moet luisteren en dat ik de ander moet respecteren en accepteren zoals deze is. Theo en ik zijn vanaf de tijd dat we met de wetenschap leefden dat we zonder kinderen zouden blijven trouwens ook veel gaan reizen. We hebben veel cultuurhistorische trips gemaakt. Ook naar verre oorden: Amerika, Indonesië, Egypte....'

'En het geloof?' vraag ik, 'welke rol speelt dat?' 'Het geloof geeft me houvast en steun. Met name in de periode dat Theo ziek werd en overleed, zeventien jaar geleden nu, hebben we veel steun ondervonden van lieve mensen, van de toenmalige pastoor Jacobs ook, maar vonden we vooral ook heel veel steun en troost in het geloof. Het klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt rustig zeggen dat ik een fan van Jezus ben. Jezus staat zo dicht bij je. Hij laat ook zien dat pijn en lijden bij het leven horen, maar ook hoe je er weer uit kunt komen. Toen Theo zo ziek werd groeide zijn Godsvertrouwen, dat was heel opmerkelijk, en dat vertrouwen heb ik ook en heeft mij nooit verlaten.'

Op het eind van ons gesprek komen we nog weer even terug op de koninklijke onderscheiding. Met een lach zegt ze: 'Je moet weten dat ik die dag helemaal overdonderd en beduusd was. Ik wist niet wat me overkwam, ik vond het helemaal niks! Maar nu het wat is bezonnen ben ik er erg blij mee. Ik zie het als een erkenning, die ik heel erg waardeer. Maar ik ben ook dankbaar dat ik de kans kreeg om al dat vrijwilligerswerk te mogen doen!'

Als ik de deur al uit ben vraag ik haar op de stoep: 'En Riet ik geloof ook niet dat je van plan bent om te stoppen?' 'Zolang ik kan ga ik door,' lacht ze. Ik moet ook lachen.

Hans Limbeek

Ramses Shaffy, de Godzoeker

Het leven van Ramses Shaffy (1933-2009) was in alles niet alledaags. Hij werd in Frankrijk geboren als zoon van een Egyptische diplomaat en een Pools/Russische moeder. Zijn ouders gingen meteen na zijn geboorte al uit elkaar en toen zijn moeder 7 jaar later tuberculose kreeg stuurde ze haar zoon naar een tante in Utrecht. Zijn tante bracht hem vervolgens naar een kindertehuis in Zeist en van daaruit kwam hij in een Leids pleeggezin.

Hoewel hij de middelbare school niet afmaakte werd hij toch toegelaten op de toneelschool. Maar ook die school verliet hij voortijdig. Allemaal niet zo verbazingwekkend als je wat meer leest over de man die later furore zou maaken met zijn prachtige liederen. Ramses Shaffy was namelijk een nogal onrustig en wild levend type. Men zou zelfs kunnen zeggen dat hij alles deed wat God verboden heeft. Hij smeedde het geld over de balk, leefde onstuimig en losbandig en dronk veel te veel. Zelf was hij hiervan maar al te goed doordrongen.

Hij zei eens: 'Ik ben een diabolisch mens, ik kijk met een oog naar God en met het andere naar de duivel.' En daarmee sloeg hij waarschijnlijk de spijker op de kop. Want naast zijn onstuimigheid, zijn op aardse lusten gerichte leven was hij ook iemand die God zocht. Een mooi citaat van hem hierbij is: 'Wat kunnen mij die rotcenten schelen. Ik ben bloedgelukkig. Een grote kwajongen, een revolutionair, een geile opdonder. Maar ik ga wel elke zondag naar de kerk. Tenzij ik me verslaap.'

De kerk waar hij een hele tijd elke zondag kwam was de Dominicuskerk in Amsterdam. Daar ontwikkelde zich ook een vriendschap tussen hem en pater Wim Tepe. Die vriendschap was klaarblijkelijk zo hecht dat Ramses het zich kon permitteren om pater Tepe tijdens een preek aan de kant te schuiven en zelf te gaan preken, zonder dat het negatieve gevolgen had voor hun vriendschap. Een grappig verhaal dat in ieder geval duidelijk maakt dat Ramses Shaffy naast het liederlijke leven dat hij leidde, in ieder geval ook altijd met het spirituele, zingevingsvragen en God bezig was. En dat zien we ook terug in zijn liedteksten. Een van die liederen is het onder velen bekende Zing Vecht Huil Bid Lach Werk En Bewonder. Wat in deze tekst vooral te lezen is is de christelijke waarde van het opkomen voor de kwetsbaren. De religieuze kijk op het leven. En ook: wee de hoogmoedigen, want weet: we zijn allemaal gelijk geboren! Pak de lp of cd er nog eens bij, of tik zijn naam in op YouTube en

luister..... Godzoekers hoeven geen heiligen te zijn!

Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder

*Voor degene in z'n schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen*

*Voor degene met 't dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene met 't vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen*

*Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder*

*Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder*

*Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder*

*Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder*

Niet zonder ons

Jezus Onderweg

Jakobus, zoon van Zebedeus

Jakobus is naar verluidt een volle neef van Jezus, evenals zijn broer Johannes. Hun beider moeder was Salome, een zus van Maria. Jakobus is de oudere broer van Johannes was. Met Simon Petrus vormden zij een drietal dat heel dicht bij Jezus stond. Na de Hemelvaart werden zij als eersten genoemd: Hnd 1:13 "En toen zij de stad waren binnengekomen, gingen zij op naar de bovenzal, waar zij verblijf hielden: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Fillipus en Thomas, Bartholemeus en Matheus de zoon van Alfues en Simon de Zeloot en de broer Jakobus (Telos)".

Toen Jakobus vissersman af was, ging hij zich verder bekwamen als prediker, door zijn ijver wordt hij met eer genoemd in de Heilige Schrift. Jakobus wordt ook 'Jakobus de oudere' of 'Jakobus de meerdere' genoemd.



*Voor degene met z'n slapeloze nacht
Voor degene die 't geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen*

*Voor degene met z'n mateloze trots
op z'n risicoloze hoge toren
Op z'n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren*

*Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder*

Hans Limbeek



Jakobus werd als martelaar omgebracht in het jaar 43 op bevel van Herodes van Agrippa I.

Huub Winkeler

Onderweg met de twaalf apostelen

Pelgrimeren

Na de succesvolle en geslaagde pelgrimsreis naar Limburg in 2019 staat ook voor 2020 een parochiële pelgrimstocht op het programma. Voor pelgrimeren, bezinnen en ontmoeten is het niet per se nodig naar het verre

buitenland of naar Limburg te gaan. Ook binnen de parochiegrenzen kun je onderweg zijn, want bij pelgrimeren speelt de bestemming niet zo'n prominente rol. Mensen gaan op pad om over het leven na te denken, om tot bezinning te komen of om afstand te

nemen van het drukke, haastige leven van alledag. Wandelend binnen de parochiegrenzen is het genieten van de mooie natuur, de fraaie parochiekerken en bovenal van de ontmoeting met onze medeparochianen. En wie wil niet geïnspireerd worden door de leden van het breed parochieel team?

Wandelen

De pelgrimstocht 'Onderweg met de twaalf apostelen' vindt plaats van woensdag 15 april 2020 tot en met zondag 26 april 2020. De dagelijkse rondwandelingen van 10 km à 18 km beginnen met een kort meditatief moment, een passend verhaal, een inspirerend gedicht of een lied en worden deels in stilte afgelegd. Er is tijd voor jezelf, maar er is ook gelegenheid te genieten van elkaars gezelschap. Elke wandeldag begint en eindigt bij één van onze parochiekerken, waar tussen 9.30 uur en 10.00 uur een kopje koffie of thee voor u klaarstaat. De deelnemers aan de parochiële pelgrimstocht ontvangen dagelijks een routebeschrijving van de wandeling van die dag. Zij zorgen voor hun eigen lunchpakket. Voor de wandelingen is een goede conditie vereist. Om goed getraind aan de start te komen, doet u er verstandig aan vooraf enkele wandelingen van ruim 10 km te lopen.

Deelname aan de pelgrimstocht kost € 12,50 per persoon. Betaling (bij aanmelding) kan geschieden op bankrekeningnummer NL97 RABO 0155 1130 46 t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van pelgrimstocht. Dit bedrag is inclusief de routebeschrijvingen, de reisbegeleiders en de dagelijkse kopjes koffie/thee bij de geloofsgemeenschappen. De overige kosten zijn voor eigen rekening.

Opgeven kan per e-mail op communicatie@12apostelen.nl. In verband met de organisatie verzoeken wij u om vóór 1 maart 2020 te laten weten of u deelneemt. Mocht u willen deelnemen, maar bent u niet in de gelegenheid alle dagen mee te wandelen, geef dan bij aanmelding aan op welke dagen u verhinderd bent.

De organisatie en het parochiebestuur kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen tijdens of rondom de wandelingen.

Programma (onder voorbehoud)

Woensdag 15 april	Zutphen (Harry Scheve) Eucharistieviering; pelgrimszegen; rondleiding in de bibliotheek in de voormalige Broederkerk; lunchen in wijkcentrum De Uitwijk.
Donderdag 16 april	Hengelo – Keijenborg (Jaap van Kranenburg) Wandeling met bezoek aan de schutterij St. Jan in Keijenborg.
Vrijdag 17 april	Borculo (Gerry Spekkink) Wandeling met bezoek aan het Brandweermuseum in Borculo.
Zaterdag 18 april	Steenderen – Brummen – Baak (Maria Schotman) In Brummen is er volop tijd de jaarlijkse Andreaasmarkt te bezoeken.
Zondag 19 april	Lochem (Laura van de Kam) Tijdens de wandeling informatie over en in de moskee, de synagoge en de Gudulakerk. Na afloop tegen een gereduceerd tarief dineren bij Chinees Restaurant Kota Radja.
Maandag 20 april	rustdag
Dinsdag 21 april	Brummen (Anton Bos) Onder leiding van diaken Anton Bos wandelen we naar de Ludgeruskerk in Hall, waar u over deze bijzondere laatgotische kerk wordt geïnformeerd.
Woensdag 22 april	Ruurlo (Marga Engelage) Na afloop van de wandeling de mogelijkheid museum More te bezoeken.
Donderdag 23 april	Drempt – Olburgen (Petra Hulman) In Olburgen lunchen in Dorpshuis 't Lokaal en lezing over het leven van Dora Visser. Aan het eind van de wandeling de mogelijkheid gezamenlijk een hapje te eten bij Eetcafé 'Het Zwarte Schaar'.
Vrijdag 24 april	Joppe (Ed Wassink) Na afloop van de wandeling rond Joppe informatie over de meer dan 150-jarige geschiedenis van de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.
Zaterdag 25 april	Vorden – Vierakker (Ton Rutting) De dag begint in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg; lunchen in het Ludgerusgebouw in Vierakker en rondleiding door 'de mooiste kerk van Gelderland'.
Zondag 26 april	Zutphen (Harry Scheve) Afsluitende eucharistieviering in de St. Jan in Zutphen. Vandaag wordt er niet meer gewandeld.



Hoe de kerk toekomst heeft (4)

Een visie vanuit diaconaal perspectief

In de drie voorgaande artikelen probeerde ik iets duidelijk te maken over de oorzaken van de crisis in de kerk: verlies van gevoel voor contemplatie, van gevoel voor de verborgen aanwezigheid van God in ons leven. Ook vertelde ik hoe ik zelf gaandeweg in mijn leven een meer persoonlijke manier van geloofsbeleving ontwikkelde. Actief zijn en contemplatief naar mijn leven kijken leerde ik combineren. Het bracht me tot een veel meer levende relatie met God die verborgen aanwezig is in mijn leven en in dat van alle mensen. Liturgie kreeg een andere betekenis: niet meer een oplaadstation om in de komende dagen christelijke idealen waar te maken.

Liturgie werd voor mij de ruimte waarin ik samen met anderen benoem en vier hoe God in mijn leven verborgen aanwezig is en mij leidt en draagt. Dat benoemen en vieren versterkt de relatie. Nu maak ik de overstap naar het dagelijks leven in onze geloofsgemeenschappen. Hoe is er toekomst voor onze kerk? We willen laagdrempelig zijn en godzoekers in ons midden opnemen en verder helpen. Als het waar is dat bij veel katholieken het moraliseren, het elkaar voorhouden van idealen, de overhand heeft, dan is er huiswerk te doen. De kunst is weer te durven getuigen, als voorganger maar ook als kerkganger, van Gods verborgen aanwezigheid in ons leven, dat gekenmerkt wordt door zoeken, door vallen en opstaan. Ik heb er veel van geleerd toen ik regelmatig voor mocht gaan in een viering met mensen met een psychiatrische achtergrond. Zij hebben een groot verlangen naar een innerlijk houvast, naar vrede. Zij hebben niets aan een pastor die hen idealen en waarden voorhoudt. Als je een laag zelfbeeld hebt en alle zeilen moet bijzetten om je leven op orde te houden, werkt zo'n verkondiging alleen maar vervreemdend: ze versterkt je gevoel nutteloos te zijn omdat jij anderen nodig hebt en zo weinig voor anderen kunt betekenen. Om het wat vierkanter te zeggen: een moraliserende geloofsbeleving en – verkondiging is meer burgerlijk dan christelijk: ze veronderstelt sterke, mondige mensen die hun leven op orde hebben en graag aangesproken willen worden als goede, idealistische mensen. Want ze zijn geslaagd in het leven en hebben ook nog aandacht en zorg voor noodlijdende anderen. Om dat te vieren wordt God voor hun karretje gespannen. Maar hoeveel van zulke mensen zitten er in onze kerken? En hoe velen zijn afgehaakt omdat ze zich niet herkenden in dit mensbeeld? Bekijk onze gangbare liturgie eens door de ogen van godzoekers die hun leven minder op orde hebben. Naast een psychiatrische patiënt bijvoorbeeld een ondernemer die failliet is gegaan, of



een rouwende, of iemand die gevangen heeft gezeten, of een katholieke migrant, getraumatiseerd door een oorlog, of een student met een burn-out omdat hij de hoge eisen van de maatschappij helemaal verinnerlijkt heeft, of een chronisch zieke. Allemaal zijn ze geconfronteerd met hun eigen kwetsbaarheid; allemaal zoeken ze troost en houvast. Wat hebben wij hen te bieden? En is ook de geslaagde burger op bepaalde momenten niet heel kwetsbaar? Hoe weldadig zou onze liturgie en onze gemeenschap voor hen aanvoelen als besef van kwetsbaarheid van alle mensen en van de hele aarde uitgangspunt zou zijn? Wij 'hebben' niet een katholieke identiteit. Nee, wij verlangen ernaar om in onze zoektocht naar een zinvol bestaan gedragen, geleid, getroost en bemind te worden door God die beloofd heeft met ons te zijn! Persoonlijk gebed en liturgie vertrekken dan vanuit de leegte, vanuit het verlangen, vanuit de duisternis. En ook vanuit de herinnering dat God ons zo vaak te hulp is geschoten.

Hans Oldenhof

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
25/26 jan.	Jes. 8,23b-9,3	1 Kor. 1,10-13,17	Mt. 4,12-23
01/02 feb.	Mal. 3,1-4	Hebr. 2,14-18	Lc. 2,22-40
08/09 feb.	Jes. 58,7-10	1 Kor. 2,1-5	Mt. 5,13-16
15/16 feb.	Sir. 15,15-20	1 Kor. 2,6-10	Mt. 5,17-37
22/23 feb.	Lev. 19,1-2,17-18	1 Kor. 3,16-23	Mt. 5,38-48
25 feb.	Joel 2,12-18	2 Kor. 5,20-6,2	Mt. 6,1-6,16-18
29feb./01mrt.	Gen. 2,7-9; 3,1-7	Rom. 5,12-19	Mt. 4,1-11
07/08 mrt.	Gen. 12,1-4a	2 Tim. 1,8b-10	Mt. 17,1-9

Aanmelden voor het projectkoor van 'De Passie 2020'

Op Goede Vrijdag 10 april 2020 zijn er in Vorden twee vieringen van De Passie. Deze door heel veel parochianen zeer gewaardeerde traditie, willen we graag voortzetten. Zoals elk jaar gaan we er bijzondere eigentijdse vieringen van maken, maar wel een beetje anders dan voorgaande jaren.

Op de eigen website <https://www.12apostelen.nl/index.php/passiekoor-1/> kunt u alle informatie omtrent De Passie 2020 vinden. Wilt u meezingen in de Passie? Geeft u zich dan op vóór 1 februari 2020. Er is plaats voor maximaal 100 koorleden. Blijf via de website op de hoogte van het aantal aanmeldingen en van alle relevante informatie omtrent de repetitiedata en -tijden.

Het Passieteam van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

Voor vragen, reacties en informatie kunt u terecht op projectkoordepassie@gmail.com.



Bijlage Vieringschema

Kindernevenviering

Vierakker: H. Willibrordkerk, zondag 16 februari om 10.00 uur.

Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur, **Drempt:** elke 1^e woensdag van de maand, 19.00 uur. **Keijenborg:** H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, iedere 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur **Brummen:** Andreaeshuis, iedere woensdag 9.30 uur. **Lochem:** H. Josephkerk, 1^e donderdag van de maand, 10.00 uur. **Olburgen:** H. Willibrordkerk, 1^e vrijdag van de maand, 15.00 uur. **Zutphen:** H. Johannes de Doperkerk, 's woensdags, 9.30 uur.

Aanbidding H. Sacrament

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00 – 15.45 uur. Vrijdag 31 januari en 6 maart is er ook Biechtgelegenheid.

Vieringen in verzorgingshuizen

Borculo: Andriessenhuis, 1^e vrijdag van de maand, 10.00 uur. **Brummen:** Tolzicht, donderdag in de even week, 16.00 uur. **Hengelo:** De Bleijke, 3^e donderdag van de maand, 19.00 uur. **Hengelo:** De Bleijke, 4^e vrijdag van de maand, Oec.viering, 18.30 uur, **Lochem:** Gudula, zorggroep St. Maarten, 1^e vrijdag van de maand, 10.15 uur. **Ruurlo:** De Bundeling, 1^e vrijdag van de maand, 10.30 uur. **Vorden:** Het Wehmehof, vrijdag, Oec. weeksluiting, 19.00 uur. **Zutphen:** IJsselflat, 2^e dinsdag van de maand, 10.00 uur.

Doopvieringen

Dopen vindt in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. De doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is **verplicht** en wordt gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding in Zutphen. Daarnaast is er een **tweede** bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer in de dooplocatie. U kunt uw kind aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor de doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Doopdatum	Vorbereiding	Plaats	Kerk
Za. 02 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Vorden	Christus Koning
Za. 09 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Ruurlo	H. Willibrord
Zo. 10 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Zutphen	H. Johannes de Doper
Za. 23 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Joppe	O.L.V. Tenhemelopneming
Zo. 07 juni 2020	di. 21 apr. 2020	Keijenborg	H. Johannes de Doper

In de geloofsgemeenschappen in 'De Vijfslag' – Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen, Vierakker – worden de doopvieringen gepland na aanvraag.

Kerkradio via internet

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.



Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerk Radio Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Koorrooster (voor zover bekend)

Borculo:	Parochiekoor	alle vieringen m.u.v. 26 januari
	Stemmig	26 januari
Drempt:	Willibrordkoor	1-16 februari; 1 maart
Hengelo:	Willibrordkoor	2-16-23 februari; 1-8 maart
Joppe:	Parochieel Koor	25 jan.; 2-9-16-22 feb.; 8 maart
Keijenborg:	Parochiekoor	2-23-26 februari; 8 maart
	Herenkoor	16 februari
	2Gether	26 januari; 1 maart
Lochem:	Gemengd Koor	2-9-23 feb.; 1 maart
	Marinata	16 februari
	Wladimir Koor	8 maart
Olburgen:	Parochiekoor	26 jan.; 8-23-26 feb.; 8 maart
Ruurlo:	Gemengd Koor	1-9 feb.; 1 maart
	Sing a Song	26 januari
	Stemmig	16 februari
Steenderen:	Gemengd Koor	alle vieringen m.u.v. 9 februari
	2Gether	9 februari
Vorden:	Cantemus Domino	16-26 februari; 7 maart
	Vokate	1 februari
Zutphen:	Dameskoor	26 januari; 26 februari
	Schola	2 februari; 8 maart
	Gemengd koor	9 februari
	Capella St. Jan	16 februari
	Vocal Chords	23 februari

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLLO	HENGELLO	KEIJENBORG	BAAK	DREMP	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
za 25/01		Vieringen in het Andreashuis	19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt										19.00 uur Eucharistie H. Scheve	17.00 uur WCV M. Engelage	za 25/01
zo 26/01 3e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 29 jan. 9.30 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur Oec.viering werkgroep	9.30 uur samenkomst parochiezaal	10.00 uur Oec.viering W. Matti	13.30 uur Kliederkerk werkgroep	9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		geen viering	9.30 uur WCV M. Engelage			zo 26/01 3e zondag door het jaar
za 01/02					18.30 uur Eucharistie H. Scheve		19.00 uur WCV werkgroep				19.00 uur WCV G. Oude Groen			17.00 uur Eucharistie J. Baneke	za 01/02
zo 02/02 Opdracht van de Heer	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 5 feb. 9.30 uur WCV M. Engelage	10.00 uur Samen in Woord & Gebed	10.00 uur WCV G. Oude Groen		10.00 uur WCV T. ten Bruin		9.30 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur WCV werkgroep			geen viering	geen viering		zo 02/02 Opdracht van de Heer
za 08/02	17.00 uur Effata Viering					19.00 uur WCV wg Ruurlo						19.00 uur Eucharistie H. Scheve		17.00 uur WCV werkgroep	za 08/02
zo 09/02 5e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 12 feb. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep	→	met Hengelo 10.00 uur Anders Vieren		geen viering		9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt		zo 09/02 5e zondag door het jaar
za 15/02													19.00 uur WCV G. Spekkink		za 15/02
zo 16/02 6e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 19 feb. 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur WCV G. Spekkink	10.00 uur Familieviering werkgroep	9.30 uur Eucharistie E. Wassink T. ten Bruin	geen viering kerk open	met Borculo 10.00 WCV pres. Communicanten M. Engelage	9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur WCV werkgroep	di 18 feb. 19.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	geen viering		10.00 uur WCV W. Matti	zo 16/02 6e zondag door het jaar
za 22/02			19.00 uur Eucharistie H. Scheve A. Bos				Dorpskerk 19.00 uur Taizé							17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 22/02
zo 23/02 7e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve			10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur samenkomst parochiezaal	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV A. Bos		zo 23/02 7e zondag door het jaar
wo 25/02 Aswoensdag	19.00 uur Eucharistie H. Scheve	9.30 uur Eucharistie H. Scheve + diakens	→	→	19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	19.00 uur Woorddienst A. Bos	←	→	19.00 uur Woorddienst G. Oude Groen	→	→	19.00 uur Woorddienst T. ten Bruin	←	←	wo 25/02 Aswoensdag
za 29/02						19.00 uur WCV werkgroep							19.00 uur WCV L. van de Kam	17.00 uur Eucharistie H. Scheve	za 29/02
zo 01/03 1e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	Oude Kerk 10.00 uur Oec.viering A. Bos	10.00 uur Samen in Woord & Gebed	10.00 uur WCV MOV wg	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV L. van de Kam	9.30 uur WCV werkgroep	11.00 uur Anders Vieren werkgroep		10.00 uur WCV MOVwg	geen viering			zo 01/03 1e zondag 40dagentijd
za 07/03					18.30 uur WCV MOVwg G. Oude Groen		19.00 uur WCV wg Borculo							17.00 uur WCV werkgroep	za 07/03
In alle vieringen aandacht voor de Vastenactie								In alle vieringen aandacht voor de Vastenactie							
zo 08/03 2e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 11 mrt. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.30 uur Byzantijnse viering H. Scheve		10.00 uur WCV werkgroep		9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur WCV MOV wg		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV G. Oude Groen		zo 08/03 2e zondag 40dagentijd

LEGENDA: Euchar.: Eucharistieviering
WCV: Woord- en Communieviering

WD: Woorddienst
Oec.viering: Oecumenische viering

EHC: Eerste H. Communieviering

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13



Kom jij ook?

Op zondag 26 januari 2020 van 14.30 uur tot 17.00 uur in de Willibrordkerk in Ruurlo.
Het thema is: 'Het huis op de rots'.

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar en de mensen om hen heen. Een initiatief van de Willibrordkerk en de Dorpskerk Ruurlo.

Noteer alvast: de volgende Kliederkerk is op zondag 28 juni 2020 om 14.30 uur



RUURLO

Eerste Heilige Communie

Vorbereidingen zijn gestart

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van het kind. Dit vindt plaats wanneer een kind in groep 4 of 5 zit. Een bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.

In onze parochie zijn drie werkgroepen Communievoorbereiding. Zij zijn met de voorbereidingen gestart.

De Eerste Heilige Communievieringen

Zondag 19 april 2020 om 10.00 uur in de H. Johannes de Doper in Keijenborg.

Voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen in Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker.

Aanmelding kan nog tot 31 januari 2020.

Zondag 19 april 2020 om 10.00 uur in de O.L.V. Tenhemelopneming in Borculo.

Voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen in Borculo en Ruurlo.

Zondag 17 mei 2020; plaats en tijd worden later bepaald.

Voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen in Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen.



Het Heilig Vormsel

Opgave voor informatieavond vóór 1 februari 2020

Er is jaarlijks één voorbereidingstraject en één vormselviering voor de kinderen uit alle geloofsgemeenschappen in onze parochie. De parochiële werkgroep Vormselvoorbereiding is met de voorbereidingen gestart. Kinderen uit groep 7 en 8, die in 2020 het Sacrament van het Heilig Vormsel willen ontvangen, worden hierbij uitgenodigd om zich op te geven.

In 2021 is er geen vormselviering, daarom worden dit jaar ook de kinderen uit groep 7 uitgenodigd.

Informatieavond

Ouders én vormelingen worden uitgenodigd voor de informatieavond

op 17 februari 2020 van 18.45 tot 20.15 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden.

Aanmelding voor deze informatieavond vóór 1 februari per email naar het parochiesecretariaat secretariaat@12apostelen.nl met vermelding van de naam van het kind, adres, telefoonnummer, emailadres en geloofsgemeenschap.

De voorbereiding bestaat verder uit:

- een voorbereidingsweekend mét een overnachting;
- de kennismaking met de vormheer kardinaal Eijk;
- een dag naar Utrecht;
- een terugkombijeenkomst;

Data en tijden zijn nu nog niet bekend.

De vormselviering is op zondag 7 juni 2020 om 10.00 uur in één van de kerken in onze parochie. Ook dat wordt later vastgesteld.

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Marga Engelage, pastoraal werker, email: m.engelage@12apostelen.nl

Het aanmeldingsformulier vind je op de website www.12apostelen.nl onder het blok 'Wat te doen bij? / Heilig Vormsel' of kun je opvragen bij het parochiesecretariaat. Op de informatieavond is er ook de mogelijkheid om je op te geven voor het H. Vormsel.

Kliederkerk in Keijenborg

Zondag 15 maart 2020

Wat is Kliederkerk?

Al kliederend ontdekken wat geloven inhoudt. Jong en oud ontdekken bij Kliederkerk op een creatieve manier samen de betekenis van bijbelverhalen. Dus zijn deze vieringen speciaal voor gezinnen met kinderen. Vriendjes en vriendinnetjes, opa's en oma's zijn ook welkom. De Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:



Deze Kliederkerk wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente in Hengelo en de RK Geloofsgemeenschappen in Hengelo en Keijenborg.
Wanneer: zondag 15 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur
Waar: in de Johannes de Doperkerk te Keijenborg
Voor wie: gezinnen met kinderen, opa's, oma's uit Hengelo, Keijenborg en omgeving.

We nodigen de gezinnen van harte uit om te komen op 15 maart.

In verband met de voorbereiding van de viering en de High Tea, ontvangen we graag jullie aanmelding per email: kliederkerkhengelokeyjenborg@gmail.com



Voor informatie kunt u terecht bij Marga Engelage, pastoraal werker. Email: m.engelage@12apostelen.nl





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: sepellemans@hotmail.com

Locatieraad Bert Luttmmer, vz; Herman Veldscholten, pm, 06-49683822; Jordy Vicente, 0575-571527; Nico Kok, 528009.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364; Marjet Lueks, Marijke Wermers, Marcel Wermers.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Presentatie boek Nieuwstadkerk / St. Jan



Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint Janskerk in Zutphen de lucht in. Als teken aan bezoekers van heinde en verre om het eeuwenoude gebouw te komen bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven.

Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten

worden in deze uitgave gedetailleerd uit de doeken gedaan, niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook wel het Klein Vaticaan werd genoemd. Het boek 'De Nieuwstadkerk in Zutphen' laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.

U bent van harte uitgenodigd voor de presentatie van het boek op donderdagavond 23 januari 2020 van 19.30 tot 21.00 uur in de Nieuwstadkerk te Zutphen.

Overleden

13/11: **Michael Stephanus Macrander**, 61 jaar



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Kerkhofberichten

Komend voorjaar wordt de bomenrij aan de achterkant van het kerkhof gekapt. Dit is nodig want de bomen staan al meer dan 60 jaar en er is een kans dat ze bij een storm omwaaien. En als we

de zekerheid hadden dat de sparren op het achterliggende veldje terecht zouden komen was er niets aan de hand. Maar we moeten er niet aan denken, als een grote boom de kant van het kerkhof op zou vallen en daar niet alleen materiele schade aanricht, maar ook enorm veel emotionele

15/11: **Berendina Hermanna Maria Buiting-Wiggers**, 97 jaar
7/12: **Gerardus Wilhelmus Rijsemus**, 94 jaar
19/12: **Maria Rovers**, 83 jaar

Gedoopt

22/12: **Rinske van Daalen-Klijnstra**, tevens de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel.

Misintenties

2/2: Oscar te Loo; Arnolda Hendrina van Haaren; 1/3: Arnolda Hendrina van Haaren.

Effataviering

Op zaterdag 8 februari 2020 om 17.00 uur is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
30/1: R. de Boer; 6/2: ds. W. de Bruin;
13/2: mv. ds. I. Bultjes-Faber; 20/2: pastor mevr. G. Pols; 27/2: ds. C. Bochanen; 5/3: mevr. Ds. A.C. Thimm-Stelwagen.

schade. Om dit voor te zijn, worden de bomen geroid. Het zal zeker in het begin een heel vreemd en kaal gezicht zijn. Uiteraard komt er nieuwe aanplant, net zoals aan de straatkant wordt er een hoge beukenhaag geplaatst. De rooilijn komt iets verder naar achteren te liggen, in het verlengde van het columbarium. Ook het ijzeren hek wordt in de loop van het jaar deels vernieuwd. De beide poorten in het hek blijven bestaan. Via één van de vrijwilligers tijdens de klusochtend werd ik op de plant rozemarijn geattendeerd. Een subtiel kruid dat symbool staat voor de hernieuwde kracht. Een prachtige symboliek, en daarom een goede reden om een aantal van deze mooie struiken op het kerkhof neer te zetten. Tijdens de drukbezochte Allerzielen viering is er gecollec-teerd voor kerkhof en columbarium en van deze gelden wordt de rozemarijn gekocht opdat wij 'niet vergeten'.
Jolanda Jansen – Peters
beheerder en administrateur RK kerkhof



Andreas Kerstmarkt

Op zaterdag 7 december jl. hebben we als Andreascommissie samen met dameskoor Phoenix de eerste Andreas Kerstmarkt gehouden. Al ruim voor 14.00 uur stonden er al diverse belangstellenden paraat. De gehele middag was het lekker gezellig druk. Naast het snuffelen in de kerstartikelen kon nog even bijgepraat worden onder het genot van een glaasje glühwein o.i.d. en een lekkere plak krentenwegge. De versnaperingen heeft de commissie als dank aan de kopers gratis aangeboden. De invalpenningmeester kon rond half vijf de balans opmaken. Met een opbrengst van € 425,00 waren we allen zeer tevreden. Hij bedankte alle vrijwilligers van deze dag en in het bijzonder de twee kartrekkers van deze markt: Ans en José. Al met al kunnen we dus terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige dag die zeer zeker voor herhaling vatbaar is.

Stoep Andreashuis

De stichting Andreascommissie heeft i.o.m. de locatieraad een stratenmaker de opdracht gegeven om het trottoir opnieuw te bestraten. De stoep had een vervelend glooiend afstapje, waar ook tijdens de Andreasmarkt verschillende bezoekers zich verstapten. Nu is het trottoir weer prettig begaanbaar, zonder hoogteverschillen.
Stichting Andreascommissie

Kerstfeest voor de ouderen

Op donderdag 19 december rond 14.00 uur waren veel ouderen in het Andreashuis voor de kerstviering. Na een welkom van voorzitter Herman Blom

hield diaken Anton Bos een leerzame overdenking. Daarna werd het lied van de advent gezongen 'Als tussen licht en donker, de tijd haar stroom versneld'. Tijdens het zingen kwamen de betekenissen van de adventskalenders met verschillende voorbeelden op het diascherm. Na de pauze las Cisca het gedicht: "Een herder" van Michel van der Plas en een kerstverhaal voor. De leden genoten van een hapje en een drankje, verzorgd door Annie en Greetje. Met een dankwoord aan alle medewerkers, sloot Herman de middag af en wenste ieder een zalig en een mooi kerstfeest toe.
Cisca van Middelkoop, secretaris

Andreasprijs voor Margaret Mul-Watson

Op Tweede Kerstdag is de Andreasprijs uitgereikt aan Margaret Mul-Watson. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk maakten voor de Brummense H. Andreas geloofsgemeenschap. De voorzitter van de locatieraad sprak daarbij de volgende rede uit:
Een vreemde verschijnt in ons midden. Ik geloof dat het december 2014 was. Een dame uit Schotland. Wat praat ze raar. Verstaat ze ons wel?
Het was een onrustige tijd in Brummen. We waren verwickeld in een conflict over onze kerk en geloofsgemeenschap. We zochten zelf naarstig naar hoe wij als geloofsgemeenschap een toekomst konden hebben. Achter de schermen deed je ongezien door de meesten veel goeds. Je zette onze situatie in een internationaal perspectief. Je verwoordde onze zorgen en belangen in een brief aan Rome. Dat moest in het Engels. Kerkjuristen die wij raadpleegden gaven aan een puntje te kunnen zuigen aan deze brief.

Je stond dus meteen al met beide voeten in de klei en hielp ons als gemeenschap de waarde van onze gemeenschap te zien. En omdat alles van waarde weerloos is, stond je op en maakte je hard. Je vertelde me dat dit heel normaal voor je was. Het ging immers om Sint Andreas. Saint Andrew, zoals jij hem noemt. Patron Saint of Scotland. Koud bekomen van dit avontuur, dat samenviel met een kritische periode in de Brummense gemeenschap en waar we als gemeenschap sterk uitgekomen zijn, wachtte al snel een nieuw avontuur. Vluchtelingen! In Brummen. Vluchtelingen in het nauw. Het ging om de familie Shayam. Ze spraken geen Nederlands. Wel Engels. Daarom werd

op jou een beroep gedaan. En opnieuw maakte je je hard. Nu voor de familie Shayam. Ondergedoken, bedreigd, zonder perspectief. Velen hier en elders hielpen hen. Maar jij was de motor. Vaak achter de brede rug van je man, Laurens, die – volgens mij zorgvuldig door jou geïnstrueerd – de contacten met het Nederlandse systeem aan ging. Het is gelukt deze familie, die dat zo verdient en nodig heeft, te steunen en hoop te geven. Ze zitten nu in een asielprocedure en we hebben hoop op een betere toekomst voor hen.

Margaret, je belichaamt onze katholieke waarden door je menselijk handelen. Het is net alsof Sint Andreas door jou werkzaam is. Je hebt je ongezien en onvermoeibaar ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Je leeft ons voor wat caritas inhoudt. Je zet ons op de kaart. Je houdt ons een spiegel voor. Je inspireert ons. Je bent geen vreemdeling, je bent één van ons. Jou komt de Andreasprijs ten volle toe. Hij wordt je uitgereikt voor je bijzondere verdiensten aan onze gemeenschap. We zijn je dankbaar en feliciteren je van harte!

Sjoerd van Geffen, voorzitter locatieraad



Margaret Mul-Watson



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221; rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Terugblik Kerst

Het is oudejaarsdag wanneer kopie voor *Onderweg* wordt opgesteld. Wanneer de eerste *Onderweg* van 2020 verschijnt heeft de nieuwjaarsreceptie al weer plaatsgevonden in het herbouwd Bosrestaurant en we zijn dankbaar voor de mooie vieringen tijdens de kerstdagen. Vele mensen hebben Joppe weten te vinden. Daarbij hoorde zeker een bezoekje aan de kerststal. We danken iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de vieringen en zij die het mogelijk hebben gemaakt dat tijdens de kerstdagen de deuren van de kerk geopend waren voor de vele bezoekers. Iedereen heel hartelijk dank!

Ontmoet Germaine

“Samen op weg, biddend en zingend. Dat ontroert me.”

Op een warme zomerdag (2019) heb ik een gesprek met Germaine Wijnands-van der Lande. Ze is een gedreven voorzitter van de pastoraatgroep, een betrokken en warme vrouw met hart voor een duurzame toekomst van onze kerk en in het bijzonder van onze geloofsgemeenschap in Joppe. Ze houdt er van om in harmonie met mensen iets moois te bereiken. Ze is precies en ze geeft uiting van haar fijne gevoel in kleurrijke zorg tot in het detail, al is het een prachtig boekje op de tafel. Ontmoet een kleurrijke en lieve vrouw, waarvan u het verslag leest op de site.

Verspreid over de jaren – vanaf 2013 – heen heb ik diversie interviews mogen verzorgen met parochianen uit de geloofsgemeenschap van Joppe. ‘Ontmoet Germaine’ is de laatste aflevering van de rubriek ‘Ontmoet’. Ik ben iedereen heel bijzonder dankbaar voor de mooie gesprekken.

Gemma van der Linde

Meditatie op het Evangelie

Eens in de drie weken stuurt pater Auping een overweging naar aanleiding van de Evangelietekst van de desbetreffende zondag. Een kopie van de tekst ligt achter in de kerk en staat op onze site. Wij bevelen u het lezen van deze meditaties van harte aan.

In memoriam Gerrit Haarman

“Wij verliezen een bescheiden, doch betrokken lid van onze geloofsgemeenschap.”

Op zaterdag 16 november 2019 is Gerrit Haarman overleden. Gerrit heeft zich zijn hele leven ingezet voor onze parochie ofwel onze huidige geloofsgemeenschap, tijdens zijn jeugd als misdienaar en daarna 37 jaar lang in het koor bij het zingen in vieringen – ook bij huwelijk en uitvaarten – en het vroegere zondagmiddag lof. Ook was hij behulpzaam bij de restauratie van de kerk begin jaren zestig met het afbikken van de muren en het schuren van de kerkbanken. Aan het boek ‘150 jaar kerk in Joppe’ heeft hij nog bijdragen geleverd met een paar leuke anekdotes. Zo vertelde Gerrit dat grootvader geel zand van af het landgoed naar de bouwplaats van de kerk heeft gebracht met paard en kiepkar. Hij vertelde ook graag dat toen hij nog op het koor zong dat ze soms maar met twee of drie bij uitvaarten en huwelijksvieringen waren omdat dan alleen maar boeren zich konden vrijmaken.

Gerrit heeft tot voor kort geholpen bij de tuinploeg op woensdagmiddag die er voor zorgt dat de tuin en ons mooie kerkhof er altijd netjes uitzien. De laatste jaren was hij behulpzaam als acoliet bij uitvaarten en afscheidsdiensten. Gerrit was sinds 25 november 1966 getrouwd met Mannie van Riel. Samen kregen ze vier kinderen: Rudie, Michiel, Hanneke (die reeds overleden was voor haar geboorte) en Liesbeth. Gerrit is 82 jaar geworden. Zaterdag 23 november jl. is Gerrit begraven op ons kerkhof. Moge de Heer hem vrede schenken voor zijn leven en werk.

Samen in woord en gebed

Iedere eérste zondag van de maand is er een viering, anders dan u gewend bent, omdat er helaas geen priester of voorganger is. Een viering die is samengesteld door de werkgroep ‘Samen in woord en gebed’ bestaat uit een aantal enthousiaste parochianen van de katholieke kerk, die voor een bijzondere invulling van de viering zorgen. De eerstvolgende vieringen zijn gepland op zondag 2 februari en 1 maart. U bent van harte welkom en we vinden het fijn om te horen wat u raakt. Na de viering is er een gezellig samenzijn in de pastorie met koffie en thee.

Koffie-ochtend

Als u deze *Onderweg* leest hebben we de eerste koffie-ochtend van dit jaar alweer achter de rug. Op de 2e woensdag in januari was Harry van Bruinessen onze gastspreker en voor de koffieochtend in maart hebben we Elsje August de Meijer bereid gevonden ons het een en ander over haarzelf te vertellen en over haar voorzitterschap van de locatieraad van onze geloofsgemeenschap hier in Joppe. Voorts gaat zij ons een heel spannend verhaal vertellen over de heks van Almen, dienstmaagd van de pastoor, die in het huis woonde, waar Elsje nu zelf woont. We verwachten dus weer een mooie en gezellige ochtend op deze 2e woensdag in maart.

U bent allen van harte welkom.

Op woensdag 11 maart om 10.00 uur staat de koffie klaar. U hoeft zich niet aan te melden, maar het is wel fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook als u opgehaald wilt worden graag een telefoontje naar:

Puck Vork : 0575-490500 of
 Janny Engelsman : 0575-490434



H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, rkkerklochem@hetnet.nl
 Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
 Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en intenties).
 Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
 Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad Anton Schilderincq, vz., 0573-251115;
 Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Toren St. Josephkerk in verval

Geschiedenis

Wie van Lochem naar Zutphen rijdt, ziet al van ver de toren van de St. Jan, een van de vele torens die Zutphen rijk is. Niet voor niets wordt Zutphen torenstad genoemd. De titel ‘Zutphania Turrita’ werd in de middeleeuwen al gebruikt en sinds 1242 is in het Zutphense stadszegel een torenlogo verwerkt. Zutphen past dit torenlogo nog steeds toe, maar tegenwoordig in een eigentijdse, abstracte vorm. Lochem beschikt over slechts twee torens, die van de St. Gudulakerk en de St. Josephkerk. Beide zijn voor haar bewoners en directe omgeving de herkenbare bakens van de plattelandsstad. In de Lochemse St. Josephkerk (1957), een van de eerste zaalkerken in Nederland uit de wederopbouwtijd, zijn duidelijke elementen uit de bouwstijl van de Bossche School te herkennen. Dom Hans van der Laan was een Nederlandse benedictijner monnik en architect die een leidende figuur was in de Bossche School.

De mooiste voorbeelden van de Bossche School zijn de Sint Benedictusabdij te Mamelis bij Vaals van dom Hans van der Laan en het Sint-Janslyceum in Den Bosch van Nico van der Laan, zijn jongere broer. Beide werken zijn rijksmonumenten.

Piet Starms, de architect van de Lochemse St. Josephkerk, heeft zich bij het ontwerp van onze kerk laten inspireren door de architectuurstroming van de Bossche School. Dat is te zien aan de strakke rechthoekige en kubusvormige elementen. Deze bouwstijl die teruggaat naar de vroegchristelijke bouw is nog veel in Italië te zien. Niet alleen de kerk bezit die elementen, maar ook de toren is hier een specifiek voorbeeld van: vierkant met een platte open klokkentoren met daarbovenop het grote kruis. Hiermee behoort de St. Josephkerk tot de nieuwe monumenten van na de Tweede Wereldoorlog, het eerste monument uit die tijd voor de gemeente Lochem.

Zorgenkind

De toren en het uurwerk van de St. Josephkerk verkeren in een deplorabele staat: het voegwerk in het bovenstuk van de toren ligt eruit. Dat is mede veroorzaakt door de ijzeren ophanging van de klok die is gaan roesten. Ook het uurwerk en de verlichting uit 1957 zijn versleten. Gevolg is dat de klok niet meer kan luiden en het uurwerk niet meer de juiste tijd aangeeft. Hierover krijgen we, niet alleen van de parochianen maar ook uit de omgeving, veel reacties. Herstel van dit alles gaat de financiële draagkracht van de geloofsgemeenschap te boven, te meer daar wij geen beroep kunnen doen op overheidssubsidie. Dit voert terug naar een overblijfsel uit de Franse Tijd toen de scheiding tussen kerk en staat werd doorgevoerd. De Wetgevende Vergadering van de Bataafsche Republiek (1775-1813) legde in het Additionele

Artikel 6 van de Staatsregeling van 1 mei 1798 vast dat voortaan alle kerkgebouwen opnieuw verdeeld moesten worden onder de verschillende lokale kerkgenootschappen. Maar, zo werd nadrukkelijk bepaald, “de torens aan de kerkgebouwen gehegt, benevens de klokken, met derzelver huisingen, worden verklaard, eigendommen te zijn en te blijven der Burgerlijke Gemeenten, staande ten allen tijde onder dezelve beheering en onderhoud”. Op grond hiervan wordt de toren van de voormalige katholieke St. Gudulakerk van vóór de Reformatie wel onderhouden door de overheid, maar de toren van de huidige katholieke St. Josephkerk en diens voorganger van ná de Reformatie niet.

Doneren

Om de toren en de klok van de St. Josephkerk voor Lochem te behouden, vragen wij u een donatie te doen voor de restauratie. Uw donatie kunt u storten op rekeningnummer IBAN NL94 RABO 0336 6261 93 t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen, locatie St. Joseph Lochem, t.b.v. ‘restauratie toren St. Josephkerk Lochem’.

De locatieraad

Wie doet mee?

In de maand mei is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Heel Nederland gaat dat uitgebreid vieren. Dus Lochem zeker ook. En wij als kerken doen mee in de vorm van het project ‘Samen de schone was van de vrijheid buiten hangen’, dat volop wordt gesteund door de gemeente. De Gudulakerk, de Grote Markt en de straten worden volgehangen met ‘wasgoed’, stukken textiel met daarop geschreven teksten over vrijheid. Geschreven door velen en heel graag ook door jou. We hebben je nodig. Vandaar deze oproep.

**75 JAAR
 VRJHEID**

Laten we er samen iets moois van maken. Je kunt het alleen doen of in groepen, eventueel begeleid door iemand die daar ervaring in heeft. De beschrijving van het hele project ligt in al onze gebouwen. Geef je op bij de contactpersoon voor de St. Josephkerk, dhr. Ben Hemmer, telefoon 0573-257791, e-mail ben.hemmer@hotmail.de. Gewoon doen!

*Raad van Kerken en
 Geloofsgenootschappen*



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, ggechristuskoningvorden@gmail.com
 Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
 Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
 NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
 Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Franssen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Op het moment dat u deze bijdrage in *Onderweg* leest is het nieuwe jaar alweer begonnen. We hebben een mooie kersttijd achter de rug. Hopelijk hebt u ervan genoten en inspiratie voor 2020 mogen opdoen. Want voor het komende jaar staat er weer heel wat op het programma.

Hek op de begraafplaats

Het toegangshek op de begraafplaats op de Kranenburg is dringend aan restauratie toe. Die werkzaamheden lopen al een tijdje. Mede dankzij een bijdrage van kringloopwinkel De Werf kan het hek gerestaureerd worden. Het is al met al een aardige klus. Maar we verwachten dat snel in 2020 het gerestaureerde toegangshek geplaatst kan worden. Met een beetje geluk en als het weer meewerkt: voor Pasen.

Terugblik

De afgelopen periode lag het accent op Kerstmis en op nieuwjaar. Dat betekende o.a.:

- De inmiddels traditionele Herdertjes-tocht werd op 21 december gehouden. Daaraan nemen ieder jaar heel veel mensen deel. De tocht eindigde deze keer in onze Christus Koningkerk;
- Een Kerstviering op 24 december om 17.00 uur. Deze woord- en communieviering was speciaal gericht op families. In de hoop dat we zowel ouderen maar zeker ook jongeren in de viering zouden mogen begroeten. Of het gelukt is om meer kinderen in de kerk te krijgen...?;
- Met Kerstmis een Kerst woord- en communieviering op 25 december met als voorganger diaken Anton Bos;



- En op 4 januari na afloop van de viering onze traditionele nieuwjaarsreceptie met oliebollen, nieuwjaarsrolletjes en glühwein.

Schoonmaak

Na jarenlange inzet zijn Gerda en Ab van der Meij gestopt met het schoonmaken van onze kerk. Een beslissing die we uiteraard (met dank en waardering) hebben te respecteren. Het is helaas niet gelukt om een nieuw "vrijwilligers duo" te vinden voor de schoonmaak. Maar gelukkig hebben we wel iemand gevonden die "beroepshalve" de schoonmaak gaat verzorgen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Het maakt echter ook duidelijk dat het onderhand beperkt vissen is in onze vrijwilligerspool!

Vieringen

Het afgelopen jaar 2019 geeft vertrouwen voor het jaar 2020. Ook al is het niet makkelijk om al die vele activiteiten in onze geloofsgemeenschap draaiende te houden. Maar met vereende krachten zal dat in 2020, net als in 2019, vast en zeker lukken.

Behalve reguliere vieringen zijn er in het begin van het nieuwe jaar ook een aantal speciale vieringen en evenementen:

- Op 19 januari is er in onze kerk een oecumenische viering. Die wordt georganiseerd door de Raad van Kerken;
- Tussen 14 en 16 mei vindt de 16e editie van "Roll over Bronckhorst" plaats. Op 16 mei doet dit evenement onze Christus Koningkerk aan.

Samenkomsten

De samenkomsten die we eens per maand houden worden goed gewaardeerd. Een andere manier om ons geloof samen te beleven in een tijd waarin we moeten roeien met de beperkte parochiële riemen die we hebben. We zijn blij met

de beide gespreksgroepen die vaak een Samenkomst verzorgen. Maar ook met andere groepen en individuen. Zo werd de Samenkomst die verzorgd werd door onze "bloemenversiergroep" als heel inspirerend ervaren. Ook in het nieuwe jaar hopen we op inspirerende Samenkomsten waarin we ons geloof samen mogen beleven en verdiepen.

Koor Vokate

Jarenlang hebben dirigent Ton van Westing en pianiste Erna Groet het koor Vokate begeleid. Maar na al die jaren komt daar helaas een einde aan. Ook een beslissing die we (met dank en waardering) hebben te respecteren. Zoals het er nu naar uitziet stoppen Ton en Erna in mei 2020. Vanaf deze plaats alvast heel hartelijk dank voor die jarenlange inzet. Hoe het verder gaat met Vokate? Dat weten we nu nog niet. Maar we hopen dat we ook dit probleem in 2020 weten op te lossen.

Website

Hiervoor las u over allerlei activiteiten en evenementen in onze geloofsgemeenschap. Als u nog meer wilt weten, kijk dan eens op onze website. Daarop ziet u als terugblik mooie foto's. En als vooruitblik kunt u op de website alle informatie vinden over wat er de komende periode te wachten staat. Van harte aanbevolen: www.12apostelen.nl/index.php/geloofsgemeenschap-vorden/

Gelukkig nieuwjaar

Tot slot wens ik u allen een gelukkig en goed nieuwjaar toe. Geluk en gezondheid voor iedereen persoonlijk. Maar we hopen natuurlijk ook dat onze geloofsgemeenschap gezond en vitaal zal blijven. Met ieders hulp zal dat zeker lukken. Dus als we in 2020 een beroep op u doen, mogen we dan op u rekenen...? *Namens de locatieraad en pastoraatgroep Jaap Harmsen*

Overleden

Op 15 december 2019 overleed **Hans van der Linden**, op de leeftijd van 76 jaar. De uitvaart vond plaats in de Christus Koningkerk, gevolgd door de crematie in Zutphen.

Hans was een actieve vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap, hij was koster, werkte mee in de tuingroep en hield de administratie bij van de kerkbijdragen. We zullen hem missen! Wij wensen Ria, hun kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit verlies te verwerken. Moge hij rusten in vrede.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383; info@parochie-borculo.nl;
 Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
 NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
 Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr. 074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360; Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Oecumenische dienst

Thema: *"Buitengewoon vriendelijk"*

Op zondag 26 januari om 10.00 uur in de RK kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Borculo. We volgen Paulus op zijn reis. Hij lijdt schipbreuk en komt aan land in Malta. Daar wordt hij buitengewoon vriendelijk ontvangen. Het is de Gebedsweek voor de Eenheid. Een mooie gelegenheid om samen te zijn. We worden geïnspireerd om weer na te denken over buitengewone gastvrijheid. We mogen zien hoe we gastvrij naar anderen kunnen zijn. En, anderen zullen ons gastvrij ontvangen. Dat is vriendelijkheid ontvangen én weer doorgeven.

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland.

In de oecumenische dienst zullen voorgaans ds. Co Jansen en Jeroen Uhl. RK Koor Stemmig zal een bijdrage leveren.

Welkom ! Laten we samen zoeken naar het Buitengewone.

As verstrooiing op het kerkhof

Het komt steeds vaker voor dat ouders en kinderen ver uit elkaar wonen. Het graf voor een lange periode onderhouden kan dan, door de nabestaanden, soms wat moeilijk zijn. Veel mensen kiezen dan ook, om deze of andere redenen, voor crematie. Om het verstrooien van as op ons kerkhof mogelijk te maken, komt er een afgebakend strooiveld aan de rechterkant van het kerkhof, naast de bestaande graven. Er zal op het strooiveld een natuurstenen monument geplaatst worden, waarop een naamplaatje met datum van overlijden kan worden gemonteerd.

Als het strooiveld op het kerkhof klaar is, komt er een vermelding in *Onderweg*.

Geen viering – toch welkom

Op zondag 16 februari is er geen viering in onze eigen kerk. De kerkdeuren staan echter wel voor u open om binnen te lopen, te bidden of een kaarsje aan te steken. En er kan koffie gedronken worden in het KJ gebouw. Daarnaast bent u van harte welkom om in een van de andere geloofsgemeenschappen naar de kerk te gaan. Hebt u geen vervoer dan kunt u dat

Financieel overzicht

Lasten:	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Begroot 2019
Kosten onroerend goed	€ 32.500	€ 14.634	€ 18.800
Financiële lasten	€ 450	€ 319	€ 400
Persoonskosten	€ 44.791	€ 43.679	€ 43.242
Kosten eredienst	€ 3.720	€ 3.326	€ 3.300
Kosten pastoraal	€ 700	€ 128	€ 700
Verplichte, vrijwillige bijdrage	€ 10.126	€ 8.972	€ 11.400
Begraafplaatskosten	€ 1.200	€ 2.180	€ 1.500
Beheerskosten	€ 2.150	€ 1.869	€ 2.120
Incidentele lasten		€ 3.481	
Totaal Lasten:	€ 95.637	€ 78.588	€ 81.462
Baten:			
Bijdrage Parochianen	€ 42.300	€ 47.258	€ 44.750
Opbrengsten bezittingen/Beleggingen	€ 29.500	€ 36.812	€ 33.700
Begraafplaats baten	€ 11.000	€ 7.458	€ 18.250
Incidentele baten			
Totaal Baten:	€ 82.800	€ 91.528	€ 96.700
Resultaat:	€ -12.837	€ 12.940	€ 15.238

De landelijke Actie Kerkbalans start op zaterdag 18 januari 2020. Wij willen als geloofsgemeenschap daar ook dit jaar weer aandacht aan schenken. Zoals u ook in het financieel overzicht kunt zien, is de Actie Kerkbalans een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze geloofsgemeenschap. Hiervoor

altijd aangeven bij het secretariaat of bij een van de leden van de pastoraatgroep of locatieraad.

Intenties

26 jan. Truus Vereecken-Hoogstraten, Gerrit en Fien Stegeman jaargedachtenis, Gerrit Heuten, Harry en John Hendricksen, Uit dankbaarheid bij een 95ste verjaardag, **2 febr.** Truus Vereecken-Hoogstraten, Gerrit Heuten, Gerrit en Fien Stegeman, **23 febr.** Pastoor Simons, Gerrit Heuten, Gerrit en Fien Stegeman, Theo en Riek Verheijen, Fam. Pelgrum, Anna Dute-Geessinck, Herman Beerten jaargedachtenis, Jan Schneider, overl. fam. Geerligts en Ottenschot, **8 maart.** Gerrit en Fien Stegeman, Anna Dute-Geessinck, Jan Schneider.

Koffie drinken

Na de viering van zondag 26 januari en zondag 23 februari is er gelegenheid om een kop koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.



willen wij u via deze weg hartelijk danken. Graag willen we dan ook dit jaar weer uw aandacht voor deze actie vragen om zo het werk dat in de geloofsgemeenschap gebeurt voort te kunnen zetten en verder uit te kunnen bouwen. Het motto van dit jaar:

'Grijp je kans - Houd de Kerk in balans'



H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
rkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGBO002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511;
Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Het kerkgebouw in de spotlights

In de winter, als de avonden lang zijn, is het leuk als het kerkgebouw mooi aangelicht wordt door drie schijnwerpers. Als geste vanuit de gemeente mogen we de benodigde stroom aftappen van een lantaarnpaal. Zo gezegd, zo gedaan, zou je denken, maar niets is minder waar!! De buitenverlichting van ons kerkgebouw kun je gerust een 'hoofdpijn dossier' noemen. Vooral de schijnwerper in de pastoretuin lijkt te storen met de lantaarnpaal... Sowieso raakt alles ontregeld als we van zomer naar wintertijd gaan of andersom. Ooit is er een tijdschakelaar aan onze kant tussen gezet om te voorkomen dat de schijnwerpers de hele nacht branden. We hebben overwogen om de stroom los te koppelen van de lantaarnpaal, maar wat we gratis kunnen krijgen, is meegenomen... We gaan binnenkort maar weer aan Stegeman vragen om de eigen tijdschakelaar er tussenuit te halen. Misschien dat we dan eindelijk kunnen genieten van drie werkende schijnwerpers in de komende donkere maanden!

Onze kerk, een gebouw om zuinig op te zijn!



De Stichting 'Behoud Willibrordus Kerk Ruurlo' zamelt geld in voor het noodzakelijke onderhoud van de kerk. Echter met geld alleen ben je er niet... Hoe weet je nu wat er allemaal gebeuren moet en wie kan zulk specialistisch werk dan het beste en voordeligste doen? Daarvoor hebben we in onze locatie Tonnie Arink, die geheel belangeloos de portefeuille 'Gebouwen' beheert en hierbij geholpen wordt door onze penningmeester Theo te Brake en Herman Heuver, de gebouwenman van de parochie. Elk jaar komt de Monumentenwacht op bezoek die het hele gebouw bekijkt en advies uitbrengt welk onderhoud er dringend en welk er aanbevolen gebeuren moet. Gelukkig kun je voor dat onderhoud dan wel subsidie krijgen, maar dat is een papierencircus waar je doorheen moet en je moet het geld ook datzelfde jaar uitgeven, anders vervalt het toegezegde geld! Uiteindelijk is het meestal al ver na de zomer dat we opdracht kunnen verlenen en dan begint het najaarsweer ons parten spelen...

Zo gebeurde het dat er diep in december nog een hoogwerker gesignaleerd werd en er steigers tegen het gebouw stonden. Ons dak moest grondig gerepareerd worden, zink en lood moesten worden vervangen of hersteld. Bovenop de koepel ligt heel veel stof en troep wat zich door de wind precies daar verzamelt en verwijderd moet worden. De gebroken nokvorsten zijn vervangen, verroeste muurankers gaven scheuren in de buitenmuur. We zijn daarnaast wettelijk ineens verplicht een nieuwe bliksembeveiliging aan te brengen, anders kun je het gebouw niet meer verzekeren! Hoog in de toren zitten kleine 'dakpeltjes' van hout en ook die moeten geschilderd worden...

Dit is niet meer gelukt in 2019 en is doorgeschoven naar 2020. We zijn nu nog bezig met het vervangen van onze CV ketel wat echt ook in 2020 zal moeten

gebeuren. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden en kosten voor infrarood stralers. Wij willen alle mensen die vrijwillig hun tijd hebben gegeven aan het tot stand komen van dit onderhoud, alsmede de werklui van de bedrijven heel hartelijk danken voor hun inzet! Daarnaast willen wij alle gulle gevers bedanken die geld gedoneerd hebben aan de Stichting "Behoud Willibrordus Kerk", uw bijdrage is nog steeds zeer welkom op NL20RABO0312486359.

Namens de locatieraad, Lilian Beeks



Familie bericht

Op 6 november 2019 overleed **Wim Janssen** in de leeftijd van 81 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 11 november 2019 te Haarlo. Dat hij mag rusten in vrede.

Taizé vieringen 2020

Met ingang van 2020 wijzigt het rooster van de Taizé vieringen. We stappen af van de eerste zaterdag van de even maand. De vieringen zijn 22 februari - 25 april - 27 juni - 29 augustus - 24 oktober 2020. De aanvangstijd (19.00 uur) en de locatie (Dorpskerk Ruurlo) blijven ongewijzigd.

De oliebollenbijeenkomst

Het is traditie om aan het eind van het jaar alle vrijwilligers te bedanken. Elke bijdrage is een waardevolle schakel in onze geloofsgemeenschap. Als dank hiervoor was er op zaterdagmiddag 28 december de Oliebollenbijeenkomst. Binnen in de verwarmde kerk kon iedereen genieten van glühwein, chocolademelk en warme oliebollen en uiteraard een gezellig samenzijn. Enkele vrijwilligers werden speciaal in het zonnetje gezet, zoals Dinie te Lintelo en Willemien Sasse (25 jaar lang de bloemen verzorgen in de kerk), Herman Geerligts (onmisbare hulp bij verhuizing van het secretariaat), Jan Visser (jarenlang Achterwacht) en Jan van Dijk (10 jaar kerkledenadministratie in Navision bijhouden). We hopen, dat we ook in 2020 weer op alle vrijwilligers kunnen rekenen en ook op deze manier samen kerk kunnen zijn.



H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 - 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Richtingwijzers voor 2020



In deze viering hebben we stilgestaan bij het feit dat nu een heel jaar voor ons ligt. Een nieuw jaar is onlosmakelijk verbonden met het voorbije jaar

2019. Tijdens de viering van oudjaar op 31 december hebben we stilgestaan bij hetgeen ons het laatste jaar is gepasseerd. Onder de noemer 'Omzien naar elkaar' heb ik een aantal gebeurtenissen genoemd die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Ook dit thema loopt door in het komende jaar. Niet voor niets heb ik dit samengevat onder de noemer van richtinggevers. In het nieuwe beleidsplan op pastoraal en bestuurlijk niveau moeten we inhoud gaan geven aan de concrete inhoud van deze plannen.

De beleidsplannen, die geldend zijn voor de hele parochie, zijn onderling met elkaar verbonden met een centraal thema: **Onderweg Groeiend in Geloof**. Ze moeten ons de weg wijzen naar de toekomst. Een dynamisch proces waarin we samen een antwoord moeten vinden op de volgende vragen:

1. Waarheen is de parochie onderweg?
2. Hoe zien de contouren van de parochie anno 2025 er uit?
3. Wat gaan we als parochie; in het bijzonder de plaatselijke Geloofsgemeenschap, concreet ondernemen.

Hier zijn wij als parochianen aan zet met een duidelijke vraag en opdracht: Wat gaan wij doen? Blijven wij maar afwachten totdat de stekker eruit wordt getrokken?

Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren is er een tanende betrokkenheid.

De locatieraad kan dat niet alleen veranderen. U zult ons daarbij moeten steunen hoe wij als gemeenschap een steentje kunnen bijdragen. In de toespraak van oudjaar heb ik al aangegeven hoe belangrijk de contactgroep is als klankbord. Gelukkig hebben ook enkele 'jongeren' aangegeven om mee te willen denken. Niet voor niets sprak ik over 'Omzien in dankbaarheid'.

We zullen verder nieuwe wegen moeten inslaan, waarin we de krachten bundelen en zo samen van en met elkaar kunnen leren en leven. Ook het begrip parochie zullen we een nieuwe inhoud moeten geven. Doorgaan zoals we dat al jaren doen geeft geen garantie op succes. De steeds sneller veranderende maatschappij vraagt van ons een open instelling. Op welke wijze kunnen we als geloofsgemeenschap vitaal zijn c.q. worden. Hoe gaan we inhoud geven aan de behoefte aan spiritualiteit. Voor wie is dit bestemd. Niet alleen vanuit de gevestigde orde, maar vanuit een nieuw perspectief in het licht van de ontwikkelingen in deze wereld. Wat kunnen wij betekenen voor de medemens, maar ook de betekenis van de oecumene. De tijd van tegenover elkaar staan moet worden omgesmeed tot een gezamenlijk optrekken. Daarbij zullen we moeten uitgaan van openingen vanuit het gezamenlijk belang van de Christenen. Het Kesa project in de jaren tachtig wilde een openheid bieden om nieuwe wegen in te slaan. Dat elan zullen we moeten vertalen naar de hedendaagse normen en waarden, die in wezen nog steeds waardevol en te koesteren zijn.

In het beleidsplan wordt ruimte geboden om toegeruste vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap als dragende krachten verder te begeleiden in hun ontwikkeling. Want het aantal professionals (de pastores) zal kleiner worden. Wij zijn

blij met onze voorgangers in onze Geloofsgemeenschap.

De communicatie zal zodanig versterkt moeten worden dat we elkaar beter verstaan en dat we elkaar beter (willen) begrijpen.

Uiteraard betekent dat niet dat we onze identiteit moeten opgeven; juist vanuit die identiteit kunnen we elkaar versterken en anderen inspireren. Daarbij zullen nieuwe vormen en uitingswijzen ontwikkeld moeten worden. Zaken waarvan we nu nog geen weet hebben. Maar dat geldt voor de hele ontwikkeling van de wereld. Wat vandaag niet kan, wil nog niet zeggen dat het overmorgen misschien niet kan.

Samen zullen we nieuwe wegen moeten inslaan, zonder dat we de geschiedenis overboord zetten. Met respect omgaan met hetgeen in het verleden is gerealiseerd. Alleen dan kunnen we voortbouwen aan het thema van dit beleidsplan:

'Onderweg Groeiend in Geloof.'

Daarom nodig ik u nu al uit om op donderdag 16 januari in De Horst in Keijsburg de parochieavond te bezoeken. U bent welkom vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. U kunt, als u dat beter uitkomt ook eenzelfde avond bezoeken in Vorden op dinsdag 21 januari.

In *Onderweg* kunt u hierover meer lezen! Ik hoop dat we het komende jaar ons willen inzetten om in ieder geval hiermee een start te maken.

Namens de locatieraad mag ik u uitnodigen om met ons hieraan het komende jaar te gaan werken. Ik wens u namens de locatieraad een gezegend Nieuwjaar en een inspirerend 2020.

Henk Roes, locatieraad

Actie Kerkbalans

De komende weken zullen vrijwilligers weer op pad gaan voor de **Actie Kerkbalans**.

In het gezamenlijk gesprek kwam een mooi nieuw thema naar voren wat we graag met u delen: Grijp je kans - Houd de Kerk in balans



Actie
Kerkbalans
2020



H. Johannes de Doper - Keijsburg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijsburg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijsburg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijsburg@12apostelen.nl

Stichting R.K. Begraafplaats Keijsburg: Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel. 0575 - 464162 email: begraafplaatskeijsburg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijsburg.nl

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijsburg.

Overleden

Op 12 december 2019 is **Bennie Sessink** overleden in de leeftijd van 88 jaar.

Jaargedachtenis: Zondag 23 februari Jos Branderhorst, 86 j. en Annie Mullink-Essing, 82 j.

Gedoopt

Op 15 september zijn **Chiel Reuling** en **Janouk Vieberink** gedoopt.

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl De doopdata kunt u vinden in de *Onderweg*.

Onderscheiding

De jubilarissen, mevrouw Eva Klooken-Pot en mevrouw Riet Kleve-Hermsen van het Parochiekoor, hebben een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied ontvangen voor hun 50-jarig lidmaatschap van het kerkkoor. De Sint Gregorius Draagspeld "50" in goud werd hen opgespeld door pastoor Scheve tijdens de jubileumviering op 24 november 2019.



Parochieavond: Toekomst geloof in Keijsburg

Op dinsdag 25 februari is er in onze kerk van 20.00 tot 21.30 uur een parochieavond met het belangrijke thema 'Hoe houden we ook in de toekomst ons geloof levend in Keijsburg?' Pastoraal werker Marga Engelage zal de avond inleiden. Het moet een inspirerende avond worden voor alle vrijwilligers en andere belangstellenden. Nu er ruimte is vrijgekomen achter in de kerk lijkt ons dit de meest aangewezen plek voor deze avond. Bovendien is de kerk wellicht ook de meest inspirerende ruimte voor geloofskwesties. Laat in verband met de koffie en koek even weten dat je komt (Dini Nijenhuis 06-40594236 of Hans Limbeek 0314-641546)

Kliederkerk

Op zondag 15 maart 2020 is er vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur weer een Kliederkerk in onze Keijsburgse kerk. We zouden het fijn vinden als je er weer bij kunt zijn met je gezin, (klein) kinderen, ouders, vriendjes, vriendinnetjes en/of andere belangstellenden.

Kerkbalans 2020 gaat weer van start.

Thema: 'Grijp je kans - Houd de Kerk in balans'

De landelijke actie loopt van 18 januari tot en met 1 februari 2020.

De werkgroep hoopt weer op uw medewerking te mogen rekenen. De enveloppen worden rondgebracht in de week van 20 t/m 26 januari 2020 en worden weer opgehaald in de week van 27 januari tot en met 2 februari 2020. Wilt u zo vriendelijk zijn uw enveloppe gereed te leggen, zodat de loper niet hoeft te wachten? Bij voorbaat dank.
Werkgroep Kerkbalans

Kerkerken te koop

Bij de verbouwing van het interieur is een aantal kerkerken vrijgekomen. Het gaat om kerkerken van 5 meter lang en wat kortere van 4 meter. Deze kerkerken zijn nu te koop. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Actie Kerkklok. Voor de kerkerken van 5 meter lang vragen we een bijdrage vanaf € 200,- voor de kortere kerkerken een bijdrage vanaf € 150,-. Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met Ciska Gerritsen 06-10065324 of Rob Besselink 462882.

Actie Kerkklok succes!

We zijn bijzonder verheugd te kunnen meedelen dat de Actie Kerkklok geslaagd is. U weet het: voor de reparatie van het uurwerk van de klok moest Keijsburg zelf € 7500,- (een kwart van de totale kosten) bijeen zien te brengen. We zijn daarom met de kermis van 2019 begonnen met de Actie Kerkklok. In de twee vorige nummers van *Onderweg* hebt u kunnen lezen dat op 7 september de teller op € 1780,- stond, en op 27 oktober op € 4680,-. Eind oktober hebben we ook een groot aantal bedrijven aangeschreven die op een of andere manier een connectie hebben met ons dorp. Ook hebben we een kerstmarkt georganiseerd. Dit alles heeft er voor gezorgd dat de teller net voor Kerstmis op maar liefst € 8820,- stond! We hebben de bedrijven die € 50,- of meer schonken beloofd dat ze met hun naam in de Klepper komen. Omdat de eerstvolgende Klepper pas in maart uitkomt moeten we hier nog even mee wachten. De Actie Kerkklok toont aan waarin een klein dorp groot kan zijn: met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat het uurwerk van onze mooie kerk ook in de toekomst bij de tijd zal zijn! We willen alle donateurs alvast heel hartelijk danken!
Locatieraad en pastoraatgroep

Kom....., kom d'r in !!!

Wil je wat anders? Dat kan! Een uurtje samen zijn met een luchtig geheel van gedachten en een lied. Het koor 2gether wil jou een boekje bloemen aanbieden in de vorm van teksten en zang rondom het thema "een boekje bloemen". Laat je verrassen en kom luisteren.
Datum: zondag 1 maart 2020.
Tijd: 11.00 uur.
Waar: St. Jan de Doperkerk te Keijsburg.
Toegang is gratis.



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
martinusbaak@kpnmail.nl
Opgave gebedsintenties: per mail: martinusbaak@kpnmail.nl of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoontmentink@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

Na alle vieringen op dinsdagavond is er koffie en thee. We hebben tafels en stoelen klaargezet zodat de mensen kunnen zitten tijdens het koffie- en thee drinken. Daarnaast hebben we de uitvoering een beetje gezelliger gemaakt. Komt u ook naar een viering om vervolgens met medekerkgangers van gedachten te wisselen over allerhande zaken? In deze periode zijn de dinsdagavondvieringen op 21 januari en 18 februari om 19.00 uur.

Kerstavondviering

Op kerstavond is de viering welke dankzij het koor en de werkgroep woord- en communieviering tot stand is gekomen een groot succes geweest. We kunnen terugkijken op een geslaagde viering. Er waren 125 boekjes gedrukt, dat bleken er te weinig. Dat geeft al wel aan dat er veel belangstelling is voor een viering op kerstavond. Bij deze namens de geloofsgemeenschap hartelijk dank aan iedereen die er aan heeft bijgedragen dat deze viering gehouden kon worden. En voor al de mensen die naar deze viering gekomen zijn dank voor uw aanwezigheid. Het heeft velen een warme start van de kerstdagen gegeven.

Kerkbalans

De kerkbalans 2020 wordt gehouden in de periode van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020. We zullen proberen in die periode u van de bekende envelop te voorzien. Als het goed is heeft u deze ontvangen bij deze *Onderweg*. Het



Actie Kerkbalans



thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar: 'Grijp je kans - Houd de Kerk in balans'. We hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het in stand houden van de geloofsgemeenschap in Baak. We willen blijven omzien naar elkaar. Dat hebben we onlangs rond de kerst o.a. gedaan met de bezorging van kerststukjes voor ouderen en zieken. Zie foto.

Eerste heilige communie en vormsel

Na het doopsel is de eerste heilige communie de volgende grote stap in het geloofsleven van het kind. In de vorige *Onderweg* hebben we reeds aangekondigd dat een kind in groep 4 of 5 daarvoor wordt uitgenodigd.

In 2020 is er de mogelijkheid om het heilig vormsel voor kinderen vanaf groep 7 en 8 van de basisschool te ontvangen. In 2021 is er geen vormselviering, vandaar dat ook de kinderen van groep 7 dit jaar welkom zijn. U en uw kind kunnen zich opgeven voor een informatieavond op 17 februari.

Mocht u belangstelling hebben, kijk dan op de website www.12apostelen.nl onder het blok "Wat te doen bij?".

Administratie kerkhof-beheer overdragen?

We zoeken voor de begraafplaats in Baak een vrijwilliger die het beheer van de administratie op zich wil nemen. Mocht er niemand binnen de Baakse bevolking deze taak op zich willen nemen, dan zit er niets anders op dan dat we het beheer overdragen aan een externe partij. Bent u degene die het kerkhof een

warm hart toedraagt en daar ons mee wil helpen? Het is een administratie in het programma Excel. Kunt u met dat programma werken, dan zou u ons daarmee van dienst kunnen zijn, door mij te bellen. 06-387 587 64 Berna Lamers.

Aswoensdag

Op woensdag 26 februari wordt de gezamenlijke Aswoensdagviering voor de Vijfslag gehouden om 19.00 uur in Olburgen. Tijdens deze woorddienst zal Theo ten Bruin voorgaan.

Bericht van de Vrienden van De Parel

De Kerstmarkt ligt al weer enige tijd achter ons, maar is ook dit jaar weer een succesvolle gebeurtenis geworden. De opbrengst, die nog definitief moet worden vastgesteld, lijkt goed uit te pakken, ondanks het feit dat de oliebollen 'het niet deden' dit jaar. De entreprijs van 2 euro die we invoerden, bleek geen belemmering als men hoorde hoe hoog de verwarmingskosten zijn. In voorbereiding zijn andere markten: de Pleinmarkt in mei, en we denken aan een streekproductenmarkt in juni, enz. Ook verwachten we weer het Koningsdag ontbijt in april en de Kunstvierdaagse in het Hemelvaartweekend. De Club van 100 heeft een activiteit voor ogen in de eerste helft van het jaar, maar daarvoor zijn nu nog slechts piketpaaltjes geslagen. Word u ook lid van die club? Met velen kan er meer. Onze trouwe helpers bij de voorbereiding van activiteiten zijn al wat op leeftijd en zien graag een extra jonger handje er bij komen. Het gaat dan bv om het opzetten en afbreken van marktkraampjes, enz. Gewoon zo nu en dan een half dagje bijspringen, dus geen wettelijke verplichting. Graag aanmelden bij 06-28234141.

Ilinka de Beij, secretaris

Gebedsintenties

Di. 21/1: Fam. Hendriks-Hermsen, Tonny Schooltink, Toos Schooltink-Mentink, Paula Eugelink-Lahn, Teun en Marie Eliezen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders Schoenaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris, **Di. 18/2:** Fam. Hendriks-Hermsen, Herman Hendriks, Ouders Mentink-Jansen en fam., Tonny Schooltink, Toos Schooltink-Mentink, Paula Eugelink-Lahn, Teun en Marie Eliezen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders Schoenaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensstraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 313479294
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Actie Kerkbalans 2020

Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar "Grijp je kans - Houd de Kerk in balans". Dit enigszins rijmende en "leuk" klinkende thema is echter serieus. Het sluit aan bij

het zojuist afgesloten jaar 2019 waarin de samenleving aardig uit balans leek te zijn met acties van boeren, leraren, ziekenhuispersoneel en bouwers die optrokken naar Den Haag of elders om actie te voeren. Marktwerking, wetgeving en overheidsbeleid zijn onder andere oorzaak van een grote onbalans in de maatschappij. Zoals genoemd zijn afgelopen jaar veel mensen hiertegen in actie gekomen. Ook onze kerkgemeenschap ontkomt niet aan knelpunten en grote veranderingen. Wij zijn echter als gemeenschap tot grote dingen in staat wanneer dit breed gedragen wordt. Vandaar deze oproep "Grijp je kans" om onze lokale kerkgemeenschap ook dit jaar weer financieel te steunen met de Kerkbalans zodat we dit nieuwe decennium goed van start kunnen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De locatieraad

Opbrengst Adventsactie

Met enige trots kunnen wij U meedelen dat de collecte het mooie bedrag van € 310,23 heeft opgeleverd. Daarbij zit ook inbegrepen de helft van de collecte die is gehouden tijdens het Kerstconcert van Feeling op de Eerste Kerstdag. Ongetwijfeld zullen er ook mensen zijn

ADVENTSACTIE

die via de bank hebben bijgedragen. Alle gevers hartelijk dank!

Op deze wijze hebben we die mensen die zich vaak belangeloos inzetten voor de medemens weer een hart onder de riem gestoken. Het geeft hen weer moed om door te gaan om te werken aan een betere wereld. In dit geval het mensen bijstaan bij geboorte en educatie over kindervoeding. Ook door het stimuleren van zelf groente verbouwen wordt ziekte en kindersterfte voorkomen.

Werkgroep MOV Drempt

Aswoensdag 26 februari in Olburgen

Op woensdag 26 februari is het Aswoensdag, wij starten de vastenperiode met een Aswoensdagviering in Vijfslag verband. Deze woorddienst begint om 19.00 uur en wordt dit jaar in Olburgen gehouden. Voorganger is Diaken Ten Bruin.

Eerste heilige communie 2020

Als uw kind in groep 4 of 5 zit van de basisschool bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerste heilige communie.

Dit schooljaar zal dit op zondag 19 april plaatsvinden.

De voorbereidingen worden samen met Hengelo, Keijenborg, Baak, Vierakker, Olburgen en Steenderen gedaan.

Als u uw kind wilt aanmelden kan dat t/m 31 januari via de mail bij Ingrid Stortelder-Spigt (locatieraaddrempt@gmail.com) of telefonisch (0313-479294).

Het heilig vormsel

In juni 2020 is er de mogelijkheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen. De kinderen van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie uit groep 7 en 8 van de basisschool of

ouder die de eerste heilige communie hebben ontvangen, kunnen gevormd worden. In 2021 is er geen vormselviering vandaar dat ook de kinderen van groep 7 dit jaar welkom zijn. We gaan ons met de vormelingen, evenals afgelopen jaar, in een weekend voorbereiden op het vormsel. Van zaterdagochtend tot en met zondagmiddag gaan we op afwisselende en interactieve wijze over het vormsel praten, knutselen en spelen. Een film kijken, eten en slapen horen ook bij het weekend. Voorafgaand aan het weekend is er op 17 februari 2020 een ouder en kind avond waar alle informatie wordt gegeven en waarna de definitieve opgave volgt. We willen graag, vóór 1 februari, weten wie er op deze informatieavond aanwezig zullen zijn. Datum en adres: 17 februari 2020 van 18.45 tot 20.15 uur, in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden. Opgeven voor deze informatieavond kan door, voor 1 februari 2020, de naam van het kind, adres, tel.nr., e-mailadres en tot welke geloofsgemeenschap men behoort, door te geven aan het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl of geloofsgemeenschap secretariaat Drempt: locatieraaddrempt@gmail.com. Ook voor vragen over het vormsel kunt u bovenstaande e-mailadressen gebruiken. Wij hopen ook nu weer met een aantal kinderen het vormsel voor te bereiden en er een goede tijd van te maken.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 7 februari
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Vervolg Vierakker

onze kerk, Alexander baron van der Heijden van Doornenburg, claimde aanvankelijk de naam Ludger met als – niet zo sterk - argument dat hij in Wichmond woonde. Al met al veel kapers op de kust. Uiteindelijk hakte het bisdom (bisdom Utrecht) de knoop door: het zou Willibrord worden. Men had in Utrecht in die tijd de gewoonte om alle nieuwe kerken, die na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 gebouwd werden, te vernoemen naar ofwel de bij Dokkum vermoorde Bonifatius ofwel naar Willibrord. Ludger was geen optie. Deze was namelijk in Duitsland erg in trek voor protestantse kerken. Voor Vierakker – en voor vijf andere kerken van onze parochie - koos het bisdom voor de naam van Willibrord en zo komt het dat onze kerk de naam St. Willibrordus draagt. Een volgende keer meer.....



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950
Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

H. Willibrordkerk Olburgen-Rha 150 jaar

Zondagochtend 24 november waren alle zitplaatsen in de RK kerk Olburgen bezet. Velen waren naar het kleine dorp aan de IJssel gekomen om het 150 jarig bestaan van de H. Willibrordkerk te vieren. Op pagina 8 vindt u een uitgebreid verslag van de festiviteiten. Tijdens de feestelijke viering werd ook stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van koorlid Mientje Beijer-Koster.



Foto Liesbeth Spaansen

Zij kreeg een oorkonde, een onderscheiding opgespeld en een draaginsigne voor elke dag.

Boekenuitleen Olburgen

Ruim vijf jaar bestaat de boekenuitleen in 't Lokaal in Olburgen. We zijn op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur en op vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur open.

Regelmatig krijgen we nieuwe recente exemplaren binnen. Een boek lenen is gratis en de uitleentermijn vrijwel onbepaald.

Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop, waarbij een aantal Engelse titels. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

Nieuwe exemplaren in de boekenuitleen:

Nickolas Butler	Terugkeer naar Little Wing
Tess Gerritsen	Stille getuige
Jane Casey	Brandbaar
Joanne Harris	Chocolat
Flip van Doorn	Een verzonnen koninkrijk; het verhaal van onze nationale mythe
Hendrik Groen	Een kleine verrassing; of hoe Hendrik en Evert zich in de nesten werken
Youp van 't Hek	Youp voor gevorderden; columns
Jan D. Swart	Kraan en de donderstenen van Feijenoord
Henning Mankell	De gekwelde man
Anne Michaels	Verborgten verleden
Ilja Pfeijffer	Grand Hotel Europa
Santa Montefiore	De vrouwen van kasteel Deverill
	De Franse tuinman.

Opbrengsten collecten van de afgelopen periode:

Projecten pater H. Horstink en pater E. Metz opbrengst collecte 150 jarig bestaan	€ 833,57
Miva	€ 15,40
Oecumene	€ 52,35
Ned. missionarissen	€ 69,40
Wereldmissiedag	€ 43,70

Rooster

Er is een weekendviering op

26 januari, 8 februari, 23 februari, 8 maart

Speciale vieringen in Olburgen

26 februari : Woorddienst cluster Vijfslag

Collectanten

26 januari:	Erna Bosch
8 februari:	Theo Damen
23 februari:	Jan Baars
8 maart:	Jan den Hartog

Misdienaar 8 februari

Lectoren

8 februari: Roland Jansen
26 februari: Cilia Langenhof

Kosters

26 januari: Cilia Langenhof
7 februari: Theo Damen
8 februari: Betsie Verhoeven
23 februari: Jan Baars
26 februari: Joost Langenhof
6 maart: Theo Damen
8 maart: Cilia Langenhof

Bloemversiering

17 januari – 30 januari: Thea en Gerda
31 januari – 13 februari: Betsie en Nicole
14 februari – 27 februari: Yvonne en Til
28 februari – 12 maart: Diny en Leonie

Dames- en heren koor

Jan Visser is vele jaren de dirigent/organist geweest van het koor. Vanaf 1 januari 2020 wordt Jan opgevolgd door een duo: Yvonne en Marina nemen het dirigerestokje over.

Repetities: 4 februari, 11 februari, 18 februari, 3 maart

Gezongen vieringen: 26 januari, 8 februari, 23 februari, 26 februari, 8 maart

Intenties

26 jan: Rie Gosselink Harms en Ton Gosselink, Herman en Bep Pasman, Theo van Aalst. **8 febr:** Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steeverink, Gradus en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink. **23 febr:** Mientje Schotman, Herman en Bep Pasman, Bart Godschalk en Corrie Godschalk-Franken, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman. **8 maart:** Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Gradus en Dinie Baars, Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink

Website: www.12apostelen.nl

Onder de tegel: Geloofsgemeenschappen heeft iedere parochiegemeenschap haar eigen pagina. Kijk op de site voor de meest actuele gegevens.

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor de site, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@gmail.com

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):

Jaargang 8:
Nummer 3: 3 februari 2020
Nummer 4: 30 maart 2020
Nummer 5: 25 mei 2020
E-mailadres: jansenmts@gmail.com



H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Nieuws uit de pastoraatgroep: Afscheid Annie Alberink

Sinds het samenvoegen van de verschillende parochies tot de parochie HH. Twaalf Apostelen worden we geloofsgemeenschap genoemd. Het besturen gebeurt door het parochiebestuur. De geloofsgemeenschappen hebben een locatieraad en een pastoraatgroep. De locatieraad behartigt de zakelijke kant en de pastoraatgroep de inhoudelijke, zoals de liturgie, bezoeken, diaconie en catechese. We hebben in november afscheid genomen van Annie Alberink, die al die jaren vanuit de PCI (Parochiële Caritas Instelling) zitting had in de pastoraatgroep. Hieronder het dankwoord aan Annie:

Wij zijn eigenlijk allemaal geschrokken dat jij stopt met de pastoraatgroep, waarvan jij vrijwel vanaf het begin deel hebt uitgemaakt. Hoe moet dat zonder Annie? Jij hebt altijd een hele nuchtere kijk op zaken en durft iets aan de kaak te stellen. Je bent een diaconaal voorbeeld voor ons allemaal. Zoals jij je inzet voor je medemens, je nek uitsteekt bij de gemeente, de boer opgaat om mensen te helpen, je inzet voor vluchtelingen, je strijd voor de oecumene, daar kan menigeen wat van leren. Je bent ook altijd bereid ergens mee te helpen. Het is zo fijn dat je meteen ja zegt als je gevraagd wordt voor het een of ander. Ik noem

even jouw hulp bij het kaartjes maken aan de appels voor de oecumenische dienst, de rondleiding van de scholieren door de kerk, zo ben je vaker ingesprongen. Gelukkig blijf je je nog wel inzetten voor de PCI, waar je hart ligt. Ook heb je aangegeven dat je nog wel gevraagd kunt worden voor hand- en spandiensten. Daar zijn we blij mee. Als erkentelijkheid voor je inzet en het vele, trouwe werk dat je gedaan hebt bieden we je een bos bloemen aan. Zie het maar als een symbool. Jouw inzet is onbetaalbaar.

Annie: Bedankt!

De Pannevogel op bezoek

Op 12 november kwamen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Pannevogel op bezoek in beide kerken. Dit in het kader van een project. Annie Alberink en Jos Lohuis leidden de kinderen in onze kerk rond. Hieronder een kort verslag van Annie: Jos en ik vonden het leuk om te doen. Voor herhaling vatbaar. De kinderen waren heel erg geïnteresseerd. Wat me opviel was dat kinderen die een opa of oma verloren hebben hele fijne herinneringen hebben aan het meehelpen in de dienst. Een kaarsje opsteken enz. Verder was de doopvond een hot item: hoe lang zit dit water er al in, (besmetting) hoe kun je daar nu een baby in doen? We moesten het wel helemaal uitleggen!

Dat pastoors een opleiding voor hun beroep moesten volgen en daar een echte "school" voor bestond maakte wel indruk. En dat één van de beelden van de heilige Jozef een zaag in de hand heeft maakte dit wel erg eng. Na uitleg begrepen ze het. Bij het beeld van St. Antonius kwamen de tongen

Annie Alberink leidt de scholieren rond.

los. Dat je gelooft dat je geholpen kunt worden met het terug vinden van verloren voorwerpen! Stel je voor zegt een kind, dat je de sleutels van je Lamborghini (Italiaanse sportwagen) terug kunt vinden! Heb je in Steenderen ook een beeldenstorm gehad en waarom staan deze beelden dan nog hier? En dat Alphons Ariëns zo belangrijk is geweest dat er zelfs een straat naar hem vernoemd is. Leuke onbevange uitspraken.

Afscheid vrijwilligers Henk en Louis

Enige tijd geleden stond er een paginagroot artikel over Henk Scharenborg in *Onderweg*. Henk heeft afscheid genomen als jarenlang vrijwilliger en vond het nodig om te stoppen nu hij de mooie leeftijd van 90 jaar heeft bereikt. Ook Louis Borgonjen heeft aangegeven te stoppen als vrijwilliger, maar dat is noodgedwongen. De gezondheid van Louis laat niet meer toe dat hij nog zijn werkzaamheden als koster, collectant en fotograaf kan uitvoeren. Beide heren hebben een mooi afscheidscadeau als dank ontvangen. Een reproductie van een icoon van Maria met kind, gemaakt door diaken Oude Groen. Wij danken beiden nogmaals voor hun inzet en wensen hen het allerbeste toe.



Familieberichten

Op 21 november 2019 is op 79 jarige leeftijd overleden: **Berendina Maria (Dinie) Rutjes**.

Wij wensen de familie Rutjes veel sterkte toe na alweer een verlies in de familiekring op zo'n korte termijn.

Koffiedrinken:

Op zondag 9 februari zien wij u na de viering graag bij de koffie.



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
 Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
 Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurant)
 Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261; Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris, 06-46097080, Valentijn van Waalwijk, 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Kindernevendienst

Deze periode is er een kindernevendienst op zondag 16 februari om 10.00 uur tijdens de woord- en communieviering.

150 jaar ST. WILLIBRORDUS GELOFSGEMEENSCHAP VIERAKKER/WICHMOND

EERSTVOLGENDE ACTIVITEIT

Donderdag 26 maart om 19.00 uur:

Ludgervesper

met na afloop een hapje en een drankje
 een wandeling door de Ludgertuin
 én ???

Onthulling jubileum- programma: 4 januari jl.

Bij het inleveren van de kopij voor dit nummer van *Onderweg* kijken we nog reikhalzend uit naar wat komen gaat: de onthulling van het jubileumprogramma op zaterdag 4 januari 2020, na de feestelijke jubileum-eucharistieviering en met aansluitend de, in verband met het jubileum, nieuwjaarsreceptie 2.0 (voor de non-digibeten onder u vrij vertaald: extra feestelijke nieuwjaarsreceptie). Of er veel mensen waren, we weten het niet.

Dat er veel tijd en energie in de voorbereiding is gegaan: zéker. Dat de onthulling van het jubileumprogramma ludiek was, zoals aangekondigd: zonder meer. Een korte samenvatting? Een, bij vlagen komisch, toneelstukje – geschreven door Margreet Gründemann – waarbij de heiligen Bonifatius ("Boni"), Willibrord ("Willie") en Ludger met elkaar strijden

We gaan er iets moois van maken!

150 jaar kerk: FEEST! Voor het complete programma zie onze website: www.demooistekerk.nl

Viert u met ons mee?

Over de naam van onze kerk

Het is onweersproken: onze kerk draagt sinds zijn inwijding in 1870 door de Utrechtse bisschop Monseigneur Schaepman de naam St. Willibrorduskerk.

De keuze voor deze naam is niet vreemd. De heilige Willibrord, die leefde van 658-739, staat immers bekend als zendeling en kerkenbouwer en geniet als zodanig de nodige faam. Op die grond is de keuze voor Willibrordus een heel begrijpelijke. Toch zijn er wel enige vraagtekens te zetten bij de keuze voor deze naam. Willibrord heeft, voor zover wij weten, nooit onze contreien aangedaan. Het was de heilige Ludger, een tijdgenoot van Willibrord en Bonifatius, die hier, vlakbij waar nu Café Den Elter ligt, een eerste kerkje stichtte en vervolgens de hele Achterhoek kerstende. Was een keuze voor de naam van Ludger dan niet voor de hand liggender geweest, zo vragen wij ons af.

Wij zijn niet de enigen, zo blijkt uit de geschiedenis, die dit dachten. Zo weet Han Pieterse van de PKN in Wichmond te vertellen dat de protestanten bij de stichting van de kerk in Wichmond er vanuit gingen dat hun kerk een voortzetting was van deze eerste kerk. Deze beetje bij beetje door de IJssel verzwolgen kerk heette de Salvatorkerk maar in de volksmond sprak men vooral over "de kerk van Ludger". De Wichmondse kerk heeft officieel geen naam gekregen maar er zijn wel veel verwijzingen naar Ludger. Zo draagt het kerkzegel dat destijds door dominee Gerritsen is gemaakt de afbeelding van Ludger. Ook staat te lezen dat de kerk uit 802 stamt. Dit is historisch natuurlijk niet juist maar het geeft wel een duidelijke verwijzing naar de Salvatorkerk van Ludger. Verder staat er, in potjeslatijn: de kerk van Ludger. Duidelijker kan het haast niet. Voor de protestante inwoners van ons dorp is hun kerk de Ludgerkerk. Maar er waren in die tijd meer die de naam van Ludger trachten te claimen. Hoewel Baak nog geen parochie was, maar een statie, vond men ook hier dat hun kerk een opvolging van de kerk van Ludger was. Ook de stichter van

Pret bij de voorbereiding: v.l.n.r. Bonifatius (Jozef Holtslag), Ludger (Rien Overvelde) en Willibrord (Jan Marijnissen)



Vervolg op pagina 28

Al 60 jaar zingen met passie en heel veel plezier

Ruim 60 jaar geleden in 1956 is het koor Feeling op de kaart gezet als jongerenkoor. Meester Nelissen richtte toen een koor op, die de kerkdiensten in de St Willibrorduskerk in Drempt moest begeleiden. Het aantal jeugdleden groeide snel. Halverwege de jaren zestig werd het koor opgesplitst in een gemengd volwassenenkoor en een kinderkoor. In 1970 gaf meester Nelissen de leiding van het kinderkoor over aan zijn dochter Ine, die nog steeds de dirigente is. Onder haar leiding ontwikkelde het koor zich van een kinder/jongerenkoor tot een volwassenenkoor, met een heel eigen stijl. Passie en experimenteren met je eigen stem (als het mooi klinkt is het goed), is belangrijk voor het koor. Op donderdagavond is het gezellig samen oefenen, bijpraten, lief en leed delen en overleggen over voorgestelde optredens. En één keer in de maand drinken we samen koffie/thee na het oefenen.

Uitgezongen zijn we nog lang niet en als u er zin in heeft en denkt, dat lijkt me ook wel wat: u bent welkom! Meldt u gewoon aan en kom gezellig mee-oefenen. Al jaren geven we met Kerstmis en Pasen een concert in de St. Willibrorduskerk, de thuisbasis van Feeling. Elk jaar proberen we er iets nieuws in te brengen. De concerten trekken veel publiek en zorgen vaak voor een lach en een traan. Het repertoire van Feeling is veelzijdig. We worden vaak uitgenodigd om een viering te begeleiden of een optreden te verzorgen. Soms in een andere kerk, soms ter opluistering van een verenigingsavond of voor een bijeenkomst in een verzorgingshuis. Sinds de jaren 2000 verzorgen we geen eucharistievieringen meer.

Het Kerstconcert is dit jaar op 25 december om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk. Daarnaast vullen we 4x per jaar een Anders Vierenviering met onze muziek.



Feeling in vroegere tijden

Thuisbasis Feeling



Pasconcert Feeling

Onze koren



Kerstconcert Feeling