

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 8 - nummer 3



In dit nummer o.a.
Parochieavond

De Passie

In de spotlights
Inez Pels



Harry Bisseling



"Ken je mij?"

De Passie



Inhoud

Jaargang 8, nr. 3

Colofon	2
Van de pastores / Projectkoor	3
Pastorale nabijheid / Boekpresentatie	4
Van de bestuurstaafel / Parochieavonden	5
Vastenactie / Onderweg met de twaalf apostelen	6
De Passie / 75 jaar vrijheid	7
Lourdesreis	8
In de spotlights: Inez Pels	9
Jezus onderweg / Vasten	10
Jubileum Cappella St. Jan / Gregoriaans Getijdenkoor	11
Noveen Dora Visser / Kort Onderweg / Lezingenrooster	12
Bijlage vieringschema	13
Vieringschema	14
Kids & Teens	16
Uit de geloofsgemeenschappen	
Zutphen	18
Brummen	19
Joppe	20
Lochem	21
Vorden	22
Borculo	23
Ruurlo	24
Hengelo	25
Keijenburg	26
Baak	27
Drempt	28
Olburgen	29
Steenderen	30
Vierakker	31
Willibrordkoor Drempt	32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 4: 17 april 2020

betreft periode 25 april t/m 14 juni 2020

Inleveren kopij tot 27 maart 2020

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrekening: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan *Onderweg* o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

Email: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving

en realisatie: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Paaswake

Vastentijd

Nu deze *Onderweg* voor u ligt, is de vasten net begonnen. Misschien heeft u zeer recent een askruisje gehaald. Met dit bezinningsmoment op Aswoensdag begint de vasten. Een andere manier van bezinnen is om in de vasten elke dag een inspirerende tekst tot je te nemen. U kunt deze teksten ontvangen door u aan te melden bij communicatie@12apostelen.nl. Van pastoraal werker Marga Engelage en ds. Eveline Stuijk ontvangt u dan elke dag automatisch een andere, inspirerende tekst. Verderop in dit blad kunt u lezen over de Vastenactie, elk jaar onlosmakelijk verbonden met de vastenperiode. Dit jaar is gekozen voor het project 'Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania'. Een ander interessant artikel gaat over de geschiedenis van de vasten: wanneer deze in de katholieke kerk is ontstaan en hoe deze in loop van de eeuwen verschillende dimensies heeft gekend, van zeer streng tot matig. Niet alle activiteiten in onze parochie van Aswoensdag tot en met Pasen kunnen in deze *Onderweg*. Als u naar onze website www.12apostelen.nl gaat en op 'home' klikt, geeft de pagina 'Op weg naar Pasen' allerlei ander nieuws over de vastentijd en Pasen.

Namens de redactie wens ik u een zalig Pasen.

Joseph Wissink

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

P.H.M. (Paul) Seesing, vicevoorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille
personnels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille
communicatie



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,

tel. 06 53 21 40 17

Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenburg

Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg,

pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen

Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,

pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03

p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

Tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Email: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

Tel.: 06 44902208

Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320

Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam,

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364

Email: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,

parochiemedewerker, tel.: 06 11783364

Email: m.storteler@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie

Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

Onderweg naar Pasen

De veertigdagentijd is aangebroken, een tijd van voorbereiding op het feest van Pasen.



Als wij iets te vieren hebben gaat er een tijd van voorbereiden aan vooraf. Allerlei vragen horen daarbij. Wat vieren we? Hoe gaan we het vieren, groots of bescheiden? Wanneer, waar en met wie gaan we het vieren?

Er kunnen veel redenen voor een feestje zijn. Een verjaardag, een huwelijk of een jubileum. De communicanten die hun eerste deelname aan het sacrament van de eucharistie gaan vieren. De jonge ouders die hun pasgeboren kindje laten dopen. Een mijlpaal in het leven van iemand of van een gemeenschap, zoals het 150-jarig bestaan van geloofsgemeenschappen, vorig jaar gevierd in Joppe en Olburgen en dit jaar in Vierakker. Tegenwoordig weten we overal een feestje van te maken, maar de kern zit dan toch vooral in het stilstaan bij dat wat je viert. En alles vraagt een eigen voorbereiding. Kerkelijk vieren heeft zijn eigen dimensie, zijn eigen betekenis. We vieren ons leven in het licht van God. We vieren de momenten waarop God zich in het leven van mensen openbaarde aan Abraham, Mozes en hoe God zelf tot ons kwam als mens, in Jezus. We vieren Zijn leven maar ook Zijn lijden, sterven en verrijzenis. Maar we vieren niet alleen de herinneringen, we vieren de betekenis voor ons nu. Voorbereiden op het feest van Pasen is zoeken en meebelevan naar wat dit nu voor ons betekent. Daar gebruiken we die veertigdagentijd voor. We gaan mee op die weg die Jezus ging. We delen met elkaar de verhalen, zoeken naar de betekenis voor onszelf en worden ons bewust van ons eigen staan in dat verhaal van God met mensen, persoonlijk en ook als gemeenschap.



Van individu naar gemeenschap
De huidige tijd heeft door de grote nadruk op het individu ons steeds meer los gemaakt van de gemeenschap.

Mensen zoeken zelf naar de zin in hun persoonlijke leven en vinden het steeds moeilijker om dit onder woorden te brengen. Dat persoonlijke leven kent tegenslagen en worstelingen, twijfels en vragen. De aandacht is veelal gericht op de buitenkant, waardoor er een oppervlakkigheid ervaren wordt. Om dit met elkaar in gesprek te brengen en te delen, is niet meer vanzelfsprekend. Mensen ervaren daardoor ook steeds meer de eenzaamheid in hun leven. De geloofsgemeenschap is de uitgelezen plek om je thuis te mogen voelen. Daar mag je zijn wie je bent. Daar mag jij jouw verhaal vertellen, jouw zorgen, de vragen uiten die het leven aan jou stelt en die te groot zijn om alleen te dragen. Daar kun je vrijuit praten en zoeken naar die betekenis van God in jouw leven, in ons leven.

Maar die geloofsgemeenschap is onder druk komen te staan. De geloofsgemeenschap is kleiner geworden, teveel taken zijn terecht gekomen op enkele personen. Ook voor de geloofsgemeenschap is het weer zoeken.

Waarvoor zijn we gemeenschap, wat willen we met elkaar delen en hoe willen we voor elkaar van betekenis zijn? Wat houdt ons daarvan weg en waardoor komen we daar niet meer aan toe? De komende veertigdagentijd kan ook voor een geloofsgemeenschap een tijd worden om weer samen een gemeenschap te vormen. Samen zoeken naar wat mensen met elkaar verbindt: God. Hoe kunnen wij als geloofsgemeenschap de plek zijn waar we samen vieren, delen en zoeken naar de zin van ons bestaan. Er zijn voor elkaar, de ander ontmoeten. Terug naar de Bron van ons bestaan en ons leven in het licht van de Eeuwige brengen. Samen zoeken naar waar de Eeuwige in ons leven zich laat zien of horen, waar we tekenen van Zijn werk in mensen herkennen. Laten we de komende weken de aandacht verleggen van het uiterlijk naar het innerlijk, ieder voor zich maar vooral ook samen. Zo op weg gaan naar Pasen: vrij zijn van alles wat ons belast, openstaan voor Zijn Licht en het nieuwe Leven. Ik wens u/jullie allen een goede veertigdagentijd toe en een gezegend Pasen.

*Marga Engelage-van Langen,
pastoraal werker*

Projectkoor

Zing mee in de vieringen op Goede Vrijdag en met Pasen

Het paasfeest vormt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Tijdens het paastriduüm zijn in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen dagelijks vieringen. De vieringen op Goede Vrijdag en op eerste paasdag willen we graag muzikaal omlijsten met een projectkoor onder leiding van onze kerkmusicus Joop van Goozen. Wilt u als zanger bij een van deze vieringen of bij beide meedoen, meld u zich dan aan voor het projectkoor. Deelname staat open voor de leden van de verschillende koren uit de parochie en ook voor geïnteresseerde niet-koorleden.

De uitvoeringen zijn op Goede Vrijdag, 10 april om 19.00 uur, en op eerste

paasdag, 12 april om 10.00 uur. Om de kerkgangers goede uitvoeringen aan te bieden, moet er uiteraard gerepeteerd worden. De repetities zijn op zaterdag 4 april – van 10.00 tot 12.30 uur – en op dinsdag 7 april – van 19.30 tot 22.00 uur. Beide repetities zijn in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Ook als u slechts één van de repetities kunt bijwonen, bent u van harte welkom. Natuurlijk hopen we dat heel veel koorleden op beide repetities aanwezig zullen zijn.

Belangstellenden kunnen zich tot 30 maart aanmelden bij secretariaat@12apostelen.nl onder vermelding van 'Projectkoor Pasen'.

Pastorale nabijheid

Dat was het hoofdonderwerp van de twee parochieavonden die dit jaar gehouden zijn in Keijenborg op 16 januari en in Vorden op 21 januari. Pastorale nabijheid is de belangrijkste leidraad van 'Onderweg groeiend in geloof', het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2019-2022. Het onderwerp pastorale nabijheid stond centraal in de presentatie van Harry Bisseling, die ondersteuning geeft aan het pastoraal team en het parochiebestuur om vanuit genoemd rapport tot een werkplan te komen.

Het werkplan is op drie pijlers gebaseerd: het kernprogramma, de pastorale nabijheid en innovatief pastoraat. In het kernprogramma staan het vieren van de eucharistie, de sacramenten en de voorbereiding daarop centraal. Verder komt aan de orde het met meer draagkracht verder uitbouwen van het eucharistisch centrum. Ook zullen nieuwe impulsen worden gegeven aan andersoortige vieringen. Daarnaast zal er met de parochiële MOV gezocht worden naar een betekenisvollere invulling van de termen missie, ontwikkeling en vrede. De pastorale nabijheid is een belangrijk punt in het werkplan. De geloofsgemeenschappen zullen begeleid en ondersteund worden in het verder uitbreiden van hun verantwoordelijkheid voor de lokale pastorale nabijheid. Kleine Kerk Gemeenschappen zijn in een aantal geloofsgemeenschappen al van start gegaan als een van de vormen van pastorale nabijheid. Innovatief pastoraat is van groot belang om de Blijde Boodschap te verspreiden onder de mensen die verder van onze gemeenschap af staan. Veelbelovende projecten zijn de Kliederkerk, de Passie, de Top 2000 Viering, het Memorial Event en andere evenementen. Verder worden er – in samenwerking met de parochiële werkgroep – nieuwe impulsen gegeven aan de verbetering van het contact met de scholen. Een levendig parochiecentrum is een onderdeel van onze parochie. Met het huidige parochiesecretariaat en de vele vrijwilligers bij onze geloofsgemeenschappen is het parochiecentrum eigenlijk al lang een feit.

De uiteenzetting van Harry Bisseling werd op beide parochieavonden voorafgegaan door een kort gebed,

Vanaf begin februari bezoeken leden van het parochiebestuur de locatieraden en pastoraatgroepen om het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan te bespreken. Daarbij komt ook de visie van de geloofsgemeenschappen op de langere termijn aan de orde.

Onder leden van de locatieraden en pastoraatgroepen wordt een opiniepeiling gehouden over een nieuw te bouwen parochiecentrum.

uitgesproken door pastoor Harry Scheve. Paul Seesing, voorzitter van het parochiebestuur, verwelkomde iedereen. Op beide parochieavonden samen waren meer dan 250 parochianen aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten zijn er uiteraard ook de nodige, kritische vragen gesteld over het nieuw te bouwen parochiecentrum. De huidige huisvesting aan de Van Heemstrastraat in Zutphen is niet blijvend. Bestuurslid Herman Heuver zette kort uiteen wat de mogelijkheden zijn, met name in Zutphen. Hij benadrukte dat er door het parochiebestuur tot op heden geen

definitieve beslissingen zijn genomen, maar dat serieuze verkenning wel noodzakelijk is.

De zorg die door verschillende parochianen werd geuit, laat zich samenvatten in de volgende vragen:

- Is een vestiging dicht bij de monumentale H. Johannes de Doperkerk in Zutphen wel de juiste locatie? Is het niet te decentraal?
- Wat zijn de kosten van het project? De verkoop van de huidige locatie aan de Van Heemstrastraat dekt een groot deel van die kosten.
- Zijn er andere locaties mogelijk of wenselijk? Is er voldoende draagvlak bij onze parochianen?

Ook waren er vragen over hoe we met elkaar ideeën kunnen uitwisselen om onze geloofsgemeenschappen vitaal te houden. Voorgesteld werd om daar meer aandacht in *Onderweg* aan te besteden. De boeiende parochieavonden werden afgesloten met een kort ingestudeerd lied o.l.v. Harry Bisseling. Paul Seesing bedankte alle aanwezigen en iedereen die aan de voorbereiding had meegewerkt. Onder het genot van een drankje werd er nog enige tijd met elkaar gediscussieerd.

Huub Winkeler

Boekpresentatie Nieuwstadkerk

Op donderdag 23 januari jl. vond in de H. Johannes de Doper in Zutphen in een feestelijke bijeenkomst de presentatie plaats van het boek 'De Nieuwstadkerk in Zutphen'.

Het boek beschrijft de 750-jarige bouwgeschiedenis van de H. Johannes de Doper en de restauratie en inrichting van de kerk. Het programma bestond uit een voordracht over de H. Johannes de Doper van ons bestuurslid Herman Heuver, een lezing over de bouwhistorie van de kerk door bouwhistoricus Karel Emmens en een muzikaal intermezzo door het blokfluitensemble Arabesk. Daarna overhandigde Harry Matser, wethouder van Zutphen en opdrachtgever voor het boek, het eerste exemplaar aan Peter Drenth, gedeputeerde bij de provincie Gelderland - een van de grootste subsidiënten van het restauratieproject van de H. Johannes de Doper - en aan pastoor Harry Scheve. Nadat de wethouder met beide heren in gesprek was gegaan en de uitgever de auteurs van het boek had bedankt, bestond de mogelijkheid om de toren van de H. Johannes de Doper te beklimmen en het boek voor de gereduceerde prijs van € 25,00 te kopen.

Ook de lezers van *Onderweg* kunnen dit prachtige boek voor € 25,00 kopen bij het parochiesecretariaat, Van Heemstrastraat 4 in Zutphen. Het secretariaat is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het boek laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.





VAN DE BESTUURSTAFEL

Fris en helder

Om als bestuur goed te kunnen functioneren is frisheid van geest zeer gewenst.

Helder denken om de onderwerpen die voorbijkomen goed te kunnen doorgronden en analyseren kan zeker helpen om de besluitvorming goed te kunnen doorgronden in al haar

toonaarden. En net als in de muziek horen er ook nog allerlei tonen en toonsoorten bij.

Onze geschiedenis maakt ook deel uit van de context waarin we de dingen moeten zien. In relatie tot de kerkgebouwen hebben wij binnen onze parochie een aantal 150-jarigen onder ons (Hengelo, Joppe, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker), maar ook een 750-jarige (Zutphen). De Katholieke Kerk heeft een lange geschiedenis. Deze geschiedenis is ook onze bagage om naar de toekomst te kijken. Liefst met een frisse blik. Bij onszelf en in onze omgeving zijn de veranderingen waarneembaar.

Recent is de documentairefilm *Het Verdriet van de Achterhoek* uitgekomen. Hierin wordt een jong agrarisch gezin gevolgd dat het besluit neemt om met het bedrijf te stoppen en een andere weg in te slaan met een nog ongewisse toekomst.

Het tweede onderwerp in de film is de ontwikkeling rond de kerk in Baak. Er zijn gedurende enkele jaren opnames gemaakt van bijeenkomsten en ook van de laatste viering eind december 2018. Emoties van deze pijnlijke ontwikkelingen zijn in beeld gebracht. Dat wil niet zeggen dat daar nu alles mee stopt. Het kost enige moeite om het verdriet een plek te geven en met een frisse blik de toekomst tegemoet te treden.

Binnen onze parochie zijn er ontwikkelingen die wij graag met elkaar delen. Veel gaat over teruggang. De beperkte pastorale inzet vraagt uitdrukkelijk om aandacht.

Met een heldere en frisse blik kunnen wij elkaar vast helpen om de toekomst fier tegemoet te treden en deze een positieve en goede richting te geven.

Herman Heuver

Leven vanuit de Eucharistie

Een colleegetour in het kader van het 'Jaar van de Eucharistie' en het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Harry Scheve.



donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur
in ontmoetingscentrum Ons Huis
Beukenlaan 30, Hengelo Gld.

inloop vanaf 19.30 uur

VASTENACTIE

Vastenactie 2020

De MOV groepen in onze parochie HH. Twaalf Apostelen hebben gezamenlijk gekozen voor het project:

Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania

Wat is er aan de hand?

In Tanzania is bijna de helft (46%) van de kinderen onder de vijf jaar te klein voor zijn leeftijd. Eén op de drie van deze kinderen heeft een tekort aan vitamine A en één op de zeven heeft ondergewicht. Deze problemen zijn het gevolg van ondervoeding. Hierbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid eten die kinderen binnenkrijgen, maar ook om de benodigde voedingsstoffen. Voor een goede lichamelijke ontwikkeling is een gevarieerd dieet essentieel. Ondervoeding en ernstige tekorten aan essentiële voedingsstoffen bij kinderen leiden tot ondergewicht, lichamelijke en mentale ontwikkelingsproblemen en kindersterfte.

Wat willen we bereiken?

Caritas Tabora – een katholieke hulporganisatie die noodhulp biedt aan lokale gemeenschappen – wil hierin verandering brengen. Doel van dit vastenactieproject is om de fysieke en mentale gezondheid van kinderen van 0-5 jaar in de stad Tabora te verbeteren.

Hoe doen we dat?

In vijf wijken van de stad worden bewustwordingsprogramma's opgezet. In totaal zullen 1.150 ouders en verzorgers van kinderen onder de vijf jaar informatie krijgen over gezondheid en voeding. Ze leren over verschillende voedingsgroepen, voeding tijdens de zwangerschap, voeding voor baby's en jonge kinderen, en het belang van een hygiënische kookomgeving. Dankzij de kennis die ouders en verzorgers opdoen, kunnen zij de gezondheid van hun kinderen verbeteren. Met hulp van Vastenactie geeft Caritas Tabora ook training en voorlichting aan verloskundigen en verpleegkundigen over goede voeding voor baby's en jonge kinderen.

Ook verpleegkundige Nyareti Spuck volgde zo'n training. Ze werkt als verpleegkundige in de apotheek in de plaats Ifucha. Ze doet al vanaf het begin mee aan het trainingsprogramma van Caritas Tabora over preventie van ondervoeding. Daarvoor kende ze wel wat theorieën, maar daar deed ze weinig mee. Onbewust gaf ze al wel redelijk goede adviezen aan moeders met kinderen. "Ik ben blij dat ik door deze training geleerd heb om ondervoeding bij kinderen vast te stellen, zodat ik betere begeleiding en zorg kan geven aan mijn klanten," vertelt Nyareti. Ze kan gevallen van milde en ernstige ondervoeding van elkaar onderscheiden. In het eerste geval

geeft ze begeleiding en advies over goede voeding. In ernstige gevallen verwijst ze de ouders naar het ziekenhuis.

Doneren

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. In alle vieringen op 7 en 8 maart wordt er aandacht besteed aan de Vastenactie. De opbrengt van de collectes in deze vieringen is bestemd voor de Vastenactie. U kunt uw bijdrage ook in het vastenzakje doen en in de bus in de kerk deponeren. Of uw donatie overmaken op rekeningnummer IBAN: NLO4 RABO 0322 3951 00 t.n.v. HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van Vastenactie 2020. Alvast hartelijk dan voor uw bijdrage.

Onderweg met de twaalf apostelen

In het vorige nummer van *Onderweg* heeft u kunnen lezen over de parochiële pelgrimstocht die van 15 t/m 26 april wordt gehouden. Bij de wandelingen van 10 à 18 km worden in tien dagen tijd alle kerken in onze parochie HH. Twaalf Apostelen bezocht. De medewerkers van het breed parochieel team leiden elke morgen de wandeling in met een kort meditatief moment, een passend verhaal, een inspirerend gedicht of een lied. Na een in stilte afgelegd gedeelte van de route is er volop gelegenheid tijdens het wandelen uw medeparochianen te ontmoeten, (beter) te leren kennen en van elkaars gezelschap te genieten.



Naast een bezoek aan de parochiekerken is er ruimte voor ontspanning zoals een rondleiding in de bibliotheek in de voormalige Broederkerk en een lunch in wijkcentrum De Uitwijk in Zutphen,

bezoeken aan de schutterij St. Jan in Keijenborg, de Andreasmarkt in Brummen, de Ludgeruskerk in Hall, museum More in Ruurlo, het brandweermuseum in Borculo, een lunch in Dorpshuis 't Lokaal in Olburgen, een lunch in het Ludgerusgebouw in Vierakker en een rondleiding in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg.

U kunt zich aanmelden op e-mailadres communicatie@12apostelen.nl. In verband met de organisatie en een subsidieaanvraag bij R.K. Steunfonds Vicariaat Arnhem verzoeken wij u om vóór 15 maart 2020 te laten weten of u deelneemt. Om de kosten van slechts € 12,50 per persoon hoeft u 't niet te laten. Betaling kan geschieden op bankrekeningnummer NL97 RABO 0155 1130 46 t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van pelgrimstocht. Dit bedrag is inclusief de routebeschrijvingen, de reisbegeleiders en de dagelijkse kopjes koffie/thee. Mocht u willen deelnemen, maar bent u niet in de gelegenheid alle dagen mee te wandelen, geef dan bij aanmelding aan op welke dagen u verhinderd bent.



De Passie

Ook in 2020 vindt op Goede Vrijdag (10 april) in de Christus Koningkerk in Vorden de Passie plaats. Onze parochie HH. Twaalf Apostelen brengt voor de zevende keer in een eigentijdse uitvoering, dit keer in een vernieuwde vorm, het lijdensverhaal van Jezus voor het voetlicht. Het thema van de Passie 2020 is 'Ken je mij?'

Het lijdensverhaal van Jezus is niet alleen een historisch feitenrelaas van Jezus' laatste levensdagen, maar ook een verhaal waarin de betekenis van het lijden en sterven van Jezus wordt belicht. Het is een verhaal over keuzes maken, een verhaal waarin de blik op ons eigen leven wordt gericht en een verhaal dat ons vertelt dat Zijn lijden en dood niet het einde is, maar het begin van nieuw leven. Daarmee is het aloude verhaal over de lijdensweg van Christus ook in onze wereld actueel. Waar en in wie herkennen wij Jezus' handelen? En wat doet dit met ons? Nemen ook wij het kruis op, voelen wij ons medeverantwoordelijk voor wat er in onze samenleving gebeurt en zien wij de worsteling van de medemens om te overleven? Jezus stelt ons de vraag: 'Ken je mij?' Hem kennen betekent je bewust zijn van wat de ander doet en voelt en van wederzijds begrip en respect.

Wie zien wij als wij naar onze medemens kijken? Herkennen wij in de ander een mens die een beroep op ons doet en die om onze aandacht vraagt? Wat doet verraad met een mens? Wat doet lijden met een mens? Wat doet haat met een mens? Wat doet verlies van waardigheid met een mens? Wat doet dit alles met ons, met mij? Als we ons dieper bewust worden van wat er in de ander omgaat en wat de ander beweegt, groeit er wederzijds begrip en respect. Dan leren we het antwoord op de vraag: 'Ken je mij?'. Om het lijden, de passie en de worsteling van de medemens te voelen, moeten we die vraag steeds opnieuw durven stellen. Net als Jezus zullen wij het kruis op ons moeten nemen en ons medeverantwoordelijk moeten voelen voor de mensen om ons heen. De dood mag niet het laatste zijn. De zin van het



leven zit in het leven zelf, in het opstaan tegen alles wat de ander dood maakt.

De eigentijdse passieviering wordt behalve in de Christus Koningkerk in Vorden ook uitgevoerd in twee kerken van de St. Paulusparochie.

De Stille Tocht op Goede Vrijdag, 's middags in Vorden, is komen te vervallen. Pastoraal werker Jaap van Kranenburg heeft zijn bijdrage aan het Passieteam overgedragen aan pastoraal werker Marga Engelage.

De Passie 2020 'Ken je mij?'



Kreuzweg 1998 Miserior – beeld Veronica - schilder S. Köder

Herdenking bevrijding Keijenborg in de H. Johannes de Doperkerk

Op 1 april a.s. is het 75 jaar geleden dat Keijenborg is bevrijd. Deze dag is voor Keijenborg begonnen als een zwarte dag, want in de nacht van 31 maart op 1 april 1945 hebben de Duitsers alle opgeslagen munitie in het ABTB-gebouw laten exploderen. Hierbij kwamen 6 onschuldige mensen om het leven.

Eerder in 1945 viel een vliegtuigbom op een woning in Velswijk, waarbij een vader en dochter het leven lieten. Nog eerder, in 1942, werd er in de omgeving van Keijenborg een Engels vliegtuig neergehaald, waarbij de bemanningsleden om het leven kwamen. Uit allerlei plaatsen kwamen vluchtelingen naar de Achterhoek, veel mensen hadden onderduikers of evacués in huis. Uit dankbaarheid is er na de oorlog een herdenkingsplaque geschonken aan de Keijenborgse gemeenschap. Deze is aan de kerk bevestigd.

Om dit alles niet te vergeten, willen wij op dinsdagavond 31 maart 2020 om 19.00 uur een herdenking houden in de kerk. Deze herdenking zal bestaan uit teksten en gedichten en opgeluisterd worden met toepasselijke liederen. De schutterij en het parochiekoor zullen hun medewerking verlenen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder genot van een kop koffie. Ook zal er een kleine tentoonstelling zijn in de kerk, met artikelen en foto's uit die periode.

Wij nodigen u van harte uit, in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg. Nabestaanden van slachtoffers, evacués van toen, hun familie, mensen uit de buurtschappen, Keijenborgers. Laten wij samen herdenken, in tekst, gedichten, muziek en zang. Om nooit te vergeten!

Palmzondag 5 april	20.00 uur	H. Calixtusbasiliek in Groenlo
Dinsdag 7 april	20.00 uur	Sint-Caeciliakerk in Neede
Goede Vrijdag 10 april	15.00 uur	Christus Koningkerk in Vorden
Goede Vrijdag 10 april	19.00 uur	Christus Koningkerk in Vorden

75 JAAR
VRJHEID

9-Daagse familiereis per bus naar Lourdes

Dit najaar bieden wij als parochie weer de mogelijkheid om naar Lourdes te gaan. Van zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020 (herfstvakantie) zullen wij, met twee overnachtingen onderweg, de reis per touringcar gaan maken naar de bedevaartplaats Lourdes. Deze familiereis is geschikt voor gezinnen, maar ook voor ouderen.

De Lourdeswerkgroep o.l.v. pastoraal werker Riekje Rijk zorgt voor de reisbegeleiding, ook het pastorale gedeelte ervan. Met een minimum van 35 reizigers (inclusief begeleiding) kunnen wij deze voordelige reis gaan maken. Er is geen medische begeleiding aanwezig, maar wel hulp bij het plaatsen van de koffers en inchecken in de hotels.

De reissom bedraagt € 645 per persoon op basis van halfpension. De toeslag voor een éénpersoonskamer is € 140.

De reissom is inclusief

- vervoer per luxe touringcar Comfort Class voorzien van alle faciliteiten
- 1 overnachting in B&B Espace Bernadette in een tweepersoonskamer
- 6 overnachtingen in Hotel des Pays Bas te Lourdes in een tweepersoonskamer
- 1 overnachting in Hotel Campanille Orleans-Saran in een tweepersoonskamer
- 8 maal diner en 8 maal ontbijt
- toeristenbelasting
- opstapplaats in Zutphen
- vervoer ter plaatse
- reserveringskosten
- afscheidsdiner op de terugreis

De reissom is exclusief

- reis- ongevallenverzekering
- annuleringsverzekering
- entreegelden/excursies
- calamiteitenfonds € 2,50 per deelnemer

Onderweg in Nevers bezoeken wij het klooster waar Bernadette heeft geleefd. In Lourdes is er natuurlijk aandacht voor de heiligdommen. We zullen verschillende kerken bezoeken, waaronder de grote Pius X-basiliek. Tevens is er een viering bij de grot en zullen wij de licht- en sacramentsprocessie bidden en lopen. Ook gaan wij een dag de Pyreneeën in om te genieten van de mooie bergachtige omgeving.

Belangrijke informatie

Op donderdag 26 maart is er een informatieavond, aanvang 19.30 uur. Deze vindt plaats in de parochiezaal van de Christus Koningkerk, Jebbink 8 in Vorden.

Tijdens deze avond zult u alle reisinformatie ontvangen en kunt u vragen stellen. Aanwezig is het team dat de reis zal begeleiden: Riekje Rijk (pastoraal werker), Jose Bosman, Huub Winkeler en de andere leden van de Lourdes werkgroep, te weten Paulien van de Vaart en Trees Beuwer. U kunt zich dan inschrijven voor deze reis of een inschrijfformulier opvragen via onderstaand mailadres. Wij reizen met Effeweg Groepsreizen. Deze reisorganisatie verzorgt regelmatig reizen naar bedevaartplaatsen in Frankrijk en Polen. Inschrijven voor deze reis is mogelijk tot 1 mei a.s. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze

mailen naar Paulien van der Vaart, e-mail paulien0908@live.nl of bellen met Huub Winkeler, telefoon 06-537 098 93.

Wij zien u graag op donderdag 26 maart in Vorden.

Programma

Dag 1 Heenreis

08.00 uur: Vertrek vanuit Zutphen.

18.00 uur: Aankomst Nevers bij B&B Espace Bernadette.

Dag 2 Vertrek Nevers

18.00 uur: Aankomst in Lourdes bij Hotel des Pays Bas.

Dag 3 Lourdes

Bezoek aan de heiligdommen met onder andere de grot van Massabielle.

Dag 4 Dagtrip

Tocht door de Pyreneeën.

Dag 5 Lourdes

Internationale mis, stadswandeling en bezoek aan verschillende bezienswaardigheden en 's avonds de Lichtprocessie.

Dag 6 Lourdes

Bezoek aan het stadje Pau en vrije middag.

Dag 7 Lourdes

Viering bij de grot en bezoek aan de heiligdommen en de Sacramentsprocessie.

Dag 8 Terugreis

08.00 uur Vertrek uit Lourdes.

17.00 uur Aankomst bij overnachtingsadres in de omgeving van Orleans.

Dag 9 Terugreis 08.00 uur

Ontbijt, uitchecken en vertrek.

09.30 uur Terugreis uit Orleans.

17.00 uur Afscheidsdiner.

20.30 uur Verwachte aankomst in Zutphen.

(Reistijden en programma onder voorbehoud.)

Activiteiten in de veertigdagentijd en met Pasen

Op de homepage van onze website - <https://www.12apostelen.nl/index.php/homepagina/> - vindt u informatie over diverse activiteiten die in onze parochie gehouden worden in de veertigdagentijd en rond Pasen. Laat u inspireren.



Inez Pels 'In de medemens ervaar ik God'

Ze is coördinator van de Lochemse bezoekersgroep en maakt onderdeel uit van het parochiekoor in de Berkelstad: Inez Pels. Ik heb een afspraak voor een interview met haar gemaakt op woensdag 12 februari op het secretariaat van de H. Josephkerk. Als ik aankom bij de kerk aan de pittoreske Kastanjelaan staat ze me buiten al op te wachten. 'Bent u toevallig Inez Pels?' vraag ik. 'Jazeker!'



Nadat we ons aan elkaar hebben voorgesteld nemen we plaats in de vergaderzaal van het secretariaat. Inez zet koffie, en ondertussen raken we al aan de praat, het interview is al begonnen voordat ik er erg in heb. Ik pak mijn pen en papier maar eens voor wat notities.

Ik vraag haar of ze van oorsprong ook uit Lochem komt. 'Nee,' zegt Inez, 'ik ben in Alkmaar geboren en getogen.' Vervolgens vertelt ze me in grote lijnen haar levensgeschiedenis. 'Op mijn zeventiende begon ik met mijn opleiding tot A-verpleegkundige in IJmuiden bij de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout. Ik raakte tijdens mijn opleiding zo onder de indruk van het kerkelijk leven en de manier waarop de zusters in verbondenheid met God leefden dat ik zelf ook het klooster in wilde. Maar dat mocht ik niet van mijn ouders. Ik ben daarom na mijn opleiding teruggegaan naar Alkmaar en heb daar een jaar lang als verpleegkundige in een woonzorgcentrum gewerkt. Ondanks mijn jonge leeftijd was ik er plaatsvervangend hoofd van de ziekenafdeling. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon: ik ging toch naar het klooster, en ben er vier jaar gebleven. Ondertussen deed ik in Wassenaar de opleiding tot B-verpleegkundige. In het klooster

deed ik het noviciaat en legde ik de tijdelijke gelofte af. Maar toen ik voor de vraag kwam of ik ook de eeuwige gelofte wilde doen ben ik uitgetreden. Het contemplatieve en het bezinnend bezig zijn bevielen me erg goed, maar de kloosterregels waren me te benauwend. Ik zag ook geen kans op zelfontplooiing.' Inez schenkt nog eens koffie bij en vervolgt haar verhaal. 'Nadat ik mijn opleiding tot B-verpleegkundige in Wassenaar had gedaan ben ik in Den Haag in de psychiatrie gaan werken. In Den Haag ontmoette ik Fons met wie ik een relatie kreeg en trouwde. Fons kwam uit Deventer en dat was voor mij de reden om naar het oosten van het land te verhuizen. Toen ik in Deventer woonde ging ik aan de slag in een ziekenhuis. Eerst in Apeldoorn, later in Deventer. Ondertussen deed ik ook de docentenopleiding voor de verpleging. In 1970 begon ik als praktijkdocent in de inservice-opleiding, van 1974 tot 2005 heb ik voor de klas gestaan en meer theoretisch onderwijs gegeven. Vanaf 1995 was ik leraar HBO-verpleegkunde (HBO-V). Hogeschool Saxion was mijn laatste werkgever. Al met al heb ik 45 jaar in de gezondheidszorg gewerkt.'

Dan komen we meer te spreken over haar privéleven. 'Helaas liep het huwelijk met Fons stuk, door zijn alcoholprobleem moesten we elkaar loslaten en scheiden. Ondanks dat heb ik tot zijn dood in 2004 steeds naar hem omgekeken en hem tot het laatste moment begeleid. Na onze scheiding kreeg ik een relatie met Wim. Wim woonde in Dinxperlo en is diaken in de Nederlands Hervormde Kerk. We hebben een oecumenische relatie, zeg ik wel eens. Wim is net als ik heel actief in het vrijwilligerswerk. Hij hielp me ook in de begeleiding van Fons. In 2000 zijn we samen gaan wonen in Deventer. Maar Wim kon daar niet aarden. Toen we op een dag van Dinxperlo naar Deventer reden kwamen we door Lochem. We zagen dat er huizen te koop stonden. We twijfelden niet lang meer. Lochem zou onze nieuw woonplaats worden, een soort compromis tussen Dinxperlo en Deventer dus!'

Ik vraag Inez hoe ze bij het kerkelijk leven in Lochem betrokken raakte.

'In Deventer was ik ook al lid van het parochiekoor. Bovendien zat ik daar in het parochiebestuur, de Dekanale Raad en in het bestuur van de Pastorale School. Toen ik in Lochem kwam wonen heb ik me dan ook gauw aangemeld bij parochiekoor H. Joseph. Ook raakte ik snel betrokken bij de bezoekersgroep. Ik werd coördinator van deze groep. Op zich niet zo vreemd dat ik bij de bezoekersgroep betrokken raakte, want ik was al sinds mijn kloostertijd actief voor de Zonnebloem. Veertig keer ben ik mee geweest met Zonnebloemreizen. Ik was daarbij het hoofd van de afdeling verpleging. Ik stuurde die groep aan. In 2015 ben ik er mee gestopt. Ik ben trouwens ook veertig keer mee geweest naar Lourdes als hoofdverpleegkundige.' Duidelijk wordt wel dat Inez' leven altijd ten dienste heeft gestaan van de zorg voor de ander. Zeker ook als ze vertelt dat ze ook pleegkinderen heeft gehad. 'Het was me niet gegund zelf kinderen te krijgen, maar ik heb twee pleegdochtertjes opgevoed. Een van de pleegdochtertjes is vorig jaar overleden, maar ik heb met haar kinderen een goed contact. Ook met de kinderen van Wim en zijn kleinkind heb ik een goede relatie.'

Dan vraag ik wat het geloof voor haar betekent. 'Het geloof is de leidraad in mijn leven,' antwoordt ze. 'In de medemens ervaar ik God. Waar ik echter moeite mee heb is het instituut kerk. Al die regels doen afbreuk aan het geloof. Dat ervoor ik al tijdens mijn kloostertijd en het was destijds voor mij ook de reden om uit te treden. Kerk-zijn is volgens mij de samenkomst van mensen. In die samenkomst vindt ontmoeting plaats tussen mensen, en dat is essentieel. Om de ander werkelijk te ontmoeten moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Daarom ben ik ook sceptisch over sociale media. Je communiceert op Facebook en per mail weliswaar, maar je ziet de ogen en de gezichtsuitdrukking van de ander niet. Je ziet de werkelijke mens niet. Dat zou een humanist ook kunnen zeggen, dat weet ik, maar er is meer dan dat, er is ook een verticale dimensie. Een lijn naar dat wat de mens overstijgt. Naar God. Ontmoeting en mystiek, daar gaat het om in de kerk.'

We nemen afscheid. Het was een aangenaam en openhartig gesprek. Ik heb andermaal kennis gemaakt met een bevlogen vrijwilliger.

Hans Limbeek

Jesus Onderweg

De vijfde apostel (in alfabetische volgorde) die voor het voetlicht komt, is Jakobus de Meerdere. Hij was zeker niet de minste onder de apostelen. Hij vergezelde Jezus samen met de apostelen Petrus en Paulus bij bijzondere gebeurtenissen, zoals tijdens de verheerlijking op de berg Tabor en bij het lijden van Jezus in de Hof van Olijven. Jakobus, de zoon van Zebedeus, werd Jakobus de Mindere genoemd, vandaar dat de eerstgenoemde Jakobus, Jakobus de Meerdere werd genoemd. Na Jezus' dood ging Jakobus volgens de overlevering prediken in Spanje. Daar was hij bekend onder de naam "Santo Lago, San Yago". In de loop van de tijd is zijn naam verbasterd tot Santiago. De beroemde pelgrimsplaats Santiago de Compostela, die door veel pelgrims na een lange wandeltocht bezocht wordt, werd naar hem vernoemd.

Volgens de kronieken leverde koning Ramiro I van Asturië in 844 een veldslag tegen de Moren. Voor zover bekend wordt deze mythische veldslag ook de Slag bij Clavijo genoemd. Het leger van genoemde koning won onverwacht deze veldslag door hulp van een geheimzinnige ruiter. Welhaast zeker was dat Jakobus, die in Spanje daarom ook de bijnaam "Matamoros" (Morendoder) kreeg. Na zijn prediking in Spanje keerde hij terug naar Jeruzalem en werd op bevel van Herodes Agrippa gevangen genomen en in het jaar 44 doorgemarteld. Hij was de eerste martelaar onder de apostelen. Eeuwen later, in 811, wordt zijn graf gevonden in of nabij een Romeins grafveld bij het huidige Santiago de Compostella. Zijn lichaam zou al snel na zijn dood zijn overgebracht naar Galicië. Het was een 'christelijk' wapenfeit dat koning Alphonso II wel kon gebruiken tegen de oprukkende Moren. Daarmee werd Santiago de Compostela een beroemd bedevaartsoord.

In de christelijke iconografie is de schelp van de grote mantel (pecten maximus) Jakobus' attribuut. Deze Sint-Jakobsschelp is bevestigd aan zijn hoed, mantel of knapzak. Ook is Jacobus vaak afgebeeld met een staf, het attribuut van de pelgrim. Zijn naamdag is 25 juli.

In Nederland zijn 25 kerken gewijd aan Jakobus de Meerdere, voor vele beroepen is hij de patroonheilige.

Huib Winkeler



Vasten

Wanneer dit nummer van *Onderweg* op uw deurmat valt zitten we een kleine week in de vastentijd. Vorige week, met Aswoensdag, is de vasten begonnen en met Pasen zal hij beëindigd zijn. Vasten heeft al een heel lange geschiedenis. Al in het Oude Testament werd er gevast. Het was de manier om dichterbij God te komen. Door het aardse opzij te zetten kon men zich geheel op het Eeuwige richten.

Vanaf de derde eeuw werd het ook voor christenen gangbaar om in de dagen voorafgaand aan Pasen te vasten. Op het Concilie van Nicea in 325 werd het aantal dagen uitgebreid naar veertig. Het getal veertig speelt een belangrijke symbolische rol en verwijst naar verschillende zaken. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn ark stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zichzelf ook veertig dagen terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping en moet hij verzoeken van de duivel afslaan, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden. Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, en uiteindelijk een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

Later, in de zesde eeuw, stelde St. Benedictus (de stichter van de Benedictijner kloosterorde) een heel strenge vastenwet in, die met de tijd niet alleen voor zijn orde gold maar gemeengoed werd in de hele katholieke wereld. Er ontstond een typische Middeleeuwse theologie rond het vasten: mocht je speeksel nog wel inslikken? Als vis nog wel mocht worden gegeten, welke andere dieren die bij het water leefden dan ook? Ganzen, kikkers, slakken, otters? Kortom: het werd heel wettisch allemaal. In de dertiende eeuw was het Thomas van Aquino die de vastenwet een stuk minder streng maakte. Zieken, kinderen, zwakken en zwangere vrouwen hoefden niet meer aan de strenge onthouding te doen. In 1989 bepaalde de Nederlandse Bisschoppenconferentie dat het aan eenieder persoonlijk is om te bepalen hoe men aan de vasten invulling wil geven, met uitzondering van Aswoensdag en Goede Vrijdag welke wel verplichte vastendagen bleven. Het eigen geweten en initiatief van de gelovigen kreeg dus vanaf 1989 veel meer ruimte.

En die eigen ruimte is een prima zaak. Het zet je nog eens op een ander spoor. Dat heb ikzelf ervaren. Toen ik vorig jaar besloot om de hele vastenperiode geen vlees te eten vond ik het nog jammer om weer te beginnen; ik werd vegetariër. Dit jaar maar eens geen alcohol tijdens de vasten?

Hans Limbeek

Jubileum Cappella St. Jan op 26 april 10.00 uur in Zutphen

Liturgie is het geheel van gebeden, ceremoniën, symbolen, kerkgebruiken en voorgeschreven plechtige handelingen en gewaden van enige eredienst. Liturgie is dus een verzamelwoord voor uiteenlopende onderwerpen. Ze beleven hun hoogtepunt en onderlinge samenhang in de eucharistieviering: wierook, orgel, kaarsen, koor, bloemen.



Toen de mens ontdekte dat het gesproken woord in gebed en lezingen aan kracht en overtuiging wint door te zingen, ontstonden de koren die antwoord gaven aan de celebrant. Weer later in de geschiedenis werd muziek gemaakt en geschreven ter ondersteuning van het samen bidden en vieren. Kortom: heel veel componisten hebben naast het bestaande gregoriaans, hun best gedaan om de liturgie op te luisteren in vreugde en tegenspoed, ter stimulering en bezinning.

Pastoor Noordman heeft Jean van Cleef als cantor/organist van de St. Jan aangezocht, toen hij zijn diploma aan het conservatorium te Arnhem had behaald in 1977. Op 20 mei 1980 heeft Jean de Schola Cantorum, nu de Cappella St. Jan, opgericht. Het koor bestaat binnenkort dus 40 jaar. Het heeft nu zes sopranen, vier alten, twee tenoren en drie bassen. Het koor vertolkt meerstemmige muziek uit de rijke vocale traditie van de christelijke liturgische muziek gecomponeerd door o.a. W. Byrd, C. Monteverdi, L. da Viadana, maar ook muziek van hedendaagse componisten zoals Ton de Leeuw. Soms is dat ingetogen, soms spannend, complex of uitbundig. De Cappella zingt eenmaal per maand in de St. Jan in Zutphen. Daarnaast treedt het koor af en toe ook op buiten de liturgie in concerten in binnen- en buitenland. Zo werd er gezongen in Denemarken, Engeland en Duitsland. Solistische medewerking en instrumentale ondersteuning zijn vaak noodzakelijk om de concertstukken ten uitvoer te brengen.

In de periode van 2010-2011 heeft Jean van Cleef de Schola opgericht. De Schola wordt gevormd door vier mannen van de Cappella, aangevuld met nog enkele van daarbuiten. De Schola verzorgt gemiddeld eenmaal per maand de dienst met de oude gregoriaanse gezangen.

In de eucharistieviering van zondag 26 april om 10.00 uur zal de Cappella St. Jan een bijzondere viering opluisteren in de St. Jan in Zutphen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum.

Uitgevoerd wordt o.a. de "Kleine

Orgelmesse" van J. Haydn. Ook zullen het Laudate Dominum en het Ave Verum van W. A. Mozart gezongen worden, naast de gebruikelijke psalmen en liederen. Hierbij wordt instrumentale medewerking verleend door professionele musici (viool 1 Rémy Baudet, viool 2 Arwen Bouw, cello Inja Botden, bas Hendrik-Jan Wolfert, fagot Kim Stockx en orgel Theo Meurs). De sopraan Ellen Pieterse zal als soliste met onaardse schoonheid het Benedictus ten gehore zal brengen.

Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk gelegenheid om een kop koffie en thee te drinken, deze keer met een feestelijk tintje.

De Cappella St. Jan oefent op donderdagavond in de St. Janskerk; de Schola repeteert voorafgaand aan de viering. Uiteraard zijn nieuwe leden, die vocaal een bijdrage kunnen geven aan de liturgie, van harte welkom bij beide koren.

Namens Cappella St. Jan,
Frans Olthof en Harry van Vliet

Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan - Zutphen *Klanken van stilte in de Goede Week*

Met de jubel van het 'Hosanna' tijdens de palmprocessie – voorafgaand aan de vesper op Palmzondag – opent het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan ook dit jaar weer een aantal bijzondere liturgische vieringen in de Goede Week. De vieringen met de verstilde gregoriaanse gezangen, waarin droefheid en levensverwachting klinken, brengen rust en stilte in onze jachtige en verwarde tijd.



De vesper op Palmzondag wordt in de vroege morgenuren van Stille Zaterdag gevolgd door de metten en lauden en het gezongen getijdengebed. Het ritueel rond de driehoekige kandelaar met 15 kaarsen, waarvan 14 ongebleekte (als symbool van rouw) en één witte (als symbool van het leven van Christus), geeft een extra dramatiek aan deze viering.

Aan het eind van de lauden klinkt de prachtige 'Filipenzerhymne' van Paulus: Christus factus est. Als een soort heraut geeft deze hymne aan dat het feest van de verrijzenis nabij is.

Tussen de metten en de lauden is er voor de bezoekers beperkte gelegenheid om met het koor het paasontbijt te gebruiken in het nabijgelegen Odensehuis. Hiervoor wordt een bijdrage van € 7 per persoon gevraagd. Tot uiterlijk dinsdag 7 april kunt u zich opgeven per telefoon 0575 517773 of per e-mail info@getijdenkoorstjan.nl.

Op paaszondag worden de getijdenvieringen van de Goede Week om 17.00 uur afgesloten met de plechtige vesper van het hoogfeest van Pasen. De vieringen zijn goed te volgen met de aanwezige tekstboekjes.

Getijdenvieringen in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen

Palmzondag	05 april	17.00 uur: vesper
Paaszaterdag	11 april	07.00 uur: metten
		09.30 uur: lauden
Paaszondag	12 april	17.00 uur: vesper

Noveen Dora Visser 2020

Dora Visser, een bijzondere vrouw die 33 jaar lang de wondtekenen van Christus droeg. Daarom wordt ze ook wel de gestigmatiseerde genoemd. Al tijdens haar leven vonden op haar voorspraak genezingen plaats. Hierdoor werd ze in de wijde omgeving bekend, maar ook verguisd. Haar latere biechtvader, kapelaan Teus Kerkhof, raakte onder de indruk van haar godsdienstige leven. Hij hield een dagboek bij waarin hij die bijzondere gebeurtenissen uit haar leven opschreef. Dit dagboek werd in 1965 door de pastoor van Olburgen aan Bert Kerhoffs, journalist van De Gelderlander, gegeven. Na publicaties over het leven van Dora Visser in de krant kwam de devotie voor Dora Visser op gang. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is de Stichting Vrienden van Dora Visser opgericht. Deze stichting ijvert voor de zaligverklaring van Theodora Visser en houdt hiervoor jaarlijks een noveen. Elke eerste vrijdag (maart-november) is er om 15.00 uur een eucharistieviering in de kerk van Olburgen. In de Martinuskerk van Gendringen, Dora's geboorteplaats, zijn er vespervieringen op 3 mei – Kruisvinding en 14 september – Kruisverheffing. Beide dagen waren

belangrijk in het leven van Dora, omdat dan altijd de stigmata verschenen. Er is in Rome een postulator benoemd die daar de belangen van Dora Visser behartigt op weg naar haar zaligverklaring. De intentie voor de noveen van dit jaar - maart tot en met november 2020 - luidt: **'Laten wij bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven'**.

Voorgangers in de eucharistieviering op alle eerste vrijdagen van de maand om 15.00 uur in de H. Willibrordkerk, Olburgseweg 4 te Olburgen:

- 6 maart: pastoor Jurgen Jansen - opening noveen
- 3 april: pastoor Hans Pauw
- 1 mei: mgr. Ted Hoogenboom
- 5 juni: pastoor Herman de Jong
- 3 juli: pastoor Jurgen Jansen
- 7 augustus: pastor Ronald den Hartog
- 4 september: kardinaal Willem Eijk
- 2 oktober: pastoor Hans Pauw
- 6 november: pastoor Jurgen Jansen - sluiting noveen
- 4 december: pastor Marcel Smits

De maanden buiten de noveen (december, januari en februari) is er ook op de eerste



vrijdag van de maand om 15.00 uur een eucharistieviering. Na de vieringen kan men op het naastgelegen kerkhof een bezoek brengen aan het graf van Dora. Voor meer informatie over het leven van Dora Visser is te vinden op www.doravisser.com

Joseph Wissink

KORT Onderweg

Iconenwijding

Op 7 juni a.s. worden de iconen gewijd van Marian van Delft aan haar leerlingen. Dit vindt plaats in de eucharistieviering om 10.00 uur in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo met medewerking van het Wladimirkoor uit Hengelo Ov. Voorganger is pastoor Harry Scheve.

Korendag met Chris Fictoor

Na het grote succes van vorig jaar zal er op zaterdag 13 juni weer een korendag plaatsvinden onder leiding van Chris Fictoor. In het volgende parochieblad meer informatie.

SAVE THE DATE: zondag 14 juni

Zondag 14 juni viert pastoor Harry Scheve zijn 25-jarig priesterfeest. De voorbereidingen zijn gestart. De dag zal beginnen met een eucharistieviering om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Het projectkoor van Chirs Fictoor zal hieraan haar medewerking verlenen.

ParochiePost

Wilt u regelmatig informatie uit onze parochie via de email ontvangen, schrijft u zich dan in voor de ParochiePost. Dat kan via de link op de homepage van onze website: <https://www.12apostelen.nl/index.php/parochiepost/> of u stuurt een email met uw naam en emailadres naar communicatie@12apostelen.nl

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
07/08 mrt.	Gen. 12,1-4a	2 Tim. 1,8b-10	Mt. 17,1-9
14/15 mrt.	Ex. 17,3-7	Rom. 5,12-19	Joh. 4,5-42
21/22 mrt.	1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a	Ef. 5,8-14	Joh. 9,1-41
28/29 mrt.	Ez. 37,12-14	Rom. 8,8-11	Joh. 11,1-45
04/05 apr.	Jes. 50,4-7	Fil. 2,6-11	Mt. 26,14-27,66
Witte Donderdag	Ex. 12,1-8.11-14	1 Kor. 11,23-26	Joh. 13,1-15
Goede Vrijdag	Jes. 52,13-53,12	Hebr. 4,14-16;5,7-9	Joh. 18,1-19,42
Stille Zaterdag	Gen.1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55,1-11	Rom. 6,3-11	Mt. 28,1-10
Pasen	Hand. 10,34a.37-43	Kol. 3,1-4	Joh. 20,1-9
18/19 apr.	Hand. 2,42-47	1 Petr. 1,3-9	Joh. 20,19-31
25/26 apr.	Hand. 2,14.22-32	1 Petr. 1,17-21	Lc. 24,13-35

Kindernevenviering

Vierakker: H. Willibrordkerk, zondag 19 april om 10.00 uur.

Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur,
Drempt: elke 1^e woensdag van de maand, 19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, iedere 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur
Brummen: Andreashuis, iedere woensdag 9.30 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper, donderdag 12 mrt, 10.00 uur: Eucharistieviering met gezamenlijke Ziekzalving.
Lochem: H. Josephkerk, 1^e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 1^e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woensdag 1 april, 10.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 's woensdags, 9.30 uur.

Aanbidding H. Sacrament

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00 – 15.45 uur. Op de 1^e vrijdag van de maand is er tevens Biechtgelegenheid.

Vieringen in verzorgingshuizen

Borculo: Andriessenhuis, 1^e vrijdag van de maand, 10.00 uur.
Brummen: Tolzicht, donderdag in de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3^e donderdag van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4^e vrijdag van de maand, Oec.viering, 18.30 uur,
Lochem: Gudula, zorggroep St. Maarten, 1e vrijdag van de maand, 10.15 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1^e vrijdag van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJselflat, 2^e dinsdag van de maand, 10.00 uur.

Doopvieringen

Dopen vindt in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. De doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is **verplicht** en wordt gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding in Zutphen. Daarnaast is er een **tweede** bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer in de dooplocatie
 U kunt uw kind aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor de doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Doopdatum	Vorbereiding	Plaats	Kerk
Za. 02 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Vorden	Christus Koning
Za. 09 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Ruurlo	H. Willibrord
Zo. 10 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Zutphen	H. Johannes de Doper
Za. 23 mei 2020	di. 21 apr. 2020	Joppe	O.L.V. Tenhemelopneming
Zo. 07 juni 2020	di. 21 apr. 2020	Keijenborg	H. Johannes de Doper

In de geloofsgemeenschappen in 'De Vijfslag' – Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen, Vierakker – worden de doopvieringen gepland na aanvraag.

Kerkradio via internet

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.



Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerk Radio Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Koorrooster (voor zover bekend)

Borculo:	Parochiekoor Stemmig	8-14-29 maart; 26 april 21 maart; 12 april
Drempt:	Willibrordkoor	15-29 maart; 9-12-25 april
Hengelo:	Willibrordkoor	8-15-28 maart; 10-12-26 april
Joppe:	Parochieel Koor Kinderkoor	8-22-28 maart; 5-10-12-19-25 april 15 maart
Keijenborg:	Parochiekoor Herenkoor 2Gether	8-12 maart; 5 april 12 april 22 maart
Lochem:	Gemengd Koor Marinata	8-22-29 maart; 12-19-26 april 15 maart; 5 april;
Olburgen:	Parochiekoor	8-21 maart; 12-19 april
Ruurlo:	Gemengd Koor Gemengd Koor Borculo en Ruurlo Markant	7-15 maart 12 april 22 maart
Steenderen:	Gemengd Koor	Sing a Song 5 april alle vieringen
Vorden:	Cantemus Domino Vokate	7-22 maart; 19 april 15 maart; 12 april
Zutphen:	Dameskoor Schola Gemengd koor Capella St. Jan Vocal Chords Gregoriaans Getijdenkoor:	5 april 8 maart; 9 april 15 maart; 11-19 april 22 maart; 26 april 29 maart 5 april, Vesper 11 april, Metten en Laudan

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 07/03		Vieringen in het Andreashuis			18.30 WCV MOVwg G. Oude Groen		19.00 uur WCV wg Borculo
	In alle vieringen aandacht voor de Vastenactie						
zo 08/03 2e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 11 mrt. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur Eucharistie E. Wassink	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur WCV werkgroep	
za 14/03	17.00 uur Effata Vieren					19.00 uur Eucharistie H. Scheve	
zo 15/03 3e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	wo 18 mrt 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur Fam.viering pres. Communicanten werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur WCV werkgroep
do 19/03 H. Joseph	19.00 uur Eucharistie H. Scheve						
za 21/03						19.00 uur WCV M. Engelage	
zo 22/03 4e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV M. Engelage	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur Eucharistie J. Baneke
wo 25/03 Aankondiging van de Heer	9.30 uur Eucharistie H. Scheve	9.30 uur WCV M. Engelage					
za 28/03			19.00 uur Eucharistie H. Scheve				
zo 29/03 5e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie J. Baneke			10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	Dorpskerk 10.00 uur Herdenking 75jr bevrijding	10.00 uur WCV werkgroep	geen viering
wo 01/04	19.00 uur Boeteviering H. Scheve	9.30 uur Woord&Gebed werkgroep					10.00 uur Ouderviering H. Scheve
za 04/04							
za 05/04 Palmzondag	10.00 Fam.viering pres. Communicanten H. Scheve 17.00 uur Vesper	wo 8 apr 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur Samen in Woord&Gebed	10.00 uur Fam.viering pres. Communicanten werkgroep	Dorpskerk 10.00 uur Raad v. Kerken A. Bos	gebouw Volharding 10.00 uur Oec.viering	10.00 uur WCV G. Spekkink
do 09/04 Witte Donderdag	19.00 uur Eucharistie H. Scheve M. Engelage	←	←	←	←	19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt T. Ten Bruin	←
vr 10/04 Goede Vrijdag	15.00 uur Kruisweg L. van de Kam	11.50 uur Kruisweg werkgroep	15.00 uur Kruisweg werkgroep	15.00 uur Kruisweg werkgroep	15.00 uur De Passie Passiegroep	15.00 uur Kruisweg werkgroep	
vr 10/04 Goede Vrijdag	19.00 uur Goede Vrijdag Liturgie H. Scheve G. Oude Groen	Oude Kerk 20.00 uur Oec.viering			19.00 uur De Passie Passiewerkgroep		
za 11/04 Paaszaterdag	7.00 uur Metten 9.30 Laudan 17.00 uur Fam.gebedsviering M. Egelage L. vd Kam	→	→	19.00 uur Familie gebedsviering werkgroep	←		
za 11/04 Paaszaterdag	21.00 uur parochiële Paaswake breed parochieel team	←	←	←	←	←	←
zo 12/04 Pasen	10.00 uur Eucharistie H. Scheve 17.00 uur Vesper	wo 15 april 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV pres. Communicant L. van de Kam	10.00 uur Eucharistie E. Wassink	10.00 uur WCV werkgroep
za 18/04							
zo 19/04 2e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo 22 april 9.30 uur Anders Vieren	9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV L. van de Kam	9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur EHC voor kinderen uit Borculo en Ruurlo H. Scheve	←
za 25/04			19.00 uur Eucharistie J. Baneke				Dorpskerk 19.00 uur Taizé
zo 26/04 3e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie 40jr Cappella H. Scheve	wo 29 apr 9.30 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur WCV A. Bos	9.30 uur Samenkomst parochiezaal	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
						17.00 uur WCV werkgroep	za 07/03
In alle vieringen aandacht voor de Vastenactie							
9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur WCV MOV wg		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV G. Oude Groen		zo 08/03 2e zondag 40dagentijd
							za 14/03
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV W. Matti	di 17 mrt 19.00 uur WCV A. Bos	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering	geen viering	10.00 uur Oec.viering A. Bos	zo 15/03 3e zondag 40dagentijd
							do 19/03 H. Joseph
				19.00 uur WCV G. Spekkink		17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 21/03
9.30 uur WCV G. Spekkink	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering		9.30 uur Eucharistie H. Scheve		zo 22/03 4e zondag 40dagentijd
							wo 25/03 Aankondiging van de Heer
						17.00 uur WCV T. ten Bruin	za 28/03
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur WCV T. ten Bruin	geen viering	9.30 uur WCV werkgroep		zo 29/03 5e zondag 40dagentijd
							wo 01/04
						17.00 uur Eucharistie H. Scheve	za 04/04
9.30 uur WCV W. Matti	10.00 uur WCV M. Engelage		geen viering	geen viering	9.30 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur Familieviering werkgroep	za 05/04 Palmzondag
←	←	→	19.00 uur Eucharistie E. Wassink A. Bos	←	←	←	do 09/04 Witte Donderdag
15.00 uur Kruisweg werkgroep			15.00 uur Kruisweg werkgroep			15.00 uur Kruisweg werkgroep	vr 10/04 Goede Vrijdag
19.00 uur Goede Vrijdag Liturgie F. Zandbelt A. Bos							vr 10/04 Goede Vrijdag
							za 11/04 Paaszaterdag
←	←	←	←	←	←	←	za 11/04 Paaszaterdag
9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur WCV W. Matti		10.00 uur WCV M. Engelage	9.30 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur WCV G. Oude Groen	10.00 uur WCV G. Spekkink	zo 12/04 Pasen
					19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		za 18/04
9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur WCV werkgroep	di 21 april 19.00 uur WCV M. Engelage	geen viering	9.30 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV werkgroep	zo 19/04 2e zondag van Pasen
			19.00 uur WCV A. Bos			17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 25/04
9.30 uur WCV werkgroep	10.00 uur Eucharistie J. Baneke			geen viering	geen viering		zo 26/04 3e zondag van Pasen



Eerste keer Kliederkerk in Ruurlo

In de Willibrordkerk in Ruurlo vond zondag 26 januari voor het eerst een Kliederkerk plaats. Tijdens deze eerste Kliederkerk was het thema 'Samen bouwen'. De middag werd geopend met het voorlezen van het verhaal over 'Het Huis op de Rots'. De illustraties van dit verhaal werden met een beamer op het plafond geprojecteerd, terwijl ruim dertig kinderen liggend op kussens aandachtig naar boven staarden.



Vervolgens konden de peuters, basisschoolkinderen en hun familieleden tijdens de Kliederkerkviering samen allerlei opdrachten, spellen en creatieve dingen rondom het thema 'Samen bouwen' ondernemen. Huizen van dozen bouwen, schatgraven, jenga spelen, samen blind tekenen, toren van Pisa spelen, keien versieren, een levende piramide bouwen en met bekertjes en dienbladen een toren bouwen om hier vervolgens bovenop te staan. Naast de creatieve activiteiten zorgde kinderkoor Sing-a-Song onder leiding van Karin Hukker (op de piano) en Yvon Taken (op gitaar) voor prachtige muziek tijdens de viering. Deze geweldige middag werd uiteindelijk succesvol afgesloten met ranja, koffie/thee en heerlijk eten.

De Palmpaasstok

Elk onderdeel van de palmpaasstok heeft een symbolische betekenis. De stok vertelt het verhaal van de gebeurtenissen in de Goede Week. Lees welk verhaal de verschillende onderdelen vertellen.

Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Deze takjes kunnen mee naar huis gegeven worden om achter het kruisbeeld te steken. Daar blijven ze zitten tot Aswoensdag volgend jaar. Ze zijn symbool voor eeuwig leven.

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering. **Versiering (crêpepapier):** benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.



Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangengenomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmzondag op de stok gezet.

Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.

Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus.

Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.

Eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis.

Weggeven

Na de viering in de kerk is het traditie om je palmpaasstok weg te geven aan iemand die wel een beetje hoop kan gebruiken. Bijvoorbeeld aan iemand die ziek is, eenzaam of oud is en daarom niet meer thuis kan wonen.



Vormsel

De ouder-kind informatieavond over het heilig Vormsel op maandag 17 februari is goed bezocht. Van de 19 aangemelde vormelingen kwamen er 17 met hun ouders naar de Christus Koningkerk in Vorden.

Na de informatie over het sacrament van het heilig Vormsel hebben de ouders met de vormelingen het levensverhaal van Jezus in foto's in de juiste volgorde gelegd. Daarna kregen de ouders de praktische zaken uitgelegd en deden de vormelingen een kennismakingsspel. Voordat alle vormelingen weer naar huis gingen kregen zij een huiswerkopdracht mee om samen met hun ouders thuis te maken. Op 28 maart zien wij iedereen weer terug bij het voorbereidingsweekend in Lochem.

Parochiële werkgroep Vormselvoorbereiding

Eerste H. Communie

In de presentatieviering op zondag 16 februari in de H. Willibrordkerk te Ruurlo, hebben de 7 communicanten uit Ruurlo en Borculo zich aan parochianen voorgesteld. Senn, Dilon, Sterre, Lucas, Isa, Karina en Denis bereiden zich samen met de leden van de werkgroep voor op het feest van de Eerste Heilige Communie op 19 april a.s. in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk te Borculo. De ouders van de 18 kinderen uit Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen zijn op 3 februari in Vorden bij elkaar gekomen. De kinderen hebben hun eerste bijeenkomst op zondag 8 maart in Vorden. Zij zullen op 17 mei a.s. in de Christus Koningkerk in Vorden hun Eerste Heilige Communie doen.

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen is de voorbereiding en viering voor de kinderen uit Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen Vierakker uitgesteld tot het voorjaar 2021.



Kliederkerk

Samen ontdekken, vieren en eten
David en Goliath

Zondagmiddag 15 maart 2020

St. Jan de Doperkerk in Keijenborg

We beginnen om 14.30 uur,
sluiten af met een high tea en om
16.30u gaat iedereen weer naar huis.

Kliederkerk is speciaal voor het hele gezin, zelfs opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes mogen mee.

Kliederkerk is een samenwerking vanuit de Protestantse kerk Hengelo en de RK kerken uit Hengelo en Keijenborg.



Anmelden is fijn: kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com
Marga Engelage: 06-29405303





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.

Rekeningnr.: NL76INGB0000887463

t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel

Redactie: sepellemans@hotmail.com

Locatieraad Bert Luttmer, vz; Herman Veldscholten, pm, 06-49683822; Jordy Vicente, 0575-571527; Nico Kok, 528009.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364; Marjet Lueks, Marijke Wermers, Marcel Wermers.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Aktie kerkbalans

De jaarlijkse bijdragen aan Aktie Kerkbalans zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de parochie. Daarnaast zijn er andere inkomsten, bijvoorbeeld uit collectes en kerkelijke vergoedingen, waarmee de uitgaven voor bijvoorbeeld onkosten van gebouwen en personele kosten gefinancierd worden. Voor de locatie Zutphen is het de laatste jaren opvallend dat de deelname van het aantal huishoudens aan Aktie Kerkbalans lijkt te verminderen, terwijl de bijdrage per huishouden geleidelijk stijgt. Het aantal deelnemers in 2015 is 432, het aantal deelnemers in 2019 is 390; het gemiddelde van de bijdragen in 2015 is 109 euro, het gemiddelde in 2019 is 132 euro. Voor de geloofsgemeenschap Zutphen is de totale opbrengst van Aktie Kerkbalans in 2015 € 46.935 en in 2019 is dit bedrag € 51.541. Weliswaar een stijging, maar toch lijkt de geloofsgemeenschap op termijn kwetsbaar bij nadere beschouwing van de leeftijdscategorie van de relatief oudere deelnemers.



In onze locatie zien wij bij de actief betrokken kerkelijken meer ouderen dan jongeren, wat ook tot uiting komt in de analyse van de kerkbijdragen. De reden daarvoor is bekend, al geruime tijd bestaat een landelijke crisis rond de geloofsoverdracht. Juist nu is het daarom belangrijk om zelf toch hoopvol te blijven en te blijven vertrouwen op Christus die Zijn kerk nabij is. Ook in onze eigen

geloofsgemeenschap kunnen wij zoeken naar kansen en mogelijkheden. Onze geloofsgemeenschap is aangewezen als eucharistisch centrum waar wij ons geloof kunnen beleven met kerkelijke vieringen. Daarnaast kunnen wij zelf in onze eigen persoonlijke situatie met daden en woorden van geloof, hoop en liefde, als kerk zichtbaar worden. En wellicht daarmee zelf aan anderen de aantrekkelijkheid van het geloof laten zien.

Bert Luttmer, locatieraad Zutphen

KBO Zutphen en Omgeving

De KBO komt iedere dinsdagmiddag bij elkaar in het restaurant van het St. Elisabeth huis, waar afwisselend een middag met een programma is of een inlopmiddag met klaverjassen, samenzijn en ontmoeting. Op dinsdag 4 februari is een lezing over de heilige Edith Stein (1891-1942) georganiseerd. Karmelietes en lichtend voorbeeld. Bert Luttmer heeft een lezing gegeven en daarvoor een PowerPoint voorstelling samengesteld met veel foto's over haar boeiend leven en haar levensloop. Edith Stein is een van de grote



vrouwenfiguren van de kerk van de vorige eeuw. In een tijd van oorlogen, massale mensenvernietiging en afkeer van God gaat zij zoekend de weg van waarheid en geloof. Zij is van joodse afkomst, en geeft uiteindelijk haar leven voor de waarheid van Christus, als jodin en als christen. Haar geschriften inspireren door religieuze diepte en menselijke invoelbaarheid. Edith Stein is heilig verklaard op 11 oktober 1988 en in 1989 uitgeroepen tot patrones van Europa.

Activiteiten maart/april

10 maart di 14.00 uur: Presentatie/lezing pastoor H. Scheve over de Vasten en Pasen

24 maart di 14.00 uur: Presentatie/lezing mevrouw Pien Pon, directeur Museum Staal, Almen

7 april di 14.00 uur: In de St. Jan Woord en Communieviering "Op weg naar Pasen" door Laura van de Kam, m.m.v. Dameskoor. Daarna koffie/thee in Elisabeth

21 april di 14.00 uur: "Bewegen op Muziek" door Gerda van Schooten
De overige dinsdagmiddagen op 3, 17, 31 maart, en op 14 april is vanaf 14.00 uur de inlopmiddag met klaverjassen, spelletjes, gezellig samenzijn en ontmoeting.

Hanneke Geurtsen, bestuurslid voor activiteiten

Misintenties

5/4: Arnolda Hendrina van Haaren; 26/4: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; 3/5: Arnolda Hendrina van Haaren.

Overleden

7/1: **Henrica Maria Antonia van Midden-Embers**, 81 jaar

17/1: **Maria Alink-Littelink**, 66 jaar

Effataviering

Op zaterdag 14 maart om 17.00 uur is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom! De effataviering van 11 april komt te vervallen i.v.m. Pasen.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur. (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
12/3: ds. J. Boer; 19/3: mv. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn; 26/3: pastor V.T.T. ten Bruin; 2/4: ds. R.W. Heins; 9/4: ds. S.A. Meijer (Witte Donderdag); 16/4: pastor mevr. G. Pols; 23/4: ds. W. Stolte.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
 Laurens Mul, penningmeester, 775404
 Johan Waanders, gebouwen, 562615
 Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Resultaat Kerkbalans 2020 Andreas Brummen

We hebben dit jaar weer op deuren en ramen geklopt voor de Kerkbalans en het was bepaald niet vergeefs. Het totaal der toezeggingen komt dit jaar op €10.760,71, dat is ruim €530 meer dan in 2019! Een echt fantastisch resultaat waarmee onze RK geloofsgemeenschap eens te meer aantoonde er nog helemaal te zijn. Met dit geld kunnen wij onze pastorale zorg in stand houden, actief blijven in het Andreashuis met ieder woensdagochtend een viering, de bezoekersgroep op weg houden om maar enkele activiteiten te noemen.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers! Laten we niet vergeten dat dit resultaat mede te danken is aan de meer dan 20 lopers (M/V) die bij u aan ramen en deuren hebben geklopt. En laten we voor de verandering ook de onversaagde werkers op voor- en achtergrond noemen: Harry en Mariet Winckels, Johan Waanders, Sjoerd van Geffen en Margaret en Laurens Mul (penningmeester).
 Hulde!

Locatieraad Brummen



aanplant van rozemarijn rondom de bank (die nu een beetje verloren staat). Dan heeft het kerkhof een mooie frisse aanblik met, en wat zeker niet onbelangrijk is, een extra rij voor uitbreiding van nieuwe graven.

En dan nog de plannen voor de nabije toekomst; het rek voor de schoonmaak verhuist naar achter, aan het columbarium. Al enige tijd een doorn in het oog, als je het kerkhof opkomt, valt het rooster met schoonmaakartikelen meteen op.

De pomp voor het water blijft wel staan en de gieters zullen worden opgehangen.

Jolanda Jansen – Peters

Beheerder en administrateur RK kerkhof

Zaterdag 18 april – 27e Andreasmarkt

Dit jaar al voor de 27e keer een Andreasmarkt. De organisatie is al druk bezig om er ook dit jaar weer een ware happening van te maken. Een gezellige markt met veel diverse koopwaar, een terras met koffie, drankjes en hartige snacks, verschillende kansspelen zoals het intekenbord en het rad van fortuin met mooie prijzen.

Kortom, zet 18 april vast in uw agenda! De Andreascommissie kan overigens nog steeds goederen gebruiken voor de verkoop. Mocht u nog spullen hebben die u kwijt wilt, meld dat dan even bij Ans Elshof (tel. 0575-561115) of via de email: goederen@andreasmarktbrummen.nl De commissieleden van de Andreasmarkt halen iedere eerste en derde zaterdag van de maand spullen bij u op. De ophalers rijden in een straal van circa 10 km rond Brummen. Dat doen we nog op de volgende zaterdagen: 7 maart, 21 maart en 4 april. Wij nemen bijna alle goederen mee zolang het bruikbaar en niet beschadigd of defect is. Toch moeten we in verband met de hoge storkosten van de niet verkochte spullen wel selectief zijn. Om die reden nemen wij geen onverkoopbare zaken als matrassen, grote meubelstukken, grote tv's, koffers en computermonitoren mee. Onze ophalers behouden zich te allen tijde het recht voor om spullen te laten staan als zij vinden dat deze niet bruikbaar zijn. De ophaaltijd ligt tussen 's morgens 9.00 uur en circa 13.00 uur. Mocht u willen helpen bij de opbouw van de markt op vrijdag of bij de verkoop op zaterdag dan bent u van harte welkom. Voor opgeven hiervoor of informatie hierover kunt u terecht bij Piet Schäfer (tel. 0575-567571) of via de email: piet@andreasmarktbrummen.nl.
 De Andreasmarktcommissie

Kerkhof berichten

Half januari zijn de bomen achter op het kerkhof gekapt. Sneller dan gedacht. Als je nu het kerkhof op komt is het een kale bedoening. Maar inmiddels is de haag al gepoot en kan deze groeien tot dezelfde hoogte als de heg aan de straatkant. De één vindt het verschrikkelijk dat de bomen weg zijn en een ander vindt het een zegen. De sparren, en met name de naalden en dennenappels, gaven veel overlast. Een enkel graf is besmeurd geweest met hars wat zeer moeilijk te verwijderen is. Kortom; alle verandering wordt wisselend ervaren. Maar over een aantal jaar en als het gras opnieuw is ingezaaid, de heg op hoogte is, nieuwe





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten Overleden in de heer

Op zaterdag 4 januari de heer **René Hiethaar** op de leeftijd van 62 jaar.
Op zondag 5 januari mevr. **Hendrika Johanna Maria Hakvoort-Kinds** weduwe van Wim Hakvoort op de leeftijd van 70 jaar.
Op zaterdag 25 januari mevr. **Dorothea Josefa Maria Bles-Veenes**, weduwe van Joop Bles op de leeftijd van 78 jaar.
Op zaterdag 25 januari mevr. **Maria Francisca Marcelle Nahnya** barones van Voorst tot Voorst-Bosch weduwe van Baron van Voorst tot Voorst op de leeftijd van 92 jaar.

In memoriam Thea Bles “Veni, Jesu, Amor mi”

Op zaterdag 25 januari 2020 is **Thea Bles-Veenes** onverwacht overleden. Thea is geboren op 21 maart 1941 in een boerengezin in Kilder onder de rook van Doetinchem.

Na haar huwelijk met Joop Bles is ze in Eefde gaan wonen. Als we de naam van Thea uitspreken komen er een paar kernwoorden in onze gedachten: hartelijk, sociaal, warm, liefdevol, attent, stipt en



voorzittend. Thea was een toegewijd lid van onze geloofsgemeenschap en heeft veel taken vervuld. Ze heeft zich lange periode sterk gemaakt voor het Katern dat achter in onze kerk ligt voor diegenen die geen gebruik maken van internet. Vele jaren actief koorlid en jarenlang koorsecretaresse, waarbij zij de liederenkeuze doorgaf voor de vieringen en bij jubileum of uitvaarten. Ook was zij lid van de werkgroep kerkschoonmaak, waarbij zij het koor voor haar rekening nam, want de muziekpapieren moesten wel op dezelfde plaats blijven liggen! Thea was ook vrijwilliger bij de ‘Zonnebloem-afdeling Gorssel’. Bovendien was ze vele jaren lid van de KPO Katholieke Plattelands Ouderen, waarvoor ze de fietstochten organiseerde.

Op zaterdag 1 februari hebben we afscheid genomen van Thea in een eucharistieviering in onze kerk waarin pastoor Scheve voorging en het koor het prachtige ‘Ave Maria’ en ‘Groter dan ons hart’ zong. De geloofsgemeenschap Joppe is Thea dankbaar voor de vele bijdragen en wenst haar een vredige rust bij de Heer samen met haar Joop.

Koffie-ochtend

Voor de koffieochtend in maart hebben we Elsje August de Meijer bereid gevonden ons het een en ander over haarzelf te vertellen en over haar voorzitterschap van de locatieraad van onze geloofsgemeenschap hier in Joppe. Voorts gaat zij ons een heel spannend verhaal vertellen over de heks van Almen, dienstmaagd van de pastoor, die in het huis woonde, waar Elsje nu zelf woont. We verwachten dus weer een mooie en gezellige ochtend op deze tweede woensdag in maart. U bent allen van harte welkom op woensdag 11 maart om 10.00 uur. De koffie staat klaar. U hoeft zich niet aan te melden, maar het is wel fijn als we weten op hoeveel mensen we

kunnen rekenen en ook als u opgehaald wilt worden graag een telefoontje naar Puck Vork 0575-490500 of Janny Engelsman 0575-490434.

Eerste zondag van de maand

Iedere eerste zondag van de maand is er een viering, samengesteld door de werkgroep Samen in woord en gebed. Op zondag 2 februari hebben we een viering gehouden met als thema „Geliefde broeders en zusters van God.” Op deze zondag, Maria Lichtmis, brandden bij binnenkomst bij het Mariabeeld een vijftigtal kaarsen. De voorgangers Marijke en Dick hebben ons de betekenis van Maria Lichtmis en het ontstaan van deze naam uitgelegd, nl. de intrede van de Heer in de tempel in processie met verlichte kaarsen. Samen hebben wij mooie liederen gezongen. We kregen een prachtige presentatie te zien van Henri Nouwen. Zijn preek ‘geliefde broeders en zusters van God te mogen zijn’, die in deze presentatie via het multimediascherm ten gehore werd gebracht, is ook 25 jaar na zijn dood nog helemaal actueel. In goede en in minder goede tijden mogen wij altijd op Hem vertrouwen. Aan het eind van de viering werd de Blasius zegen uitgereikt door Dick. Dank aan de werkgroep SAMEN IN WOORD EN GEBED.

Op 13 februari heeft de derde brainstormavond plaatsgevonden. Betrokken parochianen hebben weer input gegeven aan de verdere invulling van de eerste zondagen van de maand. Een verslag daarvan vindt u op de site. 1 maart en 5 april staan er vieringen gepland. U bent van harte welkom. Na de viering is er een gezellig samenzijn in de pastorie met koffie en thee.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 10 april zal in onze kerk om 15.00 uur Jezus' lijden worden herdacht door het bidden van de Kruisweg. Bij elke statie staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Voorganger is Willem Achtereekte, geassisteerd door Bertus Haarman.

Meditatie op het Evangelie

Eens in de drie weken stuurt pater Auping een overweging naar aanleiding van de Evangelietekst van de desbetreffende zondag. Een kopie van de tekst ligt achter in de kerk en staat op onze site. We bevelen u het lezen van deze meditaties van harte aan.



H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: givaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad Anton Schilderincx, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Het Leijser-orgel

Op 9 december 2019 was er een bijeenkomst van de orgelcommissie met orgelbouwer Kaat & Tjhuis uit Kampen, Herman Heuver (parochiebestuur - gebouwen) en Joop van Goozen (musicus HH. Twaalf Apostelen) over de plaatsing van het Leijser-orgel uit Brummen. De beste plaats voor het orgel is op het zangkoor, maar helaas loopt de uitvoering ervan tegen technische problemen aan door de beperkte afstand tussen het zangkoor en het plafond. De orgelkasten hebben een hoogte van 4,50 meter, terwijl de plafondhoogte 3,60 meter is. Er zijn verschillende opties dit probleem op te lossen. Deze worden door de orgelbouwer nader uitgewerkt. Bij de afweging van de mogelijkheden speelt uiteraard ook het financiële aspect een rol.

DocBase en de Actie Kerkbalans

Van 2006 tot medio 2019 werd het pakket Navision van Microsoft gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie, de administratie van de kerkbijdragen, de financiële administratie en de begraafplaatsenadministratie. Dit pakket bleek niet te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving rond de privacy en de inzage in de registratie van persoonsgegevens. Door de bisschoppenconferentie is op 19 april 2017 besloten het pakket Navision te vervangen en voor alle parochies een nieuwe vorm van automatisering in te voeren. Deze bestaat uit twee onderling gekoppelde systemen, te weten DocBase en Exact Online. DocBase is een zogenaamd 'Document Management System', waarmee de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap wordt beheerd. Exact Online is een pakket voor het voeren van de financiële administratie. De aaneenschakeling van de twee systemen zorgt ervoor

dat de (incasso)kerkbijdragen van de individuele parochianen die bij DocBase zijn ingevoerd door de financiële administratie van Exact Online automatisch worden verwerkt.

Op dit moment zijn Trees Beltman en Goof Bus druk bezig met het administreren van de Actie Kerkbalans 2020. Bijna alle formulieren zijn binnen. Ook dit jaar hebben onze 36 trouwe kerkbalansmedewerkers de enveloppen op bijna 500 adressen bezorgd en weer opgehaald. Voor hun fantastische inzet zijn we deze vrijwilligers veel dank verschuldigd en dat geldt ook voor alle donateurs die de kans hebben gegrepen om onze kerk weer voor een jaar in balans te houden. Op het secretariaat zal Jacqueline Boonstra voortaan met het pakket DocBase de ledenadministratie verzorgen.

Actie Kerkbalans 2020

In de Woord- en Communieviering op zondag 19 januari jl. werd de aftrap gegeven voor de Actie Kerkbalans 2020, dit keer met het thema 'Grijp je kans, houd de kerk in balans'. Maar liefst 36 bezorgers trokken de wijken in naar Lochem, Laren en Barchem. Ook de buitengebieden werden bezocht. Enkele bezorgers doen dit al meer dan 40 jaar! Geweldig, wat een inzet. Een prettige bijkomstigheid van deze vrijwilligersklus is dat het maar één keer per jaar hoeft te gebeuren. Maar toch, elk jaar gaan de kerkbalansmedewerkers enthousiast op pad. De kennis dat je parochianen meerdere keren niet thuis kunt treffen nemen de vrijwilligers op de koop toe.

Alle bezorgers hebben inmiddels de lijsten met de toezeggingen weer bij me ingeleverd. Ik kan melden dat de tussenstand € 41.204,70 is. Dat zijn de toezeggingen, waarvan een deel al gestort is en de contante betalingen. Natuurlijk

hoop ik dat we het begrote bedrag van € 45.000,- zullen halen. Ik kijk uit naar de laatste enveloppen die nog binnen moeten komen.

Onderaan het toezeggingsformulier was, zoals voorgaande jaren, ruimte voor vragen en opmerkingen. Een aantal parochianen heeft daarvan gebruikgemaakt. Fijn dat u dat deed. Veel vragen heb ik inmiddels kunnen beantwoorden en enkele opmerkingen zijn naar de locatieraad doorspeeld. Zo nodig wordt er contact met u opgenomen. Tot slot nog een opmerking over het boeken van uw bijdrage. Het bedrag dat u al dan niet in termijnen stort, komt 'gewoon' op onze eigen Lochemse St. Joseph Kerkbalansrekening terecht, hoewel er een opmerking verschijnt dat de RABO-bankrekening op naam staat van de parochie HH. Twaalf Apostelen. Die opmerking kunt u negeren.

Trees Beltman



Kerkbezoek in 2019

Afgezien van de startviering op zondag 1 september in Steenderen konden de Lochemers op elk van de overige 51 zondagen in 2019 in Lochem een door de parochie geplande viering bezoeken. Er waren zes oecumenische vieringen, waarvan één in het Openluchttheater, twee in onze St. Josephkerk en drie in de Gudulakerk.

Op de resterende 45 zondagen konden de parochianen in de St. Josephkerk terecht voor een eucharistieviering (10 keer), een woord- en communieviering (30 keer) of een familieviering (5 keer). In de tien eucharistievieringen werden gemiddeld 94 kerkgangers geteld, in de familievieringen waren dat er gemiddeld 92 en in de woord- en communievieringen gemiddeld 79. Voor de 45 zondagse vieringen levert dat een gemiddelde van 84 kerkgangers op. Vermeldenswaard is het aantal kerkbezoekers op kerstavond en eerste kerstdag; samen waren dat er meer dan 620.



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

De oliebolletjes en nieuwjaarsrolletjes waren nog maar nauwelijks verwerkt of de nieuwe activiteiten van 2020 dienden zich al weer aan. Er werd aandacht gevraagd voor de Actie Kerkbalans en op 21 januari werd in onze kerk een parochieavond gehouden die door 150 parochianen werd bezocht. Uit onze eigen geloofsgemeenschap hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep om hierbij aanwezig te zijn. Begonnen werd met een vragenronde naar aanleiding van het voornemen om in Zutphen in de nabije toekomst een nieuw parochiecentrum te bouwen. Dit leverde een behoorlijk aantal kritische vragen op die niet allemaal naar tevredenheid konden worden beantwoord, maar al eerder was toegezegd dat de parochianen naar hun mening over deze kwestie zal worden gevraagd. Daarna volgde een presentatie over het nieuwe beleidsplan door Harry Bisseling, met de nadruk op het werkplan: pastorale nabijheid.



Binnenkort gaat het bestuur van uw pastoraatgroep en locatieraad met het parochiebestuur ook over deze punten in gesprek.

Eén van de activiteiten die uit het beleidsplan voortvloeit is een cursus voor de voorgangers uit de diverse geloofsgemeenschappen. De cursus, die de komende weken in onze kerk wordt gehouden zal door drie van onze voorgangers worden gevolgd.

Eind januari is de eerste samenkomst van dit jaar onder goede belangstelling en met prima discussies gehouden en de tweede, op 23 februari, zal worden ingeleid door Henk van den Berg met als thema: voorbereiding op de vastentijd.

Op zondag 29 maart is er geen samenkomst maar zal er in de Dorpskerk een oecumenische viering plaatsvinden naar aanleiding van het feit dat het dan 75 jaar geleden is dat Vorden werd bevrijd. De vastentijd is dan al ruim een maand onderweg en op zondag 5 april zal bij het begin van de Goede Week, ook in de Dorpskerk, de oecumenische Palmpasenviering worden gehouden, waarbij we weer veel kinderen verwachten. Hoewel het lijkt dat onze kerk in deze weken weinig wordt gebruikt is het tegendeel het geval. Vanaf 28 februari vinden er wekelijks repetities plaats voor de uitvoering van de Passie, die op Goede Vrijdag, 10 april, tweemaal in onze kerk zal worden opgevoerd. Het thema is dit keer: Ken je Mij? Ook nu weer verwachten we een grote toeloop en twee keer een volle kerk!

Na de Paaswake in Zutphen zal Laura van de Kam op Eerste Paasdag de viering verzorgen. In het volgende nummer zullen wij u over de diverse vieringen in de dan verstreken periode informeren en dan tevens aandacht besteden aan het gereed komen van de restauratie van het hek van onze begraafplaats in Kranenburg.

*Namens de locatieraad en pastoraatgroep,
Ton Rutting*

Nieuwjaarsreceptie

Op 4 januari was er weer de bijna traditionele nieuwjaarsreceptie van onze geloofsgemeenschap in de Christus Koningkerk, deze was georganiseerd door onze locatieraad en pastoraatgroep. Voorafgaande aan deze receptie was er een eucharistieviering waarin pastor J. Baneke ons voorging en waarin Cantemus Domino de zang verzorgde.



Nagenoeg alle kerkgangers begaven zich naar de parochiezaal om elkaar een zelig en vooral gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Na de koffie kwamen de glühwein, oliebolletjes en nieuwjaarsrolletjes op tafel en onder dit genot werd er veel met elkaar gesproken, geluisterd en gelachen.

Vastenactie 2020, even minderen voor een ander

Als parochie HH. Twaalf Apostelen is er voor het gezamenlijke project "Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania" gekozen. Wat is er aan de hand? In Tanzania is bijna de helft (46%) van de kinderen onder de vijf jaar te klein voor zijn leeftijd. Eén op de drie van deze kinderen heeft een tekort aan vitamine A en één op de zeven heeft ondergewicht. Deze problemen zijn het gevolg van ondervoeding.

Voor meer informatie zie pagina 6.

VASTENACTIE

Overleden

Op 18 februari 2020 is overleden **Tonny Eijkelkamp-Raben**. Ze werd 79 jaar. De uitvaart werd gehouden in de Christus Koningkerk op maandag 24 februari, waarna de crematie plaats vond in Zutphen.

Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel kracht om dit verlies te verwerken. Moge zij rusten in vrede.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Vieringen rondom Pasen

Donderdag 9 april Witte Donderdag

Op Witte Donderdag viert Jezus met Zijn apostelen het Laatste Avondmaal. Jezus weet dat Hij de volgende dag op het kruis zal gaan sterven. Uit liefde voor ons geeft Hij op die laatste avond van zijn leven aan de apostelen een 'afscheidscadeau'; Hij geeft zijn eigen Lichaam en Bloed onder de gedaanten van Brood en Wijn.

Om 19.00 uur een eucharistieviering met em. pastor Zandbelt en diaken Ten Bruin. Deze eucharistieviering is bedoeld voor het hele cluster (Borculo, Ruurlo, Hengelo en Keijenborg).

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag

Op deze dag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. De kerkklokken voor aanvang van de kerkdienst luiden niet, dit als een teken van rouw. Christenen geloven dat Christus 'vrijwillige' dood betekende dat God zich om het menselijke lijden bekommerde en het zelf op zich nam, daarom wordt Goede Vrijdag 'Goed' genoemd. Goede Vrijdag blijkt de meest indrukwekkende dag voor Christenen. Om 15.00 uur Kruisweg in onze eigen kerk door de werkgroep.

Om 15.00 uur en om 19.00 uur De Passie in de Christus Koningkerk te Vorden.

Zaterdag 11 april paaszaterdag

Met Stille Zaterdag wordt men aan de periode herinnert dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende paasmorgen heerst dan in het kerkelijke leven stilte. Stille Zaterdag is de laatste dag van de lijdensweek in voorbereiding op het christelijke paasfeest.

Om 21.00 uur de Paaswake met het volledig parochieel team in de St. Jan kerk te Zutphen.

Zondag 12 april Eerste Paasdag

Paaszondag staat in het teken van de vreugde over Christus' Verrijzenis uit de

dood. Gelovigen vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. De verrijzenis van Jezus is de hoogste waarheid van het Christelijke geloof.

Om 10.00 uur een eucharistieviering met em. pastor Wassink en het koor Stemmig Het parochiekoor zal haar medewerking verlenen in de WCV van Ruurlo, zie pagina 24.

Voor alle vieringen geldt: mocht u graag willen gaan maar heeft u geen vervoer: geef dat dan even aan, dan kunt u met iemand meerijden.

Overleden

Op 15 januari is op 84 jarige leeftijd overleden mev. **Willemien Ketterink-Giesen**. De crematie heeft op 21 januari plaatsgevonden.

Kledinginzameling

De Caritasgroep Borculo heeft vele jaren kleding ingezameld voor Sam 's kledingactie.

Dit jaar stoppen we daarmee. De kledinginzameling werd langzamerhand steeds minder. En zoals u weet zijn er in onze gemeente verschillende locaties waar u uw oude kleding kwijt kunt. *De Caritasgroep*

Koffie drinken

Na de viering op zondag 29 maart en zondag 26 april is er gelegenheid om koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent van harte welkom!

Inloopochtend

Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur is er inloopochtend in zowel kerk als KJ gebouw. U bent welkom om een kaarsje op

te steken bij Maria, of om gewoon even binnen te lopen om te bidden of te mediteren. Om 10.15 uur wordt de rozenkrans gebeden in de kerk. Aansluitend kunt u een kop koffie halen in het KJ gebouw. Maar u kunt natuurlijk ook alleen voor een kopje koffie komen.

Zorgzaammatje zoekt vrijwilligers

In het voorjaar van 2016 is het zorgzaammatjes project in Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo gestart. Sinds die tijd is er al vaak een beroep gedaan op een zorgzaammatje. Het project van de gezamenlijke kerken uit Borculo e.o. blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien.

De hulpvragen zijn zeer divers, bv. helpen bij het doen van boodschappen, ondersteuning bij de maaltijd, vervoer bij ziekenhuisbezoek of zomaar wat gezelligheid bieden bij eenzame mensen. Ook kan de vraag gesteld worden om de mantelzorger te ondersteunen, zodat zij of hij er even uit kan. Soms zijn de hulpvragen van korte duur, anderen worden ingezet voor vaste taken.

Door de toenemende vraag om hulp zijn we op zoek naar mensen die een paar uurtjes over hebben om zich in te zetten als maatje.

Lijkt het u/jou wat om op deze manier de medemens te ondersteunen of heeft u een hulpvraag neem dan contact op met één van de coördinatoren

Toos Schuijl;
tel. 0545-273241
of Ida Straver;
tel. 06-12928284.
In vakantieperiodes
en bij geen gehoor
tel: 06-12158846.
Mailen kan ook;
zorgzaammatje@pgdewijngaard.nl



Zorgzame kerk

Intenties

8 maart: Gerrit en Fien Stegeman, Anna Dute-Geesinck, Jan Schneider, Anneke Nieuwveld-v.d. Wurp jaargedachtenis.

14 maart: Gerrit Stegeman, Fam. Pelgrum, Theo en Riek Verheijen, Overleden fam. Geerligts en Ottenschot, Overleden ouders Heutinck-Wiegers.

21 maart: Fam Stegeman-Woertman, Overleden fam. Belterman. **12 april:** Gerrit en Fien Stegeman, Fam. Pelgrum, Theo en Riek Verheijen, Frans Jansen, Jan Schneider, Overleden ouders Luttkholt-Garstenveld, Overleden ouders Heutinck-Wiegers. **26 april:** Overleden fam. Elschot-Spekschoor, Gerrit en Fien Stegeman, Anna Dute-Geesinck, Jan Schneider, Overleden fam. Geerligts en Ottenschot, Overleden fam. Belterman.



H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
 rkkerkruurlo@live.nl
 Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
 NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
 Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511;
 Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
 452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Eerste Kliederkerk

In de Willibrordkerk in Ruurlo vond zondag 26 januari voor het eerst een Kliederkerk plaats.

Het verslag van deze bijzondere viering leest u op pagina 16.



Nieuws van de bezoekgroep

Op 1 april zal er een seniorenviering zijn om 10.00 uur. Wilt u hier bij zijn maar hebt u geen vervoer, bel dan Anny Strijker telnr. 452652.

Optocht en paaseieren zoeken

Het is traditie geworden om Palmzondag feestelijk te vieren in Ruurlo met onder meer een palmpaasopectocht en eieren zoeken voor alle kinderen van de basisscholen in Ruurlo en Kranenburg. Zondag 5 april wordt in de Sint Willibrordkerk eerst een gezinsviering gehouden met muzikale medewerking van kinderkoor Sing a Song onder leiding van Karin Hukker. Deze gezinsviering begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Alle kinderen zijn van harte welkom met natuurlijk een versierde palmpaasstok. Het broodhaantje erboven op, krijgen de kinderen na de viering achterin de kerk. Rond 11.00 uur begint de palmpaasopectocht vanuit de Willibrordkerk met 'Jezus' op de ezel en begeleid door dweilorkest Windkracht 11

uit Groenlo. Daarna eieren zoeken op de Blikmansweide.

Paaszondag 12 april

Pasen in de Willibrordkerk wordt gevierd tijdens een WCV met het gemengde koor van Ruurlo en Borculo. Jan Vreman en Harry Kasteel gaan hierin voor. In Ruurlo zingt een ander koor en Freek Verheyen kwam met het voorstel om in Ruurlo te komen zingen. Een prachtige manier van samenwerking. Frans Oesterholt is de dirigent en Wil Kok de organist. Het koor heeft een nieuwe partituur ingestudeerd en zal deze in zijn geheel of gedeeltelijk samen zingen. De viering begint om 10.00 uur, na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken met iets lekkers erbij.

Moederdagconcert 10 mei 2020

Op zondag 10 mei 2020 organiseren wij in onze mooie Willibrordkerk een Moederdagconcert. Onder de bezielende leiding van Yvon Taken treedt het koor Markant op en ook het koor Sing a Song zal van zich laten horen, onder de enthousiaste leiding van Karin Hukker. Naast beide koren treedt het duo Lilly Lion op. Dit Moederdagconcert is bedoeld voor alle moeders, maar natuurlijk ook voor vaders en andere belangstellenden. We gaan er vanuit dat het een prachtige middag wordt. Het concert begint om 15.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Er wordt geen entree gevraagd, maar wel een vrije gift. Het thema van dit concert is moeder-

warmte. De Willibrordkerk is toe aan een nieuwe verwarmingsinstallatie. Dit kost een aanzienlijke duit en daarom hopen wij op veel vrije giften. Draagt u de Willibrordkerk een warm hart toe, kom dan op **zondag 10 mei 2020 en laat u verrassen.**

Hij staat er, 150 jaar lang!

Jawel, maar dan wel in het volgend jaar: 2021.

Beste medeparochianen. Volgend jaar wordt onze parochiekerk 150 jaar. Een respectabele leeftijd, een zeer gedenkwaardig moment voor eigen parochie maar ook voor geheel Ruurlo. Velen voelen zich betrokken bij de kerk wanneer het gaat om hoogtepunten in haar of zijn leven. Steeds waren en zijn wij nog altijd door een niet te definiëren duidelijke band met elkaar verbonden. Welaan, zo'n belangrijke gebeurtenis vraagt om een parochiële actie! Uw locatieraad heeft reeds een commissie van drie mannen weten te enthousiasmeren die al een poosje stevig bezig is met de opbouw van een "jubileumboek" ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van onze kerk. Wij vragen eenieder, ledig uw oude schoendozen en zoek naar tekstjes, foto's of anderszins documenten die bijdragen om van het jubileumboek iets moois te maken. Vindt u iets dat betrekking heeft op de kerk, maar ook op de school, voorheen naast de kerk (wij denken daarbij speciaal aan onderwijzend personeel van weleer en oud-leerlingen), meld dit aan een van onderstaande commissieleden. U zult ongetwijfeld binnen afzienbare tijd meer vernemen van de locatieraad over aanstaand jubileum. Vertrouwend op uw aller inzet tot medewerking, Commissie Van Drie: Wim Huitink, tel. 0573-451325 E-mail: w.huitink@hetnet.nl Leo Besselink, tel. 0573-452376 E-mail: leobesselink@concepts.nl Jos Schooltink, tel. 0573-452013 E-mail: j.schooltink@gmail.com





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Over Kerk in Actie

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

kerk in actie

Vastentijd: Sta op!

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde ervaart en wil delen. We mogen samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en voor iedereen de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

Veel gestelde vragen over de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van

inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

• Wanneer valt de veertigdagentijd in 2020?

De veertigdagentijd loopt in 2020 van Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april. Op zondag 12 april is het Pasen.

• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

• Waar komen die veertig dagen vandaan?

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

• Waarom vasten mensen in de Veertigdagentijd?

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen

manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

• Wat is Aswoensdag?

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmvasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven.

• Wat is de Goede Week?

De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.

Kliederkerk

Samen ontdekken, vieren en eten
David en Goliath
Zondagmiddag 15 maart 2020
St. Jan de Doperkerk in Keijenborg

*We beginnen om 14.30 uur,
sluiten af met een high tea en om
16.30u gaat iedereen weer naar huis.*

Kliederkerk is speciaal voor het hele gezin, zelfs opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes mogen mee.

Kliederkerk is een samenwerking vanuit de Protestantse kerk Hengelo en de R.K. kerken uit Hengelo en Keijenborg.

Anmelden is fijn: kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com
Marga Engelage: 06-29405303



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
 Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
 NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
 NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
 Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
 Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
 Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
 Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg: Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162 email: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Nieuwe tarieven 2020: deze kunt u vinden op de website www.12apostelen.nl - geloofsgemeenschappen - Keijenborg

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg.

Jaargedachtenis

Zondag 10 mei: **Annie Takkenkamp-de Vrugt**, 77 jaar.

Dopen: Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van onze parochie HH. Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl De doopdata kunt u vinden in *Onderweg*.

Bedankje vrijwilligers – oliebolinstuif

Op zaterdagmiddag 28 december was er achter in de kerk een oliebolinstuif voor alle voor de kerk werkende vrijwilligers. Nu er achter in de kerk ruimte is vrijgekomen die ook voor andere doeleinden benut kan worden leek het ons een goed idee om juist hier een bijeenkomst te houden voor al onze vrijwilligers. Eerder al stond in *Onderweg* de uitnodiging waar zich ruim 50 vrijwilligers van diverse werkgroepen voor hadden aangemeld. En we kunnen zeggen dat de middag erg geslaagd was. Het was een gezellig samenzijn waarbij de

vrijwilligers met elkaar konden bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. Iets waarop we met voldoening kunnen terugkijken en wat zeker voor herhaling vatbaar is. Alle vrijwilligers bedankt!

Pastoraatgroep en locatieraad

Kindje Wiegen 2019

In Keijenborg is de traditie dat er op Eerste Kerstdag Kindje Wiegen is voor de allerkleinsten. Zo ook tijdens de laatste Kerstmis. De kerk was in gedempt licht gezet en overall stonden lichtjes, wat voor een betoverende sfeer zorgde. Het was er knus en gezellig bovendien.

De kinderen mochten met de herder door de kerk lopen en ondertussen werd een kerstverhaal verteld. Tussendoor werden er enkele liederen gezongen. De tocht werd begeleid door een engel, zij wees de weg naar de kerststal net als in het kerstverhaal. Aan het eind werd er – zoals in onze omgeving het gebruik is – beschuit met muisjes gegeten en werd het Kindje Jezus bewonderd. Tot de volgende keer.

Vastenactie

In de Vastenactie zullen wij ons beste beentje voorzetten. Want armoede is wereldwijd.

Project dit jaar: “**Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania in Afrika**”. Wat is er aan de hand? In Tanzania is bijna de helft (46%) van de kinderen onder 5 jaar te klein voor zijn leeftijd. Eén op de zeven kinderen heeft ondergewicht en velen hebben een tekort aan vitamine A. Ondervoeding en ernstige tekorten aan essentiële voedingsstoffen bij kinderen leiden tot ondergewicht, lichamelijke en mentale ontwikkelingsproblemen en kindersterfte. Hoe lossen we dit op? Doel van dit vastenproject is bewustmakingsprogramma's op te zetten. Informatie

geven over voeding en gezondheid voor de kinderen van 0 tot 5 jaar. Dankzij de kennis die ouders en verzorgers opdoen, kunnen zij de gezondheid van hun kinderen verbeteren.

Bij deze *Onderweg* heeft u het vastenzakje ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn dan kunt u deze t/m Pasen in de bus deponeren achter in onze kerk. U kunt u bijdrage ook overmaken op rekeningnr. IBAN: NL40 RABO 0322395100 t.n.v. parochie HH. Twaalf Apostelen o.v.v. MOV Vastenactie 2020. *Werkgroep MOV*

Oproep

In Keijenborg willen wij een kleine tentoonstelling houden t.g.v. dat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereld Oorlog is beëindigd, wat voor Keijenborg ook nog een keerzijde had. Mocht u nog materiaal, krantenknipsels of foto's hebben, die wij één week mogen lenen. Laat het ons weten. Hans Limbeek telnr 0314-641546, Dini Nijenhuis telnr 06-40594236 of Ciska Gerritsen telnr 06-0065324. Wij danken u bij voorbaat.

De Aktie Kerkklok succesvol

De totale opbrengst is € 9.239,37 waarvoor wij alle donateurs hartelijk dank zeggen.

Zonder de steun van alle gevers was het niet mogelijk om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Locatieraad/pastoraatgroep

Ontmoeting en inspiratie

Vanuit de Raad van Kerken Halle-Keijenborg-Zelhem organiseert een kleine groep vrijwilligers al vele jaren heel verschillende activiteiten. Ook nu ligt de nieuwe folder met programma's -van januari t/m juni- achter in de kerk. Hebt u belangstelling dan kunt u hiervan een exemplaar meenemen.

Prijswinnaars en opbrengst Kerstmarkt

De opbrengst van de kerstmarkt is excl. verkoop banken € 445,73.

Prijswinnaars kleurwedstrijd: Suus van Vijfeijken, Guus van Heuvelen, Caro Uyttenboogaart en Dirk Compas.

Raden kerstballen: aantal kerstballen in vaas was 37. Dit is door Jarno Hofstede geraden.

Wenskerstboom: hiervoor is het wenshartje van Suus en Floor van Vijfeijken uitgekozen.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!





H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 martinusbaak@kpnmail.nl
 Opgave gebedsintenties: per mail: martinusbaak@kpnmail.nl
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

Na alle vieringen op dinsdagavond is er koffie en thee. We hebben tafels en stoelen klaargezet zodat de mensen kunnen zitten tijdens het koffie- en thee drinken. Daarnaast hebben we de uitvoering een beetje gezelliger gemaakt. Komt u ook naar een viering om vervolgens met medekerkgangers van gedachten te wisselen over allerhande zaken? In deze periode zijn de dinsdagavondvieringen op 17 maart en 21 april om 19.00 uur.

Vastenactie 2020, even minderen voor een ander

Als parochie HH. Twaalf Apostelen is er voor het gezamenlijke project "Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania" gekozen. Wat is er aan de hand? In Tanzania is bijna de helft (46%) van de kinderen onder de vijf jaar te klein voor zijn leeftijd. Eén op de drie van deze kinderen heeft een tekort aan vitamine A en één op de zeven heeft ondergewicht. Deze problemen zijn het gevolg van ondervoeding. Hierbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid eten die kinderen binnenkrijgen, maar ook om de benodigde voedingsstoffen. Voor een goede lichamelijke ontwikkeling is een gevarieerd dieet essentieel. Ondervoeding en ernstige tekorten aan essentiële voedingsstoffen bij kinderen leiden tot ondergewicht, lichamelijke en mentale ontwikkelingsproblemen en kindersterfte. Wat willen we bereiken?



VASTENACTIE

Caritas Tabora – een katholieke hulporganisatie die noodhulp biedt aan lokale gemeenschappen – wil hierin verandering brengen. Doel van dit Vastenactie project is om de fysieke en mentale gezondheid van kinderen van 0-5 jaar in de stad Tabora te verbeteren. Hoe doen we dat? In vijf wijken van de stad worden bewustwordingsprogramma's opgezet. In totaal zullen 1.150 ouders en verzorgers van kinderen onder de vijf jaar informatie krijgen over gezondheid en voeding. Ze leren over verschillende voedingsgroepen, voeding tijdens de zwangerschap, voeding voor baby's en jonge kinderen, en het belang van een hygiënische kookomgeving. Dankzij de kennis die ouders en verzorgers opdoen, kunnen zij de gezondheid van hun kinderen verbeteren. Wanneer u een bijdrage wenst te geven aan bovengenoemd project, kunt u het gevulde vastenzakje in de bus bij de uitgang in de kerk doen. Mocht u geld willen doneren dan kan dat ook door geld over te maken op het MOV nummer van de parochie NL04 RABO 0322 3951 00 onder vermelding van Vastenactie 2020. Vasten zoals dat vroeger gedaan werd wordt denk ik in 2020 niet veel meer gedaan. We horen en lezen tegenwoordig meer over een moderne manier van jezelf iets ontzeggen voor de ander. Je kunt zelf kiezen wat je wilt minderen, als het wat oplevert is dat mooi. Als je wat over hebt voor de ander is dat een mooie gedachte.

Bericht van de Vrienden van De Parel

Na de subsidietoezegging van de gemeente steekt het bestuur van de Vrienden van de Parel op dit moment veel tijd in onderhandelingen en subsidieaanvragen om het plan voor een

dorps huis voor Baak verder te kunnen verwezenlijken. Hoe belangrijk een centrale plek voor de bewoners is, is ook gebleken uit de film 'het verdriet van de Achterhoek', die in februari in Ulft en op televisie te zien is geweest. Die film zal later dit jaar nog eens in Baak worden vertoond. Ondertussen gaan de vaste activiteiten en nog andere gewoon door.

Noteert u alvast: 7 april a.s. om te beginnen organiseert de Club van 100 van de Parel een ontmoetingsavond. We worden die avond vermaakt door het Ricciotti Ensemble, een heel bijzonder orkest dat u zeker zal verrassen met zijn muziek. Voorafgaand kan worden genoten van een maaltijd. Nadere informatie over tijden en kaartverkoop volgt.

26 april wordt dit jaar de Pleinmarkt gehouden, wanneer u spullen voor de Pleinmarkt heeft kunt u die op zaterdag 25 april brengen. Voor de kinderen is er een kleedjesmarkt. Wilt u dit jaar meehelpen met de Pleinmarkt, meld u dan bij de Parel.

Op 27 april organiseert de KOS weer het koningsdagontbijt in het Martinushuus. Op 1 juni zal de opening plaatsvinden van de tentoonstelling De kerken van Baak. Deze blijft staan tot eind september....

Familieberichten

Op 10 januari is in Hengelo mevr. **Buiting-Buser** overleden op de leeftijd van 87 jaar. Zij is in Baak begraven.

Gebedsintenties

Di 17/3: Fam. Hendriks-Hermsen, Jgt. Anthonius Hermanus Driever, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Tonny Schooltink, Toos Schooltink-Mentink, Paula Eugelink-Lahn, mevr. Buiting-Buser, Teun en Marie Eliezen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders Schoemaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman. **Di. 21/4:** Herman Hendriks, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Antoon en Johan Janssen, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Tonny Schooltink, Toos Schooltink-Mentink, Paula Eugelink-Lahn, mevr. Buiting-Buser, Teun en Marie Eliezen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders Schoemaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Vastenactie 2020

De Vastenactie heeft dit jaar als thema "Werken aan de toekomst". Er is dit jaar gekozen voor het project 'Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania'. Met de honger in de wereld worden we bijna dagelijks geconfronteerd via de TV. Broodmagere kinderen die je met grote ogen aankijken. Er moet nog heel wat gebeuren om het verschil tussen arm en rijk te verminderen in onze wereld. De katholieke hulp-organisatie "Caritas Tabora" biedt hulp aan lokale gemeenschappen en wordt door de Vastenactie gesteund. In de stad Tabora worden in vijf wijken bewustwordingsprogramma's opgezet over gezonde voeding tijdens de zwangerschap en goede voeding voor baby's en jonge kinderen. Dit door middel van educatie aan 1150 ouders en verzorgers over het belang van gezond eten maar ook over een hygiënische keuken. Op de website van de www.vastenactie.nl is meer informatie over dit project te vinden (zoek vastenactie 2020, klik op "Doe mee" en vervolgens "Bekijk projecten"). Hopelijk mogen we dit jaar ook weer op een gulle bijdrage rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank.

VASTENACTIE

steunt ons project

Op zondag 1 maart wordt in de viering om 10.00 uur extra aandacht besteed aan de Vastenactie. Deze zondag is er ook een 2e collecte voor de Vastenactie en de bus staat gedurende de veertigdagentijd weer achter in de kerk.

Vastenmaaltijd

Ook is er dit jaar weer een vastenmaaltijd. Deze maaltijd is op zaterdag 28 maart in het Zaalte, aanvang om 17.30 uur. De opbrengst is voor het genoemde project.

Opgave via de lijst achter in de kerk.
 De M.O.V. Groep Drempt

Goede Week 2020

Op donderdag 9 april, Witte Donderdag, is er in Drempt voor de "Vijfslag" een gezamenlijke viering om 19.00 uur waarin pastor Wassink en diaken Bos voorgaan. Op vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, is er in Drempt om 15.00 uur de Kruisweg en om 19.00 uur is er in Zutphen de viering van de Goede Vrijdagliturgie. Op zaterdag 11 april, Stille Zaterdag, is er om 21.00 uur in Zutphen een gezamenlijke Paaswake voor de hele parochie. Op zondag 12 april, Paaszondag, is er om 10.00 uur in Drempt een Woord- en Communieviering waarin pastoraal werker Marga Engelagel van Langen voorgaat. Vervoer vieringen goede week
 Wanneer u geen vervoer heeft naar een viering in de Goede week, dan kunt u tot uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de viering contact opnemen met Ingrid Stortelder-Spigt (Tel: 0313-479294). Er wordt dan voor vervoer gezorgd. Ook wanneer u naar één van deze vieringen gaat en bereid bent iemand mee te nemen, laat het dan aan Ingrid weten!



Vastenmaaltijd

Koffiezetapparaat

Helaas is ons koffiezetapparaat stuk. Er is een bezoek gebracht aan een repair café maar de conclusie was dat deze niet meer gemaakt kan worden. Wellicht zijn er nog parochianen die nog Douwe Egberts punten in de la hebben liggen en deze willen doneren om een nieuw koffiezetapparaat aan te schaffen.



Martha Bremer

Werkgroep Diaconie/ Caritas

Vooraf aan Pasen bezoekt de werkgroep ouderen vanaf 80 jaar, zieken en zij die een dierbare hebben verloren in het afgelopen jaar. Ook door het jaar heen wordt naar behoefte met regelmaat deze doelgroep bezocht. Jaarlijks organiseert de werkgroep de "Willibrorddag" waarvoor parochianen vanaf 75 jaar, zieken en zij die een dierbare hebben verloren voor worden uitgenodigd. In de viering op Eerste Paasdag wordt ter ondersteuning van dit werk een extra collecte gehouden.

Overlijden Nico Kok

Op 7 februari 2020 is op 69-jarige leeftijd overleden gepensioneerd pastoraalwerker **Nico Kok**. Nico was in de periode dat Drempt bij de parochie Levend Water hoorde lid van het pastoraal team. In deze periode is hij dan ook vele malen op zijn hartelijke en warme wijze voorgegaan in de vieringen in onze Dremptse kerk. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 14 februari in de Emmaüskerk te Dieren. Waarna hij is begraven op de begraafplaats te Westervoort. Moge hij rusten in vrede.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 27 maart
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

De eerstvolgende activiteiten zijn op:

- 7 maart 2020: opruimen van zwerfafval langs de IJssel in Olburgen
- 6 april 2020: bezoek aan de vistrap in Doesburg

Alle informatie over deze activiteiten worden vermeld op de site www.olburgen-rha.nl



Sinds begin dit jaar is de website live gegaan. Surf eens op je gemak door de site. De inhoud wordt regelmatig aangepast zodat iedereen op de hoogte kan blijven van alles wat er te doen is in Olburgen & Rha.

Boekenuitleen Olburgen

Ruim vijf jaar bestaat de boekenuitleen in 't Lokaal in Olburgen. We zijn op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur en op vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur open. Regelmatig krijgen we nieuwe recente exemplaren binnen. Een boek lenen is gratis en de uitleentermijn vrijwel onbeperkt. Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop, waarbij een aantal Engelse titels. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

Nieuwe exemplaren in de boekenuitleen:

Boleslau Prus	De pop
James Patterson	Slaap kindje, slaap
A.J. Kazinski	Laatste goede man
Gill Paul	De geheime vrouw
Rainer M. Schroder	De Judas documenten
Nicholas Sparks	Omnibus
Michel van Egmond	De wereld volgens Gijp
Johan van Dorsten	IJsselhoeve omnibus

Corina Bomann	De Jasmijnzussen
Charles den Tex	Schijn van kans
Judith Koelemeijer	Het zwijgen van Maria Zachea
Elisabeth Gilbert	Eten, bidden, beminnen
Jill Mansell	De prins op het verkeerde paard
Leslie T. Chang	Fabrieksmeisjes

Vastenactie

De vastentijd is weer begonnen en dat betekent dat ook in Olburgen en Rha weer iemand aan de deur zal komen om uw bijdrage te vragen. De vastenzakjes zijn bijgesloten in deze *Onderweg*. Wilt u uw vrijwillige bijdrage in dit zakje doen en klaarzetten? De MOV van de gehele parochie gaat het project 'Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania' ondersteunen. Op pagina 6 kunt u hier uitgebreid over lezen. Bij voorbaat dank voor uw gift en medewerking.

Caritasgroep MOV

VASTENACTIE

Rooster

Er is een weekendviering op

8 maart, 21 maart, 12 april, 19 april

Diensten in de omgeving

5 april : Palmzondag in Steenderen

9 april : Eucharistieviering Witte Donderdag in Drempt

Misdienaar

In de komende periode zijn er geen diensten voor de misdienaar.

Collectanten

8 maart:	Jan den Hartog
21 maart:	Erna Bosch
12 april:	Theo Damen
19 april:	Joost Langenhof

Lectoren

21 maart:	Anke Pasman
12 april:	Thea Lebbink

Kosters

6 maart:	Theo Damen
8 maart:	Cilia Langenhof
21 maart:	Betsie Verhoeven
3 april:	Theo Damen
12 april:	Jan Baars
19 april:	Joost Langenhof

Bloemversiering

29 februari - 3 maart:	Thea en Gerda
14 maart - 27 maart:	Yvonne en Til
28 maart - 10 april:	Betsie en Nicole
11 april - 24 april:	Yvonne en Til
25 april - 8 mei:	Diny en Leonie

Dames- en herenchor

In een volle kerk op kerstavond was het voor dirigent en organist Jan Visser zijn laatste keer als begeleider van het kerkkoor Olburgen Rha. Jan heeft het koor vol overgave 16 jaar gedirigeerd.



Liedjes werden aangepast zodat ze voor het koor goed te zingen waren. Dirigeren en tevens orgelspelen, soms kwam hij handen te kort. Dan was er het bekende "knikje" en dan wist het koor dat het beginnen moest. Ook ondersteunde hij wel eens een partij door zelf mee te zingen en moest hij drie dingen tegelijk doen. We zullen zijn bedrevenheid missen. Toch mogen we als we in nood zitten (bijv. bij een begrafenis) nog een beroep op hem doen en dat is altijd fijn.

Na de mis hield de voorzitter van het kerkbestuur Jan den Hartog een mooie toespraak waarin hij zijn grote waardering uitte. Hierna gaf hij aan Jan een envelop en aan Greet zijn vrouw een bos bloemen.



vervolg Olburgen op pagina 30

Vervolg Olburgen

We wensen Jan en Greet alle gezondheid en geluk toe.

Namens alle koorleden BEDANKT.

Dames- en herenchoor

Repetities: 17 maart, 7 april, 14 april

Gezongen vieringen: 8 maart, 21 maart, 12 april, 19 april

Intenties

8 maart: Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Dinie Baars, Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink. **21 maart:** Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Herman en Bep Pasman, Harry en Grada Gerritsen-Reulink.

12 april: Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Harry en Grada Gerritsen-

Reulink, Theo van Aalst, Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, Mientje Schotman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Herman en Bep Pasman, Jan Wigman en Willy Wigman-Reijers. **19 april:** Jan Egging en Marietje Egging-Houtman

Kopij

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur): Jaargang 8: Nummer 4: 30 maart 2020
E-mailadres: jansenmts@gmail.com



H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Kokers gevraagd

Jarenlang heeft Trudi van der Weijden de vastenmaaltijd verzorgd. Ze kookte een heerlijke vissaus en groentesaus, geserveerd met rijst. Trudi heeft aangegeven dat ze hier om gezondheidsredenen mee moet stoppen. We zijn op zoek naar één of twee mensen die één keer per jaar willen (helpen) koken. Informatie kunt u krijgen bij Maria Schut 452101 of Maria Schotman, email vindt u bovenaan deze pagina.

Pelgrimstocht 15-26 april

In de vorige *Onderweg* heeft u op pagina 11 kunnen lezen over de pelgrimstocht die alle geloofsgemeenschappen van de HH. Twaalf Apostelen aandoet. Op 18 april start de groep in Steenderen. Maria Schotman zal deze dag inleiden. U kunt u eventueel nog inschrijven voor de wandeltocht. Ook een aantal dagen is mogelijk. Leest u het artikel nog eens rustig na. Achterin de kerk liggen folders met het programma.

Koffiedrinken

Op de zondagen 8 maart en 5 april bent u weer van harte welkom op de koffie na de viering. Onze koffiedames zorgen altijd voor een heerlijk bakkie.

Vastenactie 2020

Dit jaar wordt het geld van de Vastenactie besteedt aan ondervoede kinderen in Tanzania. Bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar is te klein voor zijn leeftijd. Ouders en verzorgers krijgen voorlichting en hulp rond gezonde voeding en gezondheid. In de vastenbrief die u krijgt bij het vastenzakje en op pagina 6 leest u meer hierover.

Gezellige nieuwjaarsreceptie

Na de woord- en communieviering door de eigen werkgroep verplaatste iedereen zich op zondag 5 januari naar het Kerspel voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Nadat iedereen elkaar een voorspoedig en gezond en soms 'zalig' nieuwjaar had gewenst kon men genieten van een kopje koffie of thee met een heerlijke warme oliebol van bakkerij Willemsen. Er heerste een ontspannen, geanimeerde sfeer. Na de koffie was het tijd om op het nieuwe jaar te proosten, maar eerst werden de lopende zaken nog even doorgenomen door de voorzitter van de pastoraatgroep. Ze keek terug en vooruit. Verderop deze pagina leest u wat u zoal verwachten kunt dit jaar. Het nieuwe fotoboek met foto's van 2019 werd gretig bekeken. Trudi van der Weijden zorgt er ieder jaar weer voor dat er een boek wordt gemaakt met evenementen van het voorbij jaar. Het bleef nog lang gezellig.



Kerkebalans 2020: Grijp je kans

De enveloppen met toegezegde bedragen zijn weer binnen. Veel vrijwilligers zijn langs de deuren gegaan om de enveloppen weg te brengen en weer op te halen. Wij zijn deze vrijwilligers erg dankbaar dat ze ieder jaar weer deze taak op zich willen nemen. De precieze opbrengst is nog niet bekend, maar het is zeker niet meer dan vorig jaar. We zien dat het ieder jaar minder wordt en het lastiger is om de begroting rond te krijgen.

Verloting paaskaars

Zoals ieder jaar wordt de paaskaars van het voorgaande jaar weer verloot. Dit gaat gebeuren op zondag 3 mei tijdens het koffiedrinken. Wilt u kans maken op de kaars dan kunt u het strookje bij de vastenbrief invullen en inleveren.

Vastenmaaltijd Goede Vrijdag 10 april

Ook dit jaar is weer de traditionele vastenmaaltijd op Goede Vrijdag om 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via het strookje dat u vindt bij de vastenbrief. Kosten van de sobere maaltijd zijn € 5 per persoon.

VASTENACTIE



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris,
06-46097080, Valentijn van Waalwijk, 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

SAVE THE DATE

zondag 17 mei, aansluitend aan de
viering van 10.00 uur

“HAP en STAP”

een culinaire wandeling door mooi
Vierakker/Wichmond

Voor deze activiteit zijn veel
vrijwilligers nodig. Wilt u meehelpen?
GRAAG!

U kunt u aanmelden via
info@demooistekerk.nl of bij leden
van de werkgroep 150 jaar kerk.

150 jaar ST. WILLIBRORDUS GEOLOFSGEMEENSCHAP VIERAKKER/WICHMOND

Graag nodigen wij u uit voor de
Ludgervesper

op donderdag 26 maart om 19.00 uur
met na afloop koffie/thee/een glaasje
wijn en wat lekkers,
een wandeling door de Ludgertuin
én
.....???

Oprichting Broederschap H. Ludger

Sinds een aantal jaren bezit de St. Willibrordkerk te Vierakker een relikwie van de Heilige Ludger. Ieder jaar op 26 maart wordt zijn sterfdag herdacht met een Vesperdienst. Vorig jaar is het idee ontstaan om het gedachtengoed van Ludger meer gestalte te doen geven en behalve op zijn jaarlijkse sterfdag meer activiteiten te organiseren zoals een bedevaart naar de St. Ludgerusbasiliek in Werden.

Om een enigszins gestructureerde stijlvolle vorm hieraan te geven wordt de Stichting Broederschap van St. Ludger (of Ludgerus) opgericht. De Broederschap krijgt een oecumenisch karakter. De Broederschap heeft o.a. ten doel: “het met alle wettige middelen de Sint Ludgerviering te Vierakker-Wichmond op of rond 26 maart te Vierakker-Wichmond organiseren en in stand houden”. De afgelopen maanden is hard gewerkt om op 26 maart 2020 de Broederschap officieel te installeren. We hopen dat dit lukt en houden u op de hoogte. Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die geïnteresseerd zou kunnen zijn, laat het ons weten. U kunt een email sturen naar: f.o.m.koekkoek@gmail.com



Succesvolle onthulling jubileumprogramma: 4 januari jl.

In het vorige nummer van *Onderweg* las u een vooruitblik over hoe dit alles zou kunnen verlopen. Dat bleek achteraf een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid. De kerk was verheugend vol voor deze eerste viering van het jaar en de onthulling van het jubileumprogramma was, zoals al aangekondigd, inderdaad ludiek. Geen woord teveel gezegd. Locatieraadlid Valentijn van Waalwijk praatte e.e.a. aan elkaar en hoofdrolspelers Jozef Holtslag (Bonifatius), Jan Marijnissen (Willibrord) en Rien Overveld (Ludger) stortten zich met verve op hun rol. Het door Margreet Gründemann geschreven kibbelgevecht tussen deze heren zorgde voor de nodige lachsalvo's. De stemming zat er toen al goed in en velen bleven dan ook voor de gezellige en sfeervolle nieuwjaarsreceptie. Het werd laat!



Paasconcert op zondag 29 maart om 15.00 uur

Het 'Ensemble Ars Foreat' speelt onder leiding van de Tsjechische violiste Michaela Hollmannová werken van Tartini, Vivaldi en Handel. Naast de virtuoze vioolklanken hoort u verschillende beroemde aria's van Caccini en Vivaldi met tot slot het onsterfelijke "Erbarme Dich" van Johan Sebastian Bach.



Michaela heeft voor deze gelegenheid de Zweedse mezzosopraan Helena van Heel uitgenodigd; een zangeres, wiens muzikale wortels liggen in de Zweedse koortraditie. Haar muziekstudie in Piteå, cum laude afgesloten met Master in Zang en Muziekeducatie, werd meteen gevolgd door aanstellingen bij het Eric Ericsons Kamerkoor en het Zweeds Radiokoor. Later, toen Helena naar Nederland kwam werd zij lid van het Nederlands Kamerkoor. Als concertzangeres toont Helena het hele spectrum van de klassieke muziek. Zij weet het publiek te raken met haar bijzondere vertelkracht en een lyrische stem en heeft grote affiniteit met zowel de barok als de klassieke en de romantische periode. In december 2018 verscheen Helena's eerste kerst-cd 'Ave Maris Stella'. Voor meer informatie zie www.demooistekerk.nl

Kindernevendienst

Deze periode is er een kindernevendienst op zondag 19 april 10.00 uur tijdens de woord- en communieviering.

Het Willibrordkoor uit Drempt

Vroeger werd in de katholieke kerk in Drempt de zang verzorgd door een herenkoor. Vervolgens werd er in de jaren vijftig ook een jeugdkoor opgericht door meester Nelissen, het hoofd van de basisschool. In 1971 is het pastoor Maureau die naar de boerinnenbond stapt en enkele dames enthousiast maakt om samen met de heren te zingen in het koor. Zo ontstond het Willibrordkoor dat uitgroeide tot ongeveer 25 leden.

Het Dremptse gemengd koor kent tegenwoordig 14 leden waarvan er drie al vanaf de oprichting lid zijn. De koorleden, 3 mannen en 11 vrouwen, uit Voor-Drempt, Achter-Drempt en Steenderen, komen iedere maandagavond bij elkaar om in een gemeidelijke sfeer te repeteren samen met hun al even trouwe dirigent Frans Talsma. Al 25 jaar heeft deze 86-jarige Rhedenaar de leiding over het Willibrordkoor met medewerking van organist Leo van den Heuvel.

Het repertoire van het Willibrordkoor bestaat vooral uit Nederlands-Gregoriaans en soms wat Engelse liederen met een religieuze achtergrond. Eens per twee weken verzorgt het koor de dienst in de plaatselijke kerk. Twee à drie keer per jaar zingt het koor samen met de geloofsgemeenschap van de Hervormde Kerk in een oecumenische dienst. Ook bij rouw en trouw verzorgt het gemengd koor de viering.

Het jaarlijkse hoogtepunt is de kerstviering, afwisselend op Kerstavond en Eerste Kerstdag. Ook het Ceciliafeest, dat gevierd wordt ter ere van de patroonheilige van de muzikanten, wordt door geen enkel koorlid overgeslagen. Na de dienst komen de koorleden op deze bijzondere dag altijd samen met hun partners en maken ze er een gezellige middag van.

