

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 8 - nummer 4



In dit nummer o.a.
Apostel Johannes



Caritas



In de spotlights
Herman Blom



Inhoud

Jaargang 8, nr. 4

Colofon	2
Van de pastores / Vieren via internet	3
Opiniepeiling parochiecentrum / Parochiepost / Openstelling kerk	4
Van de bestuurstafel / Annulering priesterjubileum	5
PCI, omzien naar elkaar / Pelgrimstocht	6
Elkaar niet uit het oog verliezen	7
Corona / Jezus onderweg: Johannes	8
In de spotlights: Herman Blom	9
Startviering / Kort Onderweg	10
Update corona door bisschoppen	11
Speciale zegen paus Franciscus	12
Vieringen	14
Kids & Teens	16

Uit de geloofsgemeenschappen

Zutphen	18
Brummen	19
Joppe	20
Lochem	21
Vorden	22
Borculo	23
Ruurlo	24
Hengelo	25
Keijenborg	26
Baak	27
Drempt	28
Olburgen	29
Steenderen	30
Vierakker	31

Onze Koren: Stemmig Borculo 32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 5: 5 juni 2020

betreft periode 13 juni t/m 9 augustus 2020

Inleveren kopij tot 15 mei 2020

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrekening: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan *Onderweg* o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

Email: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving

en realisatie: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Alleen vieren pag. 3

Voorwoord

De redactie kreeg de vraag: "Maken jullie wel een *Onderweg* nu alle vieringen en bijeenkomsten zijn afgelast tot 31 mei?" Jazeker! Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om een *Onderweg* voor u te maken. Er zijn natuurlijk veel meldingen van gebeurtenissen die niet door gaan, maar er is zeker nog meer te vertellen over wat wel gebeurd.

Bemoedigende woorden van pastoor Harry Scheve en pastoraal werker Marga Engelage. En we hebben de preek van Paus Franciscus van 27 maart jl. voor u opgenomen. Er zijn besloten vieringen die te volgen zijn via internet. Vele vrijwilligers zorgen voor openstelling van Mariakapel of kerk, zodat u er een kaarsje kan opsteken of even naar binnen kan gaan voor een persoonlijk gebed. Er zijn initiatieven te melden van bezoekgroepen die parochianen een keertje extra bellen of een attentie in de brievenbus doen. We hebben genoeg te melden in deze *Onderweg*. Maar voor actuele informatie verwijzen we u naar onze digitale nieuwsbrief ParochiePost, Deze emailpost ontvangt u in uw mailbox als u uw emailadres opgeeft bij communicatie@12apostelen.nl. Met *ParochiePost* wordt u direct op de hoogte gehouden als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zowel van de Nederlandse bisschoppen, als in onze eigen parochie. Namens de redactie wens ik u een goede gezondheid toe en sterkte in deze weken.

Magda van Ommen

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

P.H.M. (Paul) Seesing, vicevoorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille
communicatie



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,

tel. 06 53 21 40 17

Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg

Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg,

pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen

Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,

pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03

p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;

Tel.: 0575 711310;

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Email: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

Tel.: 06 44902208

Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:

Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320

Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam,

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364

Email: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,

parochiemedewerker, tel.: 06 1178334

Email: m.storteler@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie

Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610

Email: g.spekkink@12apostelen.nl

In de ban van.....

Laten we eerlijk zijn, in de ban van (puntje puntje) is makkelijk in te vullen. Ik denk dat de meesten het zullen invullen met het coronavirus. En dat is niet vreemd. Al een hele tijd is onze gehele samenleving zo goed als stil gaan staan door de pandemie. Op veel plekken zijn mensen overleden aan deze ziekte. In het begin werd nog gedacht dat het mee zou vallen maar nu stellen velen de vraag: wanneer komt hier een eind aan?

U begrijpt dat dit openingsartikel grotendeels zal gaan over de crisis waarin we verkeren. Activiteiten en plannen zijn uitgesteld en zullen later hernomen worden. Ook mijn 25-jarig priesterjubiläum heb ik moeten uitstellen naar een latere datum. Veel zal onlosmakelijk herinnerd blijven aan deze tijd. Onze parochie wordt nu heel indringend geconfronteerd hoe het is om parochie te zijn zonder het gebruikelijke liturgievieren. Voor hen die kerkzijn alleen ervaren als er liturgie gevierd wordt, zal het best onwerkelijk zijn. Als priester draag ik elke dag voor u allen de H. Mis op om zo verbondenheid te creëren. We gaan weliswaar niet met z'n allen ter communie maar we mogen ons verbonden voelen in het geloof dat de Heer werkelijk onder ons aanwezig wil zijn. Als ik alleen eucharistie vier, voel ik de verbondenheid met u allen.

Dit doet me gelijk denken aan een verhaal dat de toenmalige kardinaal Simonis mij een keer vertelde. Als priesterstudent

was de kardinaal met een medestudent op vakantie in Frankrijk. Op een ochtend hoorden zij een klokje. Dus er wordt ergens de mis gelezen, zeiden ze tegen elkaar. In de kerk aangekomen zagen zij dat zij beiden de enigen waren. Na afloop van de mis kregen ze een gesprek met de priester. Zij vroegen hem: 'is het niet frustrerend dat u alleen bent in de kerk?' 'Nee', zei de priester, 'als allen in het dorp de klok horen luiden, weten ze dat ik voor hen bid.'

Het is nu natuurlijk heel anders en niet te vergelijken met de situatie waarin we ons allen bevinden, maar het gevoel van verbondenheid door de kracht van de eucharistie is aanwezig. Terwijl ik dit schrijf zijn we druk doende om bij u biddend aanwezig te zijn. In deze crisisperiode zal elke dag een eucharistieviering te volgen zijn via onze media. Tevens willen wij als pastoraal team u bereiken met videoboodschappen en geschreven meditaties. Wellicht heeft u gemerkt dat wij niet de enige zijn. Verschillende parochies zijn enorm actief om parochianen te bereiken. En

laten we niet vergeten: zelfs uit Rome komt bemoediging. Op het hoogfeest van Maria Boodschap heeft de paus ons allen uitgenodigd, van welk kerkgenootschap je ook bent, om deze dag met hem om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Velen hebben meegebeden. Een protestante collega heeft mij geappt dat hij ook van harte meedeed. Na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader werd er overgeschakeld naar de St. Pieter waar het Rozenkransgebed werd gebeden. Bij dit gebed wil ik even met u stilstaan.

De paus - maar ook onze bisschop - benadrukt dat het Rozenkransgebed vooral in deze tijd belangrijk kan zijn. In de late Middeleeuwen is dit bijzondere gebed ontstaan. Deze ontstaansgeschiedenis heeft zoveel mooie facetten, dat deze absoluut niet in één openingsartikel



passen. Wellicht zou dat een andere keer eens kunnen. Maar waar het vooral nu om gaat, is dat dit gebed zo veel kan betekenen in deze coronacrisis. Kijken we naar het woord rozenkrans dan zien we dat hierin het woord roos genoemd wordt. Iedere kraal kan gezien worden als een symbool van de roos, de roos die aangeboden wordt aan Maria. Maria kunnen we betitelen met 'mystieke roos', zoals dit op verschillende plekken ook daadwerkelijk gezegd wordt in gebeden en litanieën. Bidden we een Rozenhoedje, waar het woord hoed in zit, dan willen we met 50 kralen een krans (corona) leggen rond het hoofd van Maria. Daarom vragen wij aan Maria om voorspreekster bij God te zijn om de coronacrisis tot een einde te brengen. Het gebed is mij persoonlijk heel dierbaar, al vanaf mijn jeugd toen ik het gebed leerde van mijn grootmoeder. Dat dit gebed ons allen moed en vertrouwen mag geven in deze moeilijke tijd.

Harry Scheve, pastoor

Vieren via internet

Elke zondag om 10.00 uur zal pastoor Harry Scheve de eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Dit is een besloten viering waarbij geen parochianen aanwezig kunnen zijn. Via de Kerkradio Zutphen is deze viering te volgen met beeld en geluid. Naast de gebruikelijke link (wereldbol met koptelefoon) op de website onder het groene blok *VIERINGEN*, is er ook op de Homepage een link naar de Kerkradio Zutphen.

Elke maandag t/m zaterdag om 10.00 uur zal pastoor Harry Scheve de Eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Deze vieringen zijn eveneens besloten. Via de Kerkradio Keijenborg zijn deze vieringen te volgen met geluid. Ook hiervoor is er een extra link op de Homepage van onze website.



Wees gegroet, Maria
Vol van genade,
De heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder
de vrouwen,
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder
van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in
het uur van onze dood.
Amen.

Opiniepeiling parochiecentrum

Tijdens de in januari gehouden parochieavonden in Keijenborg en Vorden is vrij uitgebreid gesproken over een mogelijk op te zetten parochiecentrum in de nabijheid van het eucharistisch centrum in Zutphen. Een verplaatsing van het huidige secretariaat naar een andere locatie zal noodzakelijk zijn zodra de Emmanuelkerk en bijgebouwen verkocht worden. In voorgaande bijeenkomsten (platformavonden) was het plan om een nieuw parochiecentrum te bouwen al gepresenteerd aan de besturen van de locaties, dit om zo tot verdere besluitvorming te komen. De meningen vanuit de locaties gaven het parochiebestuur aanleiding om een opiniepeiling onder de locatiebestuurders te houden. Deze peiling is aangekondigd tijdens de parochieavonden in januari in Keijenborg en Vorden.

De opiniepeiling is uitgezet bij 76 locatiebestuurders. Van hen hebben er 39 gereageerd. Aan de voorwaarde dat de peiling minstens een deelname van 50% moest hebben, is daarmee voldaan. In de peiling werden drie stellingen voorgelegd. Deze konden van commentaar worden voorzien met JA of NEE.

- ◆ U bent van mening dat het logisch is om het parochiecentrum en het eucharistisch centrum op een gezamenlijke plek te realiseren, zodat van hieruit de hele parochie gefaciliteerd kan worden.
- ◆ De koppeling van het parochiecentrum en het eucharistisch centrum is, gelet op de onder te brengen functies, een goede keuze.
- ◆ Keuze van het parochiecentrum buiten Zutphen is, mede gelet op de toekomstbestendigheid, ook mogelijk.

Op de eerste stelling werd 30 keer met NEE geantwoord, 7 keer met JA en 2 keer met GEEN MENING. Op de tweede stelling volgde 31 keer een NEE, 7 keer een JA en 1 keer GEEN MENING. Op de derde stelling kwam 33 keer JA binnen, 4 keer NEE en 2 keer GEEN MENING.

Inmiddels is de uitkomst van de opiniepeiling in het parochiebestuur besproken en is, gezien de uitkomst, besloten een klankbordgroep samen te stellen van zes personen uit de verschillende locaties, aangevuld met een vertegenwoordiging van leden van het parochiebestuur, te weten pastoor Harry Scheve, vicevoorzitter Paul Seesing, gebouwenbeheerder Herman Heuver en penningmeester Kees Koersvelt. De klankbordgroep komt bijeen zodra de coronacrisis achter de rug is en zal zich dan buigen over de vraag hoe het parochiecentrum het beste ontwikkeld kan worden.

Van de verdere ontwikkelingen rond het parochiecentrum zal het parochiebestuur u in een van de komende uitgaven van *Onderweg* op de hoogte brengen.

Huub Winkeler

Nieuwsbrief parochie HH. Twaalf Apostelen

Ongetwijfeld leest u al jaren met veel plezier *Onderweg*. Wij als redactie zijn er trots op dat we elke keer weer een mooi en informatief blad kunnen uitgeven, waarin het wel en wee van onze parochie aan de orde komt. U krijgt via *Onderweg* informatie van de pastores, het bestuur en van alle locaties. Ook staan in *Onderweg* diverse interessante, kerk gerelateerde artikelen.

Maar door het tijdrovende productieproces van kopij verzamelen, artikelen samenstellen en het verzorgen van de vormgeving en het drukken is het meestal niet mogelijk actuele informatie in uw parochieblad op te nemen. En zeker in deze roerige tijd rondom het coronavirus is het niet mogelijk u snel te informeren over afgelastingen van vieringen, openstelling Mariakapellen, eucharistievieringen die te volgen zijn via internet, enzovoort.

Via onze nieuwsbrief *ParochiePost* krijgt u wel direct informatie over actuele zaken. *ParochiePost* is ruim twee jaar geleden geïntroduceerd, juist om actuele informatie te verspreiden. Het digitale blad verschijnt in principe tweewekelijks, of zoveel vaker als nodig is via e-mail. Er staan korte berichten in met veelal een link naar onze website. Daar kunt u dan het gehele artikel lezen. Kortom *ParochiePost* is een logische aanvulling op *Onderweg*. U wilt *ParochiePost* ook ontvangen? Geef uw naam en e-mailadres door aan communicatie@12apostelen.nl en u bent verzekerd van alle actuele informatie rond onze parochie.



Openstelling Mariakapel of kerk

Er zijn vele beperkingen om het coronavirus te bestrijden, maar gelukkig mogen de Mariakapellen open blijven voor het opsteken van een kaarsje of voor een moment van bezinning. Ook de kerken zijn op bepaalde tijden open voor een persoonlijk gebed. Informeer bij uw geloofsgemeenschap wanneer dat is. Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Zij houden tevens toezicht dat men voldoende afstand houdt van elkaar en er niet te veel mensen tegelijk in de kerk zijn. Regelmatig zullen er nieuwe overwegingen, gebeden en teksten ter bezinning neergelegd worden die u mee naar huis kunt nemen. Ook is er de mogelijkheid om gaven voor de voedselbank achter te laten.





VAN DE BESTUURSTAFEL

Op dit moment wordt ons leven bepaald door de coronacrisis. Kerken zijn gesloten, verzorgingstehuizen mogen voor het welzijn van hun bewoners geen bezoek meer ontvangen en de kinderen mogen niet naar school. Plekken om elkaar te ontmoeten zijn uit den boze. Vergaderingen worden gecancelled, mensen werken massaal thuis. Voor heel veel mensen is dit een zeer moeilijke tijd. In de voorbereiding op Pasen wordt door ons pastoraal team van alles gedaan om de parochianen nabij te zijn met moderne middelen die geen verspreiding van het virus veroorzaken. Eucharistievieringen, opgedragen door onze pastoor in een lege kerk, worden via het internet bereikbaar voor ons. Ook worden middels videoboodschappen op onze website woorden van troost en ondersteuning aangeboden door de leden van het pastoraal team. Daarnaast zijn er initiatieven om Mariakapellen en kerken open te stellen voor gebed. Hier gelden echter ook de regels met betrekking tot het houden van afstand en dergelijke. Het is in deze moeilijke tijd belangrijk om er te zijn voor elkaar, om om te zien naar elkaar. Het parochiebestuur was begonnen met een rondgang langs alle geloofsgemeenschappen. Veel gesprekken hebben al plaatsgevonden. De andere gesprekken waren gepland, maar moesten door de coronacrisis worden afgezegd. Deze zullen later gehouden worden. De gesprekken die hebben plaatsgevonden zijn in een open en positieve sfeer verlopen. Over en weer werd waardering uitgesproken over de inzet. Ook werden er kritische opmerkingen gemaakt waar wij als parochiebestuur wat mee kunnen. Het gevoel dat we het samen moeten doen kwam duidelijk naar voren. Begin januari zijn er parochieavonden gehouden. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bijgepraat te worden over bestuurszaken en pastorale nabijheid. Een van de punten die veel aandacht vroeg, was het nieuwe parochiecentrum. Hierover heeft het parochiebestuur een opiniepeiling gehouden. De uitkomst was dat een grote meerderheid zich uitsprak tegen een nieuw te bouwen parochiecentrum bij de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Het parochiebestuur heeft daarom besloten een klankbordgroep te installeren, die de opdracht krijgt om het parochiebestuur te adviseren over het parochiecentrum. Er was al een datum van bijeenkomst gepland, maar deze kan vooralsnog ook niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Ook hiervoor geldt dat we dat oppakken als dat mogelijk is.

Wij zijn heel blij dat wij een nieuwe penningmeester bij het bisdom kunnen voordragen. Kees Koersveld stelt zich in de volgende *Onderweg* aan u voor. Namens het parochiebestuur wens ik u toe dat u de komende tijd gezond blijft en dat wij als gemeenschap omzien naar elkaar.

Paul Seesing, vicevoorzitter

Priesterjubileum pastoor Harry Scheve

In juni 2020 is het 25 jaar geleden dat pastoor Harry Scheve tot priester is gewijd. Een datum om dit te vieren was er al: 14 juni 2020. Maar omdat we middenin de coronacrisis zitten zijn alle vieringen en samenkomsten geannuleerd en was het jubileumfeest in eerste instantie doorgeschoven naar zondag 4 oktober 2020.

De crisis houdt echter aan, we weten niet hoe lang. Ook in onze parochie zijn al mensen overleden aan het virus. Verschillende verzorgingshuizen in onze parochie hebben bewoners die het virus onder hun leden hebben. Dit doet de pastoor veel verdriet en dit alles heeft hem doen besluiten om zijn jubileumfeest opnieuw te verschuiven, nu naar volgend jaar. Op een goed moment, als de rust is weergekeerd, zullen we een mooie feestelijke dag organiseren.

Wij hopen dat wij deze periode van corona moedig kunnen doorstaan. Tot 1 juni zijn er eucharistievieringen in een lege kerk. Deze zijn te volgen via de kerktelefoon en het internet. De woorden in de videoboodschappen van Marga Engelage en de pastoor zijn veel mensen tot steun.

*Ineke Peterse,
Secretaris parochiebestuur*



Een boodschap van hoop en troost

Onze kerken geven gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken om op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Dit om "een boodschap van hoop en troost" te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. De actie loopt tot woensdag 29 april 2020.

Omzien naar elkaar

Het is 30 maart en de zomertijd is ingegaan. Normaal is iedereen blij met het extra uurtje daglicht en kan het buitenleven volop worden opgepakt. De realiteit is nu anders.

Het coronavirus heeft ons land, zelfs de hele wereld, in een wurggreep. De huidige generatie kent de gevolgen van een wereldwijde viruspandemie niet. We zijn toch allemaal gezond en waarom zou het ons treffen? De werkelijkheid is dat er vele honderden mensen in ons land zijn overleden en dat er nauwelijks sprake kan zijn van rouwverwerking. Zojuist las ik een verhaal van een vrouw die naar de intensive care moest worden gebracht in de hoop het daar te redden. Maar de verpleegkundige kon al aangeven dat deze vrouw – na haar eventuele herstel – de mededeling zou krijgen dat haar man al overleden was. Ik vraag me af hoe je je op dit soort omstandigheden kunt voorbereiden en hoe te anticiperen. Iedereen moet zich daar maar mee bezig houden.

Het coronavirus zorgt er in elk geval voor dat veel mensen op dit moment geen werk hebben. Bij veel bedrijven is de productie tot stilstand gekomen of men heeft ervoor gekozen de zaak te sluiten om het personeel niet bloot te stellen aan het virus of om intern het virus niet over te dragen bij een onverwachte niesbui van een medewerker. Ook mensen met tijdelijke contracten of zij die via een uitzendbureau werkten, staan zomaar zonder werk en inkomen op straat. We zijn net goed en wel uit de (banken)crisis van 2008, nu staat ons weer een nieuwe periode van recessie te wachten. Alhoewel de oorzaak en waarschijnlijk ook het vervolg van deze crisis anders is dan die van 2008, zullen gezinnen, bedrijven en individuen er toch hinder en last van krijgen, en mogelijk gebrek aan geld. Voedselbanken hebben al om geld gevraagd om goederen te kunnen kopen. Door het hamsteren de afgelopen tijd is er te weinig voorraad aan goederen die in het kader van de armoedebestrijding vaak via onze voedselbanken een goede bestemming vonden.

Als parochianen kunnen we elkaar nu ook helpen. Oproepen om extra zorg voor onze ouderen door bijvoorbeeld boodschappen te halen, vinden veelvuldig navolging. Contacten via onze digitale mogelijkheden, maar ook nog gewoon via de telefoon, zorgen voor bestrijding van eenzaamheid. Wat is er op tegen om een keer een extra portie eten te maken en deze aan je bejaarde buurtgenoot te geven of aan een gezin dat nu financieel in moeilijkheden zit. Haal een keer twee broden in plaats van één en geef deze aan een gezin die het goed kan gebruiken. Het zijn kleine dingen die ons in deze tijd meer mens kunnen maken door meer naar elkaar om te zien. Als je dit leest en je bent zelf getroffen door (de gevolgen van) het coronavirus of als je andere getroffen kent, bedenk dan dat wij als Caritasinstelling u graag helpen. Dat kan door geld of immateriële bijstand. Gewoon heel praktisch: als er even geen geld is om de wekelijkse boodschappen te betalen, de wasmachine is stuk en je had juist alle reserves voor de dagelijkse uitgaven besteed, je hebt een i-pad nodig voor het huisonderwijs van je kind, neem dan contact op met de vertegenwoordiger van de Caritas in uw geloofsgemeenschap. Zij helpen u graag. Contact is mogelijk via de website en de mailadressen die in *Onderweg* staan vermeld. Ik wens u alle gezondheid de komende tijd en ik hoop dat de dreiging die van het coronavirus uitgaat inmiddels al iets is afgenomen.

Theo Venneman,
voorzitter Parochiële Caritas Instelling
HH. Twaalf Apostelen



Onderweg met de twaalf apostelen

Helaas heeft de geplande pelgrimstocht door onze parochie geen doorgang kunnen vinden. Vorig jaar, toen we met medeparochianen in Zuid-Limburg 'pelgrimeerden', ontstond het idee zo'n tocht in 2020 dichterbij huis te organiseren. Het plan om in onze eigen parochie te gaan wandelen was geboren. Maar dan komt er een hoop werk op je af, want er moet heel wat geregeld worden. Toen bleek dat er in de parochieagenda ruimte was voor zo'n tocht en het bestuur het initiatief enthousiast omarmde, werd een datum gepland, artikelen geschreven, inleiders benaderd, wandelroutes gezocht, beschreven, uitgeprobeerd en verfijnd, afspraken gemaakt met horeca, musea en organisatoren van evenementen die in de gekozen periode plaatsvonden, een affiche gemaakt, inschrijvingen verwerkt, enzovoort. Op zondag 8 en 15 maart testten we de laatste route. Het was al rustig op straat. Bij elke stap die we liepen groeide het besef dat de tocht waarschijnlijk niet door zou kunnen gaan.

Maar wat hebben we aan de voorbereiding een veel plezier beleefd gehad: heerlijk gewandeld met Ton en Hanneke en het enthousiasme van heel veel mensen ondervonden: van de mensen die zich hadden aangemeld, van de geplande inleiders en de mensen op de locaties. Om met Hanneke te spreken: "Dat neemt niemand ons meer af." Inmiddels hebben we besloten de pelgrimstocht te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. We zullen u via *Onderweg* informeren als een nieuwe datum is vastgelegd.

Petra Hulman en Gerrit te Vaarwerk

Elkaar niet uit het oog, niet uit het hart verliezen

Dankbaarheid

Even een wandeling maken, lekker even buiten. De zon schijnt en ik zie de voorjaarsbloemen in de tuintjes en bij de bomen zie ik de bladknoppen voorzichtig tevoorschijn komen. Wat een rijkdom, denk ik. En wat een vrijheid zo rond te kunnen lopen. We mogen dan misschien niet zoveel vanwege de het besmettingsgevaar door het coronavirus, maar we mogen, mits we maar afstand houden, nog naar buiten.



We denken aan u

Terwijl ik buiten loop denk ik aan al die ouderen die niet naar buiten mogen en de zieke en kwetsbare mensen die niet naar buiten kunnen. Ik zou het willen filmen wat ik buiten zie, de groene weides, de beek die weer vol met water staat, de bosanemonen die tussen de bomen voluit bloeien, de buizerds in de lucht en de lisdodden in de sloot, sigaren noemden wij ze als kind.

Maar ik kan vertellen wat ik voel, de zon op mijn gezicht als ik even op een bankje ga zitten, de wind door mijn haren. Vertellen wat ik hoor, zoals de specht, de meesjes en het typische geluid van de eksters. En ik zou zo graag 'buiten' bij u naar binnen brengen. Bij u die niet naar buiten kunt. Bij u die alleen thuis zit. Ik weet wel, het is niet hetzelfde maar misschien voelt het goed voor u die thuis

zit, om te weten dat er aan u gedacht wordt, dat u niet wordt vergeten. Even buiten wandelen wordt door meer mensen gedaan en zij genieten en waarderen het al net zo als ik doe. Het bewust ervaren van deze vrijheid maakt mensen open en vriendelijk, ze groeten en maken sneller een praatje. Nog meer redenen om stil te staan bij de mensen die niemand hebben om een praatje mee te maken. Of de mensen die nu te maken hebben met ziekte in de familie en er niet naar toe kunnen. Of die te maken hebben met een overlijden en dit verdriet niet samen kunnen dragen zoals ze zouden willen, maar zo op afstand moeten blijven.

Behoeftte aan een praatje? Bel gerust.

Daarom dit aanbod aan de mensen die thuis moeten blijven en zich alleen voelen. Er zijn mensen die naar u willen luisteren, zoals de leden van de bezoekersgroepen in alle geloofsgemeenschappen. De mensen van de pastoraatgroepen brengen u graag met hen in contact. De telefoonnummers van de leden van de pastoraatgroepen staan op de locatiepagina's in het parochieblad Onderweg.

Wij zijn er voor u.

En als u zou willen praten met ons, uw zorgen delen, of vertellen over wat u bezig houdt, bel gerust. U mag ons bellen: pastoor Harry Scheve telefoon 06 – 532 140 17, parochiemedewerkster Laura van de Kam telefoon 06 – 396 393 64 en ik, pastoraal werker Marga Engelage - van Langen, telefoon 06 – 294 053 03. Wij willen graag naar u luisteren of even met u praten over wat u bezig houdt. U mag altijd bellen.



Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker

Gebedsintenties

De Nederlandse bisschoppen hebben alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren op 31 mei. Tot Pinksteren zal pastoor Harry Scheve **iedere zondag om 10.00 uur** de Eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. In deze viering worden de opgegeven intenties van **alle** geloofsgemeenschappen gelezen. Wilt u voor deze periode intenties

opgegeven, dan kunt u dat doen op de gebruikelijke wijze bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. De zondagsvieringen zijn via de **Kerkradio Zutphen** te volgen met beeld en geluid. Naast de gebruikelijke link (wereldbol met koptelefoon) op de website onder het groene blok Vieringen, is er ook op de Homepage een link naar de Kerkradio Zutphen.

Gedachten in tijden van corona



De voorjaarszon schijnt weldadig. De vogels bouwen hun nesten en de lammeren dartelen door de weilanden. Tegelijkertijd voltrekt er zich een bijna onzichtbare ramp. Hoe surreëel kan het leven zijn!? In Engeland vluchten de rijken al naar het platteland, net zoals ze dat in een ver verleden bij pestepidemieën al deden. Oude tijden van rampspoed zijn teruggekeerd. Wie had er eigenlijk serieus rekening mee gehouden dat dat nog kon gebeuren?

Toeval of niet, op dit moment lees ik het boek *Heerschappij van Tom Holland*, een boek over de geschiedenis van het christendom. Daarin is te lezen dat de vroege christenen rampen en epidemieën vooral zagen als teken van de ondergang van de wereld. Toen in de zesde eeuw de pest uitbrak in Rome zag paus Gregorius de Grote dat als de aankondiging van de Dag des Oordeels.

Zo zien de meesten van ons het niet meer. Ook de paus niet. Vijftienhonderd jaar na Gregorius de Grote hield zijn opvolger in dezelfde stad een indrukwekkende preek op een leeg en regenachtig Sint-Pietersplein. Zo hadden we het nog nooit gezien, het waren bijna onwerkelijke beelden.

Franciscus vergeleek de coronacrisis met de bange apostelen op het meer toen er plotseling een storm opstak. Hij wees ons erop dat wij nu ook allemaal angstig in hetzelfde schuitje zitten. Dat saamhorigheid een noodzaak is, dat de crisis ons laat inzien dat we kwetsbaar zijn, dat ze onze valse zekerheden blootlegt en dat we de werkelijk belangrijke dingen in het leven verwaarloosd hebben. Hij riep op tot inkeer.

Wijze woorden van de paus, zo lijkt me. Want we zijn er nog lang niet uit. Als we straks de corona beheersbaar hebben gemaakt zitten we in een wereldwijde economische crisis, waarbij miljoenen mensen hun baan hebben verloren. En alsof dat nog niet genoeg is voorspellen virologen ook nog dat er in de toekomst vaker epidemieën zullen uitbreken. We zitten namelijk met erg veel mensen op deze aardbol en houden ook nog eens miljarden dieren waarmee we ons voeden. Dit alles versterkt het risico op virusuitbraken.

Dat we op een andere manier zouden moeten gaan leven, zowel sociaal, ecologisch als spiritueel is dus helemaal geen absurde gedachte, maar eerder een noodzakelijkheid. Hoe dat allemaal moet weet ik ook niet, de tijd zal het leren. De mens is intelligent en inventief genoeg om er een draai aan te kunnen geven. Met Gods hulp!

Hans Limbeek

Graf van Johannes in Efeze, Turkije

Jesus Onderweg

Johannes

Johannes, Jakobus en Petrus waren de drie favoriete apostelen van Jezus. Johannes, de jongere broer van Jakobus, was net als Jakobus, Petrus en Andreas visser van beroep. De inwoners van Jeruzalem bestempelden hen later als 'ongeleterden' en 'eenvoudige mensen uit het volk'. (Handelingen 4:13) Waarschijnlijk waren deze vissers kleine zelfstandigen en behoorden ze tot de sociale middenklasse. Het is mogelijk dat ze een compagnonschap hadden gesloten met collega-vissers die hun bedrijf voortzetten toen zij Jezus gingen volgen. Op die manier zouden ze hun werk weer gemakkelijk kunnen oppakken. Johannes, Jakobus en Petrus waren aanwezig bij de gedaantewisseling van Jezus op de berg Tabor, ook wel Hermon genoemd.

Jezus vraagt Johannes om voor zijn moeder te zorgen. Johannes was de enige apostel die bij de kruisiging aan de voet van het kruis stond en Maria ondersteunde in haar verdriet. Hij stond bekend om zijn felle karakter. Jezus gaf hem en zijn broer Jakobus niet voor niets de bijnaam 'Boanerges' (= zonen van de donder) (Marcus 3:17) Tijdens de Joodse opstand vlucht Johannes met Maria naar Efeze, gelegen in het huidige Turkije. Deze van oorsprong Romeinse plaats is nog steeds te bezoeken. Veel bouwwerken uit die periode zijn nog gedeeltelijk intact. Ook het graf van Johannes is daar te vinden. Later wordt hij verbannen naar Patmos, waar hij de 'Openbaringsvisioenen' krijgt. Rond het jaar 90 (andere bronnen spreken over het jaar 101) komt hij van ouderdom te overlijden. Hij is de enige apostel die een marteldood bespaard is gebleven. Johannes was een belangrijk leermeester voor Polycarpus van Smyrna en Ignatius, die rond de eeuwwisseling vooraanstaande figuren waren in de Kerk. Traditioneel wordt Johannes gezien als de auteur van vijf werken in het Nieuwe Testament: drie brieven, de Openbaring van Johannes (een apocalyptisch werk) en het Evangelie van Johannes. Moderne theologen en Bijbelwetenschappers betwijfelen of het Evangelie van Johannes en de Openbaring van Johannes door dezelfde persoon is geschreven. De meeste geschriften zijn aan het eind van de eerste eeuw tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat deze geschriften door meerdere auteurs geschreven zijn, maar voor de vele gelovigen is Johannes dé evangelist. Zoals gezegd hebben Johannes en Maria in Efeze gewoond. Directe bewijzen daarvan zijn er niet, althans de Bijbel zegt daar niets over. Toch heeft het Evangelie van Johannes Hellenistische invloeden en is het daarom niet uitgesloten dat Johannes in Efeze gewoond en geschreven heeft. In de Katholieke Kerk is 27 december de feestdag van Johannes, voor de Orthodoxe Kerk is dat 26 september, zijn geboortedag.

Huub Winkeler



Herman Blom 'Ik ben in alles geïnteresseerd'

Voor het eerst moet ik voor een In de Spotlights-interview de IJssel oversteken. Herman Blom is namelijk voorzitter van de KBO en lid van het koor in Brummen. Het is mooi weer op maandag 16 maart, een voorjaarszonnetje schijnt weldadig. Ik fiets bij Doesburg de brug over en zie de uiterwaarden bijna geheel onder water staan. Een dik half uur later bel ik aan bij het huis van Herman in Brummen. Herman opent de deur. 'Dag Herman,' zeg ik. 'Zullen we maar geen handen schudden in verband met de corona?' 'Ja prima, kom binnen!'

Ik neem plaats in de woonkamer en Herman vraagt of ik thee wil. 'Ja lekker!' Ik heb Herman nog nooit ontmoet, maar het gesprek komt meteen al vlot op gang. 'Ik ben in 1933 geboren op een boerderij in Brummen, eigenlijk staat de boerderij precies tussen Brummen en Eerbeek. Ik had een broer en vier zussen. Op mijn veertiende kwam ik van school af en ging ik mijn vader helpen op de boerderij. Ik was niet de enige, mijn broer en zussen moesten ook helpen. Later heb ik trouwens wel allerlei landbouwcursussen en de Middelbare Landbouwschool in Didam gedaan. Ik kom uit een vroom katholiek gezin. Elke doordeweekse dag ging ik voor schooltijd naar de kerk, dat was een half uur lopen. En zondags moest ik natuurlijk ook naar kerk. Een tante van vaderskant en twee tantes van moederskant waren kloosterzusters, ik wil maar zeggen: onze familie was door en door katholiek! Toen ik vijftientig was heb ik de boerderij van mijn vader overgenomen. Enige tijd daarvoor had ik mijn vrouw Annie leren kennen. Zij komt uit Wilp en komt net als ik uit een boerenfamilie. Ik heb haar leren kennen omdat ik in die tijd vaak ging dansen in de buurt van Wilp. We kregen zes kinderen, twee zoons en vier dochters. Inmiddels hebben we ook tien kleinkinderen.'

Ik vraag Herman hoe hij betrokken raakte bij het kerkelijk vrijwilligerswerk. 'Toen ik zeventien was werd ik secretaris van de Katholieke Jongeren Gemeenschap in Brummen. Die club zorgde voor gezellige bijeenkomsten, met spelletjes bijvoorbeeld. Maar er werden ook godsdienstlessen gegeven. Ik stuurde ons clubblad op naar onze jongens in Indië. Maar ik zat ook in een Bijbelgroep, de charitas en in het bestuur van de JBTB (Jonge Boeren en Tuindersbond), een organisatie die ook nauw verbonden was met de kerk. Daarnaast heb ik in allerlei landbouworganisaties gezeten. Bij de ruilverkaveling, de ABTB en de fokvereniging, en oh ja, ik zat ook nog in het schoolbestuur!'

Ik zeg: 'Eigenlijk was je dus je leven lang boer en bestuurder!'

'Dat kun je wel zeggen, ja. In 2000 ben ik

gestopt met boeren en heeft een van mijn zonen de boerderij overgenomen. Annie en ik zijn toen naar het dorp verhuisd. Ik was al 73 toen ze mij vroegen of ik voorzitter van de KBO-Brummen wilde worden. Dat doe ik nu al dertien jaar met veel plezier kan ik wel zeggen. Ik blijf besturen!'

Dan komen we te spreken over het Andreashuis in Brummen. Herman: 'De kerk hier ging dicht, maar elke woensdagochtend is er een viering in het Andreashuis, dat gehuisvest is in de voormalige lagere school. Deze plek van samenkomst is erg belangrijk voor de Brummense geloofsgemeenschap. Annie en ik gaan er elke woensdagochtend naar toe.'

Ik vraag Herman wat het geloof voor hem betekent. 'Ik kan niet zeggen dat ik een conservatieve katholiek ben, maar ik ben wel gelovig, zeg maar gerust diepgelovig. Eigenlijk zou je mij een oecumenisch christen kunnen noemen, protestant of katholiek, we zijn allemaal christenen. Ik lees ook veel over het geloof en de kerk. De Bijbel heb ik ook gelezen, het is echter een boek dat niet letterlijk gelezen moet worden, er zit veel symboliek in.'

Nu het over boeken gaat wordt Herman helemaal enthousiast. 'Ik ben vooral geïnteresseerd in geschiedenis en aardrijkskunde, maar zeker ook in

scheikunde. Ik heb ook veel gelezen over de geschiedenis van de kerk. Voor Luther heb ik wel sympathie, hij wilde de misstanden in de kerk aan de kaak stellen, maar Calvijn vind ik maar een autoritair mannetje.'

Herman begint nu echt op stoom te komen. Nog meer zestiende-eeuwse kerkhervormers passeren de revue. De Zwitserse reformator Zwingli, die pleitte voor de volwassenendoop en zijn opvolgers hier in Nederland, de wederdopers en de mennonieten. Ik merk gedurende het gesprek dat hij heel veel historische kennis in huis heeft. Herman loopt naar boven en komt terug met een aantal dikke pillen over de geschiedenis van onze contreien, waaronder Tweeduizend jaar Geschiedenis van Gelderland en Reizen is Tol betalen (over de geschiedenis van de Achterhoek). Nu blijkt dat we een gemeenschappelijke interesse hebben wordt het gesprek steeds geanimeerder. Herman loopt weer naar boven en komt nu terug met kaarten uit de Kadastrale Atlas en een boek van Jan en Annie Romein. Ondertussen vertelt hij verder: 'Wat ik nog niet verteld heb is dat ik lid ben van Oudheidkundige Vereniging van Brummen. Op dit moment ben ik onderzoek aan het doen naar het ontstaan van de papierindustrie in Eerbeek. Maar ik help ook mensen die op zoek zijn naar hun familiegeschiedenis.'

Even later vertelt Herman me de complete levensgeschiedenis van kunstschilder Jan Mankes. Ook daarin heeft hij zich verdiept. 'Je bent echt in heel veel dingen geïnteresseerd, hè?' zeg ik. 'Ik ben in alles geïnteresseerd,' lacht Herman. 'Ik heb mijn blik altijd gericht op het grote wereldgebeuren. Daarom lees ik ook Trouw, een krant die de verdieping zoekt en een bredere kijk heeft op het nieuws.'

Herman schenkt nog eens thee in, en tussen de stapels boeken die inmiddels op de tafel en bank liggen wisselen de onderwerpen elkaar in snel tempo af: de kwalijke gevolgen van het neoliberalisme, de globalisering, de afschaffing van de dividendbelasting enz. enz.

Met een glimlach en een elleboog nemen we afscheid. Het was een zeer verrassend en aangenaam gesprek. Met een oprechte katholiek, een boer, een bestuurder maar bovenal ook iemand die in de loop van zijn leven een enorme hoeveelheid kennis heeft vergaard. Een ware autodidact!

Hans Limbeek



Parochiële startviering zondag 6 september 2020

Het is een zware tijd ..., maar we houden moed. Regels in acht nemen en bidden dat we het virus kunnen verdrijven. De werkgroep startviering van het cluster Quintus heeft al enige voorbereidingen gedaan voor de parochiële startviering waarvoor het parochiebestuur en pastoraal team u allen uitnodigt.

Het thema is vastgesteld: *Vasthouden en Vernieuwen*. Met vele handen moeten wij dit omarmen en samen

verdergaan. Het breed parochieel team zal in de eucharistieviering voorgaan en de koren uit het cluster Quintus zullen de viering muzikaal opluisteren. In de kerken van de locaties zal op die dag geen viering zijn. Wij hopen dat velen op zondag 6 september naar Vorden komen om samen een nieuwe start te maken na een periode waarin we niet zoveel konden vieren.

Ineke Peterse

KORT Onderweg

Het Heiligenbeeldenmuseum

Het bestuur Heiligenbeeldenmuseum heeft besloten dat het museum in ieder geval tot en met maandag 4 mei gesloten blijft voor bezoekers. Dit is een week langer dan de door het kabinet aangegeven datum van 28 april, maar gelet op het advies om in de zogenaamde meivakantie geen uitjes te plannen heeft het bestuur de conclusie getrokken om in die week nog niet open te gaan. Na de volgende persconferentie van het kabinet op 21 april a.s. zal worden bezien of het museum wel open kan gaan, dan wel nog langer gesloten moet blijven. Op de website zullen deze maatregelen en andere actuele informatie worden opgenomen.

Ton Rutting
Voorzitter bestuur
Heiligenbeeldenmuseum

Busreis naar Lourdes

De door de werkgroep Lourdes geplande informatiebijeenkomst op donderdagavond 26 maart is helaas niet doorgedaan vanwege het coronavirus. De mogelijkheid om de 9-daagse familiebusreis naar Lourdes in oktober (17 t/m 25 oktober) te gaan maken, is nog steeds aanwezig. Voorlopig zullen wij eerst de verdere ontwikkelingen rond het virus moeten afwachten. Wij zullen u op de hoogte houden via de *ParochiePost* en de website van de parochie.



Parochiële Startviering

Zondag 6 september 2020

**Christus Koningkerk
Het Jebbink 8, Vorden**

10.00 uur: Eucharistieviering

**U bent vanaf 9.30 uur welkom
einde 12.30 uur**

Komt allen!

parochie HH, Twaalf Apostelen

Parochiebestuur en pastoraal team
Organisatie: cluster Quintus

Lochem

Beek

Diburgon

Borculo

Ruurlo

Brummien

Staenderen

Drampt

Maralok

Hengelo

Vorden

Joppe

Zutphen

Keljenborg

Maatregelen corona: bisschoppen nemen verantwoordelijkheid serieus

De Nederlandse bisschoppen hebben op 23 maart maatregelen aangekondigd. Vervolgens hebben zij op 26 maart aanvullende verscherpte maatregelen genomen. Hieronder een overzicht van deze maatregelen:

- Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren.
- Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met inachtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden).
- De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
- Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet 'Ten tijde van Covid-19 (II)'. Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet.

Uitvaarten en huwelijken

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen. De bisschoppen hebben het volgende besloten:

- Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
- De heilige communie kan bij deze

vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

'We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen'

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. "We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met

name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden."

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze kerkelijke maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere berichtgeving.

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.



*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbare bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.*

Speciale zegen van paus Franciscus op een leeg Sint-Pietersplein

Op 27 maart jl. leidde paus Franciscus de gebedsviering ‘Gebed voor de mensheid’ en gaf hij aansluitend de zegen Urbi et Orbi, een zegen voor Rome en de wereld. De paus onderstreepte daarmee de ernst van de situatie rond het coronavirus wereldwijd, maar vooral in Italië. Na de evangelielezing (Marcus 4, 35-41) sprak paus Franciscus ons toe met een indrukwekkende meditatie.

Evangelielezing

Op diezelfde dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot hen: “Laten we oversteken.” Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?” Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: “Zwijg, stil!” De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: “Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”

Meditatie

“Tegen het vallen van de avond.” Zo begint de passage uit het Evangelie dat we zojuist hebben gehoord. Wekenlang al lijkt het erop dat het avond is geworden. Dichte duisternis heeft zich over onze pleinen, straten en steden gelegd; ze is ons leven gaan overheersen, ze vult alles met een oorverdovende stilte en een desolate leegte, die alles verlamt wanneer ze voorbijtrekt: je kunt het voelen in de lucht, je kunt het voelen in de gebaren, de blikken zeggen het. We zijn bang en voelen ons verloren. Net als de leerlingen van het Evangelie werden we opgeschrikt door een onverwachte, hevige storm. We realiseerden ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, allemaal fragiel en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, want allen zijn we geroepen om samen te roeien, allen moeten we elkaar bijstaan. In deze boot zitten we allemaal. Zoals de leerlingen, die als uit één mond en vol angst roepen: “Wij vergaan” zo hebben ook wij ons gerealiseerd dat wij niet ieder voor zich, maar slechts samen verder kunnen gaan.

Het is gemakkelijk om ons in dit verhaal te herkennen. Moeilijker is het, de

houding van Jezus te begrijpen. Terwijl de leerlingen van nature verontrust en vertwijfeld zijn, bevindt Hij zich gewoon op de achtersteven, in het deel van de boot dat als eerste ondergaat. En wat doet Hij? Ondanks alle commotie slaapt hij vredig, vertrouwend op de Vader – het is de enige keer in het Evangelie dat we Jezus zien slapen. Wanneer Hij dan wordt gewekt, en de wind en het water tot bedaren heeft gebracht, wendt hij zich tot de leerlingen op een verwijtende toon: “Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Proberen we het te begrijpen. Wat is het gebrek aan geloof van de leerlingen, dat tegengesteld is aan het vertrouwen van Jezus? Ze hadden niet opgehouden in Hem te geloven, ze roepen Hem immers aan. Maar laten we eens kijken hoe ze Hem aanroepen: “Meester, raakt het U niet dat we vergaan?” Raakt het U niet: ze denken dat Jezus niet geïnteresseerd is in hen, dat Hij zich niet om hen bekommert. Onder elkaar, in onze families, is het een van de dingen die het meest pijn doen, als de één tot de ander zegt: “Geef je niet om mij?” Het is een zin die pijn doet en stormen in ons hart ontketent. Het moet ook Jezus diep getroffen hebben, want niemand geeft meer om ons dan Hij. In feite redt Hij, als ze tot Hem roepen, zijn moedeloze leerlingen.

De storm openbaart onze kwetsbaarheid en legt de valse en onnodige zekerheden bloot waarop we onze plannen, onze projecten, onze gewoontes en prioriteiten hebben gebouwd. Hij laat ons zien hoe we de dingen veronachtzaamd en losgelaten hebben die ons leven en onze gemeenschap voeden, onderhouden en sterk maken. De storm ontmaskert al onze intenties om “in te pakken” en te vergeten wat de ziel van onze volkeren heeft gevoed; alle pogingen om te verdoven met schijnbaar “heilbrengende” gewoontes, die niet in staat zijn om een beroep te doen op onze wortels en de herinnering aan onze voorouders op te roepen, en ons zo beroven van de immuniteit die nodig is om moeilijkheden

het hoofd te bieden. Met de storm zijn ook de stereotype maskers gevallen waarmee we onze “ego’s”, altijd bezorgd om het eigen imago, hebben gecamoufleerd; en weer eens opnieuw is (de zegen) ontdekt dat we allen bij elkaar horen - daar kunnen we ons niet aan onttrekken: we horen bij elkaar als broeders en zusters.

“Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Heer, Uw Woord vanavond slaat op ons en gaat ons allemaal aan. In deze wereld van ons, waar U nog meer van houdt dan wij, zijn we op volle snelheid doorgeraasd. We voelden ons sterk en tot alles in staat. In ons winstbejag hebben we ons laten meeslepen door de dingen en ons laten verdoven door de haast. We zijn niet gestopt bij uw oproepen, we zijn niet ontwaakt door oorlogen en mondiale onrechtvaardigheden, we hebben niet geluisterd naar de kreet van de armen, en van onze ernstig zieke planeet. We gingen onverschrokken verder, met de gedachte dat we wel altijd gezond zouden blijven in een zieke wereld. Nu, terwijl we op zee in beroering zijn, smeken we U: “Word wakker, Heer!”

“Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Heer, Gij doet een beroep op ons, een beroep op ons geloof. Niet alleen op het geloof dat U bestaat, maar op het geloof dat ons vol vertrouwen tot U doet naderen. In deze vastentijd klinkt Uw dringende oproep: “Bekeer je, keer tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geweent en met rouwklacht!” U roept ons op om deze tijd van beproeving aan te grijpen als een tijd van keuze. Het is niet de tijd van Uw oordeel, maar van ons oordeel: de tijd om te kiezen tussen wat werkelijk telt en wat voorbijgaat, om te onderscheiden wat nodig is en wat niet. Het is de tijd om de koers van het leven weer opnieuw op U, Heer, en op de anderen te richten. En daarbij kunnen we kijken naar zoveel voorbeeldige metgezellen die, in angst, hebben gereageerd door hun leven te geven. Het is de werkkraft van de Geest die wordt uitgestort en vorm krijgt in moedige en edelmoedige toewijding. Het is het leven uit de Heilige Geest dat in staat is om te verlossen, te waarden en te laten zien hoe ons leven geweven en in stand gehouden wordt door gewone mensen -

meestal vergeten - die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of op de grote catwalks van de laatste show, maar vandaag de dag zonder twijfel de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis schrijven: artsen, verpleegsters en verplegers, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, wetshandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen kan redden. Tegenover het lijden, waaraan de ware ontwikkeling van onze volkeren wordt afgemeten, ontdekken en ervaren we het hogepriesterlijk gebed van Jezus: "opdat zij allen één mogen zijn". Hoeveel mensen oefenen zich dagelijks in geduld en geven hoop, waarbij ze ervoor zorgen dat ze geen paniek verbreiden, maar medeverantwoordelijkheid bevorderen. Hoeveel vaders, moeders, grootvaders en grootmoeders, leraars en leraressen laten onze kinderen met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis onder ogen moeten zien en hoe ze die moeten doorstaan, door hun gewoontes aan te passen, hun ogen te verheffen en het gebed te stimuleren. Hoeveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van iedereen. Gebed en stille dienst: dat zijn onze wapens om te overwinnen.

"Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Het begin van het geloof is dat we weten dat we redding nodig hebben. We zijn niet zelfvoorzienend; op onszelf gaan we onder. We hebben de Heer nodig zoals

de oude zeelieden de sterren. Laten we Jezus uitnodigen in de boten van ons leven. Laten we hem onze angsten geven, zodat hij ze kan overwinnen. Net als de leerlingen zullen we ervaren dat we met Hem aan boord geen schipbreuk zullen lijden. Want dit is Gods kracht: alles wat ons overkomt, zelfs slechte dingen, ten goede te keren. Hij brengt gemoedsrust in onze stormen, want met God sterft het leven nooit.

De Heer daagt ons uit, en te midden van onze storm nodigt Hij ons uit om solidariteit en hoop te wekken en te activeren, die in staat zijn om stevigheid, steun en betekenis te geven aan deze uren waarin alles schipbreuk lijkt te lijden. De Heer ontwaakt om ons paasgeloof te wekken en te doen herleven. We hebben een anker: in Zijn kruis zijn we gered. We hebben een roer: in Zijn kruis zijn we verlost. We hebben een hoop: in Zijn kruis zijn we genezen en omarmd, zodat niets en niemand ons kan scheiden van Zijn verlossende liefde. Te midden van het isolement waarin we lijden onder het gebrek aan genegenheid en ontmoetingen, waarbij we het gebrek aan veel dingen ervaren, laat ons opnieuw luisteren naar de boodschap die ons redt: Hij is opgestaan en leeft onder ons. De Heer roept ons vanaf Zijn kruis op om het leven dat ons te wachten staat te herontdekken, om te kijken naar hen die ons nodig hebben, om de genade die in ons woont te versterken, te erkennen en te bemoedigen. Laten we de kwijnende vlam, die nooit ziek wordt, niet doven, maar laten we toe dat zij de hoop weer aanwakkert. Het kruis van de Heer

omarmen betekent de moed vinden om alle tegenslagen van de huidige tijd te omarmen en even afstand te doen van ons verlangen naar almacht en bezittingen, om ruimte te geven aan de creativiteit die alleen de Geest kan wekken. Het betekent de moed vinden om ruimtes te openen waar iedereen zich geroepen voelt en nieuwe vormen van gastvrijheid, broederschap en solidariteit toe te laten. In Zijn kruis zijn we gered om de hoop te verwelkomen en toe te laten dat zij alle mogelijke maatregelen en manieren versterkt en ondersteunt die ons kunnen helpen om onszelf en anderen te beschermen. De Heer omarmen om de hoop te omarmen: dat is de kracht van het geloof, dat ons bevrijdt van angst en ons hoop geeft.

"Waarom zijt ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Beste broeders en zusters, vanuit deze plaats, die het rotsvaste geloof van Petrus verhaalt, wil ik jullie vanavond allemaal aan de Heer toevertrouwen, en om de voorspraak vragen van de Moeder Gods, Heil van Gods volk, Ster van de stormachtige zee. Vanuit deze colonnade die Rome en de wereld omarmt, daalt Gods zegen op u neer als een troostende omhelzing. Heer, zegen de wereld, geef gezondheid aan het lichaam en troost aan het hart. U vraagt ons geen angst te hebben. Maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Gij echter, Heer, lever ons niet over aan de storm! Herhaal: "Weest niet bang" En wij, samen met Petrus, "werpen al onze zorgen op U, want Gij hebt zorg voor ons."



DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
ONDER VOORBEHOUD							
za 06 juni		Vieringen in het Andreashuis			18.30 uur Eucharistie J.Baneke		19.00 uur WCV G. Spekkink
zo 07 juni H. Drie-Eenheid	10.00 uur Eucharistie E. Wassink	wo 10 juni 9.30 uur Eucharistie H. Scheve	geen viering	10.00 uur WCV G. Spekkink		10.00 uur Euch. Iconenwijding H. Scheve m.m.v. Wladimirkoor	

Wijding van iconen in O.L.V. Tenhemelopneming in Borculo

Op 7 juni a.s. worden de iconen gewijd van Marian van Delft en haar leerlingen. De wijding of zegening van de iconen wordt gezien als het slot van het hele proces van het maken van een icoon. De wijding (door bewieroking) maakt het compleet. De iconen zijn geschilderd volgens een oud procedé, op een geprepareerde houten plank. De temperaverf, gemaakt van natuurlijke pigmenten en een mengsel van eigeel, azijn en water, wordt al eeuwenlang zo toegepast. Als iconenschilders volgen we getrouw de afbeeldingen van oudsher. Van een (meestal) oude afbeelding wordt een kopie gemaakt, die gebruikt wordt om de tekening op de voorbereikte plank over te zetten. Op iconen wordt vaak goud gebruikt, goudpigment of bladgoud. Het goud staat voor de Goddelijke aanwezigheid, daarom zijn de aureolen ook goudkleurig. Op Russische iconen zie je vaak rood als achtergrond, of als kleur voor het aureool. Rood staat in het Russisch voor mooi. In de Russische huiskamers is vaak een mooie of rode hoek, daar staat de huisicoon. Het schilderproces volgt vele stapjes: eerst worden de lijnen duidelijk opgezet met een fijn penseel en donkerbruine verf, dan volgen de lagen in kleur. Eerst donkere tonen, daarna komt er steeds meer licht

ONDER VOORBEHOUD

Afhankelijk van de vervolgmaatregelen die genomen worden ter bestrijding van het **coronavirus** kan deze viering wel/geen doorgang vinden.

in de schildering. We noemen dit schilderen van donker naar licht, zoals de aarde eerst leeg en donker was, zo volgen we als het ware de schepping in de icoon. Steeds lichtere laagjes, tot de icoon je tegemoet straalt als ze voltooid is. Elke icoon heeft zijn of haar eigen 'verhaal', tijdens de lessen vindt ook regelmatig die verdieping plaats: welke Heilige wordt er gekozen, waarom wordt deze zo afgebeeld, hoe zie je wie het is? Er is veel symboliek waaraan de heiligen te herkennen zijn. Wie worden er afgebeeld op iconen? Dat zijn Christus, Maria, Engelen, Heiligen, Martelaren en afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel. Het meest geschilderd is wel de Moeder Gods, in vele vormen en met verschillende titels neemt zij een belangrijke plaats in, in de iconografie. Namen op iconen zijn meestal in het kerkslavisch geschreven, al of niet afgekort, ook Griekse of Russische letters worden gebruikt. Op iconen gemaakt door Nederlandse schilders kunnen de teksten ook in het Nederlands worden geschreven. De traditie van iconen komt oorspronkelijk uit de tijd van het Byzantijnse Rijk, de toen nog ongedeelde kerk. De iconen maakten deel uit van de liturgie, iconen zijn als het ware het evangelie voor de ogen. In die tijd waren de meeste mensen niet geleterd en de afbeeldingen van iconen en fresco's hielpen de mensen om zich een voorstelling te maken van de teksten. De apostel Paulus benoemde Christus als icoon van de ware God.

Marian van Delft

Gebedsintenties

De Nederlandse bisschoppen hebben alle publieke vieringen tot en met Pinksteren op 31 mei afgelast. Tot Pinksteren zal pastoor Harry Scheve **elke zondag om 10.00 uur** de eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. In deze viering worden de opgegeven intenties van **alle** geloofsgemeenschappen gelezen. Wilt u voor deze periode een intentie opgeven, dan kunt u dat doen op de gebruikelijke wijze bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.



HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
ONDER VOORBEHOUD							
					19.00 uur Eucharistie H. Scheve	17.00 uur WCV T. ten Bruin	za 06 juni
9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur WCV T. ten Bruin		geen viering	9.30 uur WCV werkgroep			zo 07 juni H. Drie-Eenheid



Vieren via internet

Iedere **zondag om 10.00 uur** zal pastoor Harry Scheve de Eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Dit is een besloten viering waarbij geen parochianen aanwezig kunnen zijn. U kunt deze vieringen beluisteren én zien via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

U kiest daarna voor 'Kerk Radio Zutphen'. U kunt live mee kijken, luisteren en bidden.

Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'. Er is ook een link naar de Kerkradio Zutphen opgenomen op de homepage van de website. Klik op 'home' bovenaan de pagina, naast het logo.

Iedere **maandag t/m zaterdag om 10.00 uur** zal pastoor Harry Scheve de Eucharistie vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenburg. Deze vieringen zijn eveneens besloten. Via de **Kerkradio Keijenburg** zijn deze vieringen te volgen met geluid. Ook hiervoor is er een extra link op de Homepage van onze website. Klik op 'home' bovenaan de pagina, naast het logo.

Weekend 13/14 juni

In dit weekend stond op zaterdag 13 juni de parochiële korendag onder leiding van Chris Fictoor gepland en op zondag 14 juni het feest van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Harry Scheve.

Deze beide gebeurtenissen zijn afgelast en uitgesteld tot volgend jaar.

In verband met de onzekerheid van de maatregelen die nodig zijn ter bestrijding van de coronacrisis is het bij het maken van deze Onderweg nog niet duidelijk of er in dit weekend andere vieringen gehouden gaan worden.

Via ParochiePost, onze website en natuurlijk de volgende Onderweg zullen we u nader informeren.

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

De Nederlandse bisschoppen hebben op 23 maart besloten dat alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, tot en met Pinksteren (op 31 mei) worden afgelast. Zie pagina 11.

Dat betekent helaas geen vieringen in de kerken en de verzorgingshuizen. Aanbidding en uitstelling van het H. Sacrament, alsmede de Biechtgelegenheid op de eerste vrijdag van de maand gaan ook niet door. Er zijn geen doopvieringen. En er zijn geen bijeenkomsten voor Rozenkransgebed.

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
26 apr.	Hand. 2,14.22-32	1 Petr. 1,17-21	Lc. 24,13-35
03 mei	Hand. 2,14a.36-41	1 Petr. 2,20b-25	Joh. 10,1-10
10 mei	Hand. 6,1-7	1 Petr. 2,4-9	Joh. 14,1-12
17 mei	Hand. 8,5-8.14-17	1 Petr. 3,15-18	Joh. 14,15-21
24 mei	Hand. 1,1-11	Ef. 1,17-23	Mt. 28,16-20
28 mei	Hand. 1,12-14	1 Petr. 4,13-16	Joh. 17,1-11a
31 mei	Hand. 2,1-11	1 Kor. 12,3b-7.12-13	Joh. 20,19-23
07 juni	Ex. 24,4b-6.8-9	2 Kor. 13,11-13	Joh. 3,16-18



Op 21 mei vieren we Hemelvaart

Samen thuis Hemelvaart en Pinksteren vieren met je eigen kijktafel.

Maak je eigen kijktafel voor Hemelvaart en Pinksteren
Een kijktafel bestaat uit vier elementen:

- * een ondergrond qua kleur passend bij de tijd van het jaar of feest
 - * iets uit de natuur
 - * een lichtje in een houder
 - * een symbool, dit kun een afbeelding of voorwerp zijn
- Deze voorbeelden kan je namaken of je erdoor laten inspireren om zelf iets te bedenken.

VLINDERLICHT

Is er wel eens een vlinder op je hand of arm geland? Dan zal je hebben gemerkt dat een vlinder bijna niets weegt. Het zijn prachtige insecten. Wie had gedacht dat er uit een rups die rondkruipt op de aarde of een plant, zo'n ingrijpende verandering kan ondergaan en zich ontpopt tot een vlinder die naar het licht toe vliegt. Zoek een mooie afbeelding in het internet, van een vlinder of teken er zelf een of maak een vlinder van klei.



Op een lichtgroene ronde placemat ligt een houten schijf gezaagd uit een boomstam.

Erop staat in een klein groen vaasje gevuld met enkele voorjaarsbloemetjes geplukt uit de tuin.

Het waxinelichtje staat in een blauwe glazen houder. De vlinderkaart staat centraal op deze kijktafel.

HEMELVAART

Op de kijktafel voor het feest van Hemelvaart is een hemelsblauwe placemat als ondergrond gebruikt. In een blauwe sieradenboom zijn talloze vlinders neergestreken. Uit wit papier zijn twee wolken geknipt die op de muur achter de kijktafel met een plakbandje zijn bevestigd. Er zijn twee vlinders die het luchtruim hebben gekozen en mooi afsteken tegen de witte wolken.



Tussen de bloemen zit een vergeet-me-nietje. Een mooi bloemetje met een bijzondere naam. Het doet denken aan datgene wat Jezus aan de leerlingen zei op de dag dat hij terugkeerde naar zijn hemelse Vader: dat de leerlingen niet moesten vergeten wat hij hen had geleerd en erop uit moesten trekken tot aan de uiteinden van de aarde om de blijde boodschap te verkondigen.

Als je twee poppetjes op de kijktafel zet, kunnen deze twee van Jezus leerlingen verbeelden. Maar ze kunnen ook naar ons verwijzen.

Zoals vlinders steeds kleiner worden als ze hoog in de lucht vliegen, dan tot een klein stipje worden en daarna zelfs helemaal uit het zicht verdwijnen, zo - staat er in het eerste hoofdstuk uit de Handelingen van de apostelen - dat Jezus uit hun gezicht verdwijnt. Een mooie manier om de ervaring van de leerlingen in de tijd na Pasen te verwoorden.

De leerlingen merkten dat ze het nu zelf moesten doen, zonder Hem.

Jezus blijft in hun hart, in hun liefde en is ook voelbaar en ervaarbaar als ze- in zijn geest en zijn naam- samen waren en Jezus zo in hun midden aanwezig was.

PINKSTEREN

Het pinksterfeest met zijn symbolen van wind, adem en vuur. Vijftig dagen na Pasen zijn de leerlingen van Jezus bij elkaar. Ze zijn angstig en de deuren zijn potdicht. Maar daar laat de Heilige Geest zich niet door weerhouden.....

De helper Geest

Jezus was weg en hij troostte zijn vrienden
Hij gaf hun de helper die ze verdienden:
een hart vol van vuur en gelovige moed.
Dát is wat Jezus nog steeds met ons doet!

en 31 mei vieren we Pinksteren

Het Hebreeuwse woord 'ruach' betekent én geest én adem of wind. Gods geest heeft dus iets ongrijpbaars. Je merkt haar wel op, zoals je aan de bewegende takken van een boom ziet dat het waait. Maar de wind zelf zie je niet. Je kunt hem wel voelen: als een vlinderlichte streling van adem op je wang. Vlinders waaien op de wind mee en gaan zo ook waar de wind ze brengt. Net als de Geest waait waar zij wil. Telkens zie je tekenen van Gods aanwezigheid opvlammen in onze wereld. In mensen die enthousiast zijn, in mensen die zich ergens voor inzetten, in mensen die anderen aanvuren, aanmoedigen, in mensen met een charisma.

Op een rood kaarsenbord is een gebatikte lap gelegd in oranje, geel en rood: de kleuren van vuur en liefde. In het midden staat een klein tapasschaaltje met een loodprikker gevuld met gele pluimbloemen, waaiertjes en rode toppen van een plant: een waaierend vuurtje.

Vlinders spiralen de lucht in en waaien mee op de wind... De spiraal is gemaakt van dun ijzerdraad. Vlinders vliegen ook van bloem tot bloem. Als je de weg die ze afleggen zou tekenen, dan zal dit vaak een spiraal zijn. Zo vliërend en fladderend verbinden ze de bloemen als het ware aan elkaar. Zo brengt ook de H. Geest verbinding tussen mensen tot stand. Ze worden samen een gemeenschap, van veelkleurigheid.

Een voorwerp wat past bij Pinksteren is een windmolentje. Als je er tegen blaast gaat het draaien. Zo ervaren kinderen aan den lijve wat de onzichtbare wind/adem doet. Het zet in beweging....

Voor ideeën kijk op:

<https://www.geloventhuis.nl/2018/vlinderlicht/kijktafels/feestelijke-kijktafels-voor-de-maand-mei-en-juni.html>

Molentje

Print het blad op 80 of 120 grams wit of lichtgekleurd papier. Kleur de vier plaatjes. Knip het vierkant over de gestreepte lijnen uit. Vouw de vier hoeken met de stip naar de stip in het midden. Steek voorzichtig een punaise door het midden en bevestig het geheel op het uiteinde van een potlood. En blazen maar!





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.

Rekeningnr.: NL76INGB0000887463

t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel

Redactie: sepellemans@hotmail.com

Locatieraad Bert Luttmer, vz; Herman Veldscholten, pm, 06-49683822; Jordy Vicente, 0575-571527; Nico Kok, 528009.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364; Marjet Lueks, Marijke Wermers, Marcel Wermers.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Uitstel jubileum Cappella St. Jan

Door de actuele omstandigheden vindt het 40-jarig jubileum van ons koor tot onze grote spijt dit jaar niet op de geplande manier plaats. Cappella Sint Jan heeft het besluit genomen om het vieren van het jubileum met EEN jaar uit te stellen. U leest in *Onderweg* te zijner tijd wanneer het feest wel zal doorgaan.

Met vriendelijke groet, namens Cappella Sint Jan, Sandra Weinz

KBO Zutphen en Omgeving

Gezien de maatregelen die van overheidswege zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is door het bestuur besloten om tot nader bericht te stoppen met alle activiteiten.

Als bestuur zijn wij ons ervan bewust dat dit afbreuk zal doen aan allerlei en ook onderlinge sociale contacten, maar dat de gezondheid toch moet prevaleren. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze verregaande maatregel. *Willibrord Wedemeijer, voorzitter*

Wat betreft het programma:

Onder voorbehoud

Inmiddels is bekend dat er tot eind mei geen bijeenkomsten zijn toegestaan en we moeten afwachten wanneer de activiteiten weer gestart kunnen worden.

Activiteiten juni:

2 juni, 14.00 uur: Lezing/presentatie jachttopziener Henri Kleijer over flora en fauna van Kasteel Middachten.

9 juni, 14.00 uur: Inloopmiddag, klaverjassen, andere spelletjes en gezellig samenzijn.

16 juni, 14.00 uur: Powerpoint presentatie Louis Fraanje over zwerftochten door de bossen en de heide op de Veluwe.

23 juni, 14.00 uur: Inloopmiddag, klaverjassen, andere spelletjes en gezellig samenzijn.

30 juni, 14.00 uur: Gebedsviering voor de vakantie in St. Elisabeth. Voorganger: parochiemedewerker Laura van de Kam, m.m.v. het dameskoor. Daarna gezellig napraten met koffie/thee en een drankje.

Kleine reisgroepen:

Auto: **do 11 juni**, 14.00 uur: Bezoek Chocolaterie in Vierakker.

Trein: **vr 29 mei**, 8.45 uur: Hoorn, Westfriesmuseum.

Helaas is alles onder voorbehoud.

Vragen over het programma: Hanneke Geurtsen, tel 522954.

Effataviering

Door de coronacrisis zijn tot nader order alle Effatavieringen in de St. Jan afgelast. Zodra er weer vieringen zijn zullen we u dit berichten.

Middagpauzediens:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur.

(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen) 4/6: pastor mv G. Pols; 11/6: dhr. R. de Boer. De vieringen voor 1 juni komen te vervallen i.v.m. de maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Uitnodiging

Op mijn verjaardag waren ze er met velen, van kilometers ver soms, en ze namen anderen mee die geen vervoer hadden. Het was echt feest. Er was ook op hun gerekend. Heel gezellig.

Nu nodigt onze grootste vriend ons uit.

Hij heeft op ons gerekend!

Gaan wij met velen? Of blijft u thuis?

Als u gaat is dat voor uw grote vriend een enorme vreugde, ook voor u zelf.

Als u niet gaat is dat voor u heel jammer, en voor Hem een grote teleurstelling.

U kent die allerbeste vriend vast wel. Hij geeft zich altijd helemaal.

Hij verwacht ons, heeft op ons gerekend. En Hij zegt nog tegen ons: "Neem ook anderen mee, er is genoeg voor allen. Hij heeft op u gerekend.

Wat een teleurstelling voor die vriend als u niet zou komen. Wat een vreugde als u er wel bent. Hij kent u en u kent Hem. Hij schenkt zichzelf weg aan u in woord en brood, helemaal.

Tot ziens op Zijn en ons feest, elke zondag weer. TOT ZIENS.

Jan Veldscholten



Vanwege de **coronacrisis** komen alle publieke vieringen tot en met Pinksteren te vervallen. Wel gaat pastoor Harry Scheve op zondag om 10.00 uur voor in een besloten eucharistieviering (zonder parochianen) in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen. Deze vieringen kunt u volgen in beeld en geluid via de Kerkradio Zutphen.

Van maandag t/m zaterdag gaat pastoor Scheve dagelijks om 10.00 uur voor in een besloten eucharistieviering in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenburg. Deze vieringen kunt u volgen via Kerkradio Keijenburg.

Intenties

03-05: Arnolda Hendrina van Haaren

17-05: Gerrit Degen en Mimi Degen-Polman

24-05: Rien Legebeke

31-05: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes

07-06: Arnolda Hendrina van Haaren

Overleden

10-02: **Rika Aaltje Flora Klee-Runtulalo**, 82 jaar

20-03: **Johanna Cathrina Bouman-Dijkstra**, 80 jaar

Gedoopt op 23 februari 2020

- **Fabiënne Bernadette Baarslag**, dochter van Michel Baarslag en Maria Agustiningrum en zusje van Felicia.

- **Petronella Jesina Terpstra**, dochter van Ferdinand Terpstra en Kelly Todd.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
 Laurens Mul, penningmeester, 775404
 Johan Waanders, gebouwen, 562615
 Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Aswoensdag 2020

Liefst drie voorgangers maakten zich op voor een viering in het Andreashuis, waar de as zou worden gewijd om verspreid te worden in de rest van de parochie. De heren zijn er klaar voor. Ze hebben er zin in. Het Andreashuis zit goed vol. Aswoensdag markeert het begin van de aanloop naar Pasen, het begin van het vasten. "Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren," zegt de voorganger terwijl hij een askruisje tekent op het voorhoofd van ons, gelovigen.

Dit was voordat het coronavirus ons land bereikte. Terwijl ik dit schrijf, worden mensen ziek door het coronavirus. Niet iedereen overleeft dat. Iedereen merkt de gevolgen van de crisis. Scholen zijn dicht. Mensen bewaren afstand tot elkaar. Er wordt gehamsterd. Mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven. Dan komt het toch dichtbij. We zijn er op Aswoensdag nog aan herinnerd. En nu ervaren we het aan den lijve. We zijn stof en we zullen tot stof wederkeren. Genesis 3:19, over de zondeval van de mensheid en het oordeel van God daarover. Iets weten, of iets ervaren. Het is niet hetzelfde. Dit jaar ervaart iedereen zijn stoffelijkheid. En het doet wat met ons.

Wij kunnen niet afwentelen dat wij stoffelijk zijn. We zijn en blijven kwetsbaar. Wij zijn menselijk. Wat we wel mogen doen, is onze sterfelijkheid bezien in het licht van het naderende Paasfeest. Jezus verrijst uit de dood. De paaskaars zal branden. Hoe de wereld er uit ziet wanneer u dit leest, kan ik niet inschatten. Maar Pasen wordt het!

Sjoerd van Geffen, Voorzitter locatieraad



Kerkhof vrijwilliger gezocht

Sinds 2020 mag er niet meer gespoten worden met chemische bestrijdingsmiddelen (Round -up) op onverharde ondergrond.

Naast de gezondheidsrisico's voor de mens leidt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bovendien tot verlies van biodiversiteit (bijen, vlinders en andere insecten gaan er aan dood) en tot steeds moeilijker te zuiveren drinkwater.

Voor de onkruidbestrijding op het kerkhof zijn we dus naarstig op zoek naar een vrijwilliger die met een onkruidbrander of met de schop de strijd tegen het onkruid aan wil gaan. Ook als men bijvoorbeeld maar 1x per maand tijd heeft dan horen we dit graag. Alle hulp is namelijk welkom. Onkruid is een geduchte tegenstander!

Aanmelden of meer informatie hebben? Neem contact op met:

Jolanda Jansen 0575-564814 of
 onderweg-brummen@outlook.com

In de tweede week van maart zijn alle nog staande kerststukken verwijderd van de graven. Het voorjaar doet zijn intrede en het is dan een vreemd gezicht als er heren en der nog kerstbakjes staan.

Vanwege de afgelopen stormen en hevige wind zijn er veel bloemen en kaarsen verwaaid. Het kan dus zijn dat uw met liefde neergezette stuk elders op het kerkhof is beland.

Sinds dat de bomen gekapt zijn aan de achterzijde van het kerkhof, is er druk gewerkt door twee vrijwilligers. Op vier zaterdagochtenden hebben zij de beukenhaag gepoot en het ijzeren frame van het hek teruggeplaatst. Terwijl ik dit stuk schrijf zijn de mannen nu bezig om het nieuwe gaas in het hek te zetten. Al met al een enorm karwei. Met een mooi resultaat. Dank jullie wel!

*Jolanda Jansen - Peters
 beheerder en administrateur RK kerkhof*

De Andreasmarkt gaat niet door

De CORONA-crisis heeft een stok in het wiel van de Andreasmarkt gestoken. Als commissie hielden we al de vinger aan de pols of we de markt, i.v.m. de CORONA-crisis, konden laten doorgaan. Op donderdag 12 maart jl. heeft de regering echter besloten dat er geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen mogen plaatsvinden. Daar valt onze markt dus ook onder. Deze maatregel is minimaal tot begin april van kracht. Wat de regering na 31 maart gaat beslissen is voor ons gissen. Het kan zo maar gebeuren dat de maatregel verlengd wordt. Als commissie hebben we daarom met pijn in ons hart besloten om de markt van 2020 niet door te laten gaan.

Andreasmarktcommissie

De ouderen van de geloofsgemeenschap Brummen hadden een zeer mooie sportieve gymmiddag o.l.v. Sjoukje Oosting.





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
 Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
 Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Coronacrisis

De coronacrisis ontmaskert onze kwetsbaarheid en legt de wereld lam. Nu ik dit schrijf beleven wij een Veertigdagentijd anders dan gebruikelijk. Er staan geen gezamenlijke vieringen in de Goede Week en voor Pasen gepland. Parochiebreed wordt er alles aan gedaan om ons betrokken te houden. Eucharistievieringen en andere vieringen door pastoor Scheve worden ons on-line aangeboden.

Ook in Joppe denken we met u mee.



- **Vanaf 31 maart** kunt u iedere dinsdag om 19.00 uur het Rozenkransgebed, dat via de kerkradio te beluisteren is, meebidden.
- Op **zaterdag 4 april** zal de gebedsviering van de 'eerste zondag in de maand' digitaal zijn. Dick en Annemarie Bouwman hebben deze viering, met als thema 'Engelen', voorbereid.
- Onze traditionele **Kruisweg** zal dit jaar wel worden gehouden, maar op een niet traditionele wijze. Willem Achtereekte en Bertus Haarman zullen u via de kerkradio deelgenoot maken.
- De **paaskaars** zal tezamen met die van de andere geloofsgemeenschappen worden gewijd in de Paaswake in Zutphen.
- In het weekend van 2 en 3 mei a.s. zal door de werkgroep 'Samen in woord en gebed' een gebedsviering rond **Maria** worden georganiseerd. De exacte



datum zal in overleg met het pastoraal team worden bepaald.

- De **ziekenzalving** in cluster Quintusverband, georganiseerd door Joppe op 3 juni a.s., zal helaas niet kunnen plaatsvinden en tot nader order worden uitgesteld.

Een terugblik op maart

Op zondag 1 maart werd door de werkgroep 'Samen in woord en gebed' een Taizéviering gehouden. Voorganger was Willem Achtereekte die in nauwe samenwerking met onze dirigent Piet Klein Rouweler en het koor deze viering had voorbereid. Een mooie viering waarin meditatie, zang en gebed elkaar afwisselden. We konden ons verheugen



op een goede belangstelling, ook van buiten onze geloofsgemeenschap.

Op **13 maart** jl. werd onze geloofsgemeenschap opgeschrikt door het intens verdrietige bericht van het overlijden van **Hans Klein Rouweler**, zoon van Piet en Maria Klein Rouweler. Door de corona-maatregelen vond de uitvaart in besloten kring in Rijssen plaats. Dankzij een 'livebroadcast' kon de gebedsviering worden gevolgd. De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming wenst Piet en zijn gezin veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

Wanneer *Onderweg* nummer 4 verschijnt is het 17 april. We zijn dan ruim drie weken verder in deze onzekere tijd. Veel mensen ervaren de toekomst als beangstigend en voelen zich ook eenzaam bij het wegvallen van de sociale contacten, verbonden met onze vieringen. Wanneer u iemand kent die hulp nodig heeft, laat het ons weten. De locatieraad en de pastoraatgroep willen u allen, gesterkt door ons geloof, hoop en vertrouwen toewensen.

Voor het laatste nieuws verwijs ik u naar de site rkkerkjoppe.nl

Germaine Wijnands – van der Lande,
 voorzitter pastoraatgroep

Koffie-ochtend

Voor de laatste koffieochtend in maart nog vlak voor de grote coronavirus uitbraak hier in Nederland hadden we Elsje August de Meijer bereid gevonden ons het een en ander over haarzelf te vertellen. Ook over de expositie in Almen met een spannend verhaal over de heks van Almen, dienstmaagd van de pastoor, die in het huis woonde, waar Elsje nu zelf woont. Het was een heel mooie en gezellige koffieochtend en het kon toen nog net, vlak voordat alle samenkomsten niet meer door konden gaan, vanwege een eventuele besmetting van het coronavirus. Daarom hebben we ook besloten om jammer genoeg de volgende koffieochtend in mei a.s. niet te laten plaatsvinden. Maar na de zomer op 9 september hopen we weer allemaal gezond en wel met de koffieochtenden te kunnen starten. We wensen u allen het allerbeste in deze moeilijke tijd. Blijf gezond en tot ziens in september.



Puck Vork: 0575 – 490500 of Janny Engelsman: 0575-490434



H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad Anton Schilderincx, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci2apostelen.nl

Coronacrisis

De coronacrisis heeft ons overvallen en raakt de samenleving in de kern. Opeens wordt duidelijk dat de maakbare wereld niet bestaat en dat we afhankelijke mensen zijn. Met man en macht wordt mondiaal gewerkt om de crisis onder controle te krijgen en het aantal doden te beperken.

Ineens trilt de wereld op zijn grondvesten en worden mensen, gelovig of ongelovig, geconfronteerd met de betrekkelijkheid en de onzekerheid van het leven.

Ineens voelt een samenleving zich verantwoordelijk en zoekt elkaars nabijheid. De overheid neemt maatregelen die ertoe leiden dat alle publieke vieringen in kerken tot 1 juni niet doorgaan.

Vanuit ons geloof, de bijbel en de apostolische traditie, weten we dat de mens niet alles kan oplossen. Wel kunnen we onze zorgen en tekortkomingen neerleggen bij onze Schepper, de God van hemel en aarde, waarin wij vertrouwen stellen als wij er niet meer uitkomen. Daarom komen we ook bij elkaar in de H. Josephkerk om samen de feitelijke Lectio divina (Gods woord) te vieren, zoals dat ook bekend is van kloosters. Een serene sfeer waar het woord van God wordt vertolkt in lezingen, gebeden, gezangen, overwegingen, en vooral ook nabeschouwingen in een sociale ontmoeting met andere mensen onder het genot van een kopje koffie. Uit die gedachtegang putten wij juist hoop om samen tegenslagen te verwerken om sterker uit deze crisis te komen. Er is altijd een lichtpuntje op de horizon dat een hoopvolle toekomst geeft.

Misschien is het ook goed om ons te realiseren dat we dit jaar met een soort 'super-veertig-dagentijd' te maken hadden. De veertig dagen voor Pasen zijn een tijd van inkeer. Als je die dagen dan ook nog moet invullen zonder dat je als gemeenschap bij elkaar kunt

komen, betekent dat een soort 'dubbele vastentijd'. De tekst van de Engelse schrijver Stephen Fry (1957) is misschien wel toepasselijk voor deze tijd.

Tot dit gedoe over is, moeten we elkaar helpen, aardig zijn voor elkaar, strijdbijlen begraven, aanklachten vergeten, meningsverschillen oplossen, vetes beëindigen en weer lachen naar vreemdelingen. En als het dan uiteindelijk allemaal voorbij is, dan kunnen we ons weer gedragen als beesten.

Als locatieraad/ pastoraatgroep zitten we dan ook met een groot dilemma. In crisistijd moet juist een kerk open zijn voor iedereen: voor stilte en gebed of om een kaars op te steken. Quarantaine-technische redenen verhinderen dat. Het is dan ook bijzonder pijnlijk en jammer dat we geen afscheid hebben kunnen nemen van dierbaren die ons zijn ontvallen. Ook dat wij de klokken niet konden luiden op de woensdagavonden als teken van hoop en ondersteuning tijdens de coronacrisis.

De locatieraad/pastoraatgroep

Vieringen

- Alle publieke liturgische vieringen tot en met Pinksteren komen te vervallen. Wel gaat pastoor Scheve van maandag tot en met zaterdag dagelijks om 10.00 uur voor in een besloten eucharistieviering (zonder parochianen) in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenburg. Deze vieringen kunt u volgen via Kerkradio Keijenburg.
- Op zondag gaat pastoor Scheve voor in een besloten eucharistieviering in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Deze vieringen kunt u volgen in beeld en geluid via Kerkradio Zutphen.
- Maatregelen die de bisschoppenconferentie heeft opgesteld, zijn te vinden

op de website van de R.-K. Kerkprovincie: www.rkkrk.nl alsook op die van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

- De coronacrisis heeft de wereld veranderd en heeft de mens tot denken aangezet in het goede. Laten we hopen dat de ingezette spanningsboog van het gemeenschappelijk belang niet alleen gereserveerd is voor uitzonderlijke tijden, maar ook in normale tijden een leidraad mag zijn in ons denken en handelen.

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere tijden en vooral gezondheid en hopen u spoedig gezond en wel terug te zien in onze St. Josephkerk.

De locatieraad/pastoraatgroep

Openstelling Mariakapel

Om u toch in de gelegenheid te stellen, indien u daaraan behoefte heeft, onze kerk te bezoeken, zal de Mariakapel extra worden opengesteld en wel op zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. De openstelling op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur blijft bestaan. Ook het secretariaat is dan open.

We verzoeken u met niet meer dan één persoon of indien familie, met twee of drie personen in de kapel aanwezig te zijn. Ook heeft u daar de mogelijkheid om etenswaren en geld voor de voedselbank te doneren.

De vieringen op zondag zijn in beeld en geluid te volgen via Kerkradio Zutphen.





Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Op het moment dat u deze bijdrage in *Onderweg* leest, ligt het Paasfeest al weer achter ons.

Pasen, een teken van nieuw leven. Laten we hopen dat nieuw leven ook betekent dat we de corona crisis snel achter ons kunnen laten. Zodat het "normale" leven ook weer (nieuw) kan beginnen. Ondanks alles blijft onze geloofsgemeenschap "vol leven". Daarover leest u meer in deze bijdrage voor *Onderweg*.

Uitstel en afstel

Helaas moesten en moeten veel activiteiten worden afgeblazen. Soms is dat uitstel en soms is dat afstel. Zo waren de repetities voor De Passie op Goede Vrijdag nog maar net begonnen. Helaas, maar begrijpelijk, ging De Passie niet door. Dat geldt ook voor onze gewone vieringen en voor onze samenkomsten. Hetzelfde gold, hoe triest ook, eveneens voor een uitvaart. Noodgedwongen werd die uitvaartdienst geannuleerd en vervangen door een "sober gedenken". Op het moment dat ik dit schrijf zijn we druk doende met alternatieven voor de Paastijd. En dan met name voor de Goede Week. Zoals het er nu naar uitziet zal onze kerk op meerdere dagen geopend zijn opdat de parochianen een kaarsje kunnen opsteken.

Hopelijk slagen we daarin. Gelukkig hoeven we alternatieven niet alleen te bedenken. Zo zijn de leerlingen van de oecumenische school De Hoge Voorde in staat gesteld om thuis een paasstok te versieren. De oecumenische Palmvasen-viering kon immers ook niet doorgaan. Een mooie actie, met dank aan onze protestantse vrienden.

Afstand maar toch dichtbij

Ook de besturen van de locatieraad en pastoraatgroep moeten afstand houden. Maar voor één gat zijn we niet gevangen. Via een "groepsapp" hebben

we snel en direct contact. En overleggen doen we al in een conference call. Da's goed Nederlands voor "telefonisch vergaderen". Zo houden we enerzijds afstand, maar zijn we anderzijds toch dichtbij onze geloofsgemeenschap.



Oproep: verstrek uw e-mail adres!

Juist in deze tijd is contact belangrijk. Er moet vaak direct worden geschakeld en snel worden geïnformeerd. Daarom willen we ons "mailbestand" zo snel mogelijk compleet maken.

Ik herhaal de eerdere oproep: mail aan het secretariaat dat u toestemming geeft om uw e-mail adres hiervoor te gebruiken. Stuur een mail naar ggchristuskoning@gmail.com onder vermelding van "oproep mailbestand kerk". Dan zijn we in staat om u snel en goed ook per e-mail te informeren. Zeker in deze tijd.

Begraafplaats Kranenburg

Het coronavirus vertraagt ook de restauratie van de toegangspoort. Die zou immers voor Pasen geplaatst en geopend worden. Dit moet uitgesteld worden. Zodra de restauratie is afgerond zullen we u berichten.

We hebben ook goed nieuws. Twee vrijwilligers nemen vanaf 1 april de verzorging van het kerkhof op zich: Ben Nijenhuis en Gert Schuerink. En de taak van grafdelver neemt Herwin Reintjes op zich. Heel fijn dat we hierin kunnen voorzien.

Actie kerkbalans

Geen vieringen in de kerk. Dat betekent ook geen collectes. Maar gelukkig hebben we ondanks alles de Actie Kerkbalans gewoon volgens plan kunnen uitvoeren. En het goede nieuws is ook: het resultaat 2020 is ongeveer gelijk aan 2019. In een tijd waarin het aantal parochianen minder wordt is dat een heel mooi resultaat!



We houden de voortgang erin

Tsja, alles wat ik hier nu schrijf zweeft in het ongewisse. Het is immers niet duidelijk hoe de komende periode verlopen zal. Toch blijven we bezig met de toekomst. Zoals de invulling van het rooster voor de tweede helft 2020. Ook dat is een uitdaging. Want in principe wordt er één viering per maand "ingevuld" door het breed parochieel team of een emeritus. Dat betekent dat we "zelf" (grofweg) twee vieringen en één samenkomst per maand moeten invullen. Het goede nieuws is dat onze parochiaan Henk van den Berg bereid is om ook voor te gaan. Daarmee beschikt onze geloofsgemeenschap over drie eigen voorgangers. En met hulp van iedereen weten we vast en zeker zo de voor(t)gang in onze vieringen en samenkomsten te houden. En ook de zomer staat voor de deur. Hopelijk kunnen we allemaal genieten van een mooie zomer waarmee we de crisis van het eerste half jaar 2020 achter ons kunnen laten.

Namens de locatieraad en pastoraatgroep, Jaap Harmsen

Overleden

Op 11 maart 2020 overleed **Louise Arkeveld-Wolbert** op de leeftijd van 89 jaar. Velen kennen haar als "juffrouw Wiesje" Op dinsdag 23 maart is zij begraven op de begraafplaats in Kranenburg, een kerkelijke uitvaart was helaas niet mogelijk, wel is er op gepaste wijze afscheid van haar genomen op het kerkplein.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. Moge zij rusten in vrede.

Op 4 april overleed **Herman Havekes** op de leeftijd van 91 jaar. De begrafenis vond in besloten kring plaats op het R.K. gedeelte van de begraafplaats in Vorden op dinsdag 7 april.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies. Moge hij rusten in vrede.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubaldo Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

En toen werd het stil

Ineens is de wereld de wereld niet meer. Het openbare leven ligt plat. Er kunnen geen uitstapjes meer gemaakt worden. Vakanties worden onderbroken. Scholen zijn dicht. Werken doen we zoveel mogelijk vanuit huis. Boodschappen alleen nog voor direct levensonderhoud. En dan niet met teveel tegelijk. We vermijden sociale contacten. Zijn die er wel, dan houden we minstens 1,5 meter afstand. En raak elkaar vooral niet aan. Zijn sommige maatregelen helemaal niet zo erg, de laatste die genoemd worden zijn dat voor heel veel mensen wel. Met het ontbreken van sociale contacten ligt vereenzaming op de loer. En niet even een arm om iemand heen kunnen slaan, of een knuffel kunnen geven is vreselijk moeilijk.

En uitgerekend in zo'n zware periode, wanneer men steun kan halen uit het geloof en in het samen kerk zijn, worden geen kerkvieringen meer aangeboden. Deze maatregelen duren tot 1 juni. Tot en met Pinksteren zijn er geen vieringen in de kerk. Gelukkig zijn er nog wel heel veel alternatieven mogelijk. Hieronder een overzicht van wat u gedurende deze periode van de kerk mag en kunt verwachten.

Kerk open

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en elke zondagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is de kerk open. U kunt gerust binnenlopen voor een moment van bezinning, om te bidden of om een kaarsje aan te steken. Buiten deze tijden om is de Mariakapel bij het KJ gebouw altijd vrij toegankelijk.

Bezinningsdag

I.v.m. het Coronavirus komt de bezinningsdag dit jaar helaas te vervallen.

Gebedsintenties

U kunt uw gebedsintenties gewoon blijven aanvragen bij het secretariaat. Zij zorgen ervoor dat dit doorgegeven wordt aan pastoor Scheve, waarna hij ze vervolgens zal opnemen in zijn viering van die dag.

Bezinningsmail

De Bezinningsmail "Op weg naar Pasen" wordt dagelijks per mail verspreid door 'Oikomeneachterhoek' Deze mail - opgesteld door o.a. pastoraal werker Marga Engelage - zal worden verlengd tot Pinksteren. U kunt zich aanmelden via www.12apostelen.nl/index.php/oikomeneachterhoek

Weekendoverweging

Achter in de kerk ligt de geprinte vorm van de weekendoverweging. U bent vrij om deze mee naar huis te nemen. Eveneens achter in de kerk ligt een brief met een pastoraal woord van Kardinaal Eijk aan alle gelovigen. Ook hiervan kunt u een exemplaar meenemen.

Parochiepost

Ontvangt u nog geen parochiepost per mail en hebt u daar in deze tijd wel behoefte aan, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.12apostelen.nl (home aanklikken)

Intenties

25 april: uit dankbaarheid voor een 60 jarig huwelijk. **26 april:** overl. fam. Elschot-Spekschoor, Gerrit en Fien Stegeman, Anna Dute-Geessick, Jan Schneider, overl. fam. Geerligts en Ottenschot, overl. fam. Belterman, Annie Beerten-Domhof. **2 mei:** Dora Baks-Helmens jaargedachtenis, Wilhelmien Krabbenborg-Klein Nijenhuis jaargedachtenis, Jan Schneider, Annie

Beerten-Domhof. **16 mei:** overl. ouders Elschot-Spekschoor, Gerrit en Fien Stegeman, fam. Pelgrum, Theo en Riek Verheijen, Anna Dute Geessinck, Tonia Broekhof-Brokers jaargedachtenis, Jan Schneider, Annie Beerten-Domhof. **24 mei:** Jan Schneider, overl. fam. Geerligts en Ottenschot, overl. fam. Belterman, Anneke Nieuwveld-van de Wurp, overl. ouders Heutinck-Wiegers, Gerard Wiegerink, Annie Beerten-Domhof, Ben Lubbers. **7 juni:** Gerrit en Fien Stegeman, Jan Schneider, Henk de Vries jaargedachtenis.

Overleden

Op 16 februari is op 88 jarige leeftijd overleden mevr. **H.J.S. Rensing-Stoverink**, de begrafenis was op 21 februari.

Op 19 februari is op 90 jarige leeftijd overleden **Annie Beerten-Domhof**, de uitvaartviering en begrafenis was op 24 februari.

Op 24 februari is op 90 jarige leeftijd overleden **Grada Verhoeven-Besselink**, de uitvaartviering en begrafenis was op 29 februari.

Op 29 maart is op 87 jarige leeftijd overleden **Willemien Groot Kormelink-Hoijtink**, de crematieplechtigheid was op 4 april.

Videoboodschap

Pastoor Harry Scheve en pastoraal werker Marga Engelage zullen regelmatig een videoboodschap inspreken. Deze boodschap wordt geplaatst op de website van onze parochie. www.12apostelen.nl (home aanklikken)

Persoonlijk gesprek

Hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek dan kunt u contact opnemen met pastoor Scheve, Marga Engelage of Laura van de Kam. Hun telefoonnummers staan op pagina 2.

Vieringen via internet

Pastoor Harry Scheve viert **iedere dag om 10.00 uur** een eucharistie die via de **Kerkradio** is te volgen. Op zondag is dat in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen met beeld en geluid. Van maandag t/m zaterdag is dat in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg met geluid.

Voor meer informatie zie pagina 15



H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511;
Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Kerken sluiten



Hoe kunnen we iets betekenen voor onze parochianen en iedereen in Ruurlo iets bieden die graag even terugvalt op een oud ritueel van kaarsje opsteken, gebedje, moment van stilte? Margriet te Morsche, kwam met het plan om

de Willibrorduskerk elke dag open te stellen op een vast tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur 7 dagen per week zo lang de Corona beperkingen dit mogelijk maken. Er is een logo ontworpen, er kwam samenwerking met de PKN gemeente en een bericht voor de Nieuwsbrief, de Stentor en Achterhoek nieuws. Op zondag 22 maart zijn we gestart. Als de kerk open is, zal er altijd een vrijwilliger aanwezig zijn. We hebben een eigen kerk-openkaars die brandt bij de kaarsentafel en vanaf Pasen de nieuwe paaskaars. Vanaf Palmzondag kunnen mensen een gewijd palmtakje ophalen. Er zal orgelmuziek zijn of andere mooie zachte achtergrondmuziek. We houden ons aan de verplichte 1,5 m afstand. U mag een praatje maken, maar het is vooral bedoeld voor stilte, meditatie, bezinning en gebed. We hopen dat we hiermee iedereen die daar behoefte aan heeft toch een mooi momentje op een dag kunnen bieden.



Afzeggingen en hoe gaan we daarmee om?

Zoals u uit de nieuwsbrieven en krantenberichten of persconferenties van de overheid al wel zult hebben begrepen, ligt het openbaar leven tot 1 juni behoorlijk stil... We mochten geen paasvieringen houden zoals we gewend zijn, maar ook onze Dodenherdenking op 4 mei zal niet doorgaan, ons Moederdagconcert wordt naar oktober verplaatst, geen openluchtviering op 't Klooster met Hemelvaart en ook nog geen viering met Pinksteren. Elke dag houdt onze pastoor een viering voor een lege kerk die via de Kerkradio gevolgd kan worden (link te vinden op www.12apostelen.nl) en aldaar worden de opgegeven gebedsintenties gewoon voorgelezen. Ook is er elke dag een mooie overweging te verkrijgen via de e-mail. Deze kunt u aanvragen via dezelfde website van de parochie. Via regelmatige nieuwsbrieven per mail houden wij u ook op de hoogte. We hopen dat eenieder deze coronatijd op een positieve manier kan beleven en er gezond doorheen komt en we elkaar, als alles achter de rug is, weer zullen treffen in en om onze mooie kerk!

Heggen knippen op 17 en 18 juli a.s.

Ons jaarlijkse heggenknipweekend onder leiding van Johan Gotink staat weer voor de deur, mits het coronavirus en alle bijbehorende maatregelen het ons toestaat uiteraard! Op vrijdagmiddag 17 juli vanaf 13.00 tot 16.30 uur is iedereen die mee wil helpen met snoeien of opruimen van de gesnoeide takken van harte welkom bij de kerk. Op zaterdagochtend 18 juli zal vanaf 9.00 tot 12.00 uur het laatste snoeiwerk nog afgemaakt worden. Het gaat om de heggen rondom de begraafplaats en vanaf de kerk richting begraafplaats. Er is een vast team van vrijwilligers die elk jaar

gewapend met heggenschaar en/of tractor komt helpen, maar ieder jaar zijn we blij met een extra paar handen! Voor koffie en lekkere knakworstjes wordt gezorgd!

Nieuw lid locatieraad Ruurlo... even voorstellen

Afgelopen zomer mocht ik, Willy Bremer, met pensioen. Na 6 jaar bedrijfsleven en 39 jaar in het beroeps onderwijs gewerkt te hebben, kwam er een flinke verandering in de invulling van de week. Na 39 jaar in Houten, een dorp onder Utrecht, gewoond te hebben, zijn Marjo en ik naar Ruurlo verhuisd. Omdat wij al vrij regelmatig in de kerk in Ruurlo kwamen, werd ik door Theo te Brake benaderd om eens een vergadering van de locatieraad bij te wonen. Dit verliep naar wens. Je ziet tijdens zo'n overleg dat er vanuit de kerk buiten de standaard vieringen om heel wat georganiseerd en geregeld wordt. Dit sprak mij zeker aan. Een paar kleine weetjes over mijn privé: getrouwd met Marjo, 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Hobby's: knutselen, wandelen, fietsen, lezen, kamperen en heel belangrijk: watersport. Tussen het zeilen en de activiteiten van de locatieraad ligt zeker een overeenkomst. Met een catamaran kun je op de kant blijven liggen, dobberen of gewoon een beetje varen waar de wind je voert. Je kunt echter ook gericht met de gewenste snelheid op je doel af gaan. Het fijne van zeilen is dat je zelf aan het roer staat. Wat je niet altijd in de hand hebt, is de wind en de diepte van het water. Maar als je een beetje voorbereidt, kun je daar aardig op inspelen. Hetzelfde geldt voor de activiteiten van de locatieraad. De kaders waarbinnen deze functioneert staan redelijk vast. Maar hoe een aantal zaken ingevuld worden en wie allemaal betrokken willen worden bij de diverse activiteiten hebben wij in eigen hand. Wellicht tot ziens.

Willy Bremer





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl



Overlijdensbericht Oud-pastoor J.H.J. Morren

Utrecht, 6 maart 2020

Broeders en zusters,
Hiermee bericht ik u dat op 5 maart 2020 in Verpleeghuis Het Borsthuis te Delden in de Heer is overleden de zeerwaarde heer



Jan Hendrik Joseph Morren
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Hij werd geboren te Utrecht op 21 augustus 1921. Na zijn priesterwijding op 24 juli 1949 was hij achtereenvolgens kapelaan te Enter, Groessen, Groenlo en Utrecht (Salvator). Met ingang van 18 augustus 1967 werd hij benoemd tot bouwpastoor van de Paulusparochie te Almelo. Per 1 juli 1981 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Willibrordparochie te Hengelo (Gld.) en per 15 februari 1987 werd hij tevens benoemd tot medepastor van de H. Willibrordparochie te Vierakker. Met ingang van 1 september 1988 ging hij met emeritaat.

Jan Morren is geboren en getogen in Utrecht. Hij had twee broers en twee zussen. Zijn moeder overleed toen hij anderhalf jaar oud was. Zijn vader hertrouwde. Deze tweede vrouw was een goede moeder voor de kinderen, vertelde Jan. Net als zijn broer Kees werd ook Jan priester. Hij mocht maar liefst 71 jaar priester zijn van ons aartsbisdom.

De mooiste tijd van zijn rijke priesterleven waren de jaren dat hij bouwpastoor was van de St. Pauluskerk in Almelo. Hij was een actieve en beminnelijke priester die altijd voor iedereen klaar stond en weinig voor zichzelf opeiste. Hij preekte goed en vierde trouw de eucharistie. Hij woonde na zijn emeritaat in Delden en assisteerde tot op hoge leeftijd in Twentse parochies. Dagelijks maakte hij een wandeling en bezocht parochianen. De laatste jaren werd zijn gezondheid steeds zwakker en liet zijn geheugen hem in de steek. Tot het laatst toe werd hij trouw bezocht door enkele oud-collega's en goede vrienden. Een toegewijd priester is van ons heengegaan.

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

De Eucharistie ten uitvaart werd gevierd op maandag 9 maart jl. om 14.30 uur in de H. Blasiuskerk, Langestraat 78 te Delden. Vanaf 14.00 uur kon men in deze kerk afscheid nemen van hem. Aansluitend aan de uitvaartmis vond de begrafenis plaats op het parochiële kerkhof naast voornoemde kerk te Delden. Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

+ *Willem Jacobus kardinaal Eijk*
Aartsbisschop van Utrecht

Gezamenlijke Ziekenzalving Hengelo - Keijenborg

Aan de ziekenzalving op 12 maart te Keyenborg hebben in totaal 17 personen deelgenomen.

Dit keer werd de viering samen gevierd door de Sint Jan de Doper en de H. Willibrord geloofsgemeenschap. Uit onze geloofsgemeenschap waren negen parochianen die hier aan deel namen. De dienst werd voorgegaan door pastoor Scheve en werd muzikaal begeleid door het gemengd koor van de Sint Jan. In de preek ging de pastoor in op het belang van zo'n zalving, die men op deze wijze bewust meemaakt.

Wij geloven dat God op deze wijze met ons meegaat op onze weg in het leven. Ook als onze last te zwaar wordt en anderen de zorg voor jou heeft.

Met het ontvangen van dit sacrament zie en merk je, dat je er niet alleen voor staat in deze wereld, maar dat Jezus als gezalfde met ons mee gaat.

We zien om ons heen hoe snel de wereld veranderen kan. (Coronavirus die heel ons leven beheerst.)

De pastoor zalfde iedereen op het voorhoofd en in de handpalmen waarbij een gebed werd uitgesproken. De namen van onze parochianen zullen gearchiveerd en bewaard worden voor later.

De parochianen die de ziekenzalving hebben ontvangen kregen aan het eind van de dienst een rode roos met een kaartje, waarbij de twee kerken waren afgebeeld, als herinnering mee.

Tenslotte konden we na de dienst nog even napraten onder het genot van een kop koffie en een koek.

Namens de bezoekersgroep, Jan Claver





H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
 Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
 NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
 NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
 Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
 Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
 Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
 Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. Telefoon 0575-461314.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38.

Contactpersoon voor Zelhem: de heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats

Keijenborg: Contactpersoon: mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162. Email: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl
 Nieuwe tarieven 2020: deze kunt u vinden op de website van de 12Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg.

Jaargedachtenis

Zondag 10 mei: Annie Takkenkamp-de Vrugt, 77 jaar, **zondag 31 mei:** Henk Roëling, 80 jaar en Truus Berendsen-Eulink, 91 jaar.

De jaargedachtenisvieringen van mei zullen worden uitgesteld tot latere datum. De families krijgen daar tijdig bericht van.

Herdenking en bevrijdingsconcert

**75 JAAR
VRJHEID**

Herdenking en bevrijdingsconcert Keijenborg uitgesteld tot nader te bepalen datum.

Door de actuele problemen omtrent het coronavirus en de maatregelen van het RIVM om dit te bestrijden, hebben wij moeten besluiten om de herdenking van 31 maart 2020 en het bevrijdingsconcert

welke gepland stond voor 5 april 2020 tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

Overleden

Harry Niesink (Weeninkweg) op 9 februari 2020, 79 jaar.

Bennie Nieuwenhuis op 1 maart 2020, 78 jaar.

Harry Pijfers op 9 maart 2020, 92 jaar.

Geert Jansen op 17 maart 2020, 85 jaar.

Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl
 De doopdata kunt u vinden in *Onderweg*.

Ziekenzalving Keijenborg/Hengelo

Aan de ziekenzalving op 12 maart j.l. te Keijenborg hebben in totaal 17 personen deelgenomen.

Dit keer werd de viering samen gevierd door de Sint Jan de Doper en de Sint Willibrord geloofsgemeenschap. Uit onze geloofsgemeenschap waren acht parochianen wie hier aan deel namen. Uit Hengelo negen parochianen.

De dienst werd voorgedaan door pastoor Scheve en werd muzikaal begeleid door het Parochiekoor uit Keijenborg.

In de preek ging de pastoor in op het belang van zo'n zalving, die men op deze wijze bewust mee maakt. Wij geloven dat God op deze wijze met ons mee gaat op onze weg in het leven. Ook als onze



last te zwaar wordt en de andere de zorg voor jou heeft. Met het ontvangen van dit sacrament zie en merk je, dat je er niet alleen voor staat in deze wereld maar dat Jezus als gezalfde met ons mee gaat.

We zien om ons heen hoe snel de wereld veranderen kan. (Coronaziekte die ons leven beheerst.)

De pastoor zal fde iedereen op het voorhoofd en in de handpalmen waarbij een gebed werd uitgesproken.

De parochianen die de ziekenzalving hebben ontvangen kregen aan het eind van de dienst een rode roos met een kaartje, waarbij de twee kerken waren afgebeeld, als herinnering mee.

Tenslotte konden we na de dienst nog even napraten onder het genot van een kop koffie en een koek.

Bezoekersgroep, Jan Claver en Ria Boers

Vastenactie 2020



Project dit jaar: 'Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania in Afrika.'

In verband met het coronavirus worden de vastenzakjes niet aan huis opgehaald. De Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat ons project doorgaat.

Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen. In deze bijzondere vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.

Wilt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:

IBAN: NLO4 RABO 0322395100 t.n.v.

HH. Twaalf Apostelen MOV onder vermelding van Vastenactie 2020.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep MOV

Gebedsintenties

Deze zullen voorlopig tot 1 juni worden gelezen in Zutphen in de zondagviering van 10.00 uur. Op de door-de-weekse dagen zal pastoor Scheve vanuit Keijenborg een viering verzorgen: van maandag t/m zaterdag om 10.00 uur. Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via de kerkradio: www.12apostelen.nl



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 martinusbaak@kpnmail.nl
 Opgave gebedsintenties: per mail: martinusbaak@kpnmail.nl
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

Op het moment dat de tekst voor deze *Onderweg* ingeleverd dient te worden zijn alle vieringen tot en met Pinksteren afgelast. We zullen als gevolg van de maatregelen tegen de coronapandemie geen bijeenkomsten hebben en ook niet samen koffie drinken.

Communicatie

We hebben de afgelopen periode gemerkt dat regels veelal op korte termijn ingaan en grote gevolgen hebben voor de geplande bijeenkomsten. Voor sommige mensen is het een vanzelfsprekendheid om de actuele situatie op te zoeken op een computer, iPad of laptop. Op de website www.12apostelen.nl vind u de actuele berichten. U kunt zich ook aanmelden voor Parochiepost, dan ontvangt u met enige regelmaat nieuws in uw mailbox. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Wij realiseren ons dat terdege, daarom volgt hieronder informatie hoe u vieringen bij kunt wonen in uw eigen huis.

Zondagsvieringen

Tot en met Pinksteren zullen er geen publieke liturgische vieringen worden gehouden. In deze periode gaat pastoor Harry Scheve iedere zondag om 10.00 uur voor in een besloten eucharistieviering. Deze kunt u volgen in beeld en geluid via de kerkradio in Zutphen.

Door-de-weekse-vieringen

Pastoor Harry Scheve gaat op maandag t/m zaterdag om 10.00 uur voor in een besloten eucharistieviering. Deze kunt u volgen met geluid via de kerkradio in Keijenborg. Voor het volgen van deze vieringen heeft u uiteraard wel een computer nodig. Mocht u zelf wel een computer hebben en iemand kennen die zelf geen computer heeft en wel de

vieringen wil volgen, dan is het een idee om die persoon dat aan te bieden. Met een onderlinge afstand van 1,5 meter naar een viering kijken moet veilig zijn. Zo kan iedereen vieren.

Vastenactie 2020, even minderen voor een ander

Bij de vorige *Onderweg* heeft u het vastenzakje ontvangen. Helaas bent u niet in de gelegenheid om dat in de kerk in de bus af te geven. Mocht u geld willen doneren dan kan dat door geld over te maken op het MOV nummer van de parochie NLO4 RABO 0322 3951 00 onder vermelding van vastenactie 2020.

Bericht van de Vrienden van De Parel

De pleinmarkt wordt dit jaar niet in mei gehouden. We vragen u om uw spullen zoveel mogelijk te bewaren. Mogelijk gaat het in september wel door.

Welkom, er is deze zomer een Tentoonstelling

Zoals u misschien al wel hebt vernomen, zijn we namens de Parel van Baak met een klein comité bezig om een expositie op te zetten in het Martinushuis voor de komende zomer. Het comité bestaat uit Paul Niks, Henk Samberg, Francien van Leeuwen en Jan Hubers, ze zijn al sinds 29 april 2019 hier druk mee doende. Het idee is: een tentoonstelling over alles in en om de Baakse kerk en de hele ontstaansgeschiedenis. We denken het dorps huis in wording te kunnen gebruiken van 1 juni t/m 27 september. We kunnen voor een openstelling 6 frames gebruiken. Die frames worden bespannen met bedrukte spandoeken met foto's op diverse formaten, die we achter de pilaren aan twee zijden opstellen. Langs de buitenmuren van dit kerkgedeelte kunnen Baakse kunsttalenten hun schilderijen

opstellen. Blijkbaar hebben we in Baak best veel talent, het is mooi dat zij in de gelegenheid worden gesteld om dat talent te tonen. In de vroegere doopkapel zal een filmpje draaien, dat door Jan Visser is verzorgd met fotocamera en filmapparatuur onder een drone van alle (voormalige) locaties en gebouwen die als kerk zijn gebruikt in Baak. Op vitrine-tafels in het middenschip van de ruimte worden documenten en kopieën van afbeeldingen tentoon gesteld. We hebben het bijzonder enthousiaste koor uit Didam, "a sign of Friendship" geboekt voor de opening op Tweede Pinksterdag. We hopen van harte dat dit door kan gaan, als dat zo is dan is het misschien wel uw eerste uitje na een lange periode van thuis zitten!

Familieberichten

Op 22 maart is **Wim van den Bos** overleden op de leeftijd van 69 jaar.

Gebedsintenties

De gebedsintenties van Baak worden in Zutphen door de pastoor gelezen in de zondagsviering vóór de 3e dinsdag van de maand, zolang wij niet in Baak mogen vieren.

Zo. 19/4: Fam. Hendriks-Hermsen, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Wim Driever, Antoon en Johan Janssen, Tonny Schooltink, Toos Schooltink-Mentink, Paula Eugelink-Lahn, mevr. Buiting-Buser, Teun en Marie Eliezen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders Schoenaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman. **Zo. 17/5:** Anthonius Hermanes Driever, Ouders van Leussen-Wolbrink, Antoon en Johan Janssen, Ouders Mentink-Jansen en fam., Jgt. Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Dashorst-Brink, Tonny Schooltink, Toos Schooltink-Mentink, Paula Eugelink-Lahn, mevr. Buiting-Buser, Teun en Marie Eliezen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders Schoenaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman. **Zo. 14/6:** Herman Hendriks, Ouders van Leussen-Wolbrink, Ouders Dashorst-Brink, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Dashorst-Brink, Tonny Schooltink, Paula Eugelink-Lahn, mevr. Buiting-Buser, Teun en Marie Eliezen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders Schoenaker-Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Van de locatieraad “Een lege kerk”

Met het schrijven van deze tekst zitten we midden in de crisis veroorzaakt door het coronavirus. Het wordt de komende week spannend of het zorgpersoneel het aankan en of er voldoende capaciteit is op de IC's in de ziekenhuizen. Het openbare leven is bijna geheel stilgevallen en veel mensen raken in zware problemen door het wegvallen van inkomsten of worden daadwerkelijk getroffen door het virus. Daarnaast veroorzaakt het veel spanningen, angst en onrust. Het doen van de dagelijkse boodschappen lijkt nu een van de gevaarlijke ondernemingen te zijn aangezien we momenteel elkaars grootste vijand zijn door het besmettingsrisico van het virus. Dit staat echter nog in schril contrast met de mensen die werken in de zorg en grote risico's nemen door onvoldoende of provisorische beschermende middelen zoals het geval is in het Amerika van president Trump en in andere landen. Ook in eigen land lopen we tegen grenzen aan die bedenkelijk zijn. Mega pakhuizen vol met goederen maar een tekort aan beschermende middelen. Het kerkelijke leven is ook zwaar getroffen doordat samenkomst, oefenen koren en vrijwilligerswerk in en rondom de kerk niet meer mogelijk is. Helaas kan de kerk geen fysieke plek van troost bieden op dit moment, behoudens het opsteken van een kaarsje op de donderdagochtend.



We dienen met ons hart, per telefoon of digitaal met elkaar verbonden te blijven. Het is te hopen dat we mogen leren van deze crisis die nog diepe sporen zal trekken in de maatschappij. Wellicht is het daarom goed om even stil te staan bij de Vastenactie. De collectes voor deze actie zijn niet meer mogelijk maar we hopen dat u toch een bijdrage overmaakt (IBAN: NLO4 RABO 0322 3951 00 t.n.v. HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van Vastenactie 2020) of een donatie doet in de melkbus (donderdagochtend) achterin de kerk voor deze mensen in de derde wereld waarvan het leven bijna permanent vol is met onzekerheid, zoals wij die nu zelf ook ervaren. Wij hopen dat u gezond blijft en dat we blijven omzien naar elkaar in deze moeilijke periode.

Familieberichten

Overleden: Op 27 februari is op 73-jarige leeftijd overleden **Tinie Vriezekolk-**



Jansen. In de uitvaartviering in onze kerk is op woensdag 24 maart afscheid van haar genomen met aansluitend de crematie te Zutphen. Tinie was in onze gemeenschap zeer actief als lid van de Maria werkgroep, diaconale taken en veel vrijwilligerswerk en mede gastvrouw bij het koffie uurtje op de zondagen na een viering. Zij was een stille kracht met een liefdevolle inzet. Dat zij mag rusten in vrede.

Kopij

De volgende uitgave van het parochieblad gaat over de periode 13 juni t/m 9 augustus. De sluitingsdatum voor het insturen van kopij is 15 mei. Kopij insturen kan naar: redactie.willibrord.drempt@gmail.com





H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950
Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

De volgende activiteiten staan op het programma:

Maar op het moment dat deze kopij ingeleverd moest worden, werd bekend dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn.

- 18 mei 2020: Kunstwandroute in Hummelo (*deze activiteit is dus geschrapt uit het jaarprogramma*)
- 10 juni 2020: fietstocht met bezoek aan de vlindertuin in Hengelo Gld. (*is dus afhankelijk van de maatregelen die dan gelden i.v.m. het coronavirus*)



Alle informatie over deze activiteiten worden vermeld op de site www.olburgen-rha.nl

Surf eens op je gemak door de site. De inhoud wordt regelmatig aangepast zodat iedereen op de hoogte kan blijven van alles wat er te doen is in Olburgen & Rha.

Boekenuitleen Olburgen

Literatuur, thrillers, kinder- en jeugdboeken maar ook boeiend leesvoer over de eigen streek. Regelmatig wordt de voorraad boeken aangevuld en ververs. Een kleine maar levendige bibliotheek met een actueel aanbod.



Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Elke vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen. Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

Juist nu we door het coronavirus gedwongen zijn om thuis te zitten is de boekenuitleen ook gesloten. Om jullie toch aan leesvoer te helpen: **KOMEN WE NAAR JE TOE**. Neem een kijkje op <https://www.olburgen-rha.nl/nieuws>

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe exemplaren ingebracht o.a.:

Carine Crutzen	Uit het zuiden
Alex Michaelidis	De stille patiënt
Lucy Wadham	Sporen op het eiland
Charles den Tex	De vriend
	Cel
	Dump
	Deal
Eva Garcia Saenz de Urturi	De stilte van de witte stad
Karin Fossum	De fluisteraar
Lucinda Riley	De zeven zussen
Geelen-vd Graaf, Perusha	Paden van Licht

Tommy Wieringa	Joe Speedboot
Hilary Mantel	Wolf Hall
Jussi Adler-Olsen	Selfies
Kiran Desai	De erfenis van het verlies
	Stalker
Lars Kepler	Zij die volgen.
Ingar Johnsrud	

Luisterboeken:

Peter van Straaten	Zo gaan die dingen
Dan Brown	De Da Vinci code
Mirjam Oldenhave	Mees Kees op kamp (Jeugd)

Weekendvieringen

De overheid heeft aangegeven dat alle

openbare bijeenkomsten tot 1 juni 2020 niet door kunnen gaan. Dat betekent dat de eerstvolgende weekendviering in onze kerk op zondag 7 juni gehouden zal worden, *afhankelijk van de dan geldende maatregelen i.v.m. het coronavirus*. Kijk voor actuele informatie op de site: <https://www.12apostelen.nl/index.php/geloofsgemeenschap-olburgen/>

Collectant

7 juni: Theo Damen

Koster

7 juni: Joost Langenhof

Bloemversiering

1 juni – 5 juni: Thea en Gerda
6 juni – 19 juni: Diny en Leonie

Dames- en herenkoor

Repetities: 2 juni, 9 juni, 16 juni
Gezongen vieringen: 7 juni

Intenties

Intenties zullen tot 1 juni gelezen worden in de eucharistievieringen op zondag om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Deze vieringen kunt u in beeld en geluid volgen via de Kerkradio Zutphen.

19 april: Jan Egging en Marietje Egging-Houtman. **3 mei:** Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Geert - vader en moeder Pelgrom, Herman en Bep Pasman. **17 mei:** Mientje Schotman, Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman. **31 mei:** Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Bart Godschalk en Corrie Godschalk-Franken, Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman. **7 juni:** Robert Vallen, Jan Wigman en Willy Wigman-Reijers, Herman en Bep Pasman, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steeverink, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink

Website:

www.12apostelen.nl

Onder de tegel: Geloofsgemeenschappen heeft iedere parochiegemeenschap haar eigen pagina. Kijk op de site voor de meest actuele gegevens.

Heb jij een artikel waarvan je denkt dat is leuk voor de site, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@gmail.com

Kopij

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Jaargang 8: nummer 5: 11 mei 2020
E-mailadres: jansenmts@gmail.com



H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

En toen stond de wereld stil

Als ik dit schrijf is het eind maart. De scholen en openbare gelegenheden zitten al twee weken dicht. Sinds een week mag je zelfs met niet meer dan 3 mensen bij elkaar zijn. De termijn van sluiting van openbare gelegenheden en scholen is verlengd tot 28 april. De genomen maatregelen doen denken aan een land in oorlog. Iemand die de oorlog heeft meegemaakt zei: 'Het is anders dan in de oorlog, het is ongrijpbaar en beangstigend.' De Ic's stromen vol en het eind is nog niet in zicht. Ook zijn er al vanaf half maart geen kerkdiensten meer. Steeds kwamen er nieuwe maatregelen bij vanuit het bisdom. Zelfs de vieringen van de Goede Week en Pasen moesten we via de tv of computer volgen. De vastenmaaltijd ging niet door in onze geloofsgemeenschap evenals de oecumenische passie en het paasontbijt van de protestantse kerk. De locatieraad en pastoraatgroep hebben bij de trouwe kerkgangers de misboekjes in de brievenbus gedaan met een begeleidende brief. Als u deze *Onderweg* in handen krijgt is het half april. Laten we hopen dat het ergste van de coronacrisis voorbij is. De kerkdiensten zullen we echter nog langer moeten missen, in ieder geval tot na Pinksteren. Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe en hopen dat ieder goed uit deze crisis komt. Belangrijk is het om naar elkaar om te zien. Een telefoontje of kaartje doet wonderen.

Openstelling kerk



Normaal gesproken wordt de kerk alleen opengesteld in de maanden dat de zomertijd van kracht is. Dit jaar gingen de deuren al drie weken eerder iedere dag open. Dit om de mensen de gelegenheid te geven in de coronacrisistijd een kaarsje aan te steken. Het speciale gebed van de bisschoppen ligt er ook om in deze tijd te bidden.

Parochienieuws

Regelmatig geeft het parochiebestuur een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden. Deze wordt digitaal verstuurd. Vooral in deze tijd is het prettig om goed op de hoogte gehouden te worden. U kunt zich op deze brief abonneren. Het kost u niets, alleen even aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl De brief heet: Parochiepost.

Kerkbalans

Actie Kerkbalans



De penningmeester heeft de eerste toegezegde kwartaalbijdragen geïnd. Eind mei wordt het tweede kwartaal afgeschreven. De mensen die een jaarbijdrage toegezegd hebben kunnen eind mei de afschrijving verwachten. Dit geldt alleen voor de parochianen die een automatische incasso hebben afgegeven. Alle parochianen die een toezegging hebben gedaan: Hartelijk dank!

Strooiveld

Om tegemoet te komen aan de wensen van deze tijd is er nu de mogelijkheid

om as van een overledene niet alleen in een urnenput te plaatsen, maar ook om uit te strooien. Er is een plek op het oude gedeelte van het kerkhof geschikt gemaakt voor dit doel. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit met het bestuur van het kerkhof bespreken.



Airconditioning in het mortuarium

Het mortuarium kan weer het hele jaar door gebruikt worden nu er een nieuwe airconditioning is aangelegd. De oude functioneerde niet meer. Er is nu voldoende koeling bij een opbaring.

Koffie drinken en verloting

Zoals u begrijpt gaat ook het koffie drinken op 3 mei niet door. De verloting van de paaskaars wordt uitgesteld tot er weer een kerkdienst is met aansluitend koffie.

Nestkastjes op het kerkhof

De vrijwilligersgroep heeft enige tijd geleden op verschillende plekken op het kerkhof 6 nestkastjes opgehangen voor verschillende soorten vogels. Wij hopen dat ze allemaal bewoond gaan worden.





H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris,
06-46097080, Valentijn van Waalwijk, 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Beste parochianen,

Het zijn moeilijke tijden. Het coronavirus zorgt er voor dat de dingen anders lopen dan vertrouwd. We maken ons zorgen om onze eigen familieleden, soms op afstand maar in onze gemeenschap gelukkig ook veelal dichtbij, maar ook om onze vrienden, kinderen, burens en bekenden. Om zorgverleners, waarvan we er allemaal wel een paar kennen, om ondernemers, om onze samenleving. Hoe ziet de toekomst er uit? In tijden van onzekerheid is contact zo belangrijk en troostend, maar vaste momenten van samenkomen bijvoorbeeld bij de vieringen en de koffie erna zijn nu even weggefallen. Ook de activiteiten in dit jubileumjaar die saamhorigheid brengen en het onderlinge contact verstevigen moeten worden afgelast/uitgesteld. Om er voor te zorgen dat u op belangrijke kerkelijke momenten toch in de gelegenheid bent om even een kaars op te steken of in de gewijde stilte van de kerk te komen tot een moment van bezinning is de kerk open geweest op woensdag 8

april, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Dit was te lezen op de website van onze geloofsgemeenschap. Daarnaast blijft de kerk zoals altijd open van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt dan tot in het voorportaal. Er zijn twee stoelen neergezet en er ligt actuele informatie klaar welke u kunt meenemen. Wij wensen u veel sterkte en Gods zegen.

150 jaar ST. WILLIBRORDUS GELOOFSGEMEENSCHAP VIERAKKER/WICHMOND

De geplande activiteiten in verband met het jubileumjaar zijn tot nader orde uitgesteld.

De Ludgervesper op donderdag, 26 maart is zoals u zich kunt voorstellen niet doorgestaan. Wél is de boom – een plataan – als herinnering aan dit jubileumjaar en de Ludgerherdenking alvast geplant. Op een later moment zullen we hier gepaste aandacht aan geven.

Akkerbloemetje Bloeiend (on-)kruid

In de morgenuren van zaterdag 7 maart j.l. is na een periode dat zijn gezondheid achteruitging, in het bijzijn van zijn dierbaren, in het ziekenhuis te Zutphen vredig ingeslapen:

Bernardus Gerardus Wilhelmus (Bennie) Tijssen, echtgenoot van Mimie Tijssen-Wolbrink in de leeftijd van 79 jaar.

Wij herinneren ons Bennie als iemand die graag onder de mensen was. Hij zocht deze ook op voor een gezellig praatje, eventueel een biertje erbij en daar genoot hij van. Hij stond voor iedereen klaar, deed veel voor de s.v. Socii en ook zijn familie liet hij niet in de steek.

Op vrijdag 13 maart hebben wij in grote

getale afscheid van hem genomen in crematorium De Omarming in Zutphen. Moge hij rusten in vrede en mogen zij die achterblijven steun en kracht vinden om dit verlies te kunnen dragen.

Geen 'Van Eigen Akker'

Vanwege de maatregelen die gesteld zijn i.v.m. het coronavirus zijn er in ieder geval geen vieringen in onze kerk tot en met 1 juni. De informatie die wij normaliter in de bijlage 'Van Eigen Akker' vermelden is dan ook zeer beperkt. Daarom deze keer geen bijlage. Wel vermelden wij de opgegeven misintenties. Er is afgesproken dat deze worden opgenomen in de dagelijkse vieringen die pastoor Scheve houdt. Deze vieringen zijn besloten waarbij geen parochianen aanwezig zijn, maar zijn wel te volgen via de kerkradio.

Intenties

26 april: Dick van Brink en overl. fam. Van Brink-Dijkhuis, Gert en Marie Holtslag-Schoenaker, Theo Hulshof en Henk Schotman, Jacobus Bernardus Holtslag, Jan Leisink, vader en moeder Roording-Hagen en Co, Joep en Gerda Rouwen-Manders, Bennie Wolbrink, Ben en Betsie Helminck en Jan, Ciska Peters-Nijenhuis. **3 mei:** Dick van Brink en overl. fam. Van Brink-Dijkhuis, Joop en Tinie Bouwmeester, Gert en Marie Holtslag-Schoenaker, Dina Taken.

10 mei: overl. ouders Berentsen-Hummelink, Dick van Brink en overl. fam. Van Brink-Dijkhuis, overl. ouders Duenk-Menting, Ciska Peters-Nijenhuis (jrgd.), vader en moeder Roelofs. **17 mei:** Dick van Brink en overl. fam. Van Brink-Dijkhuis, Joop en Thea Holtslag-Lucassen, pa en ma Hilge en Thessa. **24 mei:** Dick van Brink en overl. fam. Van Brink-Dijkhuis, overl. ouders Duenk-Menting, Jacobus Bernardus Holtslag, Jan en Marie Hellegers-Helminck, ome Jan Helminck, Gert en Marie Holtslag-Schoenaker, Joop Plakkenberg. **31 mei:** Jonkheer en Jonkvrouwe van Nispen tot Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck, Jonkheer Rutger Tulleken, Anton en Riek Bloemenkamp-Wichers Schreur, Anna en Gradus Wolbrink, overl. fam. Arends-Coenen, Joop en Tinie Bouwmeester, Dick van Brink en overl. fam. Van Brink-Dijkhuis, Ben en Betsie Helminck en Jan, Jan en Anna Helminck-Mentink, Theo Hulshof en Henk Schotman, Jeus en Johnny Kok, Jan Leisink, Jan en Gerda Megens en Thessa, pa en ma Hilge, Ciska Peters-Nijenhuis, vader en moeder Roording-Hagen en Co, Joep en Gerda Rouwen-Manders, Drikus Wenneker, Bennie Wolbrink. **7 juni:** Dina Taken.



Koor Stemmig



Het koor Stemmig is 45 jaar geleden opgericht als jongerenkoor. Ons koor heeft vele jaren onder de bezielende leiding gestaan van Jan te Plate. In de beginjaren werd het koor muzikaal begeleid door een combo bestaande uit klarinet, dwarsfluit, gitaar, drums en piano. Het ledenaantal bestond toen uit ongeveer 50 personen. Tegenwoordig bestaat het koor uit ruim 20 personen en worden we op piano begeleid door onze muzikaal leider Frank Sterenborg.

We zingen maandelijks in onze kerk in Borculo en bereiden samen met de voorganger de vieringen voor. Daarnaast verlenen we onze medewerking aan de presentatieviering van de communicanten, de Vormselviering, het Memorial Event en oecumenische diensten. Ook verzorgen we al jaren in juli een viering voor Poolse suikerpatiënten die hun vakantie in Borculo doorbrengen. Speciaal daarvoor hebben we een aantal Poolse liederen in ons repertoire. Een deel van ons koor zingt elk jaar mee met 'de Passie'. En af en toe worden we gevraagd voor concerten zoals: Berkelland Korendag, een kerstconcert, Borculo's Mannenkoor en de 4 mei herdenking.

Ons repertoire bestaat uit liederen speciaal geschreven voor jongerenkoren en bekende pop- en musicallieder. We zingen in het Nederlands, Engels, Latijn, Pools, Zweeds, en sinds kort, een aantal Afrikaanse talen. We zijn van vele markten thuis. Jaarlijks hebben we een koorfeest waarbij ook onze partners uitgenodigd zijn. Gezelligheid en ongedwongenheid zijn erg belangrijk binnen ons koor. Halverwege de repetitie drinken we koffie en thee en is er gelegenheid om bij te praten met elkaar.

We repeteren op maandagavond van 19:00 tot 20:30 uur in de Daltonschool Sint Joris aan de Hoflaan in Borculo. Wil je kijken of ons koor iets is voor jou, voel je dan welkom om een aantal keren mee te repeteren.



Onze koren

