

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 8 - nummer 7



In dit nummer o.a.

Kardinaal Simonis



Oktober: Mariamaand



In de spotlights

Petra Hulman



Inhoud

Jaargang 8, nr.7

Colofon	2
Van de pastores	3
IM Kardinaal Simonis	4
Van de bestuurstafel / Mariamaand / Klankbordgroep	5
PCI / Missiemaand	6
Jezus Onderweg / Bezinningsmail	7
Allerheiligen en Allerzielen	8
In de spotlights: Petra Hulman	9
Overdracht kistorgel	10
Verhalen in de woestijn / Jaap van Kranenburg / Bedevaart Renkum	11
Edith Stein / Mariakapel Zutphen	12
Bijlage Vieringenschema	13
Vieringenschema	14
Kids & Teens	16
Uit de geloofsgemeenschappen	18
Een kaarsje opsteken in Zutphen	32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 1: 20 november 2020

periode 28 nov. 2020 t/m 31 jan. 2021

Inleveren kopij tot 30 oktober 2020

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrekening: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

E-mail: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving

en realisatie: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Jaap van Kranenburg, pag. 11

Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

P.H.M. (Paul) Seesing, vicevoorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille
communicatie

Voorwoord

In veel kerken en ook in onze parochie is het een traditie na de zomervakantie te beginnen met een startviering. Na zo'n moment van samenzijn en ontmoeting pakt iedereen zijn (vrijwilligers)werk weer met frisse moed op.

Maar dit jaar is alles anders. Velen van ons zijn de gang naar de kerk een beetje ontwend. Omgekeerd, door de coronapandemie heeft in veel geloofsgemeenschappen de kerk via live-streaming de weg naar de huiskamer gevonden. Weliswaar zijn, met de nodige beperkingen, weer vieringen mogelijk, maar elkaar in de kerk ontmoeten, is minder vanzelfsprekend. Zo zullen we ook de onderlinge verbondenheid in de Maria- en missiemaand oktober en met Allerheiligen en Allerzielen anders gaan ervaren dan we zouden wensen. In dit nummer van *Onderweg* kunt u lezen hoe u zich ook buiten de kerkelijke vieringen kunt laten inspireren, de verbondenheid met onze kerk mag ervaren en aan de komende periode een zinvolle invulling kunt geven.

Gerrit te Vaarwerk

Vertrouwenspersoon



Gerry Spekkink kan door medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team



J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
tel.: 06 53214017
Kerkstraat 9, /7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl



M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,
parochiaal werker, tel.: 06 29405303
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
e-mail: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
e-mail: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis

parochiemedewerker, tel.: 06 11178334
e-mail: m.storteler@12apostelen.nl

Media vita in morte sumus

“Midden in het leven zijn wij met de dood omvangen.” Het is een oude tekst die in vroegere tijden bij veel uitvaarten gezongen werd. Het klinkt voor velen nu als bijzonder zwaar. Hoe gaan we om met de waarheid van de dood? Een vraag die ik met u wil delen als gedachte rond Allerzielen.



Al heel wat jaren geleden werd er door twee koren uit Twente een klein concert gegeven met motetten van Mendelssohn. Eén daarvan heeft mij bijzonder geraakt, kan ik mij nog herinneren. Het was de muziek van Mendelssohn op de aloude tekst ‘Mitten wir im Leben.’ Het was een vertaling van Luther van het aloude ‘Media Vita’. Mendelssohn had de tekst zo warm van muziek voorzien dat het iedereen moest raken. Ooit heb ik met een klein koor de ‘Media Vita’ gezongen bij de opening van een tentoonstelling over begrafenisrituelen in het Rijksmuseum te Enschede. Naast het ‘Media Vita’ hebben we ook de Nederlandse versie (bewerking), geschreven door Muus Jacobse, gezongen. Deze wordt in de huidige liturgie nog vaak gezongen. U kent het wel: ‘Midden in de dood zijn wij in het leven.’ ‘Media Vita’, ‘Mitten wir im Leben’, ‘Midden in de dood zijn wij in het leven.’ Alle drie de teksten proberen ons duidelijk te maken dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alle drie proberen ze uit te drukken dat we verwachten en diep geloven dat God barmhartig voor ons allen wil zijn.

Er gaat over het ontstaan van het ‘Media Vita’ een mooi verhaal. De oorsprong van het lied wordt gezocht bij Notker de Stotteraar, een Middeleeuwse monnik uit St. Gallen. Hij was op weg naar zijn klooster en kwam terecht in de zogenaamde Goldachsschlucht. Hij zong een beetje voor zich uit. Ergens op de Alm hoorde hij een mooie meisjesstem die ondersteund werd door een prachtige stem van een man. Hij werd hier gelukkig van. Hij kon het niet laten hen te zoeken en te zegenen. Ondertussen werd er gewerkt aan een brug over een smalle

beek, midden in het ravijn. Aan de rand van het ravijn nam hij plaats op een steen vol mos en voelde overal tevredenheid. Hij zag en voelde overal leven. Tot plotseling een boomstam naar beneden viel. Enkele mannen raakten bedolven onder puin en vallend hout en zijn gestorven. Van leven en geluk was er in één

keer verdriet en wanhoop. Het moet hem geraakt hebben, want diezelfde nacht heeft Notker in zijn cel het lied Media Vita geschreven. Het werd gezongen op de begrafenis van al die slachtoffers. Wie tegenwoordig met de auto van Rorschach am Bodensee naar Sankt Gallen rijdt, moet na een korte bocht over een ravijn waarover een brug is gebouwd. Wie weet komt u er een keer en denkt dan aan dat mooie verhaal. Het is echter een legende want hoogwaarschijnlijk stamt het lied helemaal niet uit St. Gallen maar heeft het een Franse oorsprong. Echter de gedachte van dit verhaal geeft wel ergens die diepe lading die we zo herkennen als we rond 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen vieren.

De gedachte van ‘Media Vita’ wil ons bemoedigen dat God barmhartig is. Dit komt heel sterk tot uiting als we stilstaan bij de evangelietekst van Allerheiligen. Daarin neemt Jezus zijn leerlingen en vele anderen mee de berg op en spreekt hen toe. De tekst is een gedeelte uit een groter geheel dat we kennen als de Bergrede.

*Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.*

*Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten. Enz.*



Berg der zaligsprekingen



Barmhartigheid voor een ieder die in het leven staat en geconfronteerd wordt met de dood. Barmhartigheid die mensen kan raken. Het kan je raken als een ander geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare. Je kunt dan zoveel betekenen voor jouw medemens. Dat brengt troost en hopelijk wat verlichting in de donkere momenten van het leven. Troost, barmhartigheid en nabijheid kan voor velen klinken als muziek in de oren.

Pastoor Harry Scheve

*Midden in de dood
zijn wij in het leven,
want Een breekt het brood
om met ons te leven,
midden in de dood.*

*Dood is in ons bloed,
dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed,
dat wij leven mogen,
met de dood in 't bloed.*

*Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.*

*Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen
met de dood in 't bloed.*

*Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven,
midden in de dood.*

*Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.*

Muus Jacobse



Kardinaal Simonis (1931-2020), een mild en orthodox kerkvader

Op 2 september jl. overleed op 88-jarige leeftijd Adrianus Johannes kardinaal Simonis, ofwel Ad Simonis. Kardinaal Simonis was van 1983 tot 2007 aartsbisschop van onze kerkprovincie Utrecht.



Ad Simonis wordt in 1931 in Lisse geboren in een vroom katholiek gezin van elf kinderen. Hij is nog maar zes jaar oud als hij aangeeft priester te willen worden. Dat dit geen kinderlijke fantasie of een voorbijgaande droom van hem is, wordt duidelijk als hij na het doorlopen van de seminaries Hageveld en Warmond in 1957 daadwerkelijk tot priester wordt gewijd.

Nadat hij enkele jaren kapelaan is geweest in Waddinxveen wordt hij door zijn bisschop naar Rome gestuurd om Bijbelwetenschappen te gaan studeren. Zodoende maakte hij het Tweede Vaticaans Concilie van zeer nabij mee. Als hij in 1966 in Rome promoveert gaat hij terug naar Nederland, hij wordt dan kapelaan in Den Haag. Het is de tijd van de grote richtingsstrijd binnen de Katholieke Kerk in Nederland. Op het Pastoraal Concilie van Noordwijkerhout, waar door progressieve katholieken gepleit wordt voor grote veranderingen, ontpopt hij zich als een Rome-getrouw geestelijke. Mede door zijn optreden op het Pastoraal Concilie krijgt hij de naam (aarts)conservatief te zijn. Zelf zou hij later zeggen dat hij inderdaad conservatief is in de zin van 'onderzoek alles, behoud het goede'. Misschien was het mede dankzij zijn optreden in Noordwijkerhout dat hij in 1970 tot bisschop van Rotterdam werd benoemd. Er was in de gespleten kerk van die dagen veel onvrede over zijn benoeming, met name vanuit het progressieve kamp. Ad Simonis zat zelf trouwens ook helemaal niet te wachten op zijn benoeming, maar nadat hij meerdere malen vanuit Rome was gevraagd vond hij dat hij niet langer kon weigeren. 'Tegen

de paus zeg je geen nee, maar ik was met liefde parochiepriester gebleven,' was zijn verklaring. Een zin die waarschijnlijk veel over hem zegt: zijn Rome-getrouwheid en bescheidenheid.

In 1983 wordt Ad Simonis tot aartsbisschop van Utrecht benoemd. Ook tijdens dit episcopaat was er kritiek. Niet alleen vanuit de progressieve, maar ook vanuit de behoudende hoek. Want in het conservatieve kamp vond men nou juist dat hij niet hard genoeg optrad tegen priesters die zich niet aan de regels hielden. Monseigneur Simonis bleek eigenlijk helemaal niet de hardliner waarvoor men hem aanvankelijk had aangezien. Meer en meer ontpopte hij zich als 'een man van het midden'. Hij wilde met iedereen in gesprek blijven en alle partijen binnenboord houden. Door zijn gemoedelijke en vriendelijke karakter wist hij uiteindelijk toch veel mensen voor zich te winnen, of in ieder geval te bewerken dat het oordeel dat veel mensen over hem hadden in de loop der jaren milder en vriendelijker werd. In 1985, twee jaar na zijn benoeming tot aartsbisschop van Utrecht, creëerde paus Johannes Paulus II Ad Simonis tot kardinaal. Hierdoor was hij de enige Nederlander die in 2005 stemgerechtigd was bij de keuze van kardinaal Joseph Ratzinger tot paus Benedictus XVI. In 2007 ging monseigneur Simonis met emeritaat.

Omdat alle geloofsgemeenschappen van de HH. Twaalf Apostelen al sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 bij het aartsbisdom Utrecht horen, was Ad Simonis natuurlijk ook 25 jaar lang onze bisschop. Veel mensen in onze parochie hebben hem persoonlijk ontmoet of gekend. Zo zijn pastoor Hogenelst en pastoor Scheve beiden door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Daarnaast heeft hij veel kinderen in onze parochie het Heilig Vormsel toegediend. Hij is dan ook op veel locaties binnen onze parochie geweest. Het liefst reed hij zelf met zijn auto van Utrecht naar de Achterhoek. En die auto was altijd een Saab, dat was namelijk zijn lievelingswagen. Ook wilde hij in elke kerk waar hij kwam altijd even op het orgel spelen; het bespelen van dit

instrument was een andere passie van hem. Pelgrims uit onze parochie kwamen hem trouwens ook met enige regelmaat tegen in Lourdes.



Op 10 september jl. was in de St. Catharinakathedraal in Utrecht de uitvaartplechtigheid van kardinaal Simonis. Kardinaal Eijk noemde hem 'een orthodoxe man, warm en plezierig in de omgang'. Bisschop De Korte omschreef hem als 'een vriendelijk mens, aardig, warm en zacht, bescheiden maar met stevige, soms sombere opvattingen'. Ook anderen die hem van nabij kenden omschreven hem als zachtmoedig en betrokken. Jan-Willem Wits, die als perschef voor hem werkte, wijst op de oprechte belangstelling die de kardinaal had voor de gewone mens. 'Als chauffeurs hem naar de televisiestudio in Hilversum moesten rijden vertelden ze hem binnen enkele minuten over hun gezin en de problemen die hen bezighielden. Ad Simonis was bepaald niet ongenaakbaar, integendeel.'

Moge hij rusten in vrede, moge hij bij God zijn.

Hans Limbeek





VAN DE BESTUURSTAFEL

Het blad begint van de bomen te vallen, de hete zomer gaat ons verlaten. De scholen zijn weer begonnen, de vakantie zit er weer op. Toch allemaal heel anders dan anders. Konden we gaan waarheen we wilden, nu was het devies thuis te blijven of voorzichtig een plekje in eigen land bezoeken. De regels zijn iets versoepeld maar beperkt blijven we. In onze kerken worden we geregistreerd en mogen we niet op de plaats zitten die we altijd hadden. Dit alles is nog te overkomen maar...dat we niet meer mogen zingen in de kerk, dat gaat toch vervelen. Koren mogen niet repeteren voor mooie zang in de viering. De repetitieavond was ook een sociale avond. Gezelligheid met koffie en zingen, wat je graag doet. De kerkangangers mogen ook niet zingen tijdens de vieringen. Naast de gesproken woorden geeft het samen zingen ook saamhorigheid. Wij wachten af hoelang het coronavirus ons parten blijft spelen.

Al enige jaren was het de gewoonte in onze parochie om de eerste zondag van september een parochiële startviering te houden voor alle geloofsgemeenschappen. Het was steeds een succes. Parochianen vonden het plezierig om medeparochianen uit andere locaties te ontmoeten. Zondag 6 september zou het gehouden worden in Vorden, georganiseerd door cluster Quintus. Maar zoals zoveel evenementen kon ook dit niet plaatsvinden. Wat wel heeft plaatsgevonden is een concert op zaterdag 5 september in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen ter gelegenheid van de officiële overdracht van het kistorgel. Het orgel dat al een paar maanden in gebruik was bij de 'coronavielingen'. Eucharistievieringen, in het begin zonder kerkangangers en op dit moment met een klein aantal, werden opgeluisterd door een 'coronakoor' bestaande uit drie personen onder leiding van dirigent/organist Joop van Goozen. Omdat corona nog even voortduurt en dit mobiele orgel gebruikt kan worden in de locaties en voor concerten, heeft het parochiebestuur besloten het orgel te kopen.

Jaap van Kranenburg is vanaf 1 juli 2020 uit dienst van de parochie. Vanwege zijn gezondheid heeft hij dit besluit moeten nemen en dat doet hem veel verdriet, maar ook parochianen. Jaap was een gezien pastoraal werker, die graag contact had met zijn parochianen. Een afscheidsreceptie was er vanwege corona niet bij, maar hij kreeg wel heel veel kaarten en brieven van parochianen. Een grote doos vol werd hem aangeboden tijdens een etentje in kleine kring. Het parochiebestuur wenst Jaap veel gezonde en fijne jaren toe.

Ineke Peterse, secretaris

Oktober: Mariamaand

De afgelopen maand zijn wij met de filmcamera op pad geweest en hebben wij drie filmpjes gemaakt. Wat betekent Maria voor mensen en hoe komt dat tot uitdrukking? Op verschillende locaties wordt er samen de rozenkrans gebeden. Er wordt thuis gebeden. Parochianen gaan op bedevaart naar Lourdes, Medjugorje of naar Kevelaer. Er zijn Mariavieringen.

Veel kerken hebben een aparte Mariakapel of een Mariabeeld achterin de kerk. Velen steken daar geregeld een kaarsje op bij Maria en bidden tot haar. Veel bloemen worden bij haar neergezet.

Wij hebben het rozenkrans bidden bijgewoond, geluisterd naar de Marialiederen, die gezongen werden door het getijdenkoor, en met parochianen gesproken voor wie Maria van grote betekenis is. Zo zijn er drie filmpjes gemaakt in de diverse locaties (o.a. in Keijenborg, Hengelo, Zutphen en Joppe):

1e **Een leven met Maria.**

2e **Dag Maria.**

3e **Maria, tot u willen wij bidden.**

Deze filmpjes willen wij u in de oktobermaand laten zien.

Elke woensdag verschijnt er een filmpje op de website van de parochie, www.12apostelen.nl

Op de laatste woensdag van de oktobermaand, 28 oktober, sluiten we af met een Mariaviering om 19.00 uur in de H. Johannes de Doper (St. Jan) te Zutphen.

Als u de Mariaviering wilt bijwonen dan moet u zich vóór 26 oktober aanmelden bij reserveringsintjan@outlook.com De viering is ook via de website te volgen kerkdienstgemist Zutphen <https://www.12apostelen.nl/index.php/kerkdienstgemist-zutphen/>

Laura van de Kam, parochiemedewerker

Gerry Spekkink, parochiemedewerker

Marga Engelage, pastoraal werker



Klankbordgroep parochiecentrum

Over dit onderwerp is sinds december 2019 uitgebreid gecommuniceerd en overleg gevoerd. Zoals bekend heeft het bestuur plannen voor een nieuw te bouwen parochiecentrum in Zutphen. Uit een raadpleging onder de locatieraden en pastoraatgroepen van de geloofsgemeenschappen is gebleken dat zo'n 70 % van de respondenten hier geen voorstander van is. Omdat 'draagvlak' belangrijk is heeft het bestuur een klankbordgroep ingesteld. Die klankbordgroep onderzoekt samen met het bestuur de huidige plannen én onderzoekt mogelijke alternatieven. De klankbordgroep bestaat uit 6 leden die onze geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen. Op 1 september jl. vond het eerste overleg van (een deel van) het bestuur met de klankbordgroep plaats. Ook al is het parochiecentrum een lastig onderwerp, het overleg verliep in een goede sfeer en was constructief. De "ins and outs" van de huidige plannen en de alternatieven zijn in kaart gebracht. Binnenkort volgt het tweede overleg. Wij houden u op de hoogte.

Jaap Harmsen

De zomer voorbij

Nu het september is en de dagen snel korter worden, houdt corona ons nog stevig bezig. De verwachte tweede golf lijkt onafwendbaar. Gelukkig blijft het aantal ziekenhuisopnames laag en lijkt een vaccin dichterbij te komen.

Tijdens onze vergadering van september hebben we de bestedingen door onze werkgroepen besproken. We constateerden dat er voor noodhulp of voor levensonderhoud door de locaties buiten Zutphen niet of nauwelijks uitgaven zijn gedaan. Eigenlijk hadden we dit – in de huidige coronacrisis – niet verwacht. In het vorige nummer van *Onderweg* ben ik daar al op ingegaan. Het kan natuurlijk zijn dat er binnen onze parochie geen armoede voorkomt of dat mensen zelf maatregelen hebben genomen waarmee het probleem van armoede voor hen beheersbaar is. Prima zou ik zeggen, maar schaam u niet om aan de bekende “bel” te trekken. Wij kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat er in de locaties buiten Zutphen geen armoede voorkomt of dat daar geen hulp gewenst is.

Door de Caritas wordt de armoedeproblematiek doorgaans met éénmalige bijdragen aangepakt of door het oplossen van of bijdragen in schulden. Een andere mogelijkheid is om bij grotere uitgaven een schuldbekentenis aan te gaan met renteloze aflossing. Als de stofzuiger of wasmachine het plotseling begeeft en de spaarrekening geen oplossing biedt, dan kun je beter bij de Caritas een lening afsluiten dan een nieuwe op krediet bij een postorderbedrijf aanschaffen. In overleg kan de aflossing worden afgesproken. We weten dat het verstrekken van leningen niet altijd de meest ideale oplossing is, omdat de aflossing een beperking met zich meebrengt gedurende de afgesproken aflossingstermijn. Maar in goed overleg kan naar een oplossing worden gezocht. Giften in combinatie met een lening bieden soms ook een goede oplossing. Als Caritas hebben we niet een handboek met regels zoals de overheid dat met de bijstand wel kent. Wij kijken naar de beste oplossing voor de mens of het gezin dat met een financieel probleem zit.

Het vergaderen met de leden van de werkgroepen, doorgaans twee keer per jaar, zal dit jaar moeilijk zijn. In onze vaste vergaderruimte in Vorden kunnen we niet de noodzakelijke onderlinge afstand aanhouden. We gaan kijken of er een andere ruimte gevonden kan worden of dat we de contacten met de werkgroepen digitaal kunnen onderhouden.

Ik wens u een fijne nazomer, een mooie start van de herfst en vooral een goede gezondheid zonder financiële problemen en ellende. Bekend is dat bij armoede kinderen meestal meer problemen ervaren dan ouderen. “Klop voor hen gewoon aan!”

Theo Venneman,
voorzitter PCI parochie
HH. Twaalf Apostelen



Oktober missiemaand

Onder het motto ‘Gelukkig de vreedstichters’ (Mattheüs 5,9) voert *Missio* dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil *Missio* stemmen van hoop laten horen.

Nigeria en de buurlanden in de Sahelregio waren lange tijd een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. Moslimfundamentalisten van Boko Haram doodden in maart in Nigeria en het naburige Tsjad meer dan honderd soldaten. Niet alleen de aanvallen van moslimterroristen vormen een verschrikkelijke belasting voor de bevolking. Het deels disproportionele gewelddadige optreden van politie en veiligheidsdiensten draagt er eveneens toe bij dat het vertrouwen van de mensen in hun regering verder afneemt.

Nu komt daar de coronapandemie nog bij. Veel Afrikanen zijn zich echter amper bewust van de gevaren van het virus. Zij maken zich vanwege de economische gevolgen meer zorgen om hun bestaan dan om hun gezondheid. De Katholieke Kerk doet wat mogelijk is om de mensen bij te staan. Met andere mensen omgaan op gepaste afstand is voor een straatverkoper of voor een marktkoopvrouw met haar groentekraam onmogelijk. Om iets te verkopen, zoeken ze juist de nabijheid van mensen. Miljoenen mensen hebben gewoon niets te eten wanneer ze een dag niet hun werk als schoenpoetser, taxichauffeur of krantenverkoper kunnen uitvoeren. Deze mensen vechten om te overleven sinds de coronacrisis het Afrikaanse continent heeft bereikt.



Op grond van de verslechterende veiligheidssituatie, de coronapandemie en de catastrofale ineenstorting van de economie vrezen steeds meer mensen voor hun bestaan. Volgens gegevens van de West-Afrikaanse Economische Gemeenschap zou het aantal door honger bedreigde mensen tussen juni en augustus 2020 kunnen stijgen van 17 miljoen naar 50 miljoen. In deze situatie kan de Katholieke Kerk een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. Ze vindt gehoor bij de mensen die kerkelijke medewerkers vaak meer vertrouwen dan hun regering. Ze kan misleidende valse berichten over de epidemie bestrijden en belangrijke informatie, hoe men zich kan beschermen tegen een infectie, doorgeven. Ze roept haar mensen op solidair te zijn en armere medeparochianen te helpen. In veel landen delen vertegenwoordigers van de kerk levensmiddelen en hygiënische artikelen uit. En zo boden de bisschoppen van Nigeria de regering aan, dat alle katholieke ziekenhuizen en klinieken gebruikt kunnen worden voor de behandeling van coronapatiënten.

U kunt *Missio* steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. *Missio*, o.v.v. Geef voor West-Afrika.

Jesus Onderweg

Simon Petrus



Simon Petrus wordt gezien als de man die Jezus drie maal verloochende. En toch zag de Heer de visser Simon als de rots waarop hij zijn kerk wilde bouwen. Simon kreeg als Petrus de sleutels van het hemelrijk. Hij bewaakt volgens de christelijke traditie sindsdien de hemelpoort en beslist of iemand wordt toegelaten tot de hemel of richting hel gaat.

Petrus was visser, hij werd geboren in Galilea. Samen met zijn broer Andreas viste hij op het meer van Tiberias. Petrus heette oorspronkelijk Simon bar Jona, Jezus gaf hem de naam Petrus (Grieks), oorspronkelijk was zijn naam Kefas, wat rots betekent. Het woord petroleum, bekend in onze eigen taal, betekent dan ook 'de rots waar olie uit komt'.

Petrus was een van de eerste christenen in de wereld-geschiedenis. Vlak voordat Jezus naar de hemel ging (met Hemelvaart) vergaf Hij Petrus zijn verloochening. Tot driemaal toe ontkende Petrus dat hij Jezus kende. Hij verloochende Hem op de vooravond van Diens kruisiging. Toen Jezus gekruisigd werd, was Petrus er niet. Na Maria en enkele vrouwen was Petrus wel getuige van Zijn opstanding uit de dood en samen met Johannes de eerste apostel die zag dat Jezus weer leefde. Vanaf de dag van Pinksteren ging Petrus met de andere apostelen, ondanks vijandige reacties, het evangelie verkondigen. In de Handelingen van Petrus, een geschrift dat rond het jaar 200 moet zijn geschreven, staat dat Petrus in zijn latere leven in Rome is geweest en daar de leider van de vroege christenen werd.

De Rooms-Katholieke Kerk ziet Petrus dan ook als de eerste paus (30-c.67). Paus Franciscus is de 264e Paus. In zijn tijd werd Petrus bisschop of patriarch genoemd. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk was Petrus de belangrijkste apostel. Als apostelen zich voorstelden was Petrus altijd de eerste. Volgens de overlevering is Petrus in Rome aan het kruis gestorven. Hij is met het hoofd naar beneden gekruisigd, omdat hij zich onwaardig voelde op dezelfde manier te sterven als Jezus. Hij zou de dood ook gevonden hebben op dezelfde dag dat de apostel Paulus stierf: 29 juni. Dat is nu de dag dat het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus wordt gevierd. Helaas zijn er maar weinig historische feiten over Petrus bekend, in het evangelie wordt er regelmatig over hem geschreven, maar op een gegeven moment wordt zijn naam nauwelijks meer genoemd. Toch blijft hij voor onze kerk en gelovigen een heel belangrijk persoon.

Huub Winkeler

Bezinnend op weg naar Kerst



Een klein lichtje kan zoveel betekenen als het te donker wordt om je heen.

Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

In de Adventstijd, van 28 november tot en met 6 januari, willen wij, Marga Engelage en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH. Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Wilt u deze mails ontvangen? Geef u dan op via www.pkneibergen-rekken.nl of via www.12apostelen.nl. Door op de betreffende link te klikken, komt u bij het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.

Als u afgelopen voorjaar ook de bezinningsmails op weg naar Pasen heeft ontvangen en uw e-mailadres is hetzelfde gebleven, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons. Heeft u geen computer en e-mailadres, maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?

Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage (pastoraal werker) en ds. Eveline Struijk

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!



Allerheiligen en Allerzielen

De rooms-katholieke traditie kent een groot aantal feestdagen. De bekendste zijn ongetwijfeld het kerstfeest (25 december), het paasfeest (tussen 22 maart en 25 april: eerste paasdag is de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox, het moment waarop dag en nacht even lang zijn) en het pinksterfeest (49 dagen na Pasen). Minder bekend – vooral voor niet christenen – zijn Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november).

Allerheiligen

Allerheiligen (in het Latijn: Sollemnitatis Omnium Sanctorum) is het feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren en werd oorspronkelijk gevierd op Samhain, het heidense feest ter nagedachtenis aan de doden. Het was paus Gregorius IV die in 837 bepaalde dat 1 november de katholieke gedenkdag van de heiligen en martelaren is. Op 31 oktober, de dag vóór Allerheiligen, wordt het halloweenfeest gevierd. Halloween werd aanvankelijk vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd, maar het feest is tegenwoordig in alle delen van de wereld, ook voor niet-christenen, heel populair. De naam 'Halloween' is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows Eve, dat Allerheiligenavond betekent. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain. Samhain was ook om een andere reden bijzonder. De Kelten in Groot-Brittannië vierden met Halloween dat op die dag de geesten

van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. De geesten die uit de dode mensen zouden oprijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. En om daarbij kwade geesten buiten de deur te houden, droegen de Kelten enge maskers. Waarschijnlijk ligt daar de oorsprong van de verkleedtraditie op Halloween. Toen het christelijke geloof in populariteit toenam en katholieke missionarissen de Kelten bereikten, werd het Keltische Oud en Nieuw omgedoopt tot Allerheiligen.

Allerzielen

De dag na Allerheiligen wordt Allerzielen gevierd. Net als vroeger op Halloween worden dan de doden herdacht, maar ditmaal ligt de focus traditioneel gezien vooral op diegenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Zo komen op Allerzielen in de kerken van onze parochie de mensen bij elkaar om de doden van



het afgelopen jaar te gedenken en nemen de nabestaanden het kruisje, dat tijdens de uitvaartviering met de naam van de gestorvene in de kerk is opgehangen, mee naar huis. Ook gaan veel gelovigen tijdens Allerzielen naar het kerkhof om hun geliefden te gedenken, waarbij de graven soms met witte bloemen worden versierd.

In veel van oorsprong katholieke landen (zoals België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje en delen van Duitsland) is Allerheiligen een feestdag waarop de mensen vrij en de winkels gesloten zijn. In Nederland is Allerheiligen geen nationale vrije dag, maar voor de katholieken wel een verplichte feestdag. In 1967 verplaatsten de Nederlandse bisschoppen de verplichte feestdag naar de eerstvolgende zondag na 1 november. Voorheen werd Allerheiligen op de dag zelf gevierd. Sinds de verplaatsing was 1 november niet meer een vrije dag. De Nederlandse bisschoppen hebben op de Bisschoppenconferentie van 8 juli 1989 besloten om het hoogfeest van Allerheiligen met ingang van 1 januari 1991 weer te vieren met een eucharistieviering op de dag zelf, op een tijdstip waarop veel gelovigen aanwezig kunnen zijn. Het voorschrift om zich 'ook te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden, voor de vreugde die aan de Dag des Heren eigen is, of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam' geldt op Allerheiligen echter niet. Allerheiligen is daarom ook niet teruggekeerd als nationale vrije dag.

Gerrit te Vaarwerk



Petra Hulman ‘De kerk is voor mij vooral ook ontmoeten en verbinding met de ander vinden.’

Sinds enige tijd is Petra Hulman op meerdere fronten parochiebreed actief, zowel als vrijwilliger als beroepsmatig. Het is daarom tijd om eens nader kennis met haar te maken. Voor een interview fiets ik op maandagmiddag 31 augustus naar het lommerrijke Lochem. Petra woont met haar man Gerrit aan de gracht in de binnenstad. Bij binnenkomst in het appartement valt me meteen het enorme aantal boeken op tegen de wanden van de woonkamer. ‘De meeste boeken zijn van Gerrit, maar de kookboeken zijn van mij!’ lacht Petra. Ook een grote verzameling Laurel & Hardy-beeldjes en een verzameling klassieke rekenmachines zijn prominent aanwezig in hun sfeervol ingerichte appartement.

We nemen plaats op makkelijk zittende fauteuils, terwijl Gerrit voor koffie en koekjes zorgt. Ik pak pen en papier, Petra steekt van wal. ‘Ik ben geboren in het ziekenhuis in Deventer, maar ben opgegroeid in Lettele, een klein katholiek dorp in Salland. In mijn jeugd was het zo dat als je op zondag niet naar de kerk ging, er iets was, dan was je ziek of zo. Na de lagere school in Lettele ging ik naar het Geert Groote College in Deventer. Ik deed daar de havo, en daarna de meao, ook in Deventer. Na school kwam ik via een uitzendbureau terecht bij de Sallandsche Bank. Ik zou er twee weken werken, maar het werden 26 jaren! De naam van de bank veranderde in de loop der jaren en werd uiteindelijk de ABN AMRO Bank. Ik heb er tot 2011 gewerkt. In dat jaar werd ik boventallig en verloor ik mijn baan.’ ‘En toen, wat ben je toen gaan doen?’ ‘Toen ben ik bij mijn buurman in Lochem gaan werken,’ vertelt Petra. ‘Ik kon in zijn bedrijf, een verkooporganisatie in dakkapellen, aan de slag. Maar door de malaise in de bouw is hij er op zeker moment mee gestopt. Toen ben ik gaan werken voor een bedrijf hier in Lochem dat zich bezighoudt met de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast werk ik sinds september vorig jaar op het parochiesecretariaat in Zutphen. Ik werk daar tien uur per week en verzorg de communicatie. Dat houdt in dat ik ParochiePost opmaak, de website bijhoud en de BestuursBerichten verstuurt. In de vasten en de advent verstuurt ik dagelijks de bezinningsmails en af en toe plaats ik een bericht op Facebook.’

Dan komen we te spreken over haar persoonlijke leven. ‘In 1988 - toen ik met Anton trouwde - ben ik in Lochem komen wonen. Anton was niet gelovig, maar ik ging ook hier vanzelfsprekend elke week naar de kerk. Ik wilde deel uitmaken van de geloofsgemeenschap. Na een paar maanden meldde ik me aan bij het koor. In Lettele had ik ook bij het koor gezeten. In 2008 ben ik gescheiden van Anton. Zeven jaar later, in 2015, heb ik Gerrit leren kennen.’

‘Hebben jullie elkaar in de kerk leren kennen?’ ‘Ja ja! Gerrit was koster en ik zat bij het koor. Ik kende hem dus al langer maar in 2015 werd het contact intensiever. Ik leerde hem beter kennen tijdens het koffiedrinken in de kerk. Al snel bleek dat we gezamenlijke hobby’s en interesses hebben. We houden allebei van wandelen en zijn beiden veel bezig met taal. Gerrit vanuit zijn professe, ik meer vanuit liefhebberij. We lezen elkaars teksten en geven elkaar daarbij adviezen. Enfin, van het een kwam het ander. Twee jaar geleden zijn we getrouwd!’

Gerrit schenkt nog eens koffie in en ik vraag Petra wat de kerk en het geloof voor haar betekenen. ‘Ik ben heel traditioneel opgevoed. In mijn jeugd werd de Bijbel gewoon letterlijk genomen. Later heb ik geleerd het ruimer uit te leggen. Je hebt een eerste en een tweede taal. De eerste is de letterlijke, de tweede is de taal van de metafoor, de beeldspraak. Nu lees ik de Bijbel in die tweede taal. De kerk is voor mij vooral een plek van ontmoeting, van verbinding met de ander vinden. En dat is in deze coronatijd helaas best lastig.’



Petra vertelt dat ze in twee, of eigenlijk drie koren zingt. Naast het Lochemse Gemengd Koor is ze ook betrokken bij het koor Marinata. Van dat koor is ze dirigent. ‘Toen Marinata 25 jaar bestond hebben we een cd uitgebracht. Nu we in coronatijd niet kunnen zingen in de kerk, wordt deze cd gebruikt.’

Nu het woord corona gevallen is komt meteen Petra’s optreden in het eucharistisch centrum ter sprake. Toen de coronapandemie uitbrak werd er aanvankelijk helemaal niet gezongen tijdens de eucharistievieringen in de Zutphense H. Johannes de Doper. Om de vieringen toch muzikaal op te luisteren is er een klein gelegenheidskoortje samengesteld. Petra is gevraagd in dit groepje de sopraanpartij voor haar rekening te nemen.

‘Ik ben trouwens ook lid van de Effatagroep die vieringen met een oecumenisch karakter organiseert. Eigenlijk ben ik altijd bezig met de kerk, ook omdat Gerrit actief is in de parochie. Het gaat er elke dag wel over hier in huis, haha!’ (Gerrit roept wat uit de keuken, maar ik kan hem niet verstaan.) Petra filosofeert nog wat door. ‘Het samenwerken van de verschillende geloofsgemeenschappen is heel belangrijk. Kijk eens wat verder dan je eigen geloofsgemeenschap, ga ook eens naar een andere kerk! De parochiële pelgrimstocht die ik samen met Gerrit had georganiseerd maar die vanwege de coronacrisis niet kon doorgaan, had als doel om met parochianen uit alle geloofsgemeenschappen de 14 parochiekerken aan te doen. Verbinding leggen tussen al die gemeenschappen dus. Hopelijk krijgen we volgend jaar een herkansing.’

Het moge duidelijk zijn: Petra is een bevoegen vrijwilliger met liefde voor de kerk, iemand die de orthodoxie van haar jeugd achter zich heeft gelaten. Voordat ik vertrek lopen we samen met Gerrit nog even langs hun verschillende verzamelingen. Laurel & Hardy, kerstgroepen en mechanische rekenmachines (‘Johannes Kepler was er eerder mee dan Blaise Pascal,’ zegt Gerrit.) Haha, Ik kom bijna niet weg!

Hans Limbeek

Kistorgel voor onze parochie

Op zaterdagmiddag 5 september jl. vond in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen de officiële overdracht plaats van het kistorgel van Theo Koele aan onze parochie. Het orgel werd al een tijdje gehoord van Theo Koele uit Hoog-Keppel, de bouwer van het orgel. Misschien heeft u het orgel al eens gezien tijdens de live-streaming van een viering in de H. Johannes de Doperkerk. Ook tijdens de inmiddels beperkte openstelling van de Zutphense kerk is het kistorgel wekelijks te beluisteren (geweest). Juist nu – tijdens de coronapandemie met z'n protocollaire beperkingen – is het kistorgel bij uitstek geschikt de vieringen muzikaal te ondersteunen: het orgel is eenvoudig te verplaatsen en goed te combineren met de zang van enkele cantors.



de parochiële koren elkaar beter kennen en wordt de samenwerking op muzikaal gebied tussen de verschillende geloofsgemeenschappen versterkt. Daarnaast wordt er naar gestreefd de kerk in Zutphen te promoten als concertlocatie voor koorconcerten, waarbij het kistorgel als continuo-instrument kan worden aangeboden. Die functie kan het orgel ook op andere locaties hebben als een geloofsgemeenschap in de eigen kerk een koorconcert zou willen organiseren.

Om de overdracht van het orgel op zaterdag 5 september luister bij te zetten, was er in het eucharistisch centrum een concert waarin alle facetten van het orgel de revue passeerden. Het orgel was te beluisteren

als koorbegeleidingsinstrument, als continuo-instrument in een vioolsonate en als solistisch instrument bij orgelspel. Te horen waren achtereenvolgens Psalm



Omdat het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, het orgel een prachtige klank heeft en eventueel eenvoudig met een personenauto naar een andere parochiekerk te vervoeren is, heeft het parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen in overleg met de organist en kerkmusicus Joop van Goozen, besloten dit kistorgel aan te kopen. Het orgel kan ook worden ingezet bij parochiebrede koorprojecten. Zo kan het orgel dienst doen als begeleidingsinstrument in projecten waarbij verschillende koren in onze parochie samen de zang in een viering verzorgen. Op deze manier leren



150 (Jan Valkestijn), Sonate ducedima voor viool en b.c. (Biagio Marini), twee liederen van Jan Raas op tekst van Henk Jongerius, Onder een linde groen (Jan Pietersz. Sweelinck), Tantum ergo (Anton Bruckner) en enkele stukken uit werk van Johann Sebastian Bach. Aan het concert werkten mee de koorleden Petra Hulman, Sineke Oegema, Freek Verheijen en Joop van Goozen (tevens organist) en violist Hans Rijkmans.



We kijken terug op een bijzonder en kwalitatief uitstekend concert met een mooi en veelzijdig programma. Laat het verdiende applaus van de aanwezigen na afloop van het concert het startsein zijn tot een grotere muzikale verbondenheid in onze parochie. Niet voor niets waren de organisten en dirigenten van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie uitgenodigd om het mooie orgel te beluisteren en te bekijken en alvast kennis te maken met de vele mogelijkheden die het orgel biedt. Meer informatie over het kistorgel is te vinden op www.kistorgeltheochoele.nl.

Huib Winkeler



Verhalen in de woestijn in ander perspectief

Cursus over verhalen uit het boek Numeri en moderne kunst 2020-2021

Na de Uittocht (Exodus) maakt het Joodse volk een lange tocht door de woestijn. De woestijn is kaal en schraal, afzien en onderweg jezelf tegenkomen. Als metafoor roept woestijn ook geestelijke woestenij en leegte op. De barre tocht door de woestijn kan een tijd worden van loutering, een leerproces om te ontdekken wat doodlopende wegen zijn en wat toekomst heeft, om te kiezen tussen goed en kwaad, tussen echt en onecht.

We lezen enkele markante verhalen uit het boek Numeri over de betekenis van de volkstelling; ontbering, onvrede en trammelant onderweg: op wie rust de geest? Wie heeft het voor het zeggen? Hoe omgaan met een besmettelijke zieke in het kamp? Verkenning van het nieuwe land en verdeelde reacties daarop..., verhalen vol weerbarstigheid, hoop en leven.

Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaagse kunstwerk, dat eigen zeggingskracht heeft. De kunst is associatief gekozen bij de verhalen.

Vanuit je eigen raamwerk (of referentiekader) kijk je naar een verbeelding, die jouw verleden en heden, verre en nabije wereld anders laat zien. Als kijker, lezer, leerling gaat het ook altijd over jezelf. De oude verhalen zijn hoogst actueel. De werkwijze is zowel informatief als interactief.

Praktische zaken

Rekening houdend met de beperkende maatregelen vanwege de corona zullen er 6 á 8 mensen kunnen deelnemen. Bij meerdere aanmeldingen kunnen er 2 groepen geformeerd worden en kan in overleg de cursus overdag of 's avonds gegeven worden.

De cursus wordt gegeven door pastoraal werker Marga Engelage. **Data:** 17 november, 15 december, en in 2021: 12 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april

Aanmelden (voorkeur voor ochtend of avond aangeven) bij m.engelage@12apostelen.nl

In overleg kan er gekeken worden, als er meerdere mensen uit 1 locatie zijn of er een mogelijkheid is om de cursus in de eigen locatie te geven.

Kosten voor de gehele cursus: €20,00

Voor **informatie** kunt u terecht bij Marga Engelage Opgave **vóór 15 oktober**.



Lee Miller,
Portrait of Space,
Siwa, Egypt 1937

Afscheid Jaap van Kranenburg

Op vrijdag 11 september kreeg Jaap van Kranenburg bij zijn afscheid van de parochie HH. Twaalf Apostelen een grote versierde doos overhandigd van Ineke Peterse (secretaris parochiebestuur) en Petra Hulman (communicatie). Tot zijn grote verbazing zaten daarin meer dan 200 kaarten en brieven van parochianen, die Jaap dankten en het beste voor de toekomst wensten.



Op de besloten, feestelijke bijeenkomst dankte pastoor Harry Scheve Jaap voor de prettige samenwerking en vooral voor de wijze waarop hij de pastoor in de parochie met veertien geloofsgemeenschappen wegwijds had gemaakt. Ook memoreerde hij de vele initiatieven van Jaap om in onze geloofsgemeenschappen de geloofsbeleving vitaal te houden. Harry: "Tot zijn laatste werkdag heeft Jaap zich voor mij en mijn collega's ingezet als luisterend oor en meedenker bij de vele activiteiten en processen die nog steeds gaande zijn." De pastoor stipte ook het grote gevoel voor humor van Jaap aan.

Wil Matti dankte Jaap eveneens voor de fijne samenwerking. De rol van Jaap binnen de parochie noemde Wil als die van een goede herder. Evenals de pastoor wenste Wil Jaap het allerbeste voor de komende jaren. Ineke Peterse en Magda van Ommen (secretariaat) overhandigden Jaap het gezamenlijke cadeau van de genodigden. Paul Seesing (voorzitter parochiebestuur) dankte Jaap voor al zijn werk en toewijding. Hij hoopte dat Jaap de komende jaren van de vrijgekomen tijd mag genieten en bracht op Jaap een toost uit. Jaap dankte de aanwezigen voor hun komst en de sprekers voor hun lovende woorden. "Met gemengde gevoelens, maar in grote dankbaarheid, neem ik afscheid van deze parochie. Ik kan terugkijken op fantastische jaren en daarvoor dank ik u allen." Jaap concludeerde dat hij met de enorme hoeveelheid ontvangen post de komende tijd nog veel te doen heeft!
Huub Winkeler

Pastoor Scheve naar de Gelderse Bedevaart

Maria van Renkum wordt vaak bezongen als de 'Koningin van Gelderland'. Zo wordt er al verschillende jaren een Gelderse bedevaart in Renkum gehouden. Deze bedevaart is in het bijzonder gericht op de bewoners van Gelderland en wordt georganiseerd door de Gebedskring van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Op zondag 18 oktober a.s. zal pastoor Harry Scheve zijn medewerking verlenen aan de bedevaart. We houden u op de hoogte via onze website www.12apostelen.nl. Meer informatie over het bedevaartsoord vindt u op <https://mariavanrenkum.nl/bedevaartsoord/>



Edith Stein levend aan de hand van God

Een bijdrage uit de geloofsgemeenschap Emmanuel/H. Johannes de Doper te Zutphen.

Een terugkerend thema in de werken van Edith Stein (1891 Breslau – 942 Auschwitz) is te leven aan de uitgestrekte hand van God, als het meest essentiële facet van het menszijn. Als Edith 14 jaar is, in haar puberteit, onderbreekt zij, tegen de wens van haar familie, haar gymnasiumstudie om haar oudere zus Ilse in Hamburg te helpen met de huishouding. Daar ontmoet zij de driejarige Ruth Kantorowicz, een verlegen meisje waar Edith voor zorgt. Na tien maanden keert Edith terug naar Breslau om haar gymnasiumopleiding te hervatten en kan zij door haar hoge intelligentie de achterstand inlopen.



Dertig jaar later, in 1934, wordt Ruth gedoopt en zoekt contact met Edith. Edith schrijft haar: *“Nun zu Ihren Fragen. Vor allem möchte ich Ihnen sagen: legen Sie alle Zukunftssorgen vertrauensvoll in Gottes Hand und lassen Sie sich von Ihm ganz wie ein Kind leiten. Dann sind Sie sicher, daß Sie den Weg nicht verfehlen können”,* (ESGA 3, Briefe 341, 1934).

Wat je vragen betreft, zou ik zeggen: leg al je zorgen vol vertrouwen in de handen van God, en laat je door Hem helemaal leiden als een kind. Dan ben je zeker, dat Hij jou de juiste weg zal tonen.

In verschillende van haar werken wijst zij op een voortdurend gericht zijn op God, in volledig vertrouwen de uitgestrekte hand van God te blijven vasthouden, en als enkel een instrument van God te zijn, als weg tot navolging van Christus.

Wir wissen nicht, was weiter aus uns werden soll, vor uns scheint ein Abgrund zu gähnen und das Leben reißt uns unerbittlich hinein, denn es geht vorwärts und duldet keinen Schritt zurück; aber indem wir zu stürzen meinen, fühlen wir uns in Gottes Hand,

die uns trägt und nicht fallen läßt... Und die Zuversicht, daß dieser Sinn ein Heilssinn ist, daß alles, auch das Schwerste, letzten Endes doch unserem Heil dient, und ferner, daß dieses höchste Wesen sich unser noch erbarmt, wenn die Menschen uns aufgeben... (ESGA 8, Einführung in die Philosophie)
We weten niet wat verder uit ons zal worden, voor ons gaapt een afgrond, waar het leven ons onverbiddelijk intrekt want het gaat verder en er is geen weg terug, maar terwijl wij menen te vallen, voelen wij ons in Gods hand, die ons draagt en niet laat vallen... Het vertrouwen dat ook het ergste, uiteindelijk toch bijdraagt tot ons heil en dat dit hoogste Wezen zich over ons ontfermt wanneer de mensen ons opgegeven hebben...

In 1938 wordt Edith op verzoek van het klooster in Keulen, overgeplaatst naar het karmelklooster in Echt in Nederland. De Nederlandse bisschoppen laten op 26 juli 1942 een herderlijke brief voorlezen,

waarin zij zich opstellen aan de zijde van de Joodse medeburgers. Als reactie worden alle katholiek geworden Joden afgevoerd naar het vernietigingskamp. Dr. Ruth Kantorowicz verbleef in het klooster van de Ursulinen te Venlo en ontmoet Edith weer in kamp Westerbork. Edith schrijft aan de priorin van het klooster te Echt: *“Ik kan tot dusver heerlijk bidden”* en noemt Ruth als een van degenen die haar gezelschap houden. Edith zelf is volgens ooggetuigen een lichtend voorbeeld, *“ging rond onder de vrouwen, troostend, helpend, geruststellend als een engel”*. Nog andere getuigen tijdens het transport verklaren dat Edith speciale aandacht heeft voor de kinderen en hun moeders.

Op 9 augustus is het transport aangekomen in Auschwitz en zijn Edith en haar metgezellen omgekomen in de gaskamer, waar de weg van het geloof haar geleid heeft. In 1998 is zij te Rome heilig verklaard, en in 1999 co-patrones van Europa.



Mariakapel Zutphen

De Mariakapel in Zutphen is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

De ingang is aan de Lievevrouwestraat. Vanuit de kapel heeft u zicht op het mooie Maria-altaar in de kerk.

In de Mariakapel is een Mariaraam. Op pagina 32 staat een beschrijving van dit Mariaraam.

Aanbidding H. Sacrament

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur.



Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, elke woensdag om 10.15 uur.

Drempt: H. Willibrordkerk, woensdag 14-21-28 oktober, 19.00 uur.

Joppe: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, elke dinsdag om 19.00 uur.

Hengelo: Willibrordhuus, elke dinsdag in oktober om 19.00 uur

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, elke 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur.

Lochem: H. Josephkerk, elke 1e donderdag van de maand, 10.00uur.

Doopvieringen

Vanaf 1 oktober 2020 zal er weer gedoopt worden. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen opgesteld door het RIVM en de Nederlands Bisschoppen. Vanwege deze maatregelen komt de gezamenlijke doopvoorbereiding te vervallen. Er zal alleen een individuele doopvoorbereiding met de doopheer zijn.

U kunt uw kind per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Vieringen in verzorgingshuizen

Tot nadere berichten zullen er geen vieringen zijn in het **Andriessenhuis** in Borculo, **De Bleijke** in Hengelo en de **IJsselflat** in Zutphen.

Vieren in coronatijd

Vanaf 1 juli mogen we weer samen vieren in de kerk. Er is een nieuw vieringenrooster gemaakt en het bezoeken van onze kerken komt weer langzaam op gang. Of u zich voor de viering in een bepaalde geloofsgemeenschap moet aanmelden kunt u lezen op de homepage van onze website.

U wordt verzocht niet naar de kerk te komen bij één of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur:

- Hoesten
 - Neusverkoudheid
 - Koorts van 38 °C of hoger
 - Benauwdheidsklachten
 - Verlies van reuk of smaak
- of indien u een huisgenoot heeft met corona of herstellende van corona.

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen? Via kerkdienstgemist kunt u de viering bekijken of beluisteren.

Vieren via internet

U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.



Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

parochie HH. Twaalf Apostelen

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen? Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
04 okt.	Jes. 5,1-7	Fil. 4,6-9	Mt. 21,33-43
11 okt.	Jes. 25,6-10a	Fil. 4,12-14.19-20	Mt. 22,1-14
18 okt.	Jes. 45,1,4-6	1 Tess. 1,1-5b	Mt. 22,15-21
25 okt.	Ex. 22,20-26	1 Tess. 1,5c-10	Mt. 22,34-40
01 nov.	Apok. 7,2-4.9-14	1 Joh. 3,1-3	Mt. 5,1-12a
02 nov.	Job 19,1.23-27a	Rom. 14,7-9.10b-12	Joh. 17,24-26
08 nov.	Wijsh. 6,12-16	1 Tess. 4,13-18	Mt. 25,1-13
15 nov.	Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31	1 Tess. 5,1-6	Mt. 25,14-30
22 nov.	Ex. 34,11-12.15-17	1 Kor. 15,20-26.28	Mt. 25,31-46
29 nov.	Jes. 63,16b-17.19b;64,3b-8	1 Kor. 1,3-9	Mc. 13,33-37

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 03/10							
zo 04/10 27e zo. Wereld- missiedag kinderen	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur Samen in Woord en Gebed werkgroep	10.00 uur Familieviering werkgroep	10.00 EHC voor kinderen uit Borculo en Ruurlo H. Scheve	geen viering	10.00 uur Gebedsviering T. ten Bruin
za 10/10	17.00 uur Effata Viering						19.00 uur Gebedsviering A. Bos
zo 11/10 28e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	9.30 uur Gebedsviering werkgroep	10.00 uur Gebedsviering werkgroep	
wo 14/10	19.00 uur Vesper b.g.v. 30 jaar Getijdenkoor						
za 17/10							
zo 18/10 29e zo. Wereld- missiedag	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur Gebedsviering werkgroep	9.30 uur Gebedsviering M. Egelage	geen viering	10.00 uur Gebedsviering werkgroep
za 24/10							
zo 25/10 30e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		geen viering	Witte Kerk 10.00 ONLINE Oec.viering L. van de Kam	9.30 uur Samenkomst	10.00 uur Eucharistie H. Scheve G. Oude Groen	10.00 uur Gebedsviering M. te Morsche
wo 28/10	19.00 uur Mariaviering M. Engelage						
za 31/10							
zo 01/11 Allerheiligen	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur Samen in Woord en Gebed werkgroep	10.00 uur Gebedsviering werkgroep	9.30 uur Gebedsviering T. ten Bruin		
ma 02/11 Allerzielen	19.00 uur Allerzielen L. van de Kam	Oude Kerk 19.00 uur Allerzielen A. Bos	19.00 uur Allerzielen H. Scheve	19.00 uur Allezielen werkgroep	19.00 uur Allerzielen werkgroep	19.00 uur Allerzielen werkgroep	19.00 uur Allerzielen werkgroep
za 07/11 H. Willibrord					18.30 uur Eucharistie H. Scheve		
zo 08/11 32e zo. Willibrord- zondag	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		geen viering	10.00 uur Gebedsviering G. Spekink
za 14/11	17.00 uur Effata Viering					19.00 uur Gebedsviering T. ten Bruin	
zo 15/11 33e zo. Werelddag van de armen	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur Gebedsviering werkgroep	9.30 uur Gebedsviering werkgroep		10.00 uur Gebedsviering werkgroep
za 21/11							19.00 uur Ceciliafeest H. Scheve
zo 22/11 Christus Koning	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		geen viering	10.00 uur Familieviering werkgroep	9.30 uur Gebedsviering A. Bos	geen viering	
za 28/11						19.00 uur Gebedsviering werkgroep	
zo 29/11 1e zondag Advent	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur Gebedsviering werkgroep	10.00 uur Gebedsviering MOVwerkgroep	9.30 uur Samenkomst		10.00 uur Gebedsviering werkgroep

LEGENDA: Euch.: Eucharistieviering WD: Woorddienst EHC: Eerste H. Communieviering
WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
						17,00 uur Gebedsviering werkgroep	za 03/10
9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur Gebedsviering werkgroep		wo. 7 okt. 19.00 uur Marialof A. Bos	geen viering	geen viering		zo 04/10 27e zo. Wereld- missiedag kinderen
						17.00 uur Eucharistie H. Scheve	za 10/10
geen viering	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur Gebedsviering A. Bos	geen viering	geen viering		zo 11/10 28e zondag door het jaar
							wo 14/10
					19.00 uur Gebedsviering M. Engelage		za 17/10
9.30 uur Gebedsviering T. ten Bruin	10.00 uur Gebedsviering werkgroep	di. 20 okt. 19.00 uur Eucharistie H. Scheve	geen viering	9.30 uur Gebedsviering werkgroep		10.00 uur Gebedsviering werkgroep	zo 18/10 29e zo. Wereld- missiedag
						17.00 uur Gebedsviering G. Oude Groen	za 24/10
geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		Voor Drempt St. Joriskerk 10.00 Oec.viering A. Bos	geen viering	ma. 26 okt. 19.00 Mariaviering werkgroep		zo 25/10 30e zondag door het jaar
							wo 28/10
				19.00 uur Allerzielen T. ten Bruin	19.00 uur Allerzielen J. Baneke		za 31/10
9.30 uur Gebedsviering werkgroep	10.00 uur Gebedsviering werkgroep						zo 01/11 Allerheiligen
19.00 uur Allerzielen G. Spekkink		19.00 uur Allerzielen werkgroep	19.00 uur Allerzielen W. Matti			19.00 uur Allerzielen F. Zandbelt	ma 02/11 Allerzielen
						17.00 uur Gebedsviering werkgroep	za 07/11 H. Willibrord
geen viering	10.00 uur Allerzielen H. Scheve		geen viering	geen viering	geen viering		zo 08/11 32e zo. Willibrord- zondag
							za 14/11
9.30 uur Gebedsviering werkgroep	10.00 uur Gebedsviering werkgroep	di. 17 nov. 19.00 uur Gebedsviering M. Engelage	geen viering	geen viering	Prot.Kerk 10.00 uur Oec.viering G. Oude Groen	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	zo 15/11 33e zo. Werelddag van de armen
				19.00 uur Ceciliafeest A. Bos		17.00 uur Gebedsviering M. Engelage	za 21/11
geen viering	10.00 uur Ceciliafeest F. Zandbelt		10.00 uur Ceciliafeest M. Engelage		9.30 uur Ceciliafeest H. Scheve		zo 22/11 Christus Koning
							za 28/11
9.30 uur Ceciliafeest H. Scheve	10.00 uur Gebedsviering MOVwerkgroep		geen viering	geen viering	geen viering	geen viering	zo 29/11 1e zondag Advent

Knip knutsel

Marjet de Jong doet je voor hoe je een groep mensen maakt die met elkaar verbonden zijn.

Eerst lijkt het iemand die alleen is, dan worden het er twee, dan vier, dan...

Nodig: papier, potlood, schaar.

Doen: Neem een strook papier van ongeveer 12 bij 42 cm. Plak bijvoorbeeld twee A-4'tjes aan elkaar en knip er een strook af. Elk formaat is goed in die verhouding (hoogte x 3,5 is lengte) bijv. 15 bij 52.

- Vouw strook dubbel, nog een keer dubbel en nog een keer dubbel. Je hebt dan 8 delen van ongeveer 5 x 12 cm. Maak open, vouw nogmaals een beetje willekeuriger op (sommige vouwen andersom), en druk de vouwen goed aan tot een plat pakketje.

Teken op het voorste vlak een poppetje zoals op het voorbeeld. Let op: het hoofd is geen 'bal' maar een smallere vorm (1 cm breed en 1,5 cm hoog). De schouderbreedte is hier ca. 3 cm. De armen eindigen halverwege de papierhoogte en blijven daar vastzitten (!). De benen lopen breder uit tot voeten die links en rechts aflopen (vast blijven zitten!) - anders kunnen ze straks niet staan. De voeten niet te iel maken. Teken de onderrand ietwat hol.

- Knip eerst de holle lijn onderaan af. Knip dan het bovendee: vanaf de zijkant langs arm, schouder, hoofd, schouder, arm. De 'handen' blijven vastzitten. Dan de zijdelen. Knip handig eerst langs onderkant arm naar de oksel en dan langs voet-been naar zelfde oksel. Nu is hij los. De teen vast laten zitten (!). Onderkant: knip de punt tussen de benen uit, zodat de benen ontstaan.



Speel! Speel met je knipsel: laat hem in zijn eentje staan (nog opgevouwen), of met zijn tweeën (een uitgeklappt).

- Klap uit tot een groep van vier, of een groep van acht. Ze staan hier zonder (plakband)hulp!

Tip: Maak meer groepen, bouw een feestje!

Supercreativ: Maak er gezichtjes op en kleurtjes en kleurtjes. Ja, de met stift gekleurde op deze foto zijn dezelfde als de witte!
- Maak een mini-versie of een maxi-versie.



Alleen samen

Een geloofsversje van Marjet de Jong

Soms moet je alléén zijn, gordijn voor de ramen.
Niet dat er iets is om je erg voor te schamen,
maar éven geen kijkers, geen prikkels, geen licht,
alleen met jezelf voor Gods aangezicht.

Dan stel je je open voor wat kán gebeuren,
in stilte die huist achter bonzende deuren,
een schijnsel, een adem, de spoor van een stem
een woord dat blijft hangen. Daar heb je Hem.

Je hebt elkaar nodig, je hoort ook sámen
als mensen met lichamen, zintuigen, namen.
De een roept de ander, we ademen elkaar:
want ik maak jou levendig, jij maakt mij waar.
Als jij er niet bent, begin ik te verschralen
te piekeren en in mezelf te verdwalen.
Maar doe ik dan zélf de deur van het slot,
is er vriendschap en liefde, daar is God.



www.geloventhuis.nl

Kaarsje aansteken

We steken een kaarsje aan voor....
Ook als het lichtje hier uitgaat,
in ons hart blijft het aan.

Lieve God,
Soms vind ik het fijn om samen te zijn.
samen met
(laat kind opnoemen wat hij graag samen
doet met ouders, met opa en oma, met
vriendjes etc.)
Vandaag vond ik fijn:
(geef voorbeeld van vandaag)

Maar soms is het heel fijn alleen
.....
(laat kind voorbeelden geven).
Vandaag vond ik fijn:
(geef voorbeeld van vandaag)

Wilt U me helpen om goed te merken:
nú is het fijner samen,
nú is het fijn om alleen te zijn.
Amen



Eerste H. Communie voor de kinderen uit Borculo en Ruurlo

Voordat de coronapandemie uitbrak waren de kinderen uit Borculo en Ruurlo zich al aan het voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Zondag 19 april zou voor deze kinderen de grote dag van het Communiefeest zijn in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk te Borculo. Dat ging dus niet door.

Nu het vieren in de kerk weer kan, rekening houdend met de protocollen van het Bisdom en de voorschriften van het RIVM, is het Communiefeest vastgesteld op zondag 4 oktober, om 10.00 uur. De kerken in Borculo en Ruurlo zijn te klein om iedereen op anderhalve meter welkom te heten. Vandaar dat er is uitgeweken naar de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 in Vorden.

We wensen Denis, Dilon, Isa, Karinka, Lucas en Sterre een mooi Communiefeest toe.

Alleen

Een voorleesverhaal



Pad ging naar het huis van Kikker.
Hij zag een briefje op de deur.
Daarop stond:
"Beste Pad, ik ben niet thuis.
Ik ben weggegaan.
Ik wil alleen zijn."
"Alleen?" zei Pad.
"Ik ben toch zijn beste vriend.
Waarom wil hij dan alleen zijn?"

Pad keek door de ramen.
Hij keek in de tuin.
Nergens zag hij Kikker.
Pad ging naar het bos.
Kikker was er niet.

Hij ging naar de wei.
Kikker was er niet.
Pad ging naar de rivier.
Daar was Kikker.
Hij zat helemaal alleen
op een eilandje.....

Ben je benieuwd hoe het verder gaat? Lees het op:
<https://www.geloventhuis.nl/2020/alleen-en-samen/vertellen/alleen.html>



Spelen, alleen of samen

Als je alleen bent kun je kleuren, tekenen, schilderen, lezen, de hond knuffelen, computerspelletje spelen, met lego spelen, een treinrails bouwen enz.



Maar als je samen bent dan worden heel veel dingen gezelliger en ook leuker om te doen.

- samen een kleurplaat kleuren en overleggen over de kleuren
- allebei een tekening of schilderij maken over hetzelfde onderwerp
- je laten voorlezen
- samen de hond uitlaten en met hem/haar spelen
- computerspelletjes met zijn tweeën doen
- allerlei fantatiespelen met verkleedspullen
- piraatje spelen,
- vader-en-moedertje spelen
- toneelstukjes bedenken en uitvoeren
- leren jongleren, op een grote bal lopen, acrobatiek.
- samen een stad bouwen van lego of playmobiel
- alle gezelschapspelletjes: ze zijn voor twee of meer spelers
- je oma of opa vragen of ze jou/jullie een (nieuw) kaartspel leren, zoals toepen, pesten, hartenjagen of misschien zelfs klaverjassen!



Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.

Rekeningnr.: NL76INGB0000887463

t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel

Redactie: sepellemans@hotmail.com

Locatieraad Bert Luttmer, vz; Herman Veldscholten, pm, 06-49683822; Jordy Vicente, 0575-571527; Nico Kok, 528009.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364; Marjet Lueks, Marijke Wermers, Marcel Wermers.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Allerzielen 2020

De vrijwilligers zetten zich elke maandagmorgen vol liefde in om onze mooie oude bijzondere begraafplaats aan de Warnsveldseweg zo mooi en zo netjes mogelijk te houden. Schoffelen, grasmaaien, blad harken, takken snoeien, een oud grafmonument weghalen, kortom de werkzaamheden zijn heel divers. Zo ook voor Allerzielen. Met ongeveer 200 tuinfakkels proberen wij zoveel mogelijk graven te verlichten. Ook dit jaar weer proberen wij op deze wijze onze doden die hier, maar ook elders begraven zijn, te herdenken. U zult begrijpen dat er helaas door corona geen moment van overweging kan plaatsvinden.

Maar u bent allen, uiteraard op gepaste afstand, van harte welkom. Vanaf 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur zullen de fakkels branden en natuurlijk zal ook het grote verlichte kruis weer zijn licht doen schijnen. Natuurlijk bent u volop in de gelegenheid om ook zelf een kaarsje aan te steken. Mocht u ons mooie werk willen steunen, hetzij doordat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, dan wel door die avond een kleine bijdrage te doen kunt u ons daarop van harte aanspreken. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten op deze Allerzielenavond op maandag 2 november.

Namens de vrijwilligers, Joop Jansen

KBO

Het is voor ons, maar zeker ook voor u, een bijzonder vervelende tijd. We kunnen niet alles doen wat we graag willen. We moeten extra op onze gezondheid letten, allerlei voorzorgsmaatregelen in acht nemen, we zijn beperkt in onze bewegingsvrijheid, enzovoort. De coronapandemie heeft ons behoorlijk (of is het onbehoorlijk?) in haar greep. Onze dinsdagmiddag activiteiten konden geen doorgang vinden door de beperkende

coronamaatregelen. Wij willen echter proberen in oktober weer voorzichtig te beginnen met inloop, elkaar ontmoeten en bij te praten. Hierover ontvangt u nog nader bericht, want alles kan zo weer veranderen. Ook is het zeer vervelend dat we in de toekomst niet meer terecht kunnen in de recreatiezaal van St. Elisabeth. De beheerder van deze zaal heeft bepaald dat de ruimte er moet zijn voor iedereen. Wij vinden dat onze middagen daardoor ernstig verstoord kunnen/zullen worden. We zijn daarom naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe ontmoetingsplek waar we ongestoord met elkaar kunnen vertoeven. We zijn uitgekomen bij de kantine van voetbalvereniging Be Quick, Laan naar Eme in Zutphen (tegenover het zwembad De IJsselslag). We hebben daarbij vooral gelet op de financiële haalbaarheid, de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. We houden u op de hoogte van de komende ontwikkelingen.

Bestuur KBO Zutphen-Warnsveld.

Secretariaat C. Weerkamp

Weerdslog 47, 7206 BS, Zutphen

Telefoon: 0575-522414

E-mail: info@kbozutphen-warnsveld.nl

Overledenen vanaf 16/9/2019

Johannes Wilhelmus Gijsbertus van Bussel, 31/10/1930 – 16/09/2019, 88 jaar

Maria Johanna Evers, 22/05/1932 – 11/10/2019, 87 jaar

Hendrica Petronella Johanna

Maria Jens-van Rulo, 27/12/1957 – 11/10/2019, 61 jaar

Michael Stephanus Macrander,

03/07/1958 – 13/11/2019, 61 jaar

Berendia Hermanna Maria Buiting-

Wiggers, 04/10/1922 – 15/11/2019, 97 jaar

Gerardus Wilhelmus Rijsemus,

30/09/1925 – 07/12/2019, 94 jaar

Maria Rovers, 23/03/1936 –

19/12/2019, 83 jaar

Henrica Maria Antonia van Midden-Embers, 05/11/1938 – 07/01/2020, 81 jaar

Maria Alink-Littelink, 03/02/1953 – 17/01/2020, 66 jaar

Rika Aaltje Flora Klee-Runtulalo,

24/07/1937 – 10/02/2020, 82 jaar

Johanna Cathrina Bouman-Dijkstra,

19/04/1939 – 20/03/2020, 80 jaar

Cornelis Alexander de Jong,

12/09/1923 – 08/04/2020, 96 jaar

Carolus Cornelis Judocus Willemse,

21/04/1934 – 21/02/2020, 85 jaar

Anna Maria Sophia Joling-Elsbeek,

20/02/1928 – 28/06/2020, 92 jaar

Henrica Maria Jaspers Focks-Arkink,

04/08/1927 – 25/08/2020, 93 jaar

Allerzielen

Met Allerzielen gedenken we als geloofsgemeenschap, samen met de families, onze overleden medeparochianen. Helaas gaat ook de Allerzielenviering dit jaar anders dan anders. Gezien het beperkte aantal plaatsen in de St. Jan kunnen wij alleen genodigden toelaten. Dat zijn in eerste instantie de familieleden van de overledenen van het afgelopen jaar. Zij ontvangen hierover binnenkort een schrijven. Mochten er plaatsen overblijven dan kunnen andere parochianen zich aanmelden. Dit zal tijdig via de website bekend worden gemaakt. Parochianen die niet naar de kerk kunnen komen zijn uitgenodigd om via internet met ons mee te vieren en thuis een kaarsje op te steken.

Edith Stein

In het vorige nummer van *Onderweg* heeft u het levensverhaal van Edith Stein kunnen lezen. Op pagina 12 vindt u een vervolgartikel.

Effatavieringen

Op zaterdag 10 oktober en zaterdag 14 november om 17.00 uur is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur – 12.30 uur.

(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

8/10: ds. J. Boer; **15/10:** pastor mv. G.

Pols; **22/10:** dhr. R. de Boer; **29/10:**

mevr. N. Bilder; **5/11:** ds. I.M. Pijpers-

Hoogendoorn; **12/11:** mevr. R. Bekkers;

19/11: ds. R.W. Heins; **26/11:** ds. W.

Stolte.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
 Laurens Mul, penningmeester, 775404
 Johan Waanders, gebouwen, 562615
 Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

In Memoriam

Mevrouw Reuser-Boumans

Op maandag 20 juli is mevrouw Reuser-Boumans overleden. Zij woonde aan de Kruisenkstraat 72. Mevrouw Reuser mocht 98 jaar worden. Haar uitvaartviering en crematie heeft op maandag 27 juli plaatsgevonden.

Gerda Willemsen-Reukers

Zaterdag 22 augustus is op 83-jarige leeftijd overleden, mevrouw Gerda Willemsen-Reukers (Kruisenkstraat 40). Zij is op vrijdag 28 augustus begraven bij haar man op ons kerkhof.

Bets Hurenkamp-Pas

Vrijdag 4 september is mevrouw Bets Hurenkamp-Pas bijgezet in het urnengraf van haar man. Mevrouw Hurenkamp is overleden op 12 mei.

Andere inrichting

Omdat we afstand tot elkaar moeten bewaren, is de inrichting van het Andreashuis tijdelijk aangepast. De nieuwe inrichting is erop gericht dat de aanwezigen met elkaar gezellig en veilig koffie kunnen drinken. De locatieraad is druk aan het puzzelen om er achter te komen voor hoeveel mensen er dan in deze opstelling ruimte is. Wij hopen u in de volgende aflevering exactere informatie te geven.

Koffiedrinken

Heeft u het ook zo gemist? Het contact met elkaar? Daar gaan we wat aan doen. Binnenkort hopen we weer op woensdagochtend te starten met koffiedrinken in het Andreashuis, en wel vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te zien en te spreken. We houden wel fysiek afstand tot elkaar. En we spreken af dat wie ziek is, of denkt ziekteverschijnselen

te hebben niet komt. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Dit omwille van de eigen gezondheid, maar ook die van onze medemens.

We kunnen helaas nog geen vieringen organiseren. Zodra dit wel weer mogelijk is, zijn we er als de kippen bij om ook in Brummen weer te vieren. In deze fase beperken we ons vooralsnog tot koffiedrinken. Om het makkelijk te houden, houden we de tijden van de vieringen aan. Het koffiedrinken start dus om 09.30 uur. We vragen u om zeker niet eerder en liever ook niet veel later te komen. Om uiterlijk 10.30 uur is het koffiedrinken gedaan. Dan zorgen onze vrijwilligers dat de boel weer wordt opgeruimd en schoongemaakt.

De locatieraad dankt alle vrijwilligers die de opstart van het koffiedrinken mogelijk maken. We wensen iedereen een lekker bakkie, veel leut, goede gezondheid en vooral de zegen van Onze Lieve Heer.

Sjoerd van Geffen, voorzitter locatieraad.

Extra klus ochtend kerkhof

Een verschil van dag en nacht, zaterdagmorgen 1 augustus om 9.00 uur en dezelfde ochtend om 11.00 uur. Met de hulp van maar liefst 13 vrijwilligers werd er op deze ochtend praktisch al het onkruid weggeplukt en geschoffeld. En tussendoor ook nog koffie en veel water gedronken, want het was deze ochtend toch ook behoorlijk warm. Als dank kregen de vrijwilligers een bon voor een ijsje bij Jolink.

Alvast voor in de agenda: de najaars-klus-ochtend is op zaterdag 31 oktober; vanaf 9.00 uur is een ieder welkom!

Jolanda Jansen-Peters, beheerder en administrateur RK kerkhof Brummen

Een aardige attentie

Zoals u weet heeft groep 8 van de St. Pancratiusschool een aantal weken gebruik gemaakt van het Andreashuis. De leerlingen hebben daar in alle rust kunnen werken en ongestoord voorbereidingen kunnen treffen voor de traditionele eindmusical. Inmiddels is de vakantietijd aangebroken en is de ruimte in het Andreashuis van schoollokaal weer veranderd in onze ontmoetingsruimte. Als dank vonden wij op de kast een gevulde koekjestrommel met op de buitenkant een foto van de leerlingen en de tekst "Het zit d'rop! St. Pancratiusschool". In de trommel een kaartje: "1000x dank. Wij hebben het hier echt naar onze zin gehad. Fijn dat dit mogelijk was."



Nieuwsbrief Andreasklokken

De locatieraad heeft een nieuwsbrief in het leven geroepen. 'De Andreasklokken'. Deze nieuwsbrief wordt elke 14 dagen verstuurd via de mail. Mocht u de Andreasklokken willen ontvangen of wilt u iets delen, dan horen we dit heel graag. E-mailadres: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Nogmaals: redacteur en distributeur gezocht

Met veel plezier schrijf ik de stukjes voor de bladen *Onderweg* en de *Wegwijzer*. Maar na 15 jaar wordt het tijd om het stokje over te dragen en op zoek te gaan naar iemand met een frisse blik en pen. We zoeken iemand die het een uitdaging vindt om het wel en wee van de geloofsgemeenschap te vertalen naar artikelen voor de bladen en de website.

Ook zoeken we iemand die mijn distributiewerk van de *Onderweg* op zich wil nemen. Mocht u interesse hebben of meer willen weten, neem dan contact op met Jolanda Jansen-Peters, e-mail: onderweg-brummen@outlook.com, telefoon 0575-564814.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
 Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
 Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten

In de Heer is overleden:

Maria Elisabeth Scheepmaker-van Zal, weduwe van Johannes Anthonius Jozef Scheepmaker op de leeftijd van 94 jaar;

Elisabeth Liduina Brouwer-Alijk, weduwe van Harm Brouwer op de leeftijd van 85 jaar;

Johanna Maria Pothaar-Willemsen, weduwe van Pothaar op de leeftijd van 90 jaar;

Antonius Henricus van Langen, weduwnaar van Elisabeth Maria Cecillicia van Langen - Eijkelkamp op de leeftijd van 91 jaar.

Terugblik feest van de patrones O.L.V. Tenhemelopneming

We kunnen terugzien op een zonnige en feestelijke dag waarop pastor J. Baneke vooring in de eucharistieviering. Alles was tot in de puntjes verzorgd, waarbij rekening is gehouden met de coronamaatregelen zowel in de kerk als buiten in de tent waar men ook de mis kon volgen. U leest het volledige verslag op de site.

Filmpremière De trots van Joppe

Na de viering werd de schitterende film 'De trots van Joppe' getoond. De film is ter gelegenheid van het 150-jarig



jubileum gemaakt door Theo Marsman in samenwerking met Theo Heuvelink en Fons Rouwhorst. De film bevat historische beelden van toen en nu en mooie interviews van Jo Oosterwegel met prachtige parochianen die helaas zijn overleden.

Vrijwilligers echtpaar Marijke en Wim ten Velde ontvangen de paaskaars

In de tent werd de paaskaars overhandigd door Bertus Haarman aan het vrijwilligersechtpaar Wim en Marijke ten Velde. Germaine Wijnands sprak haar waardering en woord van dank uit namens de geloofsgemeenschap voor de vele vrije uren die zij samen hebben gegeven aan het kerkelijk leven in Joppe. Wim en Marijke dank jullie wel!



Gebedsviering en Aanbidding

Op initiatief van de werkgroep Samen in Woord en Gebed was er zondag 6 september een gebedsviering waarin het Allerheiligste werd uitgesteld. In de Monstrans - dat is een houder waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond - tonen we Jezus zelf. In het heilig Sacrament is Christus onder ons en mochten wij Hem in ons hart ontvangen. Het wordt de Geestelijke Communie genoemd. We hebben het gebed van de geestelijke communie gebeden en daarna

was er de Aanbidding waar ruimte was voor het persoonlijke gebed. Theo ten Bruin, emeritus-diaken ging voor in de viering en sprak tot slot de zegen uit. Het was een plechtige viering die erg werd gewaardeerd.

Vieringen

Tijdens de coronatijd zijn in Joppe voorlopig alleen woord- en gebedsvieringen op iedere 1e en 3e zondag van de maand om 10.00 uur.

Rozenkransgebed

In oktober, op dinsdagavond om 19.00 uur zal het rozenkransgebed gebeden worden. U bent welkom in de kerk of via de livestream met ons mee te bidden.

Uitnodiging om de vrijwilligersploeg van Joppe te komen versterken

Wie wil het Kerkhof beheren, eventueel in samenspraak met H. Brandjes, en de Tuinploeg aansturen en wie wil de penningmeester opvolgen? Opgaven aan de voorzitter van de locatieraad Joppe: Elsje August de Meijer, e-mail: elsje02@planet.nl of tel.nr. 0575-431401.

Allerzielen

Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van het rooster vanaf oktober tot december zullen wij u informeren hoe we met Allerzielen onze overleden zullen herdenken.

Meditatie op het Evangelie

Eens in de drie weken stuurt pater Auping een overweging naar aanleiding van de evangelietekst van de zondag. Een kopie ligt achter in de kerk en staat op onze site. We bevelen u het lezen van de meditatie van harte aan.

Korenbloem

(Centaurea montana)

'Toen bracht Jahwe God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren.' Gen.2,15, Laudato si





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Corona ontzuichtert, ontregelt en verbindt

Corona en het kerkelijk leven

Niet alleen de overheid, maar ook kerken hebben een verantwoordelijkheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De Nederlandse bisschoppen hebben het protocol KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER opgesteld voor gelovigen, bedienaren en gebouwen. Deze protocollen worden bijgesteld op grond van de ernst van de coronacrisis. Op 13 en 23 maart besluiten de Nederlandse bisschoppen om alle publieke liturgische vieringen t/m Pinksteren (12 mei) af te gelasten. Alleen online eucharistievieringen in Zutphen en Keijenburg kon men via internet volgen. Vanaf 15 maart tot en met juni hebben we de Mariakapel óók opengesteld op zaterdag en zondag van 10.00 - 16.00 uur. Buiten verwachting is hier veel gebruik van gemaakt. Bovendien hebben we de vlag gehesen van het Rode Kruis als teken van verbondenheid, hoop en troost in deze coronacrisis.

Wat betekende dit voor onze parochie c.q. onze geloofsgemeenschap

Op 2 juni is er een bijeenkomst in de kerk van Keijenburg van het pastoraal team en het parochiebestuur met één afgevaardigde uit elke locatie. Daar werd meegedeeld dat mogelijk per 1 juli weer vieringen kunnen worden gehouden in onze kerken volgens het protocol van de Nederlandse bisschoppen. Op 14 juni maken de bisschoppen bekend dat vieringen onder protocol met maximaal 30 personen weer is toegestaan en op 24 juni dat het aantal personen per 1 juli verruimd wordt tot 100 personen met inachtneming van de anderhalve meter regel en het gebruikelijke protocol. Verder werd er besloten om alleen eucharistievieringen te houden in Zutphen, Keijenburg en Lochem op basis

van de beschikbaarheid van de priester, de belastbaarheid van vrijwilligers en de grootte van de kerk. Ook is er besloten dat er voorlopig geen woord- en communievieringen meer mogen worden gehouden. Daarvoor in de plaats komen woord- en gebedsvieringen. Vervolgens werd de uitvoering van het protocol voor gebouwen en liturgie in de locaties besproken.



De Nederlandse Bisschoppenconferentie
Foto: rkkerk.nl

Opmerkelijk is dat pas na 2 juni veel commotie ontstond in de locaties over de bijeenkomst van 2 juni in Keijenburg. Waarom alleen eucharistievieringen in Zutphen (eucharistisch centrum), Keijenburg en Lochem? Waarom geen woord- en communievieringen meer, terwijl dat in sommige bisdommen wel kan?

Het parochiebestuur zat natuurlijk met het gegeven dat het aartsbisdom dit verboden had. Ieder bisdom draagt namelijk zijn eigen verantwoordelijkheid. De vrees is dan ook reëel dat de ontheffing voor het houden van woord- en communievieringen na zoveel jaren door het bisdom zal worden ingetrokken. Het is en blijft een kerk van mensen, maar in essentie gaat het om geloof, hoop en liefde in de harten van mensen te brengen. Bovendien was er een veel gehoorde opmerking: "Dan kunnen wij onze kerk wel sluiten." In de tweede bijeenkomst met het pastoraal team en het parochiebestuur op 18 juni in Vorden is in goed overleg de oude situatie weer aangenomen. Voorlopig geen woord-

communievieringen, maar woord- en gebedsvieringen.

Coronaproof maken van de kerk voor de vieringen

Het heeft heel wat energie en overleg gekost om de kerk coronaproof te krijgen. Dankzij de inzet van velen is dat prima gelukt. Geen rood-witte afzetlinten in onze kerk. De kerk is per definitie een heilige plaats die men moet koesteren en waardig moet behandelen. De organisatie omtrent de protocollen zoals aanmelden, desinfectie, registratie, zitplaats-vloerstickers (1,5 meter), routing en afzetting van banken met robijnrode koorden is goed verlopen. De eerste proefviering was de eerst-donderdag-van-de-maand-viering op 2 juli. Hoewel de aanloop hiernaar toe moeizaam is gegaan, verlopen de overige vieringen en uitvaarten volgens protocol goed mede dankzij onze kosters: Truus Rouweler, Gerrit te Vaarwerk en Goof Bus én andere vrijwilligers.

Tenslotte

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is een groot goed dat we op elkaar kunnen en mogen rekenen waardoor we niet alleen elkaar, maar vooral onze geloofsgemeenschap een grote dienst bewijzen. Dat is gemeenschapszin. Compliment! Voorlopig zijn we gebonden aan de 'corona-vieringen', maar het is verbluffend hoeveel kracht en creativiteit hiervan uitgaat. Zo bijzonder. De eucharistie- en de woord- en gebedsvieringen met enkele cantors van het Gemengd Koor (meerstemming) zijn een weldaad voor het gehoor en de ziel van de bezoeker. Ook de familievieringen met opnames van het koor Marinata zijn anders dan anders. Kortom de vieringen worden anders en bewuster beleefd. Natuurlijk willen we terug naar de gewone eucharistievieringen en de andere vieringen, die goed zijn voorbereid door leden van de werkgroepen in samenspraak met de koren en hun dirigenten, waarbij iedereen zich thuis kan voelen zowel tijdens als na de viering onder het genot van een kop koffie een praatje te maken. Even los van de waan van de dag op een neutrale, stille en ingetogen plek: de St. Josephkerk. Een kerk waar iedereen welkom is: jong en oud, arm of rijk ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Voor God is iedereen gelijk. Eenieder doet ertoe én draagt op deze wijze bij aan een betere wereld. Laten we van de nood een deugd maken. Moge de coronacrisis ons sterker maken.

Anton Schilderinck,
voorzitter locatieraad



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
 ggchristuskoningvorden@gmail.com
 Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
 Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
 NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
 Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Van de locatieraad en pastoraatgroep

De vieringen in onze kerk zijn weer gestart, maar wel in aangepaste vorm. Het was wel even puzzelen op welke wijze het coronaprotocol in onze kerk het beste kon worden uitgevoerd maar door de deskundige inbreng van één van onze pastoraatgroepleden is dit zonder veel problemen opgelost. De meeste aanwezigen hebben zich snel aan de nieuwe realiteit aangepast en het kerkbezoek neemt weer toe. Ook het koor Cantemus Domino heeft – weliswaar in een kleine samenstelling – de ondersteuning hervat, want ondanks mooie CD-muziek gaat er toch niets boven echte koorzang! Het koffiedrinken op het parkeerterrein na afloop van de viering wordt – met de 1,5 meter als uitgangspunt – voortgezet, zolang de weersomstandigheden dat toelaten.

De veranderde opstellingen en het afstand houden maken ook dat de

geluidswaergeving in de kerk verbeterd moet worden en inmiddels is hierover advies van een deskundige gevraagd. Een eerder geconstateerde waterleidingbreuk onder de sacristie viel pas op doordat het waterverbruik in korte termijn wel erg hoog opliep, terwijl er in het kerkgebouw zelf niets was te merken van lekkage. De waterleiding in dit deel is direct afgesloten. Inmiddels is de plaats van de breuk gevonden en de waterleiding weer gerepareerd.

Hoewel de startviering voor de hele parochie in onze kerk helaas niet kon doorgaan, is de oecumenische startviering in de Vordense Dorpskerk op 13 september wel doorgestaan. Ook de samenkomsten op de laatste zondag van de maand gaan weer door, maar wel met een gewijzigde opstelling in verband met onderling afstand houden. De samenkomsten in september, oktober en november hebben een onderlinge samenhang vanuit de thema's: Vieren, Leren en Dienen en worden geleid door

Henk van den Berg met medewerking van een aantal betrokken leden van onze geloofsgemeenschap.

In de afgelopen periode heeft pastoor Harry Scheve ons kerkhof aan de Eikenlaan, dat na een restauratie van de entree en een flinke schoonmaakbeurt een beter aanzien heeft gekregen, opnieuw zijn zegen gegeven in aanwezigheid van een beperkt aantal nauw betrokkenen.

Op zondag 11 oktober wordt een herdenkingsdienst georganiseerd voor onze parochianen die in dit jaar zijn overleden en waarvoor in onze kerk in verband met corona maar met een beperkt aantal aanwezigen een dienst kon worden gehouden. Speciaal de mensen die daar wel bij hadden willen zijn, maar geen toegang kon worden geboden, zijn gericht uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Omdat het wel eens druk kan worden is vooraf aanmelden verplicht! Enkele weken later – met Allerzielen – vinden nog twee bijeenkomsten plaats, de eerste op de R.K. begraafplaats aan de Eikenlaan in Kranenburg en aansluitend een viering in de Christus Koningkerk met medewerking van Cantemus Domino. Meer informatie vindt u op het inlegvel bij deze *Onderweg*. Er zijn dus genoeg activiteiten waaraan u kunt deelnemen en wij zien u graag weer in ons kerkgebouw!

*Namens locatieraad en pastoraatgroep,
 Ton Rutting,
 voorzitter locatieraad*

Informatieavond Israëlsreis 2021

Op dinsdag 29 september a.s. bent u van harte uitgenodigd voor een informatieavond voor een ieder uit Vorden en omgeving die belangstelling heeft voor een reis naar Israël. Deze reis staat gepland in de periode van 10 tot 19 maart 2021. Dit zij alles vanwege de coronacrisis gezegd onder het voorbehoud Deo Volente.

Het programma verschilt nogal van eerdere reizen die we vanuit de Achterhoek naar het Heilige Land maakten. Daarover zult u het nodige horen op deze en volgende toerusting-avonden. Maar allereerst dus de avond van 29 september, om 20.00 uur in De Voorde, Kerkstraat 15 te Vorden. Deze avond is ter informatie. Definitieve aanmelding is eerst daarna mogelijk. Voor nadere informatie kunt u mij bellen (telefoon 0575-553576) of mailen (e-mail: jankooljan@gmail.com).

Ds. Jan en Giselle Kool





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

10.00 uur tot 11.30 uur en het secretariaat is ook op woensdagochtend open. De koffie staat klaar!

Gebedsintenties

11 oktober

Overleden familie Sasse, Rudi Assen, Jan Schneider.

2 november

Overleden ouders Nieuwveld-van de Wurp, Jan Schneider.

Strooiveld

De Nederlandse uitvaartcultuur heeft door de eeuwen heen nogal wat veranderingen moeten ondergaan. In de geschiedenis waren begrafenissen heel lang de norm. Pas sinds het begin van deze eeuw worden er in ons land meer mensen gecremeerd dan begraven. Door al deze veranderingen, verandert ook de vraag van nabestaanden hoe te gedenken. Naast de mogelijkheid van een graf of een bijzetting in een graf, zijn er nog andere mogelijkheden voor de laatste rustplaats van je dierbaren. Na een crematie kan men de urn met as plaatsen in een urnengraf, een urnenmuur, of verstrooien. Na ruimte voor een urnengraf beschikt ons kerkhof sinds enige jaren over een urnenmuur. Daar is nu de derde optie bijgekomen.

Er is nu ook de mogelijkheid om de as te verstrooien op een aangelegd strooiveld.

Bij het plaatsen in het urnengraf, de urnenmuur of bij het verstrooien zijn uiteraard enkele regels die in acht gehouden dienen te worden. Onze kerkhofbeheerder kan u voorzien van alle informatie. Hiervoor kunt u terecht bij dhr. G. ten Bras, telefoon: 06-515 086 43.

Opgave Allerzielenviering

Op maandag 2 november is het Allerzielen. Zoals gebruikelijk is er dan een viering waarin we de overledenen herdenken. Voor de overledenen van dit jaar zal een kaars aangestoken worden en we zullen hen met naam noemen. Voor alle andere overledenen zal een gezamenlijke kaars worden aangestoken. In verband met het hanteren van de 1,5-meterregel is het aantal zitplaatsen beduidend minder dan anders. Dat betekent dat we het dit jaar iets anders zullen moeten organiseren.

De nabestaanden van overledenen die vanuit de kerk begraven zijn zullen een uitnodiging ontvangen om deze viering bij te wonen. Na opgave blijven er nog een aantal plaatsen over. Wilt u deze viering bijwonen, dan verzoeken wij u om dit bij het secretariaat of via een lijst achterin de kerk aan te geven. Dat kan tot 21 oktober. Zo voorkomen we dat het maximale aantal bezoekers wordt overschreden en u niet meer naar binnen kunt. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel.



Eerste Heilige Communie

De maand mei is normaal gesproken de maand dat kinderen de Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Dit jaar was de kerk gedwongen gesloten en kon dit feest geen doorgang vinden. De kinderen uit Borculo en Ruurlo en hun ouders hadden bijna het hele voorbereidingstraject al doorlopen en zich

verheugd op deze viering. Gelukkig mag er inmiddels weer gevierd worden en is besloten om de Eerste Heilige Communie op 4 oktober toch uit te reiken aan deze kinderen. Omdat de kerken van zowel Borculo als Ruurlo niet heel groot zijn en dit een dag is waarop het hele gezin, vaak met opa en oma, naar de kerk gaat, kan er niet voldoende afstand gehouden worden. Er zal daarom dit keer uitgeweken worden naar de kerk van Vorden. Bedankt Vorden, voor het beschikbaar stellen van jullie kerk! Alle kinderen een mooie viering toegewenst!

Oproep klusochtend

Elke woensdagochtend zijn er mensen in de tuin en op het kerkhof bezig met schoffelen, snoeien, harken en wat er nog meer op hun pad komt. Het is heel gezellig om dit met een paar mensen te doen. Wie wil helpen is van harte welkom. Mocht u niet in de tuin willen werken, maar wel andere klusjes willen doen, dan bent u ook meer dan welkom. De kerkdeuren staan 's woensdag open van





H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
 rkkerkruurlo@live.nl
 Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
 NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
 Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511;
 Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
 452652; Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Als de fundering maar goed is

De natuur is sterk. Tijdens de hittegolf van afgelopen zomer konden we bijna dagelijks berichten lezen over de lage grondwaterstand. De Achterhoek bleek in de top drie te staan. Maar ondanks dat bleken de heggen rond de kerk en het kerkhof zich daar niet zoveel van aan te trekken. Diepgewortelde beukenhagen en klimop waren weer toe aan een flinke snoeibeurt. Vandaar dat aan de oproep van Johan Gotink, om op 17 en 18 juli te helpen met snoeien flink gehoor gegeven werd. Wij zouden om 13.00 uur beginnen. Maar om de snoeivaardigheid op peil te houden waren twee enthousiastelingen alvast 's morgensvroeg begonnen. Met een groep van ongeveer tien mannen én vrouwen werden honderden meters heg aan zowel de binnen- als de buitenkant vakkundig gesnoeid. Om de bovenkant van de heg fatsoenlijk te snoeien was er een tractor met aanhanger geregeld. Heel inventief. 's Middags, tijdens de thee-koffiepauze, was er zelfs vlaai geregeld en aan het eind werd er gezellig, onder het genot van een drankje, na gekletst. Net zoals de wortels van de heggen, ondanks de droogte, zorgden voor flinke groei, bleek ook de fundering van de "groene vingers groep" meer dan stevig genoeg te

zijn om ook deze klus te klaren. Blijft de vraag: "Hoe goed is de fundering van onze geloofsgemeenschap?"

Afscheid Lilian Beeks-Vergroesen



Vanaf 1 januari 2014 tot 1 juli 2020 is Lilian de secretaris geweest van onze locatieraad/pastoraatgroep. Toen zij toentertijd gevraagd werd om zitting te nemen in de locatieraad en de functie van secretaris op te vullen, heeft zij dit met groot enthousiasme op zich genomen. Zeer accuraat was zij en snel met de notulen en actiepunten. Alle leden konden dan op tijd hun "huiswerk" maken. Lilian en haar man Rob zijn geen onbekenden binnen onze Willibrord Gemeenschap. Lilian en Rob zijn in 1985 getrouwd in ons mooie kerkje. De familie voelde zich betrokken met het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. Als er steun nodig was kon je op hen rekenen. Naast de taak van locatiesecretaris nam Lilian ook de administratie begraafplaatsen voor haar rekening. Dit alles was veel werk. Maar ook dit werd tot in de puntjes geregeld. De reden van het afscheid van Lilian is, dat zij en haar man Rob hadden besloten om vervroegd met pensioen te gaan en – nu ze beiden nog fit en kwiek zijn – een wereldreis

te maken met hun goed geoutilleerde Landrover. Het was de bedoeling om in september 2020 te vertrekken en Afrika te rondreizen. Maar in maart kwam het coronavirus. Wereldwijd kwamen landen in de gevarenzone en Rob en Lilian zagen hun wereldreis in het water vallen. Niet getreurd, eind juli vertrokken zij toch met hun Landrover naar landen in Europa. Ook allemaal niet veilig. Ze zijn nu via Duitsland, Polen en Litouwen in Estland. Ze hopen, zoals wij allen ook, dat corona vervliegt en zij alsnog naar Afrika kunnen reizen. De locatieraad en pastoraatgroep heeft op een gezellige manier afscheid genomen van Lilian en in Willy Bremer een goede secretaris teruggekregen. Wij wensen Willy veel succes met zijn functie en danken Lilian, al zit ze ver weg van ons, hartelijk voor haar grote inzet en enthousiasme in het parochieleven van Ruurlo.

Familiebericht

Op 7 augustus 2020 is **Antonius Johannes (Tonnie) Geverink** op 81-jarige leeftijd overleden. De crematieplechtigheid vond plaats in crematorium te Haarlo.

Afscheid Fien Venderbosch

Wie kent Fien niet? Al jaren heeft ze samen met Annie Kasteel en eerder met Marietje Besseling het secretariaat op dinsdag bemand. Ze zorgde altijd voor een kopje koffie (met koekje!). Het bijhouden van de kas (tot op de laatste cent) en de voorraad was bij haar in goede handen. Ook gewoon voor een goed gesprek kon je bij haar terecht. En natuurlijk voor de gebedsintenties. Door de coronapandemie is het secretariaat al een tijd gesloten, waardoor we Fien moesten missen.

Helaas komt ze ook niet meer terug. Haar gezondheid laat dit niet toe. Op 11 augustus hebben we haar namens alle parochianen hartelijk bedankt voor haar enorme inzet. Hier doen we dat nogmaals. Fien hartelijk dank voor alles wat je voor onze geloofsgemeenschap hebt betekend! En good goan!





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Eerste eucharistieviering in de coronatijd

Op zondag 30 augustus vond de eerste eucharistieviering in coronatijd plaats in onze kerk. Hier werd reikhalzend naar uitgekeken. Op gepaste wijze werd de viering opgeluisterd door het coronakoor. Om ook op een gepaste wijze ter communie te gaan, was volgens de voorschriften een heel traject in de kerk uitgezet. Het is even wennen! Na desinfectering konden de kerkgangers via de zijbeuken naar voren gaan om daar om en om achter een spatscherm de communie te ontvangen. Op een waardige wijze hebben we de viering beleefd met in ons achterhoofd de beperkingen die nog steeds nodig zijn. Voor aanvang van de viering werd de kerk stevig geventileerd. Onze kerk beschikt namelijk over een zogenaamde zomerventilatie. Door al deze maatregelen kunnen de gelovigen

in de Willibrord geloofsgemeenschap veilig en verantwoord deelnemen aan de viering. Em. pastor Fons Zandbelt ging in deze viering voor. Hij schonk ook aandacht aan het feit dat zo'n viering niet zo vanzelfsprekend is. Dat mogen we ons wel realiseren. Na afloop van deze viering liet het mannenkwartet van ons koor weer een extra toegift horen om die bijzonderheid te onderstrepen.

Hoewel de weersomstandigheden wat minder waren, hebben we na de viering toch gezamenlijk kunnen genieten van een kopje koffie of thee in onze Willibrordtuin.

Graag willen we het betegelde terras wat uitbreiden. Hiervoor gaan we aan de slag. Alle hulp is welkom.

God onze Vader in gesprek met twee engelen

Engel 1

Waar mensen de deur voor elkaar openzetten, elkaar warmte en vriendschap geven, daar kan God een beetje thuiskomen.

Daar willen we aan denken, daar willen we aan werken.

Engel 2

Onze Vader.

God

Ja, hier ben ik. Wat is er?

Engel 1

Hé, ik krijg antwoord. Wat is er aan de hand?

God

Ik antwoord altijd, maar je luistert niet goed.

Engel 2

Maar ik wil het Onze Vader bidden, Dan moet je me niet onderbreken.

God

Goed, ga je gang maar.

Engel 1

Die in de hemelen zijt.

God

Hoe zie jij de hemelen?

Engel 2

Dat weet ik eigenlijk niet. Iets moois met heel veel licht.

God

Er klopt niets van, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.

Engel 1

Geheiligd zij Uw naam.

God

Wat bedoel je daarmee?

Engel 2

Ja, niet vloeken en zo.

God

Inderdaad, dat kun je beter niet doen.

Maar er zit toch veel meer achter. Denk er maar eens over na.

Engel 1

Uw rijk kome.

God

Ja, dat is het beste dat de mens kan overkomen, maar wat doe je voor dat komende rijk?

Engel 2

Ik probeer eerlijk te leven, geen geweld te gebruiken, vriendelijk te zijn.

God

Probeer eens evenveel van de anderen te houden als van jezelf. Als je dat niet doet, kun je tot Sint-Juttemis wachten op mijn rijk.

Engel 1

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

God

Als je dat doet, komt mijn rijk al aardig wat dichterbij. Maar hoe weet je wat mijn wil is? Mijn zoon heeft het aardig voorgeleefd. Let eens wat meer op Hem.

Engel 2

Geef ons heden ons dagelijks brood.

God

Daar heb jij niet over te klagen. Jij hebt heel wat meer dan je dagelijks brood. Ik zie op feesten heel wat meer op de tafel staan bij jullie. Maar ik zag ook dat miljoenen anderen geen brood hadden, zelfs geen water.

Engel 1

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

God

Daar zul je je handen aan vol hebben.

Vind je ook niet dat jij mensen moet vergeven en mensen jou moeten vergeven?

Maar troost je, geen mens is volmaakt, maar ik vergeef het hen. Dat doe ik al zolang de mens bestaat. Ik heb zelfs mijn zoon aan jullie gegeven om jullie grote schuld uit te boeten.

Engel 2

En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

God

Ik zal jullie nooit boven jullie krachten beproeven.

Ik zal jullie graag helpen, wanneer het leven wat moeilijk is.

Maar je moet mij wel helpen om jullie van het kwade te verlossen. Ik heb niet voor niets jullie als grootste geschenk een vrije wil gegeven. Misbruik je vrijheid niet om het kwaad te zoeken, omdat het er zo verleidelijk uitziet.

Richt je wil op mij, dan vermijd je het kwaad en breng je mijn rijk dichterbij. En dan zijn we allemaal tevreden.

Engel 1 + 2

Amen. Het zij zo.

God

Daar kan ik van harte mee instemmen.



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06-10 31 96 38. Contactpersoon voor Zelhem: de heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021ZA Zelhem, telefoon 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon : mevr. J. Lamers, telefoon 0575 – 464162, e-mail: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl De tarieven 2020 kunt u vinden op de website van de HH. Twaalf Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Jaargedachtenis

De jaargedachtenisvieringen zullen worden uitgesteld tot latere datum. De families krijgen daar tijdig bericht van.

Overleden

Op 21 juli Gerard van Aken in de leeftijd van 85 jaar. Op 1 augustus Gerard Wissink in de leeftijd van 70 jaar. Op 25 augustus Henk Zwickhorst in de leeftijd van 74 jaar. Gerard Jolink is overleden op 27 augustus in de leeftijd van 66 jaar.

Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen. E-mail: secretariaat@12apostelen.nl De doopdata kunt u vinden in de *Onderweg*.

Kerkdienstgemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via kerkdienstgemist (voorheen kerkradio): www.12apostelen.nl/ locatie Keijenborg.



Rozenkransbidden

Tot nader bericht zal er op de woensdagavond geen rozenkrans bidden zijn.



Mariakapel open

De Mariakapel is dagelijks open van ongeveer 11.00 uur tot 17.00 uur. In het grote portaal staat een tafeltje met boekjes en stencils om mee te nemen en met informatie die anders achter in de kerk ligt. Ook enkele mooie gedichten. En is er de mogelijkheid om kaarsen op te steken.

Aanmelden per telefoon voor viering in Keijenborg!

Aanmelden kan op vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering tussen 15.00 uur en 18.00 uur. U kunt bellen naar Ciska Gerritsen, telefoonnummer 06-100 653 24. Mocht u haar onverhoopt niet aan de lijn krijgen, spreek dan haar voicemail in en u wordt door haar teruggebeld. Uw aanvraag wordt

genoteerd en er wordt direct verteld of deze aanvraag gehonoreerd kan worden.

Allerzielenviering zondag 8 november

Zondag 1 november is het Allerheiligen. Daarom zal de Allerzielenviering worden gehouden op zondag 8 november. Na afloop van de viering gaat men naar het kerkhof. Omdat daar geen verlichting is, wordt deze viering altijd op een zondag gehouden in Keijenborg. De families zullen hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen. Aanmelden voor de viering is noodzakelijk.



Keijenborg weer bij de tijd

Op donderdag 20 augustus was het dan zover: de gerestaureerde wijzerplaten, wijzers, cijfers, wereldbol en haan konden worden teruggeplaatst op/aan de kerktoren, nadat er met de Actie Kerkklok voldoende geld was binnengehaald om dit alles te bekostigen. In de wereldbol is een brief voor de volgende generatie gestopt met daarin vermeld de reden van deze restauratie en hoe deze tot stand is gekomen. Klokkenmaker André Bossenbroek is gespecialiseerd in het restaureren en automatiseren van carillons en kerkklokken. Sinds 2009 heeft hij zijn werkplaats in Toldijk. Pastoor Scheve zegende de haan voordat deze op zijn hoge plek werd teruggeplaatst. Vicevoorzitter van de parochie, Paul Seesing, ging met de hoogwerker de lucht in om zelf de haan op de torenspits terug te zetten. Onder het genot van geserveerde koffie en broodhaantjes konden de Keijenborgers het schouwspel gadeslaan. Locatieraad en pastoraatgroep willen nogmaals hun dank uitspreken aan alle gulle gevers.





H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 pastoriebaak@outlook.com
 Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

We mogen gelukkig al wel weer samenkomen, maar helaas nog geen koffie of thee drinken.

Eucharistieviering

Op dinsdag 20 oktober zal er een eucharistieviering zijn met pastoor Scheve als voorganger. We zijn erg dankbaar dat we tijdens deze viering de communie kunnen ontvangen. Dit is mogelijk doordat we gebruikmaken van een spatscherm en een hostiepincet.



Allerzielen

Op maandag 2 november zal er om 19.00 uur een woord- en gebedsviering zijn. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. In Baak is het gebruikelijk, dat als er een parochiaan is overleden er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende viering met Allerzielen komt de familie van de overledene naar de viering in de kerk om het kruisje in ontvangst te nemen. Ook dit jaar wil de werkgroep Avondwake samen met u Allerzielen vieren door in de kerk de kruisjes aan de families uit te reiken en de dierbare overledenen te herdenken. Aansluitend aan de viering zal er gezamenlijk naar het kerkhof worden gelopen. Wij verzoeken u daarbij de

anderhalve meter afstand tot elkaar te handhaven. Op het kerkhof zal een korte plechtigheid plaatsvinden en kunt u de graven van dierbaren bezoeken. De werkgroep Avondwake nodigt u van harte uit op 2 november om 19.00 uur.

Woord- en gebedsviering op 17 november

Op dinsdag 17 november zal er een woord- en gebedsviering worden gehouden met Marga Engelage als voorganger. We zijn blij verheugd dat we in deze bijzondere tijd toch nog mogen samenkomen.

Corona

De vieringen zullen volgens de RIVM-richtlijnen gehouden worden. Dat wil zeggen: u komt niet als u één van de gezondheidsvragen met nee moet beantwoorden. Bij binnenkomst registreren we uw gegevens zodat er bij een eventuele besmetting bekend is wie er allemaal aanwezig waren. Daarnaast dient u uw handen te ontsmetten en de aanwijzingen van de plaatsaanwijzer op te volgen. De plaatsaanwijzer zal u vragen of u op een stoel of een bank wenst plaats te nemen. De kerk wordt van voren, en van het midden naar achteren gevuld. De collectemanden zullen bij de uitgang staan.

Reserveren voor de viering

Doordat we de onderlinge afstand tot elkaar in acht moeten nemen, zijn er een beperkt aantal plaatsen. Echter, er is nog geen viering in Baak geweest waarbij er mensen niet meer in de kerk mochten plaatsnemen. De mogelijkheid om vooraf te reserveren per mail (pastoriebaak@outlook.com) blijft, maar mocht u niet gereserveerd hebben, schroom dan niet toch te komen. U kunt er vast nog bij.

Bij binnenkomst noteren wij uw naam en telefoonnummer, voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.

Expositie in het Martinushuus

Op vrijdag 12 juni ging in het Martinushuus de foto-expositie van start met de titel "Baak in beeld". Elke vrijdag, zaterdag en zondag tot eind september kunt u de expositie bezoeken. Vanwege de coronacrisis kon de geplande expositie over de geschiedenis van de Baakse kerk in samenwerking met Baakse schilders niet doorgaan. Deze is voorlopig gepland voor volgend jaar. Als alternatief werd in korte tijd een vervangende expositie ingericht met foto's van Baakse mensen, gebouwen, school, voetbal en kermis. Het moest wel coronaproof ingericht worden met permanent toezicht. Daardoor kon in samenwerking met de locatieraad van de Martinuskerk ook het liturgisch deel opengesteld worden. Mede dankzij de fantastische medewerking van ruim 30 vrijwilligers die bij toerbeurt als toezichthouder hebben meegewerkt, is het een succes geworden. Zondag 27 september was de laatste dag van de expositie en hebben ca 2.000 bezoekers de expositie bezocht. De Martinuskerk was ook opengesteld tijdens de Open monumentendagen Bronckhorst op 12 en 13 september en zorgde voor extra toeloop.

Gebedsintenties

Di. 20/10: Theodora Johanna Driever-Masselink, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Tonny Schooltink, Jgt. Paula Eugelink-Lahn, mevr. Buiting-Buser, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman. **Ma. 2/11:** Mevr. Buiting-Buser, Herman Hendriks, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van leussen-Wolbrink, fam. Veenhuis-Zents, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Ouders Dashorst-Brink, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink. **Di. 17/11:** Herman Hendriks, Jgt. Mevr. Mentink-Jansen, Ouders van Leussen-Wolbrink, Antoon en Johan Janssen, Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Harmsen-Ovink, Ouders Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino Helmink, Tonny Schooltink, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman. Jos en Bets Hermsen-Goris.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Aanmelden vieringen

U kunt zich vóór vrijdagmiddag 16.00 uur voorafgaand aan een viering aanmelden door een mail te sturen naar locatieraaddrempt@gmail.com. In de mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u wenst te komen vermelden.

Telefonisch aanmelden kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur bij Ingrid op telefoonnummer: 0313-479294. Voor de reguliere weekendvieringen is het mogelijk zonder reservering te komen, alleen als er nog plaatsen vrij zijn bent u welkom.

Voor Allerzielen is het noodzakelijk om te reserveren, dit i.v.m. het verwachte aantal mensen. Voor deze viering geldt dat voorrang zal worden verleend aan nabestaanden die afgelopen jaar een dierbare hebben verloren of waarvan het herinneringskruisje wordt teruggegeven.

Oecumenische viering

Op zondag 25 oktober is er een oecumenische viering in de St-Joriskerk. De viering begint om 10.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk, dit kan door een mailtje te sturen naar: scriba@kerkdrempt.nl. Indien u geen mail heeft kunt u bellen met Ingrid zij zal dan de aanmelding verzorgen. Aanmelden kan t/m vrijdag 23 oktober, 19.00 uur. Daarna ontvangen mensen een bevestiging of als er geen plek meer is een berichtje dat alle plaatsen bezet zijn.

Allerzielen 2020

Ook dit jaar gedenken we met Allerzielen onze dierbare overledenen. De viering is op maandag 2 november om 19.00 uur. In het bijzonder gedenken we de overledenen in het afgelopen jaar te weten:

- Tini Vriezekolk 27-02-2020
- Jan Kraaijvanger 24-04-2020

In deze viering, waarin we alle overledenen gedenken, geven we het herinneringskruisje terug aan de naaste familie van:

- Ben Beuwer 15-09-2019
- Theo Hoppenreijts 20-09-2019
- Will Snelder- Bremer 27-09-2019
- Martien Seegers 24-10-2019

Voor de viering van Allerzielen is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Zie "aanmelden viering" elders op deze pagina hoe u zich kunt aanmelden. De nabestaanden van bovengenoemde overledenen krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Geen Willibrorddag 2020

Dit jaar is er geen Willibrorddag. In de afgelopen periode werden we door het coronavirus overvallen. In contacten en bewegingsvrijheden zijn we beperkt, we moeten afstand blijven houden. Voor ons sociaal contact zijn we nu vooral aangewezen op de telefoon. Voor ouderen 75 + (chronisch) zieken en zij die in het afgelopen jaar hun dierbare hebben verloren. Hopen volgend jaar weer een Willibrorddag te kunnen organiseren. *Werkgroep Diaconie en Caritas*

Marialof

Op woensdag 7 oktober om 19.00 uur is er een Marialof. Voorganger is Diaken Bos, koorleden en organist zullen de viering muzikaal omlijsten. In deze tijd is het fijn dat we weer samen kunnen vieren en Maria om hulp en sterkte mogen vragen. Op alle overige woensdagen in oktober wordt om 19.00 uur het rozenkransgebed gebeden in de Mariakapel. U bent van harte welkom!

Lourdes bedevaart 2019

Het is al een jaar geleden dat Truus Wienholts en ik naar Lourdes zijn geweest en het was er nog niet van gekomen om

herinneringen te delen. Het is een heel verhaal, dus we knippen het in twee delen:

Deel 1. De tocht naar Lourdes.

Voor de eerste kennismaking waren we uitgenodigd in Vorden. Daar maakten we kennis met pastor Riekje Rijk, haar assistente en onze begeleider Huub Winkeler. Omdat er niet meer belangstelling was werd ons de vraag gesteld of we ons aan wilden sluiten bij de pelgrimangangers van het Verzorgingshuis Sutfene in Zutphen en dat vonden we prima.

Op de introductieavond in Sutfene konden we kennismaken met de leiding. De reisleiders waren pastor Riekje Rijk, Regina van Veen plus een heel team: een arts, verpleegkundigen en de cliënten met hun begeleiders. We kregen uitleg over de reis met dia's, er was koffie met koek en het was heel gezellig en inspirerend. Op zaterdag 21 september 2019 was het dan zover: Om 06.30 uur waren we bij Sutfene, we werden onthaald met koffie, broodjes en een lunchpakket voor onderweg. Met alle koffers en rolstoelen was het een hele organisatie en uiteindelijk werden we enthousiast uitgezwaaid door familie en verzorgsters.

In de bus werden we aan elkaar voorgesteld, er was een cliënt die voor de 10e keer meeging en ook een echtpaar dat juist op deze dag 59 jaar getrouwd was, natuurlijk werd daarvoor gezongen. Er werd een mooi gedicht voorgelezen van Marius van de Berg en toen was er koffie. Daarna, omstreeks 09.30 uur kreeg Riekje telefoon van de VNB, ze kreeg een heel slechte mededeling: HET VLIEGTUIG WAS STUK... Er zat niets anders op dan terug te keren naar Zutphen, alwaar we om 11.00 uur weer aankwamen, ontredderd en teleurgesteld. Op zondag ging het hele ritueel weer opnieuw, nu niet naar Maastricht, maar naar Eindhoven en dat ging allemaal prima. Bij reizen met een vliegtuig moet je altijd veel geduld hebben, maar uiteindelijk om 16.00 uur landden we op Tarbes en er stonden twee bussen klaar om ons naar Lourdes te brengen. Onderwijl zongen we het lied "Te Lourdes op de bergen". We kwamen terecht in een mooi hotel vlak bij de Heiligdommen: het centrum Hotel Padoue.

Om 19.00 uur konden we aanschuiven voor een heerlijk diner en om 20.45 uur was er een welkomstviering in de Bernadettekerk met als voorganger hulpbisschop Hoogenboom. Het was een mooi begin van de bedevaart! Tot zover deel 1, in het komende parochieblad leest u het vervolg!

Martha Bremer



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

Op 19 oktober 2020 wordt een filmavond georganiseerd in 't Lokaal. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws: www.olburgen-rha.nl/vrouwen

Boekenuitleen Olburgen

De boekenuitleen is nu weer op dinsdagavond (van 18.30 uur tot 19.30 uur) en op vrijdagmorgen (van 10.30 uur tot 11.30 uur) open. We bezorgen nu al ruim zes jaar een groot aantal lezers vele uren leesplezier.



Omdat we in al die jaren dat we bestaan een enorme hoeveelheid boeken erbij hebben gekregen, werd het tijd om de boekenuitleen helemaal opnieuw in te richten. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in 't Lokaal in Olburgen.

Onderstaande exemplaren zijn een greep uit de nieuwste aanwinsten:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Guy de Maupassant | Bel ami |
| Özcan Akyol | Eus |
| Linda van Rijn | Zoutelande |
| Sarah Jio | Bloemen voor mijn dochter |
| Connie Palmen | Jij zegt het |
| Boer Burger Boek | 21 persoonlijke verhalen |
| Vidar Sundstrol | Land van dromen |
| Suzanne Vermeer | Het strandhuis |
| Eva García Sáenz de Urturi | De rit van het water |
| Kim Edwards | Gebroken licht |
| Ibrahimovic Zlatan | Ik Zlatan |

Rooster

Het rooster voor de komende periode is op dit moment nog niet vastgesteld. Kijk voor de actuele informatie op <https://www.12apostelen.nl/index.php/geloofsgemeenschap-olburgen/>

Op de site komt ook het schema (voor zover bekend) van de koster, de lectoren, de misdienaar, het bloemenrooster en de intenties. Het dames- en herenkoor komt voorlopig nog niet in actie.

Kerkdienstgemist via internet



U kunt vieringen rechtstreeks beluisteren via het internet. Kijk op <https://www.12apostelen.nl/index.php/vieringen/>. Dit geldt voor de reguliere vieringen en ook voor huwelijksvieringen,

avondwaken, uitvaartdiensten en ander vieringen. Mensen die veraf wonen kunnen er dan toch bij zijn. De opnames beginnen enkele minuten voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.

Vieringen

Onder auspiciën van de Stichting Vrienden van Dora Visser is er elke eerste vrijdag van de maand om 15.00 uur een eucharistieviering met
 vrijdag 2 okt. pastoor Hans Pauw
 vrijdag 6 nov. pastoor Jurgen Jansen
 vrijdag 4 dec. pastor Marcel Smits
 en telkens met assistentie van emeritus diaken Theo ten Bruin.



Kopij

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor het blad *Onderweg* of de website, geef dit dan digitaal door naar jansenmts@gmail.com

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
 Jaargang 9:
 Nummer 1: 26 oktober 2020
 Nummer 2: 28 december 2020
 Nummer 3: 22 februari 2021
 Nummer 4: 12 april 2021
 Nummer 5: 31 mei 2021

e-mailadres: jansenmts@gmail.com





H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

We vieren weer



Als ik dit schrijf op 6 september is er nog steeds sprake van maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De meningen hierover zijn sterk verdeeld en ook het handelen ernaar. In ons kerkgebouw houden we ons aan de voorgeschreven regels. We hebben inmiddels 2 vieringen gehad die goed verlopen zijn. Op 19 juli was de vuurproef. Na een paar voorbereidende vergaderingen van locatieraad en pastoraatgroep was alles in kannen en kruiken. Er hadden zich een aantal mensen via de telefoon en digitaal aangemeld om aanwezig te zijn. Uiteindelijk kwamen er zo'n 45 mensen. Een mooi aantal. De mensen werden buiten ontvangen, de namen genoteerd en gevraagd de handen te desinfecteren.



Binnen werden ze opgevangen en naar voren begeleid. Waar de mensen mochten zitten waren plakkers aangebracht. Aan het begin van de woord- en gebedsdienst werden kaarsen ontstoken voor de parochianen die, in de periode dat er geen diensten gehouden mochten worden, waren overleden. Van iedere overledene waren familieleden aanwezig. Een drietal heren luisterden de viering op met hun zang en de dirigente van het koor speelde op het orgel. De aanwezigen mochten niet meezingen. Op 23 augustus was er een eucharistieviering met als voorganger pastor Baneke. De aanwezigen konden de communie ontvangen. Hiervoor was er een speciale tafel met een scherm klaargezet. In het scherm een uitsparing waar de hand doorheen gestoken moest worden. De priester legde met een speciale pincet de hostie op de hand, zonder drie aan te raken. Ook dit keer zongen drie heren en werd het orgel bespeeld.

Ontspanningsmiddag gaat niet door

De geplande ontspanningsmiddag van 10 oktober in het Anker gaat jammer genoeg niet door.

Oktober Mariamaand

In oktober is er één keer een Mariaviering op de maandagavond. De precieze datum vindt u op het inlegvel.

Oecumenische dienst: schoenendoosactie

Op 15 november is er een oecumenische dienst in de protestantse Remigiuserkerk. Er wordt weer een inzameling gehouden van gevulde schoenendozen voor kinderen die het niet zo goed hebben als wij hier in Nederland. De scholen in Steenderen en Toldijk worden benaderd om hun medewerking te verlenen.

Ook volwassenen mogen een gevulde schoenendoos meenemen naar de kerk. Informatie over de actie vindt u op www.schoenendoosactie.nl

Ook in het Contact zal hier aandacht aan besteed worden.



Help het Sterrenkoor aan een cameraman...

Het Sterrenkoor wordt gevormd door kinderen uit de oude gemeente Steenderen die het leuk vinden om te zingen. Zij oefenen altijd in het Kerspel onder leiding van Els Veraart. Het Sterrenkoor gaat vanaf 21 september weer van start met de voorbereidingen voor de Kerst. Om niet achter te blijven in deze digitale tijd en rekening te houden met het beleid van het RIVM, hebben we besloten om een heuse kerstfilm te gaan maken. Voor deze film missen wij alleen nog een cameraman/vrouw. Ben jij of ken jij een cameraman/vrouw die het leuk vindt om onze film te op te nemen en te bewerken, dan kun je contact opnemen met Els Veraart, telefoon 0575 445442 of 06-40033832. Ook zijn er nog meer kinderen welkom bij het Sterrenkoor. We oefenen op maandagmiddag, 15.30 uur -16.30 uur in het Kerspel.



Op 12 en 13 september waren de Open monumentendagen. Ook onze kerk was voor dit doel opengesteld. Vooraf is er een promotiefilmpje van de kerk gemaakt, die te zien is op de website www.openmonumentendagbronckhorst.nl

Nog geen koffie

Jammer genoeg kunnen we elkaar nog niet ontmoeten bij een kopje koffie na de kerkdienst. Laten we hopen dat er spoedig een einde komt aan deze situatie.



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
 Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
 Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
 Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
 Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris,
 06-46097080, Valentijn van Waalwijk, 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Allerzielen

In de viering van 2 november a.s. gedenken wij in het bijzonder diegenen die sinds 1 november vorig jaar zijn overleden:

Bernardus Gerardus Wilhelmus	
Tijssen	79 jaar
Ellen Clotscher	92 jaar
Marijke Elwine Teunissen	84 jaar
Petrus Stephanus Exler	79 jaar

Om 19.00 uur is er een speciale allerzielenviering waarin we stilstaan bij onze dierbare overledenen. Op bijzondere wijze zullen we aandacht besteden aan hen die het laatste jaar zijn heengegaan. De nabestaanden van hen worden dan ook speciaal uitgenodigd om te midden van medeparochianen deze plechtigheid bij te wonen. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. Een bloemetje op het graf, aangevuld met een lichtje, draagt er toe bij de herinnering aan de overledene levendig te houden.

Oecumenische zomerviering in de openlucht

Zondag 23 augustus 10.00 uur werd in de tuin van de pastorie van de protestantse kerk een geslaagde openluchtviering gehouden. Voorgangers waren ds. Tim Wiersum en Jan Marijnissen, maar ook de voorzitter van het Oranjecomité, Henk Huurnink, deed een duit in het zakje, door een toespraak te houden over de verbindende kracht van het ORANJEFEEEST. Kinderen konden meedoen aan een activiteit o.l.v. Annet Heuvelink en Andrea Kasteleijn onder de prachtige kastanjeboom. Het geluid werd verzorgd door Remon Derksen en was van prima kwaliteit. Jan Schieven speelde trompet en het Oecumenisch koor o.l.v. Ron Holtslag verzorgde de gezangen. Schriftlezingen werden gedaan door Hans Rouwen en Anita Geerders, en Tineke ten

Dijk las een gedicht voor. Jozef Holtslag en Gerrie Hiddink zongen samen een Engels lied. Jan Krijt en Michel Roording hadden de stoelen klaargezet en ook weer opgeruimd.

Alle mensen moesten zich aanmelden en registreren vanwege corona en o.a. Gerrit Huurnink en de koster leidden alles verder in goede banen. De anderhalve-meter maatregelen konden goed gehandhaafd worden.

Het weer was de avond voorafgaand aan de viering niet best, toch besloten we de gok te nemen de viering te laten door gaan. Deze gok pakte goed uit, want tijdens de viering bleef het droog en een kwartier na de viering begon het weer te regenen.

Zoals altijd waren er bloemen voor, dit keer de oudste parochianen, Maria Boerkamp en Mientje Rouwenhorst (93 en 92 jaar oud). Ook aan protestantse zijde waren er bloemen. Deze waren voor de familie Rouwen en de familie Pieterse. De viering wordt gehouden bij de opening van de jaarlijkse feestweek, voorafgaand aan de fietstocht. Dat alles is dit jaar allemaal natuurlijk helaas niet van toepassing. We zijn echter blij en dankbaar dat deze viering toch mocht doorgaan. Het thema was: Geloven in de toekomst. Dat is nog steeds meer dan de moeite waard. Laten we elkaar vooral met DAT virus besmetten.



Foto gemaakt door Paul Harmelink

Opbrengst collecte

In de openluchtviering werd gecollecteerd voor het oecumenisch potje. Het resultaat was € 260,-, maar na aftrek van alle onkosten bleef een bedrag van € 140,- over. Allemaal hartelijk dank voor de bijdrage.

Zaterdagavond 29 augustus werd in Vierakker-Wichmond een dorpsquiz georganiseerd door het Oranjecomité. Maar liefst 29 teams van 10 personen speelden mee. Zo hadden wij als inwoners toch nog een beetje het idee dat er een mooie afsluiting van de feestweek kwam. Zelfs aan de viskraam was gedacht. De map met zeer uiteenlopende opdrachten moest worden ingeleverd om 23.00 uur in de Beeklaan bij de boekenstal, alwaar ook de viskraam stond, waar het verplicht gebakken vis eten was. De opdrachten waren een groot aantal kennisvragen, maar ook moest er een taart worden gebakken en een muziekquiz worden gespeeld. Als je terugkijkt op de dorpsquiz zou het verstandig zijn geweest om in het team oud en jong te laten meedoen, dan had je de meeste kans om allerlei opdrachten goed te kunnen maken. Nu weten we ook wanneer bijvoorbeeld de laatste openbare school in Vierakker werd gesloten. Dat was in 1955. De gebakken taarten, 29 stuks dus, werden beoordeeld en geproefd in het Ludgerusgebouw door de uitbaters en door bakker Besselink. Na deze proeverij ging de taart weer terug naar de plek waar de quiz werd gespeeld en konden we allemaal genieten van de eigen baksels. Wij speelden de quiz op de deel van de boerderij bij de familie Heuvelink, waar ruimte genoeg was om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook moest het dorpslied worden gezongen en gefilmd. Het dorpslied door oud pastoor Ter Heerdt geschreven werd met mondkapjes op gezongen. De uitslag van de quiz komt op 27 september. Dat wordt dus weer een gezellige avond om naar uit te kijken en wie weet, weer met een gebakken visje.

Het Oranjecomité heeft haarfijn

aangevoeld hoe je de mensen het best het gevoel van samen iets te doen, met jong en oud, kunt smeden tot een hechte gemeenschap. Lof daarvoor.

Zeker ook voor herhaling vatbaar.

Een kaarsje bij Maria in Zutphen

De H. Johannes de Doperkerk van Zutphen heeft een Mariakapel, van buitenaf bereikbaar aan de zuidzijde naast de hoofdingang van de kerk.

In de Mariakapel bevindt zich het Mariaraam, een glaswerk met de afbeelding van de Maagd Maria. De allerliefste Maagd Maria is zittend afgebeeld als Moeder Gods met het kind Jezus op haar schoot, met aan weerszijden een engelfiguur. Haar blik is in volledige aandacht gericht op de Heer. Aan de onderzijde van het kunstwerk staat de tekst uit Lucas 1.28 "Ave Maria, gratia plena" "Wees gegroet Maria, vol van genade".

De afbeelding laat de innige verbinding zien van Jezus met Zijn moeder, de Maagd Maria. Een zo nauwe verbinding als met geen ander schepsel op aarde. Hij heeft haar zozeer tot zijn beeld gemaakt als geen mens voordien of nadien, en heeft haar voor alle eeuwigheid een plaats in de Kerk gegeven. De Maagd Maria, die elk doorgezonden woord in haar hart bewaarde, is het voorbeeld van allen die aandachtig luisteren naar de Heer, die Christus willen volgen om zijn werktuig te zijn.

Haar plaats in de Kerk is verbonden met de menswording van de Verlosser, en met de geboorte van de Kerk, als met Pinksteren de leerlingen geschaard rond de biddende Maagd biddend wachten op de uitstorting van de Geest, die de wordende kerk tot klaarheid en vruchtbaarheid zou opwekken.

De beide engelen staan symbool voor de onthechtheid van al het aardse, om biddend voor God te staan. Zoals de Maagd Maria, Hem van ganser harte liefhebbend. Zoals Christus het hoofd is van de Kerk, is Maria het hart van de Kerk, als moeder van de Heer, als troost voor de zondaars, als middelares van genade, op de meest innige wijze met de Heer verbonden, als dienstmaagd van de Heer zijn wenk verwachtend.



Maria, bid voor ons

**Maria, bid voor ons,
dat wij weer bewogen worden
en op weg gaan.**

**Leer ons opnieuw,
de gebaren van de bewegtheid:
neervallen, knielen, opspringen
van vreugde om God en de
mensen.**

**Maria, bid voor ons,
dat wij Gods groet vernemen
en elkaar begroeten.**

**Want wie zwijgt,
heeft niet in belofte geloofd.
Leer ons weer roepen met luide
stem
woorden van bewegtheid
om God en de mensen.**

**Maria, bid voor ons
dat wij, wij weer leren zingen
met woorden van zegening,
met de litanie van lofprijzing,
de eindeloze herhaling,
van wat nooit genoeg gezegd kan
worden:**

**Wees gegroet Maria,
verheugd u Maria,
Gezegende, begunadigde Ark van
het verbond
overschaduwd door de Geest,
stem van over de bergen,
groet in onze oren,
boodschap van vreugde,
geringste en grootste,
weerklink van eeuwen,
belofte voor alle tijden,
gezegend door alle geslachten.**

Amen

