

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 9 - nummer 2



In dit nummer o.a.
2020 rampjaar?



Kids & Teens



In de spotlights
Ben Masselink



Inhoud

Jaargang 9, nr. 2

Periode 30 januari t/m 26 maart 2021

Colofon	2
Van de pastores	3
Was 2020 een rampjaar?	4
Van de bestuurstafel / Bijzonder askruisje / Pastoor Harry Scheve	5
Van de PCI	6
Vrouw tis Vastenaovond! / Bezinningsmail	7
Vastenactie	8
In de spotlights Ben Masselink	9
Parochiële pelgrimstocht / Kort Onderweg	10
Als God renoveert / Bezinnen in veertigdagentijd	11
Jezus Onderweg / Ruurlo's Cecilia-feest / Walk Through Kerststal	12
Bijlage Vieringschema	13
Vieringschema	14
Kids & Teens	16
Uit de geloofsgemeenschappen	18
Een kaarsje opsteken in Drempt	32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 3: 19 maart 2021

periode 27 maart t/m 16 mei 2021

Inleveren kopij tot 26 februari 2021

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joost van Duin

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

E-mail: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Effatavering in Zutphen

Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

P.H.M. (Paul) Seesing, vicevoorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille
communicatie

Voorwoord

2020 was het meest vreemde jaar dat ik me kan heugen. De coronapandemie heeft ons hele leven op de kop gezet. Ons redactielid Gerrit te Vaarwerk blikt in zijn artikel daarom nog eens terug op het afgelopen jaar, maar hij kijkt ook vooruit: wat kunnen we leren van deze pandemie? En hoewel we 2020 achter ons hebben gelaten, hebben we de corona nog niet achter de rug. Vlak voor de deadline van dit nummer werd bekend dat onze pastoor op de IC ligt met corona. Het maakt nog eens duidelijk wat voor ellendig virus COVID-19 is. Toch mogen we het vertrouwen hebben dat het licht aan het eind van de tunnel binnen afzienbare tijd in zicht komt. De vaccinaties zijn begonnen! We mogen hopen dat het voorjaar van 2021 voor een kanteling gaat zorgen. Dat we geleidelijk aan weer een normaal sociaal en kerkelijk leven kunnen leiden. Vooralsnog moeten we het nog even met een harde lockdown doen, maar lezen kan gelukkig nog wel in deze beperking. Veel leesplezier met dit nummer, waaraan we, zoals altijd, met veel plezier hebben gewerkt!

De redactie wenst pastoor Scheve van harte beterschap!

Hans Limbeek

Vertrouwenspersoon



Gerry Spekkink kan door medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie.

tel.: 06 47153610

e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team



J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl



M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,
parochiaal werker, tel.: 06 29405303
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
e-mail: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
e-mail: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis

parochiemedewerker, tel.: 06 11178334
e-mail: m.storteler@12apostelen.nl

De pastores hebben parochiemedewerker Gerry Spekkink gevraagd een artikel te schrijven voor deze rubriek.

Van Kerstmis naar Pasen...

Op het moment van schrijven vieren we Driekoningen. De ster van Bethlehem brengt de drie wijzen uit het Oosten naar de stal. Het kind in de kribbe komt over alle grenzen heen aan het licht. In het kind van hoop zien zij een nieuwe toekomst belichaamd.

Ook is vandaag hoopvol de historische eerste prik met het coronavaccin in Nederland gezet en is een begin gemaakt met het vaccineren van zorgpersoneel uit de acute zorg. Het zijn wegwijzers naar een nieuwe-tijd-in-aantocht. Voor mensen die verlangend uitzien naar een hoopvolle toekomst kan een teken in die richting van onschatbare waarde zijn. Hoop die je gaande houdt, die het sprankje licht in de duisternis geeft. 'Er is licht aan het einde van de tunnel' lees ik in de krant, 'maar.....er wachten ons nog vijf of zes zware maanden'.



Dat leidt geen twijfel. Winkels en scholen bereiden zich voor op een langere lockdown. Om verspreiding van het virus door parochianen en voorgangers te voorkomen heeft ons parochiebestuur moeten besluiten om tot 19 januari geen vieringen te houden in de kerken in onze parochie. Pastoor Harry Scheve blijft positief te zijn getest op corona en we zijn ernstig bezorgd om hem! Geen goed begin van het nieuwe jaar! Ik wens alle zieken van harte beterschap. En met de aan dit artikel toegevoegde woorden van Ward Bruyninckx wens ik u allen een gezegend 2021 met 'een hart dat klopt op het ritme van licht en donker, van eb en vloed'.

Als u dit leest is de kerstperiode afgesloten, zijn de lichtjes weer opgeborgen en komen er weer langere en lichtere dagen aan. Het kind van hoop liet ons zien dat Gods liefde juist oplicht waar het donker is en dat overal licht doorheen schijnt. Daarbij hebben we vertrouwen nodig en geduld. En dat is niet gemakkelijk. De vele beperkingen kosten ons moeite en stemmen ons somber. Afscheid van dierbaren doet ons veel verdriet. Verlies van perspectief, van bedrijf, werk en inkomsten maken ons wanhopig. Vooral ouderen ervaren het 'alleen zijn' als geïsoleerd. In gezinnen is het gedwongen samenleven steeds meer bron van spanning en kwetsbaren

worden nog kwetsbaarder. We zoeken naar vormen van verbondenheid om de pijn draaglijker te maken en elkaar te helpen in deze moeilijke tijd. Met vele initiatieven proberen we zoveel mogelijk naar elkaar om te zien. Daar waar liefde gebeurt en voelbaar is, daar is God in ons midden. 'Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est'. Jahweh, zoals God genoemd wordt in het oude testament, betekent: 'Ik zal er zijn voor u'.

Liturgisch gaan we nu de 'gewone' tijd door het jaar in. Aan de hand van het evangelie van Marcus gaan we op weg met Jezus. Bij Marcus zit er duidelijk de vaart in. Jezus roept zijn eerste leerlingen, onderwijst een menigte mensen, gaat de confrontatie aan met de geestelijk leiders uit zijn tijd, zoekt de stilte op om te bidden en geneest zieken. Zo laat Hij zich in korte tijd kennen als iemand met gezag en met een bijzondere boodschap, een uitnodiging om naar Hem te luisteren. Op 17 februari leidt Aswoensdag de veertig dagen in op weg naar Pasen. 'Veertig' is in de bijbel het getal dat doet denken aan bezinning, inkeer, leertijd, voorbereiding. Zo verbleef Noach veertig dagen en nachten in de ark, Mozes was veertig dagen in de Sinaï, het volk Israël trok veertig jaar door de woestijn en verbleef Jezus veertig dagen in de woestijn voordat hij aan zijn openbare leven begon. Het getal 40 is een symbolisch getal.



Het is de tijd die een mens nodig heeft om zijn of haar leven te overdenken, te heroriënteren en tot belangrijke beslissingen te komen. De vastentijd daagt ons uit om na te denken over ons eigen leven en om onze relatie met God, met elkaar en onszelf te verdiepen. Wat doet er werkelijk toe en waar willen we onze energie in steken? Willen we straks terug naar het oude 'normaal' of komen we tot andere inzichten?

Zo zijn we vanuit Kerstmis op weg naar Pasen. Twee bijzondere feesten, die bij elkaar horen, want zonder kribbe geen kruis en geen Pasen zonder Kerstmis. Pasen, geloof in Gods trouw aan Jezus en aan al zijn mensenkinderen, zelfs door de dood heen. Dat mag ons hoopvol stemmen.

Gerry Spekkink, parochiemedewerker

Wens bij een nieuw jaar

Ik wens je de vreugde van de kleine dingen en niet meer zorgen dan je dragen kan.

Ik wens dat je elke morgen 'ja' kan zeggen tegen het gezicht dat je in de spiegel ziet.

Ik wens je lieve mensen dichtbij als je van binnen pijn hebt, en de stille moed steeds opnieuw te beginnen en te her-beginnen, ook ik deze moeilijke en buitengewone tijd.

Voor alles wens ik je toe dat je gewoon blijft, geduldig met jezelf in het besef dat anderen ook geduld moeten opbrengen om jou...

Weet dat je tijd mag verliezen om gelukkig te zijn om door te slikken wat moeite kost en te herkauwen wat je deugd deed.

Ik wens je een hart dat klopt op het ritme van licht en donker, van eb en vloed, want alles groeit, groeit langzaam...

Vergeet niet te lachen, geniet van je eigen dwaasheden en loop warm om het geluk van anderen.

*Naar Ward Bruyninckx
'Sporen van menswording'*

Was 2020 een rampjaar?

Het jaar 1672 geldt als dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis en staat bekend als het 'Rampjaar'. De gebeurtenissen in dat jaar waren voor de bevolking zo traumatisch, dat ze werden samengevat in de woorden 'redeloos, radeloos en reddeloos': het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd van alle kanten aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen van Münster en Keulen.

Het gebied van onze huidige parochie HH. Twaalf Apostelen werd onder de voet gelopen door het Franse leger, dat op 12 juni 1672 bij Lobith de Rijn was overgestoken. Volgens historicus en journalist Lucas Panhuysen duurde het rampjaar ongeveer 17 maanden: banken, scholen, winkels, rechtbanken en theaters werden gesloten. En handelaren en kunstschilders gingen failliet aan de gevolgen van een heftige crisis.



Je kunt je afvragen of 2020, het jaar waarin we werden aangevallen door het coronavirus, ook als rampjaar de geschiedenisboeken zal ingaan. Op het eerste gezicht zijn er duidelijke overeenkomsten met de crisis 3½ eeuw geleden. Door de lockdowns en andere coronamaatregelen zijn de economische gevolgen te vergelijken met die in 1672. Zou het rampjaar dit keer ook 17 maanden duren, dan kunnen we rond juli 2021 weer teruggaan naar – wat velen noemen – 'het normale leven'. Maar moeten we dat willen: terug naar 'normaal'?

De coronapandemie stelt niet alleen de economie maar ook ons geloofsleven



behoorlijk op de proef: kerkbezoek is vaak niet mogelijk, eucharistievieringen in lege kerken alleen te volgen via livestream, vieringen voor maximaal 30 kerkbezoekers, kerkkoren en parochianen die niet mogen (mee)zingen, nou ja maximaal vier cantors, communie-uitreiking vanachter een spatscherm, de vredeswens op afstand en bij elk samenzijn moet de 1½-meterregel in acht genomen worden. Zelfs het vertrouwde kopje koffie na afloop van een viering is niet mogelijk. Ja, het kerkelijk leven in onze parochie verloopt volgens een coronaproof protocol.

Pastoor Harry Scheve vroeg zich in zijn overweging op nieuwjaarsdag af of er eigenlijk nog zegeningen te bespeuren waren in het afgelopen jaar. Volgens de pastoor zijn er meer zegeningen dan je op het eerste moment zou denken. Kijk maar naar de vele mensen in de zorg, het personeel in zieken- en verpleeghuizen, mensen die voor burens en zelfs onbekende buurtgenoten de boodschappen doen en niet te vergeten de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de voedselbanken en de caritas, de instellingen die mensen die niet meeprofiten van onze welvaartsmaatschappij een hart onder de riem steken.

Het coronavirus heeft de wereld wakker geschud. Zelf denk ik nog vaak terug aan de indrukwekkende gebedsviering aan het begin van de coronapandemie op 27 maart jl. op een leeg, donker en nat Sint-Pietersplein, waar paus Franciscus ons dezelfde vraag voorhield als Jezus zijn leerlingen in een vissersboot die in de storm dreigde onder te gaan: "Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit? We zijn bang en voelen ons verloren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en het is belangrijk en noodzakelijk om samen te roeien en elkaar bij te staan. Niet ieder voor zich, maar slechts samen kunnen we verder gaan." Paus Franciscus vertelt ons dat de coronapandemie onze kwetsbaarheid en onze onnodige zekerheden heeft blootgelegd. De mens voelt zich sterk en

tot alles in staat. In zijn winstbejag laat hij zich meeslepen door onbeduidende en onbenullige zaken. Door niet naar Jezus' woorden te luisteren, stort de mens zich in oorlogen en onrechtvaardigheid, en hoort hij niet de kreet van de armen en van onze ernstig zieke planeet. De mens wil onverschrokken verder in 'het normale leven' met de gedachte, helemaal met een nieuw vaccin, dat hij altijd gezond zal blijven.

De paus roept ons op om deze tijd van beproeving aan te grijpen om de juiste keuzes te maken, te kiezen tussen wat werkelijk telt en wat voorbijgaat, te onderscheiden wat nodig is en wat niet. Teruggaan naar 'normaal' zou moeten betekenen de koers van het leven weer op Jezus' boodschap te richten. Paus Franciscus: "Het is het leven uit de Heilige Geest dat in staat is om te verlossen, te waarderen en te laten zien hoe ons leven geweven en in stand gehouden wordt door gewone mensen zoals artsen, verpleegsters en verplegers, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, wetshandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en allen die hebben begrepen dat niemand zich alleen kan redden. Laten we te midden van het isolement waarin we lijden onder het gebrek aan genegenheid en ontmoetingen, waarbij we het gebrek aan veel dingen ervaren, luisteren naar de boodschap die ons redt. De Heer roept ons op het leven te herontdekken, te kijken naar hen die ons nodig hebben en de genade die in ons woont te versterken, te erkennen en te bemoedigen." Als dit de wereld van 'het nieuwe normaal' wordt, kunnen we zeggen dat er in het rampjaar 2020 zeker ook zegeningen te bespeuren waren.

Gerrit te Vaarwerk





VAN DE BESTUURSTAFEL

Door het coronavirus was de kersttijd dit jaar anders dan anders. We konden op kerstavond niet naar de kerk zoals we dat altijd gewend waren. Gelukkig konden we wel via internet meedoen aan de eucharistievieringen in Keijenborg en Zutphen. Ook waren er maar 30 kerkangangers welkom op eerste en tweede kerstdag, net als bij alle andere vieringen in onze kerken. Hopelijk kunnen we aan het eind van dit jaar weer Kerstmis vieren zonder beperkingen.

In de laatste vergadering van het parochiebestuur is de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. De inkomsten van de parochie worden geschat op € 945.000 en de uitgaven op € 1.019.000. Per saldo levert dit een tekort op van € 74.000. Door het maximaal toegestane aantal kerkangangers van 30 als gevolg van de coronamaatregelen staan de collecteopbrengsten onder druk. Daarnaast dalen de bijdragen van parochianen aan de Actie Kerkbalans gemiddeld met 5% per jaar. De grootste kostenpost voor de parochie zijn de kosten van onderhoud aan onze kerken. Deze worden voor 2021 geschat op € 314.000. De parochie heeft over het algemeen prachtige, oude en monumentale kerken, maar daar hangt wel een kostenplaatje aan. Eigenlijk zouden we elk jaar € 200.000 extra moeten reserveren voor onderhoud in de toekomst, maar dat laat de begroting niet toe. Personeelskosten zijn naar grootte de tweede kostenpost. Deze worden voor 2021 geschat op € 307.000. Denk hierbij niet alleen aan de kosten van het pastoraal team en secretariaat, maar ook aan de kosten van dirigenten en organisten. Als derde grote kostenpost kan de verplichte afdracht aan het bisdom worden genoemd. Van alle inkomsten gaat 9% naar het bisdom. Voor 2021 schatten we deze kosten op € 118.000.

Een éénmalig tekort kan de parochie wel dragen, maar het ziet er naar uit dat het tekort structureel is. Dit baart het parochiebestuur grote zorgen. In een volgende vergadering gaan we nadenken welke maatregelen noodzakelijk zijn om het tekort om te ombuigen in een positief saldo.

In januari 2021 start de nieuwe Actie Kerkbalans met als thema "omzien naar elkaar". Gezien het voorgaande zou het bestuur u willen vragen te kijken of uw bijdrage aan deze actie verhoogd zou kunnen worden. We zijn u natuurlijk zeer dankbaar voor al uw bijdragen aan de parochie in de vorm van collectes, stipendia en de Actie Kerkbalans. Zonder uw bijdragen kunnen we de parochie niet in stand houden.

Met elkaar hopen wij toch op een betere toekomst in 2021, die er na het bestrijden van het coronavirus toch zal gaan komen.

Kees Koersvelt, penningmeester

Bijzonder askruisje

Over de wijze waarop parochianen op 17 februari, Aswoensdag, het askruisje kunnen ontvangen, is door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) advies uitgebracht. Aanraking van het voorhoofd met de duim brengt in deze coronatijd het risico met zich mee dat het coronavirus wordt overgedragen. Het aanbrenge van het askruisje op het voorhoofd met behulp van watten raadt de NRL om verschillende redenen af.

Herman Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie, adviseert daarom de asoplegging te doen plaatsvinden door het uitstrooien van de as over het hoofd, in de vorm van het kruisteken zonder daarbij het hoofd aan te raken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel. Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Tijdens de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt vóór het opleggen ervan één keer hardop uitgesproken voor allen die het askruisje ontvangen.

Noot der redactie: Raadpleeg het vieringschema op pagina 14/15 voor de laatste berichten over de genomen maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen.

Pastoor Harry Scheve

Het nieuwe jaar is slecht begonnen voor pastoor Harry Scheve. Hij kreeg corona en werd op dinsdag 5 januari opgenomen in het ziekenhuis en op donderdag 7 januari overgebracht naar de intensive care.

Op donderdag 14 januari hebben we bericht gekregen dat pastoor Scheve het naar omstandigheden goed maakt. Hij ligt nog op de intensive care, maar zijn toestand is stabiel. Er is goede hoop op een verlaten van de intensive care. We hopen daarop en wensen hem een voorspoedig herstel. Vanuit het ziekenhuis ontvangen we bijgaande foto van kaarten voor pastoor Scheve. Wilt u hem ook een blijk van medeleven sturen, dan kan dat naar: Slingeland Ziekenhuis, afdeling COVID, Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem.

*Marga Engelage, pastoraal werker
Paul Seesing, vicevoorzitter parochiebestuur*



Van de PCI

Onze begeleider vanuit het bisdom, diocesaan diaconaal werker Hans Oldenhof, opende ooit een bestuursvergadering waarin hij het thema 'de voorzienigheid' aansneed. Voor dit intrigerende thema geef ik hem graag de ruimte.

*Theo Venneman, voorzitter
PCI parochie HH. Twaalf Apostelen*

In het dagblad Trouw las ik onlangs een verhaal over ene Peter Rombouts. Hij is zowel danser als organisatiedeskundige. Hij leefde lange tijd in twee werelden. In het weekend danste hij in internationale theaters als wereldkampioen Argentijnse tango; daarna keerde hij snel terug voor zijn werk als organisatiedeskundige op maandagochtend. Op een zeker moment lukte het hem niet meer om in die spagaat te leven. In zijn hart is hij toch vooral een danser, die graag improviseert. Hij heeft toen aan een organisatie waar hij was ingehuurd voor een ingewikkeld veranderingsproces de volgende vraag gesteld. 'Vinden jullie het goed als ik deze vraag voor jullie dans?' Hij ging midden in de groep staan en liet de bewegingen een paar minuten opkomen. Daarna vertelde hij wat hij had ervaren. Sommigen waren ontroerd, omdat ze zich erkend voelden.



Maar er waren ook mensen die woedend werden. Daar schrok hij in het begin wel van, want een dans roept doorgaans geen woede op. Dat heeft toen een heel nieuw gesprek opgeleverd over de boosheid in de organisatie, waar niet eerder zo over gesproken was. Hoe gaat een en ander in zijn werk? Rombouts: "Wat ik tijdens zo'n dans doe is mezelf diep afstemmen op het vraagstuk en de dynamiek van de

groep mensen die aanwezig is. Diep luisteren, zou je kunnen zeggen, zonder er in mijn hoofd iets van te vinden of meteen naar een oplossing te willen toewerken. Het doet een beroep op een innerlijke waarneming die we allemaal hebben, maar die vaak wordt overstemd door ons denken. En dan ga ik dansen. In een soort tussenruimte die dan ontstaat, zou je kunnen zeggen. In tijden van crisis wordt die ruimte meestal tot nul gereduceerd: er moet meteen een oplossing komen. Het paradoxale is dat je juist op dat soort momenten even de tijd zou moeten nemen om die ruimte te openen. Met de dans rek ik die ruimte iets op en verlaat ik even de spreektaal. En wat er dan opkomt, neem ik allemaal serieus. Het komt niet voor niets op, weet ik uit ervaring. Soms wordt pas later duidelijk wat de bedoeling ervan is,

maar het heeft altijd iets te vertellen."

Waarom dit verhaal in dit parochieblad? Omdat hier op een verrassende wijze beschreven wordt wat beschouwend in het leven staan is. Paus Franciscus roept daartoe op. In onze kerk is door de rationele cultuur om ons heen het spreken over God vaak gericht op het denken. Het gaat over idealen, waarden en



normen. Het hoofd, met het verstand en het geweten, wordt aangesproken, in de preek bijvoorbeeld. Belangrijk, onmisbaar, maar niet het enige. Zeker niet bij geloven. Wij kennen als gelovigen ook datgene waar de danser over spreekt: de innerlijke ruimte openen. Dat doen we vanouds door het zoeken van voor buitenstaanders vaak nutteloze zaken: de stilte, de aanbidding, het gebed, de liturgie, de bedevaart, de ervaring van schoonheid. We scheppen ruimte voor de ziel. Wat we weten over God is bij veel mensen echter iets van het verstand en het geweten geworden. Als je vraagt of God aanwezig is in het dagelijks leven zullen veel mensen ontkennend antwoorden. Zo ook uw Caritasbestuurders. God ontmoeten we in de kerk, waar we ons leven overdenken en onze accu willen opladen. Maar toen ik vroeg of men ervaring had met de werkzaamheid van de voorzienigheid in het dagelijks leven kwamen er wel belevingsverhalen. Een buitenstaander zou zeggen: dat is toeval. Maar voor de vertellers van deze verhalen was het geen toeval. Het moest zo zijn, dit gebeurde niet voor niets. Iedereen heeft wel van die verhalen.

De voorzienigheid aan het werk zien kun je alleen maar als je innerlijke ruimte geopend is. Je ziet samenhangen die voor een ander verborgen zijn. De kunst is om ons weer beter samen te ontdekken hoe het katholicisme, met haar rijkdom aan verhalen, rituelen en haar gevoel voor het mysterie, ons helpt om onze innerlijke ruimte te openen en een levende band op te bouwen met God, die verborgen in ons dagelijks leven aanwezig is. Maar de genoemde danser heeft het toch niet over God? Maak ik hem niet spiritueler dan hij is? Dat vraag ik me toch af. Kijk maar eens naar het volgende citaat: "Om daartoe in staat te zijn moet ik mij kunnen verbinden met iets groters, een levenskracht die sterker is en die je niet kunt sturen. Via de dans kom ik daar terecht. De meedogenloze vragen van deze tijd vragen om rebellie, maar ook om liefde en schoonheid. Twee woorden waar in organisaties niet veel over gepraat wordt. Waarschijnlijk omdat we dat moeilijk vinden, of niet gewend zijn om te doen. Met de dans blijf ik uit de emotie en onderzoek ik in de beweging zo zuiver mogelijk wat er speelt. Ik geloof dat dat waarde heeft."

Hans Oldenhof

Vrouw tis Vastenaovond!

Het zal rond 1970 zijn geweest toen ik op Vastenavond met mijn broer en de buurjongen de buurt introk met de foekepot. Vraag me niet hoe dat ding eruit zag, dat weet ik niet meer. Een varkensblaas hadden we er in ieder geval niet voor gebruikt. We zongen het lied: *Vrouw tis Vastenaovond, kom niet thuis veur vanoavond, kom niet thuis veur mergenvrog, vrouw is dat niet vrog genog? Vrouw geef mien dit, vrouw geef mien dat, vrouw geef mien een stuk van een varkesstat!* Steevast kregen we als antwoord: 'Nou een stuk van een varkesstat hek niet, moar ik zal eens kieken of ik wat anders veur jullie heb.' Zo haalden we een aardige hoeveelheid snoep en geld bij elkaar. Het leverde zelfs zoveel op dat we op het idee kwamen om nog een keer langs dezelfde deuren te gaan, maar dan incognito: met een jute zak over ons hoofd. Maar op het eerste adres werden we al ontmaskerd! 'Nee jongens, jullie bunt hier al ewes!'

Dit Vastenavondverhaal vertellen we nog weleens op verjaardagen. We moeten er altijd weer om lachen. Het schooien langs de deur op de vooravond van de vasten was in onze streek een oude traditie. Volgens mij is deze nu min of meer uitgestorven, hoewel er met St. Maarten wel weer iets soortgelijks opduikt. Ik wilde eens uitzoeken waar die traditie nou vandaan komt. Dan ga je dus googelen en kom uit je op allerlei sites. Hoewel het erg moeilijk is om te achterhalen waar dat schooien/bedelen nou vandaan komt, kom je al snel terecht bij een schilderij uit 1559 van Pieter Bruegel de Oude: de Strijd tussen Vastenavond en Vasten. Op dit schilderij beeldt Bruegel de strijd tussen de christelijke deugden en ondeugden uit. Links op het schilderij schilderde hij de ondeugden van de Vastenavond (in latere tijden carnaval genoemd): losbandigheid, sensualiteit, luiheid, drank, dans. Rechts schilderde hij de deugden: inkeer, boete, vasten. Het valt op dat hij ook bedelaars aan de linkerzijde schilderde.



In de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd werd bedelarij namelijk ook als iets ondeugdelijks gezien. Bedelaars werden vooral ook gezien als bedriegers: ze deden zich voor als kreupelen terwijl ze dat in werkelijk niet waren, zo was de gedachte. Ik denk dus dat het schooien met Vastenavond te maken heeft met de gedachte dat schooien een als een carnavaleske ondeugd werd gezien. Het is bedrog, een maskerade. Je hoort het niet te doen, maar omdat het Vastenavond of carnaval is mag het voor één keer wel. Zeker om het contrast te accentueren met de periode van inkeer die daarna komt: de vasten.

Hoe dan ook: het schilderij van Bruegel is zonder meer de moeite waard om eens te bekijken. Er is tekst en uitleg genoeg over te vinden op het www. Googel maar eens!

Hans Limbeek

Veertig dagen op weg naar Pasen Bezinnend onderweg naar Pasen

Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem.

Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen.

Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen.

Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

Bezinningsmail

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 17 februari tot en met 5 april, willen wij: Eveline Struijk, predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van de parochie HH. Twaalf Apostelen, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Geef u dan op bij www.pkneibergen-rekken.nl, of www.12apostelen.nl. Bij doorklikken op de link "Oikomeneachterhoek" (onderaan de voorpagina), vindt u het u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.

Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Advent-tijd heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 17 februari krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons. Hebt u geen computer / e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten

ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage en Eveline Struijk



VASTENACTIE

2021

Beroepsopleiding voor kansarme jongeren in Kenia

Voor de Vastenactie 2021 ondersteunt de parochie HH. Twaalf Apostelen een project in het Oost-Afrikaanse land Kenia, in de wijk Huruma vlak bij de hoofdstad Nairobi. Kenia is een voormalige Britse kolonie met een grote christelijke bevolking die snel groeit. In 1950 telde de Keniaanse bevolking 6 miljoen zielen, anno 2020 zijn dat er 53 miljoen.

Die snelle groei levert allerlei knellende problemen op. Een daarvan is werkloosheid.

In de sloppenwijk Huruma is het merendeel van de jongeren werkloos. Veel jongeren groeien op in éénoudergezinnen, hebben veel problemen thuis en bovendien geen toegang tot onderwijs. De organisatie Hands of Care and Hope (HCH) geeft jongeren die opgroeien in Huruma een kans op een goede opleiding en hiermee op een baan. Er is echter meer nodig om het gat tussen jongeren en de maatschappij te overbruggen.

Wat wij willen bereiken

HCH pakt armoede aan door middel van ontwikkelingsprogramma's. In het jongerencentrum Huruma Support Centre kunnen jaarlijks 200 jongeren uit de sloppenwijken een opleiding volgen. Gezien de moeilijke omstandigheden waarin deze jongeren leven en het gemis van belangrijke vaardigheden, is een opleiding alleen niet voldoende. Daarom volgen ze eerst een basisprogramma, waarin onderwerpen aan bod komen

zoals het omgaan met geld, drugs en alcoholgebruik, tijdsplanning, omgaan met conflicten en normen en waarden.

Na het afronden van dit programma kunnen de jongeren starten met een beroepsopleiding, bijvoorbeeld tot kok, kleermaker of verpleegster.

Het programma biedt een goede ondersteuning om het project succesvol te laten verlopen.

Hoe doen wij dat?

Een groep van 55 jongeren heeft het basisprogramma afgerond en kan aan een beroepsopleiding beginnen. Het project biedt coaching bij de keuze voor een geschikte opleiding. Het project bekostigt ook extra onderwijs bij lees- en schrijfachterstand, en de begeleiding van de jongeren door maatschappelijk werkers. De extra begeleiding is nodig voor het verwerken van trauma's en om de band van de jongeren met hun familie te herstellen. Anderen krijgen hulp om af te kicken van alcohol of drugs. Help met dit project het gat naar de maatschappij te overbruggen.



Kenia

Kenia ligt ingeklemd tussen in het noorden Ethiopië en in het zuiden Tanzania. Ten westen van Kenia ligt Uganda en het Victoriameer, en ten oosten ligt Somalië en de oceaan. Kenia was ooit een Britse kolonie en maakte van 1890 tot 1960 deel uit van het Britse Oost-Afrikaanse protectoraat. Naast het Swahili, de officiële taal, wordt het Engels veel gebruikt. Het onvoorspelbare tropische klimaat met onvoldoende regenval zorgt vaak voor mislukte oogsten en voor veel ziektes en sterfte bij het vee van de nomaden in Noord-Kenia. Ook komen er regelmatig sprinkhaanplagen voor.

In de koloniale tijd trokken veel Britse boeren naar Kenia om er koffie te verbouwen. Kenia is dan ook bekend om zijn koffieplantages en de laatste 20 jaar ook om haar rozenteelt.

Kenia is tot op het hoogste niveau corrupt en lijdt onder de tegenstellingen tussen de verschillende stammen. De hoogste regionen binnen de Keniaanse regering trekken buitenlandse bedrijven aan die vervolgens belastingvoordelen krijgen, maar te weinig belasting betalen en deze ook ontduiken.

Toch heeft Kenia voldoende mogelijkheden om een goed leefbaar land te worden. Er zijn ook grote delen vruchtbare grond met voldoende regenval en goede verbindingen met de rest van de wereld. Echter, de corruptie en vriendjespolitiek binnen de hoogste regionen en de te hoge bevolkingsgroei zorgen ervoor dat mensen van het platteland naar de steden trekken, waar zij in achterstandswijken terechtkomen en tot armoede vervallen. Het is daarom belangrijk dat Kenia haar jonge bevolking gedegen opleidt en de jeugd uit de sloppenwijken haalt, zodat deze jongeren niet in de armoede blijven maar zelf een leven kunnen opbouwen. Dat is het doel van het vastenactieproject.



Ben Masselink 'Ik kom uit een geslacht van kerkbouwers'

Een paar dagen voor Kerstmis breng ik een bezoek aan Ben Masselink. Buiten miezert het eigenlijk de hele dag al. De regen slaat tegen het raam, maar aan de keukentafel in het huis van Ben en zijn vrouw Antoinet aan de Wilhelminastraat in Steenderen is het behaaglijk warm. Ben heeft heel lang heel veel werk verzet voor de geloofsgemeenschap Steenderen. Tijd voor een nadere kennismaking!

Ben heeft zich al aardig voorbereid op ons gesprek. Hij heeft zelf al het een en ander op papier gezet. 'Ik ben in 1934 geboren hier in de Covik,' vertelt hij. 'De Covik is een buurtschap tussen Toldijk en Steenderen. Mijn jeugd speelde zich af in een totaal andere tijd. Zo was er in de jaren dertig nog helemaal niks van de moderne wereld in het buurtschap binnengedrongen. We woonden aan een zandweg. Er was geen elektriciteit, geen waterleiding, geen telefoon, geen radio, geen tv, niets van dat alles!' 'Eigenlijk was het nog negentiende-eeuws!' zeg ik. 'Ja, dat kun je wel zeggen,' antwoordt Ben.

'Mijn vader had een boerderij met daarnaast een klein loonwerkersbedrijfje met paarden. We waren met 8 kinderen thuis, zeven jongens en een meisje. Je hoort de jeugd in deze coronatijd weleens klagen, maar vergeleken met ons leven ze in absolute luxe! Ons leven was echt heel eenvoudig. We hadden niet veel, maar dat realiseer je je pas later. We wisten toen niet anders, we waren het in die tijd zo gewend, maar we waren ook beslist niet ongelukkig! We liepen altijd op klompen. Fietsen hadden we ook niet, we liepen op onze klompen naar de school en de kerk. Daar deden we een half uur over.' Ben blikt zichtbaar met enige heimwee terug op zijn jeugd. 'Ik was vijf jaar toen de oorlog begon en tien toen die afgelopen was. Nadat ik van de lagere school kwam ben ik gaan werken bij mijn vader op de boerderij. Toen ik vijftien was heb ik een halfjaar bij een bakker gewerkt. Toch trok het boerenwerk me meer. Dus ging ik op mijn zestiende aan de slag als boerenknecht. Zo heb ik drie jaar gewerkt bij Herfkens in Baak en later bij Smeenk in de Reigersvoort. Daarna heb ik twee jaar als loonwerker gewerkt. Ondertussen had ik Antoinet leren kennen. Met haar ben ik getrouwd in 1959. En toen we trouwden ben ik tevens begonnen met mijn eigen boerenbedrijf, hier in Steenderen op 't Hoge Wesselink. Van de tractor van het loonbedrijf schakelde ik weer over op paarden. Toen ik 59 was ben ik gestopt met de boerderij.

Ik ben weer bij een loonwerker gaan werken en later ook nog bij mijn neef op de boerderij. In die tijd hebben we een klein boerderijtje gekocht en op laten knappen. Vier jaar geleden zijn we hier in de Wilhelminastraat komen wonen.' Antoinet trakteert ons ondertussen op koffie en cake. Ben maakt een sprong in de tijd: 'In 1979 ben ik als vrijwilliger betrokken geraakt bij de kerk. De kerk was toen toe aan een restauratie en daarvoor moest geld worden ingezameld. Ik kwam in de restauratiecommissie. En van het een kwam het ander. Een jaar later kwam ik in het kerkbestuur. Ik kreeg daarin het secretariaat toebedeeld. In 1986 is het parochiehuis hier afgebrand. Daar krijg je dan ook een hoop mee te doen. Daarnaast raakte ik betrokken bij het kerkhofgebeuren. Aanvankelijk viel dat nog onder het bestuur van de kerk, maar eind jaren tachtig werd het een zelfstandige stichting: Stichting Kerkhof. In 1989 ben ik teruggetreden uit het kerkbestuur, maar ben ik volop aan de slag gegaan met de Stichting Kerkhof. Omdat het veel werk met zich meebracht was er niet veel animo voor. Samen met enkele andere vrijwilligers heb ik dat toen opgenomen. We hebben de statuten gemaakt en alles bij de notaris laten vastleggen. Later hebben we het kerkhof ook nog uitgebreid, want het was te klein geworden. Het was niet alleen administratief werk, samen met anderen heb ik ook jarenlang het onderhoud van



het kerkhof gedaan. Net als de tuin van de kerk trouwens.'

Terwijl Ben zo aan het vertellen is over zijn werk voor de Steenderense kerk bewandelt hij even een zijweg met een opmerkelijk verhaal. 'In de jaren 60 hadden we hier een pastoor, Verbeek heette hij, geloof ik, die hier een ware beeldenstorm heeft gehouden. Alle beelden en kruiswegstaties moesten uit de kerk, de muren werden allemaal wit geschilderd en ook voor het oude altaar was geen plaats meer. De mensen vonden het maar niks.'

'Een 'protestantse pastoor' dus?' vraag ik. 'Ja, ik weet niet wat zijn beweegredenen waren, het had natuurlijk te maken met het Tweede Vaticaans Concilie, maar zo rigoreus als hij te werk ging..... Later kwam pastoor Richter. Onder zijn leiding werd de kerk weer aangekleed.'

'Wat betekenen de kerk en het geloof voor jou persoonlijk?' vraag ik. 'Tja, je moet weten dat de Masselinks de kerkbouwers van Steenderen zijn geweest. In Steenderen is de verhouding tussen katholieken en protestanten ongeveer half om half. Tot halverwege de negentiende eeuw moesten de Steenderense katholieken naar de Dremptse kerk. Mijn oudooms hebben hier in 1863 een stuk grond gekocht en daarop een kerk laten bouwen. Buiten het bisdom om! Dus in zekere zin is het een familieplicht zou je kunnen zeggen.' Ben zwijgt even, denkt na. 'Het is best een lastige vraag. Ik geloof in God, en we gaan bijna elke zondag naar de kerk. Maar ik denk ook dat de kerk ons een hoop heeft wijsgemaakt. Al die geboden en verboden, ik denk dat die ook heel wat mensen de kerk hebben uitgejaagd. Nu neem ik lang niet alles letterlijk meer. Met een hoop kerkelijke regels ben ik het ook absoluut niet eens. Dat je als parochie geen baas bent over je eigen kerk bijvoorbeeld. Het is juist ook de eigen kerk die voor een hoop mensen erg belangrijk is!'

Dan gaat de deurbel. Het is verjaardagsvisite voor Bens 86-ste verjaardag! Alsof het zo is afgesproken, want het interview zit erop. Het was een plezierig en interessant gesprek met een kritisch katholiek die veel energie heeft gestoken in de lokale geloofsgemeenschap en daar dan ook veel over kan vertellen!

Hans Limbeek

Parochiële pelgrimstocht

Onderweg met de twaalf apostelen

In het vorige nummer van *Onderweg* heeft u kunnen lezen over de parochiële pelgrimstocht *Onderweg met de twaalf apostelen* die in 2020 als gevolg van de coronapandemie geen doorgang kon vinden. Het coronavirus heeft ons geleerd dat vertrouwde en gewenste situaties snel kunnen veranderen en voorspellingen en verwachtingen met grote regelmaat moeten worden bijgesteld. Premier Mark Rutte hebben we vaak horen zeggen dat hij met 50% van de wetenschap en benodigde kennis toch vergaande '100%-beslissingen' moest nemen.

Eenzelfde probleem doet zich voor bij het plannen van de parochiële pelgrimstocht in april dit jaar. Wat zijn de mogelijkheden voor de organisatie van deze tiendaagse tocht langs de parochiekerken in april 2021? Met hoeveel personen kunnen we op een veilige wijze in de verschillende kerken terecht? Zijn de musea, restaurants en andere pleisterplaatsen weer open voor (grote) groepen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vaccineren? Volgens de laatste berichten zal een vaccinatie drie weken daarna door een nieuwe, tweede vaccinatie gevolgd moeten worden. Zien potentiële deelnemers (van wie een flink aantal alleen al op grond van leeftijd tot de risicogroep behoort) het zitten om bij alle onzekerheden zich voor de pelgrimstocht in te schrijven? En zo zijn er meer vragen waarop op dit moment geen duidelijke antwoorden te geven zijn. Al die onzekerheden hebben de organisatoren doen besluiten de parochiële pelgrimstocht van 2020 niet naar 2021, maar naar 2022 te verplaatsen.

De organisatie van de parochiële pelgrimstocht vergt veel tijd: tientallen afspraken moeten worden gemaakt, voor

elke dag moeten er (opnieuw) inleiders worden gezocht, de wandelroutes moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangepast en van alle in de oorspronkelijke route opgenomen stopplaatsen zal bekeken moeten worden of ze nog bestaan of moeten worden aangepast. Het zou zonde zijn als in april zou blijken dat de parochiële pelgrimstocht opnieuw een jaar moet worden uitgesteld. De organisatoren hopen daarom op uw begrip voor het verplaatsen van deze activiteit naar 2022.

Pelgrimsreis Santiago de Compostela

In 2018 hebben 15 parochianen met reisorganisatie Drietour en onder leiding van reisleider Joke Litjens een 10-daagse pelgrimsreis naar Santiago de Compostela gemaakt. Ook dit jaar organiseert Drietour deze pelgrimsreis, waarbij de deelnemers op zeven achtereenvolgende dagen telkens zo'n 15 km wandelen op de bekende Jacobsroute. De reis staat gepland voor de periode 23 april – 2 mei 2021.

Alle informatie over deze bijzondere pelgrimstocht vindt u op www.drietour.nl.

Gerrit te Vaarwerk

KORT Onderweg

Kerstboekje "een mooi verhaal"



Helaas is het er niet van gekomen. Wij hebben het Kerstboekje, zoals jullie gemerkt zult hebben, niet op tijd kunnen verspreiden. De levering viel samen, met de vrij plotseling ingestelde lockdown, waar ook de basisscholen onderdeel van uitmaakten. Op tijd aanleveren aan de geloofsgemeenschappen en verspreiden was niet meer mogelijk. Het zal nu verspreid gaan worden voor de kerstperiode 2021.

Pelgrimsreis Lourdes oktober 2021

In het eerste nummer *Onderweg* (jaargang 9 nr. 1) heeft een uitgebreid artikel gestaan over de negendaagse familiereis per bus naar Lourdes (zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober). Wij gaan ervan uit, dat tegen die tijd, deze pelgrimstocht doorgang kan gaan vinden. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Maar u heeft nog alle gelegenheid zich aan te melden (onder de bekende voorbehouden). Email: Paulien van de Vaart (paulien0908@live.nl) Voor info: Huub Winkeler (0653709893).



“Als God renoveert”

nieuw parochiecentrum bij de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen

Na de inventarisatie van veel argumenten vóór en tegen, en het uitwisselen van meningen, gevoelens en kritiek door de leden van de klankbordgroep, heeft het bestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen, conform het advies van de klankbordgroep besloten tot de nieuwbouw van een parochiecentrum bij het eucharistisch centrum in Zutphen, een besluit gericht op de toekomst en samenwerking.

Het geloof doorgeven aan volgende generaties

Tijden veranderen en de huidige manier waarin wij ons geloof uitdragen zou weleens beter kunnen aansluiten bij een andere vorm van kerkzijn. We zien een vergrijzing en niet of nauwelijks instroom van nieuwe, jonge mensen. Vrijwilligers worden minder in aantal en verliezen de motivatie. De kerk zelf is hierbij soms een obstakel voor de vernieuwing. Er is sprake van een vergaande secularisatie, verschillend per locatie, met in de Achterhoek het sluiten van kerken tot gevolg. In de toekomst is in redelijkheid te verwachten dat er minder parochies komen. De vraag doet zich voor of de HH. Twaalf Apostelen een zodanig sterke parochie is, dat deze toekomstbestendig is. Kijken we naar het toekomstperspectief en naar de huidige situatie, dan zien we dat er minder vraag is naar het vieren van de sacramenten. Dat betekent niet dat het zal verdwijnen; het zal op minder plekken worden aangeboden. Daarnaast heeft de maatschappij meer dan ooit behoefte aan zingeving en een moreel kompas. Onze opdracht hierbij is het Rijk van God op aarde vorm te geven. Dat betekent dat wij door ons gedrag en in onze activiteiten zichtbaar maken waar wij voor staan. De Canadese priester James Mallon beschrijft in het boek “Als God renoveert” het proces van volkskerk naar een geloofskerk.

Is een fysiek centrum noodzaak?

Een klankbordgroep, bestaande uit Jan den Hartog, Jaap Harmsen, Harry Kasteel,

Hans Limbeek, Anton Schilderink en Valentijn van Waalwijk, heeft zich ingezet om zo veel mogelijk meningen, visies, standpunten, gevoelens, bezwaren en pluspunten te verzamelen over de noodzaak van een fysiek centrum voor de parochianen en over de beste locatie van zo'n centrum. Bij dit alles was de centrale gedachte: “het gaat eigenlijk niet over een gebouw, maar over verbinding tussen gelovigen, het inhoud geven aan pastorale nabijheid, en er voor elkaar zijn. Belangstelling, ontmoeting en gastvrijheid zijn hierbij sleutelwoorden. Voor de meest geschikte plaats van het centrum zijn verschillende varianten besproken, zoals de Emmanuelkerk en Mariaschool in Zutphen en de locatie Vorden. De bezwaren die kleven aan de locatie bij het eucharistisch centrum in Zutphen zijn vanzelfsprekend uitgebreid geanalyseerd. Doorslaggevend voor de plaats bleek uiteindelijk de ambitie voor de toekomst en de bedoeling en de rol van het parochiecentrum. Niets doen was zeker ook een optie, maar we kiezen voor de toekomst.

Plek voor ontmoeting

Ook de fundamentele vraag of een parochiecentrum (nog) nodig is, kwam aan de orde. Doorslaggevend bleek uiteindelijk het uitgangspunt dat er een centraal pastoraal en bestuurlijk centrum nodig is als plek voor ontmoeting, educatie, diaconie en geloofsgroei naast de wekelijkse eucharistie in het eucharistisch centrum. Belangrijke criteria daarbij waren: een herkenbare plaats waar mensen samenkomen, niet zomaar een vergaderplaats maar eentje met de “juiste sfeer”, een laagdrempelig centrum dat ook een publieksfunctie heeft, en een plek waar vrijwilligers, het pastoraal team, werkgroepen en

alle betrokkenen hun activiteiten kunnen uitvoeren.

Verder moet er naast eucharistievieringen ook ruimte zijn voor andersoortige bijeenkomsten gericht op spiritualiteit zoals gebedsdiensten, persoonlijke gesprekken en kindernevendiensten. Daarbij staat aansluiting houden tussen de activiteiten en de kern van ons geloof centraal. Het is van belang dat de weg naar de kerk voor het vieren gevonden blijft worden, dan wel dat deze weg niet te groot wordt.

Vertrouwen en geloofscommunicatie

Na het genomen besluit blijven het pastoraal team en het parochiebestuur zich vanzelfsprekend inzetten voor de afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Het ‘programma van eisen’ voor de grootte en functionaliteit van het parochiecentrum alsmede het kostenplaatje zal kritisch worden bekeken. Communicatie met de parochianen is daarbij van groot belang. We onderzoeken hoe we dat binnen de huidige omstandigheden optimaal kunnen organiseren.

Pastoraal team en parochiebestuur

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Herman Heuver, lid van het parochiebestuur. Zijn e-mailadres is h.heuver46@gmail.com.

Bezinnen in de veertigdagentijd

Wekelijks op woensdagavond samenkomen om met elkaar verhalen te lezen en de verbinding te leggen met de tijd waarin we nu leven. Het boek van theoloog Alain Verheij ‘Ode aan de verliezer’ levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes, zal de leidraad van de avonden zijn.

Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar wmatti@live.nl of bel naar 06-30858781.

De richtlijnen van het RIVM zijn uitgangspunt voor wat wel en niet kan.

Wil Matti & Margriet te Morsche



Jesus Onderweg

Ongelovige Thomas

De apostel Tomas of Thomas werd ook wel Judas Thomas Didymus genoemd. Waar Tomas is geboren, is onbekend. Maar waarschijnlijk is hij geboren in de streek van Galilea waar de meeste apostelen vandaan kwamen. Zijn sterfdatum is wel bekend: 21 december in het jaar 72. Hij is als martelaar in de plaats Chennai in India gestorven. Verdere biografische informatie komt in de evangeliën weinig voor over Tomas. Wel wordt hij genoemd in de verslagen over het Laatste Avondmaal.



Tomas zou in het noordwesten van India, in het toenmalige Indo-Parthisch rijk, het christelijke geloof verspreid hebben. Dat lijkt onwaarschijnlijk. Wel wordt meer waarde gehecht aan het feit dat hij de missie bedreef in een meer westelijk deel van het genoemde rijk. De Thomaschristenen in India herleiden hun oorsprong naar zijn missionaire activiteiten in de huidige deelstaat Kerala in het uiterste zuidwesten van India. Het is overigens nooit geheel bewezen dat Tomas daadwerkelijk in genoemd gebied heeft gepredikt.

Na zijn executie zijn de beenderen van Tomas overgebracht naar het westen. Dat zou dan zijn naar Edessa, dat het hart was van het Syrische christendom. Op 3 juli wordt zijn feestdag gevierd: de dag waarop zijn relieken overgebracht zijn naar Edessa. Ook op zijn sterfdag wordt de heilige Tomas bijzonder

vereerd. Naast dat hij patroonheilige is van de bouw (architecten, landmeters, timmerlieden en andere bouwvakkers), wordt hij ook aangeropen voor een goed huwelijk. Meestal wordt hij blootvoets afgebeeld (apostel!) met boek, hellebaard, lans, winkelhaak (bouw) en paleisje of kerk met de inscriptie India. Ook is er vaak een afbeelding met zijn hand in de zijde van Jezus leggend en Maria die hem haar gordel schenkt.

De uitdrukking 'de ongelovige Tomas' is uiteraard welbekend. Dat komt door de gebeurtenissen na de dood van Jezus en zijn verrijzenis: *"Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij U"*

Na dit gezegd te hebben toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde, toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus hen: *"Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie". Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden jullie vergeven, hun zijn ze vergeven; en wier zonden jullie niet vergeven, hun zijn ze niet vergeven."* Thomas, een van de Twaalf, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: *"Wij hebben de Heer gezien"* Maar hij antwoordde: *"Als ik niet in zijn handen de tekenen van zijn nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven."* Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: *"Vrede zij U."* Vervolgens zei Hij tot Thomas: *"Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig"*.

Toen riep Thomas uit: *"Mijn Heer en mijn God!"*

Toen zei Jezus tot hem: *"Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben!"* (Johannes 20, 19-29)

Dit was het laatste artikel in Jezus Onderweg over de apostelen.

Huub Winkeler

*Een bijdrage uit de geloofsgemeenschap
H. Willibrord te Ruurlo*

Ruurlo's Ceciliafeest 2020

22 november is officieel de feestdag die is toegewijd aan de H. Maagd Cecilia, patrones, of zo u wilt, beschermheilige van de zangkoren. Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 21 november jl. is dit heuglijke feit in onze parochiekerk op een zeer voortreffelijke wijze herdacht. Door medewerking van twee koorleden onder begeleiding van een organist hebben dertig parochianen (het maximaal toegestane aantal) intens genoten van de muzikale klanken uit de kelen van twee koorleden, ondersteund door orgelspel. Aan de orde kwamen liederen van o.a. Mozart en Sesar Franck. Pastoor Scheve die de dienst leidde, was door de hoge kwaliteit van zang en muziek zelfs overrompeld, en liet zich de kwalificatie "Ruurlo's Kamerkoor" ontvallen. Het gevolg was dan ook een daverend applaus van zestig op elkaar klappende handen tijdens en na de viering. Chapeau!

Een meegenietende parochiaan

*Een bijdrage uit de geloofsgemeenschap
H. Johannes de Doper te Keijenborg.*

Keijenborg Walk Through Kerststal

Omdat in deze coronatijd veel niet mogelijk is, hadden wij voor donderdag 17 december 2020 een *walk through kerststal* bedacht. Vrijwilligers deden hun best om er iets gezelligs van te maken, immers bij de vieringen in de kerk mogen maar 30 personen aanwezig zijn, dus deze walk through zou veel kinderen en volwassenen de kans geven om onze kerk in kerstsfeer te bewonderen.

Echter op maandagavond 14 december werd een complete lockdown afgekondigd, waarbij o.a. de basisscholen dicht moesten. En daar ging het initiatief om de schooljeugd in Keijenborg de kerstsfeer te laten opsnuiven. Omdat de kerk niet dicht hoefde, waren er toch vrijwilligers in de kerk om eventueel bezoekers rond te leiden. Gelukkig kwamen uiteindelijk toch rond de 60 mensen - jong én oud - de kerststal en de bloemversiering bekijken. We kijken terug op een geslaagde ochtend/middag waarbij alles uiteraard coronaproof verliep.



Rozenkrans bidden

Tot 1 april is er geen Rozenkrans bidden

Doopvieringen

Helaas zijn er voorlopig geen doopvieringen. U kunt uw kind per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl. Zodra er weer doopvieringen mogelijk zijn wordt er met u contact opgenomen.

Vieringen in verzorgingshuizen

Tot nadere berichten zullen er geen vieringen zijn in het **Andriessenhuis** in Borculo, **De Bleijke** in Hengelo en de **IJsselflat** in Zutphen.

Vieren via internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Vieren in coronatijd

Vanaf 11 oktober gelden er nieuwe regels voor de vieringen in de kerken:

- Er mogen niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of maximaal vier zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen.
- Samenzang is niet toegestaan.

U wordt verzocht niet naar de kerk te komen bij één of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur:

- Hoesten
 - Neusverkoudheid
 - Koorts van 38 °C of hoger
 - Benauwdheidsklachten
 - Verlies van reuk of smaak
- of indien u een huisgenoot heeft met corona of herstellende van corona.

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen? Via [kerkdienstgemist](mailto:kerkdienstgemist@12apostelen.nl) kunt u de viering bekijken of beluisteren.

ParochiePost

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder gelezen kunnen worden. *ParochiePost* verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is.

Wilt u ook *ParochiePost* ontvangen?

Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Vieringen door de week

Tot 1 april zijn er geen vieringen door de week.

Aanbidding H. Sacrament

Tot 1 april is er geen Aanbidding H. Sacrament.

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
31 jan.	Deut. 18,15-20	1 Kor. 7,32-35	Mc. 1,21-28
07 feb.	Job 7,1-4.6-7	1 Kor. 9,16-19.22-23	Mc. 1,29-39
14 feb.	Lev. 13,1-2.45-46	1 Kor. 10,31-11,1	Mc. 1,40-45
17 feb.	Joël 2,12-18	2 Kor. 5,20-6,2	Mt. 6,1-6.16-18
21 feb.	Gen. 9,8-15	1 Petr. 3,18-22	Mc. 1,12-15
28 feb.	Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18	Rom. 8,31b-34	Mc. 9,2-10
07 mrt.	Ex. 20,1-17	1 Kor. 1,22-25	Joh. 2,13-25
14 mrt.	2 Kron. 36,14-16.19-23	Ef. 2,4-10	Joh. 3,14-21
21 mrt.	Jer. 31,31-34	Hebr. 5,7-9	Joh. 12,20-33

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
zo 31/01 4e zondag door het jaar	DIGITAAL 10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt						
zo 07/02 5e zondag door het jaar	DIGITAAL 10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt						
zo 14/02 6e zondag door het jaar	DIGITAAL 10.00 uur Eucharistie J. Baneke						
wo 17/02 Aswoensdag	DIGITAAL 19.00 uur Aswoensdagviering J. Baneke						
zo 21/02 1e zondag 40dagentijd	DIGITAAL 10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt						
zo 28/02 2e zondag 40dagentijd	DIGITAAL 10.00 uur Eucharistie J. Baneke						
za 06/03					18.30 uur WCV M. Engelage		
zo 07/03 3e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur Gebedsviering werkgroep			geen viering
za 13/03							
zo 14/03 4e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt				9.30 uur Gebedsviering werkgroep	geen viering	10.00 uur WCV A. Bos
za 20/03						19.00 uur Gebedsviering M. te Morsche	
zo 21/03 5e zondag 40dagentijd	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	9.30 uur Gebedsviering G. Spekkink		geen viering

Er zijn geen vieringen in de geloofsgemeenschappen.

LEGENDA: Euch.: Eucharistieviering WD: Woorddienst EHC: Eerste H. Communieviering
WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

Vieringen in februari 2021

Het pastoraal team en parochiebestuur hebben samen overlegd over de situatie na 19 januari.

De overheid heeft de lockdown verlengd.

We worden gevraagd om thuis te blijven en vele locaties zijn gesloten. Dat heeft het team en bestuur

doen besluiten om **tot 1 maart 2021** geen vieringen te houden in onze kerken, met uitzondering van een digitale viering op de zondag om 10.00 uur vanuit Zutphen. Ook op Aswoensdag, 17 februari, zal er alleen een digitale viering om 19.00 uur vanuit Zutphen zijn.

De actuele situatie kunt u vinden op onze website www.12apostelen.nl/vieringen

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
Er zijn geen vieringen in de geloofsgemeenschappen.							zo 31/01 4e zondag door het jaar
							zo 07/02 5e zondag door het jaar
							zo 14/02 6e zondag door het jaar
							wo 17/02 Aswoensdag
							zo 21/02 1e zondag 40dagentijd
							zo 28/02 2e zondag 40dagentijd
						17.00 uur Gebedsviering werkgroep	za 06/03
9.30 uur WCV M. Engelage	10.00 uur WCV werkgroep		10.00 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur Gebedsviering werkgroep	9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt		zo 07/03 3e zondag 40dagentijd
						17.00 uur WCV A. Bos	za 13/03
geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		geen viering	geen viering	geen viering		zo 14/03 4e zondag 40dagentijd
					19.00 uur Gebedsviering G. Spekkink		za 20/03
9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering			geen viering		10.00 uur WCV G. Oude Groen	zo 21/03 5e zondag 40dagentijd

Voor andere vieringen zie bladzijde 13

!!! Vieringen in maart ONDER VOORBEHOUD !!!

Alle vieringen in maart zijn onder voorbehoud. Bij het maken van deze *Onderweg* is het onduidelijk welke maatregelen er binnen onze parochie zullen gelden ter bestrijding van COVID-19.

Wel is besloten dat als er weer gevierd gaat worden met parochianen, dat alleen in het weekend zal zijn. Geen door-de-weekse-vieringen, geen uitstelling en

aanbidding, geen vieringen op hoogtijdagen.

De actuele situatie kunt u vinden op onze website www.12apostelen.nl/vieringen.

Via onze digitale nieuwsbrief ParochiePost wordt u op de hoogte gehouden of vieringen komen te vervallen.

Wilt u ook ParochiePost ontvangen? Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Vriendschap in kleuren

Vriendschap kent vele vormen en kleuren. Er is de vriendschap tussen mensen onderling, de vriendschap tussen ons en Jezus en natuurlijk de vriendschap, het verbond, tussen God en de mensen.

Voor elke week een kleur en een verhaal

Elke week staat een andere kleur centraal. In elke kleur licht een bepaald aspect op van vriendschap. Zo ontdek je wat voor een bijzondere vriendschap Jezus had met zijn leerlingen én met ons!

Week 1: Rood

Rood is de kleur van enthousiasme, van actief bezig zijn en van in beweging komen. Voordat Jezus begint met vertellen over God, gaat hij eerst op zoek naar vrienden die bij Hem willen horen. Hij roept hen bij hun naam en vol vuur gaan ze achter Jezus aan.

Dit verhaal staat in Mattheüs 4,18-22. Je vindt het verhaal onder andere in de Kijkbijbel van Kees de Kort.



Week 2: Oranje

Oranje is de kleur van vreugde en plezier. Goede vrienden zijn graag samen. Zo is het ook bij Jezus en zijn vrienden. Ze genieten ervan om bij elkaar te zijn. Ook veel andere mensen komen naar Jezus toe en willen naar zijn verhalen luisteren. Ze luisteren zo ingespannen, dat ze de tijd vergeten. Jezus wil hen niet zomaar naar huis sturen. Hij neemt brood en vis, breekt het, en deelt ervan uit, totdat iedereen genoeg heeft. Als je samen deelt, gebeuren er bijzondere dingen!

Dit verhaal staat in Mattheüs 14,13-21.



Week 3: Geel

Geel is de kleur van goud, van goudeerlijk zijn. Bij vrienden kun je jezelf zijn en laten zien wie je bent. Bij de verheerlijking op de berg laat Jezus aan zijn beste vrienden zien wie Hij is: de Zoon van God. Hij verandert van een gewone man in iemand die helemaal straalt. De stem van God klinkt: Jij bent Mijn Zoon, in jou vind ik vreugde.

Dit verhaal staat in Marcus 9,2-9.



Week 4: Groen

Groen is de kleur van hoop en nieuwe moed. Goede vrienden kunnen veel voor elkaar betekenen. Als je verdrietig bent, troosten ze je. En als je in de put zit, kunnen zij je weer nieuwe moed geven. Jezus weet dat Hij zal gaan sterven. Daarom is Hij soms heel verdrietig.

Maria, een goede vriendin van Jezus, weet dat. Zij geeft Jezus een heel bijzonder cadeau om Hem moed te geven voor de verdrietige dingen die komen gaan.

Dit verhaal staat in Mattheüs 26,6-13.



Week 5: Lichtblauw

Lichtblauw is de kleur van de hemel. Als na een regenbui de lucht openbreekt en de wolken verdwijnen, zie je hoe fris en mooi de blauwe hemel is. Zo is het ook met goede vrienden: soms doe je stomme dingen, waarvan je spijt hebt. Maar als je sorry zegt en opnieuw mag beginnen, dan waait de lucht weer schoon en voel je je opgelucht.

Jezus vertelt aan zijn vrienden een verhaal, om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om elkaar te vergeven.

Je vindt dit verhaal in Mattheüs 18,23-35.

Week 6: Donkerblauw

Donkerblauw is een kleur die veiligheid geeft en geborgenheid. In de donkerte van de nacht kun je makkelijker je geheimen vertellen. Nicodemus is een vriend van Jezus, maar hij heeft nog veel vragen. Midden in de nacht gaat hij naar Jezus toe en vertelt wat hem bezighoudt. Zo ontstaat er een echt gesprek.

Dit verhaal staat in Johannes 3,1-21.



Week 7: Paars/violet

De Goede Week is begonnen. Bij deze week hoort de kleur paars/violet. Een kleur van vriendschap door dik en dun, waarin het vrolijke rood en het donkere blauw samenkomen. In deze week gebeurt er heel veel met Jezus en zijn vrienden. Vrolijke en fijne dingen, maar ook moeilijke en verdrietige. Maar Jezus blijft zijn vrienden trouw, wat er ook gebeurt!

Bron: <https://www.geloventhuis.nl/2018/vriendschap-in-kleuren.html>

Knutsel: Vriendschap in kleuren

Deze veertigdagentijd gaat over de vriendschap tussen God en mensen. We geven elke week een kleur, met de associaties en symboliek die daarbij horen. Het is leuk om met de kinderen of zelf deze slinger van kleuren te knutselen.

Nodig

- stevig papier in zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, lichtblauw, donkerblauw, paars/violet
- schaar
- zeven splitpennen
- schrijfstift (hier is een witte gebruikt)
- splitpennen of lijm/plakband

Doen

Schrijf bovenaan elk papier een zinnetje:

- **Rood:** een vriend is lief
- **Oranje:** een vriend maakt je blij
- **Geel:** een vriend is eerlijk
- **Groen:** een vriend laat je groeien
- **Blauw:** een vriend vergeeft je
- **Donkerblauw:** een vriend luistert
- **Paars:** een vriend: door dik en dun



Knip er repen van en rond die af.

Bevestig ze in de goede volgorde aan elkaar met splitpennen.

- Hang de rij als slinger op, of vorm er een staande regenboogvorm van tegen een achterwand.

of

- Maak de slinger dicht en leg de ring plat neer. Hiermee kun je een kijktafel maken. Zet bijvoorbeeld een kaars of lichtje in het midden en leg elke week een andere kleur vooraan.

<https://www.geloventhuis.nl/2018/vriendschap-in-kleuren/knutselen-en-doen/knutsel-vriendschap-in-kleuren.html>



Gebedje

Lieve God,
 Dank u voor mijn vrienden, mijn vriendinnen.
 Zij kennen mij. Ze maken me blij.
 Ze zijn allemaal verschillend.
 Met de een speel ik anders dan met de andere.
 Door mijn vrienden, vriendinnen leer ik van alles en durf ik meer.
 Ik leer ook zelf een goede vriend te zijn.
 Dank u voor vriendschap door dik en dun!



Palmzondag

Vandaag komt de kleur rood terug op de kijktafel. Rood is de kleur van enthousiasme en van aanstekelijkheid. Jezus is zijn weg begonnen met het roepen van een paar vrienden. Nu is er een enorme menigte die voor Hem juicht en Hem als koning ontvangt. Ze zwaaien met takken en spreiden hun jassen uit op de straat, als een rode loper. Hosanna voor de Zoon van David!





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: sepellemans@hotmail.com

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364;
Marjet Lueks, Marijke Wermers, Marcel Wermers.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Aanmelden voor de eucharistieviering

- Vóór vrijdagmiddag 16.00 uur stuurt u een mail met daarin uw naam en telefoonnummer naar reserveringsintjan@outlook.com. U kunt daarin aangeven hoeveel plaatsen u wilt reserveren voor de eerstvolgende zondag. Let op! U kunt alleen voor meerdere mensen reserveren met wie u één huishouden vormt. Indien zich meer mensen hebben opgegeven dan kunnen worden toegelaten, dan krijgt u bericht dat het vol is en dat we u voor de volgende viering op de lijst kunnen zetten.
- Per telefoon: 0575 – 52 70 80. Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u bellen met het secretariaat. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw aanvraag noteert en u meteen vertelt of deze gehonoreerd kan worden.

Adresgegevens secretariaat

Het secretariaat van de RK GG Emmanuel/H. Johannes de Doper is verhuisd naar het volgende adres: van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen.

Kerstviering KBO Zutphen-Warnsveld

In een "bomlege" St. Janskerk was er voor de leden van KBO Zutphen-Warnsveld op dinsdag 22 december 2020 de Kerstviering. Het was mooier geweest in een "bomvolle" kerk, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Om toch zoveel mogelijk leden in staat te stellen de Kerstviering mee te beleven



had het bestuur besloten om de viering twee keer te houden: een om 10.00 uur en een om 14.00 uur. Men moest zich van te voren aanmelden en bij het aantal 30 was het: vol is vol. Jammer dat er zo weinig mensen toegelaten konden worden, want het waren bijzonder mooie en intieme vieringen. De vieringen werden geleid door onze geestelijk adviseur parochiemedewerker Laura van de Kam. Het motto van deze viering was: "Licht der wereld". Een klein mannenkoor, met ondersteuning door Jean van Cleef en Joop Goozen op orgel, zorgde ervoor dat de kerstliederen goed meegezongen konden worden. Vermeldenswaard is nog dat aan het begin van de vieringen er door de kerk luide klanken klonken die voortgebracht werden door een waldhoorn bespeeld door Leo Albering.

Op de laatste bladzijde van het kerstvieringboekje stond de volgende kerstwens

*Als je ooit, op zoek naar leven,
een plek vindt waar mensen
– godvergeten ongeweten –
elkaar dragen, weet dan
dit is Bethlehem vandaag.*

Na afloop werden de medewerkers van deze kerstvieringen bedankt door de voorzitter van KBO Zutphen-Warnsveld dhr. W. Wedemeijer. Als waardering voor hun inzet overhandigde hij hen een enveloppe (met inhoud!). Hij wenste eenieder, namens het pastoraal team parochie HH. Twaalf Apostelen en het bestuur van KBO Zutphen-Warnsveld, een Zalig Kerstfeest! De opbrengst van € 250,- van de collecte gaat naar de Stichting "Vrienden van het hospice Zutphen".

*Cor Weerkamp,
secretaris KBO Zutphen-Warnsveld*

Vertrek leden locatieraad

De leden van de locatieraad van onze geloofsgemeenschap Emmanuel / H.

Johannes de Doper hebben besloten per 1 januari 2021 allemaal af te treden.

In de komende periode zullen de pastoraatgroep en het parochiebestuur met elkaar overleggen hoe de functie van de locatieraad ingevuld gaat worden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit aan u melden.

Wij danken de locatieraadleden voor hun inzet voor onze geloofsgemeenschap.
*Namens de pastoraatgroep,
Laura van de Kam.*

Gebedsintenties

31/1: Oscar te Loo; Rudolf Wanders; **7/2:** Arnolda Hendrina van Haaren; **14/2:** Antoon Zieverink; **7/3:** Arnolda Hendrina van Haaren; **21/3:** Antoon Zieverink.

Overledenen

21/09: **Simon Dominicus de Kleine**, 83 jaar; 02/12: **Augustina Imhoff**, 56 jaar; 26/12: **Magdolna Mária Horváth-Tóth**, 90 jaar; 31/12: **Rudolf Wanders**, 88 jaar

Gedoopt

08/11: **Hubert Lukaszewski**, zoon van Pawel Lukaszewski en Edyta Bobryk en broertje van Xavier; 15/11: **Lot Lois Miene Nobel** dochter van Eric Antonie Nobel en Jorieke Theodora Louisa Nobel-Ganzeboom en zusje van Jip; 29/11: **Femke Eveline Maria Splithof** dochter van Kevin Splithof en Barara Splithof-Verlangen

Effataviering

Op zaterdag 13 februari en zaterdag 13 maart om 17.00 uur is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruikgemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdieping en bezinning. U bent van harte welkom! Let op! Deze vieringen zijn onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona.

Noot der redactie: Raadpleeg het vieringschema op pagina 14/15 voor de laatste berichten over de genomen maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur. (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
21/1: ds. S.A. Meijer; **28/1:** ds. mevr. D. van Alphen-Ubbens; **4/2:** mevr. R. Bekkers; **11/2:** dhr. R. de Boer; **18/2:** ds. mevr. I.M. Pijpers-Hoogendoorn; **25/2:** ds. C. Bochanen; **4/3:** ds. R.W. Heins; **11/3:** pastor V.T.T. ten Bruin; **18/3:** mevr. N. Bilder; **25/3:** ds. J. Boer.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Vieringen

Wegens de nog steeds geldende coronamaatregelen kunnen er op woensdagmorgen geen vieringen in het Andreashuis zijn. Dit houdt tevens in dat het secretariaat van het Andreashuis enkel per mail te bereiken is: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl. Een briefje in de brievenbus kan ook.

Goede wensen

Uit Apeldoorn kwam een kerstkaart met de wens: Zelig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar. Gaat het goed in Brummen? Kees Pannekoek

Pastor Kees Pannekoek is inmiddels verhuisd. Zijn nieuwe adres is Elisabethshof 46, 7333 ZB Apeldoorn.

Gebedsintenties

06 – 01: Nico Kok, Piet Schwegler, Carla Reuser-Boumans, Reina Peters, voor onze zieke medeparochianen.
13 – 01: Ap Reugebrink, Annie Peters-v.d. Heijden, Gerda Willemsen-Reukers, Reina Peters, voor onze zieke medeparochianen.
20 – 01: Henk Peters, Jan Uiterweerd, Mientje Brouwer, Reina Peters, voor onze zieke medeparochianen.
27 – 01: Wijnand Masselink, Jan Vrugink, Henny Huisstede, Reina Peters, voor onze zieke medeparochianen.
03 – 02: Piet Schwegler, Nico Kok, Ap Reugebrink, Reina Peters, voor onze zieke medeparochianen.
10 – 02: Annie Peters-v.d. Heijden, Wijnand Masselink, Henny Huisstede, voor onze zieke medeparochianen.
17 – 02: Henk Peters, Jan Uiterweerd, Carla Reuser-Boumans, voor onze zieke medeparochianen.
24 – 02: Jan Vrugink, Mientje Brouwer, Gerda Willemsen-Reukers, voor onze zieke medeparochianen.

07 – 03: Ap Reugebrink, Wijnand Masselink, Reina Peters, voor onze zieke medeparochianen.

10 – 03: Piet Schwegler, Annie Peters-v.d. Heijden, voor onze zieke medeparochianen.

17 – 03: Henk Peters, Jan Uiterweerd, Mientje Brouwer, voor onze zieke medeparochianen.

24 – 03: Jan Vrugink, Gerda Willemsen-Reukers, Henny Huisstede, voor onze zieke medeparochianen.

Nog steeds worden de intenties die voor de woensdagen staan genoteerd, op verzoek van pastoor Scheve, doorgegeven aan Zutphen. Daar worden ze opgenomen in de voorbede van de zondag volgend op genoemde datum.

In memoriam Reina Peters

Reina Lankhorst werd geboren op 16 september 1927 te Brummen en overleed op 17 december 2020 te Brummen. Ze heeft 93 jaar gewoond, geleefd en gewerkt op dezelfde plek. Geboren, getogen, gewoond in haar geboortehuis. Dat is, en blijft bijzonder.

Thuis was een bijzondere situatie, haar familie had een Winkel van Sinkel en een klompenmakerij. Vanaf haar 13e bestierde ze de huishouding voor haar grootvader, haar vader en haar broer. Reina heeft het allemaal zelf moeten uitvinden. Vandaar dat ze niet zoveel interesse had in koken. Maar hoe het ook was, alles moest altijd schoon zijn. Reina Lankhorst trouwde op 9 september 1950 met Geert Peters. Ze kregen samen vier kinderen.

Haar tweede doopnaam is Anna. Anna in de bijbel is Hanna en betekent "God heeft mij begenadigd." Reina was gesloten, een huisvrouw, ze was gewoon het liefst thuis en als iedereen maar naar haar toe kwam dan was alles goed. Zij zorgde ervoor dat alles schoon was. Je was welkom, ze was gastvrij. Zo was zij door de jaren opgegroeid. Zo ging het. Ze stond klaar voor haar man en haar kinderen. Om dat mogelijk te maken had ze een vast ritme. Maandag wasdag, donderdag kwam de woonkamer aan de beurt en op vrijdag de badkamer. Alles tiptop schoon, met veranderingen kon ze niet zo goed omgaan.

Toen haar dochter Dorothé op 59-jarige leeftijd overleed, stond zij daar. Ze kon er niet over praten. Ze sloot het in haar hart. Haar hart waar al het menselijke samen kwam. Ze hield afstand maar haar roep was ook van raak me aan. Samen met tante Annie, haar oudere zus, maakte ze de kerk schoon. Zij volgde haar man in het geloof, want Geert vond het belangrijk. Toen haar man was overleden, bleef Reina steeds meer thuis. Dat thuis van meer dan 93 jaar was haar burcht geworden. Een huis op een fundament. Dat fundament was haar liefde voor de mensen die bij haar langskwamen. Mensen waarvan ze hield, mensen die welkom waren. Dat was Reina: er zijn met grote zorgzaamheid, eenvoudig, eerlijk en rechtvaardig. Op een manier van: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en al helemaal niet op de voorgrond tredend. Reina dat je je gedragen mag weten door de levende God, die onze Vader is, en dat zijn licht over jou mag komen en dat je mag rusten in zijn vrede en barmhartigheid tot in eeuwigheid. Amen.

In memoriam Arie Wester

Vanuit de parochie Laarbeek in de Peel bereikte ons het bericht dat pater Arie Wester is overleden. Pater Wester woonde geruime tijd bij ons in Brummen en was een graag geziene voorganger in vieringen. Dat hij moge rusten in vrede.



Viering in 2019



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
 Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
 Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten

In de Heer overleden:

mevrouw **Antonia Aleida Maria (Toke) Bruinenberg-Boerhof** op de leeftijd van 80 jaar; mevrouw **Anne Elisabeth (Annelies) van Hees-de Leeuw** op de leeftijd van 78 jaar; mevrouw **Marianne Bertha Geertruida (Marian) ten Holter-Berendsen** op de leeftijd van 83 jaar. Dat zij mogen rusten in vrede.

Gulle gift voor onbekende armen

Lieve mensen,

Via de nieuwsbrief, website en oproep tijdens een gebedsdienst hebben wij een oproep gedaan voor een gulle gift voor de armen in onze geloofsgemeenschap. Blij verrast en dankbaar kunnen wij u mededelen dat er uit een goed hart veel door u is overgemaakt. Met uw gulle gift zijn de minderbedeelden geholpen via de Voedselbank en de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel. Hartelijk dank voor uw warme gift. Mocht u zich na het lezen realiseren dat u (alsnog) een bedrag wilt overmaken, dan vermelden wij het rekeningnummer: NL88 RABO 0128 1359 56 t.n.v. PCI HH. Twaalf Apostelen Gorssel onder vermelding van: gift. Hartelijk dank namens de onbekende armen in onze dorpen!

Willem Achtereekte

Hoop op betere tijden

Met alle hoop op betere tijden waarin we elkaar weer onbevengden kunnen ontmoeten in en na de vieringen willen wij u allen een ZALIG NIEUWJAAR wensen. Zodra we vrij zijn van de beperkende maatregelen hopen we dat tijdens een uitgestelde nieuwjaarsreceptie ook live te kunnen doen. Dit was onze boodschap op de website.

Het bleef bij een mooi begin op 3 januari jl. met de gebedsviering van de werkgroep 'Samen in Woord en Gebed'. Diezelfde avond werd in onze parochie tot nader order een lockdown afgekondigd.

Hoe blijft u op de hoogte?

Naast onze wekelijks ge-update website, vindt u informatie op de ezel in het kerkportaal of kunt u het secretariaat of de leden van locatieraad en pastoraatgroep bereiken per telefoon. U vindt onze nummers in *Onderweg* en site. *Locatieraad en pastoraatgroep*.

Piet-Hein Cremers

Piet-Hein Cremers gaat onze parochie verlaten. Tweede helft januari verhuist hij naar Velp. De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming wil graag nog een aantal dierbare herinneringen ophalen. In 2007 werd Piet-Hein vicevoorzitter van het kerkbestuur in Joppe en daarnaast voorzitter van het parochieverband dat de op handen zijnde fusie van twaalf kerken in de Achterhoek voorbereidde. Hij wist op voortreffelijke wijze de parochianen mee te nemen in een vaak ingewikkeld, emotioneel proces. Hij had een visie en wist mensen te overtuigen zonder druk uit te oefenen. De mitsen en maren waren voor hem altijd bespreekbaar.

In Joppe was hij degene die samen met andere leden van het parochiebestuur een blauwdruk maakte voor de reorganisatie van het kerkhof en een nieuw kerkhofreglement ontwierp dat



door veel andere parochiebesturen werd overgenomen. Ook tijdens zijn vicevoorzitterschap werden het monument van het ongedoopte kind en de urnenmuur gerealiseerd.

In 2015 mei, aan de vooravond van zijn afscheid als vicevoorzitter van het parochiebestuur Twaalf Apostelen, is zijn werk en enorme inzet voor de kerk bekroond met een pauselijke onderscheiding, uitgereikt in onze kerk. In augustus van dat jaar werd hem door Willem Achtereekte de paaskaars overhandigd tijdens de brunch voor vrijwilligers.

Piet-Hein we zijn je dankbaar voor je oprechte betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap en wensen je alle goeds in Velp.



Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zijn we verloren! Cor Schoutsen heeft zijn werk voor het maken van de adventskrans, dat hij jarenlang heeft gedaan, overgedragen aan Trees Hafkamp. Erik Zuurbier wordt als verantwoordelijke voor de roostercommissie opgevolgd door Wil Gradussen. Dank aan de vertrekkende vrijwilligers en succes voor hun opvolgers!



Pater Auping

Pater Auping wil ook in 2021 graag betrokken blijven bij het wel en wee in Joppe. Hij zal ons zijn meditatie over het zondagsevangelie blijven sturen. Vanaf 2021 heeft hij de tekst gecompriemd tot een A4. U vindt zijn meditatie in het portaal van de kerk. Wellicht een extra steun in coronatijd.



H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderincq, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Terugblik Kerstmis roept op tot ...

Kerst 2020

Kerstmis is een van de voornaamste feesten van het kerkelijke jaar. We vieren Gods menswording. Dat betekent nogal wat. Kerk zijn vanuit de basis en de wereld in te trekken om er te zijn voor de armen en de behoeftigen in onze samenleving.

Als locatie hebben we daarop geanticipeerd. De werkgroep liturgie kwam al vroegtijdig in samenspraak met het Gemengd Koor met een draaiboek voor de kerstvieringen dat er niet om loog: drie vieringen op kerstavond en een viering op eerste kerstdag. Ook de locatieleiding werd erbij betrokken om de vieringen coronaproof te laten doorgaan. De aanvankelijk geplande drie vieringen werden na bespreking gereduceerd tot twee vieringen, namelijk om 18.30 uur een familieviering met een klein kinderkoortje en om 22.00 uur een woord- en gebedsviering met enkele cantors van het Gemengd Koor. Op eerste kerstdag een reguliere woord- en communieviering met enkele cantors van het Gemengd Koor. Toen de overheid op 14 december tot de lockdown besloot, kondigde de Nederlandse bisschoppenconferentie op 15 december af dat alle vieringen op kerstavond werden afgelast en dat de



bestaande regels voor de kerk ongewijzigd bleven. Gelukkig hebben we deze mutaties op onze locatiewebsite kunnen aanpassen. Bovendien was er één centraal aanmeldpunt per telefoon of per e-mail om verwarring te voorkomen. Voor de vrijwilligers en de bezoekers van de kerstavond is het natuurlijk een teleurstelling dat de vieringen niet doorgingen. Dit bracht ons tot de gedachte om de kerk op eerste kerstdag van 14.00 uur tot 17.00 uur te openen om de kerststal en de kerstfeer te proeven. Er zijn 18 bezoekers geweest.

Online

Helaas zijn al onze vieringen alleen maar te beluisteren. Voor trouwe bezoekers en parochianen die om welke reden dan ook vieringen niet kunnen bijwonen, is de afwezigheid van beeld een groot gemis. Daarom wordt de roep om online (beeld en geluid) vieringen in navolging van de protestanten steeds groter. De protestantse kerken lopen daarbij voorop, omdat bij hen in een viering het woord centraal staat, maar in een katholieke viering komen veel meer aspecten samen die feitelijk een actieve betrokkenheid vragen. Nu het er naar uitziet dat de coronacrisis langer aanhoudt dan verwacht ligt deze optie in het verschiet om aan de wensen van de parochianen en bezoekers te voldoen. Daarom hebben we ons uitgebreid en gastvrij laten informeren door onze zusterkerk in Lochem. Het blijkt dat met beperkte middelen een goed systeem te realiseren is.

Dank

Voor alle kaarten en de vele positieve reacties, die alle vrijwilligers van onze kerk een hart onder de riem steken, zeggen wij u oprecht dank.

Het Leijser-orgel (4)

Voordat het Leijser-orgel geplaatst kan worden moet er nog heel wat water door

de Berkel stromen. Concreet betekent dit, dat het oude Vermeulen-orgel (1957) plaats moet maken voor het Brummense Leijser-orgel (1895). Daarom is het Vermeulen-orgel eind november 2020 gedemonteerd. Dit heeft twee volle dagen in beslag genomen. Vervolgens is het orgel met twee grote bestelbussen naar Polen overgebracht, waar het weer opnieuw zal worden opgebouwd in de parochiekerk van de Goddelijke Barmhartigheid, een vrij nieuwe kerk in Kornath (± 50 km ten zuiden van Krakau). Daar komt het op een zeven meter hoog oksaal te staan in een nieuwe behuizing.

Intussen hebben we ons laten informeren door een tweetal Brummense parochianen die vanaf het eerste uur betrokken waren bij de restauratie van het Leijser-orgel in 1982. De grote gangmaker hiervan was wijlen pastoor Arie Groenen. In de annalen van katholiek Brummen is daar een boeiend artikel over geschreven: 'Pastoor als orgelman'. Hij was muzikaal ingesteld en vond dat het historische Leijser-orgel niet alleen een grote bijdrage levert aan de muzikale omlijsting van de eucharistievieringen, maar ook een culturele bijdrage aan de Brummense gemeenschap in haar geheel. In het Zutphens Dagblad laten zijn woorden zien dat hij zijn tijd ver vooruit was: "De akoestiek is voortreffelijk in de kerk. In het liturgisch centrum kan bij wijze van spreken het hele Gelders Orkest plaatsnemen. Het gebouw leent zich best om als cultureel centrum te worden gebruikt."

Inmiddels heeft kerkarchitect Pim van Dijk gekeken naar de verschillende opties om het plafond te verhogen om het Leijser-orgel goed te laten uitkomen. Voor vervolgstappen wachten we op het parochiebestuur.

De locatieleiding





Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, ggchristuskoningvorden@gmail.com
 Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
 Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
 NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
 Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord is het nieuwe jaar al weer aangebroken. Na een vanwege de coronapandemie teleurstellend jaar moest dit met de Kerst in mineur worden afgesloten. Na drie jaar zouden wij weer een eucharistieviering op kerstavond hebben, waarvoor zich al (veel meer dan) 30 leden van onze geloofsgemeenschap hadden opgegeven, maar deze werd op aangeven van het bisdom afgelast, zodat onze geloofsgemeenschap als enige op het laatste moment zonder een viering in het eigen gebouw achterbleef. Het opsteken van een kaarsje was de enige "opsteker". Inmiddels is de totale lockdown verlengd, zodat er nog geen gelegenheid is waarbij de aanwezigen op gepaste afstand elkaar een zalig Nieuwjaar kunnen wensen. In hoeverre de oecumenische Dienst van de Eenheid en de Oecumenische School/Kerkdienst op 17 en 24 januari in de Dorpskerk konden worden bezocht was op dit moment nog niet bekend. In ieder geval is daarmee een beeldverbinding via de protestantse gemeente mogelijk. Ook over de verdere planning van vieringen in het voorjaar is nog geen informatie bekend.

Traditioneel is er in de januarimaand aandacht voor de Actie Kerkbalans, dit jaar met als extra toepasselijk thema 'Omzien naar elkaar'. Na een financieel moeilijk jaar vragen wij u hiervoor dan ook extra aandacht en gulheid. Een persoonlijk geadresseerde enveloppe is in deze *Onderweg* bijgesloten.

Binnenkort zal worden begonnen met het herinrichten van de tuin achter onze kerk, omdat een deel van de beplanting als gevolg van twee jaren van grote droogte dit seizoen niet heeft overleefd.

Ook zal binnenkort meer duidelijk worden over de voorgenomen bouw van

een parochieel dienstencentrum. De klankbordgroep heeft op verzoek van het parochiebestuur medio december een advies uitgebracht. Dit advies houdt onder andere een heroverweging van het programma van eisen voor dit centrum in. Hoe het ook zal worden, deze ontwikkeling tot centralisatie is straks ook van grote invloed op het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap.

Nu er meer zekerheid is over een vaccinatieprogramma gloort er hoop dat er binnenkort meer vieringen – al dan niet met aanpassingen – mogelijk zijn en dat wij wellicht ook meer in elkaars nabijheid kunnen zijn en naar elkaar kunnen omzien. Wij wensen u in ieder geval een in alle opzichten gezond en voorspoedig 2021 toe!
 Namens de locatieraad en pastoraatgroep,
Ton Rutting

Herdertjestocht 2020

De Herdertjestocht die al zes jaar in Vorden is georganiseerd, moest deze keer op een andere manier. Geen 100 vrijwilligers, geen 1000 lichtjes, geen 500

mensen die de tocht gaan lopen. Toch was er wél een Herdertjestocht Vorden 2020. Een initiatief van de gezamenlijke Vordense kerken. Coronaproof. En dus online! Er is een film opgenomen die de kinderen konden bekijken op de zondagen van de Advent via Facebook of een link naar Youtube. Vooraf werd het filmpje eerst in de kerk gedraaid en 's middags om 15.00 uur kwam het dan op YouTube. Fijn dat de Herdertjestocht 2020 zo verweven is in de kerkdiensten. Tijdens de kerstnachtdienst werd het hele verhaal gebruikt. In de Dorpskerk, in de kinderkerstviering van de katholieke kerk in Zutphen en uiteraard bij de mensen thuis.



Ook werden de kinderen uitgenodigd om een tekening te maken over kerstmis of om zelf een kerststal te knutselen. Van hetgeen ze gemaakt hadden kon een foto worden geplaatst op Facebook en voor alle (tientallen!) inzendingen was er een kleine attentie.

Op deze manier hebben heel wat kinderen meegedaan en een alternatieve Herdertjestocht beleefd. Natuurlijk hopen we volgend jaar weer een traditionele Herdertjestocht te kunnen houden. Heb je de filmpjes nog niet gezien? Dan kun je (voor eeuwig) nog kijken op YouTube: Herdertjestocht Vorden 2020. De foto's zijn te bekijken op de Facebook pagina van de Herdertjestocht Vorden.
De Herdertjestocht Commissie





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

2020

Twintigtwintig. Een jaartal dat zo lekker klinkt. En als iets goed klinkt houdt het automatisch de belofte in dat het geweldig gaat worden. Het is zeker een jaar geworden dat nooit vergeten zal worden. In praatprogramma's, quizshows en overzichten zal voortaan gevraagd worden over het jaar dat de wereld op zijn kop stond. Ook op persoonlijk vlak zal iedereen wel iets te vertellen hebben. Het jaar dat ik de deur niet uit durfde, het jaar dat ik mijn baan verloor of dat het bedrijf failliet is gegaan. Het jaar dat ik niet naar school kon, maar wel examen moest doen. En voor sommigen ook de positieve wending die het gaf. Een jaar waarin ik tot rust kwam en weer ontdekte wat belangrijk voor mij is, een jaar waarin ik de kleine dingen weer kon waarderen, een jaar waarin ik noodgedwongen een ommezwaai maakte die verrassend goed uitpakte. Dat veelbelovende jaar dat zo heel anders verliep ligt nu achter ons. Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Hoe zal het gaan? Zal alles weer normaal worden? Zullen we weer overal naar toe kunnen? Zal de wereld weer snel in de hectiek van alledag belanden? De eerste helft van dit jaar zal sowieso nog in het teken staan van het coronavirus en de bestrijding daarvan. Er zullen nog veel beperkingen zijn waar we ons aan moeten houden. Daar hebben we ook als kerk mee te maken. We hebben ons aardig staande gehouden het afgelopen jaar en hopen dat ook in 2021 te doen. Tot en met juni zal er, in nauw overleg met Ruurlo, om de week gevierd worden. U kunt dus elk weekend naar de kerk, de ene week in Borculo, de andere week in Ruurlo. Voor alle duidelijkheid: de zitplaatsen in de kerk zijn op 1,5 meter van elkaar. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen uiteraard naast elkaar zitten. Er zijn geen plaatsen afgeplakt met tape. (Dat staat erg onvriendelijk.) De zitplaatsen zijn aangegeven met knielmatjes. Daar

waar een matje hangt, kunt u gaan zitten. Tijdens de eucharistievieringen en de woord- en communievieringen wordt de communie uitgereikt. De andere vieringen zijn gebedsvieringen zonder communie-uitreiking. Bij het binnengaan en het verlaten van de kerk draagt u een mondkapje. Zodra u plaats heeft genomen mag deze af. Omdat de regels telkens bijgesteld worden informeren we u, over eventuele aanpassingen in het liturgisch rooster, via het informatiebord voor aan de weg. Ook via de website www.12apostelen.nl en de mededelingen in een viering wordt u op de hoogte gehouden. We hopen dat u de weg naar de kerk blijft vinden. Voor uzelf om een uurtje van bezinning en voor de kerk om de deuren open te kunnen houden. We wensen u een gezegend en gezond 2021 toe!

Gebedsintenties

7 februari: Bennie Franck, Anna Dute-Geessinck, Theo en Riek Verheijen, fam. Geerligs en Ottenschot. **21 februari:** pastoor Simons jaargedachtenis, fam. Sasse, fam. Pelgrum, Bennie Franck. **7 maart:** Anna Dute Geessinck, Jan ten Thije, Theo en Riek Verheijen, fam.

Geerligs en Ottenschot. **21 maart:** fam. Pelgrum, Bennie Franck.

Noot der redactie: Raadpleeg het vieringschema op pagina 14/15 voor de laatste berichten over de genomen maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen.

Familieberichten

Op 15 november jl. is op 91-jarige leeftijd overleden **Annie Kasteel Nijrolder**. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden in de parochiekerk O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo, waarna zij werd begraven op het Parochiekerkhof. Op 18 november jl. is op 94-jarige leeftijd overleden **Anneke Maas-Hebing**. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden in de parochiekerk O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo, waarna zij werd begraven op het parochiekerkhof.

Afval kerkhof

Met ingang van 1 januari wordt ons afval niet meer opgehaald door de gemeente. Wij moeten dit nu zelf verzorgen. Gevolg is ook dat wij het afval niet meer hoeven te scheiden, waardoor alles in één container mag. Om deze reden zijn de grijze en groene containers bij de kerk en op de begraafplaats vervangen door grote containers die één keer per maand worden geleidigd.

Waarom Actie Kerkbalans?

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en geloofsgemeenschappen krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

	Begroot 2020	Werkelijk 2020 t/m sept	Begroot 2021
Lasten:			
Kosten onroerend goed	€ 16.000	€ 11.604	€ 16.000
Financiële lasten	€ 250	€ 194	€ 6.800
Kosten eredienst	€ 4.900	€ 699	€ 4.900
Kosten pastoraal	€ 1.100	-	€ 1.100
Verplichte, vrijwillige bijdrage	€ 8.000	€ 5.612	€ 8.000
Begraafplaatskosten	€ 4.800	€ 2.007	€ 4.800
Beheerskosten	€ 3.800	€ 3.996	€ 3.800
Totaal Lasten:	€ 38.850	€ 24.112	€ 45.400
Baten:			
Bijdrage Parochianen	€ 35.000	€ 18.424	€ 30.000
Begraafplaats baten	€ 8.600	€ 7.458	€ 8.600
Totaal Baten:	€ 43.600	€ 25.882	€ 38.600
Resultaat:	€ 4.750	€ 1.770	€ -6.800





H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511;
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;
Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Ceciliafeest Gemengd Koor

Rond 22 november, de gedenkdag van de Heilige Cecilia, viert het Gemengd Koor het Ceciliafeest. Door het nieuwe (ab)normaal is het anders verlopen dan het koor gewend is. Op 21 november ging pastoor Scheve voor in de eucharistie waarin aandacht was voor Christus Koning en ook voor Cecilia, de patroonheilige van de kerkmuziek. De koorleden hadden zich op tijd opgegeven voor de viering. Alle aanwezigen werden netjes naar hun plaats gebracht volgens de coronaregels. Alle lof voor de vrijwilligers die dit voor alle vieringen organiseren. Normaal zingt het koor een mooie meerstemmige mis en worden prachtige liederen ten gehore gebracht. In verband met beperkingen voor koren hebben Desiree Langelaar en ik onder begeleiding van Wil Kok op het orgel de honneurs waargenomen. We hebben liederen ten gehore gebracht waarvan ik weet dat het koor ze maar al te graag zelf had willen zingen. Nu zaten de koorleden aan de andere kant van het altaar en mochten ze zelfs niet meezingen. Ik zing graag maar het voelde niet goed. Na de viering werden de koorleden verzocht op hun plaats te blijven zitten. We werden getraakteerd op een kop koffie met een heerlijk brok gevulde speculaas van de Warme Bakker die volgens de regels apart verpakt waren. De koffie werd aangereikt met een 1,5 meter lange plank met 5 gaten in bloemvorm waar de koffiebekers precies inpasten. Dit deed me denken aan de collectebuul aan een stok die vroeger in de banken werd voorgehouden. De voorzitter sprak het koor toe en er waren felicitaties voor Theo te Brake, die dit jaar 25 jaar lid is van het koor. Bij het verlaten van de kerk kregen we een Maria-dagkalender mee met bemoedigende woorden voor het nieuwe jaar. Elke dag op de kalender is een herinnering aan dit samenzijn. Het was toch fijn elkaar weer

even te zien en te spreken. Ik zie uit naar de dag dat we weer met het hele koor achter het altaar staan en samen mogen zingen. Wie had ooit kunnen denken dat normaal zo abnormaal kan zijn. Voor iedereen een voorspoedig en vooral een gezond 2021 gewenst.
Frans Oesterholt, dirigent gemengd koor

Lees vooral het vervolg: verslag van een meegenietende parochiaan op pagina 12!

Rabo ClubSupport actie 2020

Ook dit jaar heeft Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo weer meegedaan aan de actie Rabobank ClubSupport, voorheen Hart voor de Achterhoek. Het stemmen op jouw club of stichting was veel moeilijker dan voorgaande jaren. Ondanks het wat moeilijker stemmen, maar wel met een veel grotere deelname, is het ons gelukt om een heel mooi bedrag binnen te halen: € 892,06. De opbrengst van de actie is bedoeld voor een mooi sierhekwerk achterin de kerk. Bezoekers en toeristen kunnen dan buiten openingsuren van onze mooie Cuyperskerk genieten. Met de bijdrage maken we een goeie start. Alle stemmers heel hartelijk dank.

Kerst in coronatijd

De voorbereidingen van de Kerst in 2020 waren enigszins anders dan wat iedereen



gewend is. Geen vieringen met bezoekers, geen koor en diensten online. De kerststal in de kerk met bijbehorende kerstboom was wel prachtig opgetuigd. Om u dit plaatje samen met de kerstboom buiten niet te onthouden, hebben wij hier wat foto's van bijgeplaatst.



Zo blijft Kerst 2020 ons wat langer bij. Wij gaan ervan uit dat Kerst 2021 weer met koor en met alle kerstvieringen zal doorgaan. En maak er voor 2021 een goed en vooral gezond jaar van.

Familiebericht

Maria Theresia Olyslager-IJzereef is op 6 december 2020 op 87-jarige leeftijd overleden. De crematieplechtigheid vond plaats in het crematorium de Omarming te Zutphen.



Kalender in plaats van oliebollen

De vrijwilligersbijeenkomst die normaal gesproken aan het eind van het jaar onder het genot van oliebollen gehouden wordt, kon dit jaar natuurlijk niet door gaan. In plaats hiervan is er aan de vrijwilligers een fraaie Willibrorduskalender uitgedeeld. Deze staat in het teken van het 150-jarig bestaan van ons kerkgebouw. In de komende uitgaven van *Onderweg* zal aan dit jubileum regelmatig de nodige aandacht besteed worden.



H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
 info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
 secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
 Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
 NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
 Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
 Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Toespraak jaarwisseling 2020-2021: 'Omzien naar elkaar'

Een jaar waarin veel onverwachte gebeurtenissen elkaar in een rap tempo opvolgden. Een jaar waarin we de ernst en de duur van het Coronavirus ons hebben verrast. Ook in onze geloofsgemeenschap hebben we daarmee te maken gehad en worden we tot op de dag van vandaag mee geconfronteerd. Veel is achter de schermen verricht. Mijn dankbaarheid wil ik vooral uitspreken naar de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Groepen van vrijwilligers die steeds weer klaarstaan. De populaire slogan 'Omzien naar elkaar' is maar al te vaak van toepassing. De wil om er voor de ander te zijn. Helaas zijn er ook groepen die nauwelijks nog bemenst worden. Ook het afgelopen jaar zijn ons mensen ontvallen waarvoor helaas geen vervanging kon worden gevonden. Onlangs heb ik een inventarisatie gemaakt over de rollen en taken die onze vrijwilligers uitvoeren. Meer dan 125 mensen vervullen samen 259 taken. U begrijpt het al. Veel mensen vervullen meer dan één taak. Ook heb ik een inventarisatie gemaakt van de werkgroepen waarvoor geen bemensing beschikbaar is. Het is wel verheugend dat we nog op zoveel mensen een beroep kunnen doen. Ook met inzet van de multimedia weten we de mensen vanuit onze gemeenschap nog te binden en op de hoogte te houden. Het parochienieuws vervult daarin een grote rol en het digitale nieuws in de vorm van een nieuwsbrief. Er wordt een zware wissel getrokken op alle kerkgangers met veel beperkingen. Tijdens de verschillende vieringen van Gebedsdiensten tot Eucharistievieringen probeert elke groep daarin iets extra's tot uitdrukking te brengen. Voor elke viering wordt een apart boekje gemaakt. Hoewel we liever ons eigen koor horen, hebben we ook gebruik gemaakt van

toepasselijke liederen via de CD, waarbij in het boekje staat aangegeven dat men alleen mag mee-neuriën.

De lock-down van 15 december jl. heeft tot gevolg gehad dat we nog met meer beperkingen te maken kregen. O.a. het maximum van een 30-tal kerkgangers. De hele administratie daar om heen. De kersttijd met alleen een viering op 25 december. Een jaar geleden hadden we dat ons niet kunnen voorstellen. Zoals gebruikelijk herdenken we op 2 november 'Allerzielen' waarin de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden worden herdacht.

Ook dit jaar kon dat helaas in die vorm niet doorgaan. Vanuit de werkgroep 'Rouwverwerking' is toen een alternatief bedacht. Zij hebben de families met een aandenken bezocht en met hen gesproken. Ook de actie vanuit onze parochie Twaalf Apostelen aan alle 80-jarigen in onze geloofsgemeenschap een bloemetje aan te bieden met een kaart vol bemoediging van onze pastoor. Het komende jaar willen we meer aandacht aan enkele items schenken.

Samenwerking met Keijenborg

Dit item is al vaker een punt van bespreking geweest, echter door de tijdgeest en de pandemie rondom het Coronavirus zijn een aantal initiatieven niet van de grond gekomen. Vanuit de gesprekken met kerkbestuur afgelopen zomer is de noodzaak tot meer samenwerking duidelijk geworden. Vanuit de parochie zijn steeds minder pastores beschikbaar. Het afgelopen hebben we ook afscheid moeten nemen van pastoraal werker Jaap van Kranenburg. Daarnaast het afscheid van em. pastor Jan Leisink. De aansturing vanuit de parochie komt daarmee ook in een cruciale fase. De verantwoordelijkheid komt voornamelijk neer op de schouders van onze pastoor omdat hij verantwoordelijk is voor de totale parochie. Wij moeten er voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Anders worden

ingehaald door de tijd en kunnen we niet zelf meer kiezen voor onze toekomst.

Willibrordhuus

De voormalige pastorie had al steeds meer een ontmoetingsfunctie. Ook verenigingen met banden vanuit de kerk wisten ons te vinden. Helaas door alle beperkingen zijn we ongeveer terug bij af. Wij hopen dat ons Willibrordhuus steeds weer meer een vertrouwde ontmoetingsplek wordt.

Bestuurlijke Noodkreet

Willen we in de toekomst onze taken kunnen handhaven c.q. uitbreiden dan is de versterking van de locatieraad echt noodzakelijk. Nu komen te veel zaken op het bordje van drie locatieleiden. Dit is in feite roofbouw plegen. Uw hulp voor met name de bestuurlijke kant is dringend noodzakelijk. Weet of kent u iemand die u geschikt acht; dan graag een seintje, zodat we deze personen kunnen ontmoeten en bevragen. Wij bieden ze zo wie zo de mogelijkheid om eens aan te schuiven bij onze maandelijks locatieraadvergadering. Om de sfeer te proeven waarin we werken, samen voor onze geloofsgemeenschap. Een gemeenschap waarin de vitaliteit een belangrijke factor is om de komende jaren te overleven.

Wij zoeken personen die administratief kunnen ondersteunen. Ook op het gebied van communicatie hebben we grote behoefte. Bekendheid met ICT is een pré. Veel van deze taken liggen nu op het bordje van één persoon. Graag zouden we die beter willen spreiden om de kwetsbaarheid te verminderen.

De slogan 'Omzien naar elkaar'

zal meer dan ook het komende jaar van uitermate belang zijn. Samen een gemeenschap vormen. Ik dank daarom iedereen die hieraan nu en in de toekomst een steentje wil bijdragen. Ik wens u namens de locatieraad een gelukkig en gezond 2021 toe.
Henk Roes, voorzitter locatieraad

Samenwerking Hengelo en Keijenborg

Met het oog op de toekomst is in december door de besturen van de geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg het overleg begonnen om tot een verregaande samenwerking tussen de beide geloofsgemeenschappen te komen. Op dit moment zit het overleg nog in een verkenningsfase. Maar de intentie om tot die samenwerking te komen is van beide kanten uitgesproken. We houden u in de komende nummers van *Onderweg* op de hoogte van de ontwikkelingen.
De pastoraatgroepen en locatieraden van Hengelo en Keijenborg



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06-10 31 96 38. Contactpersoon voor Zelhem: de heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021ZA Zelhem, telefoon 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon : mevr. J. Lamers, telefoon 0575 – 464162, e-mail: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De tarieven 2020 kunt u vinden op de website van de HH. Twaalf Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Kerkdienst gemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via Kerkdienstgemist (v/h kerkradio): www12apostelen.nl/ locatie Keijenborg



Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl

Overleden

Op 13 november 2020 **Riek Hermans-Vos**, 81 jaar; 26 november 2020 **Bernard Limbeek**, 88 jaar; 18 december 2020 **Truus Jansen-Klein Gunnewiek**, 94 jaar.

Kerstavond in Keijenborgse kerk

Op donderdagavond 24 december 2020 werd op advies van de Nederlandse bisschoppen de vieringen in de kerk uitsluitend online uitgezonden, dus geen kerkgangers bij de viering live aanwezig. Om toch iets speciaals te doen met deze kerst hebben enkele koperblazers van St. Jan vanuit de kerktoren tussen 21.00 en 21.30 uur kerstliederen gespeeld. Er was bewust hieraan geen ruchtbaarheid gegeven, om zo te voorkomen dat er te veel mensen buiten de kerk zouden samenscholen. Het klonk prachtig en was bijna in heel Keijenborg en naaste omgeving te horen. Via de website van schutterij St. Jan werd dit rechtstreeks uitgezonden.

Marietje Rondeel-Ankersmit gehuldigd

Koorleden worden jaarlijks tijdens de Ceacilia-viering gehuldigd. Op zondag 22 november viel dit aan mevrouw Marietje Rondeel-Ankersmit ten deel. Zij is veertig jaar lid van het parochiekoor in Keijenborg.



Deze feestelijke viering, voorgegaan door pastoor Zandbelt werd voor deze gelegenheid door vier zangers van het koor en de organist omlijst met toepasselijke liederen. Vanwege de coronavoorschriften kreeg Marietje van haar man Wim de zilveren Gregoriusspel opgespeld. Ook werd een oorkonde aan de jubilaris uitgereikt.

Door één van de koorleden werd de jubilaris en haar familie persoonlijk toegesproken. Marietje werd bedankt voor haar trouwe lidmaatschap en aanwezigheid bij repetities en vieringen, ze was er altijd. Namens de koorleden kreeg zij een prachtig boeket aangeboden, waarna een spontaan applaus vanuit de kerk werd ingezet. Na het 'Lang zal ze leven' dankte de jubilaris zelf de koorleden voor deze mooie huldiging en zei te hopen nog lang te kunnen zingen, wanneer dit weer mag. Achter in de kerk konden de dertig toegelaten parochianen op coronaverantwoorde wijze de jubilaris feliciteren.

Samenwerking Hengelo en Keijenborg

Met het oog op de toekomst is in december door de besturen van de geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg het overleg begonnen om tot een verregaande samenwerking tussen de beide geloofsgemeenschappen te komen. Op dit moment zit het overleg nog in een verkenningsfase. Maar de intentie om tot die samenwerking te komen is van beide kanten uitgesproken. We houden u in de komende nummers van *Onderweg* op de hoogte van de ontwikkelingen.

De pastoraatgroepen en locatieraden van Hengelo en Keijenborg

Kerkbalans 2021 gaat weer van start

Thema: Omzien naar elkaar, geld(t) voor iedereen. De landelijke actie loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021.

De enveloppen worden rondgebracht in de week van 18 t/m 24 januari 2021 en weer opgehaald in de week van 25 januari tot en met 31 januari 2021.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw envelop gereed/klaar te leggen, zodat de looper niet hoeft te wachten? En natuurlijk alles op 1,5 meter. Bij voorbaat dank.

Voor de lopers is er dit jaar geen gelegenheid om gezellig samen koffie te drinken bij het inleveren. Met de lopers wordt een afspraak gemaakt om het een en ander in te leveren, zodat niet iedereen tegelijk wordt ontvangen op het secretariaat.

Werkgroep Kerkbalans



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 pastoriebaak@outlook.com
 Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

We hebben het afgelopen jaar verschillende situaties met betrekking tot de koffie en thee gehad. We willen in het nieuwe jaar het koffie en thee drinken parallel laten lopen met de horeca. Dat wil zeggen als de horeca open is willen we na de viering u op de plaats koffie en thee aanbieden. Als de horeca gesloten is zullen we geen koffie en thee schenken.

Brief Jaap van Kranenburg

Pastoraal werker Jaap van Kranenburg heeft een mooie brief geschreven aan alle parochianen in onze geloofsgemeenschap. Deze brief is aan het einde van de Allerzielenviering op 2 november voorgelezen. Mocht u deze willen nalezen, dan kan dat op de locatiepagina van de website van de parochie.

Kerkbalans

Onder het motto "Omzien naar elkaar - Geld(t) voor iedereen" wordt dit jaar de actie kerkbalans gehouden. Als het goed is heeft u samen met deze *Onderweg* de jaarlijkse envelop met daarin het verzoek om uw bijdrage ontvangen. We zijn erg blij dat u de H. Martinuskerk in Baak blijft steunen. We hebben weliswaar geen weekendvieringen meer, maar wel hele waardevolle vieringen op de derde dinsdagavond van de maand.

Vieringen in Baak

Op dinsdag 23 februari om 19.00 uur zal Marga Engelage voorgaan in een Woord- en Communieviering. Op dinsdag 16 maart zal Anton Bos voorgaan in een Woord- en Communieviering.
Noot der redactie: Raadpleeg het vieringschema op pagina 14/15 voor de laatste berichten over de genomen maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen.

Gebedsintenties

Dinsdag 16/2: Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-Brink, Tonny Schooltink, Ouders Mentink-Jansen en fam., Fam Hendriks-Hermsen en Herman Hendriks, Theo Tigchelovend, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos. **Dinsdag 16/3:** Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Fam. Hendriks-Hermsen, Theo Tigchelovend, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.

Familieberichten

Op 15 november is **Theo Tigchelovend** uit Rijssen overleden. Hij was 92 jaar en is in Baak begraven. Op 3 december is **Jan Beuwer** overleden. Hij was 76 jaar.

Stichting Vrienden van de Parel / Martinushuus

De laatste jaren is gebruik gemaakt van de ledenvergadering van Baaks Belang om verslag te doen van het reilen en zeilen van onze stichting. Door de Coronarichtlijnen kon die vergadering vorig jaar niet doorgaan. Er is op de site van Baaks Belang een nieuwsbulletin te lezen.

Op verzoek van Baaks Belang wordt vanaf 2018 onderzocht of het verbouwen van het leegstaande deel van de kerk tot een volwaardig dorps huis haalbaar is. Daarvoor is nodig een activiteitenplan en een daarop afgestemd bouwplan, een aansluitend kostenplaatje en een sluitend dekkingsplan. Voor de nodige deskundigheid moesten daarvoor ook externe bureaus worden ingeschakeld.

Medio 2019 heeft de gemeente de vereiste "Verklaring van geen bezwaar" afgegeven. Met een dergelijke verklaring konden bijdragen van provincie, gemeente en landelijke fondsen/instellingen worden gevraagd. De aanvraag bij de provincie vereiste een andere opzet om aan de geldende subsidieregeling te kunnen voldoen. Uiteindelijk is het gelukt om in het eerste halfjaar van 2020 alle aanvragen de deur uit te krijgen. Het parochiebestuur had inmiddels schriftelijk toegezegd de plannen te ondersteunen en te zullen meewerken aan een duurzame invulling (in tijd gemeten).

Van het nu voorliggende projectplan kan de volgende samenvatting worden gegeven:

- Inbouw van een huiskamer voor ongeveer 45 personen voor ontmoeten en kleinschalige activiteiten.
- Aansluitend op de huiskamer een keuken.
- Een toiletgroep en een invalidentoilet achter in de kerk
- Een nieuwe invalideningang aan de zuidzijde van de kerk; met een verhard pad naar de openbare weg en naast gelegen tuin.
- Het aanbrengen van alle nutsvoorzieningen zoals gas, elektra, water en verwarming.
- Aanpassing van het resterende multifunctionele deel voor grootschalige activiteiten. - Inrichtingskosten voor huiskamer, keuken etc.
- In het bulletin staat een overzicht van de kosten en reeds toegezegde bijdragen.

Nu breekt de uitvoeringsfase aan. Het projectplan zal nu in onderdelen worden opgeknipt. Een werkgroep zal dit ter hand nemen, aangevuld met inwoners om als vrijwilliger te helpen bij de realisering. Hieruit moet gaan blijken waarin een klein dorp ook groot kan zijn. Het verwezenlijken van dit project zal ook de saamhorigheid ten goede komen en een voorziening opleveren waar het dorp trots op kan zijn. De inwoners van Baak en andere belangstellenden wordt hierbij gevraagd bij zichzelf te rade te gaan of meewerken iets voor hen is. Je hoeft zeker geen volslagen bouwvakker te zijn. Vele handen maken licht werk. Op internet is allerlei interessante informatie te vinden over Wikibouw.

Mogen we op je rekenen of heb je nog vragen? Meld je dan aan, telefonisch of per e-mail: Arnold Wolbrink e-mail: a.wolbrink@hetnet.nl tel. 06-83323922. Jan Willemsen e-mail: jaboroost@gmail.com tel. 06-22398114.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

parochie heeft gekozen voor het project in Malawi met als thema voedselzekerheid voor alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen.

De collectes hebben in onze kerk een bedrag van € 173,- opgeleverd. Dit is minder dan andere jaren omdat we het Kerstconcert van Feeling dit jaar hebben moeten missen en er minder diensten zijn geweest met restricties van het aantal kerkgangers. Desondanks is het nog een mooie opbrengst. Alle gevers aan deze collecte dan ook hartelijk dank. Degene die nog willen bijdragen aan dit project kunnen dat doen via de website van de vastenactie of via het rekeningnummer NLO4 RABO 0322 3951 00 ten name van Parochie Twaalf Apostelen onder vermelding MOV Adventsactie 2020.

Actie Kerkbalans 2021

Het thema van de actie kerkbalans is dit jaar "Omzien naar elkaar, geld(t) voor iedereen". Normaal gesproken wordt het motto vastgesteld in de "Kerkbalans Bijeenkomst" in Zutphen na een levendige discussie. Vanwege de regels is dit jaarlijkse samenzijn komen te vervallen. Het thema is in de vorige *Onderweg* al goed beschreven door de nieuwe penningmeester van de parochie Kees Koersvelt. Het omzien naar elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk zijn en dit is momenteel maar beperkt mogelijk. Gelukkig staan ons moderne middelen ter beschikking waardoor er toch nog van alles mogelijk is. Het is een wonder te noemen dat er binnen een jaar vaccins beschikbaar zijn waardoor er weer hoop gloort. Hieruit blijkt dat we als mensen tot grote dingen in staat zijn wanneer het er op aankomt. Het is te hopen dat we dit kunnen vasthouden gezien de andere grote uitdagingen die we als mensheid of zelfs als burgers van Bronckhorst hebben, zoals de klimaatneutraal plannen die op

ons afkomen. De effecten van het virus zijn groot voor velen, ook voor onze kerk door het uitvallen van de kerkdiensten en andere activiteiten. De actie Kerkbalans is dit jaar nog belangrijker dan voorgaande jaren. We hopen dat we de kerk in Drempt open kunnen houden. Dit hangt mede af van het draagvlak daarvoor, oftewel de bijdrage van onszelf, dus inderdaad, "geldt voor iedereen". Gevers alvast hartelijk dank voor uw bijdrage voor het behoud van onze mooie Dremptse kerk.

Opbrengst Adventsactie 2020

Het thema van de afgelopen Adventsactie was "Delen smaakt naar meer". Met de opbrengst wordt een viertal projecten ondersteund die de voedselzekerheid van vrouwen en kinderen tot doel heeft (zie ook www.vastenactie/adventsactie). Honger zorgt ervoor dat de meeste kwetsbare niet kunnen ontsnappen aan de armoedeval waardoor de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en gebrekkige scholing in stand blijft. De

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Aanmelden vieringen

U kunt zich vóór vrijdagmiddag 16.00 uur voorafgaand aan een viering aanmelden door een mail te sturen naar: locatieraaddrempt@gmail.com, in de mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u wenst te komen vermelden. Telefonisch aanmelden kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur bij Ingrid op telefoonnummer: 0313-479294. Het is ook mogelijk zonder reservering te komen, alleen als er nog plaatsen vrij zijn bent u welkom.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 26 februari 2021
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com





H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

De activiteiten voor vrouwen staan voorlopig nog in de koelkast. Maar misschien is het wel mogelijk om vanaf september weer het e.e.a. te organiseren. Zodra er een activiteit is, wordt deze meteen gepubliceerd op de site www.olburgen-rha.nl. Houd dus deze site in de gaten voor de actuele berichten.

Boekenuitleen Olburgen

In het najaar 2020 is de boekenuitleen opgeschoond. Hierdoor is er naast meer ruimte in de kasten ook meer bewegingsruimte ontstaan. Er is op vrijdagmorgen een afhaal- en inlevermoment van 10.30 uur tot 11.30 uur. En wanneer de maatregelen weer wat soepeler worden, kun je ook op dinsdagavond terecht van 18.30 uur tot 19.30 uur.

De actuele informatie wordt eveneens op de site: www.olburgen-rha.nl vermeld. Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen. Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

In de afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe exemplaren ingebracht o.a.:

Phoebe Locke	Schaduwman
Nicci French	In hechtenis
Henning Mankell	De jonge Wallander
Herman Koch	Finse dagen
	De greppel
Nicolas Mathieu	De uitzichtlozen
Adriaan van Dis	De wandelaar
Betsy Uding	Allah en Eva
Marianne	Volgens Maria
Fredriksson	Magdalena
Leon de Winter	Kaplan
Anna Enquist	De thuiskomst

Gerrit Komrij
 Martin Driessen
 Arthur Japin
 Tim Weaver
 Jeroen Brouwers
 Karen Slaughter

De klopgeest
 De pelikaan
 Mrs. Degas
 Nooit meer terug
 Cliënt E. Busken
 Verzwegen

Kerkdienstgemist via Internet

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet, kijk op: <https://www.12apostelen.nl/index.php/vieringen/>. Dit geldt voor de reguliere vieringen en ook voor huwelijksvieringen, avondwakes, uitvaartdiensten en ander vieringen. Mensen die veraf wonen kunnen er dan toch bij zijn. De opnames beginnen enkele minuten voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.



Vieringen in Olburgen

24 januari: Eucharistieviering
 14 februari: Woorddienst
 7 maart: Woorddienst
 28 maart: Woord- en communieviering Palmпасen

Noot der redactie: Raadpleeg het vieringschema op pagina 14/15 voor de laatste berichten over de genomen maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen.

Misdienaar

24 januari: Denise Schooltink

Collectanten

24 januari: Joost Langenhof
 14 februari: Jan den Hartog
 7 maart: Erna Bosch
 28 maart: Jan Baars

Lectoren

24 januari: Cilia Langenhof
 28 maart: Thea Lebbink

Kosters

24 januari: Joost Langenhof
 5 februari: Theo Damen
 14 februari: Cilia Langenhof
 5 maart: Theo Damen
 7 maart: Betsie Verhoeven
 28 maart: Jan Baars

Bloemversiering

16 januari – 29 januari: Diny en Leonie
 30 januari – 12 februari: Thea en Gerda
 13 februari – 26 februari: Yvonne en Til
 27 februari – 12 maart: Betsie en Nicole
 13 maart – 26 maart: Diny en Leonie

Intenties

24 januari: Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Herman en Bep Pasman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink

14 februari: Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Gradus en Dinie Baars, Overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Herman en Bep Pasman, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steeverink

7 maart: Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Gradus en Dinie Baars, Mientje Schotman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Herman en Bep Pasman

28 maart: Overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman

Stichting Vrienden van Dora Visser

Maandelijks is er op de eerste vrijdag van de maand in de kerk van Olburgen een eucharistieviering. De viering begint om 15.00 uur. Voor deze vieringen moet u zich aanmelden bij diaken Theo ten Bruin: e-mail theotenbruin@ziggo.nl tel.: 06 18581803.

Kopij

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor het blad *Onderweg* of de website, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@gmail.com

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
 Jaargang 9:

Nummer 3: 22 februari 2021
 Nummer 4: 12 april 2021

E-mailadres: jansenmts@gmail.com



H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Schoenendoosdienst

Op 15 november kwamen we bij elkaar in de Remigiuskerk voor de oecumenische schoenendoosdienst. Er waren maar liefst 195 schoendozen ingeleverd voor de actie. Omdat er weinig mensen in de kerk mochten waren de dozen al vooraf bij de scholen opgehaald. Diaken Oude Groen en dominee Van der Boon gingen voor in deze dienst en de muziek werd verzorgd door Back to Basic.

Geen Ceciliafeest

Op 22 november hebben we in de eucharistie de gedenkdag van St. Cecilia gevierd.

Volgens de legende kwam Cecilia uit een Romeinse voorname familie. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Helaas konden wij, koorleden, geen feestje vieren met elkaar.

Met een kleine traktatie en een gedicht hebben we geprobeerd een beetje troost te brengen:

*Dit jaar voor ons geen Caeciliafeest
 Je snapt het al.....het coronabeest
 doet ons de das om, 't is niet fijn
 nu kunnen we niet wekelijks meer samen
 zijn.*

*Daarom deze heerlijke "Gangmaker" als
 alternatief
 weliswaar een schrale troost....
 alsjeblijf (t)*

*Dat deze lekkernij er weer de gang in zet
 naar een nieuwe tijd van zang en
 feestbanket*

*Zodra corona de hielen gaat lichten
 Gaan wij ons weer op de zangnoten
 richten*

*Nog even geduld, het komt allemaal goed
 Geeft dat de burger niet heel veel moed?*

Terugblik op 2020



Voor wat onze geloofsgemeenschap betreft was het een jaar van weinig vieren in de kerk. Na een periode van helemaal niet tot af en toe vieren met in acht neming van de coronaregels. Voor veel parochianen lijkt het zich van tevoren moeten opgeven een drempel te zijn. Dat is jammer. Maar we mogen nu eenmaal niet over het aantal van 30 personen heen. Meestal lukt dit ook, alleen met kerst waren er meer aanmeldingen en

moesten we wat mensen teleur stellen. De vieringen worden opgeluisterd met zang en muziek door Marijke Steemers op het orgel en drie zangers, meestal heren. Met kerst speelde Leo Alberink buiten op de midwinterhoorn en ook even in de kerk. Heel stemmig. De kerststal was weer opgebouwd door de vrijwilligers en de bloemendames hadden mooie kerststukken gemaakt met kleine lichtjes erin. Gelukkig kwamen nog zo'n 50 mensen beide kerstdagen naar de kerk om de kerststal te bewonderen en een kaarsje op te steken.

Twee uitvaarten zijn er in coronatijd geweest vanuit onze kerk met aansluitend de begrafenissen op het kerkhof. De andere drie overledenen werden gecremeerd. De nieuwjaarsreceptie ging niet door en ook is er steeds geen koffie drinken na de dienst. Het elkaar niet kunnen ontmoeten is een groot gemis. Laten we hopen dat dit spoedig anders wordt.

Financiën

Omdat er zo weinig kerkdiensten zijn geweest zijn er ook weinig collecte inkomsten. Hierdoor gaat de financiële gezondheid van de geloofsgemeenschap achteruit. Het zou mooi zijn als u hiermee bij de Actie Kerkbalans rekening houdt en de bijdrage wilt verhogen.

Familieberichten

Op 19 december overleed na een ziekbed **Monique Geurts** op 54 jarige leeftijd. Op donderdag 24 december is in het crematorium in Zutphen afscheid van Monique genomen. Onze gedachten gaan uit naar haar moeder Thea en haar partner Leo en verdere familie.

Omzien naar elkaar

Omdat echt ontmoeten nu haast niet mogelijk is kunnen we er misschien toch voor elkaar zijn door te bellen en kaartjes te sturen. Laten we hopen dat het binnen niet al te lange tijd wel weer kan. De vaccinaties zijn begonnen. Eenmaal hierdoor beschermd is er vast weer meer mogelijk. Geef de moed niet op!





H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
 info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
 Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
 Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
 Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
 Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Terugblik op de vieringen van het afgelopen jaar

Check onze website
www.demooistekerk.nl voor het laatste nieuws.

Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we niet anders dan constateren dat het lijkt alsof we in een roller coaster zijn beland. Half maart is er ineens de strenge, intelligente, lockdown waarin Nederland op slot gaat. Ook de kerken moeten gesloten blijven en er mag geen enkele activiteit meer plaatsvinden. Dan is daar de zomer; een zomer waarin we weer meer mogen. Vieringen zijn nu wel mogelijk, maar wel met een maximaal van 30 kerkgangers en aanmelden is verplicht. We zijn heel blij om te zien dat velen van u, ook van buiten onze geloofsgemeenschap, de weg naar onze kerk steeds weer weten te vinden. Hoewel de besmettingscijfers een stijgende trend laten zien mogen we het najaar zo blijven vieren. We verheugen ons op de advent en Kerstmis, maar dan is daar ineens het bericht: geen vieringen op kerstavond. Een grote teleurstelling voor velen. Kerstavond is immers een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. Gelukkig mogen we, naast de al ingeroosterde viering op 1ste Kerstdag, nu ook een viering op 2de Kerstdag verzorgen. Een probleem daarbij is wel: hoe laat je dit zo last minute weten? Behalve een vermelding op onze website is er de afkondiging in de kerk tijdens de voorlaatste viering voor Kerst. Daarin wordt de aanwezige kerkgangers gevraagd om het rond te zingen: de mond-op-mondreclame. De viering op 1ste Kerstdag wordt goed bezocht en uit het feit dat ook de viering op 2de Kerstdag een 'volle' kerk trekt (volle gelet op het maximum van 30 kerkgangers), maken we op dat de communicatie heeft gewerkt. Bij het schrijven van dit stuk is er een nieuwe ontwikkeling die we graag met gezwinde

spoed met u willen delen: op 3 januari jl. ontvingen wij namelijk bericht van het parochiebestuur dat de vieringen vanaf dat moment t/m 19 januari (de periode van de dan geldende lockdown) niet doorgaan. Ook hier geldt: hoe laat je dit weten? Daarom: om te voorkomen dat u voor een dichte deur komt te staan en/of om andere teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan regelmatig onze website: www.demooistekerk.nl/vieringen te raadplegen. Daar vindt u het laatste nieuws.

Graag sluiten we af met een nieuwjaarswens. We wensen u allen alle goeds voor 2021 en spreken de wens uit dat u gezond mag blijven. Hopelijk is er dit jaar een weg terug naar het oude "normaal", waarin er geen restricties zijn aan het aantal kerkgangers bij een viering; waarin we weer als vanouds met elkaar samen zijn.

Een gezegend en voorspoedig en gezond 2021!

Uw locatieraad en pastoraatgroep

150 jarig jubileum van onze kerk

Het beloofde zo'n feestelijk jaar te gaan worden dachten we nog bij de nieuwjaarsreceptie in het begin van 2020. Willibrord, Bonifatius en Ludger leidden de feestelijkheden op ludieke wijze in, maar de Ludgerboom werd in eenzaamheid gepoot, er kwam geen Ludger vesperdienst, geen geplande bijzondere Hap en Stap wandeling, geen Palmpaasoptocht met als thema "verbinding", geen kermisviering, geen tentoonstelling, enz. Dus vooral heel veel niet. Jammer. Daarom bekijkt

de locatieraad wat we misschien in 2021 nog kunnen gaan doen, maar zoals het er nu naar uitziet zal dat zeker nog maanden gaan duren. We hopen dat we u op deze manier in ieder geval voorlopig voldoende geïnformeerd hebben.

De locatieraad

Openstelling tweede kerstdag

Op tweede kerstdag was de kerk 's middags open. Zo'n zestig bezoekers hebben we die middag mogen verwelkomen in onze sfeervolle kerk. Vaak nam men de moeite om de middagwandeling zo te onderbreken. Er was muziek, instrumentale kerstliederen op gitaar en traditionelere kerstliederen op het orgel. Er heerste een rustige en toegankelijke sfeer en een paar jonge kinderen zongen de kerstliedjes graag mee.

Bezoekers gaven aan het zeer op prijs te stellen en sommigen ook omdat dit voor hen de mogelijkheid was om zich met Kerst toch wat in die kerstsfeer te hebben kunnen onderdompelen.

Vertrek Frans Koekkoek

Na ruim 6 jaar lid te zijn geweest van de locatieraad van onze geloofsgemeenschap St. Willibrord Vierakker, waarvan de laatste jaren in de functie van secretaris, heb ik op 7 december jl. afscheid genomen.

Sinds mei vorig jaar woon ik in Roermond (een grote wens van mij om in Limburg te wonen) en daardoor ook ver verwijderd van Vierakker. Ik heb met plezier in de afgelopen jaren mij ingezet voor onze geloofsgemeenschap maar op ca. 150 km afstand ben ik niet meer betrokken bij wat er gaande is in Vierakker-Wichmond. Reden temeer om mij terug te trekken. Ik wens iedereen die ik in die afgelopen jaren heb leren kennen alle goeds toe, een Zalig Kerstfeest en een gezond 2021!



Een kaarsje bij Maria in Drempt

De Mariakapel in de H. Willibrordkerk in Drempt is een mooie zeszijdig gemetselde kapel met een straalgewelf, dat wil zeggen dat de ribben van het gewelf vanuit één punt in verschillende richtingen uitstralen. De Icoon is van Maria van Altijddurende Bijstand. Links en rechts en in de zijmuur zitten fraaie glas-in-loodramen, in de jaren vijftig gemaakt door de Arnhemse kunstenaar Joop Janssen. In de ramen is de levensloop van Maria te zien. In het raam links van de icoon is de aankondiging van de Engel Gabriël uitgebeeld: een zittende Maria, gekleed in een blauwe mantel, witte sluier en met rode nimbus. Boven Maria komt de witte duif als de Heilige Geest aangevlogen. In het raam rechts van de icoon is de geboorte van Christus weergegeven. Hier staat het Christuskind centraal. Het kind wordt omringd door herderskinderen en een schaap en door Jozef, in rood gewaad, met naast hem de knielende Maria. In de ramen in de zijmuur is te zien hoe Maria wordt opgenomen in de hemel en hoe Maria in de hemel wordt gekroond. Bij de hemelvaart van Maria zijn drie apostelen te zien, die naar de opstijgende Maria, in golvend paarse jurk en uitgewaaierde blauwe mantel kijken. De kroning van Maria geschiedt door God de Vader met tiara en Christus met kruis staf. Boven haar hoofd zweeft de witte duif als de Heilige Geest.

Eind 1999 werd in Drempt de Mariawerkgroep opgericht. Elke eerste woensdag van de maand bidden we de rozenkrans en is er een lezing. In de Mariamaanden mei en oktober bidden we ook op de andere woensdagen de rozenkrans. De Mariamaanden worden ook gevierd met een plechtig lof, waarbij er na afloop een gezellig samenzijn is onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Mariakapel wordt ook gebruikt voor het opbaren van een overledene. En vóór en na elke zondagse viering en op donderdagochtend is er gelegenheid om er een kaarsje op te steken. De Mariakapel is een rustpunt voor parochianen en bezoekers.



Aan het lijntje gehouden

Via de rozenkrans kan men alles verkrijgen.
 Het kan vergeleken worden met een lange ketting die de hemel met de aarde verbindt:
 één uiteinde is in de handen, het andere is in de handen van de Heilige Maagd.

