

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 9 - nummer 3



In dit nummer o.a.
De Zondebok



Beterschapswensen



In de spotlights
Marian Storteler



Inhoud

Jaargang 9, nr. 3

Periode 27 maart t/m 16 mei 2021

Colofon/Voorwoord	2
Van de pastores/personeelsberichten	3
Pasen/Een dankwoord/benoeming waarnemend pastoor/administrator	4
Van de bestuurstafel	5
Pastorale noodzaak centraal parochiecentrum	6
Een nieuw parochiecentrum	7
Hoezo een nieuw parochiecentrum?	8
In de spotlights Marian Storteler-Wopereis	9
Van Zondebok naar Pasen/PCI	10
De Passie/Roepingenzondag/Huiskamerbijeenkomsten	11
In Memoriam frater Ton Oostveen	12
Bijlage Vieringschema	13
Vieringschema	14
Kids & Teens	16
Uit de geloofsgemeenschappen	18
Een kaarsje opsteken in Vorden	32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 4: 7 mei 2021

betreft periode 15 mei t/m 4 juli 2021

Inleveren kopij tot 16 april 2021

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joost van Duin

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan *Onderweg* o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**
E-mail: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Effataviering in Zutphen

Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor

J.G.M. Pauw, administrator

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille
communicatie

Voorwoord

Passievol de toekomst in. Als u dit leest staan de paasdagen voor de deur. Dat betekent wellicht paaseieren zoeken of een paasmaaltijd verzorgen. Misschien een moment of momenten van bezinning met de (beperkte) aanwezigheden. Verlangend naar een oude tijd of mijmerend naar de komende tijd. In deze *Onderweg* veel inspiratie voor de toekomst. Met doordachte teksten maar ook met kritische vragen. Met signalen van nieuw leven waarin we samen alle kanten van de medaille mogen en moeten ontdekken. Best een uitdaging! Maar, de toekomst maken we toch ook met elkaar? Het "voedsel" voor de paasmaaltijd bestaat uit het even stilstaan; pas op de plaats. En vervolgens stap voor stap met twee oren en één mond verdergaan. Diep ademhalend, voetje voor voetje. De tijd zijn werk laten doen. Google biedt hier geen oplossing voor. Afwegingen, overwegingen, twijfel over oude dingen en twijfel over nieuwe dingen moeten mogen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!

De menselijke wegen ook...

Veel leesplezier en passievolle paasdagen!

Joost van Duin

Vertrouwenspersoon



Gerry Spekkink kan door medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team



J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl



M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,
parochiaal werker, tel.: 06 29405303
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
e-mail: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
e-mail: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

De pastores hebben diaken Anton Bos gevraagd een artikel te schrijven voor deze rubriek.

De Heer is waarlijk verrezen, Alleluia!



In stilte hebben Jozef van Arimatea en Nikodemus het lichaam van Jezus van het kruis gehaald en het met een royale hoeveelheid mirre en aloë gebalsemd. In stilte hebben zij het in een nieuw graf gelegd, in een tuin niet ver van het kruis waaraan Hij gestorven was.



De stilte wordt verbroken

In stilte zijn zij weggegaan. Op paasmorgen heeft Jezus zelf de stilte doorbroken. Hij is er, op een nieuwe, voor ons onvoorstelbare manier. Hij

is er, met een woord van bemoediging en vergeving, met een opdracht om te geloven en het nieuws te verkondigen. Hij is er, met een woord van vrede. Hij is er, de dood is doorbroken, het leven is de overwinnaar.

Wat was/is het stil

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn dagen van stil, woordeloos verdriet. Als er iemand gestorven is, zitten joden in stilte bij de nabestaanden in het sterfhuis, om rouw en medeleven uit te drukken. Woorden zijn immers zinloos; gewoon maar bij elkaar zijn is genoeg. De moeder van Jezus, zijn familie en de leerlingen zijn zo bij elkaar geweest, die vrijdagavond en de volgende dag. Daarbij kwamen vragen naar boven. Wat is onze toekomst? Wat is ons perspectief? Hoe kunnen wij verder?

Al een jaar is het zo "stil" om ons heen. Alle drukte zoals wij die gewend waren, staat al een jaar op een heel laag pitje. We zijn op onszelf teruggeworpen. Je zou het kunnen vergelijken met een periode van rouw beleven. In alle media is Covid-19 het onderwerp van gesprek. Echt stil is het niet, de een weet het nog beter dan de ander. Er wordt oneindig gediscussieerd. Hebben we nog vertrouwen in de toekomst? Is er nog wel perspectief? Komen we hier weer uit?

Er is niet veel stilte. Vaak worden we onrustig van stilte. Liever worden we voortdurend beziggehouden. Maar soms moet je wel stil zijn: als je veel hebt om over na te denken, als er iets gebeurd is

wat je diep raakt. Dan zet je alle knoppen even uit. Dan zoek je de stilte om te kunnen overdenken, om alles op een rij te zetten, om het enigszins te vatten. Zelf vind ik het dan heerlijk om in stilte te gaan wandelen.

Stilte gebruiken

Hoe kunnen wij ondanks alle tegenslagen en alle somberheid om ons heen toch vertrouwen winnen in de toekomst? Wij kunnen die stilte gebruiken om dichterbij onszelf, bij ons eigen geloven te komen. Dichterbij God te komen. In die stilte, zo ervaar ik dat, ga je langzaam zien wat er precies gebeurt. Ga je zien dat we elkaar nodig hebben om verder te komen. Niet door elkaar de vliegen af te vangen, maar juist door elkaar te steunen, krijg je zicht op toekomst, zicht op perspectief. Ik noem maar een voorbeeld: de ene winkelier die open mag blijven, start een ondersteuningsactie voor de andere, die dicht is en geen staatsondersteuning krijgt. Dat is dichterbij elkaar komen, dat is diaconaal actief zijn, juist ook buiten de kerkmuren.

Pasen lijkt een moeilijk feest

Wat is er nu precies gebeurd? vraagt ons verstand. Als wij aan de rand blijven staan en op afstand vragen naar het hoe en het wat, zullen we het niet begrijpen. Maar als wij, net als Maria Magdalena

en de apostelen, dichterbij komen en ons laten raken door de tekens, door wat we zien, dan ontstaat er vreugde en vertrouwen in ons hart, dan willen we erover praten en iets delen met elkaar, dan komen we in beweging. Door al het zichtbare van een leeg graf, opgerolde doeken, de ontmoeting met een man in de tuin; door al het zichtbare ook op de paasmorgen: het nieuwe begin van deze lentedag, de ontkiemende natuur, de opgaande zon, de Paaskaars en het doopwater in ons midden; door al het zichtbare van de mensen, van de natuur en van onze liturgie, krijgen we zicht op het onzichtbare: de God, die juist in het verdriet en de wanhoop een nieuwe beginschept. Die God, die mensen bij elkaar brengt in liefde en vertrouwen. Die God, die ons door de dood heen vasthoudt en ons echt thuis laat komen. Dat is Pasen: een stem in de stilte. De liefde heeft het laatste woord. Leven overwint de dood, de Heer is waarlijk verrezen. Het lijkt wel of het paasmysterie ons wil zeggen, kijk naar alle gebeurtenissen, alle tekenen, dan zien we beweging. Door het testen, de vaccinaties en alle nieuwe initiatieven, zal ook het virus overwonnen worden. Het leven is sterker dan het virus en de dood. Alleluia.

Anton Bos, diaken

Personeelsberichten

Eind oktober 2020 heeft pastoraal werker Marga Engelage aan pastoor Harry Scheve en het parochiebestuur medegedeeld dat zij per 1 juli 2021 met vervroegd pensioen wil gaan. Begin november 2020 heeft zij vicaris Pauw en kardinaal Eijk ingelicht over haar voornemen. Het pastoraal team en het parochiebestuur spijt het zeer dat ze onze parochie gaat verlaten, maar respecteren haar besluit.

Marian Storteler heeft met ingang van 1 januari 2021 haar taken als parochie-medewerker beëindigd. Op pagina 9 treft u een uitgebreid interview met haar aan. Uiteraard zullen wij op een later moment afscheid nemen van Marga en Marian en hen dan zeer zeker nog bedanken voor alle inzet voor onze parochie in de afgelopen jaren.

Huub Winkeler, bestuurslid portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid

Pasen



In de evangelielezing op eerste paasdag lezen we dat Maria Magdalena vroeg in de morgen bij het graf komt en constateert dat Jezus' lichaam niet meer in het graf ligt. Daarop gaan ook Simon Petrus en Johannes, de door Jezus beminde leerling, naar het graf. Eerst treedt Simon Petrus het lege graf binnen. Daarna gaat ook de andere leerling naar binnen: hij ziet en gelooft.

In zijn boek 'Zondag aan de rivier' schrijft pater Jan Hulshof hierover: "Dit lijkt vreemd, want er viel weinig te zien: op de grond lagen de zwachtels en verderop de zweetdoek. Dat zag de leerling, meer niet, en hij geloofde zoals je een leeg nest ziet met alleen een gebroken eierschaal en je weet: hier is begin van leven." Hoe vaak ervaren wij geen leegte? We voelen de leegte nu we door de coronamaatregelen de mensen die ons na aan het hart liggen zo weinig kunnen ontmoeten, niet kunnen omhelzen. En misschien is er de leegte van het verlies van dierbaren, al dan niet als gevolg van Covid-19. En bij het volgen van een eucharistieviering via livestream voelen we de leegte van de kerk.

Johannes komt het lege graf binnen, ziet en gelooft. Johannes kijkt niet met een vluchtige blik, waardoor het lijkt dat er niets gebeurd is, en ook niet met een rationele, onderzoekende blik, waarmee hij dat wat hij ziet verstandelijk kan verklaren. Nee, Johannes kijkt zó, dat hij gelooft in wat Jezus gezegd had, dat Hij uit de doden zou opstaan. Dat is zien met de ogen van je hart. Door met de ogen van het hart te kijken, dringt bij Johannes het besef door dat wat onmogelijk heet mogelijk kan zijn. Jezus is opgestaan, hij is niet hier in de leegte, maar hij leeft. Door de opstanding van Jezus ontvangt Johannes een signaal van nieuw leven, een kracht opnieuw te beginnen. Ook wij kunnen door met de ogen van ons hart te kijken – telkens als alles dood en leeg lijkt – nieuw leven vinden. Met die gedachte wenst de redactie van *Onderweg* u een Zalig Pasen.

Gerrit te Vaarwerk

Benoeming waarnemend pastoor/administrator

Per 1 maart jl. heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, vicaris Hans Pauw benoemd tot waarnemend pastoor/administrator van onze parochie voor onbepaalde tijd. Dit vanwege het langdurige herstelproces van pastoor Harry Scheve. Vicaris Pauw (geboren in 1969 te Vinkeveen) werd op 1 juni 2002 gewijd tot priester van het aartsbisdom Utrecht. Sinds 2009 is hij vicaris van het vicariaat Arnhem (het Gelderse deel van het bisdom) en verantwoordelijk voor de taakvelden Jeugd en Jongeren en Catechese. Tevens is hij vanaf 1 juni 2017 halftime aangesteld als pastoor van de parochie Maria Laetitia te Doetinchem en omstreken. De voornaamste taak van de waarnemend pastoor/administrator zal zijn het parochiebestuur ondersteunen in haar werkzaamheden.



Een dankwoord aan allen

Eindelijk een weekend thuis. Na een lang verblijf in het ziekenhuis en nog steeds in revalidatie in Apeldoorn, wil ik u allen van harte bedanken voor het meelevende. Ondertussen ben ik de tel kwijtgeraakt hoeveel kaarten met lieve wensen ik van u allen gekregen heb. In elk geval zijn het er honderden, en nog steeds komen er mooie kaarten binnen in Apeldoorn. Het is echt overweldigend! Ook de mensen in het ziekenhuis van Doetinchem en in Klimmendaal in Apeldoorn zijn hiervan onder de indruk. Ik zie zo nog een verpleegkundige proberen om de vele kaarten op te hangen, zodat ik er vanaf mijn bed naar kon kijken. Het waren er zoveel dat ze steeds dreigden te vallen.

Op veel kaarten stonden ook woorden van gebed. Juist in de persoonlijke gebeden van u voel ik kracht, in het ziekenhuis en bij de revalidatie. Er waren momenten in mijn ziekzijn dat bidden erg moeilijk was, maar dan wist en voelde ik uw gebed. Wat zou ik u graag allen persoonlijk een dankwoord terugsturen. Het is eenvoudigweg onmogelijk. Daarom dit dankwoord in ons parochieblad *Onderweg*.

Beste parochianen, voorlopig zal ik nog niet in uw midden zijn. De revalidatie kost veel tijd. Ik wens u allen (ondanks de verschrikkelijke coronatijd) een goede opgang naar Pasen en een gezegende paastijd!

Pastoor Harry Scheve



VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste medeparochianen,

Het nieuw te bouwen parochiecentrum in Zutphen nabij het eucharistisch centrum heeft geleid tot heel wat commotie. Eind 2019 begin 2020 is er in parochieverband een aantal avonden belegd om hierover te communiceren met de locatieraden en pastoraatgroepen van de geloofsgemeenschappen. Dit heeft geleid tot een opiniepeiling in genoemde raden en groepen. De uitkomst: een duidelijke meerderheid is tegen een nieuw parochiecentrum nabij het eucharistisch centrum in Zutphen. De taak van het parochiebestuur is zorgdragen voor het faciliteren van het pastoraal team. Vanuit het pastoraal team is duidelijk de wens en noodzaak uitgesproken een parochiecentrum te koppelen aan het eucharistisch centrum, dit in verband met het steeds kleiner worden van het pastoraal team en de noodzaak daardoor te concentreren op één locatie. Om de keuze en besluitvorming tegen het licht te houden, is een klankbordgroep samengesteld vanuit de locatieraden en pastoraatgroepen. In de klankbordgroep zijn allerlei alternatieven bestudeerd en ook de mogelijkheden om het eucharistisch centrum te verplaatsen. Uiteindelijk is in de klankbordgroep geconcludeerd dat het advies niet anders kon worden dan de koppeling van het parochiecentrum aan het eucharistisch centrum, dus aan de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen.

Nadat de leden van de klankbordgroep middels een mail van 15 december 2020 akkoord hebben gegeven op het geformuleerde advies, heeft het parochiebestuur in haar vergadering van 17 december 2020 besloten om de omgevingsvergunning aan te vragen. Dit in verband met zwaardere en kostenverhogende eisen per 1 januari 2021 gekoppeld aan die vergunning. Naar aanleiding van de publicatie van de aanvraag door de gemeente Zutphen is een aantal reacties van parochianen binnengekomen. Bezwaar maken tegen de bouw van een parochiecentrum is een democratisch recht. Maar naast de bezwaren tegen de bouw werden het parochiebestuur en de klankbordgroepleden impliciet beschuldigd van onbehoorlijk bestuur en niet integer handelen. Deze brief is breed binnen de parochie verspreid. Een tweede brief d.d. 22 januari 2021, ondertekend door tien van de veertien locatieraden en pastoraatgroepen, waarin het parochiebestuur wordt beticht van onvolledigheid en ogenschijnlijk verborgen agenda's, was voor het parochiebestuur onaanvaardbaar. Gelukkig hebben we geconstateerd dat deze brief niet was ondertekend door de geloofsgemeenschappen van Drempt, Keijenborg, Olburgen en de pastoraatgroep Zutphen. Het parochiebestuur heeft zich de vraag gesteld of het haar taken wel wil en kan blijven uitvoeren met een achterban die geen oog heeft voor de toekomst. Dit is aan de betreffende locatieraden en pastoraatgroepen in een brief d.d. 12 februari 2021 voorgelegd. Ook is de vraag voorgelegd om zich in de geloofsgemeenschappen te beraden over hun bijdrage in de ontstane situatie. Als reactie kwam een brief waarbij aangekondigd werd dat men nader zou ingaan op de inhoud van de eerdere brief. Geen enkel excuus voor de eerder geuite beschuldigingen. De vervolgbrief, gelukkig niet ondertekend door Brummen en Steenderen, gaat verder met beschuldigingen aan het parochiebestuur. Met name betreffende de taken en het mandaat van de klankbordgroep worden weer allerlei zaken verweten. Volwassen en eerlijke bestuurders zouden dat doen in de bespreking van die klankbordgroep en niet achteraf in een dergelijke brief.

Van: Jaap Harmsen <jaap.harmsen@aaa-riskfinance.nl>
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 09:41

Aan: Secretariaat | HH. Twaalf Apostelen <secretariaat@12apostelen.nl>

CC: H. Scheve | HH. Twaalf Apostelen <h.scheve@12apostelen.nl>; Penningmeester | HH. Twaalf Apostelen <penningmeester@12apostelen.nl>; Seesing, P. <paulseesing@hotmail.com>; Herman Heuver <h.heuver46@gmail.com>; Schilderinc <a.schilderinc@planet.nl>; Kasteel, H. <harry.kasteel@concepts.nl>; luru83rk@kpnmail.nl <luru83rk@kpnmail.nl>; Kasteel, H. <harry.kasteel@concepts.nl>; Jan den Hartog <lodewijkden@gmail.com>
Onderwerp: RE: Klankbordgroep verslag en advies

Beste Paul,

De door jou geformuleerde tekst is wat ons betreft akkoord. Nu er besloten is om het parochiecentrum nabij de St. Jan te realiseren, willen we ons aan de afspraak houden, om ons gezamenlijk te blijven inzetten voor de geloofsgemeenschappen in onze parochie. Voorts het onderzoeken van de parkeermogelijkheden nabij de St. Jan en het kritisch kijken naar 'het programma van eisen' inzake grootte en functionaliteit van het parochiecentrum. Ook zal het kostenplaatje een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke overwegingen zijn. Dit alles om een evenwichtige balans te vinden tussen de parochie(bestuur) en de locaties. Deze balans is onontbeerlijk om draagvlak en vertrouwen te scheppen bij de parochianen.

Met vriendelijke groet,

De klankbordgroep:
Jan den Hartog
Jaap Harmsen
Harry Kasteel
Hans Limbeek
Anton Schilderinc
Valentijn van Waalwijk

Van: Secretariaat | HH. Twaalf Apostelen <secretariaat@12apostelen.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 17:08

Aan: Jaap Harmsen <jaap.harmsen@aaa-riskfinance.nl>; Jan den Hartog <lodewijkden@gmail.com>; Schilderinc <a.schilderinc@planet.nl>; luru83rk@kpnmail.nl; Kasteel, H. <harry.kasteel@concepts.nl>; valentijn van waalwijk <valentijnvanwaalwijk@gmail.com>
CC: H. Scheve | HH. Twaalf Apostelen <h.scheve@12apostelen.nl>; Penningmeester | HH. Twaalf Apostelen <penningmeester@12apostelen.nl>; Seesing, P. <paulseesing@hotmail.com>; Herman Heuver <h.heuver46@gmail.com>
Onderwerp: Klankbordgroep verslag en advies

Beste klankbordleden,

Bijgaand stuur ik jullie het verslag van onze bijeenkomst op 7 december jl. en het advies van de klankbordgroep aan het parochiebestuur, zoals afgesproken. Graag jullie reactie vóór woensdag 16 december as.

Met vriendelijke groet,
Paul Seesing,
vicevoorzitter



Hierdoor wordt wederom het integer handelen van het parochiebestuur in twijfel getrokken. Een citaat: "Opvallend is dat de vicevoorzitter van het parochiebestuur in de laatste vergadering – die niet door alle leden van de klankbordgroep kon worden bijgewoond - zelf het advies van de klankbordgroep aan het parochiebestuur (her)formuleert en vaststelt. Daarnaast is het verslag van deze laatste vergadering niet vastgesteld en goedgekeurd."

Een noot, het enige klankbordgroeplid dat niet aanwezig was, is Jaap Harmsen. Verder is het de taak van de voorzitter van de vergadering om de gezamenlijke conclusies te formuleren om misverstanden te voorkomen. Het verslag en het advies is per mail aan de klankbordgroepleden 10 december 2020 toegezonden met de vraag hierop te reageren. Het antwoord kwam op 15 december. Deze mail wordt voor de duidelijkheid bij dit artikel integraal opgenomen, het betreft een akkoord op de geformuleerde tekst.

Gezien de geuite beschuldigingen, waarbij mijn integriteit in twijfel is getrokken en het leugenachtig gedrag van sommige betrokkenen, heb ik mij afgevraagd of ik in een dergelijke bestuurscultuur wil en kan functioneren. Mijn conclusie is, dat je bestuurt met je verstand en met je hart. Dat laatste aspect heeft mij ertoe gedwongen om mijn functie in het parochiebestuur per 5 maart 2021 ter beschikking te stellen. Graag wil ik allen danken met wie ik de afgelopen jaren op een prettige manier heb kunnen samenwerken in het belang van de toekomst van onze parochie.

Met vriendelijke groeten,
Paul Seesing.

Pastorale noodzaak centraal parochiecentrum

Hoe gaat onze parochie er uitzien over pakweg tien jaar? Het blijft moeilijk om daarover een duidelijke visie voor ogen te hebben. Laat staan om te beslissen of er een nieuw parochiecentrum moet komen. Hebben we zo'n gebouw nog wel nodig over tien jaar? Het denken hierover kan pas beginnen als we de oude situatie durven los te laten. Daarom wil ik graag ingaan op wat die oude situatie precies betekent.

In de oude situatie spreken we van de 'volkskerk'. Dat is de kerk waarin mensen vanzelfsprekend ervaren dat er een kerk is die je kunt bezoeken als je het nodig acht. Dan gaat het om de bediening van de sacramenten (doop, Eerste Heilige Communie, ziekenzalving en af en toe vormsel en huwelijk). Aangezien de actieve parochianen grotendeels ouderen zijn, is het logisch dat deze gedachte nog steeds heerst onder de mensen. Volkskerk zijn, was jaren geleden het teken dat de kerk middelpunt was van het dorp. Deze functie heeft de kerk allang niet meer. Het gebouw heeft als gebouw misschien een 'symbolische' betekenis, maar meer is het niet. Het feit dat in andere parochies kerksluitingen gepaard gaan met weinig protest, bevestigt deze gedachte. Enkele uitzonderingen daargelaten. Het is al jaren geleden dat in opbouwkringen gezegd werd: de volkskerk bestaat niet meer. En toch wordt deze nog in leven gehouden omdat de structuur daaromheen zo vertrouwd is. Als de kerk er niet meer is, zal het geloof ook verdwijnen. Dat is een algemene gedachte die steeds uitgesproken wordt.

Je kunt je afvragen: is het geloof dan verdwenen? Of heeft het andere vormen aangenomen? Hier een antwoord op vinden en om hiermee om te gaan naar de toekomst toe, is mijn inziens belangrijker dan het beschermen van een structuur die er in feite niet meer is. Het resultaat is onmiskenbaar dat de geloofsgemeenschappen in de bestaande situatie uiteindelijk zullen verdampen.

Het pastoraal team pleit voor een sterk centrum in Zutphen met in het parochiegebied enkele steunpunten c.q. kerken die open blijven. Op deze wijze probeert het pastoraal team een antwoord te vinden op een vernieuwd pastoraal aanbod. Dit aanbod moet meer gericht zijn op de huidige vragen van de gelovigen. Er zullen steeds minder mensen een beroep doen op het aanbod zoals we dat gewend zijn. Kijken we naar een toekomstperspectief en naar de huidige situatie, dan zien we dat er

minder vraag is naar het vieren van de sacramenten. Dat houdt niet in dat het zal verdwijnen; het zal op minder plekken worden aangeboden.

De maatschappij heeft meer dan ooit behoefte aan zingeving, een moreel kompas, enzovoort. Onze opdracht hierbij is het Rijk van God op aarde vorm te geven, hetgeen betekent dat wij door ons gedrag en activiteiten zichtbaar maken waar wij voor staan.

Wat zijn de uitdagingen?

- Uitdragen van ons geloof en onze overtuiging middels (geloofs) communicatie.
Om de mensen te bereiken, zullen hiervoor andere wegen moeten worden gevonden. Van belang is dat de parochie hierbij 'letterlijk' zichtbaar is en blijft.
- Inhoud geven aan pastorale nabijheid, waarbij inhoud wordt gegeven aan het er voor elkaar zijn. Belangstelling, ontmoeting en gastvrijheid zijn hierbij sleutelwoorden. Hieruit blijkt de vitaliteit.
- Werkgroepen die actief aan de gang gaan met oude en nieuwe thema's. Dit zal langzamerhand steeds minder op lokaal niveau gebeuren, mede ook door het ontbreken van vrijwilligers.
- Overkoepelend aanbod van ondersteuning voor werkgroepen. De ondersteuning zal niet alleen van de pastor, diaken of pastoraal werker komen, maar veel meer door gemotiveerde vrijwilligers en specialisten die op deelonderwerpen worden ingezet, resp. erbij gehaald.
- Aansluiting houden tussen de activiteiten en de kern van ons geloof. Het is van belang dat de afstand tussen de verbinding met het leven buiten de Kerk en het vieren ervan niet te groot wordt. Het gezamenlijk vieren als deel van het leven, de Kerk als gemeenschappelijke ontmoetingsplek van mensen met God.

Waarom een parochiecentrum in de nabijheid van het eucharistisch centrum?

- Een herkenbare plaats voor de parochie waar mensen samenkomen. Als er iets overkoepelend wordt georganiseerd, is het duidelijk waar je moet zijn. Er is een logische koppeling met het eucharistisch centrum; het eucharistisch centrum in Zutphen is een gegeven, gezien het feit dat Zutphen de grootste geloofsgemeenschap is en de meeste kerkgangers heeft.
- Niet zomaar een vergaderplaats, maar een plek die zodanig is ingericht en vormgegeven dat die de 'juiste' sfeer uitstraalt
- Een laagdrempelig en open centrum, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
- Een plek waar vrijwilligers (overkoepelende werkgroepen) elkaar treffen voor het voorbereiden van activiteiten en waar ook informatie voorhanden is die hen daarbij ondersteunt.
- Een plek vanwaaruit het pastoraal team werkt. Het pastoraal team is niet alleen de pastoor en pastoraal werker, maar dat zijn ál die mensen, die betrokken zijn bij het pastoraat in de breedste zin. Dit is de plaats waar inspiratie wordt opgedaan en/of gewoon wordt vergaderd om daarna in de geloofsgemeenschappen dan wel de parochie actief te zijn.
- Een plek voor het bestuur, betaalde krachten en vrijwilligers die structureel betrokken zijn. Deze willen we graag onderbrengen bij de plek vanwaaruit ook het pastoraal team werkt. Dit om betrokkenheid, de juiste ondersteuning en korte communicatielijnen te realiseren.
- Om tot een meer gevarieerd aanbod te komen dan wel de mogelijkheid hiertoe te hebben. In het aanbod van de toekomst moet er ook ruimte zijn – om naast de eucharistie – voor andersoortige bijeenkomsten te kiezen (gericht op spiritualiteit, gebedsdiensten, enzovoort).

We zijn nu aangekomen op het punt om over de 'hobbel' heen te stappen en met elkaar een visie voor de toekomst te ontwikkelen en te delen. Dit impliceert echter wel om het 'oude' los te laten en op weg te gaan.

*Namens pastoraal team,
Harry Scheve, pastoor
november 2020*

Een nieuw parochiecentrum

De besluitvorming rond de realisatie van een nieuw parochiecentrum heeft bij heel wat geloofsgemeenschappen voor de nodige beroering gezorgd. Dat was voor het parochiebestuur een onverwacht schrikkeffect. Voor veel geloofsgemeenschappen blijkt de bouw van een nieuw parochiecentrum een grote, misschien wel niet te nemen, stap. Er komen allerlei vragen op. Waar blijven wij als geloofsgemeenschap? Wat is onze rol, onze functie en onze plaats binnen de parochie van 14 geloofsgemeenschappen? Tellen wij niet meer mee?

Toch is het evident dat er voor de toekomst stappen moeten worden gezet en dat het de taak van een bestuur is daarin voor te gaan. Een rondgang van het parochiebestuur langs de verschillende locaties heeft geleerd dat de geloofsgemeenschappen zelf niet graag de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Angst en onzekerheid weerhouden de geloofsgemeenschappen ervan een eerste schoorvoetende stap te zetten. Wij weten allemaal dat er terugloop is in kerkbezoek, financiën en vrijwilligers. Vaak tegen beter weten in, koesteren we de hoop dat het nog wel even kan blijven zoals het nu is. Maar onze ogen sluiten voor een toekomstperspectief kan niet de bedoeling zijn. Naast de genoemde terugloop hebben we ook nog eens te maken met een in omvang inkrimpend pastoraal team. Noodzakelijkerwijze zal het pastoraat de geloofsgemeenschappen op locatie minder bezoeken met als

gevolg dat er minder gelegenheid is voor educatie, ontmoeten, overleg en vieringen in de geloofsgemeenschappen zelf.

Door het pastoraal team en het parochiebestuur is de stap naar de toekomst gezet: de bouw van een parochiecentrum, niet centraal in de parochie, maar op een plek die als enige reële mogelijkheid in beeld is. Voor de parochie heeft een parochiecentrum uitsluitend meerwaarde als deze gekoppeld is aan het eucharistisch centrum. Alleen hier kan zo'n centrum een multifunctionele functie krijgen en van toekomstwaarde zijn. De samenhang kerk – centrum kan hier optimaal aan bod komen en de functie van het centrum kan dan ten volle worden benut.

Enkele parochianen en een lokale stichting, die affiniteit heeft met het kerkgebouw, hebben bij de Gemeente Zutphen gereageerd op de nieuwbouwplannen. Bij de Gemeente

Zutphen zijn de plannen onderdeel van een gebiedsontwikkeling, die veel meer omvat dan alleen het parochiecentrum. Zij die naar de parochie hebben gereageerd, zijn door het parochiebestuur geïnformeerd en hebben de toezegging gekregen dat er – voor zover mogelijk – met bezwaren rekening zal worden gehouden. Daarbij is ook melding gemaakt van het feit dat het niet-doorgaan van de plannen tot gevolg heeft, dat de meerwaarde van de koppeling parochiecentrum - kerkgebouw uit het oogpunt van het pastoraat sterk vermindert, in het toekomstperspectief een niet-gewenste situatie.

Bij de voorbereiding en uitwerking van de plannen is er gedurende meerdere jaren intensief overleg geweest met de interne organisatie van de gemeente en met de daarbij behorende externe adviseurs, de betrokken wethouder en het college. De plannen zijn zorgvuldig ontwikkeld binnen de kaders die passen bij de gebiedsontwikkeling en de stedenbouwkundige beleidskaders die door de gemeente Zutphen in haar toekomstvisieplan zijn gepresenteerd. Een nog blijvend aandachtspunt is een toekomstige parkeeroplossing. Het plein bij de kerk is niet van de parochie, maar van de gemeente, hoewel de feitelijke situatie met de blokkeerpaal anders doet vermoeden. De parochie heeft geen zeggenschap over het plein. Voor de parkeerproblematiek is dus nog extra aandacht nodig. Op dit moment loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Zodra deze geformaliseerd is, kunnen er vervolgstappen worden gezet.

Het parochiebestuur



Hoedo een nieuw parochiecentrum?

Waarschijnlijk behoort u tot de grote groep parochianen die elke keer weer belangstellend uitkijkt naar het nieuwe nummer van de *Onderweg*, het parochieblad vol met informatie over het reilen en zeilen van onze parochie HH. Twaalf Apostelen. Elk nummer is gevuld met nieuws over de op handen staande activiteiten in de verschillende geloofsgemeenschappen, met verslagen van belangrijke en feestelijke activiteiten, met plechtige parochiebrede vieringen, kortom met aangelegenheden die mensen, binnen en buiten de parochie, stimuleren tot samen op te trekken en ons geloof uit te dragen. De naam van het blad is niet voor niets *Onderweg*: samen zijn we onderweg om inhoud te geven aan pastorale nabijheid, er voor elkaar te zijn en zichtbaar te maken waar we als parochie en in het bijzonder als geloofsgemeenschap voor staan.

In de opzet van ons parochieblad ziet de redactie geen ruimte voor artikelen die mensen schaden, voor brieven die emotionele, ongewenste en onvriendelijke reacties oproepen en voor zaken die bij het parochiebestuur thuishoren. Maar helaas hebben enkele stukjes in het dagblad *De Stentor* en het artikel 'Als God renoveert' in het vorige nummer van de *Onderweg* tot veel onrust, protest en verzet geleid. Met name het parochiebestuur is door meerdere locatieraden, pastoraatgroepen en andere vrijwilligers op een zeer onplezierige wijze bejegend. Dat het parochiebestuur de taak heeft zich bezig te houden met de toekomstbestendigheid van de parochie als geheel en die van de geloofsgemeenschappen afzonderlijk, spreekt voor zich. En net als we dat bijna dagelijks zien bij de door de overheid te nemen coronamaatregelen is het resultaat niet altijd naar ieders tevredenheid, zelfs niet naar genoeg van de partijen die aan de besluitvorming hebben deelgenomen en die daarbij tot een unanieme beslissing zijn gekomen.

Wat de redactie van *Onderweg* opvalt, is dat de reacties over het nieuw te bouwen parochiecentrum uitsluitend betrekking hebben op de plaats en de kosten van het gebouw. Op de parochieavond van 21 januari 2020 in Vorden (met als

thema 'pastorale nabijheid') werden veel aanwezigen overvallen door de plannen een nieuw parochiecentrum te bouwen. Bij enkelen, waarschijnlijk betrokken parochianen die van de plannen op de hoogte waren, bleek grote onrust te bestaan over de kosten en vooral de plaats waar dat centrum gebouwd dient te worden. Toen niet en ook niet in alle berichten daarna is duidelijk geworden wat je je bij een parochiecentrum moet voorstellen. Nog heel wat vragen zijn onbeantwoord. Bijvoorbeeld de vraag: wat moet er in het parochiecentrum allemaal worden ondergebracht? Het huidige secretariaat met zijn werkplekken voor de secretariaat-, communicatiemedewerkers en voor de vrijwilligers die daar regelmatig bezig zijn? Een kopieer- en printruimte waar liturgieboekjes, flyers, brochures, posters en inlegvellen worden gedrukt? Een archiefkamer, bijvoorbeeld voor de papieren die horen bij de verhuur en het onderhoud van de kerken en gebouwen die aan de parochie toebehoren? Een ruimte voor de administrateur die samen met de penningmeester de financiële administratie verzorgt? Een bibliotheek? Een ruimte met materialen waar de liturgiegroepen van de geloofsgemeenschappen zich kunnen bijscholen en kunnen samenkomen om zich in belangrijke thema's te verdiepen? Spreek- en werkkamers voor de leden

van het pastoraal team? Vergaderruimte voor bijeenkomsten van de verschillende locatieleidingen, bijvoorbeeld platformavonden zoals die weleens in het Ludgerusgebouw in Vierakker plaatsvonden? Een ruimte waar koren uit de verschillende geloofsgemeenschappen kunnen repeteren, vooral ook met het oog op de toekomst als kerken onvermijdelijk gesloten dienen te worden en de koren niet meer in hun 'eigen kerk' terecht kunnen? Een ruimte waar parochianen na een viering in het eucharistisch centrum kunnen napraten en koffiedrinken? Eenzelfde ruimte waar mensen door de week een kopje koffie kunnen drinken en van waaruit de kerk kan worden bezocht voor een stil gebed? Een winkeltje waar religieuze artikelen (boeken, cd's, kerstgroepen, kaarsen, ...) worden verkocht? Een ruimte voor het vieren van jubilea en nieuwjaarsrecepties? Een ruimte waar jongeren (al dan niet met hun ouders) worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie en het vormsel? Een ruimte voor de redactie van het parochieblad *Onderweg*? (Overdekte) parkeerruimte/fietsenstalling voor de leden van het pastoraalteam, voor de medewerkers van het secretariaat en/of de mensen die 's avonds in het centrum vergaderen? En misschien zijn er nog wel meer parochiële activiteiten te bedenken die in het parochiecentrum een plaats dienen te krijgen.

Zoals hierboven gezegd, *Onderweg* is geen blad voor discussie of het publiceren van uitingen van ongenoegen. Dat zal de *Onderweg* ook niet worden, maar bij hoge uitzondering wil de redactie met dit artikel reageren op de onrust die rond het nieuw te bouwen parochiecentrum is ontstaan. Die onrust is het gevolg van de nogal kritische en eenzijdige informatie die door verschillende locatieraden in hun geloofsgemeenschappen is verspreid. In de ontstane situatie rekent de redactie het tot haar taak te laten zien dat ook de medaille van een wel- of niet-gewenst parochiecentrum twee zijden heeft. Daarbij is het uiteraard niet aan de redactie om over de noodzaak, de plaats en de kosten van het parochiecentrum te discussiëren en te beslissen. Maar om tot een juiste besluitvorming te komen en voor het uiteindelijke besluit voldoende draagvlak te vinden, zal voorafgaande daaraan eerst heldere en volledige informatie beschikbaar moeten zijn.

De redactie



Marian Storteler-Wopereis ‘Het contact met de gemeenschap is mijn spirituele voeding’

Marian Storteler heeft al eens een keer eerder in de Spotlights gestaan. Dat was in maart 2014. Toen met de bedoeling om eens nader kennis met haar te maken. Nu is het omdat Marian per 1 januari 2021 gestopt is met haar functie als parochiemedewerker.

Marian en ik hadden de afspraak gemaakt om dit interview te doen op maandag 22 februari, 20.00 uur bij haar thuis in Ruurlo. Maar op het laatste moment realiseerde ik me dat dat helemaal niet kon i.v.m. de avondklok. 's Middags om 16.00 uur greep ik de telefoon en belde ik Marian: ‘Kan het misschien ook iets eerder? Ik wil liever geen 95 euro betalen!’ ‘O ja hoor, geen probleem!’ Dus belde ik om 18.15 uur al aan bij Marian en haar man Fried in de Constantijnlaan in Ruurlo.

‘Ik heb dat interview uit 2014 nog eens doorgelezen,’ zeg ik terwijl ik op de bank plaatsneem. ‘Toen woonden jullie nog in de oude pastorie van Ruurlo.’ ‘Dat klopt,’ zegt Marian, ‘maar een tijdje geleden zijn we naar hier verhuisd. De kinderen waren het huis uit en die pastorie met die drie verdiepingen en die tuin was veel te groot voor ons tweeën!’

Fried schenkt ondertussen koffie in, Marian steekt van wal. ‘Het was in 1997 of 1998 toen ik mijn eerste contract kreeg als parochiemedewerker. In de jaren daarvoor had ik de opleidingen doorlopen tot parochiemedewerker. Eerst twee jaar Pastorale School in Wehl, daarna vier jaar de kaderopleiding. In de eerste jaren als parochiemedewerker was ik alleen lokaal actief, hier in Ruurlo dus. Later werd het werkgebied uitgebreid met de Sectie Oost en nog weer later toen de grote fusie van de HH. Twaalf Apostelen tot stand kwam moest ik vaak nog verder van huis. Ik deed dat met veel plezier hoor!’ ‘En daarnaast had je nog een professionele baan?’ ‘Ja, ik heb altijd in de zorg gewerkt. Ik heb in de ouderenzorg gewerkt, maar ook in de dagverzorging. Daarnaast ben ik ook nog ziekenverzorgster in de thuiszorg geweest. Omdat ik de opleiding parochiemedewerker had gedaan vroeg mijn werkgever Sensire me op een gegeven moment of ik niet geestelijk verzorger wilde worden. Toen ze me dat vroegen was dat een enorme uitdaging voor mij, want het was een hoge drempel voor mij. Maar ik heb ‘ja’ gezegd. Ik heb een sprong in het diepe gemaakt en ik ben erg blij dat ik die keus heb gemaakt. Ik ging van de handen aan het bed

naar het luisterend oor en daarmee was de cirkel in de zorg voor mij rond. Dit is ook waar mijn hart ligt. Eigenlijk ben ik precies geworden wat ik vroeger altijd al wilde. Ik wist namelijk al heel jong, met opa en oma thuis op de boerderij, dat ik met oude mensen wilde werken. In mijn werk heb ik vaak te maken met zingevingsvragen. Mensen op leeftijd die alleen zijn komen te staan vragen zich soms af waar ze nog voor moeten leven. Ook heb ik te maken met mensen die getroffen werden door dementie. Met die mensen zing ik graag. Dat is een prachtige manier van communiceren met hen. Ik zoek wat oude liedjes op en binnen een paar tellen zingen ze mee. Je raakt dan een andere laag van zingeving. Vooral bij Marialiedjes is er altijd ontroering en geraaktheid. Ik zeg weleens: zingen is het mooiste instrument van communicatie. Mijn dag is weer helemaal goed als ik die ontroering bemerk! Het geeft mij enorm veel voldoening. Voor mijn werk voor Sensire rij ik trouwens door de hele Achterhoek.’

‘En het werk in de kerk, hoe kijk je

daar op terug?’ ‘Laat ik nog even terug gaan naar het begin. In de vroege jaren negentig heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben toen naar de toenmalige pastoor in Ruurlo gestapt en heb hem verteld dat ik belangstelling had om scholing te gaan volgen. Hij heeft me daarin enorm gestimuleerd. Zo is het allemaal begonnen. Ik heb me altijd als een vis in het water gevoeld in de kerk. Een van de dingen die me het meest bijstaan is het eigen vastenactieproject voor Ivoorkust, waar mijn dochter en schoonzoon een aantal jaren hebben gewoond. Voor dat project hebben we met onze parochie een aanzienlijk bedrag opgehaald om de vrouwencoöperatie daar een steuntje in de rug te geven. Als het om de kerk gaat dan boeit de gemeenschap van gelovigen me het meest. Het contact met de gemeenschap is mijn spirituele voeding. Voor de oudere generatie is de kerk heel belangrijk, daarom moeten we hen ook niet laten vallen. Ik heb veel gedaan, maar als je het graag doet dan haal je er alleen maar positieve energie uit. Dat heb ik dan ook altijd gedaan. Toch heb ik anderhalf jaar geleden om gezondheidsredenen mijn werk neer moeten leggen. Ik ben elf maanden uit de roulatie geweest. Afgelopen augustus ben ik weer begonnen en in november heb ik de knoop doorgehakt en besloten om te stoppen met het kerkelijk vrijwilligerswerk. Per 1 januari ben ik officieel uit dienst getreden. Dat wil overigens niet zeggen dat ik niks meer doe. Ik sta bijvoorbeeld nog wel op de lijst voor uitvaarten. Maar om gezond te blijven moet ik niet teveel hooi meer op de vork nemen. Dat ik nu de beslissing genomen heb om te stoppen als parochiemedewerker geeft me ook rust.’

We nemen afscheid en ik ben nog ruim voor de ingang van de avondklok thuis. Vrijwilligers als Marian zijn eigenlijk onmisbaar voor de kerk, denk ik op de terugweg. En het gemak en de vanzelfsprekend waarmee ze haar avondeten uitstelde voor dit interview zegt toch ook het een en ander over haar!

Hans Limbeek



Van zondebok naar Pasen

Onlangs heb ik het boek de Zondebok van de Franse denker René Girard (1923-2015) gelezen. In dit boek zet hij uiteen hoe de menselijke samenleving functioneert. In het kort komt het erop neer dat mensen elkaar nabootsen en dat die nabootsing leidt tot rivaliteit. Deze rivaliteit leidt vervolgens tot een gewelddadige strijd van allen tegen allen. Om aan dit geweld een eind te maken heeft de samenleving een zondebok nodig die de schuld van rampen, ziektes en andere tegenslagen krijgt toegewezen. Door de zondebok te doden kan de massa voor een tijdje in vrede verder leven. Iemand moet geofferd worden. Het kleine geweld moet groter geweld voorkomen.

In alle ouden mythen, oude religies en samenlevingen heeft het op deze manier gefunctioneerd, aldus Girard. Het mensenoffer had daarin een vredebrengende functie. Maar de Franse filosoof ontdekte dat in de Bijbel wordt afgerekend met dit zondebokmechanisme. Eerst al voorzichtig in het Oude, en later totaal in het Nieuwe Testament. Uiteindelijk geeft Jezus zichzelf als zondebok. In zijn kruisdood neemt hij als het Lam van God de zonden van de wereld op zich. Het lam dat het toppunt is van weerloosheid en onschuld. Door zichzelf als zondebok te geven laat Jezus zien dat de zondebok niet schuldig is maar juist totaal onschuldig. Hiermee maakt hij de absurditeit van het zondebokmechanisme duidelijk en rekent hij af met dit oude mechanisme. Met dit plaatsvervangend offer van God zelf ontstaat een geheel nieuwe situatie: wraak en geweld worden door Jezus afgewezen. 'Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.' 'Heb uw vijanden lief.' 'Wie u op de linker wang slaat, keer hem ook de rechter wang toe.' 'Doe goed aan wie u haten, zegen wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen.' Uiteindelijk leidt dit nieuwe inzicht tot de opstanding op Pasen. Zijn ontdekking van deze Bijbelse openbaring zorgde ervoor dat Girard zich op latere leeftijd bekeerde tot de Katholieke Kerk. Zijn er in de 2000 jaar na Jezus dan geen zondebokken meer geweest? Helaas maar al te veel. De mens kan maar moeilijk afscheid nemen van schuld en zondebok en vervalt telkens weer in de oude fout. Maar Jezus heeft voor eens en altijd duidelijk gemaakt dat het zondebokmechanisme verwerpelijk is. We moeten geen schuldigen aanwijzen, we moeten liefhebben. Dat weten, die kennis is er vanaf de opstanding voor altijd. Zalig Pasen!

Hans Limbeek

Van de PCI

In het vorige nummer van *Onderweg* heeft u een artikel van Hans Oldenhof kunnen lezen. Als adviseur was hij een goede inspiratiebron. Daarvoor willen wij hem hartelijk danken! Per 1 maart jl. is hij officieel met pensioen gegaan. Door de coronamaatregelen hebben we geen afscheid van Hans kunnen nemen, maar dat houdt hij tegoe, zo hebben we afgesproken.

De coronamaatregelen houden ons allen nog flink bezig en binnenshuis. Dat is ook de reden, dat we als bestuur niet fysiek bijeen kunnen komen om te vergaderen. De lopende zaken proberen we middels e-mails te regelen, maar dat blijft lastig. Via onze vertegenwoordigers van de werkgroepen vernemen we weinig grote zorgen die een gevolg van de coronapandemie zijn. Maar zoals ik al vaker heb aangegeven, zijn er toch veel sociaal, emotionele en financiële gevolgen die voortkomen uit deze crisis. De scholen zijn weer open en dat geeft de kinderen onder ons weer iets terug van het gewone leven. Als er om welke reden ook voor uw kinderen ongewenste beperkingen zijn om onderwijs te volgen of als u zelf (dreigende) armoede ervaart, al dan niet door de coronacrisis, dan helpt de PCI u graag. Neem gerust contact op!

Verder wil ik een oproep doen aan onze parochianen. Als bestuur moeten we de komende tijd een aantal mensen vervangen. Het reglement zegt dat iemand twee keer 4 jaar in het bestuur mag zitten. De bestuursperiode van ondergetekende eindigt aan het eind van dit jaar. Ook het bestuurslid dat zich bezighoudt met onroerend goed is aftredend. We zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden, maar hebben die tot nu toe niet kunnen vinden. Mocht u denken dat zo'n bestuursfunctie niets voor u is; dan nodig ik u graag uit een keer een bestuursvergadering bij te wonen (als dat weer mag) om de sfeer te proeven en te zien wat ons bezighoudt. U ziet en hoort dan dat we met armoedebestrijding bezig zijn en dat het fijn is daar een bijdrage aan te leveren. Als u belangstelling heeft, dan kunt u met mij contact opnemen.

Vanaf deze plek wens ik u allen goede gezondheid en een Zalig Pasen.
Theo Venneman,
voorzitter PCI HH. Twaalf Apostelen.



Weer vieren met parochianen

In het gezamenlijk overleg d.d. 18 februari jl. hebben het pastoraal team en het parochiebestuur besloten om per 1 maart weer met parochianen te gaan vieren in onze kerken, met inachtneming van de bestaande protocollen.

Dus o.a. met maximaal 30 personen en een maximaal aantal cantors van 4. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 50 personen.

In het gewijzigde liturgisch rooster vanaf zaterdag 27 maart 2021 (Palmpasen) t/m juni 2021 is pastoor Scheve niet ingeroosterd.. Helaas is er geen vervanging voor hem mogelijk.

Omdat er in het eucharistisch centrum iedere zondag eucharistie gevierd moet worden, brengt dat de nodige roosterwijzigingen met zich mee. We hebben getracht om in iedere geloofsgemeenschap per zes weken minimaal één viering te plannen met de mogelijkheid de H. Communie van een priester, diaken of pastoraal werker te ontvangen. Parochiemedewerkers en vrijwilligers mogen van het bisdom in deze coronapandemie géén H. Communie uitreiken.

Pastoraal team en parochiebestuur

De Passie: 'Zie de mens'



Meer dan ooit is dit thema actueel. Als we de vele mensen die door het coronavirus zijn getroffen daadwerkelijk zien, dan zien we mensen te midden van hun lijden. Ook al gaat de Passie dit jaar wederom niet door, we kunnen

onze bewogenheid tonen door er voor elkaar te zijn. Al zijn er veel regels die ons handelen beperken, toch kunnen we ook veel dingen wel: regelmatig iemand bezoeken, een kaart, een bloemetje, een belletje of een wandeling. Ziek worden, sterven, afscheid nemen, alles is zo anders, je voelt de afstand. Mensen missen die arm om hun schouder. Ze missen nabijheid en troost, en dat helemaal bij een afscheid. Is het niet onze taak aandacht te schenken aan de mens achter zijn lijden. Als er aandacht is, wordt kijken zien. Aandacht heeft te maken met inleven, met nabijheid en aanwezigheid, er zijn in stilte, in alle eenvoud, de werkelijkheid onder ogen zien, of durven zien. Vanuit dat perspectief willen we uitzien naar elkaar. We hopen later dit jaar, met een Memorial Event, de mensen te herdenken die in deze moeilijke periode van ons zijn heengegaan.

Margriet te Morsche
projectkoordepassie@gmail.com

Paus stelt Werelddag voor grootouders en ouderen in

Paus Franciscus heeft besloten tot de invoering van een Werelddag voor grootouders en ouderen. Hij deed deze aankondiging tijdens zijn angelustoespraak op 31 januari. Vanaf dit jaar wordt deze dag gehouden op de vierde zondag van juli, dichtbij de liturgische gedachtenis van de HH. Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.

De paus zei dat hij de Werelddag van grootouders en ouderen heeft ingesteld omdat "grootouders vaak worden vergeten." Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat grootouders en kleinkinderen elkaar leren kennen. Kardinaal Kevin Farrell, hoofd van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, stelde in een persverklaring dat pastorale zorg voor ouderen in christelijke gemeenschappen een prioriteit is die niet uitgesteld mag worden. "We moeten de geestelijke en menselijke rijkdom behouden die van generatie op generatie wordt doorgegeven," aldus kardinaal Farrell.

Huiskamerbijeenkomsten

Op de bezinnende huiskamerbijeenkomsten lezen de deelnemers met elkaar een aantal avonden uit de Bijbel om daarin de verbinding te zoeken en te leggen met de tijd waarin we nu leven. Het boek van theoloog Alain Verheij "Ode aan de verliezer; levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes" zal de leidraad van de avonden zijn.

De huiskamerbijeenkomsten in de vastentijd kunnen helaas vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. We

Wees niet bang, kom dichterbij!

Roepingenzondag 2021

Op 25 april a.s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gelovigen.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft dit jaar gekozen voor het thema 'Wees niet bang, kom dichterbij!' Het is een verwijzing naar het verhaal van Mozes die God ontmoet en door Hem geroepen wordt om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Net als Mozes worden ook in onze dagen mensen door God geroepen. Ze worden uitgenodigd dichterbij te komen en te luisteren naar wat Hij hen te zeggen heeft. Het verhaal van Mozes leert ons dat God degenen die Hij roept, altijd blijft ondersteunen en hen de kracht geeft hun opdracht uit te voeren. De campagne van dit jaar is dan ook een uitnodiging aan (jonge) mensen om te ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven. Het aanhoudend gebed is daarbij een welkome vorm van ondersteuning. Daarom nodig ik alle gelovigen uit om mee te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: rector@ariensinstituut.nl. Maar ook zonder financiële middelen lukt het niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers, rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad



hopen deze alsnog later in het jaar, in de Advent, te kunnen organiseren, waarschijnlijk zelfs met medewerking van de auteur Alain Verheij zelf. In zijn boek is te lezen wat de mooiste Bijbelverhalen je leren over hoe goed te leven.

Heb je belangstelling? Stuur een mailtje naar wmatti@live.nl of bel 06 – 308 587 81.

Wil Matti en Margriet te Morsche

In memoriam frater Ton Oostveen

Frater Ton Oostveen, lid van de congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart in Utrecht (ofwel 'de Fraters van Utrecht'), is op 10 februari 2021 op 77-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Nieuwegein overleden. In alle plaatsen waar hij heeft gewoond en gewerkt, heeft hij een rijk leven gehad: Zeist, Borculo, Kenia (2 keer), Arnhem (2 keer), Zutphen en nu alweer zo'n elf jaar De Bilt.



Zijn vele creatieve talenten op het gebied van het vertellen van verhalen, zingen, voordragen, musiceren, verzen en liederen maken, samen met zijn sterke gevoel voor liturgie, maakten van hem een altijd inzetbare en gangmakende duizendpoot. De laatste jaren was hij als Zenmeester actief bij het organiseren van Zen-sessies in het Fratershuis St. Jozef in de Bilt. Zelfs parochianen gingen graag een dagje naar de Bilt om aan de sessies deel te nemen. Bij veel parochianen zal het heengaan van Ton dan ook een gevoel van gemis oproepen.

In Joppe heeft Ton samen met de werkgroep een groot aantal familievieringen georganiseerd, waarin hij met heel veel plezier voorging. De voorbereiding van die vieringen was voor hem meer dan het uitzetten van de lijnen. Hij zorgde voor diepgang en stimuleerde het geloofsgesprek. Iedereen kreeg de ruimte voor zijn of haar inbreng en de kinderen werden gestimuleerd om teksten voor te lezen. Bij zijn afscheid van Joppe ontving de geloofsgemeenschap het boekje 'Want Jij bent er, altijd' met zijn gedichten en gedachten; een boekje dat hij na een ernstig auto-ongeluk en na zijn hartoperatie gedurende zijn herstelperiode schreef. Het was een zoektocht naar God. Zijn emotionele ervaring heeft hij verwoord in het gedicht: 'God, welkom thuis'.

Ton was een actief, betrokken en sociaal bevolgen mens. Ook in de

geloofsgemeenschap Borculo heeft hij zijn sporen achtergelaten. Hij was daar jarenlang betrokken bij de 'liturgische sprokkelavonden' van het koor Stemmig. Die avonden waren gevuld met mooie gesprekken over het geloof en het leven. Velen kijken daar nog altijd met warmte op terug. Vanuit Borculo vertrok hij naar Zutphen, waar hij samen met de fraters Simon van Brakel en Ben Hagemans een kleine gemeente in 't 'Florenshuis' vormde. Waren er in Borculo al oriënterende gesprekken over een kleine geloofsgemeenschap, in Zutphen hebben de fraters daar samen met Wil Matti en Margriet te Morsche handen en voeten aan gegeven. Tot de activiteiten behoorde het bij 'Het Brede Dak' met zo'n dertig tot veertig personen genieten van een warme maaltijd, bereid in de keuken van de Mariaschool aan de Tengenelshoek in Zutphen. Ook was er 's avonds een gebedsmoment beneden in de Emmanuelkerk, waar iedereen van harte welkom was. Een derde pijler was

het 'Maatjesproject', de zorg voor mensen aan de rand van de samenleving. Voor veel mensen waren de fraters een sociaal aanspreekpunt.

Toen de fraters uit Zutphen vertrokken bleef Ton nog verschillende jaren voorgaan in gebedsvieringen in het ziekenhuis 't Nieuwe Spitaal'. Zijn zwakke gezondheid heeft hem nogal parten gespeeld in wat hij wel en niet kon, maar hij is altijd actief gebleven en deed wat mogelijk was. Vanwege de coronamaatregelen is er helaas geen gelegenheid om van Ton afscheid te nemen. Maar zodra het kan, willen we alsnog een herdenkingsdienst in onze parochie houden om hem met liefde te memoreren en te danken. De zin "God zien in de ander en God zijn voor de ander, is mens zijn, helemaal..." in een door Ton geschreven tekst, laat op fraaie wijze zien wat hem in zijn leven gaande hield.

"Ton, rust in vrede".

Namens de vrijwilligers van 'Het Brede Dak' en namens de geloofsgemeenschappen Borculo en Joppe, Wil Matti, Margriet te Morsche en Gemma van der Linde



God, welkom thuis...

*Je hebt op mij gewacht m'n God,
in die vriend, die tekst, die daad.
Jij wilde met mij verder,
maar ik wist mezelf geen raad.*

*Ik heb om Jou geschreeuwd,
tot dat ik eindelijk weer kon,
en voelde, 'ja, Je bent in mij',
Jij God, mijn levensbron.*

*Ik had Je opgesloten
in mijn twijfels, angst en nood.
Ik zag geen toekomst, voelde pijn,
en dacht, 'dit wordt mijn dood'.*

*Jij laat Je vinden voor wie zoekt
naar de zin van dit bestaan.
Maar ik zocht steeds te ver,
God, laten we samen verder gaan.*

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de doperkerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur
Biechtgelegenheid op vrijdag 26 maart en 7 mei 15.00-15.45 uur.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, elke 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur.
Lochem: elke 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, elke woensdag, 9.30 uur

Vieringen in verzorgingshuizen

Tot nadere berichten zullen er geen vieringen zijn in het **Andriessenhuis** in Borculo, **De Bleijke** in Hengelo en de **IJsselflat** in Zutphen.

Vieren via internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de '>' toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Vieren in coronatijd

Vanaf 11 oktober gelden er nieuwe regels voor de vieringen in de kerken:

- Er mogen niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of maximaal vier zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen.
- Samenzang is niet toegestaan.

U wordt verzocht niet naar de kerk te komen bij één of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur:

- Hoesten
- Neusverkoudheid
- Koorts van 38 °C of hoger
- Benauwdheidsklachten
- Verlies van reuk of smaak
of indien u een huisgenoot heeft met corona of herstellende van corona.

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen? Via [kerkdienstgemist](mailto:kerkdienstgemist@12apostelen.nl) kunt u de viering bekijken of beluisteren.

ParochiePost

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder gelezen kunnen worden. *ParochiePost* verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is.

Wilt u ook *ParochiePost* ontvangen?

Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Doopvieringen

Er zijn geen doopvieringen gepland. U kunt uw kind per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl
Zodra er doopvieringen mogelijk zijn wordt er met u contact opgenomen.

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
28 mrt Palmzondag	Jes. 50,4-7	Fil. 2,6-11	Mc. 14,1-15,47
1 apr. Witte Donderdag	Ex. 12,1-8.11-14	1 Kor. 11,23-26	Joh. 13,1-15
2 apr. Goede Vrijdag	Jes. 52,13-53,12	Hebr. 4,14-16;5,7-9	Joh. 18,1-19,42
3 apr. Paaswake	Gen.1;Ex.14;Jes.55	Rom. 6,3-11	Mc. 16,1-8
4 apr. Paaszondag	Hand. 10,34a.37-43	Kol. 3,1-4	Joh. 20,1-9
11 apr.	Hand. 4,32-35	1 Joh. 5,1-6	Joh. 20,19-31
18 apr.	Hand. 3,13-15.17-19	1 Joh. 2,1-5	Lc. 24,35-48
25 apr.	Hand. 4,8-12	1 Joh. 3,1-2	Joh. 10,11-18
2 mei	Hand. 9,26-31	1 Joh. 3,18-24	Joh. 15,1-8
9 mei	Hand.10,25-26.34-35.44-48	1 Joh. 4,7-10	Joh. 15,9-17
13 mei Hemelvaart	Hand. 1,1-11	Ef. 4,1-13	Mc. 16,15-20
16 mei	Hand. 1,15-17.20a.20c-26	1 Joh. 4,11-16	Joh. 17,11b-19

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 27/03		Vieringen in het Andreashuis					
zo 28/03 Palmzondag	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		geen viering	10.00 uur Familieviering werkgroep	Dorpskerk 10.00 uur Oec.viering werkgroep	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep
do 01/04 Witte Donderdag	Zutphen, 19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt en A. Bos						
vr 02/04 Goede Vrijdag	15.00 uur Kruisweg L. v.d. Kam		15.00 uur Kruisweg werkgroep	15.00 uur Kruisweg werkgroep		15.00 uur Kruisweg werkgroep	
	Zutphen 19.00 uur Goede Vrijdag Liturgie F. Zandbelt en G. Oude Groen						
za 03/04 Paaszaterdag	Zutphen, 21.00 uur Paaswake F. Zandbelt en breed parochieel team						
zo 04/04 Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur WCV A. Bos	10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur gebedsviering L van de Kam	10.00 uur WCV T. ten Bruin	
za 10/04	17.00 uur Effata viering						
zo 11/04 2e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 14 apr. 9.30 uur gebedsviering A. Bos	10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	Dorpskerk 10.00 uur Oec. viering werkgroep	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep
za 17/04			19.00 uur Eucharistie J. Baneke				
zo 18/04 3e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt			10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering
za 24/04							
zo 25/04 4e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur Samenkomst	geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke
za 01/05							
zo 02/05 5e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur WCV G. Oude Groen		10.00 uur WCV M. Engelage	geen viering
za 08/05	17.00 uur Effata viering						
zo 09/05 6e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		geen viering	10.00 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	
do 13/05 Hemelvaart	10.00 uur Eucharistie J. Baneke						10.00 uur Oec.viering werkgroep
za 15/05							
zo 16/05 7e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering

LEGENDA: Euch.: Eucharistieviering WD: Woorddienst EHC: Eerste H. Communieviering
WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
							za 27/03
Prot.Kerk 10.00 uur Oec.viering werkgroep	10.00 uur WCV M. Engelage		geen viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 28/03 Palmzondag
Zutphen, 19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt en A. Bos							do 01/04 Witte Donderdag
15.00 uur Kruisweg G. Spekkink			15.00 uur Kruisweg werkgroep	15.00 uur Kruisweg Stg. Dora Visser			vr 02/04 Goede Vrijdag
Zutphen 19.00 uur Goede Vrijdag Liturgie F. Zandbelt en G. Oude Groen							
Zutphen, 21.00 uur Paaswake F. Zandbelt en breed parochieel team							za 03/04 Paaszaterdag
9.30 uur WCV W. Matti	10.00 uur gebedsviering werkgroep		10.00 uur WCV M. Engelage	10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur WCV G. Oude Groen	10.00 uur gebedsviering G. Spekkink	zo 04/04 Pasen
						17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 10/09
geen viering	10.00 uur WCV A. Bos		geen viering	geen viering	geen viering		zo 11/04 2e zondag van Pasen
							za 17/04
9.30 uur gebedsviering werkgroep		di 20 april 19.00 uur WCV M. Engelage	10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur WCV M. Engelage	9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 18/04 3e zondag van Pasen
						17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 24/04
geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep		geen viering	geen viering	geen viering		zo 25/04 4e zondag van Pasen
						17.00 uur gebedsviering L. van de Kam	za 01/05
9.30 uur Gebedsviering L. van de Kam			10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep		zo 02/05 5e zondag van Pasen
						17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 08/05
geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep		geen viering	9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering		zo 09/05 6e zondag van Pasen
						10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	do 13/05 Hemelvaart
							za 15/05
9.30 uur Dialectviering G. Spekkink	10.00 uur gebedsviering werkgroep	di. 18 mei 19.00 uur WCV M. Engelage	geen viering	geen viering	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 16/05 7e zondag van Pasen

Symbolen van de Goede Week en Pasen

De palmpasenstok

Palmpasen of Palmzondag is de zondag vóór Pasen. De week tussen Palmzondag en Pasen heet de Goede Week. Het is leuk om voor Palmzondag een palmpasenstok te maken en deze weg te geven. In de Goede Week zou je op de kijktafel een kruisbeeldje kunnen neerzetten. Zet er een waxinelichtje, een plantje, een open kinderbijbel, een gebedje of een gedichtje bij. Wat er ook goed bij past is een 'palmtakje', ook wel buxustakje genoemd.



palmpasenstok



kijktafel

Bovenop de palmpasenstok zit een broodje. Dat broodje verwijst naar het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag. Die avond zegt Jezus aan zijn leerlingen dat Hij zal sterven, maar dat zij moeten doorgaan en doen zoals Hij deed: brood breken en delen, wijn drinken en delen. Met het brood verwijst Jezus naar zijn lichaam dat gebroken gaat worden en met de wijn naar het bloed dat vergoten gaat worden. Zo vertelde hij al van zijn komende dood.



Laatste Avondmaal

Toen Petrus tegen Jezus zei dat hij Hem nooit in de steek zou laten, antwoordde Jezus: "Voordat de haan kraait, heb je mij al drie keer verraden." Daarom heeft het broodje op de palmpasenstok de vorm van een haantje. En inderdaad, er gebeurde wat Jezus gezegd had. Petrus durfde tot drie keer toe geen "ja" te zeggen, toen ze hem vroegen: "Hoor jij ook niet bij Jezus?" "Nee hoor", zei Petrus. Maar toen Petrus de haan hoorde kraaien, herinnerde hij zich wat hij aan Jezus beloofd had en wat Jezus voorspeld had.

Een haan staat voor de nieuwe dag. Vandaar dat je hem vindt op de torenspits van een kerk. De haan kondigt de verrijzenis van Jezus aan. De haan is ook een symbool van vruchtbaarheid. Zonder haan komen er geen kuikentjes.



De palmtak

Aan de palmpasenstok zit een palmtak (ook wel buxus). Deze verwijst naar de juichende mensen die langs de weg stonden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt in de kerk op Palmzondag voorgelezen. Er worden dan ook palmtakjes gewijd. De mensen nemen een gewijd palmtakje mee naar huis en plaatsen het bij een kruisbeeld. De palmtakjes worden later verbrand en de as wordt op Aswoensdag het jaar erop gebruikt voor het askruisje. Het askruisje is dus de as van het palmtakje dat een jaar eerder gewijd is. Als groenblijvende struik is de palmtak tevens het symbool van hoop en onvergankelijk leven.



de intocht van Jezus in Jeruzalem

De slinger met zilverlingen

Judas, een van de leerlingen, heeft Jezus verraden bij de hogepriesters. Judas kreeg voor het verraad 30 zilverlingen, dat zijn geldstukken uit die tijd. Judas bracht de soldaten naar Jezus, zodat die Jezus gevangen konden nemen.



Judas verradt Jezus: hij zegt de soldaten waar ze Jezus kunnen vinden.

De stok

De palmpasenstok heeft de vorm van een kruis. Die stok geeft aan dat Jezus aan het kruis stierf. Wij gedenken dat op Goede Vrijdag. Eigenlijk is Goede Vrijdag helemaal geen goede dag, maar juist een zwarte dag. Toch noemen we wij deze dag Goede Vrijdag. Dat heeft te maken met Pasen. Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood. God haalde Hem uit de dood en gaf Hem een nieuw leven.



Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis.

De 12 pinda's

De 12 pinda's aan de palmpasenstok staan symbool voor de twaalf apostelen. De apostelen gingen na de dood van Jezus door met wat Jezus hen geleerd had en bleven de mensen vertellen over de boodschap van God.



Na de dood van Jezus blijven de 12 apostelen de goede boodschap verkondigen.

De paaseitjes

Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood. Er is nieuw leven en als symbool van het nieuwe leven hangen er eitjes aan de palmpasenstok. Uit een ei komt een kuiken dat aan een nieuw leven begint. Na verdriet en tegenslag gaat het leven door en kun je aan een nieuw leven beginnen.



Een kuiken staat aan het begin van een nieuw leven.

Eerste Communie en Heilig Vormsel

De voorbereidingen voor het sacrament van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel kunnen door de beperkende maatregelen in verband met Covid-19 dit voorjaar niet doorgaan. Wij wachten af wat de mogelijkheden verder dit jaar zijn.

Bloeiende takken

Elk jaar zie je nieuw leven in de knoppen aan de bomen en aan de bloeiende takken in de lente. De boom die eerst dood leek, komt opnieuw tot leven.



In het voorjaar komen de bomen opnieuw tot leven.

Vruchten en snoep

In het leven heb je vrolijke en verdrietige momenten. Er zijn zoete en bittere vruchten. Het is niet altijd feest in het leven.



Het is niet altijd feest in het leven. Er zijn ook bittere vruchten.

Gekleurde linten

Geel en wit zijn de kerkelijke paaskleuren. Geel/witte slingers en linten staan symbool voor vrolijkheid, voor een feeststemming. Deze versiering laat zien dat we met Pasen feest vieren omdat Jezus is opgestaan uit de dood. We zijn blij en dankbaar dat Jezus voor alle mensen gestorven is. Jezus stierf aan het kruis om de wereld te redden en we geloven dat God Hem weer een nieuw leven heeft gegeven.

De palmpasenstok en de natuur zitten dus vol met symbolen. Je kunt in alles zien wat we in de Goede Week herdenken en vieren.



Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: sepellemans@hotmail.com

Pastoraatgroep Marcel Wermers, voorzitter, 0640596344;
Marjet Lueks, secretaris; Marijke Wermers

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Aanmelden voor de eucharistieviering

- Per mail: reserveringsintjan@outlook.com
Vóór vrijdagmiddag 16.00 uur stuurt u een mail met daarin uw naam en telefoonnummer. U kunt daarin aangeven hoeveel plaatsen u wilt reserveren voor de eerstvolgende zondag. Let op: u kunt alleen voor meerdere mensen reserveren waarmee u één huishouden vormt. Indien er meer mensen zich hebben opgegeven dan kan worden toegelaten, krijgt u bericht dat het vol is en dat we u voor de volgende viering op de lijst kunnen zetten.
- Per telefoon: 0575 – 52 70 80
Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u bellen met het secretariaat. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw aanvraag noteert en u meteen vertelt of deze gehonoreerd kan worden.

‘Verontruste Parochianen’

Met gepaste terughoudendheid willen wij u nu graag informeren over het onderstaande. Het gaat over de bouw van een nieuw parochieel centrum naast de St.Janskerk te Zutphen. Sinds 22 januari jl. hebben de meeste locatieraden en pastoraatgroepen binnen de parochie HH. Twaalf Apostelen aan het parochiebestuur kenbaar gemaakt dat er overwegende bezwaren bestaan tegen het bouwplan. Die bezwaren zijn goed gemotiveerd. En er is een aantal vragen gesteld over de besluitvorming en de consequenties van de bouw voor de hele parochie. Daarnaast zijn er ook individuele parochianen die hun zorgen hebben uitgesproken. Vooralsnog wordt het project beschouwd als voorbarig en niet verantwoord. Inmiddels zijn de locatieraden uitgenodigd voor overleg met het parochiebestuur op 18 maart a.s. Wij achten het niet gepast om daarop vooruit te lopen. En om vooral emoties de vrije loop te laten.

Enieder die zich tot de ‘verontruste’ parochianen wil richten, in positieve of kritische zin, kan daarvoor het e-mailadres pcmzutphen@kpnmail.nl gebruiken. 's Avonds tussen 18:00 en 19:00 uur zijn we voorlopig eventueel telefonisch bereikbaar via het nummer 06 – 27 51 02 29
Wij menen dit bericht nu te moeten plaatsen in *Onderweg* om zoveel mogelijk parochianen te bereiken. Juist omdat er op dit moment geen locatieraad in Zutphen functioneert, brengen we de Geloofsgemeenschap St.Jan – Emmanuel zo op de hoogte.

Margriet, Wil, Willibrord, Loe en Richard wensen u ondertussen alle goeds toe.

Noot van de redactie: lees ook de uitgebreide informatie over het parochiecentrum op pagina 6,7 en 8.

Paasvieringen voor de KBO in de St. Jan

Gelukkig mag onze St. Jan vanaf 7 maart a.s. weer open en dat geeft de KBO de mogelijkheid om bij elkaar te komen voor paasvieringen. U bent van harte welkom in de vieringen op dinsdag 30 maart a.s. om 10.00 uur of om 14.00 uur. Zo kunnen we elkaar toch weer ontmoeten. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle coronaregels. Laura van de Kam zal bij deze vieringen voorgaan en er is steeds een klein koor aanwezig dat paasliederen ten gehore zal brengen. Denk erom: meezingen mag nog steeds niet. Per viering mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn, dus reserveren is weer noodzakelijk. Dit kan telefonisch bij Hanneke Geurtsen 0575 522954 of Hanneke Buxtart-Keijser 0575 541042. Koffiedrinken is helaas nog steeds niet toegestaan. De viering van 14.00 uur kunt u ook op internet volgen. De instructies kunt u vinden in *Onderweg* op pagina 13 Het zal ons allemaal goeddoen om weer

samen te kunnen vieren. Vergeet niet uw mondkapje mee te nemen.

*Bestuur KBO Zutphen/Warnsveld
Willibrord Wedemeijer, voorzitter*

Wijziging in de pastoraatgroep van GG Zutphen

Tijdens het laatste overleg op 18 februari 2021 met de pastoraatgroep en de leden ad interim van de locatieraad (Huub Winkeler en Herman Heuver) zijn de verantwoordelijkheden opnieuw bepaald. Met ingang van 19 februari wordt de pastoraatgroep gevormd door de volgende leden: Marjet Lueks (secretaris), Marijke Wermers (lid) en Marcel Wermers (voorzitter). Laura van de Kam is afgetreden. Zij is op afroep beschikbaar voor advies als daar behoefte aan is. De leden van de pastoraatgroep betreuen het, dat Laura geen lid meer is, maar hebben begrip voor het feit dat zij een keuze moest maken vanwege tegengestelde belangen. De pastoraatgroep dankt Laura voor haar inzet en betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap in Zutphen.

Gebedsintenties

4/4: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk; **2/5:** Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes

Overledenen

22/1: Barbara Catharina Anna Steenbrink-Teeuwen, 88 jaar
27/1: Jozef Antonius Martinus Lijding, 82 jaar
13/2: Maria Johanna Berends-Harleman, 89 jaar

Effataviering

Op zaterdag 10 april en zaterdag 8 mei om 17.00 uur is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom! LET OP: deze vieringen zijn onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
1/4: ds. S.A. Meijer; **8/4:** pastor mevr. G. Pols; **15/4:** ds. J. van Houwelingen; **22/4:** dhr. J.W. Hengeveld (GGNet); **29/4:** ds. W. Stolte
Vieringen onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona. De vieringen van mei zijn op moment van inleveren kopij nog niet bekend.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
 Laurens Mul, penningmeester, 775404
 Johan Waanders, gebouwen, 562615
 Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Vieringen

Wegens de nog steeds geldende coronamaartregelen kunnen er op woensdagmorgen nog steeds geen vieringen in het Andreashuis zijn. Dit houdt tevens in dat het secretariaat van het Andreashuis enkel nog per mail te bereiken is: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl of via een briefje in de brievenbus.

Gebedsintenties

Zondag 4 april 1e paasdag:

Jozef Uiterweerd, Overleden familie Uiterweerd-Vettelschors, Lia Peters, Overleden ouders Span-Gudden.

07-04: Wijnand Masselink, Gerda Willemsen-Reukers, Reina Peters. Voor onze zieke medeparochianen.

14-04: Piet Schwegler, Carla Reuser-Boumans, Amira Mansour, Thea de Brouwer. Voor onze zieke medeparochianen.

21-04: Henk Peters, Jan Uiterweerd, Mientje Brouwer. Voor onze zieke medeparochianen.

28-04: Annie Peters v.d. Heijden, Jan Vrugink, Henny Huisstede. Voor onze zieke medeparochianen.

05-05: Jan Uiterweerd, Reina Peters. Voor onze zieke medeparochianen.

12-05: Jan Vrugink, Amira Mansour. Voor onze zieke medeparochianen.

Zolang er nog geen vieringen in ons Andreashuis mogelijk zijn, worden de intenties die voor de woensdagen staan genoteerd, op verzoek van het pastoraal team doorgegeven naar Zutphen. Daar worden ze opgenomen in de voorbeden van de zondag volgend op de genoemde datum.

In Memoriam

Thea de Brouwer

Op 7 februari 2021 is te Warnsveld overleden mevrouw Dorothea Maria de Brouwer [Thea], echtgenote van dhr. De Brouwer. Zij werd 88 jaar.

Op vrijdag 12 februari hebben de kinderen en kleinkinderen in besloten kring haar leven herdacht, herinneringen gedeeld en afscheid genomen. De begrafenisplechtigheid op de R.K. begraafplaats te Brummen, werd geleid door pastoraal werker Marga Engelage. Tijdens haar leven heeft Thea vele kaarsjes aangestoken voor haar kinderen en kleinkinderen als er iets bijzonders was, een examen of iets waar zorg over was. Op deze wijze heeft Thea haar zorg en liefde zichtbaar gemaakt. Vele kaarsjes werden er nu voor haar aangestoken. Het parochiekruisje met haar naam erop zal in het Andreashuis worden opgehangen. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verdriet.

Andreasschool

Breaking News! Ons Andreashuis doet vanaf 8 februari 2021 weer tijdelijk dienst als school. Op de foto ziet u hoe de zaal als schoollokaal is ingericht. Groep 5 van de Sint Pancratiuschool en hun juf Marieke doen hun lessen in ons Andreashuis. Met ingang van 8 februari gaan de basisscholen weer open voor les op school. Veel ouders, leerlingen en leraren kijken uit naar dat

moment. Maar het is ook spannend. Want hoe meer contact, hoe meer kans op besmetting met dat ellendige coronavirus. De zwangere juf Marieke neemt liever het zekere voor het onzekere. Ze wil wel les geven, maar als het even kan niet op school, waar ze veel leerlingen, collega's en ouders tegenkomt. Op verzoek van de Sint Pancratiuschool mag groep 5 nu dus gebruikmaken van ons Andreashuis. Zo helpen we elkaar. Dat maakt een klein dorp groot en versterkt de onderlinge banden

Gemis

Dit is een bekentenis. Ik mis onze woensdagochtendbijeenkomsten. Ik mis u. Zo. Dat heb ik gezegd. Het is een jaar geleden dat het coronavirus zich in Nederland manifesteerde. Nederland ging min of meer op slot. En we kunnen nog niet van het slot. Voorlopig kunnen we dus ook niet samenkomen op onze vaste woensdagochtend. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Waar zie ik lichtpuntjes? Gelukkig houden we via de Andreasklokken contact met elkaar. Ik hoor ook met genoegen dat sommigen de moeite nemen om regelmatig bij onze naasten te informeren hoe het gaat. En dat we de school weer uit de brand konden helpen door het Andreashuis beschikbaar te stellen nu we daar toch niet samen kunnen komen. Projecten van de caritas gaan door, we sluiten ons aan bij de Bruisende Brummense Oikomene. En het wordt weer Pasen. Welke lichtpuntjes ziet u?

Sjoerd van Geffen





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
 Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
 Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten:

Huwelijk

Op donderdag 21 januari 2021 zijn in het huwelijk getreden de heer **Floris Heeren** en mevrouw **Mandy Helmink**.
Overleden

In de Heer overleden op 31 januari 2021 **Hendrikus Augustinus Maria Marsman**, echtgenoot van mevrouw. E.B. Marsman-Roelofs. Op 16 februari 2021 **Eric Theodore Marie baron van Voorst tot Voorst**, echtgenoot van mevrouw M. Barones tot Voorst-Burgers.

Joppe in beeld op Allemaal.tv

Namens onze geloofsgemeenschap heeft Anne Wijffels verteld over onze ervaringen in coronatijd.

3 februari jongstleden was het zover. Op uitnodiging van Kirsten Kamphuis mocht ik 'Op de bank' bij Gerda Greutink uit Lochem. Voor het programma "Allemaal.tv" werd ik geïnterviewd over onze kerk in coronatijd.

Bij aankomst in de schouwburg in Lochem had ik het gevoel dat ik werkelijk in een professionele opname terecht was gekomen. Veel mensen, camera's, professionele verlichting, een regisseur en zelfs een echte visagiste. Nadat mijn make-up was bijgewerkt kon ik wat verder kennis maken met Gerda en samen met haar het interview alvast doornemen. We namen plaats op de bank, zodat ook de cameramensen en de mensen van het licht alles konden checken. En na een professionele aankondiging van Anke

Tragter kon het interview beginnen. Het werd een ontspannen gesprek van enkele minuten, waarin ik wat kon vertellen over onze kerk en de manier waarop wij nog met elkaar kunnen vieren. Ik had graag nog meer verteld, maar de tijd was zo voorbij. Via de bijgevoegde link kunt u de uitzending, die op donderdag 4 februari plaatsvond, nog eens bekijken. En wie weet.... misschien vinden we zelfs die anonieme persoon die een mini kerststal plaatste nog via deze weg....
<https://www.youtube.com/watch?v=ZCfx950WCBU&t=2662s>

Onderweg Pasen 2021

Een jaar corona, een jaar van vallen en opstaan, onze kerk gesloten, onze kerk weer open en weer dicht.... Maar gelukkig mogen we vanaf 1 maart weer vieren en onze werkgroep 'Samen in Woord en Gebed' zal op zondag 7 maart een gebedsviering verzorgen met als thema 'Op weg naar Pasen'. We kijken uit naar een leven zonder het virus en de bestaande beperkingen. We kijken uit naar samen vieren en hopelijk binnen afzienbare tijd ook samenkomen voor een kopje koffie en een praatje na afloop. Achter de schermen blijven onze vrijwilligers actief. De zorg voor gebouwen en tuin, het secretariaat, de website, assistentie bij uitvaarten en op bestuursniveau wordt via ZOOM of Teams regelmatig overlegd. En dat laatste gaat ons steeds beter af! Donderdag 25 februari op de terugweg naar huis, hoorde ik een interview op NPO Radio 1 waar een enquête onder 1000 christenen werd geëvalueerd met 4 personen, waaronder monseigneur de Korte en PKN-scriba René de Reuver. Uit het onderzoek blijkt dat 20% van de christenen na coronatijd niet of minder een dienst of viering zal bezoeken. Door livestreamviering bleven gelovigen wel verbonden, maar het sociale aspect

gekoppeld aan de liturgie bij een samenkomst werd gemist. Een opgave voor het pastoraat om meer missionair te zijn en om verbinding te blijven zoeken, aldus monseigneur de Korte. Maar ook een opgave voor ons. Te blijven omzien naar elkaar.

De veertigdagentijd is begonnen en ook al lijkt het of wij in deze schijnbaar eindeloos durende tocht door de woestijn de groene oase nog niet goed in beeld krijgen.... over een aantal weken is het Pasen en vieren we de Verrijzenis van Christus, het feest van het Licht. De locatieraad en de pastoraatgroep wenst u een Zalig Pasen!

Dat ben jij

God,
 het kleine, het goede
 het fijne, het mooie
 ben Jij

't begin van dat nieuwe
 de vrijheid, die vreugde
 ben Jij

die ellende en wanhoop
 die droefheid, dat leed
 ben Jij

dat helende genezende
 dat troostend gebaar
 ben Jij

die vonk, dat verlangen
 die vriendschap, die sterkte
 ben Jij

die mens, dat kind,
 die arme, die rijke
 ben Jij

dat bruisende leven
 die liefde in mij
 ben Jij

frater Ton Oostveen †



Rozenkransgebed in Mei

In de maand mei zal het rozenkransgebed worden gebeden op de dinsdagavond om 19.00 uur.

U bent van harte welkom in de kerk of online, te volgen via de livestream.





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Inspiratiewandeling Je staat er niet alleen voor

In het weekend van 20/21 februari kon je op 25 Lochemse locaties in deze coronatijd je door corona beheerste leven even loslaten. Gewoon even weg bij de lockdown – de avondklok – het vaccin en vooral weg bij het virus!

We werden benaderd door de Protestantse Kerk Lochem (PKL) of wij ook mee wilden doen. Natuurlijk deden we dat graag. Op die manier konden ook wij als kerk een perspectief – een stip op de horizon – bieden met uitzicht op een normalere samenleving. Enne... het weer werkte mee! Heerlijk!

Die wandeling voerde je o.m. langs teksten – gedichten – gedachten – kunstwerken – schilderijen – iconen die je op andere gedachten brachten. Dat kon dus ook in onze kerk.

Menig bezoeker kwam ook bij ons binnen – er klonk muziek – nam kennis van de hieronder afgedrukte tekst en stak in de Mariakapel een kaarsje op om daarna wandelend of fietsend zijn eigen reis te vervolgen – op naar het volgende inspiratiemoment.

Ook bij andere kerken en geloofsgemeenschappen stak men een hart onder de coronariem en vele particulieren deden dat ook. Achter de ramen (en niet achter de geraniums!) was er van alles te zien en om van te genieten. Soms met een paar zinnen en dan weer met wat langere teksten en grotere afbeeldingen.

De bezoekers van onze kerk kwamen deze bemoedigende tekst tegen – daarmee aangevend dat **JE ER NIET ALLEEN VOOR STAAT EN DAT JE OP ELKAAR MAG REKENEN**.

Niet geheel toevallig ook passend bij het thema van de actie Kerkbalans 2021 van onze parochie: **OMZIEN NAAR ELKAAR – GELD(T) VOOR IEDEREEN**.



WEET DAT JE ER NIET ALLEEN VOOR STAAT...

EN DAT JE OP ELKAAR MAG REKENEN...

Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid, Hij alleen.

(Deut. 32:11-12)

Laten we daarop vertrouwend samen op reis gaan: naar de vredige wereld van morgen en het verlangen meenemen te vinden wat echt is.

Ook als je God niet altijd kunt vinden, blijf dan toch hopen en geloven in de eigenschappen van de Eeuwige: liefde, barmhartigheid, ontferming, mededogen.

Vieringen in de St. Josephkerk

Tot en met 1 maart 2021 geen vieringen in onze St. Josephkerk. Dat bericht sloeg bij ons in als een zeer ongewenste bom! Natuurlijk, je kon de digitale vieringen vanuit de St. Jan in Zutphen volgen - je kon vieringen via de televisie volgen - je kon je heil zoeken bij vieringen in andere parochies, waar WEL gevierd werd - je kon ...

We hebben u gemist! U ons ook? Er gaat toch niets boven samen vieren, bidden, stil zijn, samen naar muziek en zang luisteren, de overweging in je hart mee te nemen en samen de accu weer opladen om er dan weer even tegenaan te kunnen.

De Werkgroep voor Liturgie van onze St. Joseph-geloofsgemeenschap en de familievieringengroep willen u graag van dienst zijn met vieringen die vanuit deze eigen Lochemse basisgroepen verzorgd worden. Natuurlijk zijn we daarbij genoodzaakt de coronaregels te hanteren – en natuurlijk... **VERLANGEN WE NAAR BETERE TIJDEN**.

We zetten ons in om **WOORD- EN GEBEDSVIERINGEN** te verzorgen (en soms zijn dat geen doorsneevieringen). En we hopen dat ook wij binnen afzienbare tijd weer de communie in onze eigen **WOORD- EN COMMUNIEVIERINGEN** uit mogen reiken - de communie (vanuit een eucharistieviering voor ons bewaard) als zichtbaar teken van de aanwezigheid van de Heer in ons midden, denken en handelen. We zien uit naar die verruiming.

Tot ziens in de vieringen in onze kerk waarin we gemeenschap kunnen ervaren!

Goede Vrijdag (Kruiswegviering)

In de aanloop tot Pasen is het goed om ook in onze kerk in de z.g. Goede/Stille Week samen een rustmoment te zoeken. Dat kan op de Goede Vrijdag – 2 april – 's middags om 15.00 uur.

Samen met de voorgangers van die middag staan we mediterend stil bij de dood van Jezus aan het kruis. In maar liefst 15 staties beleven we de laatste uren van Hem mee. Met teksten, gedachten, stiltes en muziek uit de Matthäus Passion zijn we getuige van dat drama dat zich toen afspeelde. Er is dan in deze Kruiswegviering tijd voor jezelf en voor mooie meditatieve momenten. Zo kun je je alvast voorbereiden op het mysterie van een paar dagen daarna: **PASEN** - het feest van de verrezen Heer. Maar voordat je dat echt kunt vieren moeten we samen door het diepe "goedevrijdagdal".

U bent van harte welkom!

Werkgroep voor Liturgie

Kerkbalans 2021

Gelukkig voelden weer veel mensen zich betrokken bij deze actie. Er kwamen veel toezeggingen binnen. Een aantal van u verhoogde zijn bijdrage, maar verschillende medeparochianen moesten pas op de plaats maken in deze onzekere tijden.

Heel veel dank voor de 'kerkbalanslopers', die met veel zorg het materiaal rondbrachten en weer innamen. We verwachten nog een paar toezeggingen voor 2021, maar tot nu toe stemt de totaalbijdrage hoopvol. Veel dank!



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Terugblikken en vooruitkijken

Onlangs stuitte ik op het Jubileumboekje dat in 2014 is uitgegeven ter gelegenheid van (destijds) het 50-jarig jubileum van onze Christus Koningkerk. Daarin wordt de filosoof Kierkegaard geciteerd: “het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts geleefd worden”. Het treft hoe passend die wijsheid is in deze onzekere coronatijden. Terugkijken is eenvoudig, maar vooruitkijken is zo moeilijk. Zeker in 2021. Toch doe ik een poging.

Terugblikken

Geen nieuwjaarsviering

We hadden zo gehoopt om op 10 januari met een mooie viering tóch nog het nieuwe jaar te kunnen openen. Helaas, die viering moest vanwege coronamaatregelen op het laatst geannuleerd worden. Het tekstboekje en de preek waren al klaar. Gelukkig konden we die naar iedereen mailen. Hopelijk hebben die teksten u toch nog kunnen inspireren.

Oecumenische vieringen

Op 17 en 24 januari vonden er twee oecumenische vieringen plaats. Dit jaar (door een samenloop van omstandigheden) ook tweemaal in de Dorpskerk. Achteraf bezien kwam dat goed uit omdat coronamaatregelen grote beperkingen oplegden aan deze vieringen. Want aangezien de Dorpskerk over een uitstekende “livestreaming” beschikt, konden we allemaal toch meegenieten van twee mooie vieringen, waarbij ook “onze” Marga Engelage een grote rol speelde.

Kaarsje opsteken, ook bij bar winterweer

In de maand februari kon men op zondagochtend

een kaarsje opsteken. Vieringen waren immers vanwege coronamaatregelen niet mogelijk. Maar ja, in februari werden we ook overvallen door bar winterweer met strenge kou en heel veel sneeuw. Maar dat was voor onze vrijwilligers geen probleem. Op zondag 7 februari viel de winter in, maar onze kerk stond toch open. Ondanks het barre winterweer. Bijgaande foto toont het pad dat door vrijwilligers “met het zweet op de rug” is “gegraven”. Zo kon men toch nog terecht om een troostrijk kaarsje op te steken.

Vooruitkijken

Vieringen tot de zomer

Het vieringenrooster voor de maand maart staat vast. Maar het is natuurlijk de vraag of dat rooster wel gevolgd kan worden gelet op de coronaperikelen. Daarbij speelt ook de onderbezetting van ons pastoraal team en het herstel van pastoor Harry Scheve een rol. Maar we doen, samen met onze vrijwilligers, ons best om zoveel mogelijk vieringen door te laten gaan.

Bijzondere vieringen in het voorjaar

Er staan twee bijzondere vieringen op de agenda van het voorjaar. Het betreft oecumenische vieringen onder de hoede van de Vordense Raad van Kerken. De organisatie van deze vieringen is nog afhankelijk van de mogelijkheden die de coronamaatregelen te zijner tijd bieden. Waarschijnlijk vinden beide vieringen in de Dorpskerk plaats. Op 28 maart is er de oecumenische palmzondagviering. En op 11 april doen we een tweede poging om 75 jaar bevrijding in Vorden te vieren. Het thema voor deze viering is “Na 75 jaar”.

Vieringen na de zomer

Het vieringenrooster voor de periode na de zomer is nog niet bekend. Maar het “ritme” in Vorden al wel. Vanaf de zomer hebben we (Deo Volente) een viering op de eerste zondag en op de derde zondag van de maand. En op de laatste

zondag van de maand hebben we een ‘Samenkomst’. Waarschijnlijk vallen u twee zaken op.

- Op de tweede zondag van de maand is er geen viering
- en ook niet op de zaterdag daaraan voorafgaand.

Helaas, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En het aantal riemen neemt steeds meer af. En daarnaast, zowel het pastoraal team als onze vrijwilligers zijn zwaar belast. Na rijp beraad is daarom besloten dat er in het tweede weekend van de maand geen viering is, noch op de zaterdag, noch op de zondag. Een lastig besluit, maar we moeten het (parochiële) leven nu eenmaal voorwaarts beleven. Zie de spreuk van Kierkegaard.

Ten slotte

Vooruitkijken is moeilijk, zeker in deze tijden. Desalniettemin kijken we wel positief vooruit. Raadpleeg met regelmaat de vernieuwde pagina Vorden op de website van onze parochie. Daar vindt u het laatste nieuws met betrekking tot onze geloofsgemeenschap. We kijken uit naar een zonnig voorjaar met hopelijk meer licht en ruimte voor ons allemaal. Immers, we leven “het leven” positief voorwaarts!

Namens de locatieraad en pastoraatgroep, Jaap Harmsen

Raad van Kerken Vorden zoekt een secretaris!

Onze secretaris, Francien Labeur, heeft aangegeven haar taken in het najaar te willen neerleggen.

Ons samenwerkingsverband Raad van Kerken is nu op zoek naar een geschikte opvolger.

Naast de secretaris bestaat het dagelijks bestuur uit een penningmeester, Gerrit Hebbink en voorzitter Huub Winkeler.

De werkzaamheden, als secretaris, is het verzorgen van de notulen van de verschillende vergaderingen van DB, AB (Algemeen Bestuur) en de voltallige vergadering van het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn er de werkzaamheden van het opstellen van het rooster en de verwerking van inkomende- en uitgaande post. De genoemde werkzaamheden beslaan circa vier uur per maand.

Heeft u interesse en wilt u ons team versterken dan kunt een mail sturen aan Francien Labeur (e-mail: f.labeuro1@gmail.com) of met haar contact opnemen voor verdere informatie: 06-17787267.





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Palmpasen

Zondag 28 maart is het Palmpasen. Op deze dag gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem, een week voor zijn dood en Verrijzenis. De laatste jaren hebben we Palmpasen oecumenisch gevierd waarna de kinderen met hun palmstok in optocht door Borculo liepen. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is een oecumenische viering online. Dit keer wordt de viering verzorgd vanuit de Joriskerk.

U kunt deze bijwonen via www.pgdewijngaard.nl Misschien is het wel mogelijk om na de viering met de palmstok door de kerk te lopen. Kinderen die graag een palmstok willen maken kunnen zich voor 24 maart aanmelden via ikbenervoorjou@pgdewijngaard.nl Als het nog niet mogelijk is bij elkaar te komen dan worden de materialen hiervoor thuis bezorgd. Na afloop van de viering zal er in elke kern een kerk geopend zijn van 11.00 tot 14.30 uur. In Borculo is dat de Rooms Katholieke kerk, in Haarlo en Gelselaar de Nederlands Hervormde kerk en in Geesteren de Gereformeerde kerk.



De RIVM regels zullen in acht worden genomen en we vragen u daarom ook

graag zoveel mogelijk in eigen woonplaats de kerk te bezoeken. De bloemengroep zal een liturgisch bloemstuk maken waarbij een kaarsje opgestoken kan worden. In onze kerk zal een tv scherm staan waarop de kinderen op een begrijpelijke manier de betekenis van de 14 kruiswegstaties wordt verteld. En achterin de kerk liggen gedichten van Margriet te Morsche die u mee kunt nemen. Loopt u dus gerust even binnen.



Goede Vrijdag

Vrijdag 26 maart om 15.00 uur is er een Kruisweg verzorgd door de werkgroep.

Eerste Paasdag

Op Eerste Paasdag om 10.00 uur is er een Woord- en Communieviering met diaken Ten Bruin. Na afloop van deze viering zal er nog een half uur passende muziek te beluisteren zijn.

Mocht u het nog niet aandurven naar een kerk te gaan, dan kunt u de vieringen ook digitaal bijwonen via www.12apostelen.nl Ook de Paaswake vanuit de St. Jan is op deze manier mee te vieren.

Gebedsintenties

4 april: Hugo en Martin. Fam. Pelgrum. Theo en Riek Verheijen. Fam. Geerligs en Ottenschot. **18 april:** overleden ouders Elschot-Spekschoor. Bennie Franck. **2 mei:** overleden ouders Elschot-Spekschoor. **16 mei:** fam. Pelgrum. Bennie Franck. Voor een ernstig zieke. Jan ten Thije.

40 dagen tijd

In deze *Onderweg* vindt u een boekje over de 40 dagen tijd. Dit boekje is voor u gemaakt door leden van alle kerken van Borculo van jong tot wat ouder. Hierin vindt u ook een ansichtkaart die u (eventueel samen met een voedselpakket) naar iemand kunt sturen. Wij wensen u een Zalig Pasen!

Familiebericht

Op 20 januari is op 87 jarige leeftijd overleden **Antoon Donderwinkel**. De crematie was op 26 januari.

Voedselpakketten

Mevrouw van Ommeren heeft de kerk een vrachtwagen vol voedselpakketten geschenken. Deze pakketten zullen worden verdeeld over de kerken van Borculo.

Tijdens de openstelling van de kerk op Palmzondag zullen de voedselpakketten achterin de kerk staan. Neemt u er gerust eentje mee om aan iemand te schenken die wel een extraatje kan gebruiken. Via deze weg willen we mevrouw van Ommeren hier heel hartelijk voor danken.

Lopen in Onzekerheid

*Wij mensen lopen in onzekerheid.
Het is als wandelen in de nacht.
We noemen het: 'Een zware tijd.'
En weten niet wat er nog wacht.
Je zou door zorgen haast vergeten
dat straks het Paasfeest 'Vreugde' is.
Van angst haast niet meer weten
dat 't licht komt na de duisternis.*

*Jezus ging de weg door 't duister,
door moeite, pijn en strijd.
Verloor er al zijn luister,
een aanslag, noem het lijdenstijd.
Die weg door tijd en zorgen
voerde de Heiland naar het licht.
Wachtend op de nieuwe morgen
en in glorie voor ons opgericht.*

*Die hoop zal al de pijn verzachten,
want: 'Onze Heer is opgestaan!'
En na drie bange nachten
ons naar Jeruzalem toen voorgedaan.
Ja het wordt feest ondanks 'Coronnen'.
De Heiland leeft! Hij staat ons bij.
De dood is door Hem overwonnen.
Pasen, toch feest voor u en mij.*

Diny Beijersbergen-Groot



H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetmet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511;
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;
Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

150 jaar St. Willibrorduskerk Ruurlo

Na de reformatie mochten de Ruurlose katholieken hun vieringen niet meer in hun middeleeuwse kerk op het dorpsplein houden. Ze werden gedwongen hun zondagsplicht elders te gaan vervullen. Men ging te voet naar het barokke kerkje in Zwillbrock. In 1801 werd de St. Willibrordusparochie Ruurlo weer opgericht. In 1804 bouwde men een bescheiden schuurkerkje. Dankzij een legaat van de baron van Dorth tot Medler kon men in 1868 beginnen met de bouw van een nieuwe kerk. Bouwmeester was de bekende architect Pierre Cuypers. De bouw van de St. Willibrorduskerk werd voltooid in 1870-1871. Op 23 december 1871 werd de kerk ingewijd. Cuypers bouwde niet alleen de kerk, hij ontwierp ook het altaar en het drieluik dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het altaar. De katholieken van Ruurlo hadden weer een eigen huis. Dit is in 2021 honderd vijftig jaar geleden en zo'n jubileum mogen wij niet voorbij laten gaan. Het kerkgebouw heeft in al die jaren grote veranderingen meegemaakt. Door verbouwingen werden twee zij-ingangen vervangen door één ingang midden voor de kerk. Ook het interieur is regelmatig veranderd. Zijaltaren en het hoofdaltaar werden verwijderd. De roerige jaren zestig lieten een stempel achter binnen het katholieke geloof. Kerken werden "berooft" van hun mooie schilderijen en wit geschilderd. De priester stond niet meer met z'n rug naar de kerkgangers en het Latijn werd verwisseld voor

het Nederlands, herenkoren werden gemengde koren en vrouwen mochten op het priesterkoor. Jaren verstreken, geen drie HH. Missen meer op zondag maar wel bleef de verbinding van onze Willibrord met haar parochianen. Deze bijzondere verjaardag willen we speciaal gedenken dit jaar. De aftrap is gegeven door de "Willibrord" kalender die iedere parochiaan heeft ontvangen. Een jubileumboek is in voorbereiding met prachtige foto's en herinneringen uit al deze jaren. Het slotfeest zal plaatsvinden in december 2021, precies 150 jaar na de inwijding. De Willibrorduskerk heeft bij velen een speciale plaats die bewaard moet blijven.

Familiebericht

Overlijden van **Catharina Johanna Wopereis-Scharenborg**. Op 12 februari 2021 overleed Annie in de leeftijd van 79 Jaar. De afscheidsdienst was op 17 februari in de St. Willibrordus kerk waarna de begrafenis was op het RK kerkhof te Ruurlo.

Actie Kerkbalans 2021 'Omzien naar elkaar'

Onder het motto 'Omzien naar elkaar – Geld(t) voor iedereen' vindt de Actie Kerkbalans plaats. Het door onze parochie gekozen thema past bij deze tijd vol met problemen rond het coronavirus. Omzien naar elkaar is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Omzien naar elkaar moet momenteel heel anders ingevuld worden dan we gewend zijn, ook in onze parochie. Samenkomen en samen vieren is noodgedwongen overgegaan in digitaal vieren. Ook het onderhouden van contacten met parochianen, in werkgroepen en met vrijwilligers voor pastorale en waar nodig diaconale ondersteuning verloopt veelal via internet en e-mail. Elkaar

ondersteunen en voorthelpen geldt voor iedereen, zoals in het thema in de 'kleine druppel' tot uitdrukking komt. Maar er is een dubbele betekenis. Het thema heeft ook betrekking op onze ontvangsten en uitgaven. Zeker in de coronatijd is geld (uw bijdrage) van groot belang om onze financiën op peil te houden. Omdat de Actie Kerkbalans voor een belangrijk deel de kosten van onze parochie moet dekken en de bijdragen aan de Actie Kerkbalans jaarlijks met zo'n 20.000 euro afnemen, is er, om voor elkaar te kunnen zorgen en naar elkaar te kunnen omzien, echt 'werk aan de kerk'. We staan voor een moeilijke opgave, een enorme krachtsinspanning. Maar we willen wel graag, in welke vorm dan ook, kerk blijven, eucharistie blijven vieren of vieringen in een andere vorm kunnen houden. 'Omzien naar elkaar, geld(t) voor iedereen!' is voor ons allen een uitdaging, die wij gezamenlijk als parochie in 2021 graag willen aangaan. Namens het pastoraal team en het parochiebestuur, bij voorbaat dank voor uw inzet en bijdrage.

Kees Koersvelt, penningmeester

Draad van verbondenheid

Elkaar ontmoeten is nu best lastig. Het blijft binnen de huidige regels zoeken naar mogelijkheden. Een prachtig hulpmiddel daarbij blijkt het initiatief te zijn dat Margriet ter Morsche en Wil Matti in samenwerking met de locatieraad genomen hebben met het bezinningsboekje: "draad van verbondenheid". Ook al vindt menigeen dat de huidige lockdown al een soort van vasten is, het boekje dat afgelopen tijd aan alle vrijwilligers van onze kerk is uitgedeeld biedt veel mogelijkheden om de onderlinge verbinding te versterken en daarmee de lockdown als minder belastend te ervaren. Voor elke dag in de vastenperiode is een gedicht met bijpassende tekst geplaatst. Ik wil u het gedicht van het begin van de veertigdagen-tijd, Aswoensdag, niet onthouden.

Vasten is jezelf weer herontdekken, voelen wat je goed doet.
Ervaren wat de stilte je te vertellen heeft.
Zien waar andere mensen je nodig hebben.
Ontdekken wat jouw bijdrage kan zijn voor onze aarde.
Vasten is jouw eigen weg opnieuw vinden.





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
 info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
 secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
 Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
 NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
 Redactie: henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
 Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

De 40 dagen uitdaging!



Op 17 februari is de traditionele vastentijd, de 40 dagentijd in de aanloop naar Pasen begonnen. Het is een periode van bezinning. Een periode waarin u uzelf dingen ontzegt.

Bijvoorbeeld wat minder eten of minder alcohol maar het kunnen ook dingen zijn als minder social media of tv-kijken. Het gaat vooral om dingen waarvan u denkt 'dat kan wel even wat minder'. Dat geeft vaak ruimte om te ervaren wat het effect is.

Wij dagen mensen graag uit om samen met uw bekenden/onbekenden deze 40 dagen iets nieuws aan te gaan. Zo kunt u elkaar stimuleren, maar ook samen mooie ideeën bedenken. U kunt meedoen aan de belcirkel, mensen een kaartje sturen, eens bij iemand langs gaan, het kan van alles zijn. Doet u mee?

De glimlach achter het mondkapje

Overweging bij de locatieraadbijeenkomst op 20 januari jl.

De schepping is nooit voltooid. Dat is natuurlijk logisch want het leven gaat door. De positieve energie, de scheppingskracht mogen we ervaren als

verborgen glimlach

afkomstig uit de bron van ons bestaan. Uit het mysterie dat we ook God mogen noemen.

Het nieuwe jaar 2021 is begonnen of anders gezegd is ontkiemd. Het woord 'ontkiemen' ervaar ik als een scheppend gebeuren zoals bij het ontkiemen van zaden. Het betekent het begin van nieuw leven. Wat komt er uit het zaadje, wat brengt ons het nieuwe jaar?

Dit jaar zal natuurlijk afwisseling kennen van verdriet en blijdschap, zoals bij het afscheid nemen van dierbaren en het verwelkomen van nieuw leven. Ups en downs horen bij het leven.

Na de somberheid over de pandemie is er weer hoop nu de eerste vaccins beschikbaar komen. Mogen we binnenkort weer dichtbij elkaar komen?

De afwisseling van licht en donker, van verdriet en vreugde leidt tot meer besef en verdieping over hoe ijl en kwetsbaar ons bestaan is. En hoe nietig wij als mens daarin zijn.

Dat inzicht is een van de positieve kanten van deze onzekere tijd. Inzicht geeft ook rust wanneer je weet dat Zijn liefdevolle nabijheid geen illusie is. We mogen ons gesteund weten bij tegenspoed, maar we mogen ook dankbaar en blij zijn als we van het leven genieten.

Jezus wijst op de liefde, op het goede dat in ons van nature aanwezig is. Wij zijn met liefde in Zijn wereld gekomen. Als Jezus zich tot ons richt met de oproep om je bekommeren om je naaste is dat gegrondvest op het doorgeven van liefde uit de bron van ons bestaan. Liefde waarvan Hij getuigd heeft en die aan ons geschonken is om door te geven. Liefde is de essentie van het leven en maakt het leven waardevol. We zijn toegerust om liefde te mogen ontvangen en te kunnen ontplooiën in aandacht voor elkaar.

Al voelen we ons soms niet bevoorrecht,

er zijn altijd mensen die het minder hebben dan wij zelf. Mensen waar wij iets voor kunnen betekenen. Het gaat dan niet om 'brood alleen', maar ook om heel eenvoudige dingen als een telefoontje: Hoe gaat het nu? Kan ik iets voor je doen? Of een glimlach. Een knikje op afstand brengt de ander dichterbij. Het maakt je blij als je die geeft of ontvangt. De eenzaamheid is voor velen in deze corona-tijd nog groter dan voor hen 'normaal' al het geval was. Daar bestaat geen vaccin voor,...of toch wel? Jezus leert ons om te zien naar elkaar. Met wat aandacht, met een glimlach injecteer je een goed gevoel bij je medemens. Het geeft ons een gevoel van verbondenheid in deze moeilijke tijd. Een echte glimlach van aandacht dringt door een mondkapje heen.

Auteur: Ad Heide, januari 2021

Kerkbalans 2021

Velen van u hebben ook dit jaar (en vele jaren daarvoor) meegedaan met de Actie Kerkbalans. Uit de reacties vanuit de parochie kunnen we opmaken dat ook het afgelopen jaar weer veel is gegeven c.q. toegezegd.

Vanaf 18 januari werden de enveloppen weer rondgebracht door de actieve lopers bij de mensen aan huis. Dit jaar verliep het proces iets anders i.v.m. met de Coroneisen. Elke vrijwilliger leverde zijn/haar envelop in bij Herman Gosselink of Jan Jansen.

Het grote telwerk door de werkgroep Kerkbalans kon beginnen. Zoals altijd spannend en naarmate het telwerk vorderde verscheen er een glimlach op de gezichten van Herman en Jan.

2021 **Actie Kerkbalans**

In het volgende parochienieuws komen we daar uitgebreid op terug. Hartelijk Dank voor de lopers en voor u als lid van onze geloofsgemeenschap.

Werkgroep Kerkbalans.



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06-10 31 96 38.

Contactpersoon voor Zelhem: de heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021ZA Zelhem, telefoon 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon : mevr. J. Lamers, telefoon 0575 – 464162, e-mail: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De tarieven 2021 kunt u vinden op de website van de HH. Twaalf Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Kerkdienst gemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via Kerkdienstgemist (v/h kerkradio): www12apostelen.nl/ locatie Keijenborg



Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl .

Aanmelden per telefoon voor viering in Keijenborg !!

Vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering tussen 15.00 en 18.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 06-10065324 Ciska Gerritsen. Mocht u

onverhoopt haar niet aan de lijn krijgen, spreek dan haar voicemail in en u wordt door haar teruggebeld. Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de Maria Kapel, deze kunt U invullen en in de daarvoor bestemde doos doen. Aanmelding via de aanmeldbriefjes in de Mariakapel kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 14.30 uur voorafgaand aan de weekendviering!

Overleden

Op 15 januari 2021 **Wilhelmien Teunissen-Mentink**, 94 jaar.

Vastenactie 2021

Beroepsopleiding voor kansarme jongeren in Kenia
De Vastenactie van de parochie HH. Twaalf Apostelen ondersteunt een project in het Afrikaanse land Kenia vlakbij de hoofdstad Nairobië in de wijk Huruma. Daar is een grote armoede en werkloosheid. In deze sloppenwijk heeft het merendeel van de jongeren geen toegang tot onderwijs en daardoor werkloos.

De organisatie "Hands of Care and Hope" geeft deze jongeren een kans op een baan. De organisatie pakt eerst de armoede aan door middel van ontwikkelingsprogramma's en de jongeren volgen een basisprogramma waarin onderwerpen aan bod komen zoals drugsgebruik, omgaan met conflicten, normen en waarden. Na het afronden van dit programma kunnen de jongeren starten met een beroepsopleiding bv. kok, kleermaker of verpleegster. Het doel van het Vastenactieproject is: dat deze jongeren niet in de armoede blijven leven maar zelf een bestaan kunnen opbouwen.

Laten we samen deze jongeren hoop en een echte toekomst geven. En daar kunnen wij bij helpen! U kunt dit project laten slagen door uw financiële

bijdrage. En deze kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 04 RABO 0322395100 ten name van parochie HH Twaalf Apostelen onder vermelding van MOV Vastenactie 2021. Hartelijk dank voor uw bijdrage. *Werkgroep MOV*

Afscheid Ingrid Tankink-Ankersmit

Na 20 jaar lectrice te zijn geweest heeft Ingrid besloten om er mee te stoppen. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Oproep

Mochten er mensen zijn die ervoor voelen om het lectorschap op zich te nemen, laat het ons weten! Zonder vrijwilligers geen kerk!

Pastoraatgroep/locatieraad

Bedankt!

Wij willen alle parochianen die positief op de kerkbalans hebben gereageerd bedanken voor hun toezegging en bijdrage.

Ook willen wij onze lopers bedanken, die deze kerkbalans toch wel wat voor de kiezen kregen met alle beperkingen en aanpassingen door het coronavirus. Om nog maar niet te spreken over de weersomstandigheden! Nogmaals hartelijk dank!

Werkgroep Kerkbalans.



Mariakapel open

De Mariakapel is open van ongeveer 11.00 uur tot 17.00 uur.

In het grote portaal staat een tafeltje met boekjes en stencils om mee te nemen; informatie dat anders achter in de kerk ligt. Ook enkele mooie gedichten. En is er de mogelijkheid om kaarsen op te steken.





H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 pastoriebaak@outlook.com
 Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken

We willen dit jaar het koffie en thee drinken parallel laten lopen met de horeca. Dat wil zeggen als de horeca open is willen we na de viering u op de plaats koffie en thee aanbieden. Als de horeca gesloten is zullen we geen koffie en thee schenken.

Kerkbalans

Met de vorige Onderweg heeft u de envelop met de kerkbalans ontvangen. Het is hartverwarmend zoveel positieve reacties we gehad hebben. Natuurlijk zijn er ook onder u die er van af zien, dat respecteren we. We gaan ervoor om met een kleine positieve groep door te gaan. Dank voor uw bijdragen.

Corona/reserveren

De volgende werkwijze blijft van kracht: De vieringen zullen volgens de RIVM richtlijnen gehouden worden. Dat wil zeggen: u komt niet als u op één van de gezondheidsvragen "nee" moet antwoorden.

Op het moment dat ik dit schrijf mogen er maximaal 30 mensen naar een viering in de kerk komen. Daardoor zijn er maar een beperkt aantal plaatsen vrij. De mogelijkheid om vooraf te reserveren per mail, pastoriebaak@outlook.com is voor alle vieringen van toepassing. Geef uw naam en telefoonnummer door. Reserveer uiterlijk drie dagen voor de viering. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgewerkt. U ontvangt bericht of u mag komen.

Vieringen in Baak

Op dinsdag 20 april om 19.00 uur zal Marga Engelage voorgaan in een Woord- en Communieviering. Op dinsdag 18 mei om 19.00 staat er ook een Woord- en Communieviering gepland met als

voorganger Marga Engelage. We gaan er van uit dat deze vieringen door mogen gaan.

Vastenactie 2021

In de vorige *Onderweg* stond een pagina vol informatie over het doel van de vastenactie 2021 "**Beroepsopleiding voor kansarme jongeren in Kenia**".

De organisatie "Hands of Care and Hope" (HCH) geeft jongeren een kans op een goede opleiding en hiermee op een baan. Bij deze *Onderweg* heeft u een vastenzakje ontvangen. Wanneer u een bijdrage wenst te geven aan bovengenoemd project, kunt u het gevulde vastenzakje in de bus bij de uitgang in de kerk doen. Mocht u geld willen doneren dan kan dat ook door geld over te maken op het MOV nummer van de parochie
 NLO4 RABO 0322 395100 onder vermelding van vastenactie 2021.

Gebedsintenties

Dinsdag 20/4: Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Herman Hendriks, Antoon en Johan Janssen, Ouders Dashorst-Brink, Theo Tigchelovend, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.



Hoorzitting

De plannen van de Stichting Vrienden van de Parel van Baak om de kerk over te nemen worden serieus van aard. Voordat de kerk aan de Parel overgedragen kan worden dient deze aan de eredienst te worden onttrokken. Dit is een belangrijke stap in het hele proces. Een pijnlijke stap, een stap die we liever niet willen nemen, maar gelet op de toekomst onvermijdelijk is. Wanneer we realistisch zijn weten we dat we als geloofsgemeenschap in de toekomst onvoldoende draagvlak hebben om de kosten van de kerk te kunnen betalen.

Door de kerk nu over te dragen aan de Parel houden we de regie over het gebouw in Baak. Daarnaast ontstaat er een mooie gelegenheid voor een dorpshuis waar niet alleen de gelovigen maar alle inwoners van Baak welkom zijn. Het is een kans die er nu ligt, waarmee we in de toekomst de leefbaarheid van Baak verhogen. Maar dat daarvoor een groot offer gebracht dient te worden is een feit. We gaan het traject van de onttrekking aan de eredienst in door het opstarten van twee hoorzittingen.

Deze worden gehouden op **dinsdag 13 april om 19.00 uur** in de kerk in Baak voor alle **vrijwilligers** van de geloofsgemeenschap. Vervolgens op **dinsdag 13 april om 20.00 uur** in de kerk in Baak voor alle **parochianen** van de geloofsgemeenschap. Mocht u bij deze hoorzitting aanwezig willen zijn dan dient u zich aan te melden, dat geldt ook voor de vaste kerkgangers die normaal op de lijst staan, iedereen die aanwezig wil zijn moet zich aanmelden via de mail. Zie Corona/reserveren.

Parochiecentrum

Zoals u in de vorige *Onderweg* heeft kunnen lezen zijn er plannen voor het bouwen van een nieuw parochiecentrum bij de Sint Jan in Zutphen. Het plan wordt nog niet door iedereen omarmt. Van 10 geloofsgemeenschappen zijn afgevaardigden van de pastoraatgroep en locatieraad in gesprek met het parochiebestuur over de keuzes die gemaakt worden. Baak is 1 van de 10 geloofsgemeenschappen die daarin meedenkt.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Aanmelden vieringen

U kunt zich vóór vrijdagmiddag 16.00 uur voorafgaand aan een weekendviering aanmelden door een mail te sturen naar: locatieraaddrempt@gmail.com, in de mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u wenst te komen vermelden. Telefonisch aanmelden kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur bij Ingrid op telefoonnummer: 0313-479294.

Het is ook mogelijk zonder reservering te komen, alleen als er nog plaatsen vrij zijn bent u welkom.

Nieuwe bewoners pastorie

De oude en nieuwe buurt is al op de hoogte gebracht met een mooi verhuisbericht maar bij deze willen wij u laten weten dat per 15 maart Jan en José Gerretsen hun intrek nemen in de pastorie aan de Zomerweg. Na jaren van plannen maken en onderhandelen gaan ze hun geliefde plek, boerderij 'Nijhof' aan de Pastoor Blaisseweg 2, verlaten. Deze hoeve is sinds 1896 in de familie door de aankoop door Reinirus Theodorus Gerretsen en Johanna Maria Kniest, de opa en oma van Jan, die hier in 1905 een nieuwe boerderij bouwden. In 1936 hebben de vader en moeder van Jan, Teun en Jo Gerretsen-Holtslag de



boerderij overgenomen, waarbij ze in het rampjaar 1953 getroffen werden door brand waarna ze de boerderij hebben moet herbouwen. In 1972 hebben Jan en José de boerderij overgenomen na eerst negen jaar in de Betuwe geboerd te hebben. Hun kinderen Ivo, Judith en Agnes zijn hier opgegroeid in de betrokken Dremptse gemeenschap. Het boeren zat bij zoon Ivo ook in het bloed. In 1993 is besloten verder te boeren in Canada en wel in Ontario. Benoemd wordt dat dit een moeilijke beslissing is geweest maar achteraf bezien een goede. Op 15 maart gaan, na 125 jaar Gerretsen, de sleutels over naar Nic Drion en Marlies de Groot uit Oosterbeek. Zij hebben grootse plannen met de boerderij. Deze plannen zijn te zien op www.erfdelendoesburg.nl waarin het initiatief voor acht wooneenheden wordt gepresenteerd. Er is veel interesse want de inschrijving is reeds gesloten.

De intrek voor Jan en José in de pastorie is tijdelijk. In maart zal begonnen worden met het appartementencomplex 'de Sluyswachter' in Doesburg aan de Oude IJssel. Volgens de plannen kan hun appartement in de nazomer van 2022 gereed zijn. We hopen dat Jan en José een goede en fijne "tussentijd" mogen hebben in het hun vertrouwde Drempt aangezien ze sinds de herinrichting en uitbreiding van gemeente Doesburg in de jaren '70 formeel Doesburgers waren door de annexatie. Verder willen we Jan feliciteren met zijn 80ste verjaardag op 7 maart hetgeen, zoals bij zovelen, helaas niet gevierd kan worden op de door hem gewenste manier.

Wij wensen de voormalige huurders Marloes en Desmond ook veel geluk in hun nieuwe huis in 's-Heerenberg.

De locatieraad

Meimaand Mariamaand 2021
 We beginnen de Mariamaand dit jaar niet met een plechtig Lof maar met

Rozenkransbidden omdat de eerste woensdag valt op 5 mei (Bevrijdingsdag). Op woensdag 12 mei is er om 19.00 uur een plechtig Lof, diaken Anton Bos zal hier in voorgaan.

Ook op de woensdagavonden 19 mei en 26 mei is er om 19.00 uur rozenkransbidden in de Mariakapel. Komt u ook met ons mee bidden? U bent van harte welkom!

In memoriam Herman Geurts

Na vele, vele jaren op de begraafplaats als vrijwilliger werkzaam te zijn geweest, is Herman op Zondag 17 Januari overleden. Vorig jaar zomer gaf hij aan te willen stoppen als vrijwilliger en aangezien hij in augustus 80 jaar werd, vond hij dit een mooie gelegenheid om er dan een punt achter te zetten en onder genot van een taartje met de andere vrijwilligers deze periode af te sluiten. Geboren en getogen in Drempt kende hij iedereen in Drempt en verre omgeving gedurende meerdere generaties. Kenmerkend was zijn directheid in uitlatingen die soms de wenkbrauwen deden fronsen, maar vaker deden zijn markante grappen je schateren van het lachen. Herman, bedankt voor je steun en tomeloze inzet voor de gemeenschap in Achter-Drempt gedurende al die jaren, alsook voor de gezelligheid die je meebracht. Wij zullen je missen.
 Rust zacht.

De vrijwilligers van de begraafplaats

Familieberichten

Overleden:

- Op 15 januari is op 94 jarige leeftijd overleden **Wilhelmina Reinira Maria Teunissen-Mentink**, weduwe van Andries Teunissen. Zij was woonachtig in De Bleijke te Hengelo. Op 20 januari heeft de uitvaart plaatsgevonden in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Zij is daarna begraven op het kerkhof naast de H. Willibrordkerk in Achter-Drempt.
- Op 17 januari is op 80 jarige leeftijd overleden **Herman Geurts**. In de afscheidsviering, in het crematorium, is op 22 januari van hem afscheid genomen. (Zie In memoriam geschreven door Bert Pelgrom namens vrijwilligers begraafplaats.)
 Dat ze mogen rusten in vrede.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 16 april 2021
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950
Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Vastenactie: Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd, van 17 februari tot en met 4 april, staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Extra informatie hierover heeft u elders in *Onderweg* kunnen lezen.

In Olburgen sluiten we altijd de Vastenzakjes bij *Onderweg*, zo ook dit jaar. Echter is het afhankelijk van de geldende coronamaatregelen of ze ook opgehaald gaan worden. Daarom wil ik u vragen het Vastenzakje gevuld klaar te zetten in afwachting van de u bekende Vastenactieloper. Als er na 4 april nog niemand aan de deur geweest is kunt u er van uit gaan dat er niemand meer zal komen. Als we na 3 maart weer mogen vieren in onze kerk zou u voor de zekerheid op 28 maart, Palmzondag, het Vastenzakje mee kunnen brengen naar de kerk om deze in de daarvoor bestemde bus te deponeren. De bus zal er tijdens de paasdagen ook nog staan. Hopelijk kunnen we zo de Vastenactie tóch laten slagen!

Activiteiten voor vrouwen

De activiteiten voor vrouwen staan voorlopig nog in de koelkast. Maar misschien is het wel mogelijk om vanaf september weer het e.e.a. te organiseren. Zodra er een activiteit is, wordt deze meteen gepubliceerd op de site www.olburgen-rha.nl. Houd dus deze site in de gaten voor de actuele berichten.

Boekenuitleen Olburgen

Voorlopig is er op vrijdagmorgen een afhaal- en inlevermoment van 10.30 uur tot 11.30 uur. En wanneer de maatregelen weer wat soepeler worden, kun je ook op

dinsdagavond terecht van 18.30 uur tot 19.30 uur. De actuele informatie wordt eveneens op de site: www.olburgen-rha.nl vermeld.

Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen.

Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

Kerkdienst gemist via Internet

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet, kijk op:

<https://www.12apostelen.nl/index.php/vieringen/>. Dit geldt voor de reguliere vieringen en ook voor huwelijksvieringen, avondwakes, uitvaartdiensten en ander vieringen. Mensen die veraf wonen kunnen er dan toch bij zijn. De opnames beginnen enkele minuten voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.



Rooster

Vieringen in Olburgen

28 maart: Woorddienst Palmzonden
4 april: Woorddienst om 10.00 uur
18 april: Woorddienst
9 mei: Eucharistieviering

Diensten in de omgeving

3 april: Paaswake in Zutphen

Collectanten

28 maart: Jan Baars
4 april: Joost Langenhof
18 april: Theo Damen
9 mei: Jan den Hartog

Lectoren

28 maart: Thea Lebbink
9 mei: Anke Pasman

Kosters

28 maart: Jan Baars
2 april: Theo Damen
4 april: Joost Langenhof
18 april: Cilia Langenhof
7 mei: Theo Damen
9 mei: Betsie Verhoeven

Bloemversiering

13 maart – 26 maart: Diny en Leonie
27 maart – 9 april: Thea en Gerda
10 april – 23 april: Yvonne en Til
24 april – 7 mei: Betsie en Nicole
8 mei – 21 mei: Thea en Gerda

Intenties

28 maart: Overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman

4 april: Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, Anny Gieling, Jan Wigman en Willy Wigman-Reijers

18 april: Herman en Bep Pasman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman

9 mei: Herman en Bep Pasman, Mientje Schotman, Geert – Vader en Moeder Pelgrom, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Gradus en Dinie Baars

Kopij

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor het blad *Onderweg* of de website, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@gmail.com

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha (uiterlijk 20.00 uur): Jaargang 9:

Nummer 4: 12 april 2021
Nummer 5: 31 mei 2021
Nummer 6: 19 juli 2021
E-mailadres: jansenmts@gmail.com

Stichting Vrienden van Dora Visser

Maandelijks is er in de kerk van Olburgen een eucharistieviering. De viering begint om 15.00 uur. Voor deze vieringen moet u zich aanmelden bij diaken Theo ten Bruin e-mail: theotenbruin@ziggo.nl tel.: 06-18581803.
2 april Kruisweg (Goede Vrijdag)
7 mei eucharistieviering



H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Onderweg

Het jaar 2021 is al even onderweg en nog steeds leven we met beperkingen.

Op 3 januari hebben we nog een woord- en communiedienst gevierd met voorganger diaken Anton Bos.

Eigenlijk had pastoor Scheve voor zullen gaan, maar die voelde zich toen al niet lekker. Uiteindelijk bleek hij besmet te zijn met het coronavirus en kwam op de intensive care terecht in Doetinchem. Momenteel werkt de pastoor aan zijn revalidatie. U kunt hem een hart onder de riem steken door een kaartje te sturen naar: Pastoor H. Scheve, Revalidatiecentrum Klimmendaal, Arnhemseweg 11, 7331BA Apeldoorn. Na 3 januari werden alle vieringen geschrapt. We moesten het weer doen met digitale vieringen of de eucharistie op de televisie. We moesten het doen zonder askruisje dit jaar. Maar gelukkig mogen we inmiddels weer naar de kerk. Op 7 maart was de eerste viering. Een eucharistieviering met voorganger pastor Zandbelt. Nog wel met vooraf opgeven en de nodige coronaregels. Laten we hopen dat we met Pasen weer normaal naar de kerk mogen.

Kerkbalans

In 2020 zijn we veel collectegelden misgelopen door de langdurige sluiting van de kerk vanwege corona. Er zijn mensen die wat extra hebben overgemaakt, waarvoor dank! Voor de kerkbalans van 2021 is bijna net zoveel toegezegd als in 2020. Dat is natuurlijk heel fijn. Nog fijner is het als iedereen ook het toegezegde bedrag betaald. Over 2020 is 95% ontvangen. We hopen dat de laatste 5% ook nog wordt overgemaakt. Van de parochianen, die een automatische incasso per kwartaal hebben afgegeven, is het eerste kwartaal 2021 eind februari geïnd. De andere kwartalen worden eind

mei, eind augustus en eind november geïnd. De bijdrage van de parochianen, die een automatische incasso per jaar hebben afgegeven, wordt eind mei geïnd.



Sneeuw

Wat was het mooi begin februari! Een prachtige sneeuwlaag bedekte de wereld. Ook bij de kerk was alles wit. Op de foto's is te zien hoe het beeldje van de 2 kinderen was toegeïnd en hoe de heer



Vredegoor de looproute sneeuwvrij had gemaakt. Op 13 februari was de uitvaart van mevrouw Janssen-Booltink. De grafdelvers moesten eerst de weg naar het kerkhof en de plek van het graf vrij maken. Hulde aan deze mensen, want iedereen kon goed bij het graf komen tijdens de uitvaart.

Insectenhotel



Als alles goed gaat, komen er nieuwe bewoners op de begraafplaats. Cor Slakhorst, Guus Willemsen en Henk Langenhof hebben een prachtig insectenhotel gemaakt en opgehangen. Het hotel hangt aan de zonzijde van het oude Kerspel waar het tuingereedschap hangt. Op de foto is te zien dat het een luxe hotel is en dat Jozef en Maria de hotelhouders zijn. Nu maar hopen dat het druk bevolkt gaat worden.

Familieberichten

In de afgelopen periode zijn ons twee parochianen ontvallen. Op 30 januari overleed de heer **Johannes Jacobus Cremers** in de leeftijd van 82 jaar. John is op 6 februari in Zutphen gecremeerd.

Op 9 februari overleed mevrouw **Hendrina Elisabeth Maria Janssen-Booltink** in de leeftijd van 83 jaar. Rinie is op 13 februari, na een woorddienst in onze kerk, begraven op de begraafplaats achter de kerk.

Op 7 maart hebben we voor beide overledenen aan het begin van de eucharistieviering een kaars aangestoken.



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Eerste experimentele schoolviering met “De Garve”

15 maart zouden we weer een viering houden met medewerking van basisschool “De Garve.” Maar met z’n allen bij elkaar komen kon natuurlijk niet. Daarom besloten we een viering te maken die op YouTube kon worden gezet. Dhr. Ellenkamp van de PKN kerk in Wichmond ontving onze filmpjes en zorgde dat alles achter elkaar werd gezet. Omdat waarschijnlijk niet iedereen heeft gekeken wil ik de inhoud van de viering hier nog eens vermelden:

Lied “Welkom” door de drie jongens van Heuvelink: Derk, Jan-Willem en Hendrik-Jan.

Aansluitend vanuit de kerk in Wichmond een welkomstwoord door dominee Tim Wiersum.

Frida van basisschool De Garve houdt gesprekken met mensen die nu in Vierakker en Wichmond wonen, maar in het buitenland zijn geboren.

De kinderen van de school spelen een toneelstukje en verzorgen de lezing “Zoek altijd naar wijsheid, Spreuken 2 vers 1-11. Dominee Tim verzorgt de preek.

Meester Jan voert een gesprek met juf Elly die mensen uit Syrië, Nederlandse les geeft.

Lied “FC De Wereld” door Imke vanuit de ouders.

Diaken Anton Bos spreekt een gebed uit. Lied “The Wave” door Marie José Holtslag.

Dominee Tim geeft de zegen, waarna Frida “Nu wij uiteen gaan” zingt.

Nieuwe uitbater van het Ludgerusgebouw

Het zoemde al een tijdje rond: een vertrek van Magdalena Haverkamp en Michael Bink, de huidige uitbaters van het Ludgerusgebouw. Magdalena en Michael hebben grootse plannen en gaan

Vierakker verlaten. Maar zover is het nog niet. De verhuizing van de chocolaterie is vertraagd en zal naar verwachting einde van dit jaar/begin volgend jaar plaatsvinden. Dus voorlopig kunt u dichtbij nog terecht voor de aankoop van de overheerlijke chocolade die Magdalena en haar medewerkers met zoveel passie maken.

Wat gaat er gebeuren met de rest van het gebouw zult u zich afvragen? We zijn heel blij om u te kunnen vertellen dat Stephanie Besselink het gebouw gaat beheren.

Stephanie is de ideale kandidate. Stephanie is jong, enthousiast en ondernemend en zit boordevol plannen. Stephanie woont nu in Vorden, maar zij heeft een groot deel van haar jeugd in Vierakker gewoond. Zij heeft veel horeca-ervaring en rijdt met haar twee foodtrucks het land door voor festivals, braderieën etc. Daarnaast heeft zij een eigen cateringbedrijf. Dat bedrijf wil zij nu vanuit het Ludgerusgebouw gaan opzetten. Stephanie heeft er zin in en verheugt zich u, uw vereniging of organisatie te ontvangen. Stephanie stelt zich graag zelf aan u voor. Rest ons haar veel succes te wensen met dit nieuwe avontuur. Wij verheugen ons op de opening en zijn blij dat het Ludgerusgebouw weer een levendige rol in Wichmond Vierakker gaat vervullen. Welkom!



Stephanie Besselink



Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Stephanie Besselink, 27 jaar oud geboren en getogen in Vierakker. 4 jaar geleden startte ik mijn eigen onderneming. Een catering bedrijf met foodtrucks, koken op locatie en vele andere mogelijkheden. Dit bedrijf groeide maar daarbij bleef de ambitie bestaan om mijn eigen fysieke horecazaak te openen.

Het is dan ook een droom om dit werkelijkheid te laten worden in het Ludgerusgebouw. De locatie waar ik als kind al door de bossen fietste en vanuit de basisschool over de vloer kwam. Het wordt een horecagelegenheid waar je van harte welkom bent voor een goede kop koffie met iets lekkers. Daarnaast kan men uitgebreid lunchen of heerlijk à la carte dineren. Lokaal, eerlijk en goed eten staat centraal. De feestzaal is geschikt voor verschillende feesten, partijen en bijeenkomsten. Tevens kan er vergaderd worden maar ook groepsuitjes en activiteiten worden georganiseerd. Al met al zijn er tal van mogelijkheden voor de gemeenschap Vierakker-Wichmond maar ook voor een ieder van daar buiten. We zijn druk met de voorbereidingen en hopen medio voorjaar/zomer 2021 onze deuren voor u te kunnen openen.

Contactgegevens:
Het Ludgerusgebouw
Vierakkersestraatweg 37
7233 SH Vierakker
Tel: 0646297398

Een kaarsje bij Maria in Vorden

In Vorden is er geen aparte Mariakapel. Desondanks is het “kaarsje opsteken” er heel populair. Zeker in deze coronatijden.

De Christus Koningkerk is een “nieuwe kerk” en werd op 5 april 1964 geconsacreerd door Kardinaal Alfrink. Het “moderne” gebouw kent geen aparte Mariakapel. In het jaar 2001 kreeg de kerk een grote opknop- en herinrichtingsbeurt. In 2002 werd die operatie afgerond. Daarbij werd de toenmalige “doophoek” vervangen door een stiltehoek met o.a. ruimte voor een afbeelding van Maria van Altijddurende Bijstand. In 2014 werd de stiltehoek nog verder opgeknapt en kreeg de Mariahoek haar huidige vorm. Ondanks het strakke karakter, dat een modern kerkgebouw nu eenmaal met zich meebrengt, wisten onze vrijwilligers aan de Mariahoek een geborgen en intiem karakter te geven. Er is dus in Vorden geen aparte Mariakapel (met separate toegang). Dus voor het opsteken van een kaarsje moet je wel in de Christus Koningkerk zijn. In de regel is dat het geval als er een viering wordt gehouden. Daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Zowel voorafgaand aan, of na afloop van een viering steken parochianen maar al te graag een kaarsje bij Maria op. Vaak nog even verstild in een kort gebed. En in deze coronatijden waarbij vieringen uitvallen en kerken gesloten zijn? Dan is de Christus Koningkerk op de zondagochtend geopend. Zodat men toch nog even een kaarsje bij Maria kan opsteken. Altijddurende Bijstand is immers zeker in deze corona tijden meer dan gewenst.

Maria is afgebeeld in de vorm van een kleurrijk mozaïek, opgebouwd uit heel veel kleurige en fonkelende mozaïeksteentjes. Een prachtige manier om het stralende mysterie van Maria vorm te geven en bovendien goed passend in het interieur van de Christus Koningkerk. Het mozaïek is afkomstig uit de voormalige H. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg. Die kerk is sinds 1998 in gebruik genomen als Heiligenbeeldenmuseum en in 2010 aan de eredienst onttrokken.

Wat de herkomst van het Maria mozaïek betreft, die is onbekend. De geschiedenis van het mozaïek is dus óók mystiek. Maria heeft in Vorden haar plaats in de Christus Koningkerk, en niet in een aparte kapel. Daarmee staat Maria bij ons “midden in de gemeenschap”, figuurlijk maar ook letterlijk. Kom gerust eens een kaarsje opsteken.



GEBED TOT MARIA - MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND -

Maria, ik kniel met een groot
en kinderlijk vertrouwen
voor uw beeltenis neer.
Nog nooit heeft iemand tevergeefs
tot U
zijn toevlucht genomen.
Aan het kruis heeft uw goddelijke
Zoon
U als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind
aangenomen.
Laat mij niet ongetroost van U
heengaan.
Voortdurend heb ik uw moederlijke
bijstand nodig.
Moeder, zie dan vol goedheid en
medelijden op mij neer
En verkrijg voor mij van uw
goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik thans met alle aandrang
smeek
Ik beloof U dankbaarheid en liefde
alle dagen van mijn leven,
totdat ik U zal komen bedanken in
de hemel.
Gij kunt mij helpen.
Gij wilt mij helpen.
Gij zult mij helpen.
O machtige, o goede, o getrouwe
Moeder van Altijddurende
Bijstand.

