

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 9 - nummer 4



In dit nummer o.a.
Mariavespers



Parochiecentrum



In de spotlights
Marga Engelage



Inhoud

Jaargang 9, nr. 4

Periode 15 mei t/m 4 juli 2021

Colofon/Voorwoord	2
Van de pastores	3
Stand van zaken parochiecentrum	4
Van de bestuurstafel / vacature / Laura van de Kam	7
Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan	8
In de spotlights	
Marga Engelage-van Langen	9
El Greco's Pentekostès / Pinksteractie	10
Bezinningsmails / Cameragroep Zutphen	11
Lourdes / Openstelling kerk	
Vierakker / Lezingenrooster	12
Bijlage Vieringschema	13
Vieringschema	14
Kids & Teens	16
Uit de geloofsgemeenschappen	18
Een kaarsje opsteken in Hengelo	32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 5: 25 juni 2021

betreft periode 3 juli t/m 22 augustus 2021

Inleveren kopij tot 4 juni 2021

COLOFON

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Huub Winkeler
Joost van Duin

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI status.

Bankrek.nr.: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan *Onderweg*
o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**
E-mail: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Pinksteren

Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor

J.G.M. Pauw, administrator

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille
communicatie

Voorwoord

Voor velen spreekt Pinksteren niet zo tot de verbeelding. Wat we precies vieren op het pinksterfeest is raadselachtig en maar moeilijk te omschrijven. Ja, op het pinksterfeest gaat het over die zo ongrijpbare Heilige Geest. Jezus ademt zijn Geest in ons om ons nieuw leven te geven. Hij geeft ons de Geest van vrede, het bewustzijn van 'God met ons'. Gods Geest is een onvoorstelbaar rijke krachtbron, het ene moment als een verslindend vuur tegen onrecht en kwaad, het andere moment als een zachte bries die troost, verfrist en verzoent. Met Pinksteren vieren we de Geest die zo opvallend in Jezus leefde, de Geest van Gods vergeving. Maar we hoeven niet tot Pinksteren te wachten om die Geest te ervaren. In dit nummer van *Onderweg*, waarin onder andere aandacht is voor het nieuw te bouwen parochiecentrum, Mariavespers verzorgd door het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan, pastoraal werker Marga Engelage en bezinningsmails, passeren weer heel wat thema's de revue, waarin we Gods Geest kunnen ervaren. Laat dit ons inspireren die Geest aan anderen door te geven.

Gerrit te Vaarwerk

Vertrouwenspersoon



Gerry Spekink kan door medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekink@12apostelen.nl

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team



J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl



M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,
pastoraal werker, tel.: 06 29405303
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
e-mail: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
e-mail: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekink@12apostelen.nl

Pinksteren: aangevuurd worden door de Heilige Geest, nieuwe wegen gaan



Zondag 23 mei vieren we met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Persoonlijk voel ik mij altijd gesteund door de Heilige Geest. Pinksteren is voor mij geen afstandelijk feest, niet alleen het vieren en delen van de verhalen over de komst van de Helper en het ontvangen van de Geest door de leerlingen van Jezus. Nee, voor mij is het daar ook begonnen voor iedereen die voort wil gaan op de weg die Jezus heeft ingezet: handen en voeten geven aan zijn werk.

Daar waar de leerlingen de eerste stappen hebben gezet op de weg zonder Jezus lijfelijk in hun midden. Als zij niet doorgedaan waren hadden wij nu van niets geweten. Dat vraagt dus om actieve inzet van het geloof, van elke gelovige en ieder met zijn of haar talenten en mogelijkheden maar vooral samen. Zo ben ik ooit ook begonnen als vrijwilliger in de parochie en als medewerker van de pastorale dienst bij Fatima. En daarom ben ik gaan studeren voor pastoraal werker en heb ik ruim 21

Nieuwe wegen.....

En dan toch stoppen? Ja, ofwel nieuwe wegen gaan. Het werk in de parochie laat ik los, maar mijn passie blijft, het pastor-zijn zit in mijn hart en hoort bij wie ik ben. De Heilige Geest zal mij blijven begeistern en op nieuwe wegen zetten, waar ik mijn bijdrage kan leveren op welke wijze dan ook. Wel zal ik als vrijwilliger de bezinningsmail blijven verzorgen. En verder sta ik open voor waar de Geest mij zendt en wat hij op mijn weg brengt.

Zoeken naar wat ons verbindt en toekomst biedt



Er is zoveel gaande in de wereld en in ons leven dat het je soms duizelt. De tv en internet brengen veel dichterbij maar veroorzaken ongemerkt ook afstand. We raken het zicht soms kwijt, de snelheid van reageren lijkt belangrijker dan de inhoud. Een pas op de plaats is van belang, even nadenken, bezinnen op wat je gaat zeggen, wilt gaan zeggen en misschien juist niet moet zeggen of juist wel. Want wat wil je er mee bereiken? De volgende tekst reikt ons een mooie gedachte aan.

Dialogo is een kunst die ons wegrukt

Dialogo is een kunst die ons wegrukt van het kortzichtige pessimisme van wie zegt dat het niet mogelijk is om samen te leven met de anderen en dat de wonden die onrecht hebben geslagen ons voor altijd tot haat veroordelen.

De dialogo is niet de keuze van de bangen, van wie schrik zou hebben om te vechten. Hij verzwakt niemand's identiteit. Hij daagt elke man en vrouw uit om het beste in de ander te zien en om het beste in zichzelf te radicaliseren.

(Bron: Interreligieus vredesengagement, Aken 2003)



Het beste in jezelf 'radicaliseren' ofwel het beste in jezelf naar boven halen. Je talenten inzetten ten dienste van de samenleving, ten dienste van het samenleven! Blijf met elkaar in gesprek. Praat met elkaar, luister, kijk de ander in de ogen, dan kun je meer bereiken in de verandering die jij wilt, die jij nodig vindt of die wij nodig vinden, dan door lukraak van je af te schrijven en te roepen.

Radicaliseren, komt van het Latijnse woord 'radix' en betekent anders dan vaak gedacht wordt: 'het zoeken naar de wortels en de voedende bodem' die we delen in plaats van dat wat ons verdeelt. Daar wil ik mij voor blijven inzetten. Dat wens ik ons allen toe, dat we oog houden voor wat ons verbindt en wij het leven leefbaar maken en houden voor iedereen.

Ik dank iedereen voor alle samenwerking op welk vlak van het pastoraat dan ook. Dank voor het vertrouwen dat ik ervaren heb en de mooie en bijzondere gesprekken.

*Marga Engelage - van Langen
Pastoraal werker*

Stand van zaken parochiecentrum

Op donderdagavond 18 maart 2021 was er in Vorden een bijeenkomst met de leden van het parochiebestuur en pastoraal team en met afgevaardigden van de locatieraden/pastoraatgroepen van alle geloofsgemeenschappen. Op deze avond, die door pastoraal werker Marga Engelage met een gebed werd geopend, stelde vicaris Hans Pauw zich voor als administrator, de juridische term voor voorzitter van het parochiebestuur. Zijn benoeming als administrator is noodzakelijk doordat pastoor Harry Scheve met ziekteverlof is. Omdat hij als pastoor nog steeds in functie is, zal er voor de pastorale werkzaamheden van de door corona tijdelijk uitgeschakelde pastoor geen vervanger worden benoemd.

Doel van de bijeenkomst was om duidelijkheid te verschaffen over het beleid en de stand van zaken rond het nieuw te bouwen parochiecentrum. In de weken vóór de bijeenkomst was veel commotie ontstaan over de voortgang van de plannen rond de realisatie van dit centrum. De ontstane beroering maakte het noodzakelijk het proces, waarin de zogenoemde klankbordgroep een belangrijke rol speelde, te verduidelijken en nader toe te lichten. De vicaris begon met het voorlezen van de brief van de afgetreden vicevoorzitter Paul Seesing, die u in het vorige nummer van *Onderweg* (jaargang 9, nummer 3) heeft kunnen lezen. In die brief licht Paul Seesing toe waarom hij als vicevoorzitter van het parochiebestuur is afgetreden.

Beleidsontwikkeling

Bestuurslid Herman Heuver lichtte puntsgewijs toe hoe de beleidsontwikkeling rond het parochiecentrum tot stand is gekomen.

- Bij de fusie van twaalf parochies tot de parochie HH. Twaalf Apostelen in 2010 is gekozen voor een voorlopig parochiesecretariaat met vergaderruimte in de pastorie van de Emmanuelkerk in Zutphen.
- In 2011 is vanuit het pastoraat richting gegeven aan een permanente oplossing voor het secretariaat met bijbehorende functies.

- Als snel werd duidelijk dat voor een goede oplossing een combinatie van het secretariaat en het eucharistisch centrum feitelijk een randvoorwaarde is.
- Om de diverse mogelijkheden te onderzoeken zijn er gesprekken met de Gemeente Zutphen gestart.
- In 2013 is er een programma van eisen opgesteld. De gemeente gaf dat jaar aan dat er meer ontwikkelingen in het aan het eucharistisch centrum grenzend gebied gaande waren.
- In 2017 zijn door de Gemeente Zutphen in een planontwikkeling stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd, dit in samenhang met de aangrenzende gebiedsontwikkeling en de stedenbouwkundige visie.
- Begin januari 2018 heeft een en ander geresulteerd in een intentieverklaring met vier partijen die alle belangen hebben in het gebied rond de H. Johannes de Doperkerk.
- In 2019 is een architect gekozen om een bouwplan uit te werken. Dat heeft in 2020 geleid tot een aanvraag omgevingsvergunning.

Op grond van reacties tijdens de platformbijeenkomst van 12 december 2019 en de parochieavonden van 16 januari 2020 in Keijenborg en van 21 januari 2020 in Vorden is een klankbordgroep ingesteld om

de besluitvorming tegen het licht te houden. Deze klankbordgroep, bestaande uit afgevaardigden van verschillende geloofsgemeenschappen en leden van het parochiebestuur, heeft na vier bijeenkomsten het volgende advies uitgebracht. Ontwikkel het parochiecentrum nabij het de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen, zijnde het eucharistisch centrum van de parochie. Daarbij adviseert de klankbordgroep het bestuur om kritisch te kijken naar het 'Programma van Eisen', het aantal parkeerplaatsen, de blijvende zorg voor de afzonderlijke geloofsgemeenschappen en de kosten van het gebouw.

Kosten

Op de bijeenkomst van 18 maart in Vorden gaf bestuurslid Kees Koersvelt een duidelijke uiteenzetting over de geschatte kosten voor de nieuwbouw. Inclusief de aankoop van de grond komen de kosten uit op ca. € 1.000.000,-. De verkoop van de Emmanuelkerk brengt naar verwachting € 750.000,- op. Het verschil van € 250.000,- kan uit eigen middelen gefinancierd worden gezien het vermogen van de parochie, opgebouwd uit onroerend goed, effecten en liquide middelen. De bouw van het parochiecentrum, waarvoor de parochie dus geen lening hoeft aan te gaan, betreft zelfs een waardevaste investering. De geloofsgemeenschappen gaan niet meebetalen aan de bouw van het parochiecentrum. Daarnaast zullen de energiekosten veel lager zijn dan die van het huidige secretariaat aan de Van Heemstrastraat en zullen de afschrijvingskosten niet worden doorbelast aan de locaties. Per saldo zijn de geloofsgemeenschappen voordeliger uit dan in de huidige situatie met het secretariaat in de pastorie van de Emmanuelkerk. ▶





Vragen, bezwaren en duidelijkheid

De bijeenkomst van 18 maart (met het doel meer duidelijkheid te geven over het proces tot de bouw van een nieuw parochiecentrum, een centrum waarachter de klankbordgroep zich al met de nodige reserves had geschaard) beperkte zich niet tot de uiteenzettingen van Herman Heuver en Kees Koersvelt. Na de toelichting van de bestuursleden gaf vicaris Hans Pauw de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hoewel daarvoor de nodige tijd was gereserveerd, bleek deze door de avondklok toch aan de krappe kant. Desalniettemin kwamen er nog heel wat vragen en opmerkingen, te veel om ze hier allemaal te vermelden.

Een groot aantal van de aanwezigen was blij met de verkregen duidelijkheid, maar was teleurgesteld deze niet drie jaar eerder te hebben ontvangen. In dat geval was het vertrek van vicevoorzitter Paul Seesing waarschijnlijk niet nodig geweest en zou het vertrouwen van de locaties in het bestuur niet zijn geschaad. Er werd bezwaar gemaakt tegen het feit dat er na het voorlezen van de brief van Paul Seesing (waarin hij zijn besluit tot het neerleggen van zijn functie als vicevoorzitter toelicht) geen gelegenheid was om de brieven met inhoudelijke bezwaren van tien geloofsgemeenschappen te berde te brengen. Dat zou voor een meer gelijk speelveld hebben gezorgd.

Kritiek was er ook op de communicatie van het parochiebestuur over het proces een parochiecentrum te

bouwen. Een meerderheid van de geloofsgemeenschappen en parochianen zou tegen de bouw van dit centrum zijn. Binnen (en buiten) de klankbordgroep bestond bezwaar tegen de bouw van het centrum naast de H. Johannes de Doperkerk. In vier bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn alle voor en tegens afgewogen en uiteindelijk was de conclusie dat de bouw naast de kerk toch de best mogelijke optie is.

Ook tijdens de bijeenkomst van 18 maart bleek dat er over de plaats van het centrum nog zeer verschillend gedacht wordt. Een van de leden van de klankbordgroep merkte op dat het parochiebestuur op alle vragen een duidelijk antwoord had gegeven, niet

altijd tijdens de vergaderingen, maar dan wel op een later tijdstip.

Veel opmerkingen werden gemaakt over de lastige bereikbaarheid van en het gebrek aan parkeerruimte. De Gemeente Zutphen heeft aangegeven om binnen de omgevingsplannen daar zeker rekening mee te houden. Ook werd de vraag gesteld of een grote investering in een parochiecentrum wel verstandig is in een tijd dat veel kerken hun deuren moeten sluiten. Een van de locatiebestuurders merkte op dat we in de huidige vorm nog wel tot 2022 verder kunnen. Maar er komt een moment dat bij veel van onze geloofsgemeenschappen het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken zal moeten worden. Zo zijn in de Liemers van de twaalf kerken er al negen aan de eredienst onttrokken. Wellicht dat in onze parochie drie of vier kerken voor de eredienst open blijven. In het vorige nummer van *Onderweg* gaat pastoor Harry Scheve uitvoerig in op dit probleem. (Zie jaargang 9, nummer 3, pagina 6) In dat artikel schetst de pastoor de ontwikkeling van volkskerk naar geloofskerk. Dat wil niet zeggen dat er in die nieuwe situatie geen geloofsgemeenschappen meer zijn. De zorg om pastorale nabijheid zal samen met het pastoraal team verder ontwikkeld moeten worden.

De gedachte dat het parochiecentrum dat van de geloofsgemeenschappen gaat overnemen is onjuist. Het parochiecentrum heeft juist de opdracht faciliterend naar de geloofsgemeenschappen te zijn. De bouw van het parochiecentrum in Zutphen betekent geen centralisering van de geloofsgemeenschappen, maar vooral ondersteuning met meer mogelijkheden naar de geloofsgemeenschappen toe. ►►



Herstel van vertrouwen

Een van de aanwezigen vindt het jammer dat we zo ver uit elkaar zijn gegroeid. Deze ontwikkeling is terug te vinden in de brieven die vanuit de locaties zijn verzonden. “Is de ingeslagen weg wel de juiste?” Vicaris Hans Pauw merkt daarover op dat hij in de reacties een bedrijfscultuur proeft. Gechargeerd gezegd: “Het parochiebestuur regeert en de locaties vormen de Tweede Kamer.” Er wordt bij meerderheid besloten. Maar zo gaat het kerkelijk niet. Het parochiebestuur heeft het mandaat om, het liefst met draagvlak, besluiten te nemen. Het parochiecentrum is een vervanger van het huidige secretariaat met daarnaast de mogelijkheid nieuwe functies toe te voegen, zowel vanuit pastorale zorg en diaconie, als andere ondersteunende functies voor de geloofsgemeenschappen.

De opmerking dat de bijeenkomst drie jaar eerder had moeten plaatsvinden, wordt door de vicaris herhaald. Hij



concludeert dat de plannen voor de bouw van een parochiecentrum door het parochiebestuur in samenwerking met het pastoraal team zijn ontwikkeld. Op de vraag of de aanwezigen dit kunnen begrijpen of dat het als een bedreiging wordt gezien, wordt verschillend gereageerd. Het is jammer dat deze keuze niet breed gedragen wordt, en dat het daardoor moeilijk is om ja te zeggen tegen deze ontwikkeling. Herman Heuver voegt eraan toe dat we naar de toekomst moeten kijken nu de vergrijzing in veel dorpskernen toeneemt. In de steden wordt steeds vaker een lichte groei van het kerkbezoek geconstateerd, een ontwikkeling die haaks staat op wat we gewend zijn. In Brummen blijkt

Het bouwplan van het parochiecentrum

De Gemeente Zutphen heeft het bouwplan ter advisering voorgelegd aan de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). De in het advies genoemde randvoorwaarden voor de stedenbouwkundige uitgangspunten (die door de Gemeente Zutphen zijn geformuleerd) worden door de RCE ter discussie gesteld. Het is spijtig dit te moeten constateren, vooral omdat de Gemeente Zutphen deze randvoorwaarden in 2017 zelf geformuleerd heeft als uitgangspunt voor de plaats en positie van het parochiecentrum. Het parochiebestuur weet dat de Gemeente Zutphen met de RCE overleg over dit probleem heeft gepland. Zodra er meer bekend is over de uitkomst van dit overleg, zullen wij dat melden.

In afwijking van de toezegging op de bijeenkomst van 18 maart jl. in Vorden wordt in dit nummer van *Onderweg* afgezien van een uitvoerige beeldweergave van het parochiecentrum.

Het parochiebestuur

dat het goed mogelijk is om je – ook zonder kerkgebouw – als katholieke gemeenschap te handhaven. In een volgend nummer van *Onderweg* wordt ingegaan op de visuele aspecten van het parochiecentrum.

Met 3D-plaatjes wordt dan het volume van het gebouw duidelijk. Aan de klangbordgroep zal over de opzet van het gebouw om advies gevraagd worden. Een van de aanwezigen pleit voor het samen bidden voor onze kerk en voor ons gebouw. “Immers, als de Heer het huis niet bouwt, dan bouwen we voor niets.” Vicaris Pauw sluit de bijeenkomst af met de hoop dat het vertrouwen in elkaar hersteld wordt, dat de lokale pastorale nabijheid nooit ter discussie heeft gestaan en dat we zo’n bijeenkomst als deze vaker zullen moeten plannen. We moeten op een goede manier verder, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en met een goede blik naar de toekomst. Hans Pauw vraagt de aanwezigen om de belangen van hun locatie te behartigen en het parochiebestuur te laten besturen. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Het ontwikkelen van het gebouw en de bouw zelf is nog een lange weg. De bijeenkomst wordt door de vicaris met gebed afgesloten.

Huib Winkeler, bestuurslid personeels- en vrijwilligersbeleid & communicatie

Help, onze kerk loopt leeg!

Bij “Help, onze kerk loopt leeg!”, de handleiding voor kerkbestuurders waarnaar de RCE in haar brief aan de Gemeente Zutphen verwijst, zijn twee opmerkingen te plaatsen.

- De RCE spreekt over het beleidsvoornemen van kardinaal Eijk om in de Achterhoek maar twee kerken open te laten. Maar dat is door hem nooit zo gezegd of geschreven. Er is slechts een brief, geen beleidsstuk, waarin de kardinaal speculeert dat tijdens zijn emeritaat misschien nog maar zo’n 20 kerken in het bisdom open zijn. De conclusie dat de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen uiteindelijk geen toekomst zou hebben, kan uit de handleiding niet worden getrokken.
- De RCE gaat de eigen competenties te buiten als zij concludeert dat er ‘dus’ geen noodzaak is voor de bouw van een parochiecentrum. Daarmee gaat zij ten onrechte op de stoel van het parochiebestuur zitten.



VAN DE BESTUURSTAFEL

Een hectische periode die in maart 2020 al begon, is nog steeds niet voorbij. Het virus Covid-19 teisterde niet alleen ons land, maar de hele wereld. Wereldwijd zijn vele doden te betreuren en heel wat landsregeringen kregen bij de aanpak van pandemiebestrijding met strubbelingen te maken. Het aantal besmettingen loopt nog steeds op, ziekenhuizen liggen vol met coronapatiënten en moeten daardoor voor niet-coronapatiënten ongewilde keuzes maken. Dat is bestuurlijk heel moeilijk.

Ook het parochiebestuur zit in moeilijk vaarwater. In een grote parochie met veel parochianen en veel vrijwilligers, die allemaal hard werken om hun geloofsgemeenschap goed te laten functioneren, moet een parochiebestuur pijnlijke en moeilijke keuzes maken en dat geeft weerstand. Die keuzes, samen met de pandemie, vergen veel van ons allen: beperkingen in samenkomsten zowel kerkvieringen, waar met protocollen gewerkt moet worden, als bestuurlijk, waar digitaal wordt vergaderd. Het elkaar niet kunnen ontmoeten, gevoelens niet kunnen overbrengen en het missen van kerkvieringen samen met andere parochianen is voor ons allen moeilijk.

Wij hopen dat hier gauw een einde aan komt en dat we in september 2021 in Vorden weer een parochiële startviering kunnen houden. Het thema “vasthouden en vernieuwen” zal ons dit jaar nog meer aanspreken dan vóór de pandemie.

Als zelfbewuste parochianen willen wij graag vasthouden aan het oude, maar wij willen – waar nodig – ook vernieuwen. Vernieuwen is noodzakelijk in deze tijd waarin er een nijpend tekort is aan priesters en pastoraal werkers, waarin nauwelijks jonge aanwas is in kerkgangers en waarin de geloofsgemeenschappen met een vrijwilligerstekort kampen. Pastorale nabijheid is het thema dat we als parochiebestuur en breed parochieel team moeten inzetten voor onze locaties. Wat kunnen we nog als locatie, wat kunnen we niet en wat moet centraal worden aangestuurd en georganiseerd? Hiermee bezig zijn, is vernieuwen. Wij kunnen niet anders: het oude loslaten en op een wijze manier toewerken naar vernieuwing van ons geloofsleven. Dit vergt organisatorisch heel veel en is moeilijk. Het is onmogelijk om besluiten te nemen waar elke parochiaan vrede mee heeft. Wel moeten we een weg bewandelen die rust en vertrouwen geeft aan hen die het nieuwe pad moeten effenen.

De parochie HH. Twaalf Apostelen is een grote vrijwilligersorganisatie. Zij, die het werk doen in de locaties en zij die bestuursbesluiten nemen, doen dat op vrijwillige basis. Wij kunnen en mogen het vertrouwen in elkaar niet verliezen.

Ineke Peterse, secretaris parochiebestuur

Parochiemedewerker Laura van de Kam

Voor het ontwikkelen van een parochiecentrum hebben het pastoraal team en het parochiebestuur in 2018 aan Laura van de Kam een projectopdracht gegeven, naast haar werkzaamheden als parochiemedewerker. Het projectdoel was: omvorming en uitbreiding van het Eucharistisch Centrum tot een parochiecentrum ten dienste van de 14 geloofsgemeenschappen. Laura is als projectleider gestart met het vormen van een projectgroep die uit leden van diverse geloofsgemeenschappen bestond. Daarnaast was pastoor Scheve als adviseur aan de projectgroep verbonden. De projectgroep heeft een plan gemaakt en een organisatie opgezet om het projectdoel te bereiken. Een eindrapportage is opgesteld en gepresenteerd voor verdere uitwerking. Laura heeft aangegeven dat zij vanwege een drukke baan de werkzaamheden voor het project niet meer op zich kan nemen. Zij blijft wel actief als parochiemedewerker voor onze parochie. Wij danken Laura voor haar inzet aan dit projectplan.

Het parochiebestuur

Vrijwillige bijdrage Onderweg

Evenals voorgaande jaren maken wij u ook dit keer weer attent op de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te geven aan het parochieblad *Onderweg*. Het blad is al negen jaar lang een gewild medium van de parochie HH. Twaalf Apostelen om u te informeren over uiteenlopende en interessante onderwerpen. De afgelopen jaren heeft uw financiële bijdrage er mede toe geleid dat wij u deze vorm van communicatie kunnen aanbieden. Met een gift kunt u ons parochieblad, dat eind dit jaar de tiende jaargang ingaat, in de huidige vorm in stand houden.

In de bijgesloten flyer staan verschillende mogelijkheden een bijdrage te doen. Mogen wij weer op uw steun rekenen?

*Namens de redactie van Onderweg,
Huub Winkeler*



Maria Vespers

Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan uit Zutphen verzorgt de Maria Vespers op **Hemelvaartsdag, 13 mei 2021**, om **17.00 uur** in de H. Willibrordkerk in **Vierakker** en op **zondag 16 mei 2021** om **16.30 uur** in de H. Johannes de Doperkerk in **Zutphen**.

Vanwege de coronamaatregelen zingt het koor noodgedwongen in een kleine bezetting van vier zangers en koormeester Jeroen Pijpers.

Per viering zijn 30 zitplaatsen beschikbaar.

U dient zich vooraf per e-mail aan te melden:

info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of scan bijgaande

QR-code met uw smartphone.



Boekjes met de Latijnse en Nederlandse tekst zijn voor de bezoekers beschikbaar.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De vespers zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vespers van het Hoogfeest van Pinksteren

Veni Creator Spiritus

Op het Hoogfeest van Pinksteren – zondag 23 mei 2021 – zijn om 16.30 uur de vespers. Deze zullen gezongen worden door het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan uit Zutphen.

Vanwege de coronamaatregelen zingt het koor noodgedwongen in een kleine bezetting van vier zangers en koormeester Jeroen Pijpers.



Per viering zijn 30 zitplaatsen beschikbaar. U dient zich vooraf per e-mail aan te melden: info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of scan bijgaande QR-code met uw smartphone.



Boekjes met de Latijnse en Nederlandse tekst zijn voor de bezoekers beschikbaar.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De vespers zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website www.getijdenkoorstjanzutphen.nl



Marga Engelage-van Langen: ‘De Geest brengt me daar waar ik nodig ben’

Het is maandagmiddag 12 april. Als ik aanbel bij de woning van pastor Marga Engelage en haar man Dirk in Vorden breekt er net een enorme hagelbui uit. Marga opent de deur, ik ben net op tijd binnen! Ook Marga heeft al eens eerder in de Spotlights gestaan. In het nummer dat uitkwam in september 2013 konden we kennis met haar maken. Toen begon ze als pastoraal werker in onze parochie. De reden waarom we haar nogmaals interviewen is dat ze per 1 juli 2021 haar werkzaamheden als pastoraal werker neerlegt.

Marga schenkt koffie in en begint spontaan te praten. ‘Eigenlijk ben ik een zoeker. Als ik een artikel schrijf of een overweging in elkaar zet vraag ik me af: wat wil de Bijbel me vandaag weer zeggen? Op internet en in boeken kun je heel veel theologische teksten lezen, maar ik wil weten wat die voor mij kunnen betekenen, wat reiken die mij aan? Ik ben niet een van de leerlingen, maar toch ben ik een leerling. Ik ben dan wel pastor, maar ik blijf een leerling van Jezus. Ik worstel met dezelfde vragen als de leerlingen zelf. Het is een beetje alsof ik achter Jezus en zijn leerlingen aanloop. Ik praat zelf niet mee, maar wil wel horen wat zij zeggen. En altijd ervaar ik dat ik daarin geholpen wordt door de Heilige Geest.’

Marga neemt een slok koffie, denkt even na en vervolgt haar betoog: ‘Ik heb me altijd van binnenuit gestuurd gevoeld. Dat heb ik al van jongs af aan zo gevoeld. Toen ik als meisje van 16 stage liep in de zorg kreeg ik tijdens mijn gezinsstage te maken met het overlijden van één van de twee kinderen. Mijn stage werd door school stopgezet, maar dat voelde voor mij niet goed, ik voelde toch de behoefte om na die vreselijke gebeurtenis naar dat gezin toe te gaan. Met kloppend hart belde ik aan. Toen de moeder de deur opende, zei ze: ‘Je komt als geroepen!’ Mijn ingevingen volgen ben ik steeds meer gaan doen en in de loop der tijd ben ik gaan inzien dat dat de Heilige Geest is. Diezelfde Geest zorgt ervoor dat de Bijbel begrijpelijk wordt. Het is ook de Geest die je laat inzien wat het leven van je vraagt en wat jij met je talenten kunt. Wat God van ons vraagt. Wat ik ook belangrijk vind is dat je zelf bepaalde dingen moet ervaren. Op die manier worden Bijbelteksten ook duidelijker, niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Daarom gebruik ik in overwegingen of artikelen ook altijd ervaringen uit het leven van anderen of uit dat van mezelf. Niet dat ik alles over mezelf vertel, maar kleine stukjes van mezelf om iets

herkenbaar te maken. Zo gaan teksten meer leven, worden dingen zichtbaarder. Een ander belangrijk iets is dat wat je preekt zelf ook moet doen. Anders is het hypocrisie! Voorleven vind ik belangrijk, daarnaast wil ik de ander altijd in zijn/haar waarde laten. M.a.w.: ik wil laten zien hoe het voor mij werkt en de ander daarin zijn eigen weg laten vinden. Als pastor moet je kunnen luisteren, maar ook naast de ander gaan staan. Problemen moet de ander zelf oplossen, ze zijn namelijk van hem of haar, maar je kunt wel helpen om iemand zijn of haar eigen antwoorden te laten vinden. Soms zijn er ook geen antwoorden, of komen ze pas veel later op onverwachte of anders gedachte wijze.’

We dwalen even af en komen te spreken over Jonathan Sacks, een invloedrijke theoloog dezer dagen. Marga probeert in de kast tevergeefs een boek van hem te vinden. Ze roept Dirk erbij. Hij komt naar beneden en trekt het boek uit de kast. Dirk vertelt kort maar enthousiast over het boek. ‘Deze moet je lezen, is erg goed!’ Marga vertelt verder: ‘De rubriek Kids & Teens in *Onderweg* verzorg ik ook. Ik denk van te voren altijd: waar hebben de ouders van de kinderen iets aan? Wat kunnen zij ermee met hun kind? In korte kernachtige zinnen probeer ik op te laten lichten wat Jezus wil, of wat hij met zijn leerlingen deed. Ook door activiteiten probeer ik kinderen dingen te laten ontdekken. Liever zo, dan dat ik hele Bijbelteksten gebruik. En uiteindelijk doe je toch een beroep op de ouders: wat geef je je kind mee aan geloofsopvoeding?’ ‘Marga, ik merk dat je bijzonder gepassioneerd spreekt over je pastorale werkzaamheden. Waarom stop je eigenlijk?’ vraag ik. ‘Ik merk dat ik het lastiger ben gaan vinden,’ zegt Marga, ‘het is er voor mij niet makkelijker op geworden om in de kerk werkzaam te zijn. De grootte van de parochie, de vergrijzing en het teruglopend aantal vrijwilligers spelen daarin ook een rol. Daarnaast heb ik het idee dat de Geest me een andere



kant opstuurt. Ik ga in ieder geval wel door met de bezinningsmails. Ik merk dat ik daarbij voldoe aan een behoefte en dat geeft me enorm veel energie terug.’ Dan loopt Marga naar een schap achter mij en wijst naar de drie poppen die daar opzitten. ‘Kijk,’ zegt ze, ‘dit is mijn diaconale poppenproject. Ik heb me op iets nieuws gestort. Voor kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben haak en naai ik nu poppenkleren. Ik schenk hun poppen met een garderobe. Op deze manier probeer ik nu mijn geloof uit te dragen: ik wil het leven voor deze kinderen mooi en leefbaar maken. Ik hoef niet zo nodig in de picture te staan. Ik kan op deze manier de Bijbel terugvertalen naar het hier en nu. De Geest brengt me daar waar ik nodig ben! Hij brengt me op nieuwe wegen!’

Na twee uur komt ons gesprek ten einde. Marga heeft zich laten kennen als een bevlogen en gepassioneerde vrouw. De hagelbui is voorbij en ik weet na dit gesprek veel meer over de werking van de Heilige Geest!

Hans Limbeek

El Greco's Pentekostès

Zeven weken na Pesach vieren de Joden Sjawoe'ot, het wekenfeest. Tot ongeveer 100 na Christus was dit het feest van de tarweoogst die ongeveer 50 dagen na de gerst werd binnengehaald. In het Grieks heet dit feest Pentèkostè hèmèra, de vijftigste dag, waarvan het woord 'Pinksteren' is afgeleid. In de Handelingen van de Apostelen staat geschreven: 'Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.'

Een van de fraaiste schilderijen met Pinksteren als onderwerp werd geschilderd door de op Kreta geboren Domenikos Theotokopoulos (1541-1614), die de geschiedenis in zou gaan onder zijn bijnaam 'El Greco', Spaans voor 'de Griek'. El Greco leefde namelijk lange tijd in Spanje, waar hij ook overleed. Zijn werk wordt wel gezien als de eerste moderne schilderkunst omdat hij het met de exacte vormen, licht en kleuren niet zo nauw nam: veelal schilderde hij langgerekte figuren. Geen wonder dat veel latere schilders als Picasso, Kandinsky en Pollock zich door hem lieten inspireren.

De eigenzinnige El Greco kwam meerdere keren in aanraking



met de inquisitie. Ondanks de weerstand van de Kerk waardeerden de augustijnen van het Dona Maria de Aragon-klooster in Madrid zijn werk wel. Tussen 1596 en 1600 schilderde hij daar het altaar. Pentekostès (Pinksteren) is een van de zeven altaarstukken. Tegenwoordig hangt het meesterwerk in het Prado Museum in Madrid. Het kleurrijke vlak, de ongebruikelijke verticale compositie en het onnatuurlijke licht zijn typerend voor de schilderijstijl van El Greco. Pentekostès toont het moment dat de Heilige Geest in vlammen neerdaalt op Maria, Maria Magdalena en de apostelen. De apostel rechts op het doek, die zijn ogen op de kijker richt, wordt wel gezien als El Greco zelf. Als het vuur uit de lucht komt vallen reageren verschillende aanwezigen daarop verschrikt. Sommige aanwezigen kijken verrast naar wat er zich boven hen afspeelt, anderen bedekken hun hoofd. Hoe moeten ze weten dat het om de Heilige Geest gaat en hun gezichten niet verschroeid zullen worden? Een paar kijken niet omhoog maar kijken hoe hun vrienden op de gebeurtenis reageren. Alle aandacht dus voor de menselijke reactie op dit mysterieuze gebeuren. Duidelijk is dat El Greco een kind van de renaissance was waarin de mens centraler in het wereldbeeld kwam te staan dan in de middeleeuwen het geval was geweest.

Hans Limbeek



Pinksteractie 2021

Van 15 mei t/m 23 mei voert WNM (Week van de Nederlandse Missionaris) campagne voor het werk en welzijn van de bevlogen en bezielde missionarissen en missionair werkers. Met de Pinksteractie kunnen zij zich blijven inzetten voor de ander. Dit jaar staan missionaris Peter Daalhuizen en missionair werker Susanne Beentjes in het middelpunt van de Pinksteractie. Voor hen en voor al die andere missionarissen en missionair werkers is de WNM een steuntje in de rug. Zo geeft de WNM financiële steun voor bijvoorbeeld verzekeringen of bijzondere ziektekosten. En de WNM heeft een fonds voor noodgevallen waarop de missionarissen en missionair werkers een beroep kunnen doen. Zo kunnen zij hun werk zorgeloos blijven doen. Doet u mee? Uw steun bij de Pinksteractie is onmisbaar! U kunt bijdragen via het digitale collectezakje op weeknederlandsemissionaris.nl of op bankrekening NL30 RABO 0171 2111 11.

De Week voor de Nederlandse Missionaris houdt zich niet zozeer bezig met ontwikkelingsprojecten en kerkopbouw, maar met de missionarissen en de missionair werkers. De missie van de Kerk staat of valt met de personen die gezonden worden en die zich geroepen weten tot andere volkeren te gaan. De missionaris is de religieuze (man of vrouw), die geïnspireerd door het Evangelie, door het bevoegd kerkelijk gezag uitgezonden is voor het missiewerk. En de missionair werker is de leek-gelovige die, geïnspireerd door het Evangelie en onder begeleiding van een missionaris, bijdraagt aan het missiewerk van de Kerk. En dit missiewerk gebeurt met instemming van de bisschop ter plaatse.

Vieringen met beeld en geluid

Sinds december 2018 worden wekelijks de kerkvieringen in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen via 'Kerkdienst-Gemist' live uitgezonden. Maar ook uitvaartdiensten worden steeds vaker op verzoek live uitgezonden. Niet alleen belangstellende parochianen kunnen middels de computer, tablet of smartphone deze vieringen live volgen, maar deze vieringen zijn ook op een later moment terug te kijken.

Ton Zuethof was in de beginfase de drijvende kracht bij dit alles, zowel betreffende de technische uitrol, alsook het verzorgen van het live uitzenden van de eerste kerkvieringen. Al snel bleek dit voor één persoon wel heel veel tijd te vragen en kwam er assistentie van de heren Gijs de Bont, Henk Verbeek en Joop Vreman. Gezamenlijk verzorgen zij nu om beurten de wekelijkse streaming van de kerkdiensten vanuit de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen.

Al werkende weg kregen zij de technische mogelijkheden steeds beter onder de knie. Met de twee vaste camera's kon vanuit meerdere invalshoeken de viering in beeld worden gebracht. Waren het in de beginfase veelal nog statische beelden, gaandeweg werd steeds vaker gebruikgemaakt van de vele technische mogelijkheden die de gehele installatie in zich herbergt, zoals het inzoomen. Ook het in beeld brengen van de gezongen teksten, de lezingen, alsook de vaste gebeden, gaan steeds meer tot de vaste onderdelen behoren. Omdat dit alles de nodige voorbereiding vraagt, krijgt de dienstdoende cameraman in de week voorafgaande aan de viering het liturgieboekje toegestuurd. Aan de hand daarvan worden de teksten en gezangen in een PowerPointpresentatie thuis op de computer verwerkt om die in de zondagse kerkviering te kunnen gebruiken. Het geheel van technische voorzieningen maakt het inmiddels ook mogelijk om zowel vooraf, als ook na de viering, enkele mededelingen voor de parochianen thuis uit te zenden.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaren kunnen we vaststellen dat cameramensen de opstartfase geleidelijk aan achter zich hebben gelaten, maar blijven zij op zoek gaan naar de mogelijkheden die de gehele installatie nog meer te bieden heeft. Dat in deze coronatijd dit alles zijn waarde meer dan bewezen heeft, blijkt onder andere uit de vele positieve reacties.

Wie interesse heeft om hier ook een steentje aan bij te dragen, kan zich melden bij het locatiesecretariaat, e-mail: info@stjan-emmanuel.com



Bezinningsmails

Al sinds 2010 versturen pastoraal werker Marga Engelage en predikant Eveline Struijk twee keer per jaar, van het begin van de Advent tot en met Driekoningen en van Aswoensdag tot en met Pasen, een dagelijkse bezinningsmail.

Inmiddels ontvangen ruim 750 mensen deze mail. Kennelijk voorzien ze in een behoefte! Hieronder ziet u enkele van de reacties die wij ontvingen na afloop van de laatste reeks. Eind november beginnen we weer met een nieuwe serie bezinningsmails "Op weg naar Kerst". Wilt u deze mails ook ontvangen? Stuur dan een bericht naar communicatie@12apostelen.nl.



- Ja fijn, dat er weer iets zinvol binnenkomt rollen; al dat gedoe over Corona en wat er allemaal NIET mag, daar ben ik wel klaar mee en word er erg moe van!
- Ga al weer uitzien naar de volgende keer. Het is een stil vol moment.
- Ik doe nu een paar jaar mee, en het is helemaal onderdeel geworden van mijn gaan richting "Pasen". Dat geeft verdieping en aandacht. Het helpt mij echt. Als ik het alleen zou moeten doen, lukt het niet zo goed. En dus geeft ik het door aan mijn buurvrouw en aan een vriendin.
- We hebben elke dag geopend met de bezinningsmail van de dag aan de ontbijttafel. Vervolgens de ochtendkranten gelezen. We hebben zo een prachtig ochtendritueel gehanteerd om de nieuwe dag te beginnen.
- Niet alles spreekt me aan, dat hoeft ook niet. Soms zitten er echt pareltjes tussen en daar ben ik dan heel blij mee. Ook ben ik blij met de bijdragen voor de kinderen. Ik stuur ze door aan de kinderen en kleinkinderen.
- Mijn grootsten dank!!! Het geeft me iedere keer weer de moed om het werken in die soms zo moeilijke kerk vol te houden!!! Dus gewoon doorgaan!!!
- Ik zou u hartelijk willen bedanken voor deze frisse bezinningsmails voor de vastenperiode. Ik keek er elke ochtend naar uit. Ze verrasten me steeds opnieuw door de actualiteit, authentieke taal, variatie en vaak ook de eenvoud.
- "Wanneer je wilt dat men jou verdraagt, verdraag dan ook een ander" van Thomas a Kempis raakte mij om steeds weer in gedachten te houden maar ook door het plotselinge besef dat verdragen wat mij betreft een volwaardiger begrip is dan accepteren.
- We hebben de teksten, gedichten en afbeeldingen met belangstelling en waardering gelezen. Tijdens de 40-dagentijd was het steeds de verrijkende afsluiting van de maaltijd.
- Ik heb bij mijn vrijwilligerswerk (omgang met senioren) regelmatig gebruik gemaakt van jullie teksten.

KORT Onderweg

Pelgrimsreis Lourdes

De pelgrimsreis Lourdes van oktober 2021 is verplaatst naar 2022!

In het eerste nummer (9e jaargang) van *Onderweg* heeft een uitgebreid artikel gestaan over de negendaagse familiereis per bus naar Lourdes, die van zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 zou plaatsvinden. Wij gingen ervan uit, dat tegen die tijd, deze pelgrimstocht doorgang kon vinden. Helaas hebben wij moeten besluiten de reis te verplaatsen naar mei of oktober 2022.



Ook al lijkt het erop dat de coronamaatregelen iets versoepeld zullen worden, is er bij velen grote twijfel om deze bedevaart nu al te boeken. Daar wij als werkgroep risico's zoveel mogelijk willen uitsluiten, is voor deze verplaatsing gekozen. De eerste aanmeldingen waren al binnen. Maar u heeft nu al gelegenheid zich aan te melden. (onder de bekende voorbehouden) voor de pelgrimsreis in mei of oktober 2022. Begin januari nemen wij dan contact met u op over het verdere verloop van de pelgrimsreis in 2022. Voor informatie kunt u terecht bij Paulien van de Vaart (e-mail: paulien0908@live.nl) en Huub Winkeler (telefoon 06-537 098 93).

Openstelling H. Willibrordkerk in Vierakker

De eerste week van mei starten de openstellingen van de H. Willibrordkerk in Vierakker weer. De vooruitzichten ten aanzien van versoepelingen zijn zodanig dat we het aandurven. Er worden natuurlijk de nodige maatregelen genomen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.



De kerk is tot halverwege september op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur open. Er zijn dan rondleiders aanwezig die u graag antwoord geven op vragen die u hebt. Daarnaast is de kerk natuurlijk dagelijks van 10.00 uur tot 16.00 uur vanuit het voorportaal te bewonderen. Wanneer u een muntstuk van € 0,50 doneert, licht het hoofdaltaar op.

Wilt u de groep van rondleiders versterken? Graag!

Door de toename van het aantal bezoekers - vorig jaar onverwacht veel doordat veel landgenoten vakantie vierden in eigen land - kunnen we extra hulp goed gebruiken. Als u zo af en toe een paar uurtjes kunt komen, zullen we dat zeer op prijs stellen. Natuurlijk krijgt u uitgebreide informatie en begeleiding om de wetenswaardigheden van onze kerk aan de gasten over te dragen, maar u kunt ook assisteren in ons "kerkwinkeltje". Als uw interesse verder gaat, kunt u ook in aanmerking komen om rondleider/leidster te worden voor groepen die onze kerk buiten de reguliere openingstijden willen bezoeken.

Aarzel niet, wij werken altijd in groepjes zodat u de benodigde kennis spelenderwijs leert. Interesse? Bel voor aanmelding of informatie met Ria Tijssen (441743) of Margreet Gründemann (555559) of stuur een e-mail naar info@demooistekerk.nl U kunt ook komen kijken op de dinsdag- of donderdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.00 uur in de kerk. U bent van harte welkom!

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
16 mei	Hand. 1,15-17.20a.20c-26	1 Joh. 4,11-16	Joh. 17,11b-19
23 mei	Hand. 2,1-11	Gal. 5,16-25	Joh. 15, 26-27;16,12-15
	Pinksteren		
30 mei	Deut. 4,32-34.39-40	Rom. 8,14-17	Mt. 28, 16-20
	H. Drie-eenheid		
6 juni	Ex. 24,3-8	Hebr. 9,11-15	Mc. 14,12-16.22-26
	H. Sacrament		
13 juni	Ez. 17,22-24	2 Kor. 5,6-10	Mc. 4, 26-34
20 juni	Job, 38,1.8-11	2 Kor. 5,14-17	Mc. 4,35-41
27 juni	Wijsh. 1,13-15;2,23-24	2 Kor. 8,7.9.13.15	Mc. 5,21-43
4 juli	Ez. 2,2-5	2 Kor. 12,7-10	Mc. 6,1-6

Vieringen in verzorgingshuizen

Tot nadere berichten zullen er geen vieringen zijn in het **Andriessenhuis** in Borculo, **De Bleijke** in Hengelo en de **IJsselflat** in Zutphen.



Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, elke woensdag om 10.15 uur.

Dremp: H. Willibrordkerk, elke woensdag in mei om 19.00 uur.

Hengelo: Willibrordhuus, elke dinsdag in mei om 19.00 uur.

Joppe: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, elke dinsdag in mei om 19.00 uur.

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, elke dinsdag in mei om 19.00 uur.

Vieren via internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'.

Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de de >-toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Vieren in coronatijd

Voor de vieringen in de kerken gelden de volgende regels:

- Er mogen niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of maximaal vier zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen.
- Samenzang is niet toegestaan.

U wordt verzocht niet naar de kerk te komen bij één of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur:

- Hoesten
 - Neusverkoudheid
 - Koorts van 38 °C of hoger
 - Benauwdheidsklachten
 - Verlies van reuk of smaak
- of indien u een huisgenoot heeft met corona of herstellende van corona.

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen? Via kerkdienstgemist kunt u de viering bekijken of beluisteren.

Doopvieringen

Vanwege de coronamaatregelen wordt er niet gedoopt in een reguliere viering en worden er geen doopvieringen met meerdere dopelingen gepland.

Aanvragen worden per doop in behandeling genomen.

U kunt uw kind per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur Biechtgelegenheid op eerste vrijdag van de maand.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, elke 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur.

Lochem: elke 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, elke woensdag, 9.30 uur

ParochiePost

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder gelezen kunnen worden. *ParochiePost* verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is.

Wilt u ook *ParochiePost* ontvangen?

Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 15/05		Vieringen in het Andreashuis					
zo 16/05 7e zondag van Pasen	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt 16.30 uur Vespers		10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering
za 22/05							
zo 23/05 Pinksteren	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt 16.30 uur Vespers		10.00 uur WCV M. Engelage	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	Dorpskerk 10.00 uur Oec. viering G. Spekkink	10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur WCV T. ten Bruin
za 29/05							
zo 30/05 H. Drie-Eenheid	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zie Nieuwbrief geloofs- gemeenschap		10.00 uur gebedsviering werkgroep
za 05/06					18.30 uur WCV M. Engelage		
zo 06/06 10e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur Woord & Gebed werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep		geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke
vr 11/06 H. Hart van Jezus	19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt						
za 12/06	17.00 uur Effata viering		19.00 uur Eucharistie F. Zandbelt				
zo 13/06 11e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt			10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur WCV A. Bos	geen viering
za 19/06							
zo 20/06 12e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur gebedsviering G. Spekkink	Gudulakerk 10.00 uur Oec.viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep
do 24/06 Geb. H. Johannes de Doper	19.00 uur Eucharistie J. Baneke						
za 26/06							
zo 27/06 13e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	zie Nieuwsbrief geloofs- gemeenschap	10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering
di 29/06 HH. Petrus en Paulus	19.00 uur Eucharistie J. Baneke						

LEGENDA:

Euch.: Eucharistieviering

WCV: Woord- en Communieviering

WD:

Woorddienst

Oec.viering: Oecumenische viering

EHC:

Eerste H. Communieviering

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
							za 15/05
9.30 uur Dialectviering G. Spekkink	10.00 uur gebedsviering werkgroep	di. 18 mei 19.00 uur WCV M. Engelage	geen viering	geen viering	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 16/05 7e zondag van Pasen
				19.00 uur WCV T. ten Bruin			za 22/05
geen viering	10.00 uur Gebedsviering G. Oude Groen		Voor-Drempt Joriskerk 10.00 uur Oec.viering A. Bos		Plantenbos 10.00 uur Oec.viering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 23/05 Pinksteren
						17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 29/05
9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering		10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	geen viering		zo 30/05 H. Drie-Eenheid
						17.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	za 05/06
9.30 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep		geen viering	geen viering	9.30 uur WCV M. Engelage		zo 06/06 10e zondag door het jaar
							vr 11/06 H. Hart van Jezus
						17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 12/06
geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep	di. 15 juni 19.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV T. ten Bruin	9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering		zo 13/06 11e zondag door het jaar
							za 19/06
9.30 uur WCV M. Engelage	geen viering		geen viering	geen viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 20/06 12e zondag door het jaar
							do 24/06 Geb. H. Johannes de Doper
	17.00 uur Eucharistie J Baneke					17.00 uur WCV G. Oude Groen	za 26/06
geen viering			10.00 uur WCV G. Oude Groen	geen viering	geen viering		zo 27/06 13e zondag door het jaar
							di 29/06 HH. Petrus en Paulus

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13

Hemelvaart en Pinksteren

Met Hemelvaart gaat Jezus naar God in de hemel. Hij verdwijnt uit het oog van de mensen. De leerlingen en zijn moeder Maria blijven bij elkaar. Eerst zijn ze nog bang en verdrietig. Maar op het pinksterfeest ontvangen zij de door Jezus beloofde helper, de Heilige Geest. Aangevuurd door de kracht van de Heilige Geest durven ze nu weer naar buiten te gaan en gaan ze de mensen vertellen wat Jezus hen geleerd heeft. Jezus heeft hen geleerd met andere ogen naar elkaar te kijken. Kijken met ogen van liefde, is kijken met je hart en dan zie je de mooie dingen in de ander en kom je sneller tot samenwerken en elkaar helpen.



Kijk je ogen uit!

Kijk je ogen uit: het is lente! Er verschijnt een groene waas over de bomen, de knoppen gaan zwellen, er is jong groen! Witte en roze bloesem ontluikt. In de tuin bloeien niet alleen de voorjaarsbolletjes, maar ook de anemonen. Allemaal tekenen van het nieuwe leven!

Kukeleku, de haan maakt ons bij zonsopgang wakker met zijn gekraai. De haan zegt ons dat we moeten opstaan. Kukeleku is het teken dat de dag is begonnen, dus hup uit de veren en wrijf de slaap uit je ogen ...



Bijbelverhalen over wakker worden

De Emmaüsgangers

Twee vrienden van Jezus lopen van Jeruzalem terug naar hun huis in Emmaüs. Onderweg praten ze over alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Hoe Jezus door soldaten gevangen is genomen en is gekruisigd. Plotseling komt er iemand naast hen lopen. Hij weet veel over de Bijbel en legt hun allerlei dingen uit.

Als ze bij hun huis zijn aangekomen, nodigen ze de vreemde man uit om binnen te komen. En dan gaan opeens hun ogen open! Ze worden wakker.

Wakkerzijn heeft in de Bijbel te maken met opletten. Als je wakker bent, sta je paraat. Je ogen zijn open. Je let goed op. Er ontgaat je niets. Soms ben je wakker, maar zijn je ogen nog dicht. Dat is bijvoorbeeld zo bij de Emmaüsgangers. Ze zijn al een tijd met Jezus aan het praten, maar hebben niet in de gaten dat Hij het is. Pas als Hij het brood breekt, gaan hun ogen open: het is Jezus!



Als je wakker bent, leef je in het licht. Bijbelverhalen maken duidelijk hoe belangrijk het is om wakker te blijven. Anders mis je zomaar iets heel belangrijks.

Voorjaar

ontwaken, onderzoeken en ontdekken met een word-wakker-popje

Stap voor stap zie je hieronder hoe je op eenvoudige wijze een popje knutselt waarvan de ogen echt opengaan!

Wat heb je nodig?

- een wit velletje papier en twee vellen papier in een 'huidkleur'
- een ijsstokje
- een schaar, plakband, een potlood en zwarte viltstift
- eventueel draadjes wol en kleurpotloden.

De foto's laten je stap voor stap zien hoe je het basis-popje maakt: 2 keer het kopje en 1 keer het witte tussendeel.

- Knip de kop uit twee lagen beige papier; teken en knip bij een van de twee de ooggrondjes uit.
- Beplak het witte papier met een strook beige. Dit worden de oogleden.
- Leg de kop met de ogen (netjes recht) op het witte papier (waarbij de beige strook net onzichtbaar blijft) en teken de rondjes met potlood na. Teken pupillen middenin.
- Knip het witte papier bij, zodat er in de lage stand (bij 'dichte ogen') en bij de hoge stand (bij 'open ogen') en bij 'opzij kijkend' niets uitsteekt. Dat zie je vanzelf.
- Lijm het stokje aan de nek.
- Plak de kopdelen aan elkaar (alleen de oren en de uiterste randjes) met het witte deel er los tussen, zodat het kan bewegen.
- Versier het hoofdje zoals je wilt! Je kunt de wangen een blosje geven, een roze mond, wimpers, lang haar van wol, bling oorbellen (zoals van mama)! Of je geeft het hoofdje wit haar, een snor en baard, een papieren brilletje (zoals bij opa)! Maak je fantasie wakker.
- Laat het popje wakker worden en weer indutten. Misschien bedenk je er een verhaal bij!





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: sepellemans@hotmail.com

Pastoraatgroep Marcel Wermers, voorzitter, 0640596344;
Marjet Lueks, secretaris; Marijke Wermers

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Aanmelden voor de eucharistieviering

- Per mail:
reserveringensintjan@outlook.com
Vóór vrijdagmiddag 16.00 uur stuurt u een mail met daarin uw naam en telefoonnummer. U kunt daarin aangeven hoeveel plaatsen u wilt reserveren voor de eerstvolgende zondag. Let op: u kunt alleen voor meerdere mensen reserveren waarmee u één huishouden vormt. Als er meer mensen zich hebben opgegeven dan kan worden toegelaten, krijgt u bericht dat het vol is en dat we u voor de volgende viering op de lijst kunnen zetten.
- Per telefoon: 0575 – 52 70 80
Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u bellen met het secretariaat. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw aanvraag noteert en u meteen vertelt of deze gehonoreerd kan worden.

“Hartelijk dank voor uw bloemen”

Deze woorden van Paus Franciscus hoorden wij ieder jaar met Pasen, maar ook dit keer was het Sint Pietersplein als gevolg van de coronamaatregelen weer verlaten.

In onze St. Janskerk heeft u de prachtige Paasversiering wel kunnen zien en dat mede door de vele boeketten die u op Goede Vrijdag voor de beide vieringen heeft meegebracht. Heel hartelijk dank daarvoor, wij hebben er ons best voor gedaan!

Bloemengroep St. Jan

Maria Vespers door Gregoriaans Getijdenkoor

Zoals al jaren de goede en mooie gewoonte is, zal ook dit jaar het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan de Maria vespers zingend en biddend uitvoeren.

De aloude Mariagezangen met psalmen en hymnen zullen weerklinken tijdens dit “avondlijke getijde” (klooster koorgebed), en de beleving in stilte is steeds weer indrukwekkend. Helaas is ook dit jaar door de coronamaatregelen het koor beperkt tot vier zangers, en ook zal het intredelied Salve Mater niet lopend gezongen kunnen worden, maar o.a. het plechtige Magnificat en het verstillde Regina Caeli zullen klinken als van (zeer) ouds! Boekjes met de Latijnse teksten en Nederlandse vertaling zijn beschikbaar. Op zondag 16 mei om 16.30 uur zal in de St. Jan deze vespers worden gevierd.

Het Hoogfeest van Pinksteren kent zijn eigen Getijden: de vespers van het Veni Sancte Spiritus; ook hier geldt dat deze hymne nu niet lopend gezongen mag worden. Evengoed zullen de indrukwekkende oude melodieën van psalmen en Magnificat prachtig en stil weerklinken.

Op zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, zal het Getijdenkoor de vespers zingend bidden om 16.30 uur in de St. Jan.

Wegens de coronamaatregelen zijn maximaal 30 bezoekers in de kerk toegestaan, en u dient zich dan ook tevoren aan te melden om de veiligheid van eenieder te waarborgen. Mail naar info@getijdenkoorstjanzutphen.nl De vieringen zullen ook via www.kerkdienstgemist.nl/stations/615-Sint-Jan-Zutphen te volgen zijn. Zie voor verdere informatie: www.getijdenkoorstjanzutphen.nl.

Gebedsintenties

16/5: Gerrit Degen; Mimi Degen-Polman.

Gedoopt

11/1: **Sarina Geerman**, dochter van Shahiro Geerman en Kimberly Noguera en zusje van Jaillen en Jay-rick.

Effataviering

Op zaterdag 12 juni om 17.00 uur is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve viering wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom! In juli en augustus worden er geen effatavieringen gehouden i.v.m. de zomerstop.

LET OP: deze viering is onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona.

Aankondiging heiligverklaring van Titus Brandsma verwacht

Titus Brandsma (1881-1942), karmeliet, priester, hoogleraar middeleeuwse mystiek, rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en journalist uit het Friese Bolsward, is een belangrijke stap dichterbij een heiligverklaring. Tijdens de oorlog verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen uit middelbare scholen en bezocht uitgever van rooms-katholieke dagbladen om NSB-advertenties te weigeren. Op 19 januari 1942 werd Brandsma opgepakt, op 26 juli van datzelfde jaar overleed hij in concentratiekamp Dachau. Wegens zijn martelaarschap werd hij in 1985 zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II. De belangrijkste horde voor een heiligverklaring is nu genomen. Dit heeft alles te maken met de wonderbaarlijke genezing van Michael Driscoll, een karmeliet uit Florida. De pater had een agressieve kanker met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel maar genas daarvan, door te bidden tot Titus Brandsma. Een team van vijf onafhankelijke katholieke artsen heeft eind november verklaard dat die genezing medisch gezien onverklaarbaar is. Wellicht dat de aankondiging van een komende heiligverklaring nog dit jaar zal plaatsvinden. ‘Titus leefde in Gods tegenwoordigheid.’ Zijn geschriften over mystiek zijn een uitnodiging tot bezinning en een blijvende inspiratie.

Bert Luttmmer





H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
 Laurens Mul, penningmeester, 775404
 Johan Waanders, gebouwen, 562615
 Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Vieringen

Wegens de nog steeds geldende coronamaartregelen kunnen er op woensdagmorgen nog steeds geen vieringen in het Andreashuis zijn. Dit houdt tevens in dat het secretariaat van het Andreashuis enkel nog per mail te bereiken is: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl of via een briefje in de brievenbus.

Gebedsintenties

- 28-04** Annie Peters – v.d. Heijden, Jan Vrugink, Henny Huisstede.
 Voor onze zieke medeparochianen.
- 05-05** Jan Uiterweerd, Reina Peters,
 Voor onze zieke medeparochianen.
- 12-05** Jan Vrugink, Amira Mansour.
 Voor onze zieke medeparochianen.
- 19-05** Henk Peters, Mientje Brouwer,
 Thea de Brouwer.
 Voor onze zieke medeparochianen.
- 26-05** Gerda Willemsen - Reukers,
 Henny Huisstede.
 Voor onze zieke medeparochianen.
- 02-06** Jan Vrugink, Reina Peters.
 Voor onze zieke medeparochianen.
- 23 – 06** Henk Peters, Jan Uiterweerd
 Voor onze zieke medeparochianen.

Zolang er nog geen vieringen in ons Andreashuis mogelijk zijn, worden de intenties die voor de woensdagen staan genoteerd, op verzoek van het pastoraal team doorgegeven naar Zutphen. Daar worden ze opgenomen in de voorbede van de zondag volgend op de genoemde datum.

Kerkbalans 2021 Andreas Brummen

Komen ze nog? Dat denkt u misschien over de kerkbalans van dit jaar. Wees gerust: de kerkbalans komt ook dit jaar

langs. En nog belangrijker, uw bijdrage blijft welkom en ook nodig! We hoeven elkaar niets te vertellen. Het is een mal jaar met lockdowns, avondklok en wat al niet. Daarom leek het ons goed om de kerkbalans dit jaar wat later te houden.

Bovendien zullen we enkele details op een andere manier moeten regelen dan voorheen, want we willen veilig te werk gaan, voor u en voor alle betrokken vrijwilligers. De data zullen we nog bepalen. Maar wees gerust: we komen eraan!

Ondertussen kan ik wat vertellen over de financiën van onze locatie. Die ziet er gelukkig gezond uit. Over 2020 hadden we een positief saldo van ca. €14.700,- Daar zitten wel (nog) hoge rente-inkomsten bij die zoals u weet erg onzeker zijn. Gelukkig kunnen we onszelf bedruipen en bijdragen aan de pastorale ondersteuning die ook wij krijgen. Dat kan alleen als we echt allemaal ons steentje blijven bijdragen.

Daarom: binnenkort zult u meer horen over de Actie Kerkbalans 2021 van Andreas Brummen.

*Laurens Mul,
 penningmeester locatie Andreas van
 parochie HH. Twaalf Apostelen*

Kerkhofberichten

Onkruid

Het mooie weer komt er weer aan, een nare bijkomstigheid is dat het onkruid dan ook weer opkomt. Afgelopen weken zijn we al volop aan het schoffelen geweest. Net als vorig jaar het verzoek; komt u op bezoek op het kerkhof, graag indien mogelijk, de ruimte om het graf zelf onkruid vrijmaken. Zo helpen we elkaar!

Fietstocht BBO

Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat begint bij ons de lente, dit jaar was dat op zondag 21 maart.

Om deze eerste lentedag goed te beginnen heeft het Bruisend Brummen Oikomene samen met een tal van andere activiteiten in en rondom de Pancratiuskerk een op ^vogeljacht^ fietstocht georganiseerd. Ruim 50 deelnemers fietsen (corona-proof) deze mooie uitgezette route langs de drie kerken en zes stopplaatsen, De gezinnen met kinderen, volwassenen en zelfs een deelnemer op een scootmobiel kregen onderweg vele verrassende activiteiten en informatie met betrekking tot vogels. Bij elke stopplaats hing een letter en met deze negen letters kon uiteindelijk de naam koperwiek worden gevormd. Bij het kerkje van de Vrijzinnigen aan de D.A. van Vuurenstraat werd de kennis van tuinvogels op de proef gesteld, om de kerk hingen foto's en men moest de juiste naam bij de juiste vogel plaatsen. De vogeltjesdans kon worden gedanst met Cato en Lieke, en bij de werk- en zorgboerderij 'Cortenoever' werd men verwelkomd door een lieve aanhankelijke poes en kreeg men uitleg over kippen, schapen en eieren. Verderop in Cortenoever kon men in de 'piepshow' uilen en andere vogels bekijken. Weer terug in Brummen vertelde Hendrik-Jan van Natuurmonumenten gepassioneerd over uilen en konden de kinderen uilenballenpluizen. De tussenstop bij het Andreashuis werd zeer gewaardeerd, daar kreeg een ieder een heerlijk warm kopje koffie of thee met een eierkoek.

De route vervolgde naar de Knoevenoordstraat, naar de vogelkooi van Philadelphia, daar konden de vogelkastjes van Gerrit worden bewonderd. Bij HeDiPack kreeg men uitleg over de eierstempel machine en kon men heerlijk zelfgebakken lekkers kopen voor het goede doel Cordaid Congo. Ook bij de één na laatste stop bij de familie van de Venis in Leuvenheim stond een verkoop kraampje aan de weg met attributen en lekkers dat werd verkocht voor het goede doel. De uiteindelijke opbrengst voor Cordaid Congo was het mooie bedrag van € 461,60. Na afloop mocht de organisatie vele hartverwarmende reacties ontvangen en dat was op de koude winderige eerste lentedag in alle opzichten heel erg fijn. De organisatie wil nogmaals alle deelnemers en de mensen op de stopplaatsen hartelijk danken voor hun inzet en tot volgend jaar in het weekend van 2 en 3 april 2022!
Dinanda Ek en Jolanda Jansen - Peters





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familiebericht

Overleden

Johannes Jacobus Franciscus

Braaksma is op 3 maart overleden op de leeftijd van 81 jaar.

Paaswake

Namens de Joppe gemeenschap heb ik met mijn vrouw de paaswake mogen bijwonen in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen. De aanvangstijd was vervroegd i.v.m. de avondklok en vanwege de COVID-19 maatregelen mocht er van iedere geloofsgemeenschap slechts twee personen de paaswake bijwonen. Een bijzondere ervaring om met maar 30 personen de 'Verrijzenis van de Heer' te vieren. Pastor F. Zandbelt, em.-priester ging voor en werd omringd door het breed parochieel team. Er werden mooie liederen gezongen en de paaskaarsen van alle geloofsgemeenschappen waren prachtig opgesteld op het priesterkoor. De paaskaars van de parochiekerk werd gezegend en ontstoken, door diaken Anton Bos, waarna 'het licht' werd doorgegeven aan de aanwezigen in de kerk. De lezingen werden gelezen door leden van het pastoraal team.

Pastor Zandbelt sprak in zijn overweging over de steen die ieder van ons op zijn hart voelt en weg moeten rollen door meer naar onze naasten, zielen en eenzamen en minderbedeelden om te zien. Daardoor zal het nieuwe licht in onze harten gaan branden en brandend houden. Na de overweging hebben wij samen de gebeden voor het vernieuwen van onze doopbeloften en deze ook uitgesproken. Na de communie werden de paaskaarsen



van onze 13 geloofsgemeenschappen aangestoken door de diakens Bos en Oude Groen, waarbij de afgevaardigden van iedere geloofsgemeenschap gingen staan. Door de pastor werd ons Zalig Pasen gewenst en met de zending en de zegen werd de paaswake afgesloten. Tijdens het orgelspel werd de naam van iedere geloofsgemeenschap genoemd en ik mocht de paaskaars ophalen op het priesterkoor, om deze mee te nemen, naar zoals de pastor zei, jullie eigen kerk, onze kerk. Op paasmorgen brandde de paaskaars in een woord- en communieviering.

Bertus Haarman

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kunnen we niet functioneren. Zij vormen de motor die onze geloofsgemeenschap draaiend houdt. Door haar verhuizing was Will Krieger niet in de gelegenheid om de paasattenties voor tachtigjarigen te verzorgen. Dank aan Willie Lenselink die dit voor haar rekening heeft genomen. Op ons secretariaat zorgt Willemien Haarman op donderdag voor ondersteuning van de werkzaamheden.

Ziekenzalving

De ziekenzalving zal voorlopig nog niet plaatsvinden in afwachting van de verruimde COVID-19 maatregelen. Maar mocht u persoonlijk contact wensen dan kunt u bellen met het secretariaat.

Afscheid van Will

Helaas heeft Will Krieger haar functie als secretaris van de locatieraad Joppe moeten opzeggen omdat zij en haar man naar Winterswijk zijn verhuisd. Zij heeft de functie drie en een half jaar vervuld (de laatste notulen zal zij nog schrijven) en dat zeer naar ieders tevredenheid en niet in het minst naar die van haarzelf. Will zag er in het begin zeer tegen

op, daar zij immers nog nooit had genotuleerd of een besluitenlijst had opgesteld. Maar zie: Will bleek een natuurtalent: zij schrijft notulen en besluitenlijst ineen; zeer beknopt, niets overbodigs, maar ook niets ontbreekt eraan. Jammer, Will, dat je weggaat; we gaan je missen! Wie durft het aan haar te vervangen?

Locatieraad Joppe

John Auping

Als wij een eucharistieviering hebben zal pater John Auping SJ de lezingen van kort commentaar voorzien. Kopij ligt in de kerk en staat op de site.

Licht van Christus

Moge het Licht van Pasen verder reiken én ons samenbrengen in de vieringen én in een gezellig samenzijn op een tijd waar we elkaar weer kunnen ontmoeten zonder angst voor besmetting.

Voor de komende vieringen, waarvoor u van harte welkom bent, verwijzen we u naar het rooster in het kastje bij de ingang van de kerk, onze nieuwsbrief en de site.

Pinksterbloem

De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid. Bron: Laudato Si'.

Bloemetje voor 80-Plusers

Ruim 80 80-plusers hebben namens de geloofsgemeenschap Joppe een fleurig bloemetje mogen ontvangen om het Paasfeest luister bij te zetten. We vieren het Paasfeest vanwege de COVID-19 pandemie wederom ingetogen en kunnen helaas nog steeds niet voluit vieren. In verbondenheid met u allen hopen en bidden we op een snel samenzijn. Willie Lenselink heeft de attentie verzorgd en de bezorging gecoördineerd, waar we haar dankbaar voor zijn. De bloemetjes zijn bezorgd door prachtige mensen uit de geloofsgemeenschap: Hennie en Annie, Jos en Trees, Eric en Magda, Wim en Marijke, Bertus en Willemien, Hein, Theo en Willie. Deo Gratias!





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderincx, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Paus Franciscus roept 2021 uit tot 'Jaar van Sint-Jozef'

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van St. Jozef. Hij maakte dit bekend op 8 december 2020, het hoogfeest van Maria Onbevleete Ontvangenis*. Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot 'Patroon van de Universele Kerk'. Het Sint-Jozefjaar eindigt op 8 december 2021.

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus St. Jozef als beschermer extra benadrukken. Zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. In dit verband met de zorg voor armen en migranten en met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.

"De Covid-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,"



aldus de paus. Ze gelijken daarmee op de heilige Jozef "deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is," aldus paus Franciscus.

De apostolische brief 'Patris corde' opent met de woorden: 'Met het hart van een vader (patris corde). De paus deelt in de tekst een aantal persoonlijke overwegingen over St. Jozef en zegt onder meer dat het idee om een Jozefjaar uit te roepen komt door de coronapandemie: "Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen - die meestal worden vergeten - die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven: artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, en vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt," zo schrijft de paus.



St. Josephkerk Lochem

In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in Jezus' kindheidsverhalen (Mattheüs 1en 2; Lucas 1 en 2). Hij is een afstammeling van David. Hij is timmerman en woont in Nazareth. Hij is een rechtschapen mens en zorgt goed en liefdevol voor Maria en haar kind. Meer weten we eigenlijk niet van hem.

Het meest duidelijk overzicht krijgen we in Mattheüs 1, 18-25 dat gaat over het verhaal van de GEBORTE VAN JEZUS CHRISTUS.

Maria zou trouwen met Jozef. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest. Jozef was een goed mens. Hij dacht: ik kan niet met Maria trouwen want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw. Dan krijgt Jozef een droom waarin hij een engel van de Heer ziet, die zegt: 'Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.'

Wat betekent het 'Jaar van Sint-Jozef' voor onze geloofsgemeenschap St. Joseph?

Het is een prachtig gebaar van paus Franciscus aan de wereldkerk, de Nederlandse kerkprovincie en in het bijzonder aan onze geloofsgemeenschap St. Joseph. Een teken van engagement met het wel en wee van de wereld in coronatijd die ons dwingt tot bescheidenheid, maar tegelijkertijd kansen biedt om het echte leven te vieren in goede en slechte tijden, in het perspectief dat God onze hoop en liefde is die ons niet in de steek laat. Daarvoor is gemeenschap nodig om te blijven zoeken naar verbinding en verdieping, zodat we anderen kunnen helpen en laten blijken dat iedereen er toe doet en erbij hoort om gelukkig te worden. Op de feestdag van St. Jozef 19 maart jl. hebben we in de eucharistieviering al stil gestaan bij dit jubileumjaar. In de loop van het jaar zullen we op gepaste wijze in de vieringen in overleg met de werkgroep voor liturgie en de dirigent nog meer aandacht besteden aan het 'Jaar van Sint-Jozef'.

*Namens locatieraad en pastoraatgroep,
Anton Schilderincx,
voorzitter locatieraad*

* De Onbevleete Ontvangenis van Maria (Conceptio Immaculata Maria) is een dogma van de Rooms-Katholieke Kerk, afgekondigd op 8 december 1854 door paus Pius IX, dat jaarlijks op 8 december wordt gevierd als een hoogfeest van de kerk. Het dogma bevestigt de bijzondere status (onbevleete ziel) van Maria door vast te stellen dat zij ter wereld kwam zonder door de erfzonde te zijn belast.



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735.
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Voorwoord

Het verlangen naar een nieuwe geest(drift) met Pinksteren in aantocht is groot terwijl coronavirus nog steeds onder ons is. Hoewel veel parochianen al zijn gevaccineerd en daardoor minder risico's lopen heeft dit op het moment van schrijven van dit voorwoord nog niet geleid tot extra mogelijkheden in onze kerkelijke activiteiten. Zeker onze samenkomsten en het koffiedrinken in de parochiezaal worden erg gemist. Wel kunnen we wat meer dan een kaarsje opsteken: veelal een gebedsviering met maximaal 30 bezoekers. In ieder geval was er een mooie paasviering met het maximaal toegestane aantal bezoekers in onze kerk. Met de huidige besmettingscijfers is het onzeker of de oecumenische pinksterviering in onze kerk met meer kerkgangers mogelijk is en daarom is besloten deze niet in onze kerk maar in de Dorpskerk te houden. Omdat een onlineviering daar zowel met beeld als geluid mogelijk is kunnen we die toch op een verantwoorde manier volgen.



Op 30 mei hebben we voor de eerste keer een "koffie met gebed" gepland. Dit ter vervanging van de geplande samenkomst, die om coronaredenen nog niet georganiseerd kan worden. Koffie met gebed is een korte bijeenkomst die zoals gebruikelijk start om 09.30 uur in de

kerk. We gedenken, lezen, luisteren naar muziek en bidden samen. Jaap Harmsen verzorgt de bijeenkomst. Na afloop is er (buiten) coronaproof koffie en voldoende tijd om – op 1,5 meter afstand – even nadenken bij te praten.

Op 13 juni willen we in een gebedsviering aandacht besteden aan Antonius van Padua, de (mede)patroon van onze geloofsgemeenschap. Over de veranderde opzet van de vieringen na 1 juli heeft u in de laatste *Onderweg* al het nodige kunnen lezen.

Nu het voorjaar is aangebroken is het ook weer tijd om aandacht te besteden aan de buitenkant van ons kerkgebouw. Op dit moment worden offertes uitgebracht voor de noodzakelijke vervanging en isolatie van diverse delen van de dakbedekking. Ook de beplanting wordt op diverse plaatsen vernieuwd, vooral daar waar de buxushaagjes het afgelopen jaar het leven hebben gelaten. De tuinploeg kan dus weer het beste beentje voorzetten.

In de afgelopen periode is veel energie gestopt en gaan zitten in de discussies over de toekomstige bouw van een

parochiecentrum in Zutphen. Tijdens een bijeenkomst met twee vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen zijn hierover veel kritische vragen gesteld – ook door uw eigen vertegenwoordigers – maar de voorlopige conclusie is dat het parochiebestuur verder gaat met haar plannen, ondanks het nagenoeg volledig ontbreken van draagvlak bij de geloofsgemeenschappen en parochianen. Toch is er daarna nog wel het nodige gebeurd. Zo heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Monumentenzorg) inmiddels een negatief advies gegeven over het verlenen van een omgevingsvergunning.



In dit advies – en ook in latere krantenberichten – werd ook teruggegrepen op een uitspraak van aartsbisschop Eijk dat er in 2028 in de Achterhoek nog maximaal twee parochies over zullen zijn. Het is dus zinnig om voor die tijd een uitspraak te hebben vanuit welke plaats(en) deze parochie(s) de centrumfunctie moet(en) vervullen. Dit geldt evenzeer voor de vragen die tijdens de laatste bijeenkomst door tijdgebrek niet konden worden beantwoord. Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor onze geloofsgemeenschap van belang zijn.

*Namens de locatieraad en de pastoraatgroep,
Ton Rutting*





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Ubald Wendels,
pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Kerk-zijn anno 2021

De trends van deze tijd volgen elkaar in snel tempo op. Dat merken we ook in de kerk. De manier van kerk-zijn en beleving van het geloof is de laatste jaren verschoven van de traditionele viering op zondag naar andere vormen van zingeving, meditatie en gelovig zijn. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Deze vormen van verdieping kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Mensen die in de natuur wandelen ontdekken God in de warmte van de zon, in eeuwenoude bomen, in prachtige bloemen, in het geluid van de zingende vogels, of juist in de weldadige stilte. Ook het omzien naar elkaar, vooral in deze tijd, is een vorm van Christen zijn.

Ook in de uitvaartbranche zien we trends. De uitvaarten worden steeds persoonlijker en daar kan op verschillende manieren vorm aan gegeven worden. Ook met betrekking tot de kerk is er heel veel mogelijk. Er kan voor een uitvaart vanuit de kerk gekozen worden met aansluitend een begrafenis op het kerkhof. Er kan ook gekozen worden voor bijvoorbeeld alleen een Avondwake in de kerk en de volgende dag een plechtigheid in het crematorium, met een voorganger vanuit de kerk. Of u kiest voor een bijeenkomst in het crematorium, (al dan niet met een voorganger vanuit de kerk) en daarna plaatsing van de urn in de urnenmuur of as verstrooiing op het kerkhof. Zoals u weet hebben we sinds een jaar een mooi strooiveld rechts op het kerkhof. Daar kan ook de as verstrooid wanneer men besluit een urnengraf te ruimen. De naam van de overledene wordt dan genoemd middels een naamplaatje op het monument bij het strooiveld. Hebt u vragen over wat er mogelijk is bij een uitvaart of crematie, aarzel dan niet om ze te stellen. Er kan maar een keer afscheid van iemand genomen worden en dan is het belangrijk

dat dat op de manier gebeurt die bij de overledene en bij de familie past.

Pinksteren

Zondag 23 mei is het Pinksteren. De laatste jaren is het gebruikelijk dit Oecumenisch te vieren met een dienst in de buitenlucht. Omdat we in de voorbereiding hiernaartoe nog niets weten over het verloop van de coronacijfers en de daarmee geldende regels en we dus niet zeker weten of dit wel door mag gaan is besloten dit jaar niet mee te doen met de Oecumenische dienst en alleen een viering in eigen kerk te organiseren. Op deze manier weten we zeker dat we u in ieder geval een viering aan kunnen bieden. U bent dit jaar zeer welkom in eigen kerk en volgend jaar hopelijk met vele anderen weer in de buitenlucht.

Vertrek

Harrie Essink heeft zijn ontslag aangeboden als secretaris van de locatieraad. In 2018 is hij met zijn gezin verhuisd naar Haaksbergen. Na een jaar pendelen, vervolgens een jaar afstand door de coronamaatregelen en daarnaast wijzigingen in zijn werk heeft hij niet meer de energie en tijd om de secretariaatswerkzaamheden voort te zetten.

Harrie bedankt voor je inzet en veel geluk in Haaksbergen.

Daarmee is er een vacature ontstaan die we zo snel mogelijk hopen op te vullen. Hebt u zin om mee te denken met de locatieraad en pastoraatgroep dan horen we dat graag. Ook als u denkt niet in de wieg te zijn gelegd

als secretaris maar wel op een andere manier mee wilt werken, bent u welkom. De telefoonnummers van de leden staan bovenaan deze pagina. U mag altijd bellen voor informatie. Een keer aanschrijven bij een overleg kan natuurlijk ook. U kunt dan even de sfeer proeven en bent tot niets verplicht.

Gebedsintenties

16 mei: Fam. Pelgrum, Bennie Franck, Jan Geerligts, Theo Blom, Jan ten Thije, Anneke Nieuwveld-van de Wurp, jaargedachtenis, Dora Baks-Helmers jaargedachtenis. **13 juni:** Overl. Ouders Elschot-Spekschoor, Fam. Geerligts en Ottenschoot, Theo en Riek Verheijen, Theo Blom, Jan Geerligts, Jan ten Thije jaargedachtenis. **27 juni:** Fam. Pelgrum, Bennie Franck, Jan Geerligts, Theo Blom.

Familiebericht

Op 30 maart is op 87 jarige leeftijd overleden **Johannes Gerardus Jozephus Geerligts**. De crematie was op zaterdag 3 april.

Op 5 april is op 89 jarige leeftijd overleden **Theodorus Johannes Herman Blom**. De uitvaartviering en crematie was op maandag 12 april.

Pastorie

Misschien hebt u het ook al gezien en gehoord? Elke dag een rij kinderfietsjes bij de pastorie en het geluid van spelende kinderen in de tuin? In verband met de verbouwing van de Sint Jorisschool krijgen de kinderen van groep 1 en 2 les in de pastorie. Dit zal duren tot aan de zomervakantie.

Logopedie "de Brug" maakt ook gebruik van de pastorie. Zij zijn juist gebaat bij een stille werkomgeving. Daarom wijken zij dus soms uit naar het KJ gebouw. Mooi dat de capaciteit van deze gebouwen optimaal benut wordt.





H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511;
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;
Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Familieberichten

Overlijden van **Albertus Eugelink** op 26 maart 2021 in de leeftijd 96 jaar. De afscheidsdienst was op 1 april om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo, waarna de begrafenis volgt op de R.K.-begraafplaats te Ruurlo.

Overlijden van **Bertine Lieven-Huussen** op 25 maart 2021, in de leeftijd van 85 jaar. De afscheidsdienst was op 3 april 2021 om 13.30 uur in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo, waarna de begrafenis volgt op de R.K.-begraafplaats te Ruurlo.

Overlijden **Johannes Martinus van Lanen** op 28 maart 2021, in de leeftijd van 93 jaar. De afscheidsdienst was op 3 april 2021 om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo, waarna de begrafenis volgt op de R.K.-begraafplaats te Ruurlo.

Overlijden **Gerardus Johannes Gotink** op 30 maart 2021 in de leeftijd van 76 jaar. De afscheidsdienst was op 6 april 2021 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo, waarna de begrafenis volgt op de R.K.-begraafplaats te Ruurlo.

Overlijden **Theodorus Hermanus Tackenkamp** op 4 april 2021 in de leeftijd van 83 jaar.

De afscheidsdienst was op 10 april 2021 om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo, waarna de begrafenis volgt op de R.K.-begraafplaats te Ruurlo.

Jubileumboek 150-jarig bestaan St. Willibrorduskerk

Het jubileumboek ter ere van het 150-jarig bestaan van de St. Willibrorduskerk Ruurlo is bijna klaar. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de juiste locatie van de mooiste foto's in het boek.



Vervolgens gaat het naar de drukker en zal het komende zomer (verwachting eind augustus, begin september) beschikbaar komen. Het boek zal 17 x 24 cm formaat zijn en ongeveer 72 pagina's omvatten. Het zal te koop zijn via de kerk (info@willibrordkerkruurlo.nl) en waarschijnlijk via de VVV. Bij voorinschrijving (tot en met 31 juli) is het jubileumboek verkrijgbaar voor € 10,- per exemplaar; na uitgifte zal het voor € 12,50 te koop zijn. De oplage is beperkt, dus wees er snel bij! Alle vrijwilligers van onze locatie kunnen het boek voor € 5,- kopen. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, kunt u dit aangeven via ons e-mailadres. Het boek zal een unieke weergave zijn van de 150-jarige geschiedenis van onze kerk vanaf het prille begin tot aan het heden. Onze dank is groot ten aanzien van de drie parochianen die enorm veel tijd gestoken hebben in het samenstellen, schrijven en vormgeven van dit boek: Wim Huitink, Jos Schooltink en Leo Besselink.

Johan Gotink bedankt!

Op 30 maart 2021 is plotseling onze begraafplaatsbeheerder Johan Gotink overleden. Johan heeft ca. 20 jaar vol overgave met meerdere vrijwilligers de begraafplaats van onze geloofsgemeenschap beheerd en onderhouden. Wij zijn Johan veel dank verschuldigd voor al het werk wat hij voor de kerk heeft gedaan. Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkind veel sterkte toe met dit grote verlies. Door het verlies van Johan moeten wij op zoek naar een vrijwilliger die de taken van Johan over wil

nemen. Heb je interesse bel 06-45 845 422 voor een afspraak.

Snoeien doet bloeien

Waarschijnlijk heeft u het al gezien. De groenploeg is flink bezig geweest. Afgelopen maand is de heg aan de voorkant van de kerk flink ingekort. Naast het feit dat de kerk nu nog beter zichtbaar is, zal de heg door het snoeien ook veel voller in het blad komen te staan. Echt een win win situatie. Blijft de vraag: geldt de uitspraak "Snoeien doet bloeien" ook voor de ontwikkelingen rond onze parochie HH. Twaalf Apostelen? Ik ben benieuwd.

Palmpasen 2021 "De kerk komt naar u toe"

Zo kan het ook! De commotie rond het kerk bezoek op Palmzondag op diverse plaatsen in Nederland heeft geen positief beeld achtergelaten. Het verhaal uit onze parochie zou een mooie tegenhanger kunnen zijn. "De kerk komt naar u toe" letterlijk een bakfiets met een kerk erop en gevuld met bloemen, zo gingen we op Palmzondag op pad langs de adressen van onze oudere medeparochianen. Eerst was er een mooie verzorgde Palmpasenviering met het Kinderkoor Sing a Song o.l.v. Karin Hukker en voorgangster Margriet te Morsche. In deze kindvriendelijke viering werd het verhaal van de intocht in Jeruzalem verteld en konden de kinderen een Palmpasestok versieren met de symbolen die daarbij horen. Na afloop kregen de kinderen allemaal nog een haantje voor op de stok. Normaal gesproken zouden ze onder begeleiding van de Muziekvereniging Sophia's Lust een Palmpasentocht maken door het dorp om afsluitend paaseieren te gaan zoeken. Dat kon helaas niet, maar na afloop kregen de kinderen wel paaseieren mee. Ditmaal geen optocht door Ruurlo. Maar een aantal vrijwilligers van de geloofsgemeenschap St. Willibrord ging vanuit de kerk wel "op tocht" om de oudere parochianen in Ruurlo te bezoeken en te verrassen met een bloemetje en een kaart namens de parochie. Ook al zijn erop kleine schaal weer vieringen in de kerk met max. 30 volwassenen, maar de meeste parochianen kunnen of konden niet naar de kerk toe komen en daarom werden de rollen omgedraaid. Het motto voor Palmzondag 2021 was dus "De kerk komt naar u toe". En dat werd dan ook erg goed ontvangen.





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
 info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
 secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
 Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
 NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
 Redactie: henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
 Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Koninklijke onderscheiding voor oud-voorzitter van de locatieraad van de Hengelose Willibrord Geloofsgemeenschap

Een dezer dagen mochten wij namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst een brief ontvangen met daarin de mededeling dat onze ondersteuning vanuit de locatieraad ertoe geleid heeft dat een Koninklijke Onderscheiding mag worden uitgereikt aan dhr. Frans Geurtsen.

Door de corona maatregelen zal die uitreiking op een bijzondere wijze gebeuren binnen de huiselijke kring. Frans is actief (geweest) binnen veel vrijwilligersorganisatie binnen de gemeenschap in Hengelo en daarbuiten. Burgemeester Besselink heeft op 26 april jl. de heer Frans Geurtsen thuis bezocht en heeft de versierselen aan hem uitgereikt die behoren bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

Graag willen wij vanuit onze geloofsgemeenschap een toelichting geven op de brief die wij hebben ingestuurd om dit verzoek te ondersteunen. Bij zijn afscheid als voorzitter van de locatieraad



heb ik geprobeerd een overzicht te geven van zijn activiteiten die een juist beeld geven van de mens Frans Geurtsen en zijn betrokkenheid c.q. verantwoordelijkheid bij onze kerk.

Vrijwel aan alle bestuurlijke en organisatieactiviteiten heeft hij zijn aandeel geleverd. Ook in moeilijke tijden stond hij klaar om datgene te doen wat noodzakelijk was. Van lector tot voorganger en de een na laatste taak als voorzitter. Na zijn aftreden was en is hij nog steeds actief voor de opzet van een vernieuwd administratiesysteem van ons kerkhof. Samen met Theo Keurentjes hebben zij een programma ontwikkeld om dit effectief te kunnen uitvoeren. Ook nu nog moeten de laatste puntjes worden aangescherpt. Dit vraagt veel doorzettingsvermogen en samen met Theo Wissink en Johan Hartman mogen we al best tevreden zijn.

Frans Geurtsen was ook de man van de Oecumene; al in de jaren tachtig heeft hij een belangrijke rol in het KESA-project gespeeld. Een gedegen onderzoek, maar ook een onderzoek die hier en daar pijnlijke problemen aan het licht hebben gebracht. Ook nu nog merk je dat dit onderzoek nog doorwerkt in de huidige samenleving.

Ook in deze tijd van secularisering en ontkerkelijking is het belangrijk met elkaar op te trekken. Tel daarbij op de problematiek rondom het coronavirus, waarbij de kerken hun vieringen noodgedwongen moeten afschalen. Toch weten we hoe noodzakelijk en belangrijk het is om samen op trekken. In de warme wederzijdse contacten heeft Frans bewezen een richtinggever te zijn en wist hij zich staande te houden in deze moderne tijd.

Niet alle wegen waren geplaveid, ook op de ongebaande wegen heeft hij met een

heldere visie ons richting gegeven. Hoewel hij formeel gestopt is, kunnen we nog steeds een beroep op hem doen. Hij gaf aan dat kerkenwerk eigenlijk een baan is voor het leven. Hij is dan ook nog steeds betrokken om er te zijn voor de medemens vanuit die Christelijke grondhouding. Respect en gezag zijn talenten die hem zijn gegeven. Hij heeft heel duidelijk zijn stempel gezet en wij mogen nog steeds gebruik gemaakt van zijn talenten die hij nog steeds uitdraagt. Niet alleen zijn gezin maar ook de hele parochiegemeenschap mag blij zijn dat er nog zulke mensen bestaan. Hij waait niet mee met alle winden en als het nodig is zegt geeft hij duidelijk richting aan waarop anderen weer kunnen bouwen en vertrouwen.

Deze onderscheiding vanuit de overheid aan hem uitgereikt heeft een ereplaats in zijn gezin. Iets waar wij ook trots op kunnen zijn om hem dat te gunnen. Ook zijn gezin betrekken we bij deze waardering, want zonder een goede thuisbasis zou hij dit niet zolang volgehouden hebben en om door te gaan waar anderen het bijltje erbij neer zouden gooien. Wij willen dan ook oprecht vanuit de Hengelose Willibrord Geloofsgemeenschap hartelijk danken voor zijn inzet, zijn doorzettingsvermogen en willen als ondersteuner alle goeds toe wensen voor de toekomst.

*Namens de Willibrord
 Geloofsgemeenschap
 Henk Roes, secr. Willibrord
 Geloofsgemeenschap Hengelo*

Gedicht corona kerk

kerk op slot
 maar geldt dat ook voor God?
 deuren gesloten
 gelukkig staan Zijn armen nog altijd
 wagenwijd open
 de wereld is dicht
 maar binnen in jou brandt nog steeds
 een goddelijk licht
 stuur kaartjes een lief bericht
 geef je geloof
 een waardevol gezicht
 durf te delen, durf te geven
 durf beetje bij beetje
 als Jezus te leven
 de kerk is niet dicht
 maar heel dichtbij
 want de kerk dat zijn wij

de kerk is niet dicht

maar heel dichtbij

want de kerk

dat zijn

wij



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Overleden

Op 4 april 2021 **Johan Tolkamp** in de leeftijd van 79 jaar.



Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06-10 31 96 38.

Contactpersoon voor Zelhem: de heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021ZA Zelhem, telefoon 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon : mevr. J. Lamers, telefoon 0575 – 464162, e-mail: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl De tarieven 2021 kunt u vinden op de website van de HH. Twaalf Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Kerkdienst gemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via Kerkdienstgemist (v/h kerkradio):

www12apostelen.nl/ locatie Keijenborg



Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl

Aanmelden per telefoon voor viering in Keijenborg!

Vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering tussen 15.00 en 18.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer

06-10065324 Ciska Gerritsen. Mocht u onverhoopt haar niet aan de lijn krijgen, spreek dan haar voicemail in en u wordt door haar teruggebeld.

Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de Maria Kapel, deze kunt U invullen en in de daarvoor bestemde doos doen. Aanmelding via de aanmeldbriefjes in de Mariakapel kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 14.30 uur voorafgaand aan de weekend viering!

Viering zaterdag 26 juni om 17.00 uur

Normaal gesproken zou 26 juni het weekend zijn dat de Keijenborgse Kermis wordt gehouden. Door de Corona is dit echter niet mogelijk.

Er is op zaterdag 26 juni om 17.00 uur wel een eucharistieviering ingepland. Deze willen wij gewoon door laten gaan. De voorganger is pastor Baneke. Hoeveel mensen er dan aanwezig mogen zijn is nu nog niet bekend, dit ligt eraan of er binnenkort versoepelingen komen. Tot nu toe mogen 30 personen de viering bijwonen.

Meimaand

Waarom is de Mariamaand in mei? Dat heeft te maken met vroeger. De naam van deze maand komt van het Griekse woord maia, wat 'moeder' betekende en al heel lang waren er in deze maand voorjaarsfeesten. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het idee dat mei een zeer passende maand was om feestelijk eer te geven aan Maria, de Moeder van Jezus. In de hele wereld is voor Katholieken zo de meimaand tot Mariamaand geworden.

Over Maria

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.





H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 pastoriebaak@outlook.com
 Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Vieringen in Baak

Op dinsdag 18 mei om 19.00 uur staat er een Woord- en Communieviering gepland met als voorganger Marga Engelage. Dit zal de laatste viering in Baak zijn waarin Marga Engelage voorgaat. Zij stopt per 1 juli haar dienstverband bij onze parochie. Op dinsdag 15 juni om 19.00 uur staat er een Woord- en Communieviering gepland met als voorganger Theo ten Bruin. We gaan er van uit dat deze vieringen door mogen gaan.

Koffiedrinken

We willen dit jaar het koffie en theedrinken parallel laten lopen met de horeca. Dat wil zeggen als de horeca open is willen we na de viering u op de plaats koffie en thee aanbieden. Het ziet er naar uit dat we na de vieringen in deze periode weer koffie en thee mogen drinken.

Corona/reserveren

De volgende werkwijze blijft van kracht: De vieringen zullen volgens de RIVM-richtlijnen gehouden worden. Dat wil zeggen: U komt niet als u op één van de gezondheidsvragen nee moet beantwoorden. Op het moment dat ik dit schrijf mogen er maximaal 30 mensen naar een viering in de kerk komen. Daardoor zijn er maar een beperkt aantal plaatsen vrij. De mogelijkheid om vooraf te reserveren per mail, pastoriebaak@outlook.com is voor alle vieringen van toepassing. Geef uw naam en telefoonnummer door. Reserveer uiterlijk drie dagen voor de viering. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgewerkt. U ontvangt bericht of u mag komen.

Parochiecentrum

Op donderdag 18 maart is er een bijeenkomst geweest in Hotel-Restaurant Bakker in Vorden. Daarbij

waren er twee afgevaardigden uit elke geloofsgemeenschap in gesprek met het parochiebestuur onder leiding van Vicaris Hans Pauw, de administrator van onze parochie. Het was goed om met elkaar in gesprek te zijn. Er is meer duidelijkheid gegeven over het nieuw te bouwen parochiecentrum.

Hoorzittingen

Op dinsdag 13 april zijn er twee hoorzittingen gehouden. Er is één bezwaar ingediend door Gerard Schut: "ik maak bezwaar dat het kerkhof en het kerkgebouw als twee onderwerpen naar voren wordt gebracht. Ik zie het als één geheel. Een Baakse aansturing van het kerkhof past beter dan een aansturing vanuit de parochie HH. Twaalf Apostelen. Onderbouwing: bij aansturing vanuit Baak is het mogelijk dat het braakliggende stuk van het kerkhof gebruikt kan worden voor de Baakse gemeenschap".

Paaskaars

Op 3 april jl. is in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen de Paaswake gevierd. Omdat ook hier maar dertig personen aanwezig mochten zijn, was dit een besloten viering. Alleen de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen waren uitgenodigd om na afloop de Paaskaars mee te nemen naar de eigen geloofsgemeenschap. Pastor Fons Zandbelt ging voor en hij werd geassisteerd door het breed parochieel



team. Ook de Paaskaars van onze geloofsgemeenschap in Baak werd gewijd, zodat we in Baak kunnen beschikken over een nieuwe gewijde Paaskaars.

De Paaskaars met het jaartal 2020 hebben we aan Liesbeth Schooltink gegeven.

Liesbeth verzorgt samen met de andere dames van de bloemengroep de bloemversiering in de kerk. Zij zorgen ook voor de bloemversiering bij uitvaarten. Dat worden vaak extra mooie creaties. Zij ziet de Paaskaars als een mooie herinnering aan het vrijwilligerswerk voor de kerk.



Onderhoud kerk

Zoals velen van u wel gemerkt zullen hebben is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het onderhoud van de kerk. Het voegwerk en timmerwerk is reeds gereed. Er zijn her en der wat houten onderdelen vervangen, die moeten nog geschilderd worden. De schilder zal in de komende periode zijn best doen om de kerk weer goed in de verf te zetten.

KPN

De zendmast in de toren van de kerk is geïnstalleerd en in werking. Als het goed is heeft u, als u gebruik maakt van mobiele telefonie van KPN, gemerkt dat u een beter bereik heeft.

Familieberichten

Op 29 maart is **Truus Flamma-van den Bos** uit Toldijk overleden. Zij was 81 jaar.

Op 6 april is **Doortje Alofs-Wolbrink** uit Hengelo overleden. Zij was 87 jaar.

Gebedsintenties

Di. 18/5: Ouders Mentink-Jansen en fam. Antoon en Johan Janssen, ouders Dashorst-Brink, Henk Mokkink en zoon Henk en overleden ouders, Theo Tigchelovend, Doortje Alofs, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, fam. Veenhuis-Zents, ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.

Di. 15/6: Herman Hendriks, ouders Dashorst-Brink, Theo Tigchelovend, Doortje Alofs, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, fam. Veenhuis-Zents, ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Aanmelden vieringen

U kunt zich vóór vrijdagmiddag 16.00 uur voorafgaand aan een weekendviering aanmelden door een mail te sturen naar: locatieraaddrempt@gmail.com, in de mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u wenst te komen vermelden. Telefonisch aanmelden kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur bij Ingrid op telefoonnummer: 0313-479294. Het is ook mogelijk zonder reservering te komen, alleen als er nog plaatsen vrij zijn bent u welkom.

ParochiePost



ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws binnen de parochie. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook ParochiePost ontvangen? Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl of ga naar de website van de parochie en meld u aan!

Rozenkransbidden



Op de woensdagavonden 19, 26 mei en 2 juni is er om 19.00 uur rozenkransbidden in de Mariakapel. Komt u ook mee bidden? U bent van harte welkom!

Oecumene Pinksteren

Op zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag om 10.00 uur is er een oecumenische Pinksterviering in de St. Joriskerk in Voor-Drempt. De kerken van Voor-Drempt, Achter-Drempt en Hoog-Keppel gaan ook dit jaar weer samen Pinksteren vieren. Het zal ondanks de corona maatregelen wederom een feestelijke viering worden. De voorgangers zijn dit jaar Diaken Anton Bos en Dominee Karin Spelt.

Aanmelden: Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk, dit kan tot vrijdagmiddag 21 mei om 16.00 uur door een mail te sturen naar: locatieraaddrempt@gmail.com, in de mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u wenst te komen vermelden. Telefonisch aanmelden kan ook tot vrijdagmiddag 16.00 uur bij Ingrid op telefoonnummer: 0313-479294.

Kerkdienstgemist

Indien er geen plaatsen meer vrij zijn of indien u niet in de gelegenheid bent om de viering bij te wonen heeft de kerk in Voor-Drempt inmiddels de mogelijkheid om de vieringen in beeld en geluid uit te zenden. Hiervoor gaat u naar de website: www.kerkdienstgemist.nl. In het vakje



“Zoek kerk” kunt u Drempt, Oldenkeppel of Drempt en Oldenkeppel ingeven. Klik nu op het vergrootglas. Hier kiest u “Naar kerk”, dan komt u op de pagina met beschikbare uitzendingen.

Nederlandse Missionarissen



Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielden mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Op zondag 30 mei is de tweede collecte voor dit doel bestemd.

Familieberichten

Overleden: Op 15 april is in de leeftijd van 94 jaar overleden **Jo Kraaijvanger-Segeren**. In besloten kring is in het crematorium afscheid van haar genomen. Dat ze mag rusten in vrede.



Kopij

Sluitingsdatum kopij: 4 juni 2021
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

De activiteiten voor vrouwen staan nog steeds in de koelkast. Misschien is het wel mogelijk om vanaf september weer het e.e.a. te organiseren. Zodra er een activiteit is, wordt deze meteen gepubliceerd op de site www.olburgen-rha.nl. Houd dus deze site in de gaten voor de actuele berichten.

Boekenuitleen Olburgen

Voorlopig is er op vrijdagmorgen een afhaal- en inlevermoment van 10.30 uur tot 11.30 uur. En zodra de maatregelen weer wat soepeler worden, kun je ook op dinsdagavond terecht van 18.30 uur tot 19.30 uur. De actuele informatie wordt eveneens op de site: www.olburgen-rha.nl vermeld.

Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen. Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

Nieuwe boeken vanaf maart 2021

Pearl, M.	Schaduw van Poe
McKinley, T.	Matilda's laatste dans
Mccoy, S.	Bakkersdochter
Wiggen, F. van	Olga, morgen dans ik weer

Carol, J.	De poppenspeler
Hooff, P. van.	Man in het zadel
Hore, R.	Sterrennacht
Opperman, D.	Donkerland
Coben, H.	Genezing
Kepler, L.	Jager

Kerkdienst gemist via Internet

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet, kijk op: <https://www.12apostelen.nl/index.php/vieringen/>. Dit geldt voor de reguliere vieringen en ook voor huwelijksvieringen, avondwakes, uitvaartdiensten en ander vieringen. Mensen die veraf wonen kunnen er dan toch bij zijn. De opnames beginnen enkele minuten voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.



Rooster: Vieringen in Olburgen

22 mei:	Woord- en communieviering Pinksterzaterdag
13 juni:	Woorddienst

Collectanten

22 mei:	Jan Baars
13 juni:	Joost Langenhof

Lectoren

22 mei:	Anke Pasman
---------	-------------

Kosters

22 mei:	Jan Baars
4 juni:	Theo Damen
13 juni:	Joost Langenhof

Bloemversiering

8 mei – 21 mei:	Thea en Gerda
22 mei – 4 juni:	Diny en Leonie
5 juni – 18 juni:	Yvonne en Til
19 juni – 2 juli:	Betsie en Nicole



Intenties

22 mei: Overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Anny Gieling
13 juni: Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Jan Wigman en Willy Wigman-Reijers, Anny Gieling

Kopij

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor het blad *Onderweg* of de website, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@gmail.com

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha (uiterlijk 20.00 uur):
 Jaargang 9:
 Nummer 5: 31 mei 2021
 Nummer 6: 19 juli 2021
 Nummer 7: 6 september 2021
 E-mailadres: jansenmts@gmail.com

Stichting Vrienden van Dora Visser

Maandelijks is er in de kerk van Olburgen een eucharistieviering. De viering begint om op 4 juni 15.00 uur. Voor deze vieringen moet u zich aanmelden bij diaken Theo ten Bruin
 e-mail: theotenbruin@ziggo.nl
 tel: 06-18581803





H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl



Van Pasen tot Pinksteren



De paastijd ligt alweer enige weken achter ons en we maken ons op voor Pinksteren. Even een korte terugblik. Palmzondag: Er was geen viering in onze kerk, maar er waren wel palmtakjes, die in Zutphen gewijd waren. De kerk was open en de mand was aan het eind van de dag leeg. Kruisweg: Op Goede Vrijdag hebben we weer eens om 15.00 uur een Kruisweg gehouden. Acoliet Marius ging met een kaars van statie naar statie. Annie Willemsen en Maria Schotman lazen de bijbehorende teksten en gebeden. Tussendoor zong het 3-mans koor het Stabat Mater in het Nederlands. Voorin de kerk een sober kruisbeeld van takken met een paarse doek, stenen, een kaars en een witte roos, zoals op de foto te zien is.

Paaswake

Deze was in de Sint Jan in Zutphen. Van iedere geloofsgemeenschap waren twee afgevaardigden aanwezig. Het was een mooie viering en na afloop kon ieder de eigen Paaskaars meenemen naar de eigen kerk. Paasmorgen: Eerste Paasdag ging diaken Oude Groen voor in een

woord- en communiedienst. De nieuwe Paaskaars brandde voor het eerst en werd bewierookt. Alle beschikbare 30 plaatsen waren bezet. De vele gele tulpen in een mooie setting met gele doeken, de witte kleden aan de muren en de geelwitte vlaggen buiten maakten er een feestelijke sfeer van.



Pinksteren

Op eerste Pinksterdag is er om 10.00 uur een oecumenische openluchtdienst bij fruitbedrijf Horstink. Voorgangers zijn de nieuwe dominee Hubertien Oostdijk en Maria Schotman. U dient zich van tevoren aan te melden. Informatie vindt u op het inlegvel. Bij slecht weer wijken we uit naar de appelschuur van Horstink.

Strooiveld

Bij het strooiveld is een muurtje gemetseld met een kruis erin. Aan het muurtje kunnen plaatjes bevestigd worden met de gegevens van de overledene waarvan de as is uitgestrooid op het veldje. Voor informatie kunt u terecht bij de kerkhofcommissie.

Vastenactie

Ook dit jaar kon u weer deelnemen aan de jaarlijkse vastenactie. Na telling van de binnengekomen zakjes kwam het ingezamelde bedrag uit op € 418. Dank u wel voor uw giften.

Aanmelden voor een viering

Het aanmelden voor een viering verloopt goed. Al moeten we weleens mensen teleurstellen. Laten we hopen dat er snel verruiming van het aantal van 30 personen komt.

Snoeiwerk

In maart heeft de tuinploeg de struikjes op het voorplein rigoureus gesnoeid. Dat moet ieder jaar om het enigszins in toom te houden. Een hele klus, maar vele handen maken licht werk. En natuurlijk de juiste gereedschappen.





H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
 Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
 Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
 Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
 Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Openstelling op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag begint in Vierakker de dag goed, namelijk met een viering om 10.00 uur. Wanneer het mooi weer is, is er na de viering buiten koffie. Iedereen, eigen parochianen maar natuurlijk ook parochianen uit de naburige geloofsgemeenschappen, is hiervoor van harte uitgenodigd. Van 12.00 uur tot 16.00 uur is dan de jaarlijkse openstelling met Hemelvaart. We sluiten de dag af met een vesperviering om 17.00 uur met medewerking van het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan uit Zutphen. Meer informatie over deze Vespers vindt u op pagina 8. Meer informatie over de openstellingen van onze kerk vindt u op pagina 12.

Familieberichten Theo Bremer

Op 7 januari 2021 overleed Theo Bremer echtgenoot van Hermien Bremer-Berendsen. Hij was 84 jaar. Op 13 januari nam de familie afscheid. Als je het mensen vertelde konden ze niet geloven dat zo'n krachtige en flinke man was heengegaan. Zo'n onvergetelijke vader, schoonvader, trotse opa en overgrootvader. Ook op landgoed Suideras kwamen herinneringen naar boven. Vele jaren fietste Theo rond om daarna aan de jonkheer te rapporteren dat er bv. een omgevallen boom over een opengesteld pad was gesignaleerd of dat ergens illegaal puin was gestort. Na zijn pensionering wandelde hij regelmatig en menig inwoner van Vierakker of Wichmond maakte een praatje met hem. "Zijn handen hebben voor ons gewerkt. Zijn hart heeft voor ons geklopt. Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht". Dit stond boven zijn rouwadvertentie en daar word je stil van. Wij herdenken hem met dit familiebericht, ook namens de St. Willibrordgemeenschap in Vierakker.

Jan Hermsen

Op 16 januari overleed Jan Hermsen, de man van Willy en de vader van Jeannette, Jan, Leonie en Gonnie. Hij was ook 84, net als Theo Bremer. Op 23 januari nam de familie op indrukwekkende wijze afscheid van hem. Daarvan waren we getuige via een livestream te volgen viering vanuit de "Omarming" in Zutphen. Vooral de herinneringen die werden verteld door de kinderen maakten diepe indruk. Het waren herinneringen met een lach en een traan, want op deze treurige dag ontbrak ook de humor niet. Hard werken en sportiviteit stonden bij Jan bovenaan. Op de fiets met Willy naar Santiago de Compostella alsof het niets te betekenen had. Voor het dorp betekende hij vooral veel vanwege zijn vele werk voor RTV Vierakker-Wichmond en de ronde van Wichmond. "Een pad van bergen, een pad van dalen, een pad van liefde en heel veel verhalen". Dit stond op de rouwkaart met prachtige foto. Een tekst die tekenend was voor het leven van Jan. Namens de hele St. Willibrordgemeenschap in Vierakker willen we hem met dit familiebericht herdenken.

Willem Peters

Op 19 februari overleed Willem Peters. Zijn vrouw Riek was al enkele jaren eerder overleden. Willem had een dochter, Saskia en twee kleinkinderen. Op 25 februari konden mensen condoleren, door 's avonds in een stoet met de auto langs Willem zijn woning te rijden en een condoleance af te geven. De stoet was lang en boog langzaam af richting het woonhuis. Langs de weg stonden waxinelichtjes. Het was een prachtig gezicht in de langzaam steeds donker wordende avondlucht. Condoleance kaarten konden we afgeven aan behulpzame familie- en buurtbewoners. In ruil daarvoor kregen we een

gedachtenis plaatje met een foto. Aan de binnenkant stond een tekst over Sint Hubertus:

Hubertus is een machtig heer
 Die jaagt op ever, hert en beer.

En pas geniet van bed en rust
 Als jagerslust is uitgeblust.

Een tekst die helemaal bij Willem zijn leven paste. Ook hield hij zich bezig met het opzetten van dode dieren. Hij deed dit alles met veel respect voor de eigenaren van de dieren en voor de dieren zelf. Uiteindelijk begon het dan toch nog te regenen na een prachtige dag vol zonneshijn. Ook het weer huilde voor deze fantastische jagersman, die op 26 februari werd gecremeerd. De St. Willibrordgemeenschap wil hem met dit familiebericht herdenken.

Jan Schoenaker

Op 1 april overleed geheel onverwacht Jan Schoenaker. Na een wekenlang verblijf in het ziekenhuis in Zwolle in verband met een hartoperatie was iedereen weer helemaal blij dat hij thuis was gekomen. Dit werd gevierd met gebak thuis voor de hele familie. Bij zijn thuiskomst genoot hij van zijn familie en van een ommetje rond de boerderij en het land. Wij willen Elly condoleren met het verlies van haar man. Ook Bart en Suzan met de kleinkinderen Djim en Pip. Mark en Aniek met de kleinkinderen Quinn en Filou en Frank en Loes met de kleinkinderen Felien en Manoe willen we condoleren met het verlies van hun vader en opa. Tekenend voor hem in de rouwadvertentie was de tekst: "Het laatste rondje was van Jan" Maar bovenaan stond toch: "Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering." Ook Sociï afdeling voetbal herdacht Jan in een advertentie in het Contact. Jan was sinds zijn jeugd lid van Sociï en geruime tijd actief als bestuurslid. De laatste jaren was Jan met voetballen gestopt, maar hij liet zich nog wel bij de trainingen zien. Ook als supporter van verschillende teams zocht Jan de gezelligheid graag op en vooral ook daarom wordt hij bij Sociï enorm gemist. En niet alleen bij Sociï, maar bij de hele gemeenschap. De uitvaart vond plaats op vrijdag 9 april. De Vierakkerse geloofsgemeenschap wil hem daarom herdenken met dit familiebericht.



Een kaarsje bij Maria in Hengelo

Als je overdag door de Spalstraat in het Gelderse Hengelo loopt, zie je dat de deur van de Willibrordkerk meestal op een kier staat. Het nodigt uit om even binnen te kijken. Ook al lijkt de deur gesloten, toch is het mogelijk om met enige krachtinspanning via de zware eiken deur de kerk te betreden. Het schemerige licht in het kerkportaal doet wat geheimzinnig aan. Een lichtje hoog aan het plafond, het metselwerk en de solide uitzierende deuren. Op één van de deuren valt het bordje "Mariakapel" op. Tegengehouden door een spontaan werkende deurdranger sta je dan in de Mariakapel, een enigszins mystieke ruimte.

Aan de rechterzijde is een hekwerk dat door tralies heen uitzicht geeft op het interieur van de kerk. Verder keurig wit geschilderde wanden met bovenin ramen van kleurrijk glas-in-lood, dat het invallend zonlicht tot iets hemels maakt. Het middelpunt van dit alles vormt de bekende in glas uitgevoerde icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijdurende Bijstand. De goudkleurige omlijsting bestaande uit ornamenten van het verdwenen hoofdaltaar maakt het geheel tot iets plechtigs.

De afbeelding van Maria met het Jezuskind, dat zich laat troosten door zijn moeder voor het lijden dat het onherroepelijk tegemoet gaat. De uitdrukking van Maria is plechtig, niet gericht op haar Zoon maar op de kijker, op de wereld.

De originele Byzantijnse icoon met dezelfde naam wordt sinds de 15e eeuw bewaard in de kerk van Alfonsus van Liguori in Rome. In de loop van de jaren is veel geschreven over deze bijzondere beeltenis en in velerlei afbeeldingen weergegeven.

Kerken werden naar haar genoemd. Op 27 juni vieren wij het feest van Maria van Altijdurende Bijstand. Eeuwenlang heeft het mensen geboeid Maria op deze wijze te ontmoeten en aangezet tot een moment van meditatie, een weesgegroetje te bidden en een kaarsje te branden. Moge het nog vele jaren zo blijven. Ook in de Hengelose Willibrordkerk op de plek waar eens de doopvond stond en waar alweer 20 jaar geleden op 5 mei 2001 de Mariakapel werd ingezegend.



Wees Gegroet

Wees gegroet Maria
Vol van genade

De Heer is met U

Gij zijt de gezegende onder de
vrouwen

En gezegend is Jezus,
De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria

Moeder van God

Bid voor ons zondaars

Nu en in het uur van onze dood.

Amen

