

Onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Jaargang 9 - nummer 5



In dit nummer o.a.

Beschermheiligen



Torenbeklimming



In de spotlights

Ton Zuethof



Inhoud

Jaargang 9, nr. 5

Periode 3 juli t/m 22 augustus

Colofon/Voorwoord	2
Van de pastores	
Versterking pastoraal team	3
Lintjesregen / Verdere versoepeling coronamaatregelen	4
Van de bestuurstaafel / parochiële startviering opnieuw uitgesteld / ontwikkeling parochiecentrum	5
Tomáš Halík: In het geheim geloven / Toren St. Jan beklimmen	6
Jezus Onderweg:	
Maria de moeder van Jezus	
Hoe het met pastoor Scheve gaat	7
Thematische tentoonstelling '100 jaar na Cuypers' / Encycliek Fratelli tutti	8
In de spotlights: Ton Zuethof	9
Maria Tenhemelopneming	10
Van de PCI / Zorgzaammaatje	11
Vieringschema	12
Bijlage Vieringschema	14
Kids & Teens	15
Uit de geloofsgemeenschappen	18
Een kaarsje opsteken in Baak	32

Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 6: 13 augustus 2021

betreft periode 21 aug. t/m 10 okt. 2021

Inleveren kopij tot 23 juli 2021

COLOFON

Redactie

Joost van Duin
Hans Limbeek
Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk
Huub Winkeler

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI status.

Bankrekening: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan *Onderweg* o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

E-mail: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving: Repro Design, Deventer

Foto omslag: Fratelli tutti, pag. 8

Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

Feest van Hoop

Dat was tijdens het pinksterweekend het thema van de oecumenische dienst van de Raad van Kerken in Vorden. De lezing uit de Handelingen van de apostelen is ons wel bekend en boeit altijd weer: al die mensen die elkaar weten te verstaan in verschillende talen, zo zou het altijd moeten zijn! Een soort internationaal songfestival 'avant la lettre', zoals dat onlangs te zien was.

Maar is het niet navrant dat juist toen, rond Pinksteren, raketten en bommen op Israël en Gaza vielen. Ook in de Handelingen wordt gesproken over vuur en vlam, maar dan in een andere betekenis. Het is triest te moeten constateren dat op vele plekken in de wereld leiders met hun strijders en militairen elkaar te lijf gaan en hele families gebukt gaan onder het geweld. Met een wapenstilstand ontstaat er misschien weer ruimte voor een 'Feest van Hoop'!

Hier zijn we verheugd dat het coronavirus steeds meer in bedwang gehouden wordt, dat we elkaar weer kunnen bezoeken en dat we de koffer voor een welverdiende vakantie kunnen inpakken. En vooral ook, dat we weer naar vieringen in onze kerken kunnen gaan. Toch een beetje een 'Feest van Hoop'! Misschien draagt dit nummer van de *Onderweg* daar ook aan bij.

Huub Winkeler

Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor

J.G.M. Pauw, administrator

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen, secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille communicatie

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team



J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
e-mail: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon



Gerry Spekkink kan door medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

De pastores hebben diaken Günther Oude Groen gevraagd een artikel te schrijven voor deze rubriek.



Lofzang der schepselen

Het kaarsje brandt bij de Maria-icoon en op de achtergrond hoor ik zachtjes de Benedictijnen van Chevetogne de psalmen zingen. Het is deze keer aan mij om het artikel voor ons parochieblad "Onderweg" te schrijven.

Waar zal het over gaan? Het is een vraag die mij vandaag toch wel bezig hield, maar gaandeweg werd deze vraag ook weer onbewust beantwoord, zeker toen ik het goede nieuws op de radio hoorde, dat de regering waarschijnlijk vervroegd "stap 3" in werking zal zetten en dat er verregaande versoepelingen t.a.v. Covid-19 zullen plaatsvinden. Pretparken, dierentuinen, musea en bioscopen mogen hun deuren voor het publiek weer openen, zo mogen vanaf 5 juni ook weer, per dag, vier mensen bij elkaar komen. Gelukkig neemt het aantal coronabesmettingen in ons land ook steeds verder af, liggen er steeds minder mensen op de IC en neemt het aantal mensen dat zich laat vaccineren gestaag toe. Al met al goed nieuws dus, waar we ook mee verder kunnen.

Alle maatregelen die genomen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus werpen nu hun vruchten af en in die zin geeft het ons ook weer iets meer leefruimte, beetje bij beetje mogen we onze horizon weer gaan verruimen, zeker nu we ook onder bepaalde omstandigheden weer naar het buitenland mogen reizen. Ook dat is goed nieuws voor hen die graag hun zomervakantie in het buitenland willen doorbrengen. Wat we, denk ik, in de afgelopen anderhalf jaar toch wel het meest gemist hebben is de "vrije" ontmoeting met andere mensen: we hebben ons beperkt gevoeld in onze bewegingsruimte. Ik hoop dan ook, dat we in de naaste toekomst weer mogen gaan genieten van al dat moois, wat op onze weg komt, thuis, in onze vriendenkring, misschien op een vakantiepark of op een camping in het buitenland. Ik hoop, dat we met z'n allen weer kunnen en mogen gaan genieten wat ons van Godswege geschonken is.

Voor al dat moois, voor Gods schepping, daar mogen we dankbaar voor zijn. Iemand die de schoonheid van Gods schepping op een bijzondere manier verwoord heeft, is de heilige Franciscus.

In zijn "Lofzang der schepselen" heeft hij de Heer zijn God dan ook dank gezegd voor Zijn schepping aan ons gegeven. In het "Geloofd zijt Gij" heeft hij, volgens mij, proberen te verwoorden hoe groots en bijzonder Gods schepping is en vraagt



hij ons indirect, om daar ook op een verantwoorde manier mee om te gaan. Voor mij is zijn "Lofzang" niet alleen een ode aan Gods schepping, maar ook een gebed waar ik graag de dag mee afsluit. Misschien kent u zijn lofzang op de schepping, als u het niet kent dan wil ik u daar graag deelgenoot van maken:

- 1 Allerhoogste, almachtige, goede Heer van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
- 2 U alleen, Allerhoogste komen zij toe en geen mens is waardig U te noemen.
- 3 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al Uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht.
- 4 En hij is mooi en stralend met grote luister. Van U, Allerhoogste draagt hij het zinnebeeld.
- 5 Geloofd zijt Gij, mijn Heer door zuster maan en sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt, schitterend, kostbaar en mooi.

- 6 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht en de wolken, het helder weer en ieder jaargetijde, waardoor Gij Uw schepselen in leven houdt.
- 7 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is, nederig kostbaar en kuis.
- 8 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht. En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
- 9 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder, die ons in leven houdt en leidt en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.
- 10 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen die vergiffenis schenken door Uw liefde en ziekte en verdrukking verdragen.
- 11 Gelukkig zij die dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste zullen zij worden gekroond.
- 12 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster de lichamelijke dood, waaraan geen levend mens ontsnappen kan.
- 13 Wee hen die sterven in doodzonde. Gelukkig wie zij aantreft in Uw allerheiligste wil, want de tweede dood zal hen geen kwaad doen.
- 14 Loof en zegen mijn Heer en dank en dien Hem met grote nederigheid.

Ik hoop dat u het negatieve, dat we de afgelopen tijd met z'n allen hebben moeten ervaren, een beetje los kunt laten, dat u zich weer kunt richten op een positieve en mooie toekomst en dit wil ik u ook toewensen mede namens het gehele pastoraal team en alle medewerkers van het secretariaat.

Ik wens u vrede toe en alle goeds.

Günther Oude Groen, diaken.

Versterking pastoraal team

In overleg met het bisdom is vorige maand de sollicitatieprocedure opgestart om een 'opbouwmedewerker' voor onze parochie te werven. Deze te benoemen functionaris zal zich vooral gaan bezighouden met het verder uitbouwen van de 'pastorale nabijheid' in de geloofsgemeenschappen. De

aanzet daartoe is al eerder gedaan door onder meer Marga Engelage en zal zeker verder uitgebouwd en ondersteund dienen te worden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de verdere voortgang in deze procedure.

Het parochiebestuur



Lintjesregen

Het heeft de koning behaagd ... Ook dit jaar heeft een aantal parochianen een koninklijke onderscheiding ontvangen, mede vanwege hun activiteiten voor onze parochie.

Frans Geurtsen (72 jaar, Hengelo), lid in de Orde van Oranje-Nassau, is al 12 jaar een bevlogen voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo. Hij denkt als lid van Vitale kernen mee over de leefbaarheid in de dorpskern. Daarnaast is hij al 40 jaar actief bij de Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Willibrord in Hengelo) en probeert hij met Stichting Rond um Hengel een aansluitend netwerk van wandelpaden te creëren die er vroeger lagen.

José Bosman-Halman (66 jaar, Brummen), lid in de Orde van Oranje-Nassau, heeft zich al vele jaren op verschillende manieren voor de samenleving ingezet. Ze is sinds 2002 vrijwilligster bij de Zonnebloem, waar ze veel vakanties en uitjes voor gehandicapten verzorgt en meegaat als verpleegkundige. Ook is ze bestuurslid van de Andreasmarkt Brummen. Daarnaast is ze sinds 2010 geestelijk verzorgster bij Sutfene. Zij begeleidt en verzorgt veel bedevaartstochten naar Lourdes.

Cor Weerkamp (79 jaar, Zutphen), lid in de Orde van Oranje-Nassau, en vrijwilligerswerk kun je in één adem noemen. In de jaren negentig speelde Cor Weerkamp als voorzitter jeugdzaken een belangrijke rol in het opzetten en professionaliseren van de jeugdopleiding van De Graafschap. Daarnaast was hij voorzitter van Kegelen is Kunst (K.I.K.), bestuurssecretaris bij de KBO Zutphen en oprichter en voorzitter van het jongerenkoor Sint Jan Zutphen. In 1997 bouwde hij als missiewerker in Nicaragua zes weken aan een school.

Allen van harte gefeliciteerd!

Verdere versoepeling coronamaatregelen

Met ingang van 5 juni a.s. voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben gezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen

Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau 'waakzaam' dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal vier zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Weer met meer mensen samen vieren!

Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticaanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.



VAN DE BESTUURSTAFEL

Het ziet ernaar uit dat aan de coronapandemie langzaam een eind komt. Verdwijnen zal dit virus waarschijnlijk nooit, maar wel flink naar de achtergrond gaan. Het betekent dat het normale leven weer op gang komt. Een aantal zaken zal wel blijvend veranderen: we zullen meer thuiswerken en elkaar minder uitbundig begroeten, maar wat betreft theater- en bioscoopbezoek en bezoek thuis ontvangen is steeds meer mogelijk. En gelukkig ziet het ernaar uit dat een bezoek aan onze kerken ook steeds minder drempels kent. Dat hebben we meer dan een jaar gemist. Toch gingen de werkzaamheden van onze vrijwilligers gewoon door, dit om de 'kerkorganisatie' in de geloofsgemeenschappen te laten functioneren. Dat blijft een onbetaalbare inzet die veel respect verdient!

Het corps van vrijwilligers op peil houden, verlangt van ons allen een grote inzet. Veel vrijwilligers vervullen dubbele taken. Ook binnen het parochiebestuur is – met het tijdelijk ontbreken van pastoor Harry Scheve en het plotselinge vertrek van vicevoorzitter Paul Seesing – een situatie ontstaan waarin sommige bestuursleden meerdere bestuursfuncties in hun takenpakket hebben zitten. Daarnaast zullen in de loop van 2022 ook twee bestuursfuncties vacant komen doordat de bestuurstermijn van de huidige bestuursleden verstrijkt. Met dit gegeven zijn we op zoek naar drie kandidaten die de vrijgekomen of nog vrij te komen bestuursfuncties willen gaan vervullen. Een bestuursfunctie is geen gemakkelijke maar wel een zeer boeiende taak: met elkaar zorgen dat onze geloofsgemeenschap in de nabije en wat verdere toekomst hun pastorale en diaconale taken kunnen blijven uitvoeren. Ook hiervoor zijn vrijwilligers nodig! In onderstaand kader is over de bestuursfuncties die nu en in 2022 vacant zijn/worden meer informatie te vinden.

*Huub Winkeler,
bestuurslid personeels- en vrijwilligersbeleid en communicatie*

Nieuwe leden voor het parochiebestuur!

Het parochiebestuur bestaat op dit moment, naast Hans Pauw als administrator, uit nog vier leden.

- Wij zoeken een nieuwe vicevoorzitter die met gevoel van menselijke verhoudingen en organisatorische vaardigheden het parochiebestuur weer compleet wil maken. Man/vrouw die samen met de andere bestuursleden de vele processen gaat begeleiden om onze parochie ook in de toekomst nieuw elan te geven.
- Om voldoende ruimte te hebben nieuwe bestuursleden in te werken, willen we het parochiebestuur in het voorjaar van 2022 graag met twee of drie nieuwe leden versterkt hebben. Het gaat om de portefeuilles 'gebouwen', 'personeels- & vrijwilligersbeleid' en 'communicatie'. Het zou prettig zijn als deze vacatures nog dit jaar ingevuld kunnen worden.

Voor informatie over deze vacatures kunt u terecht bij Huub Winkeler (bestuurslid personeel- en vrijwilligersbeleid) en Ineke Peterse (secretaris). Huub Winkeler kunt u bereiken via e-mail h.winkeler@hetnet.nl of telefoon 06 - 537 098 93 en Ineke Peterse via e-mail ineke.peterse@gmail.com of telefoon 06 - 230 270 39.

Ontwikkeling parochiecentrum

Op 19 mei jl. is er op initiatief van de gemeente Zutphen en de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) online overleg geweest naar aanleiding van het negatieve advies van de RCE. Vanuit de gemeente heeft de stadsarcheoloog samen met de stedenbouwkundige een toelichting gegeven op de gebiedsontwikkeling 'Klein Vaticaan' waarin het plan van het parochiecentrum als een logisch geheel is opgenomen. Ook vanuit de visie van de bouwhistoricus is een aansluiting met doorgang naar het kerkgebouw een verantwoorde oplossing. Het al eerder uitgebrachte positieve advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuur is naar verwachting een belangrijke weegfactor voor de definitieve besluitvorming. Op basis van uitgevoerd archeologisch onderzoek zijn er geen belemmeringen om het gebouw te realiseren.

Vanuit de parochie is door vicaris Hans Pauw een toelichting gegeven waarom dit parochiecentrum gewenst en feitelijk noodzakelijk is om de kerkelijke functie voor de toekomst van de parochie op deze plek te behouden en juist te versterken. Het gebouw heeft de centrumfunctie van de parochie in al haar aspecten. Door de architect is het plan toegelicht en is ingegaan op vragen en geuite bezwaren. Aan het einde van de bijeenkomst werd geconcludeerd dat het overleg zeer nuttig was en dat er helder inzicht is gegeven in de plaats van het centrum binnen de ontwikkeling van de omgeving. Op dit moment is het vervolg nog niet bekend. Wel is te melden dat er op 15 juni op TV-Gelderland aan de plannen aandacht werd besteed.

Parochiële startviering opnieuw uitgesteld

Ook in 2021 lukt het ons niet om een startviering te houden. Op 6 september 2021, de eerste zondag van september, zouden we zo graag weer als parochie bijeenkomen in de Christus Koningkerk in Vorden. Hoewel er versoepelingen zijn in de coronamaatregelen is het niet toegestaan om met zoveel mensen bijeen te komen. Want dat is wat we bij een startviering hopen en waar we voor gaan: eensgezind met heel veel medeparochianen van de parochie HH. Twaalf Apostelen bijeen te zijn, te vieren en met z'n allen als een voltallig koor te mogen zingen. Zover is het nog niet. Zodra dat alles weer mogelijk is, wordt de parochiële startviering gehouden. Hopelijk wordt het niet september 2022, maar een eerdere datum. Ook de koren staan te trappelen om te mogen zingen. Wat zou het fijn zijn als we met een parochiekoor met zangers uit alle locaties een feestelijke viering met als thema 'Vasthouden en vernieuwen' kunnen beleven in de Christus Koningkerk te Vorden. Het organiserende cluster Quintus staat al klaar om het in goede banen te leiden en om leuke activiteiten te verzorgen na de viering. Alleen ... we zullen moeten wachten op het einde van de pandemie en de terugkeer naar onze vrijheid.

Namens het parochiebestuur, Ineke Peterse

Tomáš Halík: *In het geheim geloven*

Dit voorjaar heb ik *In het geheim geloven*, de autobiografie van de Tsjechische priester en filosoof Tomáš Halík gelezen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de hedendaagse Katholieke Kerk is het een boeiend boek. Halík, die is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande denkers binnen de Kerk, is iemand die bruggen bouwt tussen de gesecculariseerde massa in het Westen en de Kerk. Dat zijn levensverhaal daar alles mee te maken heeft wordt duidelijk in zijn autobiografie uit 2018.



Als Halík in 1948 in Praag wordt geboren komt Tsjecho-Slowakije langzaam steeds meer in de wurggreep van de stalinistische Sovjet-Unie. Het land dat voor de Tweede Wereldoorlog nog een democratie was verandert in een communistische dictatuur, waarin voor de kerk geen of nauwelijks plaats is. Halík is een telg uit een cultureel vooraanstaande familie. Hij wordt weliswaar gedoopt maar zijn ouders zijn niet-praktiserende katholieken,

zijn vader is zelfs atheïst. Toch ontwikkelt Halík in zijn jeugd al belangstelling voor het geloof. Als hij al psychiater is studeert hij in het geheim theologie. En op dertigjarige leeftijd wordt hij ook in het geheim tot priester gewijd. Pas met de val van de muur laat hij de buitenwereld weten dat hij priester is.

Dit geheime leven had natuurlijk alles te maken met het onderdrukkende communistische systeem: alles wat met kerk of religie te maken had, was verdacht en werd vervolgd. We krijgen in het boek ook een mooi kijkje vanuit de ondergrondse kerk en oppositie op de neergeslagen Praagse Lente van 1968 en de dissidentenbeweging Charta 77. Een van zijn vrienden is bijvoorbeeld de latere president Vaclav Havel.

Toen het communistisch systeem instortte eind jaren tachtig brak voor Halík de grote vrijheid aan. Nu kon hij vrij door de wereld trekken, vrij spreken en openlijk priester zijn. Zijn ster rees snel. Hij schreef boeken waarin hij zijn ideeën over God, Kerk en de moderne samenleving uiteenzette. Daarin zoekt hij steeds de verbinding met 'niet-gelovigen'. En dat is dus geen wonder als je zijn levensverhaal leest. Want eigenlijk heeft hij al vanaf zijn vroege jeugd tussen gelovigen en niet-gelovigen geleefd. Dat hij in 1992 werd benoemd tot adviseur van de Pauselijke Raad voor de Dialoog met Niet-Gelovigen lag min of meer al in zijn levensverhaal opgesloten, ben je geneigd te denken. Het is een dialoog die nu meer dan ooit van vitaal belang is. Voor de samenleving maar zeker ook voor de kerk. Het is kortom een erg interessant boek voor de hedendaagse katholiek, zowel vanuit historisch als theologisch oogpunt. Het enig storende element in zijn boek is dat hij net iets te vaak de loftrampet over zichzelf steekt. Goede wijn behoeft immers geen krans. Maar het zij hem vergeven; zijn kijk op God, kerk en wereld getuigt van grote wijsheid. Zijn autobiografie is hoe dan ook een absolute aanrader!

Tomáš Halík *In het geheim geloven* ISBN 9789043533805

Hans Limbeek



Toren van de St. Jan beklimmen

Vanaf **zaterdag 3 juli a.s.** zal zowel de kerk als de toren van de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen elke zaterdag open zijn voor bezoekers. De kerk is open van 12.00 uur tot 16.00 uur, en op de halve uren kunt u onder begeleiding van een gids de toren beklimmen, de klokkenzolder bezoeken en genieten van het prachtige uitzicht. Voor het maximale aantal bezoekers houden we de richtlijnen van het RIVM aan.

In de jaren vóór de coronapandemie was in de zomermaanden op zaterdagen alleen de kerk open. De openstelling werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van de kerk St. Jan de Doper en haar orgels. Vanaf 3 juli gebeurt de openstelling door gidsen van de Stichting Gilde Zutphen. Deze organisatie verzorgt ook de openstelling van de Burgerzaal en de Wijnhuistoren.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de organisatie wordt zeer op prijs gesteld.



Jezus Onderweg

Maria, de moeder van Jezus

Na de stukjes over de leerlingen van Jezus, vervolgen we de reeks 'Jezus Onderweg' met een serie artikelen over 'zijn vrouwen'. Naast Maria, de moeder van Jezus, en Maria Magdalena, staan er in de evangeliën heel wat verhalen over het leven van Jezus waarin vrouwen een rol spelen.

In onze huidige maatschappij is de rol van de vrouw sterk veranderd ten opzichte van zo'n 20 à 40 jaar geleden en nog steeds is er volop discussie over zaken waarin de vrouw is achtergesteld. Denk alleen maar aan de ongelijke salariering voor hetzelfde werk. Ook in Nederland is dat nog steeds een punt van discussie en dat zou het niet moeten zijn. De in onze samenleving voorkomende culturen gaan zeer verschillend om met de rechten van de vrouw. Erger nog: als er al sprake zou zijn van vrouwenrechten! Ook in onze (hiërarchisch mannelijke) Katholieke Kerk zal er voor de rechten van de vrouw nog een lange weg bewandeld moeten worden. Maar hoe was dat rond het jaar 0, de tijd waarin Jezus leefde? Wij, Nederlanders, zijn er intussen aan gewend dat vrouwen in de maatschappij (op enkele zaken na) volledig meedraaien. Maar lees nu Lucas 8:1-3. In vers twee staat: Ook reisden er een paar vrouwen met Hem mee.... Dat was in die tijd echt ongepast. Als vrouw was je ondergeschikt aan de man. Je was niet in de positie om ervoor te kiezen om met een rabbi mee te reizen. Jezus als feminist! Later komen we nog terug op de meereizende vrouwen.

Voor katholieken is Maria misschien wel de belangrijkste heilige. In de

Rooms Katholieke Kerk en ook in de Oosters-Orthodoxe Kerk speelt Maria als de moeder van Jezus een grote rol in het geloofsleven. De leer aangaande de maagd Maria, de moeder van Jezus, heet Mariologie. Twee dogma's uit de oudheid worden in de Katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie beleden: door de maagdelijke geboorte schonk Maria het leven aan Christus. Maria is maagd, voor, tijdens en na de geboorte van Christus. Maria, moeder van God.

De naam Maria komt in verschillende talen voor. In het Grieks komen we Mapia tegen en in het Hebreeuws Maryam en Mirjam. Aan de naam worden verschillende betekenissen gekoppeld. Zo zien we 'gewenst kind', 'bitter', 'rebels' en 'sterke wateren'. De betekenis 'geliefde' of 'liefde' is afgeleid uit het Egyptisch.

Over de persoonlijke geschiedenis van Maria is weinig bekend. Haar stamboom staat vermeld in Lucas 1:32. Maria was een rechtstreekse afstammeling van David uit de stam van Juda. Door haar huwelijk met Jozef werd ze familie van Elisabeth, die weer een afstammeling was van Aaron (Lucas:1;36). Maria was verloofd met Jozef en trouwde volgens de Joodse traditie, een lang proces. Maria

woonde in Nazareth bij haar ouders. Voordat ze de vrouw van Jozef werd, verkondigde de engel Gabriël haar, dat ze de moeder van de beloofde Messias zou worden. Ze zocht haar met Zacharias getrouwde nicht Elisabeth op, die (waarschijnlijk) in Jutta woonde in de buurt van Maon, op ca. 160 km van Nazareth. Dat was voor die tijd een behoorlijke reis! Na drie maanden keerde ze terug en trok bij Jozef in.



Hoe het met mij gaat

Het wordt tijd om weer iets van mij te laten horen.

Langzamerhand gaat het steeds beter, hoewel ik nog steeds midden in een revalidatietraject zit. En dat zal nog wel een tijdje duren. Wel kan ik melden dat het lopen elke dag beter gaat.

Ik heb ervaren dat het coronavirus je behoorlijk te pakken kan nemen. Het is een aanval op je gezondheid en het duurt lang voordat je weer de oude bent.

Ik mis u, de parochianen, ik mis het samen vieren van de eucharistie en ik hoop in het najaar weer voorzichtig te beginnen.

In Christus verbonden,

Pastoor Harry Scheve



Huub Winkeler

Thematentoonstelling '100 jaar na Cuypers'

Van 9 juni tot 1 november 2021 is er in het Heiligenbeeldenmuseum in de Antonius van Paduakerk in Kranenburg een thematentoonstelling over dr. P. J. H. Cuypers, de ontwerper/bouwer van de kerk.



In maart jl. was het 100 jaar geleden dat Cuypers op 94-jarige leeftijd overleed. Naast het in beeld brengen van de Antonius van Paduakerk, de oudst nog bestaande kerk van Cuypers, is er aandacht voor het erfgoed van deze bekende Nederlandse architect. Te zien zijn een beperkt aantal objecten uit onze eigen collectie (beelden uit zijn ateliers, een gipsen afgietsel van een borstbeeld van hem, foto's en een gedenkpenning van de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam) en objecten in bruikleen (een houten maquette van de door Cuypers ontworpen en inmiddels afgebroken Maria Magdalenakerk uit

Amsterdam, enkele belangrijke onderdelen van het interieur van de door Cuypers in Amsterdam gebouwde Vondelkerk, waaronder delen van het hoogaltaar, houten beeltenissen en consoles, een onderdeel van een biechtstoel en enkele kleinere objecten, en ook voorwerpen uit het Tegelmuseum in Otterlo, de H.H. Ewaldenkerk in Druten en van een particulier). Te zien is ook de film '100 jaar na Cuypers' met nog weinig bekende verhalen over en beelden van zijn omvangrijke oeuvre. Interessant zijn de interviews met drs. Pierre Cuypers jr., achterkleinzoon van de bouwmeester en met pater Henk Jongerius o.p. uit het ook door Cuypers ontworpen Dominicanenklooster in Huissen. Het boeiende

verhaal wordt verteld door de bekende Vordense troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink.

Het museum is elke dag, behalve op maandag, van 12.00 tot 17.00 uur geopend. Aanmelden kan vanaf 11.30 uur. Toegangsprijzen: t/m 12 jaar gratis, vanaf 13 jaar € 6,00. Voor bezoekers met een museumkaart is de toegang gratis. Het Heiligenbeeldenmuseum is te vinden aan de Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-Vorden. Telefoon 0575 - 55 64 88 alleen tijdens openingsuren. Voor meer informatie zie www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

Encycliek Fratelli tutti

Van de encycliek 'Fratelli tutti' is deze maand een geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. In de encycliek 'Fratelli tutti' laat paus Franciscus zich inspireren door Franciscus van Assisi, de heilige die uitnodigde tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde deze heilige het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont. Na de boodschap in de encycliek 'Laudato Si' om zorg te hebben voor de schepping (Let's think about earth!), heeft de paus zich opnieuw door de heilige Franciscus laten inspireren. 'Fratelli tutti' is gewijd aan de sociale vriendschap en is een hartstochtelijke oproep om zorg te hebben voor elkaar. De encycliek die wordt uitgeven als Kerkelijke Documentatie nummer 1 2021, is te bestellen via het bisdom Breda, telefoon 076-522 34 44, dagelijks bereikbaar tot 12.30 uur. De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.

Bij de encycliek Fratelli tutti verscheen onlangs ook de 'Handreiking bij de derde encycliek van Paus Franciscus' onder redactie van Arnold Smeets en Willem Marie Speelman. In de handreiking zijn bijdragen te vinden van Joost Baneke (hoofdstuk 6: Dialoog en vriendschap) en Anton ten Klooster (hoofdstuk 5: Een betere manier van politiek bedrijven). De handreiking is uitgegeven door Uitgeverij Adveniat in Baarn (www.adveniat.nl). De prijs bedraagt € 15,-.

Gerrit te Vaarwerk



Ton Zuethof: ‘Het Roomse zit in de genen’

Gedurende de coronatijd waren de eucharistievieringen in Zutphen allemaal te volgen via de website van onze parochie. Hoewel de vieringen al zo’n drie jaar worden uitgezonden was dit aanbod zeker in deze vreemde tijd een geweldige uitkomst. Een van de drijvende krachten achter de hoogkwalitatieve uitzendingen is Ton Zuethof. Op maandag 31 mei heb ik een gesprek met hem. De zon schijnt volop, we spreken elkaar in de lommerrijke achtertuin van zijn huis in Warnsveld.

‘Ton, we kennen elkaar niet, ik weet eigenlijk niks van je, behalve dan dat je een van de cameramannen bent in de H. Johannes de Doper in Zutphen, vertel maar eens wie je bent!’

‘Van oorsprong kom ik uit Deventer. Nadat ik de UTS –de Uitgebreide Technische School, tegenwoordig zouden we dat de MTS noemen- had gedaan, kwam ik hier in Warnsveld in dienst bij het installatiebedrijf Wolter&Dros. In dat bedrijf ben ik in de loop der jaren doorgroeid tot projectleider. Installatiewerk in o.a. ketelhuizen was een van mijn hoofdtaken. Daar zaten best spannende klussen bij. Zeker als het voor een bepaald tijdstip klaar moest zijn. Ik ben in de vroege jaren zeventig begonnen bij Wolter&Dros en al snel na mijn aanstelling kregen mijn vrouw Jos en ik ook de mogelijkheid om hier te gaan wonen. In die tijd zijn we ook getrouwd.’

‘En hoe kwam je zo in het kerkelijk vrijwilligerswerk terecht?’ ‘Daarvoor moet ik eerst wat anders vertellen,’ zegt Ton. ‘Toen ik 61 werd ben ik met pensioen gegaan. Vanaf die tijd ben ik bezig om kinderen op de basisschool interesse voor techniek bij te brengen. Ik ben nu 72, dus ik doe dat al een dikke tien jaar. Samen met 8 anderen zorg ik ervoor dat op zo’n 25 basisscholen in Zutphen en omgeving zo’n vijf- a zeshonderd kinderen een Dag van de Techniek hebben. Tijdens de restauratie van de toren wilden zowel de provincie als de gemeente dat de werkzaamheden door publiek en scholen bezocht konden worden. Samen met Bouke van Dijk hebben we toen op ons genomen om het bezoek van de scholen te organiseren. In de maanden januari, februari en maart van 2018 zijn we met in totaal 1500 leerlingen naar boven geweest. In die periode kwam ik aan de praat met mensen die ook voor de kerk actief waren. Jos werkt ook voor de kerk, dus dat zal ook meespelen. Maar goed, op dat moment was men bezig met het verbeteren van de geluidsinstallatie en met het opzetten van de video-installatie. Zo raakte ik eigenlijk betrokken bij de St. Jan. Hoewel deze techniek niet

helemaal mijn ding is, heb ik me er toch vol opgestort. Samen met Ad de Wit ben ik zes weken lang drie dagen in de week met die installaties bezig geweest. Uiteindelijk hebben we twee kilometer kabel door de kerk getrokken. Ja veel, hè? Maar voor een optimaal geluid is dat nou eenmaal een noodzakelijkheid. En al die kabels hebben we netjes weggewerkt in de muren, onder de vloer en over de gewelven. Ik kan niet anders zeggen dan dat het eindresultaat goed is! Vorig jaar is de cv-ketel ook vervangen. Deze kan ik nu van huis uit aanzetten. Ook heb ik een nieuwe wc geplaatst. En deze zomer wil ik ca. 150 lampen in de kerk vervangen door ledlampen.’

Het wordt me duidelijk dat Ton veel meer is dan alleen maar cameraman; hij is de grote technische man van de St. Jan! Toch wil ik iets meer weten van het camerawerk. Ton vertelt: ‘De cameraploeg bestaat uit 4 mensen. Dus ben ik één keer in de vier weken aan de beurt. Ook begrafenissen worden uitgezonden. Dat wordt, met name in deze tijd, vaak erg op prijs gesteld. Zeker als bepaalde familieleden in een ver buitenland wonen.’

Dan komen we te spreken over zijn



katholiceit. ‘Ik ben geboren in een Rooms Deventer nest. Voordat we naar school gingen moesten we eerst naar de mis. En uiteraard gingen we ook elke zondag naar de kerk. Ik ben ook misdienaar geweest en later acoliet. En het mooie is dat ik Jos heb leren kennen in de kerk. Zij zat in het koor en ik was acoliet. In die tijd, ik praat over 52 jaar geleden, maakten we met de kerk regelmatig uitstapjes. Een weekend in Garderen was het begin van ons samenzijn! We hebben onze drie kinderen ook katholiek opgevoed, maar in de loop der jaren is mijn kerkbezoek wel afgenomen. Ik ben lange tijd een passieve katholiek geweest, maar toch: het Roomse zit in de genen!. Nu ik weer actief ben in de kerk valt het me eerlijk gezegd op dat de samenhang nog wel eens wat te wensen over laat. Het is alsof de verschillende groepen een beetje langs elkaar heen werken.’

Ons gesprek eindigt met een interessante geschiedenisles. Ton laat weten dat de toren van de St. Jan vanaf 3 juli weer open is. Enthousiast vertelt hij dat de toren van de St Jan de hoogste toren van Zutphen is. Ton: ‘Hij is een meter hoger dan de toren van de Walburgis! Bij de beklimming heb je zicht op de gewelven, het uurwerk en de klokkenzolder. Vanuit de galmborden kun je in alle windrichtingen kijken. Je kunt Deventer, Markelo, Duiven, Lochem en de heuvels van de Veluwe zien liggen. De St. Jan dateert van voor 1272 en is gebouwd omdat er een andere stad bijgekomen was.’ ‘Wat bedoel je met een andere stad?’ vraag ik nieuwsgierig. ‘Nou, in de dertiende eeuw heeft graaf Otto II een heel nieuwe stad laten bouwen ten noorden van de Berkel. Die stad was net als Zutphen geheel ommuurd en moest natuurlijk ook een kerk hebben. Dat werd dus de St. Jan, die toen de Mariakerk heette! Die stad heette Novum Oppidum, Latijn voor ‘nieuwe stad’. Pas later in de middeleeuwen heeft men er één stad van gemaakt. De wijk die nu Nieuwstad heet was dus vroeger een aparte stad!’

Het was een aangenaam gesprek met een bevlogen vrijwilliger. Ton weet niet alleen heel veel over techniek, ook over de geschiedenis van Zutphen weet hij veel te vertellen. Als ik thuiskom duik ik meteen in de geschiedenis van de middeleeuwse dubbelstad!

Hans Limbeek

Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus vieren we Maria Tenhemelopneming. Om de ontstaansgeschiedenis van dit kerkelijke feest kort te beschrijven, moeten we eigenlijk eerst een blik werpen op de Mariadevotie door de eeuwen heen, want die devotie heeft alles te maken met het feest van Maria Tenhemelopneming.



De hemelvaart van Maria, Pieter Paul Rubens 1625-1626

In het Nieuwe Testament wordt niet veel vermeld over Maria. (Zie ook het stuk over Maria van Huub Winkeler op pagina 7.) Na de geboorte van Jezus en de opdracht in de tempel verdwijnt ze uit zicht, tot onder het kruis, dan is Maria erbij. Johannes is de enige evangelist die schrijft over Maria bij de bruiloft te Kana, waarmee hij haar rol als 'eerste gelovige' onderstreept.

Vanaf de tweede eeuw raken mensen gefascineerd door Maria, en ontstaan er allerlei verhalen en legenden waarin wordt geprobeerd antwoord te vinden op de vraag wie Jezus als kind was. Zo worden details vermeld uit het leven van Maria die een rol zullen gaan spelen in de

Mariadevotie. Wie zijn haar ouders, hoe is ze geboren, hoe is ze ontslapen en ten hemel opgenomen? Zaken die dus niet in het Nieuwe Testament staan. Vanaf de vierde eeuw komt de Mariadevotie echt op gang met wereldwijde pelgrimages die tot op de dag van vandaag aanhouden.

De mariale vroomheid is grotendeels te verklaren vanuit een devotie van het volk tot Maria, niet door de Kerk. Het is een devotie die van onderuit gegroeid is en die de Kerk heeft gedwongen na te denken over de positie van Maria. In de loop der tijd heeft dit geleid tot officiële dogma's, zoals de gedachte dat Maria zonder erfzonde geboren is (onbevleete

ontvangenis). In de vijfde eeuw riep het concilie van Efeze Maria uit tot de Moeder van God: als Jezus God is, is Maria de moeder van God. Ook ontstonden er allerlei feesten rond Maria. Eén daarvan is haar sterfdag, die tevens haar geboorte in de hemel betekent: 15 augustus, Maria Tenhemelopneming.

Een van de Marialegendes die in de loop der eeuwen ontstond werd later opgetekend door Jacobus de Voragine, een Italiaanse bisschop uit de dertiende eeuw. In zijn verhaal zijn alle apostelen, behalve Tomas, getuige van Maria's dood maar tevens van haar tenhemelopneming. Tomas (de ongelovige) gelooft de apostelen niet, maar plotseling valt Maria's gordel uit de hemel en gelooft Tomas alsnog dat Maria lijfelijk ten hemel is gevaren. Over de plaats van overlijden en tenhemelopneming is overigens geen duidelijkheid. Aanvankelijk wordt de Sionsberg in Jeruzalem genoemd, later de stad Efeze in het tegenwoordige Turkije. In die stad staat ook een Mariahuisje waar zij tot haar dood zou hebben gewoond. De datum 15 augustus werd hoogstwaarschijnlijk gekozen omdat op die dag al sinds de eerste eeuwen de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Bethlehem en Jeruzalem werd gevierd. In 582 was het de Oost-Romeinse keizer Mauritius van Constantinopel die de 15^e augustus officieel vastlegde voor het vieren van Maria's ontslapen (tenhemelopneming). Pas in de 7^e eeuw nam Rome dit feest over onder paus Theodorus I.

Uiteraard werd het hemelse gebeuren ook in de schilderkunst op talloze wijzen verbeeld. Zo schilderde de grote Vlaamse schilder Pieter Paul Rubens in de jaren 1625-1626 een beroemd geworden altaarstuk waarop de tenhemelopneming van Maria wordt uitgebeeld: De hemelvaart van Maria. Dit altaarstuk bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. Tronend in een wolk vol licht wordt Maria omringd door putti (kinderfiguurtjes uit de schilderkunst) en engelen in de hemel opgenomen. Twee engelen reiken haar een bloemenkroon aan. Apostelen en heiligen staren haar na of buigen zich verwonderd over de lege graftombe. Rubens schilderde het in de tijd van de Contrareformatie waarin grote aandacht was voor de Mariadevotie.

Hans Limbeek

Van de PCI

Als ik kostersdienst heb in de Johannes de Doperkerk in Zutphen kom ik regelmatig Joost Baneke tegen. Ik heb hem ooit gevraagd of hij bereid is een stukje te schrijven voor *Onderweg*. Daarop reageerde hij direct positief. Als PCI-bestuur danken we hem hartelijk voor het leuke en lezenswaardige artikeltje van zijn hand. Caritas "Liefdewerk oud papier": alle leden van de werkgroep doen het graag (voor u).

Theo Venneman,
voorzitter PCI HH. Twaalf Apostelen



Liefdewerk oud papier

Op de lagere school verzamelden wij vroeger oude kranten en melkdoppen voor de missie. Misschien dat ik toen al de uitdrukking 'liefdewerk oud papier' leerde kennen. Er waren natuurlijk meer goede doelen, maar op een of andere manier sprak 'de missie' ons jongens meer aan omdat het avontuurlijker klonk dan iets wat dichterbij was. Al die goede doelen noemden we in de katholieke kerk: caritas.

Onlangs bezocht ik een protestants kerkje in Groningen, waar ik drie collectebussen zag staan: één voor de diaconie, één voor de kerkvoogdij, en één voor de zending. De eerste twee stonden vooraan vlak bij de preekstoel, die voor de zending achterin bij de uitgang. Daar kun je van alles over fantaseren, maar het is al interessant dat de woorden 'diaconie', 'kerkvoogdij' en 'zending' in de protestantse kerk een andere betekenis hebben dan in de katholieke kerk.

Toch hebben al die verschillende woorden – 'missie', 'zending', 'diaconie' en zelfs 'kerkvoogdij' – te maken met datzelfde woord of begrip caritas. Een Latijns woord dat je heel goed kunt vertalen met 'liefdewerk'. 'Liefdewerk' waartoe we worden opgeroepen door Jezus zelf wanneer hij zegt dat het tweede gebod U zult uw naaste liefhebben als uzelf gelijk is aan het eerste gebod U zult de Heer uw God liefhebben ... (evangelie volgens Mattheus 22,37-39). Sterker nog: God is liefde lezen we in de eerste brief van Johannes (4,8). Velen van ons kennen vast nog die prachtige hymne Ubi caritas et amor, Deus ibi est – 'waar liefde en vriendschap heersen, daar is God'.

Elke week ligt er wel een verzoek om geld te doneren in mijn brievenbus, en nog vaker word ik via de e-mail bestookt. Daar krijg je weleens genoeg van, zelfs wanneer er fiscaal aantrekkelijke cadeautjes worden beloofd. Je weet dikwijls niet hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen en hoeveel geld er bij het eigenlijke doel terechtkomt.

Maar we hebben in onze eigen parochie ook een caritas, een speciale organisatie om mensen die dat nodig hebben financieel te ondersteunen. Er zijn parochianen die zelfs hele vermogens, stukken land of andere waardevolle bezittingen aan de kerk geschonken hebben voor dit doel. Alle reden om daar eens aan te denken, ook als het om veel kleinere bedragen gaat. Nu geen 'missie' ver weg, maar juist heel dichtbij, en toch ook weer niet alleen voor 'onze locatie' of 'ons volk'.

Het mooiste liefdewerk is natuurlijk het werk wat in stilte en onzichtbaar gebeurt, zonder dat we ermee lopen te pronken. Een beetje zoals 'liefdewerk oud papier'. Denk eens aan de glimlach van degene die de steun vanuit onze parochie zonder schaamte mag ontvangen. Dat tovert toch ook een glimlach op het gezicht van degene die weggeeft!

Joost Baneke

Wisseling bij Zorgzaammatje

Door de situatie rondom het coronavirus is het al een lange tijd rustig binnen het project Zorgzaammatje. Toch zijn enkele vrijwilligers min of meer actief gebleven. Maar nieuwe aanvragen zijn niet in behandeling genomen. We hopen dat de situatie verder verbetert en we weer vrijwilligers kunnen inzetten.

De hulpvragen zijn zeer divers, bijvoorbeeld helpen bij het doen van boodschappen, ondersteuning bij de maaltijd, vervoer bij ziekenhuisbezoek of zomaar wat gezelligheid bieden aan eenzame mensen. Ook kan de vraag gesteld worden om de mantelzorger te ondersteunen, zodat zij of hij er even uit kan. We zijn steeds op zoek naar mensen die zich willen inzetten als maatje.

Toos Schuijl is gestopt als coördinator. Maar het is fijn dat Toos in de werkgroep blijft om mee te denken. Gerrie Schrijver neemt haar taak over en zal samen met Ida Straver de aanvragen behandelen. Siep Zegers stopt als lid van de werkgroep. Vanaf het begin heeft Siep meegewerkt en gedacht over de opzet van het project.

Heeft u een hulpvraag of lijkt het u leuk om als maatje actief te zijn, neem dan contact op met één van de coördinatoren.

Ida Straver telefoon 06 – 129 282 84
Gerrie Schrijver telefoon 06 – 204 537 74

In de vakantieperiode kunt u met uw hulpvraag bij geen gehoor terecht op telefoonnummer 06 – 121 588 46. Ook zijn we bereikbaar via de mail: zorgzaammatje@pgdewijngaard.nl



Zorgzame kerk

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 03/07		Vieringen in het Andreashuis					
zo 04/07 14e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur Familieviering werkgroep	9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	10.00 uur WCV T. ten Bruin
za 10/07			19.00 uur WCV A. Bos				
zo 11/07 15e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke			10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering	10.00 uur WCV G. Spekkink	geen viering
za 17/07							
zo 18/07 16e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur Oec.viering werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep
za 24/07			19.00 uur Eucharistie J. Baneke				
zo 25/07 17e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke			10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen samenkomst	geen viering	10.00 uur WCV W. Matti
za 31/07						19.00 uur gebedsviering werkgroep	
zo 01/08 18e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	9.30 uur WCV T. ten Bruin		10.00 uur gebedsviering werkgroep
za 07/08			19.00 uur WCV G. Spekkink				
08/08 19e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke			10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	geen viering	geen viering
za 14/08						19.00 uur Eucharistie J. Baneke	
zo 15/08 Maria Tenhe- melopneming	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur gebedsviering werkgroep		Openlucht 10.00 uur Oec.viering werkgroep
za 21/08							
zo 22/08 21e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur oec.viering werkgroep	geen viering	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep

LEGENDA:

Euch.: Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

EHC:

Eerste H. Communieviering

WCV: Woord- en Communieviering

Oec.viering: Oecumenische viering

HENGELLO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
						17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 03/07
9.30 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep		geen viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur Eucharistie J. Baneke		zo 04/07 14e zondag door het jaar
						17.00 uur WCV G. Spekkink	za 10/07
geen viering	10.00 uur WCV A. Bos		10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	geen viering		zo 11/07 15e zondag door het jaar
							za 17/07
9.30 uur WCV G. Oude Groen	10.00 uur gebedsviering werkgroep	di. 20 juli 19.00 uur WCV G. Spekkink	geen viering	geen viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 18/07 16e zondag door het jaar
				19.00 uur WCV T. ten Bruin		17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 24/07
geen viering	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		10.00 uur WCV T. ten Bruin		geen viering		zo 25/07 17e zondag door het jaar
					19.00 uur WCV T. ten Bruin	17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 31/07
9.30 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur gebedsviering werkgroep		geen viering	geen viering			zo 01/08 18e zondag door het jaar
						17.00 uur gebedsviering werkgroep	za 07/08
geen viering	10.00 uur WCV G. Spekkink		10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering	geen viering		08/08 19e zondag door het jaar
							za 14/08
9.30 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur gebedsviering werkgroep	di. 17 aug. 19.00 uur WCV T. ten Bruin	geen viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep	9.30 uur gebedsviering werkgroep	10.00 uur WCV W. Matti	zo 15/08 Maria Tenhe- melopneming
		Veldkapel 19.30 uur Oogstdankviering J. Baneke					za 21/08
geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	geen viering	geen viering	zo 22/08 21e zondag door het jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 14

Vieringen in verzorgingshuizen

Tot nadere berichten zullen er geen vieringen zijn in het **Andriessenhuis** in Borculo, **De Bleijke** in Hengelo en de **IJsselflat** in Zutphen.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, elke 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur.

Lochem: elke 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, elke woensdag, 9.30 uur

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur Biechtgelegenheid op eerste vrijdag van de maand.

Vieren via internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit door op de >-toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken.

Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Vieren in coronatijd

De Nederlandse bisschoppen komen waarschijnlijk eind juni met nieuwe versoepelingen. Tot die tijd gelden de volgende regels voor de vieringen in de kerken:

- Er mogen **vijftig** gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of maximaal vier zangers. Dit geldt niet voor de zang door kinderen.
- Samenzing is niet toegestaan.

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen? Via [kerkdienstgemist](http://kerkdienstgemist.nl) kunt u de viering bekijken of beluisteren.



Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, elke woensdag om 10.15 uur.

Drempt: H. Willibrordkerk, elke 1e woensdag van de maand om 19.00 uur.

Doopvieringen

Vanwege de coronamaatregelen wordt er niet gedoopt in een reguliere viering en worden er geen doopvieringen met meerdere dopelingen gepland.

Aanvragen worden per doop in behandeling genomen.

U kunt uw kind per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

ParochiePost

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder gelezen kunnen worden. *ParochiePost* verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is.

Wilt u ook *ParochiePost* ontvangen?

Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
04 juli	Ez. 2,2-5	2 Kor. 12,7-10	Mc. 6,1-6
11 juli	Amos 7,12-15	Ef. 1,3-14	Mc. 6,7-13
18 juli	Jer. 23,1-6	Ef. 2,13-18	Mc. 6,30-34
25 juli	2 Kon. 4,42-44	Ef. 4,1-6	Joh. 6,1-15
01 aug.	Ex. 16,2-4.12-15	Ef. 4,17.20-24	Joh. 6,24-35
08 aug.	1 Kon. 19,4-8	Ef. 4,30-5,2	Joh. 6,41-51
15 aug.	Apok. 11,19a;12,1-6a.10b	1 Kor. 15,20-26	Lc. 1,39-56
22 aug.	Joz. 24,1-2a.15-17.18b	Ef. 5,21-32	Joh. 6,60-69

Beschermheiligen

Elk land heeft een patroonheilige, een heilige die het land en zijn bewoners beschermt tegen onheil en natuurrampen. Soms is de beschermheilige in dat land geboren of heeft hij/zij er het Evangelie gepredikt. En vaak is de beschermheilige van grote invloed geweest op de plaatselijke geschiedenis.

De patroonheilige van een land is vaak in de vorm van een standbeeld of schilderij in kerken te vinden. Zo kun je in Frankrijk regelmatig Jeanne d'Arc, de beschermheilige van Frankrijk, tegenkomen.



Jeanne d'Arc

Een heilige is vaak herkenbaar aan een vast attribuut. Soms verwijst dit naar de manier waarop deze heilige de dood



Elisabeth van Thüringen

vond, bijvoorbeeld door een zwaard. Soms heeft het attribuut betrekking op een bekende legende. Op het plaatje staat Elisabeth van Thüringen. Ze is herkenbaar aan haar schort vol rozen.

Elisabeth van Thüringen staat tijdens de hongersnood van 1226 heldhaftig de armen terzijde. Hoewel haar man, de graaf van Thüringen, haar de wacht aanzegt en haar beveelt hiermee te stoppen, gaat zij door met het bakken en uitdelen van broden. Op een dag komt ze op straat de graaf tegen, die ziet dat ze haar schort gevuld heeft. Hij laat haar de schort openen, maar in plaats van broden liggen er rozen in.

Ga je dit jaar met vakantie naar het buitenland?

Zoek dan het verhaal van de beschermheilige van het land waar je naartoe gaat. Op internet vind je gemakkelijk over elke heilige achtergrondinformatie en legendes.

We noemen enkele bekende vakantie landen en de beschermheilige van die landen.



Sint Willibrord

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| Nederland | Willibrord (met kerkje in zijn hand) |
| Duitsland | Bonifatius |
| Engeland | Joris |
| Frankrijk | Jeanne d'Arc (op paard met vlag) |
| Spanje | Jacobus de Meerdere |
| Portugal | Antonius van Padua |
| Italië | Franciscus van Assisi |

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| Zwitserland | Nicolaas van Flue |
| Oostenrijk | Leopold |
| België | Jozef |
| Luxemburg | Willibrord |
| Griekenland | Andreas, apostel (met Andreaskruis) |

Niet alleen landen, maar ook veel steden, in binnen- en buitenland, hebben een beschermheilige. Van Amsterdam is dit de H. Nicolaas (Sinterklaas!) en van Utrecht is dat Martinus van Tours, beter bekend als St. Maarten, die zijn soldatenmantel deelde met een bedelaar.



St. Maarten

De beschermheilige van de vakantie-gangers is de Heilige Christoffel. In veel auto's hangt een sleutelhanger of een medaille met een afbeelding van hem.



H. Christoffel

Veel informatie en verhalen over (bescherm)heiligen is te vinden op www.heiligen.net

Vakantie en verhalen

Alles heeft een verhaal!



Een schelp op een strand, een kiezel uit een beekje, een ruïne op een heuvel, een kapelletje langs de weg, de namen van de straten van het dorp: alles draagt een verhaal in zich. Ook je ouders en jijzelf maken deel uit van een verhaal, het verhaal van jullie familiegeschiedenis. Maar ook maken wij deel uit van het verhaal van God en de mensen! In de zomer is er tijd en volop gelegenheid om stukjes van al deze verhalen aan elkaar te vertellen.

Een schatkist vol verhalen!



Je kunt voor de vakantie je eigen schatten-vakantie-verhalen-doo's maken. Neem daarvoor een (schoenen) doos, kistje, voorraaddoos of



trommeltje en beplak deze samen met je vriendjes met foto's. Die foto's knip je uit tijdschriften of vakantiefolders en moeten betrekking hebben op de plaats waar jullie de vakantie doorbrengen, maar thuis of elders mag ook. Natuurlijk kan de schatkist ook versierd worden met zelfgemaakte tekeningen. Neem de doos mee als je op reis gaat!

Tijdens de zomervakantie kun je "schatten" verzamelen, allemaal dingen met een eigen verhaal. Denk aan schelpen, steentjes, hout met jaarringen, fossielen, mineralen, veertjes, toegangstickets van het museum, een souvenirkje, enzovoort. Je krijgt zo een vakantiedoos met schatten. Bij elk voorwerp uit de doos kun je het verhaal vertellen dat erbij hoort.

Vakantiedagboek



Vakantie is een tijd van nieuwe en intense avonturen en ervaringen. Wat is er leuker dan al die belevenissen bij te houden in een dagboek?

Als je met vakantie gaat, kun je thuis de kaart met routebeschrijving printen. Voeg details toe over de autowegen en de namen van de steden die je onderweg tegenkomt. Zoek ook plaatjes met bezienswaardigheden die je onderweg zult tegenkomen.

Misschien heb je op internet al foto's gezien van het vakantiehuysje, het hotel, of de camping. Als je dan een kaart van de omgeving print, kun je hierop ook alvast plaatjes plakken.

Maar ook als je deze vakantie thuisblijft, is het leuk om van elke dag bij te houden wat je gedaan hebt. Zo creëer je je eigen verhaal. Dat kun je doen door je ervaringen op te schrijven of erover te tekenen en er van alles bij te plakken.



De rest van het dagboek wordt natuurlijk naar hartenlust aangevuld. Toegangskaartjes en plattegrondjes van bezienswaardigheden, (lege) suikerzakjes, de scorekaart van de midgetgolfbaan, het papieren servetje van het restaurant, en wat al niet meer. Of misschien mag je zelf foto's maken! Dat kan heel verrassende resultaten opleveren, want misschien bekijk jij de wereld vanuit een heel andere invalshoek dan je ouders. Zo krijg je een mooi geïllustreerd verhaal van je vakantie en een dagboek vol herinneringen om later nog vaak in terug te bladeren.



Het zomerversje 'Alles heeft een verhaal'

Het verhaal ... van mijn voet, toen ik trapte in een schelp en me sneed, en het bloedde, en ik riep: papa, hélp!

Het verhaal ... van het vrouwtje dat zo lief naar me keek en in het licht van het kerkraam op een engel leek...

Het verhaal ... van de zonnebloemwedstrijd in de klas, en dat mijn zonnebloem de allerhoogste was...

Het verhaal ... van de borrelhapjes met tonijn die ineens door poes Pizzicato opgegeten zijn...

Het verhaal ... van mijn broertje van twee, hij was kwijt, en ik vond hem in een boomhut na een héle tijd...

Het verhaal ... van mijn tand die maar wiebelen bleef, en die mijn tante met een zakdoek eruit getrokken heeft...



Het verhaal ... van dit blauwe parfumsflesje uit Parijs dat oma voor me meenam van een lange reis.

Ik kan het je vertellen, vertellen allemaal, want alle, alle dingen, hebben een verhaal...

Marjet de Jong

Vormselvoorbereiding en viering

Na vorig jaar de vormselvoorbereiding te hebben moeten stoppen in verband met de coronapandemie willen we als vormselwerkgroep weer starten met de voorbereidingen voor het heilig vormsel.



De vormelingen die zich in 2020 hebben aangemeld voor het vormsel, de kinderen die nu in groep 8 zitten of in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, kunnen na een voor hen aangepaste voorbereiding het Sacrament van het heilig Vormsel ontvangen op **zondag 26 september om 10.00 uur**. Het is nog niet bekend wie de vormheer is en in welke kerk de vormselviering zal plaatsvinden.

De vormelingen en hun ouders hebben via de mail inmiddels informatie ontvangen over de voorbereidingen. Mochten we iemand zijn vergeten geef dat dan per e-mail door aan het parochiesecretariaat, secretariaat@12apostelen.nl Begin 2022 wordt er weer een vormselvoorbereiding en viering gepland voor de kinderen die dan in groep 8 zitten.

De werkgroep Vormselvoorbereiding

Verhalen vertellen in de vakantie

Bij de geschiedenis van een landstreek hoort vaak een verhaal over het christendom. Als je je van te voren een beetje oriënteert over je vakantiebestemming kun je met behulp van gidsjes of internet over de vakantie veel "verhalen". Dat geldt ook voor de omgeving van je woonplaats als je met vakantie thuisblijft.

Wie woonden hier vroeger?

Zijn daar nog sporen van te ontdekken in het landschap of in het streekmuseum? Wie bouwde dat kasteel? Waarom precies op die plaats? Zijn er kloosters? Van welke orde? Wat deden deze monniken of kloosterzusters daar? Hoe oud is het dorpskerkje, kapelletje of de kathedraal?



Welke verhalen zie op de gebrandschilderde ramen? Kunnen jullie de streek- of landheilige tussen de heiligenbeelden vinden? Kijk eens naar de namen en data op de grafstenen op het kerkhof of in de vloeren. Is het vaak herbouwd. Welke bouwstijlen kun je herkennen?



Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: sepellemans@hotmail.com

Pastoraatgroep Marcel Wermers, voorzitter, 0640596344;
Marjet Lueks, secretaris; Marijke Wermers

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Aanmelden voor eucharistieviering

Vóór vrijdagmiddag 16.00 uur stuurt u een e-mail met daarin uw naam en telefoonnummer naar reserveringsintjan@outlook.com. U kunt daarin aangeven hoeveel plaatsen u wilt reserveren voor de eerstvolgende zondag.

Let op: u kunt alleen voor meerdere mensen reserveren waarmee u één huishouden vormt. Indien er zich meer mensen hebben opgegeven dan er toegelaten kunnen worden, dan krijgt u bericht dat het vol is en dat we u voor de volgende viering op de lijst kunnen zetten. Aanmelden kan ook op telefoonnummer 0575 – 527 080 op vrijdagmiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw aanvraag noteert en u meteen vertelt of deze gehonoreerd kan worden.

Gebedsintenties

18/7: pastoor Wim Jongerius
1/8: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes.

Familieberichten

Gedoopt

30/6: **Wilhelmina Catharina Elisabeth Haverhoek**, dochter van Johannes Wilhelmus Haverhoek en Dientje Doornberg en zusje van Piet Haverhoek.

Overleden

8/5: **Willy Elisabeth Alijda Timmer-Looten**, 88 jaar.

In de spotlights

In deze *Onderweg* staat één van onze vrijwilligers in de spotlights. Lees zijn verhaal op pagina 9.

Toren van de St. Jan beklimmen

Vanaf zaterdag 3 juli a.s. zal zowel de kerk als de toren van de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen elke zaterdag open zijn voor bezoekers. Op pagina 6 kunt u de uitgebreide informatie vinden, enthousiast worden en uw plan trekken!



Middagpauzediensten

Deze zijn elke donderdag van 12.00 uur tot 12.30 uur in de Lutherse kerk, Beukerstraat 10 in Zutphen.

8/7: mevr. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn;
15/7: ds. W. Stolte;
22/7: mevr. ds. D. van Alphen-Ubbens;
29/7: mevr. R. Bekkers;
5/8: voorganger nog niet bekend;
12/8: ds. S.A. Meijer;
19/8: pastor mevr. G. Pols.

Effataviering

In verband met de zomerstop zijn er in juli en augustus geen Effatavieringen.

Kinderstemmen

Min of meer regelmatig bid ik 's middags om vijf uur de rozenkrans op Radio Maria mee. Soms ben ik aan het koken, soms luister ik tijdens de maaltijd. Dat lijkt me geen bezwaar; immers de goede intentie telt. Kortgeleden weerklonk er een aangename verrassing: kinderstemmen baden om beurten een tientje mee. Heel verfrissend! Zo te horen varieerde de leeftijd tussen zeven en twaalf jaar. Ze hadden er kennelijk goed op geoefend. Vertederend waren de jongsten; hun melkgebit liet een licht geslis horen. En de uitspraak van de medeklinkers 'r' en 'l' werd nogal eens verhaspeld. Zo werd er tegen Maria gezegd: "Gij zijt de gezegende onder de flauwen" en "gezegend is Jezus, de vlucht van uw schoot". Maria zal er om geglimlacht hebben...

Hopelijk werkt het kindergebed stimulerend voor ouders en grootouders om meer met hun kroost te gaan bidden. Vooral de oudere generatie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Vaak hebben zij van nature een warme band met hun kleinkinderen. Ze kunnen hen meenemen naar de zondagse H. Mis. Als er geen kindernevendienst is, biedt een jeugdbijbel of kinder- kerkboek hulp om de aandacht vast te houden. Kinderen staan nog open voor God. Hun ziel is een 'tabula rasa' die met het Schone, Ware en Goede gevuld kan worden. De redenering dat men moet wachten tot het kind achttien jaar is om het zelf te laten kiezen, blijkt in werkelijkheid vaak anders uit te werken. De kans bestaat, dat het dan te laat is. Door gebrek aan kennis en ervaring en door negatieve invloeden. De aangeboren zin voor het religieuze raakt ondergesneeuwd en zelfs verstikt. Zorg dragen voor de ziel van onze kinderen vraagt een keuze. Laten we niet behoren tot de 'lauwen' die zich daar warm noch koud om maken. In de Apocalyps staat: 'Ik ken uw daden: gij zijt koud noch heet. Waart gij maar koud of heet. Omdat gij lauw zijt en noch heet noch koud, daarom zal ik u uitspugen uit mijn mond'. (vs. 3, 15- 17)

Als de kern van het geloof op jonge leeftijd goede voeding en verzorging krijgt, kan het vroeg of later in het leven tot bloei komen. Menig gelovige, priester of religieus heeft daarvan getuigd. De kiem van een roeping is dikwijls op jonge leeftijd ontstaan. Bij een eerste Heilige Communie bijvoorbeeld of doordat er thuis uit een kinderbijbel werd voorgelezen. Scholen zijn hierbij natuurlijk eveneens van wezenlijk belang. Kindercatechese, kindergebed, laten we er ons voor inzetten!

Louise Leneman



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
 Laurens Mul, penningmeester, 775404
 Johan Waanders, gebouwen, 562615
 Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Vieringen

Wegens de nog steeds geldende coronamaatregelen kunnen er op woensdagmorgen nog steeds geen vieringen in het Andreashuis zijn. Dit houdt tevens in dat het secretariaat van het Andreashuis enkel nog per mail te bereiken is: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl of via een briefje in de brievenbus.

Lief en leed

Op 18 mei jl. kregen wij het bericht van Sebastian Shayam dat vader Sunny weer een hersenbloeding had gehad en in het ziekenhuis was opgenomen. Met zijn linker oog kon hij niets zien en zijn linkerarm wilde niet functioneren. Bovendien werd hij in het ziekenhuis corona positief getest. Gelukkig zonder ernstige ziekteverschijnselen. Wel moest de hele familie in quarantaine en kon vader niet bezoeken. Deze week kwam het bericht dat Sunny de komende week wordt overgeplaatst naar een verzorgingstehuis in het centrum van Assen.

Het bericht van Sebastiaan eindigde met de vraag: Alstubleift, bid voor mijn vader! In ons streven om naar elkaar om te zien en zorg hebben om elkaar zou het fijn zijn als veel mensen hieraan gehoor willen geven.

Zaterdag 8 mei op het kerkhof

Al ruim voor 9 uur zijn er vrijwilligers op het kerkhof om te komen helpen met de halfjaarlijkse klusochtend. Waaronder



een oudere man. Hij wil heel graag deze klusochtend komen helpen om zijn verdriet een plaatsje te geven en om zijn dankbaarheid te tonen voor alle hulp die hij heeft mogen ontvangen na het overlijden van zijn lieve vrouw. Het is ontroerend mooi om te zien hoe gedreven en gemotiveerd iemand kan zijn. Rond koffietijd staan er 15 vrijwilligers in een waterig zonnetje te genieten van lekkere gesponsorde koeken én elkaar. Gewoon een gesprek, even wat medeparochianen ontmoeten, het klinkt zo gewoon, maar het is zo gemist. Ook de vaste vrijwilligers van buiten Brummen horen hoe het gaat. Verhalen even niet over corona.

En zoals het spreekwoord zegt: Vele handen maken licht werk, als een karwei samen wordt opgepakt is het snel en gemakkelijk gedaan, zo geldt dat ook voor deze ochtend. Rond half 12 is het kerkhof weer onkruidvrij, is er grind opgebracht, is het strooiveld mooi en het columbarium weer schoon. Dank!

Gebedsintenties

30-06 Mientje Brouwer, Hennie Huisstede.

Voor onze zieke medeparochianen m.n. Sunny Shayam.

07-07 Carla Reuser-Boumans, Reina Peters.

Voor onze zieke medeparochianen.

14-07 Gerda Willemsen-Reukers, Amira Mansour.

Voor onze zieke medeparochianen.

21-07 Mientje Brouwer, Thea de Brouwer.

Voor onze zieke medeparochianen.

28-07 Henny Huisstede, Jan Uiterwerd.

Voor onze zieke medeparochianen.

04-08 Gerda Willemsen-Reukers, Reina Peters.

Voor onze zieke medeparochianen.

11-08 Mientje Brouwer, Amira Masour.

Voor onze zieke medeparochianen.

18-08 Henny Huisstede, Overleden ouders Wilbrink-Peters.

Voor onze zieke medeparochianen.

Zolang er nog geen vieringen in ons Andreashuis mogelijk zijn, worden de intenties die voor de woensdagen staan genoteerd, op verzoek van het pastoraal team doorgegeven naar Zutphen. Daar worden ze opgenomen in de voorbede van de zondag volgend op de genoemde datum.

BBO – Brummen

(Bruisend Brummen Oecumene)

Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt aan de komende BBO, de lentemarkt, de tentoonstelling en de fietstocht die gehouden worden rond Pasen 2022. Dit mede vanwege het enorme succes van de BBO dit jaar. Komende jaar is het thema "vlinders".

I.v.m. de voorbereidingen die nu al getroffen worden, is het toch ook zeer wenselijk helpers vanuit de 'katholieke' kant te hebben.

Zoals ook al in de eerdere berichtgeving heeft gestaan, kan er best wel wat hulp gebruikt worden. Het zou fijn zijn als er nu al wat mensen zijn die zich aanmelden, want dan kan de organisatie alvast bekijken hoe ze de werkzaamheden het beste kunnen verdelen. En het is nog altijd zo: hoe meer handen, hoe lichter het werk.

Opgeven kan bij:

Dinanda Ek dinanda.ek@kpnmail.nl tel. 561450 of 0626960958

Jolanda Jansen, tel. 06-12719891 of onderweg-brummen@outlook.com

(Nieuw) leven op het kerkhof

Door de goede buurtjes van het kerkhof werd ik op de hoogte gebracht dat het nestkastje bewoond is. Drie jaar geleden is dit vogelhuisje opgehangen, mede om de eikenprocessierups te bestrijden en nu vliegen vader en moeder pimpelmees af en aan om hun jongen groot te brengen. Als ze nu maar niet afgeleid worden door de eekhoorns die door de bomen heen razen!





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
 Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
 Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
 Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten

In de heer overleden: **Wipke Stam-de Roosz**, weduwe van Johannes Jacobus Stam, op de leeftijd van 86 jaar.

Theodoor Alpons Ariens, echtgenoot van mevrouw Ariens ter Kuile op de leeftijd van 83 jaar

Pinksterviering



Op deze koude pinkstermorgen was in onze kerk een mooie woord- en communieviering met een hartverwarmende overweging. Voorganger Marga Engelage nam ons mee in haar ervaring waarin zij, door de H. Geest aangeraakt, een goede beslissing nam. Een persoonlijk verhaal niet in ingewikkelde theologische bewoordingen, maar in klare, begrijpelijke taal. Marga nam in deze pinksterviering als pastoraal werker afscheid van onze geloofsgemeenschap. 1 juli a.s. gaat zij met pensioen.

Namens onze geloofsgemeenschap sprak Germaine Wijnands een dankwoord en gaf haar ons jubileumboek '150 jaar Kerk in Joppe' en de jubileumkaars cadeau.

Koffiedrinken in de tuin



Op zondag 6 juni – Sacramentsdag – waren de coronamaatregelen wat versoepeld. We mochten met 50 mensen in onze kerk komen en met de delegatie van het koor meeneuriën. Theo ten Bruin, em. diaken ging voor in een mooie woord- en communieviering, afgesloten met de uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. Na de viering verblijdde de koffiegroep ons met een heerlijk kopje koffie of thee in de tuin van de pastorie en ook als was het buiten grijs en niet erg warm..., het was een warm en gezellig weerzien! Dank aan Puck, Hannie en Els!



Vakantiewens

We wensen u een gezonde en ontspannen zomerperiode toe! Hopelijk gevrijwaard van coronaperikelen!

Brunch 2021

Op zondag 15 augustus a.s. vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. Patrones van onze kerk. Om 10.00 uur zal er een H. Mis zijn en aansluitend de jaarlijkse brunch. We hopen u allen dan, in het nieuwe normaal, in levenden lijve te ontmoeten!

Overweging van pater Auping

Als wij een eucharistieviering hebben dan voorziet pater John Auping SJ de lezingen van de zondag van kort commentaar. Kopij ligt in de kerk en staat op de site.

Margrietjes

*Gewone margriet ook wel
 Leucanthemum vulgare*

De heilige Johannes van het Kruis leerde dat al het goede, dat in de dingen en de wereld kan worden ervaren, "zich op eminente wijze oneindig in God bevindt, of beter gezegd, Hij is elk van deze grootheden die worden verkondigd". Niet omdat de begrensde dingen van de wereld werkelijk goddelijk zijn, maar omdat de mysticus de innige band ervaart die er tussen God en alle wezens bestaat, en voelt:

"alle dingen – dat is God".

Bron: Laudato'si



H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderincq, vz., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

De kerk na corona

Lockdown

De lockdown (coronamaatregelen) werd midden maart 2020 ingevoerd. De maatregelen werden steeds strenger met alle gevolgen van dien. Heel de wereldorde was van streek. Ook in onze eigen kring en geloofsgemeenschap hebben we dat ervaren.

Corona heeft de wereld veranderd: eigen gewin heeft plaats moeten maken voor saamhorigheid. Dit zien we niet alleen in de politiek: een andere bestuurscultuur, maar ook in onze eigen moederkerk. De synodale ontwikkelingen in Duitsland en Oostenrijk (leken serieus nemen en betrekken bij het kerkelijk gebeuren) zijn hier een goed voorbeeld van. Het zijn ontwikkelingen die niet tegen te houden zijn. Ook paus Franciscus begrijpt dit maar kan het op korte termijn niet veranderen.

Opheffen lockdown

De preventieve maatregelen en vaccinaties laten zien dat het einde van de lockdown in zicht komt.

Voor de locatieleiding (locatieraad en pastoraatgroep) een belangrijk aandachtspunt. Ook wij hebben de parochianen en het sociale contact gemist.

Allereerst willen we de parochianen (jong en oud) bedanken, die ondanks de maatregelen zondags toch naar de St. Josephkerk kwamen. De vele vrijwilligers die betrokken waren om samen een mooie passende viering neer te zetten. Maar ook de dragende parochianen die om hun moverende reden niet altijd in de kerk komen, de kerk financieel bleven steunen. Het is bemoedigend om dit vast te stellen, terwijl door de maatregelen de inkomsten van de zondagse collectes logischerwijs duidelijk minder zijn.

'Nieuwe' Geest

Inmiddels zijn we beland in de

Pinkstertijd van het kerkelijk jaar. Met Pinsteren (pentekosté = vijftigste) op de vijftigste dag na Pasen hebben we de voltooiing van Pasen gevierd door de uitstorting van de H. Geest over de apostelen. Concreet betekent dit dat we met Pinksteren het geboortefeest van de kerk hebben gevierd. Op Drievuldigheidzondag hebben we de drie-ene-God gevierd. Als we spreken over God als Vader, Zoon en Geest raken wij het hart van het klassieke christendom. Het belijden van de drie-ene God behoort tot het fundament van het katholicisme. God is in alles.



Praktijk

Als gelovigen willen we de woorden uit de H. Schrift praktiseren. Vooral in coronatijd werd het gezamenlijk vieren en het sociale contact gemist. Wel konden de parochianen, in de periode dat de lokale kerken in de parochie gesloten waren, via kerk-tv de vieringen in de St. Jan in Zutphen volgen. Protestantse kerken gingen al vrij snel over op kerk-tv omdat bij hen het Woord centraal staat. Katholieken willen iets vieren in een liturgie die veelzijdiger en mystieker is.

Feiten

Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat de maakbare wereld niet bestaat, het heeft ons wakker geschut en ons geweten geraakt. Het individu moet rekening houden met anderen. Bovendien blijkt dat bij alle leeftijdsgroepen de behoefte aan zingeving is gestegen. De kerk kan

hierbij een belangrijke bijdrage leveren door vanuit haar bronnen verbinding te zoeken met onderwerpen die de mensen bezighouden.

Samen verder

Nu het opheffen van de lockdown in het verschieft licht, kijken we uit naar de vieringen na corona. Naast de eucharistievieringen, kunnen we straks hopelijk weer starten met de woord- en communievieringen in samenspraak met werkgroep voor liturgie en de koren met een passend thema rond de zondag van het kerkelijke jaar. De afstemming zal zodanig zijn dat bezoekers/parochianen huiswaarts gaan met een bemoedigend woord/boodschap om een nieuwe week in te stappen en het proberen te praktiseren.



Behalve dat we ernaar hunkeren om weer samen te vieren, te bidden en te zingen met voorgangers, koren, dirigenten en organist/pianist, verlangen we ook naar het praatje bij het koffie/thee drinken na een viering. Dit sociale gebeuren is belangrijk voor een levende geloofsgemeenschap om zorgen te delen en elkaar te helpen. Door iets te willen betekenen voor de ander draag je bij aan een betere samenleving.

Dienende kerk

Daarom willen we gelovigen/parochianen meer betrekken bij het kerkelijk gebeuren. Om elkaar beter te informeren en te bereiken, willen we in september een digitale Nieuwsbrief RK Kerk Lochem opstarten, die in de plaats komt van het huidige Informatiebulletin.

We willen een dienende kerk zijn, die zich inzet voor de sociale gerechtigheid van mensen in de samenleving. Samen zijn we daar medeverantwoordelijk voor en samen willen we ons daarvoor sterk maken.

*Namens locatieraad en pastoraatgroep,
Anton Schilderincq,
voorzitter locatieraad St. Josephkerk.*



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, ggchristuskoningvorden@gmail.com
 Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
 Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
 NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
 Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Er gloort licht!

Er gloort licht. Met het licht van Pasen en Pinksteren zijn we spiritueel verlicht en opgeladen het voorjaar ingegaan. En nu de coronacrisis afneemt gloort ook het licht aan het einde van de donkere corona tunnel. En met de zomer op komst mogen we ons na een nat voorjaar verheugen op een warme en lichte zomer. Licht schijnt er ook over onze geloofsgemeenschap. Dat blijkt wel uit de vele activiteiten die achter ons liggen en voor ons gloren. Ik laat er enkele de revue passeren.

Opbrengst Sam's Kledingactie

Ieder jaar fungeren de Christus Koningkerk in Vorden en de Antoniuskerk op de Kranenburg als inzamelpunt voor deze kledingactie. Dat was ook dit jaar succesvol. Totaal werd er ca. 350 kg. kleding ingezameld. Met de verkoop daarvan wordt geld ingezameld voor ontwikkelingsprojecten zoals Cordaid Mensen in Nood. Zodat ook daar licht mag schijnen.

Meer bezoekers toegestaan

Langzamerhand worden de coronamaatregelen wat soepeler en zijn er meer bezoekers toegestaan. Maar nog steeds blijft 1,5 meter afstand de basis. Evenals de noodzaak dat u zich vooraf aanmeldt als u een viering wilt bijwonen. Dat kan telefonisch bij ons secretariaat of per e-mail aan ggchristuskoning@gmail.com

Gebedsdienst met Henk van de Berg

Soms is het passen en meten om het vieringenrooster rond te krijgen. Zo ook op 30 mei jl. De geplande samenkomst kon niet doorgaan. Maar gelukkig was Henk van de Berg bereid dit gat op te vangen

met een speciale gebedsdienst. Het thema van deze dienst was Magnificat. Met mooie beelden, woord en geluid was dit een waardige afsluiting van de Mariamaand. Het is jammer dat Henk inmiddels naar Winterswijk is verhuisd en daardoor niet meer in Vorden kan voorgaan. Dat betekent dat we in de toekomst extra zullen moeten passen en meten om het vieringenrooster rond te krijgen.

Positief resultaat 2020: € 7,-!

Pecunia non olet. Oftewel, geld stinkt niet. Maar als je er te weinig van hebt, dan riekt het al snel naar problemen. Gelukkig konden we ondanks corona het jaar 2020 ook in financieel opzicht positief afsluiten. Met een resultaat van maar liefst € 7,- in de plus. Dat is natuurlijk marginaal, maar we zijn er blij mee gelet op de omstandigheden. En er zit boekhoudkundig nog wat voor ons in het vat. Maar de boodschap moge duidelijk zijn: uw kerkbijdrage en bijdrage aan de collecte kunnen we niet missen. Fijn dat u ook in financieel opzicht de zon over onze geloofsgemeenschap laat schijnen.

Jubileum Jan van der Meer

Op 20 mei jl. vierde "onze" parochiaan Jan van der Meer zijn 60-jarig priesterjubiläum. Door corona zou dat jubileum haast ongemerkt voorbijgaan.



Maar gelukkig konden we er tijdens de hiervoor genoemde gebedsdienst toch nog even aandacht aanbesteden. Tijdens de koffie na afloop in de zon op het kerkplein mocht Jan vele felicitaties in ontvangst nemen. Dat gold trouwens ook voor Bennie Rondeel en Lucie Overmars die "toevallig" die dag jarig waren!

Geen uitreiking communie door lekenvoorgangers

Hiervoor is al gemeld dat het passen en meten is om ons vieringenrooster rond te krijgen. Dat lukt door de grote inzet van vrijwilligers, waaronder lekenvoorgangers. Maar het blijft passen en meten. In de coronacrisis is besloten dat lekenvoorgangers de communie niet mogen uitreiken. Onlangs is bekend geworden dat de bisschoppen die maatregel continueren. Dat heeft gevolgen voor de woord- en communiediensten in onze geloofsgemeenschap, ook al is inmiddels aan parochiemedewerkers wél die bevoegdheid toegekend. Het is niet duidelijk of deze maatregel permanent is. Tsja, soms zit er een wolkje voor de zon in onze geloofsgemeenschap. Maar we doen er alles aan om ook het uitreiken van de communie voldoende plek in onze geloofsgemeenschap te geven.

Overleden

Op 20 april overleed **Lies Waenink-Balduik** op de leeftijd van 77 jaar. Het afscheid vond plaats op 24 april. Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen veel sterke bij het verwerken van dit verlies. Moge zij rusten in vrede.

Op 27 april overleed **Hetty Fransen-Donker** op de leeftijd van 71 jaar. De begrafenis heeft in kleine kring plaats gevonden. Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd. Moge zij rusten in vrede.

Vieringen in september

Dat het passen en meten is hebt u hiervoor al kunnen lezen. Die zorg dient zich ook aan voor de maand september. Op 12 september vindt de traditionele oecumenische startviering plaats met de protestantse kerk. Dit jaar is dat in onze kerk. Gelet op het verdere "programma" voor september vindt er daarom op zondag 5 september géén viering in onze kerk plaats! Maar het goede nieuws is: er zijn in september 3 "vieringen" in onze kerk. Ondanks alles houden we licht brandend en de zon schijnend.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Ubald Wendels,
pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

40 jaar vrijwilliger

De kerk draait, zeker in de huidige tijd, bijna volledig op vrijwilligers. Maar je hebt vrijwilligers en vrijwilligers. Op zondag 16 mei, toevallig op haar verjaardag, kreeg Baukje Brokers een mooie bos bloemen omdat ze al 40 jaar actief is als vrijwilligster in en rond de kerk. Ze is op 24-jarige leeftijd begonnen bij pastoor Smithuis. Daarna kwam pastoor Simons. Toen volgde pastoor Hogenelst en die werd weer opgevolgd door pastoor Scheve. Een andere priester is een ingrijpende verandering voor een kerk. Gelukkig zijn er ook constante factoren die zorgen dat mensen zich thuis voelen in een kerk. In ons geval Baukje, die onvermoeibaar doorgaat. De kerk wordt schoongemaakt, het koper gepoetst, er worden inkopen gedaan en een uur voordat een viering begint is zij er al, om samen met Henk, alles klaar te zetten en te zorgen dat er koffie is. En wie er ook in de kerk komt of aan de tafel aanschuift, Baukje zorgt dat men zich welkom voelt en dat niemand vertrekt zonder de woorden: Weerkom'n!



Woord- en Communievieringen

De afgelopen weken is een verschil van mening ontstaan over de uitreiking van de H. Communie door voorgangers van de werkgroep en de daarmee gepaard gaande

verwarring voor u of er in een viering wel of geen Communie werd uitgereikt. We zijn hierover met het Pastoraal Team in discussie gegaan en mogen helaas, tot de Nederlandse bisschoppen anders besluiten, geen Communie meer uitreiken.

Hieronder een deel uit de mail van Marga Engelage:

"Sinds het uitbreken van corona hebben de Nederlandse bisschoppen een streep gezet door Communievieringen. Oorspronkelijk was het verbod op Communievieringen bedoeld om:
1. *Het aantal vieringen te beperken. Dus zo min mogelijk samenkomen (alleen voor de Eucharistie was dit toegestaan).*
2. *De momenten van mogelijke besmettingen tijdens een viering te beperken. En 3. Duidelijk zicht te houden op mogelijke besmettingsbronnen. Alleen de voorganger reikt Communie uit. Na de zomer kregen alleen de diakens en pastoraal werkers met een actuele zending van de kardinaal toestemming voor het uitreiken van de communie, waardoor weer een aantal woord- en communievieringen gehouden konden worden. Helaas hebben de Nederlandse bisschoppen de andere maatregelen nog niet verruimd en mogen vrijwilligers van de werkgroepen nog niet voorgaan in een Woord- en communieviering.*

We hopen met z'n allen dat het coronavirus zal worden ingedamd en daarmee de risico's weggenomen en straks ook andere vrijwilligers toestemming krijgen weer communie uit te reiken".

Zodra de werkgroep de Communie weer mag uitreiken, zullen wij dat per direct invoeren. Mocht het nog niet in de *Onderweg* vermeld staan, informeren wij u via de website, het informatiebord aan de weg en AchterhoekNieuws.

Jongeren

Voor ons als geloofsgemeenschap zijn ook de jongeren erg belangrijk. Helaas merken wij dat er steeds minder jongeren in onze kerk komen en dat zodoende hun stem niet wordt gehoord. Hierdoor weten wij niet wat jongeren weerhoudt om naar de kerk te komen en kunnen wij er zo ook niet op inspelen.

Kijken wij om ons heen, dan blijkt dat jongeren wel op zoek zijn naar zingeving en iets met de kerk van doen hebben. Zo worden er regelmatig in het land jongerenvieringen gehouden in diverse kerken. Deze vieringen worden vooral voor en door jongeren georganiseerd veelal ook met eigen muziek en zang. Deze vieringen worden veelal druk bezocht. Graag zouden wij met jongeren in contact komen die ons kunnen aangeven wat hun verwachtingen zijn en of zij ons hierbij kunnen helpen. Wil je met ons meedenken, laat het ons dan weten.



Maatje!

Actueel nieuws van en over Zorgzaammaatje vindt u op pagina 11. Zie ik je daar? Maatje?

Gebedsintenties

11 juli: Jan Geerligs, Theo Blom, Coby Janssen-Dute, Annie Tenhagen-Holweg, Antoon Donderwinkel namens Koor, overleden fam. Geerligs en Ottenschot. Theo en Riek Verheijen. **31 juli:** Theo Blom, Coby Janssen-Dute, Annie Tenhagen-Holweg, Jan Geerligs namens koor, Antoon Donderwinkel namens koor, Fam. Pelgrum, Bennie Franck, **14 augustus:** Annie Tenhagen-Holweg, Jan Geerligs namens koor, Theo en Riek Verheijen, Fam Geerligs en Ottenschot, Ben Lubbers, Hugo en Martin.

Familieberichten

Op 21 april is op 91-jarige leeftijd overleden **Coby Jansen-Dute**. De crematie was op 28 april. Op 6 mei is op 90-jarige leeftijd overleden **Annie Tenhagen-Holweg**. De uitvaartviering en begrafenis was op 12 mei.



H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
 info@willibrordkerkruurlo.nl
 Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
 NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
 Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511;
 Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;
 Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Oecumenische Hemelvaartviering

De Raad van Kerken Ruurlo - Barchem organiseerde dit jaar voor het eerst weer een oecumenische viering in de dorpskerk in Ruurlo. Wegens corona was natuurlijk alles anders dan de voorgaande jaren. Niet bij boerderij De klooster, geen spirituele wandeling, geen gezang van vogels en geen haan die kraaide en geen bezoekers in de kerk. Het was deze keer live te horen en zien via kerkdienstgemist. Bij het begin van de viering werden 5 minuten lang onder het gezang van vogels oude foto's getoond van de laatste jaren. En af en toe hoorde je in de verte een koekoek roepen. Dit was natuurlijk om de sfeer te proeven hoe het eens was. Ook werd in de week ervoor een koekenactie gehouden. De opbrengt was voor kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er in het leven alleen voor. Geen bescherming van volwassenen. Kerk in actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties zoals straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten, zoals recht op onderwijs, moeten nageleefd worden. Daarnaast stimuleren we dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. We kunnen terugzien op een geslaagde viering.



Niet alleen een warme zomer, maar ook een warme winter

Het is weer voorjaar, hopelijk wordt het een lekkere warme zomer. Als alles loopt zo als wij denken zitten we er van de winter ook lekker warm bij in de kerk. Het parochiebestuur heeft toestemming gegeven om de elektrische infrarood verwarming aan te leggen in de kerk. Deze verwarming kunnen we bekostigen van het geld dat we hebben mogen ontvangen van parochianen die de kerk benoemd hebben in hun testament. Voor deze legaten zijn de nabestaanden voor zover mogelijk ook bedankt. Al met al wordt het een hele klus, de stroomtoevoer moet door Liander eerst worden verzwaard. Voor aanvang van de werkzaamheden moet de oude luchtkachel eerst gesloopt worden. Het demonteren van de cv gaan we in eigen beheer met een paar vrijwilligers doen. Als laatste wordt van de cv-ruimte en het secretariaat één geheel gemaakt. Hopelijk hebben we in het nieuwe kerkelijk jaar minder beperkingen door de corona, maar de verwarming mag dan ten alle tijden weer branden. Na deze klus is de kerk van het gas af en dus toekomstbestendig.

Brede Dak

Als geloofsgemeenschap H. Willibrord willen we een plaats zijn van ontmoeting, waar we aandacht hebben voor elkaar. Daarom bieden wij een nieuw diaconaal initiatief aan om samen maaltijden te delen. Ook met het oog op de toekomst is het goed om met nieuwe activiteiten onze geloofsgemeenschap vorm te geven en de verbondenheid breder en hechter te maken. Er zijn voor elkaar, delen en samen vieren is daarbij het uitgangspunt. Niet gebonden aan regels, maar vooral gemotiveerd vanuit christelijke inspiratie en bevlogenheid. Er zijn veel mensen die elke dag hun maaltijd in hun eentje

nuttigen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de grote groep ouderen in onze parochie. Maar we willen ons niet beperken tot één specifieke doelgroep. Samen eten is gezellig. Iedereen die alleen is, willen we de kans bieden mee te doen. Het Brede Dak wil een dak zijn waaronder mensen elkaar ontmoeten, bijpraten en gezellig een maaltijd met elkaar delen. Solidariteit, diaconale betrokkenheid, christelijke bevlogenheid of gewoon humaniteit, vanuit het hart, het is het fundament waarop het Brede Dak is ontstaan en dat wij nu willen uitbreiden in Ruurlo. Het is de bedoeling om eenmaal in de maand samen te komen in een zaal van het Hemminkhof aan de Wildeborschseweg 15. Mocht het voor u moeilijk zijn vervoer te regelen of is de afstand te groot, laat het ons dan weten: we halen u op en brengen u weer thuis! We beginnen de bijeenkomsten om 17.00 uur met een drankje en om 17.30 uur gaan we verder met de maaltijd. Drankjes, koffie en thee kosten € 1 en voor de maaltijden wordt na afloop een vrijwillige bijdrage van minimaal € 5 tot € 10 gevraagd. We hopen op donderdag 5 augustus de eerste maaltijd te mogen verzorgen. De locatieraad van onze geloofsgemeenschap nodigt u uit zich via e-mail aan te melden bij info@willibrordkerkruurlo.nl. Wie niet over een mailadres beschikt, kan zich ook aanmelden op telefoonnummer 0573-452 652 (Annie Strijker) of een briefje deponeren in de brievenbus van de kerk aan de Groenloseweg 3. Wij hebben er zin in!

Jan, Mariëtte, Theo, Dinie, Annie, Harry, Wil, Margriet", het Brede Dak-team Ruurlo.

Sam's Kledingactie

Onlangs heeft Sam's Kledingactie weer plaats gevonden. Menig parochiaan heeft zijn steentje hier weer aan bijgedragen. Maar liefst ruim 500 kilo is er verzameld. De opbrengst uit de verkoop van de kleding komt ten goede aan het Cordaid-project voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen in Democratische Republiek Congo. Namens de schoolkinderen alvast hartelijk bedankt.





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Overweging locatieraad 31 mei

*God is een verborgen God,
Groot en niet te begrijpen.
God is een mysterie,
Het grootste mysterie, dat mensen
kennen.*

*Mensen zoeken God:
Wie bent U, God? Waar bent U?
Wie ben ik? Waar ga ik naar toe?
Kan ik U vinden, God?
Helpt U mij?
Kent U mijn weg?*

*Mensen vertellen van hun God.
Ze hebben namen voor hun God.
Ze spreken met hun God.
Ze vereren Hem.
Ze aanbidden Hem.
Ze loven God hun God.
Ze maken afbeeldingen van Hem.
-sommigen niet, anderen wel.*

*Mensen vragen naar God.
Altijd zullen ze dat doen.
Waar is God?|?
Er is een antwoord:
Waar je Hem binnenlaat; daar is God.
Waar geloof is, daar is God.
Waar liefde is, daar is God.*

Dietrich Steinwede.

ons te verbazen. De ondertitel van deze viering luidde dan ook een viering 'Waar meug'luk in onze eigen streektaal.'

Dit initiatief dateerde al van een paar jaar terug. Maar door de coronaperikelen kon het voltallige koor niet zingen. Het was best wel lastig om de liederen in onze streektaal uit te voeren. Maar de passende liederen waren wel zorgvuldig gekozen. Ook de overweging van deze viering werd door Gerry op een voortreffelijke manier gebracht. De essentie kwam daardoor beter uit de verf. Na afloop van deze viering hadden we nog graag wat nagepraat, echter we kunnen dat nog niet i.v.m. de coronamaatregelen.



In de loop van die week sprak ik toch mensen die heel positief waren over deze viering. Gerry deze vorm van vieren is voor herhaling vatbaar. Misschien dat het koor dan ook weer voltallig mag zingen, waardoor het gehalte aan dialect nog hoger zal worden.

Aan het eind van de viering mocht iedereen een 'roos' mee naar huis nemen. Een gebaar van uiting voor al onze medemensen.

Digitaal collegebezoek van de gemeente Bronckhorst aan de Kerken en Kerkgenootschappen in Bronckhorst

Op dinsdag 1 mei was een digitaal overleg tussen enerzijds het College van B & W en anderzijds leden van kerken en kerkgenootschappen.

Op de agenda stonden de volgende punten:

- Corona – Hoe gaat het met u, uw omgeving
- Hoe worden contacten onderhouden?
- Zijn er signalen wat betreft eenzaamheid, kwetsbaarheid?
- Zijn er zorgen hoe dit zal ontwikkelen?
- Rol van de sociale teams?

Dit leverde een interessant gesprek op hoe iedereen hierop reageerde. Punten van hoop en bemoediging kwamen voorbij. Voorbeelden van gerichte acties, zoals de bloemetjesactie vanuit onze eigen parochie. Kaartjes, telefoontjes, etc. Ook de ervaringen met de digitale diensten en streams vanuit de verschillende kerken. Als straks alles weer 'normaal' is, gaan we dan weer terug naar af? Door de noodgedwongen maatregelen zijn we over het algemeen creatief geworden. Kunnen en willen we dit vasthouden? Diverse mensen geven aan dat zij de diensten volgen en als je iedereen mag geloven zijn in deze tijd meer mensen betrokken bij de kerk dan ooit...

Kennelijk heeft de kerk mensen toch wat te bieden wat ze nu hebben gemist. Na afloop heb ik de conclusie kunnen trekken dat deze bijeenkomst meer heeft gebracht dan waarop ik hoopte. Een goed initiatief.

*Henk Roes, voorzitter locatieraad
Willibrord Geloofsgemeenschap*

16 mei jl. Gebedsviering 'Hart hebben veur mekare'

Op 16 mei jl. was er een Gebedsviering in onze kerk. Niet zo raar, maar er was wel wat bijzonders aan de hand. Het thema van deze viering 'Hart hebben veur mekare' was in onze eigen streektaal. Voorganger Mw. Gerry Spekkink wist op een verrassende manier ons te binden en





H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162 email : begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl De tarieven 2021 kunt u vinden op de website van de HH. Twaalf Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg.

Kerkdienst gemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via Kerkdienstgemist (v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/ locatie Keijenborg



Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl

Aanmelden per telefoon voor viering in Keijenborg!

Vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering tussen 15.00 uur en 18.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 06-10065324 Ciska Gerritsen. Mocht u

onverhoopt haar niet aan de lijn krijgen, spreek dan haar voicemail in en u wordt door haar teruggebeld. Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de Maria Kapel, deze kunt U invullen en in de daarvoor bestemde doos doen. Aanmelding via de aanmeldbriefjes in de Mariakapel kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 14.30 uur voorafgaand aan de weekend viering!

Familieberichten

Overleden:

Op 26 april 2021 **Johanna Maria (Annie) Heuskes** in de leeftijd van 97 jaar. Op 25 mei is **Truus Diesvelt-Tap** overleden in de leeftijd van 90 jaar.

Kerk in coronatijd

Het coronavirus kreeg in februari 2020 Nederland in zijn greep. In het begin van de crisis moest de kerk zelfs gesloten worden en konden er geen samenkomsten voor gebed en communie plaatsvinden. Vanaf juli 2020 mochten we weer langzaam opstarten. Alles diende wel aangepast te worden. Zo zijn er desinfectiezuilen geplaatst, zijn er duidelijk aangegeven looplijnen, en zijn de zitplaatsen in de banken op 1,5 meter aangegeven. Het uitdelen van de communie dient te gebeuren van achter een spatscherm. Allemaal aanpassingen om te voorkomen dat het coronavirus verder om zich heen kan grijpen. Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn en het aantal besmettingen afneemt zijn er vanuit de overheid en het bisdom kleine versoepelingen aangekondigd, die vanaf 5 juni 2021 ingaan.

Wij zijn verheugd dat er nu meer mensen mogen (max. 67 kerkgangers) samenkomen in de kerk om de vieringen bij te wonen. Meezingen mag in het Bisdom Utrecht nog niet, alleen max. 4 zangers). Regels zoals handen desinfecteren, 1,5 meter,

vooraf aanmelden en mondkapje bij verplaatsingen blijven momenteel nog wel van kracht.

Pastoraatgroep en locatieraad Keijenborg

Lokale secretariaat gesloten

In de vakantieperiode van 22 juli t/m 19 augustus zal er op dondermorgen geen spreekuur zijn. Vanaf donderdag 26 augustus kunt u weer terecht van 10.30 uur – 11.00 uur. U kunt wel gebedsintenties opgeven door een briefje in de brievenbus te doen. Deze intenties worden dan wel door ons verwerkt.

Keijenborg met dodenherdenking en bevrijdingsdag

Net als vorig jaar, toen het 75 jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, zagen wij de dodenherdenking door corona in stilte aan ons voorbij gaan.

Gelukkig waren er diverse mensen die, ondanks de barre weersomstandigheden, op 4 mei de vlag halfstok hadden gehangen en op 5 mei hoog in top lieten wapperen.

Vrede en vrijheid is namelijk iets wat voor eenieder hoog in het vaandel staat.

Ook schuttersgilde St. Jan is door corona getroffen, maar er was een manier gevonden om Keijenborg toch te attenderen op de 2 minuten stilte tijdens de dodenherdenking. Dinsdagavond 4 mei jl. werd door trompettist Gerwin Sessink van schuttersgilde St. Jan om even voor achten vanuit de kerktoren de Last Post gespeeld. Daarna – voordat de kerkklok achtmaal sloeg – werd de twee minuten stilte in acht genomen. Een mooi, ingetogen en waardig moment. Op deze manier konden de Keijenborgers – als de wind goed stond – toch meeleven en in gedachten bij de slachtoffers van alle oorlogen zijn.

Wij hadden er vanwege corona niet van te voren aandacht aan geschonken, om zo te voorkomen dat er zich te veel mensen bij de kerk zouden verzamelen.





H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 pastoriebaak@outlook.com
 Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Vieringen in Baak

Op dinsdag 20 juli om 19.00 uur staat er een woord- en communieviering gepland met als voorganger Gerrie Spekkink. Op dinsdag 17 augustus om 19.00 uur staat er een woord- en communieviering gepland met als voorganger Theo ten Bruin. Op zaterdag 21 augustus om 19.30 uur zal de Oogstdankviering gehouden worden bij de veldkapel. Bij slecht weer is het in de kerk. Voorgangers zijn ds. Hubertien Oostdijk en pastor Joost Baneke.

Koffiedrinken

Het ziet er naar uit dat we na de vieringen in deze periode weer koffie en thee mogen drinken. Afhankelijk van de regelgeving zullen we u na de viering op de plaats koffie en thee aanbieden of aan tafels napraten.

Oogstdankviering

Nu de coronaregels zijn versoepeld willen wij onze traditie voortzetten en zal er dit jaar in augustus, weer een oogstdankviering worden gehouden op de bekende plek bij de Veldkapel aan de Vordenseweg, tussen Baak en Wichmond. De Oogstdankviering wordt gehouden op zaterdag 21 augustus, om 19.30 uur. Als voorzitter van de LTO Noord afdeling West Achterhoek ben ik, Marja Hartman, blij dat we de traditie voort kunnen zetten en hoop ook dit jaar weer de dienst te kunnen openen en sluiten. De viering heeft een oecumenisch karakter. Voorgangers zijn dit keer pastor Joost Baneke, van de rooms-katholieke parochie HH. Twaalf Apostelen, en dominee Hubertien Oostdijk, van de protestantse kerk Steenderen.

Het thema van deze oogstdankviering 2021 is: Wisselvalligheid. Niet alleen het weer is wisselvallig, maar ook de opbrengsten van het land, de

overheidspolitiek, de mogelijkheden om door te boeren of te (moeten) stoppen. Soms moeten er 'wissels' worden omgelegd. Het zijn meestal ingrijpende beslissingen die moeten worden genomen voor de één uitdagend en voor een ander moeilijk. Wij willen er in onze dienst aandacht aan besteden. Wij verzoeken u om een bloem mee te nemen waar we met z'n allen één mooi geheel van kunnen maken.

De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, in 1942. In die tijd werden er bij de kapel regelmatig vieringen in de open lucht gehouden. Maar ook na de oorlog bleef dit monument een plek van gebed en bezinning. Het wordt prachtig onderhouden en het ademt de liefde van de Eeuwige. U bent van harte welkom bij deze oecumenische viering op deze prachtige plek te midden van het mooie platteland. Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de St. Martinuskerk in Baak Nogmaals: u bent van harte welkom!

*Namens de voorbereidingsgroep,
 Marja Hartman,
 Voorzitter LTO Noord afdeling West
 Achterhoek*

Wij gaan door

Er is bij sommige mensen onduidelijkheid ontstaan over de vieringen in onze kerk. Daarom is het denk ik goed om u te informeren over de gang van zaken. Wij hebben het onttrekken van de eredienst in werking gezet zodat we de kerk kunnen overdragen aan de Vrienden van de Parel van Baak wanneer zij dat wensen. Op dit moment is er nog geen datum van de overdracht bekend. We gaan door met onze vieringen op de derde dinsdag van de maand. Daarnaast de bijzondere vieringen, Oogstdankviering, Ziekenzondag en Allerzielen. Zo staan er nu nog negen vieringen voor dit jaar op het rooster! Ook na de overdracht aan de Vrienden van de Parel van Baak gaan

we door met het houden van vieringen op de derde dinsdag van de maand. Dat zullen wel woord- en gebedsvieringen worden, met koffie en thee na afloop. We gaan door als geloofsgemeenschap zonder gebouw. We mogen van de Vrienden van de Parel van Baak gebruik maken van de kerkzaal voor deze vieringen. Een avondwake en uitvaart blijft tot de mogelijkheden behoren.

Afscheid Marga Engelage



Op 18 mei 2021 is Marga Engelage voor de laatste keer voorgegaan in Baak. Ze heeft van de geloofsgemeenschap een passiebloem ontvangen, dat wijst naar de passie waarmee zij haar werk altijd gedaan heeft. Marga bedankt voor de fijne samenwerking en mooie vieringen die je ons gegeven hebt.

Gebedsintenties

Di. 20/7: Tonny Schooltink, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Herman Hendriks, Antoon en Johan Janssen, Theo Tigchelovend, Doortje Alofs, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.

Di. 17/8: Egbert Brink, Theo Tigchelovend, Doortje Alofs, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

- Plaatsen van aangeboden silowanden en verharden voor opslag snoei- en maaiafval;
- Hijzen van de vlag volgens het protocol op koninklijke feestdagen;



Aanmelden vieringen

U kunt zich vóór vrijdagmiddag 16.00 uur voorafgaand aan een weekendviering aanmelden door een mail te sturen naar: locatieraaddrempt@gmail.com, in de mail duidelijk uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u wenst te komen vermelden. Telefonisch aanmelden kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur bij Ingrid op telefoonnummer: 0313-479294. Met ingang van zondag 5 juni mogen we weer met 50 mensen samenkomen natuurlijk wel met inachtneming van de 1,5 meter. Het is dan ook mogelijk zonder reservering te komen, alleen als er nog plaatsen vrij zijn bent u welkom.



vrijwilligerswerk belangrijk en gaat met inachtneming van RIVM regels gewoon door, zie de prachtige fotoreportage.

Willibrorddag 2021

Op vrijdag 5 november 2021 gaan we de Willibrorddag vieren (wij hopen dat het dan weer kan). In september komen wij bij u langs met het programma van deze dag en met de vraag of u weer gezellig meedoet. Noteert u deze datum vast op de kalender?

*Namens de werkgroep Diaconie en Caritas Drempt;
 Gezonde groeten van Bennie Peters en Marjan Helmink*

Vrijwilligerswerk

Ook in de Corona periode, met alle beperkingen, is en blijft het



Familieberichten

Overleden:

- Op 6 mei is in de leeftijd van 88 jaar overleden **Arie Schriek**
- Op 15 mei in leeftijd van 85 jaar is overleden **Dora van Hagen-Jansen**.



Van beiden is in besloten kring afscheid genomen in het crematorium te Dieren. Dat ze mogen rusten in vrede.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: vrijdag 23 juli 2021
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com





H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

Zodra er een activiteit is, wordt deze meteen gepubliceerd op de site www.olburgen-rha.nl. Houd dus deze site in de gaten voor de actuele berichten.

Boekenuitleen Olburgen

In de maanden juni, juli en augustus is de boeken uitleen op vrijdagmorgen geopend voor het lenen en inleveren van boeken van 10.30 uur tot 11.30 uur. Er is eveneens weer gelegenheid om lekker bij te kletsen, natuurlijk wel met de bekende coronamaatregelen. De actuele informatie wordt op de site: www.olburgen-rha.nl vermeld.

Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen.

Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

Nieuwe boeken vanaf maart 2021

Pearl, M.	Schaduw van Poe
McKinley, T.	Matilda's laatste dans
Mccooy, S.	Bakkersdochter
Wiggen, F. van	Olga, morgen dans ik weer
Carol, J.	De poppenspeler
Hooff, P. van.	Man in het zadel
Hore, R.	Sterrennacht
Opperman, D.	Donkerland
Coben, H.	Genezing
Kepler, L.	Jager



Kerkdienst gemist via Internet



U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet, kijk op: <https://www.12apostelen.nl/index.php/vieringen/>. Dit geldt voor de reguliere vieringen en ook voor huwelijksvieringen, avondwakes, uitvaartdiensten en ander vieringen. Mensen die veraf wonen kunnen er dan toch bij zijn. De opnames beginnen enkele minuten voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.

Vervolg Vorden

Ten slotte

We gaan nu de zomerperiode in. Hopelijk brengt dat voor iedereen wat rust, tijd en ruimte met zich mee. En natuurlijk een warme en verlichtende zomerzon om welverdiend van te genieten. Zodat we na de zomer weer een frisse start kunnen maken. Iedereen een hele fijne zomer toegewenst!

Namens de locatieraad en pastoraatgroep, Jaap Harmsen

Raad van Kerken Vorden zoekt een secretaris!

Onze secretaris, Francien Labeur, heeft aangegeven haar taken in het najaar te willen neerleggen. Ons samenwerkingsverband Raad van Kerken is nu op zoek naar een geschikte opvolger. Naast de secretaris bestaat het dagelijks bestuur uit een penningmeester, Gerrit Hebbink en voorzitter Huub Winkeler. De werkzaamheden, als secretaris, is

Rooster

Het definitieve rooster voor de vieringen in Olburgen was nog niet vastgesteld. Voor de actuele informatie qua vieringen, werkgroepen, intenties etc.: kijk op de website van de HH. Twaalf Apostelen bij de pagina van Olburgen: <https://www.12apostelen.nl/index.php/geloofsgemeenschap-olburgen/>

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor het blad *Onderweg* of de website, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@gmail.com

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
 Jaargang 9:
 Nummer 6: 19 juli 2021
 Nummer 7: 6 september 2021

E-mailadres: jansenmts@gmail.com



het verzorgen van de notulen van de verschillende vergaderingen van DB, AB (Algemeen Bestuur) en de voltallige vergadering van het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn er de werkzaamheden van het opstellen van het rooster en de verwerking van inkomende- en uitgaande post. De genoemde werkzaamheden beslaan circa vier uur per maand.

Heeft u interesse en wilt u ons team versterken dan kunt een mail sturen aan Francien Labeur (e-mail: f.labeur01@gmail.com) of met haar contact opnemen voor verdere informatie: 06-17787267.





H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Bloemen herdenkingsmonument

Op dinsdag 4 mei lag er bij het monument bij de kerk een prachtig bloemstuk in de kleuren rood-wit-blauw, gemaakt door Toos Rutjes van de bloemengroep. Ieder jaar zorgt zij voor een passend bloemstuk. Ook in deze coronatijd nu er geen herdenking gehouden werd bij het monument. Het beeld is onlangs weer gereinigd door de onderhoudsgroep.



Oecumenische dienst op 23 mei, Eerste Pinksterdag

Jammer genoeg was het weer dusdanig slecht dat de oecumenische dienst niet buiten gehouden kon worden. We weken uit naar de protestantse Remigiuserkerk. Daar was het behaaglijk warm. Het was



de eerste keer dat er met de nieuwe dominee werd samengewerkt. De voorbereidingen zijn prima verlopen. Aan het begin van de viering heette Maria Schotman de nieuwe dominee: Hubertien Oostdijk van harte welkom namens de katholieke gemeenschap. Als welkomstgeschenk kreeg ze een icoon en een plant met vlammetjes. Geheel passend bij het Pinksterthema. Een koortje van 5 zangers uit beide kerken verzorgde de zang, begeleid door organist Gert Oldenbeuving. Gerda Vredegoor van onze bloemengroep had gezorgd voor hele toepasselijke bloemstukken. Het werd een hele mooie viering. Wel jammer dat er na afloop geen koffie gedronken kon worden.

Laatste viering Marga Engelage



Op zondag 6 juni ging pastoraal werker Marga Engelage voor de laatste keer voor in Steenderen. Na de zegen werd ze toegesproken door Maria Schotman. Zij bedankte Marga voor haar altijd weer inspirerende woorden, haar betrokkenheid, enthousiasme en optimisme. Ze kreeg een boekje met foto's van haar activiteiten in Steenderen en een mooie bos bloemen. Daarna kwam het slotlied, geschreven door Marijke Steemers, op de melodie van: "Eens als de bazuinen klinken". Marga was zichtbaar ontroerd toen ze de tekst meelas in het fotoboekje. Na afloop dronken we buiten

koffie en namen de kerkgangers afscheid van Marga.



Afscheidslied voor Marga Engelage-van Langen

*Marga gaat ons nu verlaten, het pensioen dat komt eraan
 Eenentwintig jaren praten, luist'ren, stil zijn, was haar baan.
 Na acht jaren in ons midden, komt daar nu een einde aan.*

*'t Leven is gelijk een maaltijd, 't voorgerecht is nu voorbij.
 Tijd van baby, kleuter, puber, jong volwassen allerlei.
 Onbezorgde jonge jaren, zorgeloos en frank en vrij.*

*'t Tweede deel van onze maaltijd vormt het grote hoofdgerecht.
 Met zijn leuke fijne tijden, maar soms ook met een gevecht.
 Pijn, verdriet, geluk en liefde, bij het leven hoort dit echt..*

*Dan het toetje van het leven, oh wat kan dat heerlijk zijn
 Tijd voor hobby's, vriend en manlief, weg met stress en dat is fijn.
 Proef eens van dit nagerecht en proost maar met een glaasje wijn.*

*Met geloof en hoop en liefde, ging jij voor in onze kerk,
 Wij parochianen danken jou voor al dit goede werk,
 Wensen jou met Dirk het goede, samen één en samen sterk.*

Wijze: Eens als de bazuinen klinken
 Tekst: Marijke Steemers

Ontspanningsmiddag in het Anker

Op zaterdag 9 oktober is het de bedoeling dat er weer een ontspanningsmiddag wordt georganiseerd in het Anker. Zet u het vast in de agenda?



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
 info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
 Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
 Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
 Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
 Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl



Openstellingen St. Willibrorduskerk weer van start

In de eerste week van mei zijn de openstellingen van de St. Willibrorduskerk in Vierakker weer gestart. De vooruitzichten ten aanzien van versoepelingen zijn zodanig dat we het aandurven. Er worden natuurlijk de nodige maatregelen genomen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De kerk is tot halverwege september op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur open. Er zijn dan rondleiders aanwezig die u graag antwoord geven op vragen die u hebt. Daarnaast is de kerk natuurlijk dagelijks van 10.00 uur tot 16.00 uur vanuit het voorportaal te bewonderen. Wanneer u een muntstuk van € 0,50 doneert, licht het hoofdaltaar aan.

Wilt u de groep van rondleiders versterken, graag!

Door de toename van het aantal bezoekers - vorig jaar onverwacht veel doordat veel landgenoten vakantie

vierden in eigen land - kunnen we extra hulp goed gebruiken.

Als u zo af en toe een paar uurtjes kunt komen, zullen we dat zeer op prijs stellen. Natuurlijk krijgt u uitgebreide informatie en begeleiding om de wetenswaardigheden van onze kerk aan de gasten over te dragen, maar u kunt ook assisteren in ons "kerkwinkeltje".

Als uw interesse verder gaat, kunt u ook in aanmerking komen om rondleider/leidster te worden voor groepen die onze kerk buiten de reguliere openingstijden willen bezoeken.

Aarzel niet, wij werken altijd in groepjes zodat u de benodigde kennis spelenderwijs leert. Interesse? Bel voor aanmelding of informatie met Ria Tijssen (441743) of Margreet Gründemann (555559) of stuur een e-mail naar info@demooistekerk.nl

U kunt ook – vrijblijvend - komen kijken op de dinsdag- of donderdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.00 uur in de kerk. U bent van harte welkom!

Familieberichten

Hetty Fransen

Op dinsdag 27 april is Hetty Fransen-Donker in Vorden overleden. Zij was al ruim 13 jaar weduwe, want haar man Hans was in 2007, veel te jong, gestorven. Ook Hetty was pas 71 jaar.

"Simply the Best" stond in de rouwadvertentie, kort en bondig. Het tekende haar helemaal. Ze was zorgzaam als moeder voor de jongens, toen die nog thuis waren en ook daarna en ze was trots op haar vijf kleinkinderen.

Voor de kerk in Vierakker verzette zij erg veel werk, want naast lector was zij vele jaren lid van de Parochieraad, deed Woord- en Communie vieringen en verzorgde Avondwakes. Soms vergaderden we ook bij haar thuis en daar vierde gastvrijheid hoogtij. We mogen als locatie Vierakker dankbaar zijn voor alles wat zij voor ons betekende.

Ze was een echte Utrechtse en kon wat humor de concurrentie met Tineke Schouten glansrijk aan. Ze werd begraven bij haar man op het kerkhof van Vierakker.

Herman Blom

Op dinsdag 11 mei is Herman Blom uit Leesten overleden in Eefde. Op 20 mei zou hij 84 jaar zijn geworden, maar het mocht helaas niet zo zijn.

"Na een rijk en voltooid leven is in alle rust overleden mijn lieve man, onze stoere vader en trotse opa" stond in de rouwadvertentie.

Het feit dat zijn vrouw Gerda en zijn kinderen Hubert, Marian en Elma deze tekst konden maken zegt dat zij er vrede mee hebben dat hij is heengegaan. Bovendien waren zijn wilskracht en optimisme zaken die hen bij bleven. Een mooi mens dus.

We hopen als locatie St. Willibrordus Vierakker, dat ook zijn kleinkinderen hem op deze manier mogen blijven herinneren!



Een kaarsje bij Maria in Baak

Toen de kerk nog één geheel was kon je in Baak bij Maria, achter in de kerk links, echte lange kaarsen aansteken. Je kon zelfs kiezen uit twee maten. Maria was geen beeld maar een icoon. Die icoon is na de opdeling van de kerk verhuisd naar het liturgische gedeelte van de kerk. Wederom bij binnenkomst links gesitueerd. De icoon is een afbeelding van de Moeder van Altijddurende Bijstand. Het verhaal hieraan verbonden luidt als volgt: Pastoor Mertens, een zeer vurig Mariavereerder, deed gedurende de Tweede Wereldoorlog de belofte dat, indien de kerk niet door oorlogsgeweld getroffen zou worden - vergeten was de kerk te verzekeren - er een beeltenis in de kerk zou komen. Bij gelegenheid van de H. Missie door de paters Redemptoristen werd deze beeltenis ingewijd. Ze werd vervaardigd door de firma Ausman te Utrecht en door enkele parochianen geschonken.

Tegenwoordig mogen er geen lange kaarsen meer blijven branden na de viering in verband met de brandveiligheid. Daarom staan er tegenwoordig waxinelichtjes bij Maria.

Veel vaste kerkgangers steken voor de viering bij Maria een kaarsje aan. Het is een moment van bezinning. Bij Maria kun je met al je problemen terecht. Velen ontvangen kracht door bij Maria om steun te vragen. We weten niet wat er in de toekomst met de kerk van Baak gaat gebeuren. Voorlopig blijven we het liturgische gedeelte gebruiken. Soms droom je over de toekomst. Mocht er een moment komen waarop dat niet langer mogelijk is, dan kan de icoon van de Moeder van Altijddurende Bijstand altijd nog verplaatst worden naar de kerkhofkapel. Die is immers overdag toegankelijk. Een locatie waar mensen in alle rust even een kaarsje kunnen branden bij Maria.



Wees Gegroet

Wees gegroet Maria
 Vol van genade
 De Heer is met U
 Gij zijt de gezegende onder de
 vrouwen
 En gezegend is Jezus,
 De vrucht van uw schoot.

Heilige Maria
 Moeder van God
 Bid voor ons zondaars
 Nu en in het uur van onze dood.

Amen

