

Onderweg



TENDE JAARGANG
10



Inhoud

Cover: kerststal van de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen

Jaargang 10, nummer 1

Periode 27 november 2021 t/m 30 januari 2022

- 2 Samen**
voorwoord van redactielid Joost van Duin
- 3 Kerstmis mag ons uitdagen**
pastoor Harry Scheve schrijft het woord van de pastores
- 4 Vormselviering**
fotoverslag van de vormselviering van 26 september 2021 in Vorden
- 5 Vertrouwen in de toekomst**
bestuurslid Ineke Peterse schrijft in de rubriek 'Van de bestuurstaafel' over haar vertrouwen in de toekomst
Onderweg, 10e jaargang
ons parochieblad is alweer toe aan de 10e jaargang
Kerstfolder en kerstboekje
laat u informeren over alle activiteiten rond Kerst, voor jong en oud
- 6 Advent, een tijd om even bij stil te staan**
een bijdrage van Theo Venneman, voorzitter van de PCI
Beste parochianen
pastoor Harry Scheve staat in de startblokken
- 7 Op bedevaart naar Lourdes**
informatie over de parochiële Lourdesreis in oktober 2022
De synodale kerk
redactielid Hans Limbeek schrijft over de bisschoppensynode die in 2023 in het Vaticaan zal plaatsvinden
- 8 Digitale adventsretraite 2021**
'Hoop bedriegt niet' is de titel van de 15e adventsretraite van de jezuïeten
Adventsactie 2021
hoe u kunt helpen de Adventsactie met aandacht voor moeders in Zimbabwe tot een succes te maken
- 9 In de spotlight**
uitvaartvoorganger Dick Beltman uit Lochem staat in de schijnwerpers
- 10 Gregoriaanse adventsvespers**
lees over het Gregoriaanse Getijdenkoor St. Jan en hun uitvoeringen in de adventstijd
H. Willibrordkerk Ruurlo
de trots van de katholieke geloofsgemeenschap in Ruurlo viert zijn 150-ste verjaardag

- 11 Actie Kerkbalans 2022**
het parochiebestuur geeft een overzicht van het financiële belang van de Actie Kerkbalans en pastoor Harry Scheve schrijft een aanbevelingsbrief
- 12 De Abrahamcyclus van Huub Oosterhuis**
redactielid Hans Limbeek schrijft hoe een avond zonder Huub Oosterhuis toch een enorm succes werd
- 13 Zalig kersfeest, ALLEMAAL!**
pastor Ed Wassink schrijft een kerstverhaal en wenst iedereen een zalig kersfeest
- 14 Volg je hart**
Sharida Nijskens-Tangali, op 26 september jl. gevormd in Vorden, schrijft hoe ze graag bij de kerk wil horen
- 15 De betekenis van Maria Magdalena**
in de serie 'Jezus Onderweg' schrijft Huub Winkeler hoe het beeld van Maria Magdalena door de eeuwen heen veranderde
Kerstgroepentoonstelling
in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg kunt u ook dit jaar weer honderden kerstgroepen bewonderen
- 16 Ariëns Prijs voor Diaconie**
informatie over de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 die op 22 oktober 2022 wordt uitgereikt
Opening jachtseizoen
op 6 november 2021 is in Vorden in aanwezigheid van pastoor Harry Scheve het jachtseizoen geopend
Colofon, Parochiebestuur, Vertrouwenspersoon, Contactgegevens
belangrijke namen, (mail)adressen en telefoonnummers van de parochiemedewerkers
- 17 Bijlage vieringenschema**
informatie over vieringen door de week, in verzorgingshuizen, biechtgelegenheid, vieren via internet, doopvieringen, ParochiePost, lezingen in de weekenddiensten en rozenkrans bidden
- 18 en 19 Vieringenschema**
overzicht van alle vieringen in de periode van 27 november 2021 t/m 30 januari 2022
- 20 en 21 Kids & Teens**
met aandacht voor Eerste Heilige Communie in 2021 en 2022, familievieringen rond Kerst en Kindje wiegen
- 22 t/m 35 Uit de geloofsgemeenschappen**
wat de 14 geloofsgemeenschappen ons te melden hebben
- 36 Een kaarsje bij Maria in Vierakker**

Voorwoord

Samen!

Samen gaan we verder, doe je mee? Dat is het thema van Actie Kerkbalans en van dit voorwoord. Het nummer van *Onderweg* dat voor u ligt, is het eerste nummer van de tiende jaargang. In het archief lees ik: "na twee jaar zorgvuldige voorbereiding". Felicitaties zijn op zijn plaats: voor allen (van wie sommigen al vanaf het begin) die zich inzetten om leesbare pagina's te maken, foto's verzorgen, over activiteiten in de geloofsgemeenschap berichten, het vieringenschema maken, artikelen schrijven, het parochieblad opmaken, de *Onderweg* rondbrengen en al die mensen die ik per ongeluk wellicht vergeten ben. *Onderweg* is elk jaar weer zeven keer 32 pagina's in elkaar zetten. Enne: dit nummer telt zelfs 36 pagina's. Extra dik dus om er onder de kerstboom nog eens doorheen te bladeren, te bekijken en te lezen. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe vormgeving van de voorpagina en de inhoudsopgave en naar wat andere kleurtjes hier en daar. Ja, *Onderweg* gaat met zijn tijd mee! Wat blijft is het doel: informatie verschaffen, betrokkenheid met de parochie vergroten en bijdragen aan de verdieping van het geloof. Samen gaan we verder, doe je mee? De redactie wenst u een Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

Joost van Duin



PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl



Telefoonnummer voor:

**Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638**

Kerstmis mag ons uitdagen

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Joh. 1, 14)



Het kerkelijk jaar begint elke keer met de eerste zondag van de Advent. In enkele weken tijd bereiden we ons dan voor op één van de belangrijkste hoogfeesten van het jaar: Kerstmis. Waar denken we in die weken aan? Natuurlijk aan het prachtige idyllische beeld dat wij zo koesteren naar aanleiding van het kerstevangelie zoals de evangelist Lucas dat aan ons heeft overgeleverd. Maar laten we eens kijken naar de evangelietekst van de dagmis van Kerstmis.

Johannes begint zijn evangelie ongreepbaar en duister. Misschien wel net zo duister als de wijze waarop het jaargetijde zich deze dagen aanbiedt. Duister ..., maar er is licht, licht dat alom wil schijnen in de duisternis. We worden met de Johannestekst meegevoerd naar dat ene zinnetje dat ogenschijnlijk gewoon tussen al die andere staat. Maar het is wel die zin waar het allemaal om gaat: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” Eigenlijk zijn alle teksten van de Advent en Kerst gericht op deze ene zin. Dat is waar het om gaat! Jezus van Nazareth, de Zoon van God, heeft onder ons mensen gewoond. In Palestina konden de mensen Hem toen zien en aanraken, en niet te vergeten: zij hoorden een Blijde Boodschap. De tijd van de Advent en Kerst is een blij begin, omdat we weten dat God zo dicht bij ons ging staan. Door Christus zijn we God dieper leren begrijpen. In feite zijn we toen met Christus en een wereldwijde kerk op weg gegaan, zij het met vallen en opstaan.

Met Kerstmis begint een verhaal dat ik zo graag wil vertellen. Het is een verhaal dat gaat over verwachting, stil luisteren en je laten uitdagen. Het begint in de vriesnacht met het stil luisteren naar de klank van de midwinterhoorn. Als je intens luistert, lijkt het een eenzame melodie. Het zijn maar een paar tonen die je hoort. Bij intens luisteren kijk je wellicht even naar boven om iets te zien van de heldere sterrenhemel boven je. Stil luisteren is dan luisteren naar jezelf. Ik hoop dat je dan iets van Gods Blijde Boodschap voelt en ervaart. En dat gevoel mag je delen met anderen, met je familie en je vrienden, maar ook met de geloofsgemeenschap waar je een onderdeel van bent. Samen zijn rond het Woord en Sacrament voel je verwachting en genade samenkomen. Het kan ons zo samen uitdagen om zijn boodschap waar te maken.

We zitten als wereldkerk in een uniek

proces. Op 9 en 10 oktober 2021 heeft paus Franciscus in Rome de voorbereiding van de bisschoppensynode geopend. Op 17 oktober jl. is deze opening gevierd in ons eigen bisdom. Het proces is uniek, omdat elke parochie bij het synodaal proces wordt betrokken. Later zult u daar meer over horen. Het feit dat we allen bij een synodaal proces betrokken raken, is niet vaak voorgekomen. Het is een proces waarin veel uitdaging zit. Ja, uiteindelijk is het een bisschoppensynode, maar wel één met een grote achterban. De bisschoppen mogen zich nog meer gesteund voelen.

Het komende jaar mag er veel gebeuren in Rome, maar hoe zit het met de uitdaging



dicht bij huis? Daarom de titel van dit artikel. Kerstmis mag ons uitdagen om stil te staan bij de woorden van Johannes. Het stelt ons elke dag de vraag wat we doen met de Blijde Boodschap. Worden we nog geraakt en kunnen we met elkaar hierover praten? Pastoraal werker Jaap van Kranenburg heeft jaren geleden een project opgezet tot het komen van ‘kleine kerkgemeenschappen’. Op verschillende plekken in onze parochie zijn deze ‘kleine kerkgemeenschappen’ nog steeds actief. Het kunnen er meer worden, eigenlijk in elke geloofsgemeenschap minstens eentje. Geloven doe je niet alleen: door met elkaar in gesprek te gaan, kun je uitgedaagd worden om dieper na te denken over je geloof. Niet altijd gemakkelijk, wel de moeite waard.

Het gebed voor de bisschoppensynode op de gebedskaart hiernaast nodigt ons uit de weg te vervolgen die we met Christus zijn opgegaan toen het Woord is vlees geworden. En weet: de wegen die we gaan zullen vaak verrassend mooi zijn.

Pastoor Harry Scheve

GEBED

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.



Gebed voor de bisschoppensynode 'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio' (2023). Deze gebedskaart is een uitgave van de Nederlandse Bisschoppenconferentie (rkkk.nl).

Foto: Ramon Mangold

Vormselviering

Op 26 september 2021 zijn Jelle Blankestijn, Liset Dreierink, Emma Dreierink, Annelise Helmink, Isabel Freire Ferreira, Hugo Gransberg, Sarah Marsman, Stijn Marsman, Jans Marsman, Nelly Ndanimanga, Serena Nijskens, Sharida Nijskens-Tangali, Yara Pardijs, Jurre Roessink, Leonie Rouweler, Jurre Schiphorst, Wessel Schiphorst, Sweder van Voorst tot Voorst, Kim Wiegerinck en Aniek Wijffels gevormd door Mgr. drs. H.W. Woorts. Van harte gefeliciteerd! Op deze pagina vindt u een fotoverslag van de viering.



Onderweg, 10^e jaargang

Met het in de bus vallen van dit nummer van *Onderweg* zijn we alweer in de 10^e jaargang van ons parochieblad beland. Het achter ons liggende jaar kunnen we zondermeer een bijzonder jaar noemen. Door Covid-19 waren we lange tijd niet in staat vieringen en andere activiteiten

in de kerken in onze parochie bij te wonen of slechts tot een maximum van 30 personen en dan ook nog eens met de 1½-meterregel. Elkaar ontmoeten verliep via livestream-uitzendingen vanuit het eucharistisch centrum in Zutphen, niet echt een situatie die je als

parochiegemeenschap wenst. Door ons parochieblad konden we elkaar nog enigszins informeren over het wel en wee in de geloofsgemeenschappen. Bij het doorbladeren van de nummers van de 9^e jaargang blijkt dat er ondanks alle beperkingen als gevolg van het coronavirus toch nog heel wat mooie dingen gebeurden. En hoewel we – door slechts zeven keer per jaar te verschijnen – niet altijd actueel kunnen zijn, doen we graag verslag van al die parochiële activiteiten en ontwikkelingen. De redactie probeert telkens weer een mooi, informatief en inspirerend blad te maken. Zo denken we met een nieuwe vormgeving van het voorblad *Onderweg* weer een beetje mooier te hebben gemaakt. En de informatieve en inspirerende artikelen zullen ook in 2022 zeker niet ontbreken.

Gerrit te Vaarwerk



VAN DE BESTUURSTAFEL

Vertrouwen in de toekomst

We naderen het einde van het kerkelijk jaar en hebben dan de neiging om te kijken naar wat achter ons ligt. Dat was geen rozengeur en maneschijn. Het jaar begon met een diepe coronacrisis. Samen kerstfeest vieren in onze kerken en in familieverband was er niet bij. Liturgievieringen konden alleen via beeld en geluid worden bijgewoond en thuis was bezoek van hooguit drie personen toegestaan. De eenzaamheid sloeg toe, niet alleen onder ouderen maar ook onder jongeren. Ook de parochie HH. Twaalf Apostelen heeft veel te verduren gehad. De koren mochten niet zingen, de kerken konden slechts een beperkt aantal personen toelaten en de families van een overledene kregen vanwege alle beperkingen geen wenselijke kerkelijke uitvaart. Binnen de parochie is er het afgelopen jaar veel onrust geweest. De plannen voor een nieuw te bouwen parochiecentrum hebben voor veel commotie gezorgd. Vanuit de locaties was er grote weerstand tegen zo'n centrum, een weerstand die moeilijk te doorbreken viel. Het vertrouwen in het parochiebestuur ebde weg en de vicevoorzitter trad terug. Het pastoraal team, dat in omvang toch al klein was, werd door de ziekte van pastoor Harry Scheve en door het vervroegd pensioen van pastoraal werker Marga Engelage verder gereduceerd. En dan te bedenken dat er nog zoveel te doen is in de parochie HH. Twaalf Apostelen die uit veertien geloofsgemeenschappen

bestaat die stuk voor stuk aandacht verdienen. Het lukt niet meer alle activiteiten en sacramenten op locatie uit te voeren; deze dienen op parochie- of clusterniveau te worden georganiseerd. We denken daarbij aan het Heilig Vormsel, de Eerste Heilige Communie en aan doopvieringen. Ook liturgievieringen kunnen niet meer in elke locatie worden aangeboden. De geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper in Zutphen verdient – zoals elke andere geloofsgemeenschap – aandacht van het parochiebestuur. Alleen is deze geloofsgemeenschap ook het eucharistisch centrum van de parochie en vergt daardoor op pastoraatgebied meer tijd, energie en menskracht. Gelukkig is er in de Zutphense geloofsgemeenschap nu een volledige bemensing van de pastoraatgroep. En de in Zutphen aanwezige koren kregen te maken met een ander, naar de toekomst gericht korenbeleid. We willen graag zo snel mogelijk uit het diepe dal komen met een goed functionerend pastoraal team en met een naar de toekomst gericht parochiebestuur, dat alle op haar afkomende taken naar ieders tevredenheid uitvoert. Wij wensen alle parochianen en elke locatiebestuurder een Zalig Kerstmis, een gezond en gelukkig 2022 en veel vertrouwen in de toekomst.

*Ineke Peterse,
secretaris parochiebestuur*

Kerstfolder

Dit jaar vinden er in onze parochie weer heel wat kerstactiviteiten plaats. In de kerstfolder vindt u een overzicht van al deze activiteiten. De kerstfolder treft u aan in deze aflevering van *Onderweg*, maar is ook te vinden in onze parochiekerken.

Kerstboekje

'Een mooi verhaal' is de titel van het kerstboekje dat in 2011 door Theo Lam, destijds lid van het parochiebestuur, is geschreven voor de kinderen in onze parochie. Aan de hand van de belevenissen in een gezin worden de kinderen door de adventsperiode geleid en krijgen ze te zien dat Kerstmis meer is dan de media en de commercie ons vertellen. Dit jaar verschijnt de tweede druk van het kerstboekje, waarmee ook de kinderen van nu 'Een mooi verhaal' kunnen lezen en meebelevens. Voor de geloofsgemeenschappen zijn de boekjes ruim voor de kersttijd beschikbaar en waar gewenst zal het kerstboekje ook aan de kinderen van de basisscholen worden uitgereikt.



Advent, een tijd om even bij stil te staan

Op het moment dat ik aan deze bijdrage voor *Onderweg* begin te schrijven, realiseer ik me dat we alweer aan de 10^e jaargang toe zijn. Als voorzitter van de PCI heb ik acht jaargangen mogen meemaken. Binnen niet al te lange termijn, wanneer in de opvolging is voorzien, zal ik het stokje overdragen.

Het zijn de Advent en Kerst die me altijd weer doen stilstaan bij het werk van de PCI en Caritas. Ik herinner me uit mijn jeugd dat er bij een vriend geen sinterklaasfeest werd gehouden en er geen cadeaus voor hem en zijn broers en zussen waren. In het gezin van tien kinderen met een hardwerkende vader, die zoals alle vaders destijds alleenverdiener was, was er geen geld voor sinterklaascadeaus. Het was bij hen ook vaak koud in huis, want er was onvoldoende geld om de kolenboer te betalen. Op een dag na het sinterklaasfeest kwam ik mijn vriend op het schoolplein tegen. Hij vertelde mij dat de echte Sinterklaas was langsgekomen! Thuis was voor de deur een grote zak neergezet met voor alle tien kinderen een cadeau. Wat waren ze allemaal gelukkig. Het is mij nooit duidelijk geworden wie de gulle gevers waren. Waren het de burens, een kinderloos echtpaar of de Caritas van de kerk? Of waren er nog andere gulle gevers die voor de surprises hadden gezorgd? Mijn vriend vermoedde dat 't de burens moeten zijn geweest, want die deden wel vaker iets voor het gezin. Duidelijk is dat de Caritas in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw al een plaats in de maatschappij had, misschien wel meer dan tegenwoordig. De welvaart in ons land is flink toegenomen en dat wordt door velen als zodanig ervaren. Toch zijn er tegenwoordig in de media nog volop ontluisterende berichten over gezinnen en alleenstaanden die te maken hebben met armoede en schulden. Zelf heb ik vooral te doen met de kinderen die het slachtoffer van armoede zijn. Zij hebben de toekomst nog voor zich en moeten in staat worden gesteld de armoede achter zich te laten. Goed onderwijs en een baan zijn voorwaarden. In de huidige tijdgeest loert voor beide aspecten een gevaar. Door het krimpende aantal jeugdigen zijn er minder mensen die voor het leraarschap kiezen, moeten de klassen groter en is er minder tijd voor persoonlijke begeleiding van leerlingen. Het zijn vaak juist de arme kinderen die hiervan de dupe zijn. Laten we hopen dat de extra geldmiddelen van de overheid vooral

deze kinderen in staat stellen een goede opleiding te volgen. Niet alleen het onderwijs heeft te maken met een krimpende beroepsgroep. Ook de zorg kent in toenemende mate een tekort aan verpleegkundigen en ander personeel. En de kranten staan vol met advertenties waarin (productie) medewerkers worden gevraagd. Ik denk dat het zo'n kleine 20 jaar geleden is, dat ik beroepshalve heb vastgesteld dat er minder kinderen werden geboren en dat er daardoor scholen moesten sluiten. De maatschappij heeft daarop onvoldoende geanticipeerd en de sociale effecten onderschat.

Als u te maken heeft met onvoldoende geldmiddelen om uw kinderen goed onderwijs te bieden of als u geen mogelijkheden heeft uw kinderen volwaardig aan de huidige maatschappij te laten deelnemen, kunnen wij als PCI mogelijk helpen. Alle locaties binnen

onze parochie hebben een PCI-werkgroep die u graag te woord staat en helpt. Neem gerust contact op of mail ons.

De kersttijd is voor de PCI-werkgroepen altijd weer een tijd vol met activiteiten. De werkgroepen organiseren vanuit de historie vaak allerlei activiteiten (meestal al vele jaren en in samenwerking met bezoekersgroepen) en maken mensen blij met een bloemetje, een kerststuk of een kerstgave. Iedereen verdient een fijne kersttijd. We zullen nog even moeten afwachten of het coronavirus geen roet in het eten gooit. Wie weet krijgt u te maken met naasten die door het virus (ernstig) ziek worden. Of misschien worden de gezellige huiselijke familiebijeenkomsten opnieuw verboden. Ondanks deze wat sombere gedachten wens ik u allen een Zalig Kerstmis en fijne dagen, waarbij u ook aan de behoeften van uw medemens/parochiaan denkt.

*Theo Venneman,
voorzitter PCI parochie
HH. Twaalf Apostelen*



Beste parochianen,

Mijn revalidatie is inmiddels ten einde. Januari komt nader. Zo sta ik weer klaar om met frisse moed van start te gaan.

Pastoor Harry Scheve

Op bedevaart naar Lourdes

Door het coronavirus is reizen naar het buitenland een tijdlang niet mogelijk geweest. Maar nu de ontwikkelingen zich langzaam ten goede keren en buitenlandse reizen weer tot de mogelijkheden horen, is de Lourdeswerkgroep gestart met de voorbereidingen voor een 9-daagse familiereis per touringcar van zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022.

In oktober 2022 biedt de parochie u de mogelijkheid om op bedevaart naar Lourdes te gaan. In de herfstvakantie van 2022 (van zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober) zullen wij 's nachts per touringcar (met twee chauffeurs!) naar de bedevaartplaats Lourdes rijden. Deze familiereis is geschikt voor zowel gezinnen als ouderen. De groepsreis wordt verzorgd door een met bedevaartreizen naar Frankrijk bekende reisorganisatie.

De Lourdeswerkgroep onder leiding van geestelijk verzorger Riekje Rijk zorgt voor de reisbegeleiding, ook het pastorale gedeelte ervan. Met een minimum van 35 reizigers, inclusief de begeleiding, is het mogelijk deze reis te maken. Er is geen medische begeleiding aanwezig, maar wel hulp bij het plaatsnemen van de koffers en het inchecken in de hotels.

De reissom bedraagt € 750,00 per persoon op basis van volpension. De toeslag voor een éénpersoonskamer is € 120,00.

De reissom is inclusief

- vervoer per luxe touringcar Comfort Class voorzien van alle faciliteiten
- 6 overnachtingen in een goed hotel in Lourdes op basis van volpension
- toeristenbelasting
- opstapplaats in Zutphen
- reserveringskosten

De reissom is exclusief

- reis- en ongevalverzekering
- annuleringsverzekering
- entreegelden/excursies
- calamiteitenfonds à € 2,50 per deelnemer

In Lourdes is er natuurlijk aandacht voor het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en het gebied rond de Grot van Massabielle. We zullen verschillende kerken bezoeken, waaronder de grote basiliek van Pius X. Tevens is er een viering bij de grot en zullen wij de lichten sacramentsprocessie bidden en lopen. Ook gaan wij een dag de Pyreneeën in om te genieten van de mooie bergachtige omgeving.

Belangrijke informatie

In het voorjaar van 2022 is er een informatieavond. De datum zal later bekend worden gemaakt in de *Onderweg* en op de website van onze parochie. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze mailen naar Paulien van de Vaart, e-mail: paulien0908@live.nl of bellen naar Huub Winkeler, telefoon 06 - 537 098 93. Uw eventuele vooraanmelding kunt u doorgeven via genoemd mailadres. De officiële aanmeldingsmogelijkheid volgt later.

Uiteraard wordt deze reis georganiseerd onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het coronavirus! Datum, reistijden en prijzen zijn daarom onder voorbehoud.

*Namens de Lourdeswerkgroep,
Huub Winkeler*



De synodale kerk

In oktober 2023 zal in het Vaticaan de volgende wereldwijde bisschoppen-synode plaatsvinden. Deze zal in het teken van synodaliteit staan. Voorafgaand aan de synode zal er in alle bisdommen ter wereld een consultatieproces plaatsvinden waarin ieder geïnteresseerd lid van de katholieke kerk kan meepraten over verschillende thema's. Synodaliteit betekent namelijk 'samen wandelen' of 'samen op weg zijn'. Met andere woorden: de kerk is niet alleen van de geestelijkheid, maar van alle gedoopten. Iedereen binnen de kerk moet dus mee kunnen praten over de belangrijke thema's die aan de orde komen op de wereldwijde bisschoppenconferentie. Men zou het proces voorafgaand aan de synode kunnen zien als een grote volksraadpleging onder de 1,3 miljard gelovigen die de katholieke kerk kent.

Het is ook een uitdrukkelijke wens van paus Franciscus dat elke gelovige mee kan praten. Zo kan iedereen van iedereen leren: het volk, de priesters, de bisschoppen en de paus. Over dit proces zegt de paus: 'We zijn geroepen om net als Jezus experts te worden in de kunst van de ontmoeting. Niet zozeer door evenementen te organiseren of te theoretiseren over problemen, maar door de tijd te nemen om de Heer en elkaar te ontmoeten. Zo'n ontmoeting kan iemands leven veranderen. Het evangelie is vol van zulke ontmoetingen die verheffen en genezing brengen.' In Nederland kozen de bisschoppen uit de door het Vaticaan voorgestelde thema's in ieder geval drie thema's: 1. vieren 2. medeverantwoordelijkheid voor missie en 3. dialoog in kerk en samenleving. Maar ook andere thema's kunnen ter sprake komen. Denk

bijvoorbeeld aan seksualiteit of de positie van de vrouw binnen de kerk. Ook in ons bisdom zal er een grondige raadpleging plaatsvinden, aldus zijn woordvoerder Hans Zuidwijk. Eind oktober zal er een concrete aanpak bekend worden gemaakt. Op lokaal en sectoraal niveau zal het gesprek worden aangegaan met mensen die ervoor open staan. Bisschop De Korte waarschuwt in Trouw wel voor te hoge verwachtingen. Het is niet zo dat de kerk een democratisch instituut wordt waarin de meeste stemmen gelden. Uiteindelijk zal de Heilige Geest zijn werk moeten doen op de bisschoppenconferentie, maar de voorstellen, de adviezen en de ideeën die in de aanloop ernaartoe op tafel zullen komen zullen weldegelijk meegewogen worden.

Hans Limbeek

Digitale adventsretraite 2021

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de vijftiende adventsretraite van de jezuïeten. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. De jezuïet Jan Stuyt, die de retraite schreef, zegt hierover: “De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor openstellen.”

Deelnemers aan de digitale retraite

krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven. U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. Daar geeft u uw e-mailadres op, waarna u gedurende de periode van de advent dagelijks een gebedsmail ontvangt.

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit, die sterk bepaald wordt door het thema ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats

van God. Elk ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem.



Adventsactie 2021

Een gezonde start voor moeder en kind

In de Adventsactie 2021 vragen wij aandacht voor moeders in Zimbabwe, het vroegere Zuid-Rhodesië. Het land is de laatste 60 jaar verarmd en verpauperd. Het land was eens een redelijk welvarende Britse kolonie, die niet alleen van de landbouw en veeteelt leefde, maar ook van de opbrengsten van de goud- en kolenmijnen. Maar door de boycot van het apartheidsregiem van Ian Smith, de onafhankelijkheidsstrijd en daarna het bewind van de brute dictator Robert Mugabe is het land in grote armoede terechtgekomen. Bovendien verdween met het verdrijven van de blanke boeren de kennis van de landbouw en irrigatie. De bevolking is daar het slachtoffer van. Niet vreemd dus dat de kindersterfte enorm hoog is.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Het district Uzumba – Maramba – Pfungwe, kortweg UMP, is een gebied in het noordoosten van Zimbabwe. Het district werd in 1982 gevormd en wordt bewoond door de Budja Shona-bevolking. Deze plattelandsbevolking lijdt aan chronische ondervoeding als gevolg van aanhoudende droogte en vele mislukte oogsten. Vooral aanstaande moeders en hun kinderen zijn daarvan het slachtoffer. Er sterven relatief veel pasgeborenen en hun moeders rond de bevalling. De

vele thuisbevallingen en de grote afstand tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek, de Nyanzou-kraamkliniek in het UMP-district, zijn hiervan een belangrijke oorzaak. En omdat er weinig vervoer beschikbaar is, kunnen vrouwen niet tot de bevalling wachten om naar de kliniek te gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van groot belang. Het bestaande opvanghuis is te klein en vervallen.



Ook ontbreken er behoorlijke sanitaire voorzieningen.

Het adventsproject wil er voor zorgen dat het opvanghuis bij de Nyanzou-kraamkliniek met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd

aangezien de kliniek niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken het mogelijk bij bevallingen 's nachts licht in te schakelen. Ook kunnen hiermee de koelkasten, waarin medicijnen en vaccins worden bewaard, van stroom worden voorzien. Een ander doel van het project is de verbetering van de gezondheid van moeders en hun kinderen. Hiervoor wordt aan de ouders door lokale verpleegkundigen voorlichting en training gegeven over goede voeding, gezondheid en verzorging. Met de uitbreiding en renovatie van het opvanghuis hopen we jaarlijks 250 moeders met hun kinderen te kunnen opvangen, alsmede 70 vaders om hun vrouw te steunen. Verder zullen er lokale verpleegkundigen worden opgeleid op het gebied van geboorte-, zuigelingen- en kleuterzorg. De kliniek krijgt haar eigen kippenren. Met de eieren uit de eigen productie kunnen de pas bevallen moeders en een groep ondervoede kinderen geholpen worden om aan te sterken.

Hoe kunt u helpen?

Aan het slagen van het project, dat een investering van € 44.900 vereist, kunt u meehelpen door uw bijdrage over te maken op rekening IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van MOV Adventsactie 2021. De gezamenlijke MOV-groepen danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

Dick Beltman 'De liturgie bij uitvaarten biedt een prachtige mogelijkheid om dichterbij de Eeuwige te komen'

Dick Beltman is uitvaartvoorganger in onze parochie. Daarnaast is hij ook voorganger in woord & communievieringen in Lochem. Een goede reden voor een interview met hem. Op maandagochtend 1 november, met Allerheiligen dus, bel ik bij hem aan in de Lochemse Frankenlaan. Dick woont samen met zijn vrouw Trees in een mooi gerenoveerd huis uit de jaren dertig.

Als Dick koffie en koekjes op tafel zet is het gesprek al op gang gekomen. 'Ik ben geen katholiek van huis uit. Mijn moeder was lid van de Hervormde Kerk waarin ze tot de stroming van de rechtzinnigen behoorde. Mijn vader was buitenkerkelijk. Daardoor groeide ik op in een behoorlijk vrijzinnig gezin, waarin ik alle ruimte kreeg om zelf uit te zoeken wat ik wilde. Bij de Hervormde Kerk heb ik weliswaar een tijdje op catechisatie gezeten, maar dat was me veel te stijl en fantasieloos. Ik ben er al snel mee gestopt en ging zelfstandig op zoek naar iets dat me spiritueel uitdaagde. Ik kwam uiteindelijk terecht bij de Katholieke Kerk, vooral vanwege de sfeer, denk ik. Ik ben overigens wel blij dat ik in mijn jeugd niet belast ben met allerlei oude gewoonten, zoals het biechten bijvoorbeeld.'

'Hoe oud was je toen je katholiek werd,' vraag ik. 'Ik was denk ik een jaar of 28 toen ik gedoopt ben door pater Piet Schiphorst, een wereldheer binnen de Orde der Dominicanen. Wat geloof je eigenlijk? vroeg pater Schiphorst me. Ik heb geantwoord dat ik geloof in tolerantie en respect. Ondertussen had ik in Alkmaar Trees ontmoet. Een paar jaar later heeft dezelfde Piet Schiphorst ons op Texel getrouwd voor de kerk. Trees komt van Texel en is ook katholiek. Ik ben een geboren Lochemmer. Trees is sinds onze trouwdag, nu 45 jaar geleden, net als ik, ook altijd als vrijwilliger actief geweest voor de Lochemse kerk. Onze zoon en dochter zijn er gedoopt en gevormd.'

Terwijl Dick nog eens koffie inschenkt komen we te spreken over zijn professionele loopbaan. 'Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. Ik ben begonnen als onderwijzer op een lagere school in Deventer. Later heb ik in het middelbaar onderwijs gezeten. Ik was leraar Nederlands, geschiedenis en maatschappijleer op het Staring College, later was ik ook adjunct-directeur van die school.'

Terug naar het geloof, zegt Dick: 'Om God te vinden weet ik niet of je alleen naar boven moet kijken. Hij is overal. In de wind, in de storm, in het goede, in de medemens. Mijn Godsbeeld is in de loop der jaren overigens wel gewijzigd. Vroeger

had ik toch meer het idee dat God de allesbepalende heerser was, nu zie ik God meer als een inspirerende kracht. Ik wil ook leven naar het voorbeeld van Christus. En dat betekent vooral dat ik niet in strijd wil handelen met het voorbeeld van Christus.'

Dick vertelt verder over zijn kerkelijke activiteiten: 'Ik heb ook jarenlang in de redactie van *Onder Ons* gezeten. Dat was het parochieblad in Lochem voordat *Onderweg* verscheen. Met die naam kreeg ik trouwens steeds meer moeite, *Onder Ons*, dat is zo klein, terwijl je toch deel uitmaakt van een wereldkerk! Dat blad verscheen trouwens vaker dan *Onderweg*, zeker 12 keer per jaar. Daarnaast ben ik ook al jarenlang lid van de werkgroep liturgie. Als lekenvoorganger doe ik woord- en communievieringen, gebedsvieringen ook. Ik moet er wel bijzeggen dat ik er ook een hele tijd ben uit geweest. Dat had alles te maken met de misbruikschandalen in de kerk. Ik kon gewoon geen representant meer zijn van die kerk. Het is een innerlijk gevecht geweest. Toen de wind wat milder werd en het aantal vrijwilligers slonk heb ik gezegd: als je me nodig hebt wil ik wel weer. Dus ben ik een paar jaar geleden weer begonnen met voorgaan, maar ik ben er dus echt jarenlang uit geweest. Ik probeer altijd wel iets wat schuurt te zeggen. Over dat misbruik bijvoorbeeld, maar ook over homoseksualiteit en de positie van de vrouw binnen de kerk. Dat benoem ik dan in een bepaalde context. Ja, je kunt zeggen dat ik een kritisch katholiek ben.'

'En dat voorgaan in uitvaarten,' vraag ik, 'kun je daar wat meer over vertellen?' 'Ja, ik ben dus toegerust vrijwilliger voor

uitvaarten, uitvaartvoorganger dus. Ik heb daarvoor een opleiding gedaan en als je die goed doorlopen hebt ben je bevoegd om voor te gaan bij uitvaarten. In het begin heb ik er niet zoveel mee gedaan, maar nu ben ik binnen de hele Twaalf Apostelenparochie werkzaam. Ik moet zeggen dat de liturgie bij uitvaarten een prachtige mogelijkheid biedt om dichterbij de Eeuwige te komen. Eerst gaat het om het leven en dan komt de cesuur (omslag). Dan draag je iemand over aan de Eeuwige, dan wordt de taal anders, dan wordt de muziek anders. Je probeert de mensen een troostrijke mindset mee te geven, dat er wat anders komt, iets van hoop. Warmte die je kunt vinden in je geloof of bij de nabestaanden, je vrienden.' Dick vertelt dat hij samen met enkele anderen enige tijd geleden ook is gestart met een digitale nieuwsbrief in Lochem. 'Ja, die lijkt inderdaad veel op ParochiePost, het zijn kleine mededelingen en het past altijd op een A-viertje. Op die manier hou je de mensen betrokken bij de kerk. Ze zijn trouwens niet alleen digitaal, we leggen ook altijd wat papieren exemplaren achter in de kerk. Niet iedereen is even handig op internet.'

Dick staat op om mij een Lochemse nieuwsbrief te laten zien. 'Mag ik ook nog mijn zorgen uitspreken?' vraagt hij. 'Natuurlijk!' 'Waarschijnlijk heeft de kerk een paar afslagen gemist,' zegt hij. 'De positie van de kerk in de samenleving is afgebrokkeld. Dat heeft te maken met de leer, maar ook met de kerkelijke taal, dat is geen taal meer van 2021. Rome heeft niet voor niks het proces van de synodale kerk opgestart. Daarin worden de mogelijkheden van een meer lokale kerk onderzocht. Zelf ben ik een groot voorstander van meer oecumenische samenwerking. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een recente vesper in een goed gevulde Gudulakerk. Een protestantse viering met liturgische gezangen uit de Oosters-Orthodoxe Kerk, en ook aan vieringen met Taizé-achtige elementen. Je kunt het palet zoveel breder maken. Misschien moeten we in de toekomst ook wel naar een soort huiskamerbijeenkomsten.'

We nemen afscheid. Het was een aangenaam gesprek met een bevlogen vrijwilliger. Maar ook iemand die van jongs af aan al heeft gefilosofeerd over geloof en kerk en daardoor interessante gedachten verwoordt.

Hans Limbeek



Gregoriaanse adventsvespers

Ook dit jaar zingt het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan in de adventstijd in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en in de H. Willibrordkerk in Vierakker de vespers onder leiding van onze dirigent Jeroen Pijpers.

In de in het Latijn gezongen vespers komt de verwachting naar het nieuwe Licht met Kerstmis in prachtige teksten, psalmen en hymen tot uiting. Het is het moment rond zonsondergang dat het licht in onze wereld afneemt en de lichten worden ontstoken. Voor de adventstijd geldt dat eens te meer: de dagen worden korter en de behoefte naar licht neemt

toe. Deze tijd vormt tevens een moment van meditatieve bezinning, heroriëntatie en gebed.

De aloude Gregoriaanse gezangen geven de teksten twee extra elementen: klank, die de luisteraar uit zijn dagelijkse beslommeringen leidt, en stilte, waarin onze behoefte naar nieuw licht in deze warrige tijd overwogen wordt.

De vespers zijn – naast de lauden in de ochtend – de belangrijkste gezangen van de dagelijkse getijden. Ze worden gebeden bij het overgaan van de dag naar de avond wanneer de lichten worden ontstoken.

Met de vespers – voorafgaand aan Kerstmis en de getijdenvieringen rond Pasen, Pinksteren en Mariafeesten – wil het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan het kostbare erfgoed van het Gregoriaans bewaren. Door deze teksten in onze tijd te zingen, net zoals velen het eeuwen geleden al deden, zijn de vespers een gebed van alle tijden, een stukje eeuwigheid in het nu. Het Gregoriaans heeft daarnaast, vooral door de eenheid van tekst en muziek, een enorme uitdrukingskracht, die in moderne talen maar moeilijk terug te vinden is. De sfeer van gebed, meditatie en bezinning past daarom goed bij dit kerkelijk avondgebed.

De adventsvespers worden gehouden in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen op de vier adventszondagen (28 november en 5, 12 en 19 december). De aanvang is telkens om 16.30 uur. Tevens zingen wij de adventsvespers op zaterdag 27 november en 11 december in de H. Willibrordkerk in Vierakker, aanvang 17.00 uur.



1871 – 150 jaar – 2021

H. Willibrordkerk Ruurlo

De trots van de katholieke gemeenschap van Ruurlo viert zijn 150-ste verjaardag. Op 23 december 2021 is het 150 jaar geleden dat de Willibrordkerk in Ruurlo officieel werd geconsacreerd. Na een 'onderduikperiode' was het een verademing om een eigen godshuis te hebben, een gebouw waar je vreugde en verdriet kunt delen en waar je je verbonden voelt met God en de gemeenschap.

De R.K. geloofsgemeenschap in Ruurlo bestond al in de middeleeuwen. Door de Reformatie werden katholieken gedwongen om hun kerk af te staan en hun zondagsplichten elders te gaan vervullen. In 1801 werd de H. Willibrordparochie weer opgericht. In 1868 stelde Th.J.M.H. Baron van Dorth tot Medler een bedrag beschikbaar voor de bouw van een kerk in Ruurlo. De bouwmeester was

de bekende architect P.J.H. Cuypers en op 23 december 1871 werd de kerk ingewijd.

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum is een jubileumboek samengesteld waaraan door drie parochianen, te weten Wim Huitink, Leo Besselink en Jos Schooiltink, twee jaar is gewerkt. Het is een prachtig 72 pagina's tellend boek geworden met een overzicht van het katholieke geloof in Ruurlo en met prachtige foto's en anekdotes. De presentatie van dit boek was op zondag 22 augustus jl. na afloop van de woord- en communieviering met Wil Matti als voorganger. Tientallen parochianen waren hierbij aanwezig. Een eerdere jubileumactiviteit was de uitgave van een omslagkalender.

De hoogtijdag, 23 december 2021, zal gevierd worden op zondag

19 december 2021 met een plechtige eucharistieviering. De celebranten zijn pastoor Harry Scheve en pastoor Fred Hogenelst. In het kader van de samenwerking tussen Borculo en Ruurlo zullen de Gemengde Koren van deze locaties de viering muzikaal opluisteren.

Na afloop is er voor de parochianen een gezellig samenzijn.



Actie Kerkbalans 2022

Samen gaan we verder!

Op woensdag 13 oktober 2021 kwamen de vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen van onze parochie in Vorden samen om de activiteiten rond de Actie Kerkbalans 2022 te regelen. 'Samen' is het verbindende motto: samen gaan we verder! Het wordt de tweede Actie Kerkbalans in coronatijd. De laatste maanden hadden we de hoop dat het besmettingsgevaar door het coronavirus flink zou afnemen en we weer naar een normale leefomgeving

terug konden keren. Maar helaas zijn de vooruitzichten inmiddels een stuk minder positief. 'Samen verder gaan' is een gevecht geworden, een gevecht waarvoor we ons sterk zullen moeten (blijven) maken, want het onderhouden van contacten met onze medemens blijkt allerminst vanzelfsprekend te zijn.

Zoals bekend heeft elke parochie veel geldelijke lasten te dragen en die kunnen per geloofsgemeenschap verschillen.

In het overzicht ziet u hoe de binnengekomen gelden zijn besteed en welke inkomsten daar tegenover staan. Vooral het afgelopen coronajaar kende een daling van de inkomsten. De kosten stijgen, zeker in 2022 door de enorme toename van de energieprijzen. In het overzicht ziet u ook welke inkomsten nodig zijn om onze parochie te laten functioneren.

U kunt constateren dat het jaar 2022 begrotingstechnisch niet gemakkelijk wordt. Het tekort dreigt groter te worden! Nog steeds geeft de Actie Kerkbalans een belangrijke bijdrage aan



de dekking van de kosten. Maar helaas moeten we vaststellen dat de bijdragen aan de Actie Kerkbalans jaarlijks teruglopen. Misschien een goede reden om uw bijdrage nog eens tegen het licht te houden en zo mogelijk positief aan te passen! Want we willen samen graag kerk blijven, in welke vorm dan ook. Samen gaan we verder! Voor alle vrijwilligers en parochianen is dit de uitdaging die wij als parochie HH. Twaalf Apostelen in 2022 willen aangaan. Het pastoraal team en het parochiebestuur danken u bij voorbaat voor uw inzet en bijdrage.

*Kees Koersvelt, penningmeester
Huub Winkeler, bestuurslid*

Overzicht van inkomsten en uitgaven

(Alle bedragen zijn in duizenden euro's.)

	2020 (werkelijk)	2022 (begroot)
Inkomsten		
Kerkbijdragen (Actie Kerkbalans)	364	345
Overige bijdragen	223	156
Totale ontvangsten parochianen	587	501
Opbrengsten bezittingen/beleggingen	326	385
Opbrengsten begraafplaatsen	155	89
Totaal inkomsten	1068	975
Uitgaven		
Personeelskosten	352	352
Kosten onroerende zaken	317	317
Kosten erediensten	53	53
Kosten pastoraat	59	59
Bijdragen aan derden	132	132
Beheerskosten	80	81
Kosten begraafplaatsen	30	34
Totaal uitgaven	1023	1027
Inkomsten minus uitgaven	45	-/- 52

Beste parochianen,

Het jaar 2021 ligt bijna achter ons. Het is een jaar geweest dat wederom beheerst werd door het coronavirus. Voor mij persoonlijk geldt dat in het bijzonder, want net als andere parochianen belandde ik door het virus in het ziekenhuis. Van veel parochianen hoor en voel ik een soort moeheid van ... heeft het allemaal nog wel zin? En dan bedoel ik het staande houden van onze parochie met zijn 14 geloofsgemeenschappen. Door de pandemie zijn wij als parochie aanzienlijk geraakt. Tijdens de lockdown waren er momenten dat je maar mocht vieren in een kleine groep en zelfs met slechts een priester en vier koorleden. Vieringen waren uitsluitend via livestream te volgen. Later werd het van

te voren aanmelden een 'must'. Tja het kon helaas niet anders: het aanmelden voor een viering heb ik steeds gezien als een 'procedure' die niet past bij een gastvrije en van goedheid getuigende kerk. Laten we hopen dat het jaar 2022 een jaar mag zijn waarin nieuwe activiteiten en uitdagingen een kans krijgen. Wij, pastores en parochiebestuurders, willen graag blijven bouwen aan het behoud van ons belangrijke katholieke geloofsgoed, niet alleen voor ons maar ook voor de volgende generaties. Daarom is het thema van de Actie Kerkbalans zo toepasselijk voor wat ons in 2022 te wachten staat: samen gaan wij verder. Samen, want je kunt het immers niet alleen. In het vorige nummer van *Onderweg*

schreef ik over de zaligsprekingen uit de Bergrede. We lezen daar dat mensen die aan de rand van de maatschappij leven door Jezus gelukkig worden geprezen. Zo zou Jezus ook aan ons, mensen die in 2022 verder gaan, kunnen zeggen: "Ga niet bij de pakken neerzitten, maar sta op en laat je horen en zien!" Niet alleen onze inzet maar ook de financiën zijn daarbij van ongelofelijk belang. We zien in de huidige tijd de kosten alsmaar toenemen. Kijk alleen al naar de snel stijgende energiekosten voor het verwarmen van onze kerken. Daarom beveel ik u allen aan om gul mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Dat we door samen verder te gaan als parochie groot mogen zijn.

Pastoor Harry Scheve

De Abrahamcyclus van Huub Oosterhuis

Maandagavond 25 oktober was de Lochemse Gudulakerk goed gevuld met belangstellenden voor de Abrahamcyclus van Huub Oosterhuis. De cyclus bestaat uit tien op muziek gezette gedichten over het leven van Abraham, Isaak, Ismaël, Sara en Hagar.

Nadat Gert Boersma, die als organist is verbonden aan de Duinzichtkerk in Den Haag, het publiek had getraakteerd op werken van onder andere Bach, Maichelbeck en Mendelssohn, heette Wim Boelens van de Protestantse Gemeente Lochem de aanwezigen om klokslag acht uur van harte welkom. Maar hij had ook meteen al een minder plezierige boodschap: Huub Oosterhuis zelf was verhinderd omdat hij door een val een blessure had opgelopen. Wim Boelens wenste Huub Oosterhuis van harte beterschap en bracht de aanwezigen de groeten van Oosterhuis over. Er lijkt stilaan een beetje een vloek te rusten op de komst van Huub Oosterhuis naar Lochem: twee jaar geleden moest hij ook al om gezondheidsredenen verstek laten gaan.



Alex van Heusden verving Huub Oosterhuis voor het gesproken woord in de Abrahamcyclus.

Toch werd het een bijzonder mooie avond. Alex van Heusden, die samen met Oosterhuis een vertaling van de eerste vijf Bijbelboeken maakte, verving de kerkdichter door de rol van verteller op zich te nemen. En dat deed hij op meesterlijke wijze. Zodoende kon de Abrahamcyclus toch worden uitgevoerd. Naast Alex van Heusden waren het de bariton Mark Walter, mezzosopraan Heleen Oomen en Antoine Oomen aan de vleugel, die de cyclus ten uitvoer brachten. Hun muzikaliteit was van hoog niveau.

De Abrahamcyclus bestaat uit tien gedichten van Oosterhuis die de familiesage van Abraham, Isaak, Ismaël, Sara en Hagar beschrijven. De gedichten zijn door Antoine Oomen op muziek gezet. De dichter gebruikt in zijn gedichten de perspectieven van verschillende personages: die van Abraham en Sara, maar ook die van God. Tussen de verschillende gezongen gedichten door was het de verteller Alex van Heusden, die commentaar en uitleg gaf bij de teksten en deze ook in een context plaatste. Het Abrahamverhaal gaat vooral over nageslacht, migratie en vluchteling-zijn. Oosterhuis verbindt het Bijbelse verhaal bovendien met de geschiedenis, zelfs de recente geschiedenis van de Shoah.

Nadat de gedichtencyclus ten uitvoer was gebracht, stelde Wim Boelens enkele vragen over twee kernwoorden uit Oosterhuis' denken. Deze vragen werden door Alex van Heusden beantwoord. Allereerst ging hij in op 'En toch'. Met deze woorden bedoelt Oosterhuis dat we – hoewel we weten dat we eigenlijk in een verschrikkelijke wereld leven – de hoop nooit moeten opgeven. Dat we misschien wel tegen beter weten in moeten vasthouden aan de hoop op en het visioen van een betere wereld. In het Abrahamverhaal doen op meerdere plekken engelen hun intrede, boodschappers die op een uitweg, een verlossing wijzen. De Bijbel is ook bij uitstek een boek van bevrijding. We

De bariton Mark Walter, mezzosopraan Heleen Oomen en haar vader Antoine Oomen aan de vleugel brengen de Abrahamcyclus ten uitvoer.



Alex van Heusden licht de Abrahamcyclus toe door vragen van Wim Boelens te beantwoorden.

moeten het Bijbelse visioen altijd voor ogen blijven houden. Op de vraag wat 'Liefde doen' dan precies betekent voor Oosterhuis antwoordde Van Heusden: "We moeten de liefde niet te veel romantiseren. Waar het om gaat is naastenliefde. Je naaste liefhebben en je inleven in het leven van de ander. Onderlinge solidariteit, dat is de liefde van de Bijbel."

Hierna konden alle aanwezigen een aantal Oosterhuis-klassiekers meezingen. Bariton Mark Walter nam daarbij de dirigentenrol op zich. 'Zomaar een dak boven wat hoofden', 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' en 'De steppe zal bloeien' werden enthousiast en uit volle borst door de aanwezigen meegezongen. Tot slot dankte Wim Boelens de verteller en de musici en kregen deze onder luid applaus bloemen overhandigd. Voor de aanwezigen was er de mogelijkheid om onder het genot van een glas wijn of fris na te praten over deze mooie en zeer geslaagde avond.

Hans Limbeek

Zalig kerstfeest, ALLEMAAL!

“Wat ziet alles er weer mooi uit voor de kerst!” Breed glimlachend komt de pastor bij een groepje parochianen die de kerk hebben versierd. Ze zijn aan de koffie. De kerststal hebben ze van vers stro voorzien. De beelden staan er al in op het kerstkind na. “Ja”, zegt één van de vrijwilligers, “het kerstkind is weer van harte welkom!” “Heerlijk, hé”, zegt de pastor, “om weer het feest van het licht te vieren. Ik zie echt uit naar de kerstnacht en hoop dat de kerk weer he-le-maal vol zit, als de coronamaatregelen dat toelaten! Dan vind ik het pas echt feest!!!”

De vrijwilligers knikken, maar iemand maakt toch even de opmerking: “Kwamen die mensen maar vaker. Nu pikken zij ineens onze plekken in!” Iemand anders zegt nooit naar de kerstnachtviering te komen: “Veel te vol met al die mensen!” De pastor probeert nog eens dat het toch heel fijn is om in de kerstnacht met zoveel mensen samen het lichtfeest te vieren, het feest van Christus’ geboorte, het Licht der mensen? “Ieder mens is welkom toch?”

Dan pakt de pastor één van de liturgieboekjes voor de kerstnacht. Hij bekijkt het boekje en kijkt dan naar zijn parochianen. Dan zegt hij: “Als ik naar zo’n boekje kijk dan ben ik al die mensen dankbaar die het boekje in elkaar hebben gezet en het afdrukten, iemand die het ging nieten en het hier bracht. Samen gingen ze ervoor, net als jullie!” Iemand merkt lachend op: “Dat waren allemaal gewoon onze eigen mensen!”

“Ja”, vervolgt de pastor, “Ik zie ook de uitvinders van de computer, de ontwerpers en producenten, ook van de printer... en vervolgens zie ik de mensen die papier maakten en inkt. Ik zie ook alle mensen die voor hén zorgden: de bakker, personeel van de supermarkt, en ik zie ook de boeren en landbouwers en al die anderen die voor voedsel zorgen... (ja, ook zorgen voor het kerstdiner van ieder van ons!) en voor al die mensen die met hun samenleven. Ik zie bomen waaruit papier wordt gemaakt, kerstbomen, boswachters en houthakkers... ik zie de natuur... de aarde, rivieren, zeeën... de regen, de zon, alles wat het groeien en bloeien laat... Alles en iedereen is verbonden met elkaar. Niets en niemand uitgezonderd! Zonder elkaar zouden we niet eens bestaan! Zonder de zon zou dit alles niet bestaan! En aan het begin van dit alles stond God, die sprak: Er zij licht! En er was licht...”

Toen kwam het Licht in de wereld, verjoeg de duisternis, wilde van ons allemaal zonen en dochters van het Licht maken. Laten zien dat we elkaar nodig hebben en dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Wij zijn er allemaal dankzij het Licht. Jullie zijn Licht, zei het kerstkind later, laat het dan ook schijnen...!”

Verbaasd kijken ze naar hun pastor. “Ja, het is waar dat we allemaal verbonden zijn met elkaar, gelovig of niet, anders konden we niet eens samen kerstmis vieren, hadden we niet eens een boekje!” Glimlachend zegt de pastor dat hij het daarom fijn vindt in verbondenheid met alle mensen in de kerstnacht het feest van het Licht te vieren! Alle mensen horen erbij! Juist dan! Om samen, verbonden met iedereen, de duisternis te verdrijven, het doemdenken. Om de angst te verdrijven voor een toekomst die een nachtmerrie zou kunnen worden! We hebben elkaar nodig. Wij mogen allemaal elkaar en de toekomst tegemoet treden als mensen van het Licht. Wij horen bij elkaar, ja, allemaal, daarom wensen we iedereen die nacht een zalig kerstfeest!

Ed W. Wassink, Feest van Allerheiligen, 1 november 2021



Volg je hart

Toen ik met mijn dochter Serena bezig was het vormsel voor te bereiden las ik dat, als je het vormsel gedaan hebt, je dan echt bij de kerk hoort. Ik vond dat een mooie gedachte, want in mijn hart wil ik graag bij de kerk horen.



Ik heb in 2009 besloten katholiek te worden. Zelf ben ik in 1969 als moslim geboren. Toen ik 6 jaar oud was heb ik met mijn zus in een nonnentehuis gezeten in Suriname. Mijn moeder was toen in Nederland komen wonen en mijn vader moest werken, dus kon hij niet de hele dag voor mijn zus en mij zorgen. Ik kan me herinneren dat ik het mooi vond dat we 's morgens voor het eten en voordat we gingen slapen, gingen bidden. Op zondag gingen we met zijn allen naar de kerk, dat vond ik zo gezellig. Ik genoot van deze momenten. Ik denk dat hier in mij het zaadje is geplant om op Gods pad verder te gaan.

Toen ik 10 jaar was ben ik naar Nederland gekomen. Vanuit ons gezin kreeg ik mee hoe wij als moslim het geloof moesten belijden, vanuit mijn hart voelde ik dat ik niet 100 procent achter de strenge regels/woorden kon staan. Op mijn 20^e kreeg ik een relatie met een man en vanaf het begin werd ik geaccepteerd door zijn ouders. Ik kreeg veel tradities van hen mee, zo ook de katholieke feesten. Mijn ex-schoonvader was organist in de kerk, dat vond ik prachtig. Ik kreeg daardoor

de gezelligheid mee van alle feestdagen en met Pasen en Kerst gingen we naar de kerk. Na de kerk genoten we van de gedekte tafel. In mijn hart voelde ik dat ik daar blij van werd. Toen mijn relatie op een niet leuke manier was beëindigd bad ik elke dag tot God. Ik weet dat ik op sommige momenten het leven zwaar vond, maar door te bidden werd ik sterker in mijn hart.

Alles waarvoor ik gebeden had kreeg ik dubbel van God. Ik kreeg een lieve man. Een man die mij weer leerde vertrouwen te hebben in mezelf en in de liefde en in het leven. Toen ik 38 was heb ik een miskraam gehad. Gezien mijn leeftijd had ik niet gedacht dat wij ooit nog een kind zouden krijgen.

Ik ben in januari 2009 in een kapelletje geweest in Emmer-Compascuum, daar bad ik tegen God en daar heb ik het verleden losgelaten. Ik vertelde God over mijn diepste wens om moeder te worden. Na twee weken was ik zwanger van Serena. Vanaf het eerste moment wist ik dat het goed was, mijn zwangerschap gaf mijn een anker in geloof, hoop en liefde. Ik kon niet eten, omdat ik misselijk was.

In mijn hart voelde ik dat alles goed zou komen, ik ervaarde zo'n intense kracht in mij. Toen Serena geboren was hebben mijn man en ik 1 uur naar haar gekeken. Wij waren verliefd op haar, we voelden alleen liefde. We vinden het prachtig dat Serena in ons leven is gekomen. Ik wist dat dit niet zomaar was, maar dit was de liefde van God. Ik kreeg intens het gevoel dat ik katholiek wilde worden en ik wilde net als mijn man Fred hetzelfde geloof belijden. Mijn schoonouders hebben mij hierin ook gesteund. Dus toen Serena op 6 december 2009 's middags gedoopt zou worden ben ik 's morgens in een viering gedoopt en heb ik de communie ontvangen in Sint Odiliënberg, mijn schoonouders wonen daar. Sindsdien merkte ik in mijn leven dat ik me gedragen voelde door het geloof en dat ik in balans ben.

In mijn werk mag ik al 28 jaar mensen adviseren en begeleiden. Hier word ik elke dag blij van. Ik weet dat het mijn roeping is. Ik heb in mijn leven veel steun en liefde van het geloof gehad. Dus toen Serena het vormsel zou gaan doen, kreeg ik het gevoel om het ook te doen. Door het ontvangen van het vormsel voelt het compleet voor mij; als een anker.

Ik voel mij gedragen door het geloof en ook door de lieve kinderen en de mensen die ik ontmoet heb tijdens het vormsel. Ik heb veel van de kinderen geleerd en ik vond het fantastisch hoe de kinderen zo bewust nadenken over het geloof. Ik vond de vragen die ze aan mij stelden zo wijs en zo doordacht. Via deze weg wil ik mijn gezin, mijn schoonouders, de kinderen, de vrijwilligers, de bisschop en God bedanken. Het was een gezegende dag. Ik ga verder op de pad dat ik gekozen heb.

*Liefs,
Sharida Nijskens-Tangali*



Jesus Onderweg

De betekenis van Maria Magdalena

In het vorige nummer van *Onderweg* hebben we uitgebreid stilgestaan bij het leven van Maria Magdalena. Haar invloed op het leven van Jezus, zeker als vrouw, is vaak onderschat. Kerkvaders uit de derde en vijfde eeuw zagen Maria Magdalena als apostel der apostelen. Zij was immers de eerste aan wie Jezus zich openbaarde als verrezen Heer en zij was het die deze boodschap aan de leerlingen doorgaf. De ondergeschikte rol van de vrouw in het christelijke (katholieke) geloof is al ruim twintig eeuwen lang een punt van discussie voor de gelovigen en een knelpunt in de kerkelijke hiërarchie.

Het leven van Maria Magdalena, eigenlijk haar "voortbestaan" door de eeuwen heen, valt te verdelen in drie perioden. In de eerste periode speelt ze een rol als naaste discipel van Jezus. In een preek in de zesde eeuw verwarde paus Gregorius I Maria Magdalena met een andere Maria, Maria van Bethanië. Na een zondig leven als overspelige vrouw had deze Maria zich bekeerd. Een afbeelding

waarop een prostituee de voeten van Jezus zalft, heeft het beeld van zondares versterkt. Door de verspreking van paus Gregorius I veranderde de rol van Maria Magdalena van discipel in die van een bekeerde vrouw van lichte zeden. In de 14e eeuw, bij de opkomst van de Moderne Devotie, spiegelde zelfstandige vrouwen uit de gegoede burgerij zich aan Maria als model van de sociale actie, waarin het oplossen van sociale problemen centraal staat. Dit uitte zich in het opzetten van Magdalenhuizen voor bekeerde prostituees en van lazaretten (ziekenhuizen). Het woord lazaret is afkomstig van Lazarus, de broer van Maria van Bethanië die door Jezus uit de dood was opgewekt. Het heeft bijna 1500 jaar geduurd eer de misvatting over de werkelijke Maria Magdalena is rechtgezet. Het standpunt over Maria Magdalena als zondige vrouw is door de Rooms-Katholieke Kerk in 1969 nader gepreciseerd en sindsdien is Maria Magdalena als boetvaardige zondares uit de heiligenkalender verwijderd. Pas in de

twintigste eeuw is de beeldvorming rond Maria Magdalena veranderd, vooral onder druk uit feministische hoek. De verwarring rond haar persoon werd uitgelegd als onderdrukking van de vrouw in de eerste eeuwen na Christus. Gaandeweg werd Maria Magdalena de heilige die staat voor de waardigheid van de vrouw in de kerk. In 2016 ging paus Franciscus nog een stapje verder door haar naamdag te verheffen van een gewone naar een bijzondere feestdag, ofwel van verplichte gedachtenis tot feest. Voortaan weerklinkt in de liturgie van 22 juli een bijzondere priefatie, waarin Maria Magdalena wordt aangesproken met haar titel 'apostel der apostelen'. Deze titel past in de huidige context waarin het dieper nadenken over de waardigheid van de vrouw binnen de kerk een belangrijke rol speelt. Maria Magdalena is en blijft een bijzondere vrouw zowel in de Bijbel als in de historie als in het heden. Haar aanwezigheid dicht bij Jezus staat buiten kijf.

Huub Winkeler

Kerstgroepententoonstelling

Kerst in het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg

In de periode van het Sinterklaasfeest (maandag 6 december 2021) tot en met het weekeinde van Driekoningen (zondag 9 januari 2022) is in het Heiligenbeeldenmuseum voor de 22^e keer een unieke tentoonstelling van

honderden kerstgroepen van Joop Arends uit Zutphen en Riet Rutting uit Vorden, alsmede van enkele nieuwe aanwinsten uit de eigen museumcollectie. Het museum is ondergebracht in de voormalige

H. Antonius van Paduakerk in Kranenburg tussen Vorden en Ruurlo en elke dag van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend. Op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag is het museum gesloten. Het is verstandig de drukte rond de kerstdagen zoveel mogelijk te mijden.

De toegangsprijs bedraagt € 6 per persoon. Voor bezoekers met een geldige museumkaart, voor begeleiders van



rolstoelgebruikers en voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar onder begeleiding van een volwassene is de toegang gratis. Groepen van minder dan 20 personen kunnen voor € 15 gidsbegeleiding krijgen. Het Heiligenbeeldenmuseum is te vinden aan de Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/Vorden. Telefoon 0575 – 556 488, alleen tijdens openingstijden. Meer informatie kunt u vinden op www.heiligenbeeldenmuseum.nl



Aanmelding Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 gestart

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. De organisatie van deze prijs vraagt aan de parochies om diaconale initiatieven op het gebied van caritas en diaconie in het aartsbisdom door te geven, "die het naar uw mening verdienen om eens in de schijnwerpers te staan, en juist ook voorbeeldig zijn en aldus tot diaconale navolging inspireren."

De Ariëns Prijs voor Diaconie is in 2003 door het Aartsbisdom Utrecht, het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de diaconale inzet in het Aartsbisdom Utrecht te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van het Aartsbisdom Utrecht, omdat hij grote betrokkenheid toonde bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Aldus bracht hij de katholieke sociale leer op een inspirerende manier in de praktijk. Voor de winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt

ieder genomineerd initiatief een mooi aandenken. Net al bij eerdere edities zal een publicatie gemaakt worden met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten. Deze keer is er ook weer een publieksprijs, waarmee mensen kunnen stemmen op wat zij het beste initiatief vinden. De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Informatie: e-mail: ariensprijs2022@aartsbisdom.nl

Opening jachtseizoen

Vorden – Bij de opening van het jachtseizoen door wethouder Evert Blaauw op zaterdag 6 november werden voorafgaand aan de jaarlijkse slijpbeurt de honden en paarden door pastoor Harry Scheve gezegend.



Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor

J.G.M. Pauw, administrator

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen, secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen

H.J.B. (Huib) Winkeler, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille communicatie

Vertrouwenspersoon



Gerry Spekkink kan door medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie.
tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

COLOFON

Redactie

Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen Gerrit te Vaarwerk
Huib Winkeler

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI status.

Bankrekening: **NL97RABO0155113046**

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg o.v.v. uw locatie.

Internet: **www.12apostelen.nl**

E-mail: **redactie@12apostelen.nl**

Vormgeving: Repro Design, Deventer

Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal Team



J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl

Assistentie Pastoraal Team

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
e-mail: l.vandekam@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie

Mieke Degen, Petra Hulman en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's vanaf blz. 22.

Vieringen door de week

Baak: H. Martinuskerk, elke 3e dinsdag van de maand, 19.00 uur.
Lochem: elke 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, elke 1e vrijdag van de maand, 15.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, elke woensdag, 9.30 uur

Vieringen in verzorgingshuizen

Borculo: Andriessenhuis, elke 1e vrijdag van de maand, 10.00 uur.
Vorden: Wehmerhof, Weeksluiting om de week om 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, elke 2e dinsdag van de maand, 10.00 uur.

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur
 Biechtgelegenheid op eerste vrijdag van de maand.

Vieren via internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'.

Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen kunt u om 10.00 uur direct meekijken door op de >-toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken.

Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.



Doopvieringen

Vanaf januari 2022 wordt er in de locaties gedoopt in een reguliere viering of in een gemeenschappelijk doopviering in Zutphen. Vanwege de coronamaatregelen is er nog geen gemeenschappelijke doopvoorbereiding. Aanvragen worden per doop in behandeling genomen. U kunt uw kind per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Vieren in coronatijd

De laatste berichtgeving over de voorgeschreven coronamaatregelen door de Nederlandse bisschoppen kunt u lezen op de homepage van onze website: www.12apostelen.nl



Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, elke woensdag om 10.15 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, elke 1e woensdag van de maand, 19.00 uur

ParochiePost

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder gelezen kunnen worden. *ParochiePost* verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is.

Wilt u ook *ParochiePost* ontvangen?

Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
28 nov.	Jer. 33,14-16	1 Tess. 3,12-4,2	Luc. 21,25-28.34-36
5 dec.	Bar. 5,1-9	Fil. 1,3-6.8-11	Luc. 3,1-6
12 dec.	Sef. 3,14-18a	Fil. 4,4-7	Luc. 3,10-18
19 dec.	Mi. 5,1-4a	Heb. 10,5-10	Luc. 1,39-45
24 dec.	Jes. 9,1-3.5-6	Tit. 2,11-14	Luc. 2,1-14
25 dec.	Jes. 52,7-10	Heb. 1,1-6	Joh. 1,1-18
26 dec.	1 Sam. 1,20-22.24-28	1 Joh. 3,1-2.21-24	Luc. 2,41-52
1 jan.	Num. 6,22-27	Gal. 4,4-7	Luc. 2,16-21
2 jan.	Jes. 60,1-6	Ef. 3,2-3.1.5-6	Mat. 2,1-12
9 jan.	Jes. 40,1-5.9-11	Tit. 2,11-14;3,4-7	Luc. 3,15-16.21-22
16 jan.	Jes. 62,1-5	1 Kor. 12,4-11	Joh. 2,1-12
23 jan.	Neh. 9,2-4a.5-6.8-10	1 Kor. 12,12-30	Luc. 1,1-4,14-21
30 jan.	Jer. 1,4-5.17-19	1 Kor. 12,31-13,13	Luc. 4,21-30

DAG	ZUTPHEN	BRUMMEN	JOPPE	LOCHEM	VORDEN	BORCULO	RUURLO
za 27/11		Vieringen in het Andreashuis					
In alle vieringen aandacht voor de Adventsactie							
zo 28/11 1e zondag Advent	10.00 uur Euch. F. Zandbelt 16.30 uur Vesper Greg. Getijdenkoor	wo. 1 dec. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Familieviering werkgroep	9.30 uur samenkomst parochiezaal	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Oec. Viering werkgroep
za 04/12							
zo 05/12 2e zondag Advent	10.00 uur Euch. H. Scheve 16.30 uur Vesper Greg. Getijdenkoor	wo. 8 dec. 9.30 u. samenkomst werkgroep	10.00 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur WCV G. Spekkink	geen viering	10.00 uur WCV T. ten Bruin
za 11/12	17.00 uur Effata Viering		19.00 uur WCV L. van de Kam			19.00 uur Eucharistie J. Baneke	
zo 12/12 3e zondag Advent	10.00 uur Euch. F. Zandbelt 16.30 uur Vesper Greg. Getijdenkoor	wo. 15 dec. 9.30 uur Woord&Gebed werkgroep		10.00 uur Eucharistie J. Baneke	geen viering		geen viering
za 18/12							
zo 19/12 4e zondag Advent	10.00 uur Euch. J. Baneke 16.30 uur Vesper Greg. Getijdenkoor	wo. 22 dec. 9.30 uur samenkomst werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt	geen viering	10.00 uur Euch. 150 jaar kerk H. Scheve F. Hogenelst
vr 24/12 Kerstavond	21.30 uur Eucharistie J. Baneke		18.00 uur Familieviering werkgroep 21.30 uur Euch. F. Zandbelt A. Bos	19.00 uur Familieviering werkgroep 22.00 uur WCV werkgroep		17.00 uur Familieviering werkgroep 19.00 WCV W. Matti	17.00 uur Familieviering werkgroep 21.00 uur WCV werkgroep
za 25/12 Kerstmis	10.00 uur Eucharistie H. Scheve		15.00 uur Kindje Wiegen	10.00 uur WCV G. Oude Groen	9.30 uur WCV L. van de Kam	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur WCV W. Matti 15.00 uur Kindje Wiegen
zo 26/12 Tweede Kerstdag	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo. 29 dec. 9.30 u. samenkomst werkgroep	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		geen samenkomst		
vr 31/12 Oudjaar							
za 01/01 Maria, Moeder van God	10.00 uur Eucharistie H. Scheve						
zo 02/01 Openbaring des Heren	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo. 5 jan. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur Eucharistie H. Scheve	geen viering	geen viering
za 08/01							
zo 09/01 Doop van de Heer	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	wo. 12 jan. 9.30 u. samenkomst werkgroep	10.00 uur Woord&Gebed werkgroep	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	geen viering	10.00 uur WCV W. Matti	Dorpskerk 10.00 uur Oec.viering
za 15/01	17.00 uur Effata Viering						
zo 16/01 2e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	Oude Kerk 10.00 uur Oec. viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Oec. viering W. Matti	geen viering	10.00 uur WCV werkgroep
za 22/01							
zo 23/01 3e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie J. Baneke	wo 26 jan. 9.30 u. samenkomst werkgroep	10.00 uur WCV werkgroep	10.00 uur Oec.viering werkgroep	geen viering	10.00 uur Eucharistie H. Scheve	10.00 uur WCV A. Bos
za 29/01							
zo 30/01 4e zondag door het jaar	10.00 uur Eucharistie E. Wassink	wo. 2 feb. 9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	10.00 uur WCV werkgroep	9.30 uur samenkomst parochiezaal	geen viering	geen viering

HENGELO	KEIJENBORG	BAAK	DREMPT	OLBURGEN	STEENDEREN	VIERAKKER	DAG
						17.00 uur Vesper Greg. Getijdenkoor	za 27/11
In alle vieringen aandacht voor de Adventsactie							
geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke		10.00 uur WCV werkgroep	geen viering	9.30 uur Ceciliafeest H. Scheve		zo 28/11 1e zondag Advent
						17.00 uur Eucharistie J. Baneke	za 04/12
9.30 uur WCV werkgroep	geen viering		geen viering	geen viering	9.30 uur Eucharistie F. Zandbelt		zo 05/12 2e zondag Advent
						17.00 uur Vesper Greg. Getijdenkoor	za 11/12
geen viering	10.00 uur WCV A. Bos	di. 14 dec. 19.00 uur WCV T. ten Bruin	10.00 uur WCV L. van de Kam	9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering		zo 12/12 3e zondag Advent
							za 18/12
9.30 uur WCV werkgroep Remigiuskerk 17.30 uur Kinderkerst	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering	geen viering	geen viering	10.00 uur gebedsviering werkgroep	zo 19/12 4e zondag Advent
	21.30 uur Eucharistie H. Scheve T. ten Bruin			21.00 uur WCV G. Oude Groen			vr 24/12 Kerstavond
9.30 uur WCV G. Spekkink			10.00 uur Eucharistie J. Baneke		9.30 uur WCV A. Bos	10.00 uur WCV T. ten Bruin	za 25/12 Kerstmis
	10.00-11.00 uur Kerst voor groot en klein werkgroep	10.00 uur WCV T. ten Bruin					zo 26/12 Tweede Kerstdag
19.00 uur WCV G. Spekkink			18.00 uur Eucharistie F. Zandbelt			17.00 uur Eucharistie J. Baneke	
							za 01/01 Maria, Moeder van God
9.30 uur Eucharistie J. Baneke	10.00 uur WCV werkgroep		geen viering	vrijdag 3 jan. 15.00 uur Eucharistie	geen viering		zo 02/01 Openbaring des Heren
			19.00 uur Eucharistie H. Scheve			17.00 uur Eucharistie J. Baneke	za 08/01
geen viering	10.00 uur Eucharistie J. Baneke			vrijdag 7 jan. 15.00 uur Eucharistie	9.30 uur WCV werkgroep		zo 09/01 Doop van de Heer
							za 15/01
10.00 uur Oec. viering G. Spekkink	10.00 uur Oec. viering T. ten Bruin	di. 18 jan. 19.00 uur WCV A. Bos	geen viering	9.30 uur gebedsviering werkgroep	geen viering	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt	zo 16/01 2e zondag door het jaar
						17.00 uur WCV A. Bos	za 22/01
geen viering	10.00 uur Eucharistie F. Zandbelt		Hoog Keppel 10.00 uur Oec. viering	geen viering	9.30 uur WCV T. ten Bruin		zo 23/01 3e zondag door het jaar
				19.00 uur Eucharistie J. Baneke			za 29/01
9.30 uur Euch. H. Scheve G. Oude Groen	geen viering		geen viering		geen viering		zo 30/01 4e zondag door het jaar

Eerste Heilige Communie 2021

Op 17 oktober jl. was het zover! Door de coronamaatregelen wat er een lange voorbereidingstijd. Uiteindelijk hebben de kinderen uit **Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen** de Eerste Heilige Communie ontvangen in een feestelijke viering.

De kinderen kwamen met hun eigen doopkaars binnen, samen met pastor Zandbelt, de voorganger. Het evangelie over de barmhartige Samaritaan werd voorgelezen door de pastor en de communicanten beelden het evangelieverhaal erg mooi uit. Nadat we hadden geluisterd naar de preek van pastor Zandbelt en het eucharistisch gebed ontvingen de communicanten de Eerste Heilige Communie. Voor de communicanten was dit een erg spannende dag en een mooie stap in het geloofsleven. Torre Dirks, Jasmijn Geers, Ingeborg Helmink, Raphael Hofman, Annabel Huisman, Bjorn Jansen, Jakub Kosakowicz, Lana Lans, Kadet Ndanimanga, Michael Sahdo, Yara Schrijver, Pien Spekschoor en Jules van Voorst tot Voorst: het gaat jullie goed en Gods zegen.

*Namens de werkgroep
communievoorbereiding,
Alexander van der Zel.*

Een aandenken van de parochie.



Familievieringen

In onze parochie zijn er op **24 december**, kerstavond, vier familievieringen:

Om 17.00 uur in Borculo en in Ruurlo.

Om 18.00 uur in Joppe.

Om 19.00 uur in Lochem

Verder is er op zondag 19 december in de Remigiuskerk in Hengelo Gld. een kerstviering voor de jeugd in samenwerking met de PKN.

Aanvang 17.30 uur.



Kindje Wiegen

Speciaal voor peuters en kleuters met hun (groot)ouders is er 'Kindje Wiegen'.

Op eerste kerstdag om 15.00 uur in Joppe en Ruurlo.

Op tweede kerstdag is er van 10.00 tot 11.00 uur 'Kerst voor groot en Klein' in Keijenburg.



Eerste Heilige Communie 2022

— Uitnodiging —

Zondag 15 mei 2022 in Zutphen

Opgave tot uiterlijk 1 januari 2022

Op zondag 15 mei 2022 vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit **Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen**. De kinderen vanaf groep 4 (ca. 8 jaar) mogen, indien gedoopt, meedoen aan de voorbereiding van dit feest. De voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten met de kinderen, twee ouderavonden en een ouder/kind-avond. Van de ouders wordt gevraagd zich ook in te zetten voor de bijeenkomsten met de kinderen. De data van de voorbereidingsdagen moeten nog gepland worden.

Opgave van uw kind voor de voorbereiding graag bij het secretariaat van de parochie, e-mail: secretariaat@12apostelen.nl of bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. Opgeven kan tot uiterlijk 1 januari 2022.

Eerste Heilige Communie in Borculo of Ruurlo

Opgave mogelijk

In de volgende uitgave van *Onderweg* kunt u meer lezen over de voorbereiding en viering van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Borculo en Ruurlo. U kunt uw kind al wel aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Zondag 22 mei 2022 in Keijenburg

Opgave vóór 15 januari 2022

Beste ouders/verzorgers,

Uw kind zit dit jaar in groep 4, 5 of 6 van de basisschool en dat betekent dat hij of zij in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan het feest van de Eerste Heilige Communie van de Katholieke Kerk.

Een goed feest heeft een goede voorbereiding nodig. De communicantjes zullen daarom worden voorbereid met behulp van een project. Daarnaast is er voor u, ouders/verzorgers, ter voorbereiding een ouderavond. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken en hopen we samen in gesprek te komen over wat het voor u en uw kind betekent om mee te doen aan de Eerste Heilige Communie en om deel uit te maken van de Katholieke Kerk. De voorbereiding van de communicantjes gebeurt in "clusterverband", dat wil zeggen dat we samenwerken met zeven geloofsgemeenschappen. Het betreft de geloofsgemeenschappen in **Baak, Drempt, Hengelo, Keijenburg, Olburgen Steenderen en Vierakker**.

Het feest van de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden in H. Johannes de Doperkerk in Keijenburg. In 2022 is de Eerste Heilige Communie gepland op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur. Wilt u uw kind laten meedoen, geef uw kind dan op vóór 15 januari 2022. Dit kan door

- het opgaveformulier op de website www.12apostelen.nl in te vullen of
- u aan te melden bij Sylvia Jaaltink; e-mail: Sylvia.j67@hotmail.com; telefoon 06 - 252 547 75 of
- u aan te melden op het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet
Werkgroep Eerste Heilige Communie Keijenburg
Kitty Beulink, Carmen Wullink en Sylvia Jaaltink





Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen, 0575-527080, info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.

Rekeningnr.: NL76INGB0000887463

t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel

Redactie: sepellemans@hotmail.com

Pastoraatgroep Marcel Wermers, voorzitter, 0640596344; Marjet Lueks, secretaris; Marijke Wermers

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Vrijwilligers koffieschenken gezocht

De koffiegroep van de St. Jan is dringend op zoek naar versterking. In de coronaperiode zijn enkele vrijwilligers gestopt, waardoor er nu een krappe bezetting is. Graag wil de koffiegroep met enkele personen uitbreiden zodat iedereen één keer per maand aan de beurt is om te helpen. De vrijwilligers starten op zondag rond 9.15 uur en zijn rond 12.15 uur klaar. Werkzaamheden zijn koffie en thee zetten, kopjes en benodigdheden klaarzetten, koffie/thee schenken en na afloop de spullen opruimen. Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128.



Dameskoor is gestopt met koorzang

Onlangs bereikte ons het bericht dat het voltallige dameskoor en hun dirigent Jaques Verschure zijn gestopt met zingen in St. Jan de Doperkerk. Daarmee komt een lange traditie van het zingen door het dameskoor in onze kerk ten einde. De voltallige pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap Zutphen wil de dirigent en de leden van het dames-koor hartelijk dankzeggen voor de jarenlange toewijding met zang in de St. Jan de Doperkerk en voorheen ook in de Emmanuelkerk. Ook de pastoraatsgroep, locatierraad en het parochiebestuur bedankt het koor en de dirigent en wensen hen het allerbeste toe.



Een schone kerk

Op zondag 31 oktober zaten we weer in een schone kerk. Met dank aan twaalf vrijwilligers die op donderdag 28 oktober met 'opgestroopte' mouwen voor de deur van de St. Jan stonden. Binnen drie uur zou de klus geklaard worden. De koffie stond om 9.30 uur klaar. "Even dan, want ik wil aan het werk".

Er werd gepoetst, gedweild, gestofzuigd, de keuken kreeg een schoonmaakbeurt. Alle stoelen en banken kregen een sopje en zelfs het verborgen werk, meer dan 100 kauwgomballetjes werden onder de banken weggekrabd.

We hadden één specialist in ons midden die al het houtwerk in de meubelolie zette en vele stoelpoten werden van nieuwe viltjes voorzien. Voor ieder, jong en oud, was er een klusje. Na afloop hielden we de traditie in ere: afsluiten met koffie, thee en een heerlijke krentenbol van de bakker. Vrijwilligers bedankt. En wat mooi als je hoort zeggen: "Wat heerlijk zo'n ochtend, ik krijg er energie van." *Marijke Wermers*

Eerste Heilige Communie

Op zondag 15 mei vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. De kinderen vanaf groep 4, ca. 8 jaar, mogen, indien gedoopt, meedoen aan de voorbereiding van dit feest. De voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten met de kinderen, twee ouderavonden en een ouder/ kindavond.

Van de ouders wordt ook gevraagd zich in te zetten voor de bijeenkomsten met de kinderen. De data van voorbereiding moeten nog gepland worden. Opgave van uw kind voor de voorbereiding graag bij het secretariaat van de parochie: secretariaat@12apostelen.nl of bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. Opgeven uiterlijk 1 januari.

Gebedsintenties

5/12: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; **19/12:** Antoon Zieverink; **24/12:** Riek van Eldijk; ouders Lankheet; Yvonne Lankheet-Blok; Johannes Bernardus Maria Besten; **25/12:** pastoor Wim Jongerius; Rieky van Eldijk; ouders Lankheet; Yvonne Lankheet-Blok; Johannes Bernardus Maria Besten; **26/12:** Sterkte na een 64-ste verjaardag.

Overleden

23/10: **Patricia van Cleef-Bus**, 77 jaar

Gedoopt

17/10: **Jolanthe Wolfswinkel**



Effataviering

De afgelopen jaren heeft de Effataviering altijd plaatsgevonden op de tweede zaterdag van de maand. Vanaf 2022 vinden de Effatavieringen plaats iedere derde zaterdag van de maand. Dit betekent dat in december 2021 de Effataviering gehouden wordt op 11 december en in januari 2022 op 15 januari, beide om 17.00 uur in de St. Janskerk. In deze meditatieve viering wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur.

(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

2/12: ds. C. Bochanen; **9/12:** pastor mevr.

G. Pols; **16/12:** ds. W. Stolte; **23/12:**

ds. S.A. Meijer; **30/12:** J.W. Hengeveld

(overige data nog niet bekend)



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Andreashuis

Van harte welkom bij de ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur in ons Andreashuis.

Gezien het feit dat er momenteel weinig voorgangers beschikbaar zijn, lukt het niet om, zoals vóór de corona tijd, iedere week een viering te houden. Voorlopig kan vanuit het pastoraal team alleen diaken Bos voor de woensdagmorgen ingeroosterd worden. Na overleg met locatieraad en werkgroep liturgie, hebben we besloten dat het mogelijk is om twee keer per maand een viering te houden: één keer gaat diaken Bos voor in een woord- en communieviering en één keer iemand van de werkgroep liturgie in een woord- en gebedsviering. De opgegeven intenties worden meegenomen in de voorbede van de geplande vieringen en komen nu niet meer in de voorbede van Zutphen. Op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.

Vieringen

Woensdag 1 december:

Woensdagmorgenviering

9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Jes. 25, 6-10a; Matt. 15, 29-37

Woensdag 8 december:

Woensdagmorgen samenkomst

9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Gen. 3, 9-15+20; Luc. 1, 26-38

Woensdag 15 december:

Woensdagmorgenviering

9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Jes. 45, 6B-8+18+21B-25;
Luc. 7, 18B-23

Woensdag 22 december:

Woensdagmorgen samenkomst

9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 1 Sam. 1, 24-28; Luc. 1, 46-56

Woensdag 29 december:

Woensdagmorgen samenkomst

9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 1 Joh. 2, 3-11; Luc. 2, 22-35

Woensdag 5 januari:

Woensdagmorgenviering

9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: 1 Joh. 4, 11-18; Marc. 6, 45-52

Woensdag 12 januari:

Woensdagmorgen samenkomst

9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 1 Sam. 3, 1-10+19-20; Marc. 1, 29-39

Woensdag 19 januari:

Woensdagmorgenviering

9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: 1 Sam. 17, 32-33+37+40-51;
Marc. 3, 1-6

Woensdag 26 januari:

Woensdagmorgen samenkomst

9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 2 Sam. 7, 4-17; Marc. 4, 1-20

Gebedsintenties

01-12: Reina Peters-Lankhorst, Amira Mansour-Adamo, Lukas Janmaat, Jos de Brouwer, Dinie v.d. Berg-Valk, Willemien Willemsen.

15-12: Thea de Brouwer, Henk Peters, Thea Willemsens, Jos de Brouwer, Dinie v.d. Berg-Valk.

25-12: Eerste kerstdag Jozef Uiterweerd, Overleden familie Uiterweerd -Vettelschors, Willemien Willemsen, Overleden ouders Span-Gudden, Overleden ouders Wilbrink-Peters, Jan Uiterweerd.

Deze intenties worden toegevoegd aan de voorbede van de Eucharistieviering in Zutphen.

29-12: Dinie v.d. Berg-Valk
05-01: Amira Mansour-Adamo, Thea de Brouwer-Vennegoor, Jos de

Brouwer, Dinie v.d. Berg-Valk, Willemien Willemsen.

19-01: Thea Willemsens, Ria Groeneveld-Reesink, Lukas Janmaat, Jan Uiterweerd, Henk Peters.

Agenda

Vrijdag 26 november: Opbouwen kerstmarkt in het Andreashuis
Zaterdag 27 november van 14.00 tot 17.00 uur: Kerstmarkt in het Andreashuis

Eerste Heilige Communie

Op zondag 15 mei 2022 vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. U kunt uw kind opgeven tot 1 januari 2022. Meer informatie op de Kids & Teens pagina.

Bericht van het koor

Hoera het Andreaskoor gaat weer repeteren op woensdag 19.00 uur in het Andreashuis.

Gezellige Kerstmarkt

Op zaterdag 27 november 2021 organiseert de Andreascommissie een gezellige kerstmarkt in en rond het Andreashuis. Het Andreashuis zal helemaal omgetoverd worden in kerstsfere. De snuffelaars kunnen hun hart ophalen in een ruim aanbod van (tweedehands) kerstspulletjes. Daarnaast zal de commissie ook voor de inwendige mens zorgen.

Dus noteer al vast in de agenda: Zaterdag 27 november a.s. van 14:00 tot 17:00 uur een gezellige kerstmarkt in het Andreashuis. Natuurlijk gaat de kerstmarkt alleen door als de maatregelen rondom het coronavirus dat toelaten.
De Andreascommissie

Foto's uit het verleden deel 11



Zicht op de RK kerk en het Kerkenlaantje vanaf de Oude Eerbeekseweg.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
 rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
 Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
 Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
 Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
 Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
 0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
 Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
 Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten

In de Heer overleden:

Op zaterdag 25 september **Barta Jansen Appelo** op de leeftijd van 93 jaar.

Leny Averdijk-Fischer, echtgenote van Hans Averdijk op de leeftijd van 86 jaar

Allerzielen

Op 2 november jongstleden herdachten we onze dierbare overledenen tijdens een viering voor Allerzielen. Pastor F. Zandbelt ging voor, bijgestaan door vier misdienaars. De kerk was mooi versierd met bloemen en er werd prachtig gezongen door ons eigen koor. De avond eindigde op het kerkhof, wat wederom schitterend verlicht was. Er werd gebeden bij het monument voor het ongedoopte kind en de graven werden gezegend. Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd.



Joppe in december

Ofschoon we misschien weer even uit het lood zijn gebracht door de aanscherping van coronamaatregelen, terwijl we ons voorzichtig weer op de weg naar normaal waanden, laten we ons niet van de wijs brengen en zijn we als geloofsgemeenschap druk met de voorbereidingen van de Advent en Kerstmis.

In een losse bijlage treft u een compleet

overzicht van de activiteiten in en om onze kerk in Joppe.

We vragen uw speciale aandacht voor 5 december, de tweede zondag van de advent. Onze werkgroep 'Samen in woord en gebed' heeft een bijzondere jubileumviering samengesteld. Het thema luidt: "Verwachtingsvol uitkijken naar Kerstmis".



Buitenkerststal

Gelukkig staan de kerststalbouwers weer in de startblokken om dit jaar onze vermaarde buitenkerststal weer op te bouwen. Wij kijken er naar uit!



Kerst- en nieuwjaarswens

In de hoop en verwachting dat we in de Advent op weg naar Kerstmis en met Kerstmis samen kunnen vieren en elkaar ontmoeten in een volle kerk, willen de locatieraad en de pastoraatgroep u alvast een zalig kerstfeest wensen en voor het



komende jaar 2022 alle geluk en vooral een goede gezondheid.

Onze nieuwjaarsreceptie zal na een eucharistieviering in de kerk op zondag 16 januari a.s. gehouden worden in het bosrestaurant.

Eerste Heilige Communie

Op zondag 15 mei vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. De kinderen vanaf groep 4, ca. 8 jaar, mogen, indien gedoopt, meedoen aan de voorbereiding van dit feest. De voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten met de kinderen, twee ouderavonden en een ouder/ kindavond. Van de ouders wordt ook gevraagd zich in te zetten voor de bijeenkomsten met de kinderen. De data van voorbereiding moeten nog gepland worden. Opgave van uw kind voor de voorbereiding graag bij het secretariaat van de parochie: secretariaat@12apostelen.nl of bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. Opgeven uiterlijk 1 januari 2022.

Overweging van pater Auping

Als wij een eucharistieviering hebben voorziet pater John Auping SJ de lezingen van de zondag van kort commentaar. Kopij ligt in de kerk en staat op de site.



*Sint Jozef, die zo welgemoed
 Het goddelijk Kindje hebt behoed
 Toen het door moordlust werd belaagd
 En die het, samen met de Maagd,
 Gebracht hebt naar een veilig land,
 Reik ook aan mij uw sterke hand.*



H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderink, vz., 0573-251115; Paul
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Vrijwilligers

In welke organisatie of vereniging ook, vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Zonder hen geen functionerende organisatie. Zo ook in een geloofsgemeenschap. Opvallend is dat juist in kerken de participatie van vrijwilligers wereldwijd het grootst is. Maar de vraag naar vrijwilligers blijft altijd bestaan. Zo ook in onze geloofsgemeenschap.

Vrijwilliger worden: samen werken en samendragen om elkaar te helpen. Onze aandacht voor de kosters en de werkgroepen: schoonmaak, koffie schenken, liturgie, gastvrouwen, nieuwkomers, kerkbalansmedewerkers, bezorgers parochieblad *Onderweg*, bloemen, tuin, onderhoud en techniek en vele andere werkzaamheden en niet te vergeten onze koren: het Gemengd Koor en het Koor Marinata, om samen geloofsgemeenschap te zijn en te vieren. Iedereen kan zo een bijdrage leveren aan een levende geloofsgemeenschap. Hoe meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger, hoe prettigere en gemakkelijker de deelname wordt en het werk beter verdeeld en lichter kan worden gemaakt. Men voelt zich dan bijvoorbeeld niet elke zondag of anderszins verplicht om te komen. Bovendien bevordert het de betrokkenheid van meer parochianen bij het geloofsgebeuren in onze St. Josephkerk. Denk erover na en meldt u zich aan. Het gemakkelijkst is u aan te melden via het secretariaat van onze kerk. Jacqueline Boonstra, onze secretaresse zal u hartelijk begroeten en wegwijsen.

Laatste ziekenzalving viering cluster Quintus in St. Josephkerk (2019)



Vrijwilligers gezocht!

Onze geloofsgemeenschap is op zoek naar vrijwilligers voor de bezoekersgroep. Het zou fijn zijn als er mensen zijn die ons team van vrijwilligers komt versterken. Wij zijn een actieve groep die het motto heeft "samen zijn we sterk", maar zoeken wel versterking voor allerlei werkgroepen van onze locatie. We hebben een hechte gemeenschap en samen staan wij voor onze geloofsgemeenschap. We hebben veel werkgroepen en daarin trouwe vrijwilligers, maar soms komen er door allerlei redenen barstjes en scheurtjes in ons vrijwilligersnetwerk. Wij zoeken mensen die de kosterstaken op zich willen nemen. De kosters zijn het boegbeeld van de vieringen en zij zorgen ervoor dat een viering vlekkeloos kan verlopen. Onze schoonmaakgroep legt al de bodem voor de viering, door de kerk en parochiezaal incl. toiletten er schoon uit te laten zien. En de bloemengroep zorgt voor de aankleding van de viering met fleurige bloemen. De werkgroep liturgie houdt zich bezig met de inhoud van de vieringen. En onze gastvrouwen ontvangen u graag en helpen u met uw vragen.

De bezoekersgroep legt bezoekjes af. We hebben twee groepen, een voor de nieuwe komende mensen in onze gemeenschap, en 'n groep voor parochianen die graag regelmatig bezoek willen. Weten dat we er voor elkaar zijn, geeft iedereen energie en positiviteit. We werken ook samen met de werkgroep van de Raad van Kerken & Geloofsgemeenschappen in Lochem. In de maand november en rond Pasen gaat er een groet naar de bewoners in de verpleeg- en verzorgingshuizen. In de decembermaand gaat er vanuit onze geloofsgemeenschap een groet en attentie om de donkeredagen wat "licht te geven". Wij zijn een groep van 10 vaste personen en binnen onze bezoekersgroep komen nu wat leemtes.

Het zou fijn zijn als er zich nieuwe mensen aanmelden. Wie wil samen met ons dit mooie werk voortzetten? U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de St Josephkerk of contact opnemen met Inez Pels: 0622219920. Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie. *Namens de leden van de bezoekersgroep St. Josephgeloofsgemeenschap, Inez Pels*

Goededoelenmarkt 2021

Meer dan twintig goede doelen hebben weer de plannen gemaakt voor deze gezellige markt die in een feestelijke decemberaanpakking gelukkig weer wordt gehouden, tenzij...



Naast de optredens met muziek, zang en dans is er weer van alles te koop - te zien - te beleven voor jong en oud. Op de website www.goededoelenmarkt-lochem.nl treft u uitgebreide info aan.

Waar: Gudulakerk op de Markt

Wanneer: vrijdag 10 december van
16.00 - 20.30 uur
zaterdag 11 december van
10.00 - 16.00 uur

Komt u ook? Welkom! Gratis toegang.
Koffie/thee en gebak staan klaar!

Eerste Heilige Communie

Op zondag 15 mei vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. Zie voor meer informatie de Kids & Teens pagina!

Kerkbalans 2022

We zijn er weer klaar voor. De kerkbalanstasjes zijn fris gewassen en gestreken om in onze geloofsgemeenschap deze actie te kunnen starten. Dat doen we na de viering op 16 januari 2022 met het kerkbalansthema **SAMEN GAAN WE VERDER, DOE JE MEE?**

In november zijn sommige leden van onze geloofsgemeenschap herinnerd aan hun toezegging voor 2021. Op het inlegvel bij deze *Onderweg* staat verdere info voor de medewerkers van Kerkbalans 2022. **SAMEN VERDER!!!** - Zullen we dat maar blijven doen?



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, ggchristuskoningvorden@gmail.com
 Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
 Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
 NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
 Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Terugblik

Na een voor onze geloofsgemeenschap toch wel drukke najaar periode kunnen we best met enige tevredenheid terugkijken. We kunnen terugzien op een geslaagde Vormselviering waar bisschop Woorts alle tijd nam om de 19 kinderen uit onze parochie hierop voor te bereiden. Ook de Eerste Heilige Communieviering in clusterverband werd voor de 13 kinderen uit onze cluster, hun ouders en pastor Zandbelt een sfeervolle viering, mede dankzij het optreden van het kinderkoor. De Allerzielenviering werd druk bezocht en een week later was er een gebedsviering waarin werd stilgestaan bij het laatste optreden van ons koor Vokate.

Vokate zingt laatste noot

Het wordt stil rond Vokate. Na 28 jaar houdt het Vordense koor op te bestaan. Vokate verzorgt al 28 jaren lang de muziek tijdens de vieringen in de katholieke kerk. Het koor is in 1993 opgericht en was direct bij de start al een groot succes. Met 'moderne en vlotte' liederen gaven de zangers en musici vele jarenlang een extra muzikale dimensie aan vieringen in de kerk. De naam van het koor was eerst het '30 plus koor'. In de loop van de jaren werden de leden ouder en paste de naam niet meer. Daarom werd het koor omgedoopt tot Vokate. Ook de bezetting is de in de loop der jaren gewijzigd. In de laatste periode was Ton van Westen de dirigent en Erna Groet de toetsenist.

Zoals voor veel organisaties geldt: de tijden zijn veranderd. Vokate had steeds meer moeite het zangers bestand op peil te houden. Dirigenten en toetsenisten zijn eveneens schaars. Daarom heeft het bestuur na rijp beraad tot opheffing van het koor besloten.

Vanwege corona moest het afscheid worden uitgesteld, maar in de viering van 7 november werd dit onder dankzegging

voor de vele diensten die het koor in de loop der jaren heeft verleend op gepaste wijze afgesloten.

Kerkhof Kranenburg

Ook ons kerkhof op de Kranenburg is in de afgelopen periode flink onder handen genomen met de jaarlijkse snoeibeurt van de heggen, het uitgraven van bijna dichtgegroeide greppels, het verwijderen van gevallen blad en onkruid en een besluit over de grafcirkel die de daar begraven Franciscanen uit het voormalige klooster markeert. Na overleg met het Provinciaal bestuur van de Orde der Minderbroeders Franciscanen worden die graven, die alle van de periode vóór 1995 dateren, binnenkort geruimd en blijft alleen het stenen grafmonument met de 2 hardstenen grafstenen waarop de namen van 46 Franciscanen zijn vermeld, bewaard. Wij zijn van mening dat de Franciscanen, die bijna 400 jaar lang een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de geloofsontwikkeling en -beleving van onze parochianen in Kranenburg en Vorden verdienen dat deze herinnering behouden blijft.

Hiermee wordt dit ook historisch een goede plek gegeven. De cirkelvormige-inmiddels ook afgestorven- buxushaag wordt dan gelijktijdig verwijderd en vervangen door een passende herbeplanting. Daarmee krijgt het kerkhof weer een vernieuwd aanzien en is het voor de tuinlieden ook beter bij te houden.

Overleden

Op 4 november 2021 overleed **Henk Peters** op de leeftijd van 79 jaar. De crematie vond plaats op 11 november in Zutphen. We verliezen in hem een trouwe kracht die gedurende vele jaren *Onderweg* bezorgd heeft. Moge hij rusten in vrede. Wij wensen de familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Vooruitblik

Huurder gezocht

Vernieuwing is ook op komst bij de verhuur van de voormalige pastoorswoning bij de kerk. De huidige huurder vertrekt en er wordt een nieuwe huurder gezocht. In deze tijd van woningnood wellicht een kans voor één van onze parochianen? Graag melden bij Herman Peters.

Eerste Heilige Communie

Op zondag 15 mei vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. Zie voor meer informatie de Kids & Teens pagina!

Geloof & traditie

Bij het verschijnen van deze uitgave breekt de Advents- en Kerstperiode weer aan: altijd weer een periode met veel activiteiten. Hoewel we af en toe ons hart wel vasthouden over de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus en nog niet zeker is of de ingestelde versoepelingen weer worden tenietgedaan hopen we toch op een sfeervolle tijd waarin geloof en traditie weer op warme wijze kunnen worden uitgedragen. Houdt u daarom ook de lokale publicaties in de gaten! Zeker is wel dat op vrijdag 17 december vanaf 17.00 uur vanaf onze kerk de **Herdertjestocht** weer gaat vertrekken, een evenement dat inmiddels uit Vorden niet meer is weg te denken. Een flyer hierover - zie pagina 21 - zal lokaal nog worden verspreid.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Bij het ingaan van het nieuwe jaar hopen we op zondag 2 januari pastoor Harry Scheve weer in ons eigen kerkgebouw te ontmoeten voor de eucharistieviering met aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst voor onze geloofsgemeenschap. Wij wensen u allemaal een mooie en inspirerende periode toe en hopen u bij meerdere gelegenheden te kunnen ontmoeten!

*Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Ton Rutting*

Kersttentoonstelling Heiligenbeeldenmuseum

Van 6 december t/m 9 januari zullen er weer een groot aantal kerstgroepen te zien zijn in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg. Ze zijn deze keer afkomstig uit de verzamelingen van Joop Arends uit Zutphen en van Riet Rutting uit Vorden.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: annette.morgenster26@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761;

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Hoe nu verder?

Dit is de laatste uitgave van de *Onderweg* van 2021 en tevens het eerste van 2022. We kijken terug op een roerig jaar. Een jaar waarin we volop te maken hadden met de uitwerking die de coronapandemie op de samenleving heeft gehad. Dat hebben we allemaal, ieder op zijn eigen wijze, kunnen beleven in onze eigen omgeving. Kijken we iets verder dan huis en haard, dan zien we dat de pandemie ook het kerkelijk leven op zijn grondvesten heeft doen trillen. We begonnen het jaar in een lockdown, waarin er niet gevierd kon worden en men elkaar niet kon ontmoeten. Na een paar maanden kon er weer beperkt gevierd worden, met maximaal 30 gelovigen in de kerk. Dat is heel moeilijk geweest. Om mensen die steun halen uit het geloof de toegang tot de kerk te ontzeggen omdat het "vol" is. Toen zagen we al dat het aantal kerkbezoekers afnam.

Nu alles weer langzaam teruggaat naar het normale leven, zien we dat de mensen het ritme van kerkbezoek kwijt zijn en ook niet meer oppakken. Tel daarbij de terugloop van de inkomsten bij een aantal vrijwilligers die, om diverse redenen, ermee gestopt zijn, dan zien we dat onze kerk in zwaar weer verkeerd. De drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de kerkdeuren open te houden zijn immers, zoals we u al eerder lieten weten, voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers en voldoende financiën. En geen van deze drie scoort een 'voldoende'. Gaat deze pandemie dan de doodsteek worden voor onze geloofsgemeenschap?
Als het aan ons ligt niet, maar eerlijk gezegd weten we op dit moment niet hoe we het tij kunnen keren. De komende tijd gaan we hierover in gesprek. Met elkaar, met derden, met ervaringsdeskundigen en met iedereen die zijn of haar ideeën hierover met ons wil delen. Gaat onze

kerk u aan het hart en bent u bereid hierover mee te denken, laat het ons dan alstublieft weten. Samen staan we nog steeds heel sterk en kunnen we er voor vechten de kerk voor onze geloofsgemeenschap te behouden.



Kerkbalans

Halverwege januari start de actie Kerkbalans met als thema:
"Samen gaan we verder, doe je mee"?

In de volgende *Onderweg* ontvangt u de brief met meer informatie over deze actie. Wilt u nog even nakijken of uw kerkbijdrage voor dit jaar overgemaakt is?

Gebedsintenties

28 november: Overleden ouders Elschot-Spekschoor, Theo Blom.

11 december: Familie Pelgrum, Bennie Franck, Theo Blom, Ria te Morsche jaargedachtenis, Bram Nieuwveld jaargedachtenis.

24/25 december Kerstmis: overleden ouders Nieuwveld van der Wurp, Theo en Riek Verheijen, Ben Lubbers, Hugo en Martin, familie Geerligs en Ottenschot, Theo Blom, Anton Rasing, familie Timmerije-Tijdink, familie Sasse en Rudy Assen, Gerard Wiegerinck, familie te Morsche-Bluemink.

9 januari: Theo Blom, Truus en Bernard Sasse jaargedachtenis.

23 januari: Theo Blom.

♪♪♪♪♪ Zingen met Kerstmis ♪♪♪♪♪

Op 24 december is er om 17.00 uur een familieviering gepland in onze kerk. Ook dit jaar willen er graag weer een mooie kerstviering van maken met een kinderkoor. Of dit lukt is niet helemaal zeker; het hangt af van de situatie op dat moment wat betreft het coronavirus. Maar we gaan wel van start -samen oefenen geeft ook al veel plezier 😊- en we hopen dat we op Kerstavond in de kerk samen kunnen vieren.
Na het Sinterklaasfeest beginnen we met het oefenen van de kerstliederen. We doen dit vier keer, op de Sint Jorisschool, aan het begin van de schooldag van 08.30-09.00 uur. Kinderen vanaf groep 3 die het leuk vinden om mee te zingen kunnen worden opgegeven bij Diana Sterenberg (graag ook even doorgeven in welke groep uw kind zit). Ouders die willen helpen met de voorbereiding en/of tijdens de viering zijn ook van harte welkom zich daarvoor aan te melden.
E-mail: dianasterenberg@live.nl
Telefoon: 06-49944200



Kindje Wiegen

We hebben diverse oproepen gedaan, maar geen vrijwilligers kunnen vinden om een handje te helpen. Helaas, voor de kleinste parochianen onder ons, kan Kindje Wiegen dit jaar niet doorgaan.

Nieuwjaarsreceptie

Na de viering van zondag 9 januari is er gelegenheid elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. De koffie staat klaar achter in de kerk, en in het KJ gebouw. U bent allen van harte uitgenodigd.

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

*mijn recept voor 2022
een lepel geluk, een snuifje succes
met als hoofdingrediënt
vrede en samenhangigheid
gelijk over de wereld verdeeld*



H. Willibrord - Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511;
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;
Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Breng licht in uw tuin

Zoals wij allemaal weten ligt Ruurlo in een prachtige bosrijke omgeving. Dit zet zich bij velen ook door in de tuin. In de loop der jaren zijn hier veel sparren/dennenbomen aangeplant. Meestal prachtige bomen die echter een klein nadeel hebben. Ze worden elk jaar een stukje groter en nemen daardoor steeds meer ruimte in en daarmee ook licht in huis weg. Wellicht kunnen wij elkaar daarbij helpen. In de donkere dagen voor kerst willen wij graag een grote kerstboom op het kerkplein zetten.

Hiervoor is uw boom uit de voortuin misschien wel heel geschikt. Als u dat denkt kunt u contact opnemen met Theo te Brake tel 0573-453511 of 06-458 454 22. Is de boom geschikt dan zorgen wij met behulp van de firma Sturris dat de boom ongeveer een halve meter boven de grond wordt afgezaagd en een mooie plek voor de kerk krijgt. Een

echte win-win situatie waarmee we velen die de boom zullen zien staan een fijn kerstgevoel kunnen geven. Alvast bedankt voor het meedenken!

Sam's Kledingactie

Onlangs heeft Sam's Kledingactie weer plaats gevonden en men kon draagbare kleding en schoenen op vrijdagavond en zaterdagmorgen inleveren bij de Sprankel te Ruurlo. De opbrengst van de ingezamelde kleding en schoeisel gaat naar projecten van "Mensen in Nood" van Cordaid. Het geld wordt dit jaar ondermeer gebruikt voor beter onderwijs

en leeromstandigheden in Oeganda. Velen hebben dan ook gebruik gemaakt om overvloedige kleding in te leveren. Er werd ruim 500 kilo ingezameld. Namens de schoolkinderen alvast hartelijk bedankt.



Ervaringen vanuit de regio op het jubileumboek

Naast veel mondelinge positieve reacties op de uitgave van het jubileumboek van onze kerk kwam er onlangs vanuit locatieraad uit Lochem een reactie via mail binnen. Deze willen wij u niet onthouden.

"Beste mensen van de locatieraad / pastoraatgroep van de St. Willibrorduskerk in Ruurlo, Allereerst onze felicitatie met het 150 jaar bestaan van jullie St. Willibrorduskerk. Een mijlpaal die jullie hebben bevestigd met een prachtige uitgegeven jubileumboek: St. Willibrorduskerk Ruurlo, 150 jaar, 1871 - 2021. De mooie Sint Willibrorduskerk met dito pastorie, de tweede Cuyperskerk na die van de Sint Antoniuskerk in Kranenburg in onze parochie, verdient alle eer en respect. Het is een rijksmonument dat behouden en beschermd moet blijven voor de toekomst. Met aandacht en nieuwsgierigheid heb ik het jubileumboek gelezen. Te meer ik aan twee oud-pastoren van Ruurlo herinneringen heb, namelijk pastoor

G.A.J. Overmars en pastoor A.M van Soest. Tenslotte een compliment aan de auteurs en allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze jubileum uitgave. Ook dank en waardering dat het jubileumboek persoonlijk is afgegeven op ons secretariaat in Lochem. Ik was net te laat om de bringer persoonlijk te bedanken en even bij te praten onder het genot van een kop koffie. Alle goeds en tot ziens. Hartelijke groeten, namens locatieraad/pastoraatgroep, Anton Schilderink, voorzitter locatieraad St. Josephkerk Lochem."

Familieberichten

Mevr. **Margaretha Lamberta Greet van den Berg-Voskuilen** overleed op 25 september 2021 in de leeftijd 92 jaar. De afscheidsdienst was op zaterdag 2 oktober 2021 in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo, aansluitend vond de begrafenis plaats op de RK. begraafplaats te Ruurlo. Hr. **Willem Welling** overleed op 5 oktober 2021, in de leeftijd van 97 jaar. De afscheidsdienst was op vrijdag 8 oktober 2021 in de St Willibrorduskerk te Ruurlo, aansluitend vond de begrafenis plaats op de RK. begraafplaats te Ruurlo.

Secretariaat

Het secretariaat Ruurlo is niet meer open op de dinsdagmorgen.

Voor gebedsintenties opgeven kan men bellen met Anny Strijker telefoon 0573 452652, en de kopij voor *Onderweg* kan men inleveren bij Annie kasteel het mailadres is f.kasteel@hetnet.nl

Oliebollenbijeenkomst

Waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers die zich zo belangeloos inzetten voor onze mooie kerk? Om hen hiervoor te bedanken houden we op 31 december van 15.00 uur tot 17.00 uur weer een oliebollenbijeenkomst bij de kerk. Deze is voor alle vrijwilligers en degenen die de afgelopen twee jaar helaas afscheid hebben moeten nemen van de club vrijwilligers. Mocht u het leuk vinden om ook iets voor onze geloofsgemeenschap te doen, schroom niet en neem gerust contact op met de locatieraad. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. We hopen u allen te ontmoeten.

De locatieraad





H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: vrijdag 11.00 - 12.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Viering Allerzielen 2021

Op dinsdag 2 november stonden we ook in de geloofsgemeenschap Hengelo stil bij de overleden medeparochianen van het afgelopen jaar tussen 31 oktober 2020 en 1 november 2021. Mevr. Gerry Spekink is in deze Woorddienst voorgegaan. Op haar geheel eigen inspirerende wijze stond zij stil bij de overledenen van het afgelopen jaar.

Onze geloofsgemeenschap probeert deze herdenking een plek te geven in deze tijd. De rouwverwerkingsgroep zorgt mede voor de invulling van deze viering.

Ongeveer drie weken voor 2 november zorgt de werkgroep rouwbegeleiding ervoor, dat de contactpersoon van de betreffende familie bericht krijgt, wanneer en hoe laat de Allerzielenviering plaats vindt. In de uitnodiging staat tevens het verzoek om ook andere familieleden hiervan in kennis te stellen.

Na afloop van de viering krijgt de familie de mooie aangestoken kaars mee met een gekalligrafeerd naamkaartje. Ook worden met een kaars alle gestorven parochianen van voorgaande jaren herdacht en eveneens met een kaars alle overige gestorvenen in de wereld. Alle kerkgangers krijgen een kaartje, waarop de namen van de overledenen, de sterfdatum en de leeftijd staan vermeld, uitgereikt bij het verlaten van de kerk. Ook staat op dit kaartje een toepasselijk gedicht om nog eens na te lezen. De gedachteniskruisjes, die op het bord hangen vooraan in de kerk, worden aan de familie na één jaar meegegeven op de zondag, die het dichtst ligt bij de overlijdensdatum. Gewoonlijk steken we ook één kaars aan voor andere overledenen, die niet bij name genoemd worden, maar die we in ons hart meedragen. Dit keer werden de

kerkgangers in de gelegenheid gesteld een lichtje te laten ontsteken voor hun eigen overleden geliefden, of het nu al korter of langer geleden is.

Bij de ingang stonden waxinelichtjes klaar die op een plateau geplaatst kunnen worden en in de viering bij de herdenking van overledenen ontstoken zullen worden. Twee extra kaarsen voor alle gestorven parochianen en overige gestorvenen.

Allerzielen in het licht van de tijd in de loop van de geschiedenis

De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk.



Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

07 november	Riet Hermans-van Mierle 88 jaar
16 november	Annie Burghout-Vrieze 81 jaar
06 januari	Antoon Lankhorst 79 jaar
19 februari	Jos Winkelman 73 jaar
30 maart	Riek Willemsen 77 jaar
08 april	Theo Gerrits 91 jaar
22 april	Henk Willemsen 77 jaar
02 mei	Bennie Tankink 85 jaar
21 mei	Marietje Freericks-Tolkamp 78 jaar
20 juli	Lies Eulink-Reulink 87 jaar
19 augustus	Riek Wossink 93 jaar
22 augustus	Alfons Hoebink 76 jaar
03 oktober	Richard Jansen 70 jaar
10 oktober	Annie Kasteel-Bergervoet 83 jaar

Het bidden voor de overledenen werd al in de 2de eeuw voor Christus gedaan (zie 2 Makk.12,43-45). Men geloofde dat de overledenen hierdoor van hun zonde zouden worden vrijgesproken. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de geloofsleer vastgelegd dat er een vagevuur is en dat de overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen. Door de vaststelling van de gedenktag op 2 november wordt de band van deze herdenking met Allerheiligen beklemtoond. Zo wordt benadrukt dat Gods volk, zowel zij die al in Gods aangezicht leven als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap vormt.

Toon Hermans:

*Al wat sterft zal bloeien
de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien*

Eerste Heilige Communie

Kinderen uit onze geloofsgemeenschap die hun eerste heilige communie willen doen kunnen opgegeven worden tot 15 januari 2022. Zij zullen worden voorbereid door de werkgroep in Keijenborg. Meer informatie vindt u op de Kids & Teens pagina.



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
 Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
 Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
 NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
 NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
 Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
 Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
 Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;
 Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162 email: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl De tarieven 2021 kunt u vinden op de website van de HH. Twaalf Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg.

Kerkdienst gemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via Kerkdienstgemist (v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/locatie Keijenborg



Dopen

Aanmeldingen voor het dopen graag via het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen, e-mail secretariaat@12apostelen.nl.

Overledenen

Op 21 september 2021 is overleden **Theodorus Hendrikus (Theo) Beunk** in de leeftijd van 95 jaar. Op 25 september 2021 overleed Maria **Hendrika Bernadina (Riet) Kleve-Hermsen** in de leeftijd van 88 jaar.

Jaargedachtenis

Op zondag 19 december zullen worden herdacht:

Riek Hermans-Vos

overleden 13-11-2020

Bernard Limbeek

overleden 26-11-2020

Truus Jansen-Klein Gunnewiek

overleden 18-12-2020

Stichting Begraafplaats Sint Jan de Doper

Op 21 september 2021 heeft het bestuur van de Stichting Begraafplaats St. Jan de Doper te Keijenborg de tarieven voor 2022 vastgesteld. De nieuwe tarieven kunt u vinden op de website www.begraafplaatskeijenborg.nl. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u de tarieven opvragen bij mevrouw J. Lamers, telefoon 0575-464162 of via begraafplaatskeijenborg@hotmail.com

Kerkbalans

Het jaar 2021 is alweer bijna aan het einde. Even een moment van evalueren. Heeft u de toezegging aan de Kerkbalans al voldaan? Verder doen wij dan nog even een beroep op u: draag de St. Jan de Doperkerk een warm hart toe in financiële zin. Zonder uw financiële ondersteuning kan onze kerk/RK geloofsgemeenschap Keijenborg/Zelhem niet.

2022

Actie Kerkbalans



Mede dank zij uw geldelijke steun willen wij de kerk in balans brengen en houden. Alleen met een financieel gezonde basis kunnen we blijven zeggen: Omzien naar elkaar, geld(t) voor iedereen! Keijenborg op IBAN NL25RABO0125502958/ Zelhem op IBAN NL97RABO0374716390

Kerkbalans 2022 gaat weer van start.

Thema: **SAMEN GAAN WE VERDER, DOE JE MEE?**

De landelijke actie loopt van 15 januari tot en met 29 januari 2022. De werkgroep hoopt weer op uw medewerking te mogen rekenen. De enveloppen worden rondgebracht in de week van 17 t/m 23 januari 2022 en weer opgehaald in de week van 24 januari t/m 30 januari 2022. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw envelop gereed/klaar te leggen, zodat de loper niet hoeft te wachten? Houdt u rekening met elkaar i.v.m. afstand, samen staan wij sterk. Bij voorbaat dank.

Verspreiding actie Kerkbalans

De lopers, die wij nu al bedanken voor hun medewerking, kunnen op zondag 16 januari 2022 - tussen 11.30 uur en 12.30 uur of maandag 17 januari 2022 tussen 19.00 uur en 19.30 uur op het parochiesecretariaat (sacristie kerk) terecht voor het afhalen van de pakketten. Inname enveloppen actie Kerkbalans. Op dinsdag 1 februari 2022 tussen 19.15 uur en 20.30 uur worden de lopers opnieuw op het parochiesecretariaat (sacristie kerk) verwacht voor de inname van de pakketten. De werkgroep zorgt dan voor koffie.

Werkgroep Kerkbalans

Eerste Heilige Communie

Voor uitgebreide informatie zie de pagina van Kids & Teens elders in dit blad! In 2022 is de Eerste Heilige Communie gepland op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur in de kerk van Keijenborg. Wilt u uw kind laten meedoen, geef uw kind dan op vóór 15 januari 2022. Dit kan door het opgaveformulier in te vullen op de website van de 12apostelen. nl t.a.v. Sylvia Jaaltink of sturen naar het mailadres sylvia.j67@hotmail.com

Oecumenische viering in Keijenborg

Op zondag 16 januari 2022 is er om 10.00 uur een oecumenische dienst in de St. Jan de Doper Kerk te Keijenborg. Dit is een viering van de gezamenlijke kerken van Zelhem, Halle en Keijenborg. Voorganger zal diaken Theo ten Bruin zijn. U bent hierbij van harte uitgenodigd.



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
 pastoriebaak@outlook.com
 Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
 of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
 mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans
 Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com
 Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
 Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244;
 berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;
 Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Vieringen in Baak

Op dinsdag 14 december om 19.00 uur staat er een woord- en communieviering gepland met als voorganger Theo ten Bruin. Op zondag 26 december, tweede kerstdag, is er om 10.00 uur ook een woord- en communieviering gepland met als voorganger Theo ten Bruin. In het nieuwe jaar gaan we weer elke 3e dinsdag van de maand vieren. Op dinsdag 18 januari om 19.00 uur zal Anton Bos voorgaan in een woord- en communieviering.

Aanmelden vieringen

Vanaf zaterdag 25 september is vooraf registreren voor een viering niet meer nodig. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende eventileerd wordt. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.

Middag voor de vrijwilligers

De locatieraad van de St. Martinuskerk, Stichting Vrienden van de Parel van Baak en Stichting Martinushuus organiseerden op zaterdag 9 oktober 2021 een gezellige middag voor hun vrijwilligers. De lijst van vrijwilligers, dat zijn er heel wat, werd opgeschoond en iedereen ontving een schriftelijke uitnodiging. Uiteindelijk kwamen er 59 vrijwilligers naar het Martinushuus om van deze middag te genieten. De organisatie was uitstekend



geregeld. Een leuke opstelling van tafels, stoelen en een bloemetje op tafel zorgde voor de sfeer. Gerhard Hebben verzorgde het geluid en muziek op de achtergrond. Ilonka de Beij presenteerde een quiz. De catering was geregeld via de Baakse horeca en werd door enkele dames van St. Martinushuus keurig tot in de puntjes verzorgd en georganiseerd. Het was een heel aangename middag waar ook de waardering naar de vrijwilligers werd uitgesproken! De organisatie verdient ook een pluim voor de het opzetten van deze, voor de saamhorigheid zo belangrijke middag.

Eerste Heilige Communie

Zit uw kind dit jaar in groep 4,5 of 6 van de basisschool, dan heeft u dit jaar de mogelijkheid om uw kind aan te melden voor de Eerste Heilige Communie. Het feest van de Eerste Heilige Communie is gepland op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk van Keijenborg. Voor meer informatie en aanmelden verwijst ik naar het artikel op de Kids & Teens pagina.

Overname kerk

Het ziet er naar uit dat de Vrienden van de Parel van Baak de kerk niet gaat overnemen. Een langdurige huurovereenkomst voor het profane gedeelte is een verzoek van de Parel aan de parochie. Dit verzoek is niet realistisch voor de parochie omdat daarmee het kerkgebouw geen volwaardige toekomstige bestemming heeft.

Koffiedrinken

We hebben de afgelopen periode na de vieringen alweer aan tafel met elkaar kunnen napraten onder het genot van een kopje koffie en thee. Het is de vraag of dit zo blijft, de besmettingscijfers lopen immers weer op. We volgen de richtlijnen, afhankelijk van de regelgeving

zal het aan tafel, op de plaats of niet plaatsvinden.

Gebedsintenties

Di.14/12 Doortje Alofs, Everdien Schut, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Tonny Schooltink, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.

Zo.26/12 Doortje Alofs, Everdien Schut, Fam. Hendriks-Hermsen, Antoon en Johan Janssen, Ouders Dashorst-Brink, Jan Roordink en Hans, Jgt. G.J. Mentink.

Di.16/01 Doortje Alofs, Everdien Schut, Fam. Hendriks-Hermsen, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris.

Familieberichten

Er zijn twee vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap overleden. Op 20 september **Humphrey Herst** en op 24 september **Johanna Helmink**.

Kerstmarkt

De Kerstmarkt in het Martinushuus, is onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen, gepland op zondag 12 december van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Kerkbalans

Wij zullen de kerkbalans in januari bij de volgende *Onderweg* bezorgen. Omdat we de bijdrage van het afgelopen jaar opnemen in het overzicht is eerder niet mogelijk.

Nieuwjaarsreceptie

De datum van de Baakse nieuwjaarsreceptie is op het moment nog niet bekend. Mocht het doorgaan, dan doen we als geloofsgemeenschap mee, u bent daar ook van harte welkom.

Vervolg Steenderen

De aanwezigen konden een kaart meenemen met een gebed en alle namen van de overledenen waar een kaars voor werd aangestoken. Na afloop van de dienst togen we naar het sfeervol verlichte kerkhof, waar ieder een licht kreeg uitgereikt om op het graf van een dierbare te zetten. Jammer genoeg regende het op dat moment behoorlijk hard. Gelukkig was er geen wind, waardoor de kaarsen niet uitgingen. Pastor Zandbelt sprak een gebed uit en zegende de graven met wijwater, terwijl het koor het lied: 'Heer herinner U de namen', zong. Na een slotgebed keerde ieder weer naar huis.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294

Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Kerstconcert Feeling

Op kerstavond om 21.00 uur geeft Feeling weer een kerstconcert in onze H. Willibrordkerk. Tijdens het concert zullen eigentijdse kerstliederen in het Nederlands en Engels ten gehore worden gebracht. De meest actuele informatie over het concert vindt u op de locatiepagina van Drempt op de website van de parochie (www.12apostelen.nl). Kijk vooral vlak voor 24 december op de site voor het laatste nieuws. In verband met Covid-19 kunnen er immers op het laatste moment aanpassingen en/of beperkingen zijn.



Viering Kerstmis

Rond Kerst zoekt men elkaar op in de kerk en merk je verbondenheid door samen te vieren. In Drempt is er dit jaar op eerste kerstdag om 10.00 uur een eucharistieviering waarin pastor Baneke voorgaat. Het Willibrordkoor zal de viering muzikaal omlijsten. U bent van harte welkom!

Oudjaarsavond

Oudjaarsavond is traditiegetrouw een moment om stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Op Oudjaarsavond is er in Drempt om 18.00 uur een eucharistieviering om samen terug te kijken op het afgelopen jaar. Voorganger in deze viering is pastor Zandbelt.

Oecumenische viering

In 2022 is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen "Licht in het duister". De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

Op zondag 23 januari is er dan ook weer een oecumenische viering, deze vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Hoog-Keppel. De viering begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn Dominee Karin Spelt en Trees Offenbergh.



Familieberichten

Dopen

Op zondag 10 oktober heeft **Emma de Wit** het sacrament van het Heilig doopsel ontvangen, Emma is dochter van Manon Boutilink en Peter de Wit. Wij feliciteren de ouders en doopouders met deze blijde gebeurtenis en wensen dat Emma zich geborgen mag voelen in onze kerk en geloofsgemeenschap.



Overleden

Op 9 oktober is onze oud-dorpsgenoot en priesterzoon van Drempt, **Antonius Johannes Gerardus - Anton - Hakvoort** (br. Romero) uit Westmalle (B), op de leeftijd van 77 jaar overleden.

Na theologische studie en pastorale stage in Zutphen is hij 13 november 1971 tot priester gewijd. Na een half jaar in een vluchtelingenkamp in India te hebben gewerkt is hij benoemd in een parochie te Utrecht waar op sociaal vlak veel te doen was. Pastor Anton heeft met inzet van mensen om zich heen heel veel gedaan en bereikt voor deze inwoners die het toen niet breed hadden.

Op 15 juni 1982 trad hij in bij de trappistengemeenschap van Abdij Sion te Diepenveen en koos als kloosternaam broeder Romero. Sinds december 2015 verbleef hij in Westmalle, België, in het Trappistenklooster. Hier mocht hij van een goede verzorging genieten die hij nodig had.

Tijdens de uitvaartviering op 14 oktober is afscheid van hem genomen en is hij begraven op de begraafplaats aldaar. Dat hij mag rusten in vrede.

Op 24 oktober is overleden **Fenna (Sophia Alberdina Gerharda) Kumeling**, echtgenoot van Theo Sonneveld, in de leeftijd van 86 jaar.

Op 28 oktober hebben we afscheid van haar genomen tijdens een eucharistieviering waarin vicaris Hans Pauw voorging en daarna begraven op het kerkhof naast onze kerk. Dat Fenna mag rusten in vrede.



Eerste Heilige Communie

Kinderen uit onze geloofsgemeenschap die hun eerste heilige communie willen doen kunnen opgegeven worden tot 15 januari 2022. Zij zullen worden voorbereid door de werkgroep in Keijenborg. Meer informatie vindt u op de Kids & Teens pagina.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 31 december 2021
redactie.willibrord.drempt@gmail.com





H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
 bgg 0575-451454.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: jansenmts@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815
 Alex Gerritsen 450950
 Anke Pasman, 451261

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

Op maandag 31 januari 2022 is het de bedoeling om weer bij elkaar te komen. We pakken dan het programma van 2020 erbij en bekijken welke activiteiten we in 2022 kunnen uitvoeren. De avond begint om 19.30 uur in 't Lokaal in Olburgen. De informatie staat ook op www.olburgen-rha.nl

Boekenuitleen Olburgen

Vanaf september zijn we ook weer op dinsdagavond geopend van 18.30 uur tot 19.30 uur. En natuurlijk op vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur.

De actuele informatie wordt op de site: www.olburgen-rha.nl vermeld.

Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen.

Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

Nieuwe boeken vanaf 20 september 2021:

Marcel van Roosmalen	Schijf
Michel van Egmond	Kieft
Jaap de Groot	Johan Cruijff
Lale Gül	Ik ga leven
Hanna Bervoets	Wat wij zagen
Marijke Schermer	Liefde, als dat het is
Bernard Schlink	De voorlezer
Mirjam van Hengel	Hoe mooi alles
Arnaldur Indrason	Doodskap
Tess Gerritsen	Hartslag
	Diagnose besmet
Cilla en Rolf Börjilind	Springvloed
Sarah Dunant	In ongenade
Josephine Pennicott	Het huis van de schrijfster
Debbie Macomber	De bed en breakfast in Rose Harbor

Paula Hawkins	Het meisje in de trein
Asa Larsson	Het zwarte pad
Camilla Läckberg	Engeleneiland
Robert Galbraith (J.K.Rowling)	Koekoeksjong
Nicci French	Wie niet horen wil
Jo Nesbo	Koninkrijk
	De sneeuwman

Kerkdienst gemist via Internet

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet, kijk op: <https://www.12apostelen.nl/index.php/vieringen/>. Dit geldt voor de reguliere vieringen en ook voor huwelijksvieringen, avondwake, uitvaartdiensten en ander vieringen.

De opnames beginnen enkele minuten voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.

De informatie vanaf 1 januari 2022 is te vinden op de site: <https://www.12apostelen.nl/index.php/geloofsgemeenschap-olburgen/>

Rooster Weekendvieringen:

20 november:	Ceciliafeest
12 december:	Woorddienst
24 december:	Woord- en communieviering

Collectanten

20 november:	Joost Langenhof
12 december:	Jan den Hartog
24 december:	Erna Bosch

Lectoren

20 november:	Cilia Langenhof
24 december:	Thea Lebbink

Misdienaar: 20 november

Kosters

20 november:	Joost Langenhof
3 december:	Theo Damen
12 december:	Cilia Langenhof
24 december:	Betsie Verhoeven

Bloemversiering

20 nov. – 3 dec.:	Yvonne en Til
4 dec. – 17 dec.:	Betsie en Nicole
18 dec. – 31 dec.:	Diny en Leonie

Dames- en herenkoor

Geen gezongen vieringen

Intenties

20-11: Robert Vallen, Gradus en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman, overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink
12-12: Herman en Bep Pasman, Robert Vallen, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Anny Gieling
24-12: Ron Gosselink, Mientje Schotman, Overleden ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Herman en Bep Pasman, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steverink, Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, Jan Wigman en Willy Wigman-Reijers, Jan Schotman en Dora Schotman-van Hal

Kopij

Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat is leuk voor het blad *Onderweg* of de website, geef dit dan digitaal door naar: jansenmts@gmail.com
 Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
 Jaargang 10:
 Nummer 2: 27 december 2021
 E-mailadres: jansenmts@gmail.com

Stichting Vrienden van Dora Visser

Maandelijks is er op de eerste vrijdag van de maand in de kerk van Olburgen een eucharistieviering. De viering begint om 15.00 uur: 3 december 2021 en 7 januari 2021

Eerste Heilige Communie

Kinderen uit onze geloofsgemeenschap die hun eerste heilige communie willen doen kunnen opgegeven worden tot 15 januari 2022. Zij zullen worden voorbereid door de werkgroep in Keijenborg. Meer informatie vindt u op de Kids & Teens pagina.





H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

28 november, de 1e adventszondag. We starten om 15.00 uur en eindigen rond 17.00/17.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden en bent van harte welkom op de 28e november om 15.00 uur in het Kerspel. Voor informatie kunt u terecht bij Maria Schotman 0575-451618.

Familieberichten

Op 24 september overleed **Aloysius Antonius Gerardus Borgonjen** op de leeftijd van 73 jaar. Louis was altijd heel betrokken bij onze geloofsgemeenschap, onder andere als koster. Wij wensen Annie en de kinderen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Opgeven voor de Eerste Heilige Communie

Komend jaar kunnen kinderen van de groepen 4, 5 of 6 aangemeld worden om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Zowel de voorbereiding als de Communie zelf zullen in Keijenborg plaatsvinden. Meer informatie en hoe u uw kind kunt aanmelden vindt u in deze *Onderweg* op de Kids & Teenspagina.

Koffiedrinken

Op zondag 5 december is er koffiedrinken na de viering. Op zondag 9 januari kunnen we elkaar een zalig 2022 toewensen tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Een bloemetje voor.....

Tijdens de afsluitende barbecue op 28 oktober voor de tuin-, kerk- en onderhoudsgroep werden Annie Willemsen en Gerda Langenhof in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen voor hun fantastische werk achter de schermen voor onze kerk. Bedankt Annie en Gerda! En bedankt natuurlijk ook de heren van de onderhoudsgroep o.l.v. Henk Langenhof voor jullie inzet van afgelopen jaar.



Terugblik op Allerzielen



Op zaterdag 30 oktober hebben we de overleden parochianen van 2020 en 2021 herdacht. Alle betrokken families kregen van tevoren persoonlijk een uitnodiging hiervoor overhandigd. Veel familieleden vonden de weg naar de kerk. Omdat de meeste coronaregels waren losgelaten mocht iedereen weer zelf een plek zoeken. De voorste banken bleven leeg, maar verder was de kerk goed gevuld. Er stonden 13 kaarsen klaar voor de 12 overledenen en 1 extra voor alle andere overledenen.

Iedere gestorvene werd genoemd met sterfdatum en leeftijd, waarna de acoliet een kaars aanstak. Voor het eerst na het begin van de coronatijd was er weer een acoliet om de voorganger te assisteren. Pastor Zandbelt ging voor in de eucharistie.

Lees verder op pagina 31

Tieneravond met een 'Glimlach-steen'

Op zaterdagavond 9 oktober kwam een groep jongeren tussen 11 en 14 jaar uit de beide Steenderense kerken bij elkaar in de bovenzaal van Het Anker. Via het 'Wheel-bingo spel' op de laptop vertelde ieder iets over zichzelf. Wat is je naam? Van welke muziek houd je het meest? En wat is je hobby of je sport? Daarna leerden zij elkaar wat beter kennen, aan de hand van een stapel kaarten met vragen als: Hoe word jij kalm als je boos bent? ('Ik ga naar mijn kamer en luister naar

muziek') en: Je wint een hoofdprijs van 5 miljoen euro; wat ga je ermee doen? ('Ik ga een boerderij kopen'). Daarmee werd toegewerkt naar de afsluitende opdracht: het maken van een 'Glimlach-steen'. Ds. Hubertien Oostdijk legde het doel van deze opdracht uit. Jezus leerde ons dat we oog mogen hebben voor andere mensen en hen blij mogen maken. We werken zo aan een mooiere wereld. Iedere aanwezige tiener kreeg vervolgens een steen waarop een tekening, zoals een 'smiley' gemaakt kon worden, of een paar woorden die iemand blij kunnen maken, zoals 'jij bent waardevol'. Die steen mochten ze aan iemand anders uit deze groep geven, met daarbij het gedicht:

Ik heb er maar één en hij is voor jou...

De Glimlach-steen

Hij past in je zak,

wijkt niet van je zij.

Een droevige dag?

Kijk even naar mijn glimlach.

"Kunnen we niet vaker zo bij elkaar

komen, bijvoorbeeld één keer per

maand?" vroegen alle aanwezige tieners.

Het belooft een serie gezellige avonden te worden. Ook voor tieners die er de eerste avond niet bij konden zijn.

Verdere informatie en aanmelding:

Henk en Marion Knol,

email: marionknol@outlook.com

De zondag doorzagen

Voor veel mensen duurt de zondag lang. 's Morgens kun je naar de kerk of er komt visite, maar dan is er die lange middag waarin je niemand ziet. Daar gaan we iets aan doen. We willen regelmatig een gezellig samenzijn in het Kerspel houden van een paar uurtjes om die lange middag te breken. We drinken dan koffie of thee met iets lekkers en schenken een glaasje met een hapje erbij. Het gaat vooral om de gezelligheid en de ontmoeting en eventueel een serieus onderwerp, naar behoefte.

De eerste keer zal zijn op zondag



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)
Redactie: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Openstelling met Tweede Kerstdag

Het is een jarenlange traditie om op Tweede Kerstdag de kerk open te stellen. De kerk is prachtig versierd en de twee bijzondere kerststallen zijn altijd de moeite waard om te bekijken. Daarnaast is het doorgaans een ontmoetingsplek voor oud-parochianen en oud-dorpsgenoten die bij familie op bezoek zijn en toch nog even een bezoek aan de kerk willen brengen en dat kaarsje willen opsteken. Ook dit jaar is de kerk open op Tweede Kerstdag en wel van 12.00 uur tot 16.00 uur, natuurlijk binnen de dan geldende (overheids-)richtlijnen en op een veilige manier. We hebben koffie/thee en wat lekkers en ter verhoging van de kerststemming willen we dit jaar ook glühwein schenken. Muziek hoort er natuurlijk ook bij. Er is o.a. orgelspel en gitaar. Leuk wanneer u de tijd vindt om even aan te wippen. We hopen u dan te zien.

Afscheid leden locatieraad

Op 25 september is in de locatieraad feestelijk afscheid genomen van twee bestuursleden van de H. Willibrordus Vierakker: Margreet Gründemann en



Frans Olaf Koekkoek. We waren die voormiddag door Charlotte Bonga uitgenodigd voor de lunch om zo in een aangename sfeer samen te kunnen spreken over wat is, wat was en vooral over wat iedereen van plan is. Over Margreet Gründemann mogen we op deze plek kort zijn omdat er over haar in *Onderweg* nr. 7 al een uitgebreid stuk heeft gestaan waarin haar inzet ruim belicht werd.

Frans Olaf Koekkoek heeft zich als bestuurslid en secretaris ingezet voor de geloofsgemeenschap van Vierakker. Hij is inmiddels al meer dan een jaar geleden verhuisd naar Roermond. Ook daar is hij als vrijwilliger al weer druk ingestapt in het katholieke leven. Hij woont in een appartement in een voormalig klooster met een eigen kapel waar hij rondleidingen geeft. Ook de St. Kristoffel - kathedraal is heel dichtbij en Frans Olaf is daar lector, en soms koster. Vanwege de reisafstand is het niet meer zo praktisch om in het Vierakkerse bestuur te blijven maar om de prachtige kerk, de sfeer en de fijne gemeenschap hier zou Frans het zeker graag langer gedaan hebben. We zijn er zeker van dat de parochie Roermond er met Frans Olaf een fijne en betrouwbare kracht bij heeft gekregen! Onder het genot van een heerlijke lunch hebben we van elkaar afscheid genomen. We hebben daarbij enkele oude liedjes uit de '60 en '70 – er jaren gezongen en de middag afgesloten met voor Margreet en Frans Olaf enkele cadeaus om hen te bedanken voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet voor onze H. Willibrordus gemeenschap in Vierakker.

Aanmelden Eerste Heilige Communie

De werkgroep Eerste Heilige Communie Keijenborg wil komend voorjaar starten met de voorbereiding. Daarvoor worden ook de kinderen uit

de geloofsgemeenschappen Hengelo, Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker uitgenodigd. Op de pagina Kids & Teens staat een artikel met meer informatie over de Eerste Heilige Communie. Graag aanmelden vóór 15 januari 2022.

Ludger Symposium Doetinchem

Op vrijdag 22 oktober vond op het Ludgercollege in Doetinchem het Ludger Symposium plaats. Eigenlijk zou dit vorig jaar al gebeuren, maar vanwege corona werd het verschoven naar 2021.

Met de titel: "Ludger en onze tijd", kondigde dagvoorzitter drs. Noël van Cleef de verschillende sprekers aan. Er was een lezing over Ludgers missie: culturele uitwisseling en botsende ideeën. Vervolgens uitleg over "De Heliand", een kostbaar maar onbekend erfgoed. De Heliand is een religieus gedicht over het leven van Jezus Christus geschreven in het Oudsaksisch in het jaar 825. Heliand is Oudsaksisch voor "heiland" of "redder". Evert van den Born, voorzitter van het Smedekinck museum, sprak over Ludger in het museum te Zelhem. Bij dat museum staat ook het nagebouwde Ludgerkerkje.

Daarna een lezing met als titel "Het verleden als toekomst: De inspiratie van Ludger".

Ook was er een Duitse inbreng: "Ludger heute in Werden, Münster und Billerbeck. Het meest interessant vond ik drs. Pia Verhoeven, erfgoed specialist van het Catharijneconvent in Utrecht. Haar lezing: "Langs het Ludgerpad: de erfenis van kerken in deze tijden" ging onder andere over de mooiste kerk, dus onze kerk in Vierakker. Dan voel je je een trotse parochiaan.

De burgemeester van Doetinchem volgde met "Perspectieven.....als men elkaar verstaat." Hij benadrukte het belang van samenwerken over de grenzen heen, het belang van de Euregio.

Eddy Ivens sprak over het Ludgerpad door de Achterhoek en het vervolg richting Münster.

Aan drs. Gerard Boomers werd de allereerste Ludgerglossy, een prachtig blad met o.a. bijdrages van Gijs Jolink en Herman Finkers uitgereikt.

De pauzes werden opgeluisterd met de midwinterhoorn blazers uit Zelhem en de band Goed Volk.

Het was een vermoeiende, maar leerzame dag, waarin de persoon van Ludger van alle kanten werd belicht. Hulde voor het initiatief van de Ludgerkring.

Jan Marijnissen

Een kaarsje bij Maria in Vierakker

Vierakker heeft een kapelletje met Mariabeeld in de parochietuin. Het initiatief voor de bouw werd genomen door pastoor Ter Heerdt (de vierde pastoor van Vierakker, van 1931-1960), die bekend stond als een vurig Mariavereerder. De Mariakapel was destijds met giften, gebeden, bouwmaterialen, bloemen en versiering van de parochianen tot stand gekomen.

Pastoor Ter Heerdt had zelf voor een Mariabeeld gezorgd dat hij had meegenomen tijdens een van zijn reizen naar Spanje. Dit Mariabeeld werd gestolen in de jaren '70 van de vorige eeuw. Het beeld dat er nu staat is een eikenhouten Mariabeeld. Op de sokkel ervan staat "Ave Maria oktober 1978".

Op 8 juni 1941, na de hoogmis werd de kapel plechtig ingewijd, extra luister bijgezet door een processie met het Allerheiligste.

Het was vroeger de gewoonte dat de jongeren na schooltijd even naar het kapelletje gingen om te bidden. In de meimaand werd er gezamenlijk de rozenkrans gebeden. Ook bij de jaarlijkse sacramentsprocessie werd er een pauze gehouden bij de Mariakapel. Heden ten dage zien we nog geregeld mensen op het bankje zitten voor de kapel. De kapel is bereikbaar vanaf de openbare weg door een eigen poortje in het hekwerk.

Achter in de H. Willibrordkerk staat nog een Mariabeeld. In het verleden werd dit Mariabeeld door bruidsmisjes rondgedragen tijdens de sacramentsprocessie. Tot midden jaren '60 was dit een jaarlijks terugkerende traditie. Sindsdien heeft het beeld een vaste plek gekregen rechts achter in de kerk, met een kaarsenbak ervoor waar kerkbezoekers een kaarsje kunnen aansteken. Tijdens vieringen kan en wordt er nog regelmatig een kaarsje aangestoken bij Maria.

Ook bij de wekelijkse openstellingen van de kerk op dinsdag- en donderdagmiddag is er veel belangstelling voor Maria. Menigeen trekt zich even terug in het hoekje om zich tot Maria te wenden.



WIJ ALLEN ZIJN MARIA'S KINDEREN

Wij allen zijn Maria's kinderen.

Onder 't kruis nam zij ons aan.

Zijn wij bij haar, niets kan ons hind'ren
en onze harten zijn voldaan.

Maria, allen zijn wij uwe kind'ren.

Maria, zie ons als moeder aan.

Zij is een moeder vol meedogen
en ziet met goedheid op haar kind'ren
neer.

Wat zal haar voorbeeld niet vermogen
wanneer zij smeekt bij Jesus, onzen Heer.

Wat geven wij, o moeder, weder
voor zoveel liefde. Zoveel bitt're smart?

O zie met welgevallen neder
wij schenken u ons dankbaar kinderhart.

Naast Jesus willen w' u beminnen
o koningin van 't zalig hemelhof.
Opdat wij zo den hemel winnen
en daar ook eeuwig zingen uwen lof.

