



Samen onderweg

Parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Nieuwsbrief 3, juni 2022

Geloven en vertrouwen in de toekomst



De pastorale visie van de parochie HH. Twaalf Apostelen is:

- de inzet om zo goed mogelijk leerling van Jezus te zijn
- te bouwen aan vitale lokale geloofsgemeenschappen waarin mensen samen met hun geloof bezig zijn en waarbij het Evangelie de inspiratiebron is.

Vernieuwen

We staan op een kruispunt, een scharnierpunt, waar we de afgelopen 50 jaar niet eerder stonden. Van een grootse volkskerk, van gelovige consumenten naar gelovigen die getuigen. Onze opdracht is te verstaan in het licht van missionaire geloofsgemeenschap-zijn, dat wil zeggen naar buiten gericht. In het Mattheus Evangelie lezen we (Matt. 28, 19-20): *“Gaat en maak alle volkeren tot Mijn leerling en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.”*

Op zaterdag 14 mei jl., op een werkdag voor de leden van de locatieraden en pastoraatgroepen, begonnen we met de vraag: “Waar en wanneer worden we geraakt door geloof in God, door het leven van Jezus, en waar heb je dat beleefd in je leven en in je geloofsgemeenschap?” Vanuit de verschillende groepen kwamen er inspirerende en positieve verhalen en reacties. Het was goed om aan het begin van de morgen met een persoonlijk geloofsgesprek te starten. Misschien is het ook voor u een mooie vraag, een vraag om tijdens de zomerperiode over na te denken of over deze vraag met anderen in gesprek te gaan. Wij nodigen u uit om uw verhaal op papier te zetten en ons toe te zenden. Deze verhalen kunnen ons misschien inspireren om met elkaar in gesprek te gaan. Het eventuele gebruik van uw verhaal gebeurt uiteraard in overleg.



Proces van kerksluiting

De afgelopen tijd zijn er veel vragen geweest over hoe het proces van een kerksluiting verloopt. Op de werkmorgen hebben wij de locatieraden en pastoraatgroepen hierover uitgebreid geïnformeerd. De antwoorden staan in de notitie ‘*veel gestelde vragen*’. Deze notitie is op de website terug te vinden.

Een proces van kerksluiting, c.q. onttrekking aan de goddelijke eredienst, kent meerdere stappen:

1. Het stoppen met weekendvieringen waarin teamleden of emeriti voorgaan.
2. Een informatieavond (in de vorm van een hoorzitting) voor alle parochianen van de betreffende geloofsgemeenschap.
3. Pas wanneer het dossier van het kerkgebouw compleet is en een herbestemming is gevonden, gaat een schriftelijk verzoek tot onttrekking aan de goddelijke eredienst naar de aartsbisschop.

4. De aartsbisschop stuurt, nadat hij de priesterraad gehoord heeft, een aangetekend decreet met bezwaartermijn.
 5. Het definitief tekenen van het decreet gebeurt veertien dagen voor de definitieve levering/overdracht van het kerkgebouw aan de nieuwe eigenaar.
 6. Voor deze overdracht/levering dient het parochiebestuur een machtiging aan te vragen bij de aartsbisschop.
- Op enig moment in dit proces zal in een kerk die aan de eredienst wordt onttrokken een laatste eucharistieviering worden gehouden. Voor elke geloofsgemeenschap, waarvan het kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken, wordt een stappenplan gemaakt. Hierin wordt opgenomen het moment waarop die laatste eucharistieviering plaatsvindt.
 - De eerste stap in het proces van onttrekking aan de eredienst is het beëindigen van weekendvieringen waarin een teamlid of emeritus voorgaat. In het overleg van het pastoraal team op 15 februari 2022 is besloten om deze eerste stap als volgt te zetten.
Vanaf 1 januari 2023 geen weekendvieringen meer in Borculo, Olburgen en Vierakker.
Vanaf 1 januari 2024 geen weekendvieringen meer in Hengelo, Vorden en Ruurlo.
Vanaf 1 januari 2025 geen weekendvieringen meer in Joppe, Drempt en Steenderen.
 - Op 14 mei jl. is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn die veranderingen in dit schema noodzakelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn als sneller dan verwacht een herbestemming voor een kerkgebouw in beeld komt. Ook kan een gemeente laten weten dat men lokaal geen draagkracht meer heeft of dat er in de geloofsgemeenschap een ander proces op gang komt.

Wat is er mogelijk met een kerkgebouw tot het moment van onttrekking aan de eredienst?

De volgende vieringen blijven mogelijk, ook als er geen weekendvieringen meer plaatsvinden waarin een teamlid of emeritus voorgaat.

- een avondwake en/of uitvaart
- een huwelijksviering of een viering van een huwelijksjubileum
- een schoolviering
- een liturgische viering bij gelegenheid van het patroonsfeest
- een liturgische viering bij gelegenheid van bijzondere lokale festiviteiten, zoals een kermis- of schutterijfeest.

Deze vieringen vinden altijd plaats na overleg met het pastoraal team.

Communicatie

De locatieraden en pastoraatgroepen hebben op 14 mei uitgesproken dat ze de bovengenoemde data graag zelf in de eigen geloofsgemeenschap willen communiceren. Maar inmiddels is duidelijk dat de dagbladen een mailtje of informatieve brief – bedoeld voor parochianen – snel oppikken met als gevolg dat de informatie al in de dagbladen staat voordat het in de geloofsgemeenschappen is gecommuniceerd. Dit kan helaas tot ogenschijnlijk tegenstrijdige berichtgeving leiden. Ook hier hebben we mee te dealen.



Website en “Onderweg”

Op de website van de parochie HH. Twaalf Apostelen is een nieuw blokje “Toekomst parochie” te vinden met informatie over het proces van de kerksluitingen. Hier kunt u de nieuwsbrieven en andere documenten vinden die betrekking hebben op dit proces. Op de pagina van de lokale geloofsgemeenschap in “Onderweg” kan de pastoraatgroep en/of locatieraad u informeren over het proces in uw eigen geloofsgemeenschap.

Vervolgstappen

Begin oktober 2022 wordt er een platformavond gepland. In elk geval komen dan onderstaande onderwerpen aan de orde.

- Invulling van ‘lokaal geloven’ in de geloofsgemeenschap en de daarbij behorende vragen.
- Veranderingen in de organisatie van de parochie.
- Het vervolg van het proces van kerksluitingen.

Pastoraal team en parochiebestuur