

Onderweg



Jaargang 12, nummer 4

Periode 20 april t/m 16 juni 2024

Verschijningsdatum volgend nummer:

Jaargang 12, nummer 5: 7 juni 2024

Betreft periode 15 juni t/m 18 augustus 2024

Inleveren kopij tot 17 mei 2024 op

e-mailadres redactie@12apostelen.nl

Colofon

Zie pagina 10.

Inhoud

Cover: Meimaand - Mariamaand

2 Voorwoord**3 Van de pastores****4 De Passie 2024 in Lochem****5 Van de bestuurstafel****6 Dietrich Bonhoeffer**Vrijwillige bijdrage *Onderweg***7 Initiatieven in de parochie****8 Rondgang reliëk H. Bernadette Soubirous****9 In de spotlights****10 Colofon**

Aandacht voor

**11 Doordeweekse vieringen****12-13 Vieringschema****14 Kids & Teens****15 Jongerenreis naar Taizé****16-27**

Uit de geloofsgemeenschappen

28 Onze religieuze gebruiksartikelen**Voorwoord**

Het is lente! Mei is de lentemaand, maar mei is ook: Mariamaand. Vandaar dat de redactie voor de cover van de 'Onderweg' gekozen heeft voor een afbeelding van een Mariabeeld.

Maria is voor mij de rots in de branding. Bij haar kan ik terecht als ik zorgen of verdriet heb; dan geeft ze mij steun en troost. Maar ik steek ook vaak een kaarsje bij Maria op bij vreugde of uit dankbaarheid. Gelukkig kunnen we op veel plaatsen in en buiten de parochie een kaarsje opsteken en bidden bij Maria. Een mooie ervaring voor mij was om als pelgrim op bedevaart te gaan naar Lourdes. Naar de plaats waar de heilige Bernadette Soubirous achttien keer een verschijning van Maria zag. Een schrijn met een reliëk van de heilige Bernadette maakt momenteel een rondgang door Nederland en is van 16 t/m 20 april in ons bisdom. Op pagina 8 leest u hier meer over.

Naast het gebruik van een kaarsje opsteken kennen we nog een ritueel: het Rozenkransbidden. In de meimaand wordt de rozenkrans in een paar geloofsgemeenschappen wekelijks gebeden. En er zijn vieringen die in het teken van Maria staan. Waar en wanneer vindt u in het vieringenschema.

Op een van mijn bedevaarten naar Kavelaer preekte een Duitse bisschop over Moeder Gods Trichoussa: Maria met drie handen. Dat heeft mij zo diep geraakt, dat ik een foto van deze icoon in mijn kamer heb staan. Deze icoon symboliseert mijn gevoel: je kunt altijd terecht bij Maria, zij houdt Jezus vast, maar heeft een hand vrij voor wie dat nodig heeft.

Ik wens iedereen een mooie meimaand toe.

Magda van Ommen

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de Parochiële Caritas Instelling (PCI), tel. 0575-711 310 of e-mail: pci@12apostelen.nl www.pci12apostelen.nl



Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart 06 103 19 638

SAMEN: dichters bij God.

We leven in een dynamische tijd. Veel mensen ervaren angst voor de toekomst. Wat voor een wereld laten we achter voor hen die na ons komen? Al die verdeeldheid en al die problemen kunnen we nooit alleen oplossen! En toch begint de verbetering van de wereld bij onszelf. Zo heeft Jezus het ons ook voorgeleefd. Hij wilde alle andere mensen iets in hun harten meegeven van wat Hem begeesterde.

Jezus schonk ons zijn Geest, een heilige, heel makende Geest, vol Liefde. In de kern van ons eigen hart ligt het begin van een Nieuwe Wereld, Gods Rijk van Licht, Liefde en Rechtvaardig Leven. Op 5 juni ben ik twintig jaar priester en wat heb ik veel veranderingen meegemaakt. Het viel niet altijd mee mij te verbinden aan wat Jezus mij leerde en me steeds weer te laten inspireren door Zijn Geest. Vele mensen van vroeger en nu hielpen mij gestalte te geven aan mijn geloof. Eén van mijn voorbeelden is de Heilige Dorotheos van Gaza, één van mijn wijdingsheiligen. Hij leefde in de zesde eeuw. Gaza had toen een bloeiende christelijke gemeenschap. Dorotheos had als monnik de leiding over het ziekenverblijf van zijn klooster. Toen een jongen, het lievelingetje van een Romeinse generaal, Dositheos, zich meldde als leerling-monnik, beschermde hij hem tegen mogelijk misbruik door hem te laten werken in het ziekenverblijf. Dositheos stierf jong, maar werd snel heilig verklaard. Hij wordt nu vaak samen met Dorotheos afgebeeld.



Van Dorotheos bezitten we nog, ook voor nu, zijn inspirerende “Geestelijke Werken”. Zo beschouwt Dorotheos ieder mens, iedere groep gelovigen als onderdeel van het Lichaam van Christus, zoals ook Paulus ons al leerde. Maar, zegt Dorotheos, als je verwond bent geraakt aan je arm, aan je been of van waar dan ook, krijg je dan afkeer van dat lichaamsdeel en hak je dan dat lichaamsdeel eraf? Nee, toch? Je zult het dan toch eerder goed verzorgen? Je laat toch juist dat

lichaamsdeel niet in de steek? Wat zou het mooi zijn dat wij als christenen, als broeders en zusters, elkaar niet in de steek laten en voor elkaar blijven zorgen, zodat we als een gezonde gemeenschap weer echt het Lichaam van Christus vormen. We ontvangen tijdens een viering niet alleen het lichaam van Christus, maar daarmee nemen we ook de zorg op voor elkaar als Lichaam van Christus.



Nog duidelijker maakt Dorotheos dat door het voorbeeld van een wiel. De buitenste rand is de wereld, de as van het wiel is God, Liefde. Wij mensen zijn als het ware de spaken. Vanuit de wereld zijn we op weg naar God. Hoe meer we elkaar naderen, hoe meer we God naderen, tot we in God een gemeenschap van Eenheid en Liefde vormen. Van daaruit kunnen we ook terug naar de wereld om vanuit God de wereld om te vormen in die Nieuwe Wereld zoals God die bedoeld heeft. Ik vind “Het Wiel van Dorotheos” een prachtig beeld en het kan helemaal niet moeilijk zijn om te zien waar je je bevindt op weg naar God, dat gelijk ook de weg is naar je naaste. Wat zou het geweldig zijn als we ons allemaal bewust zijn van deze gulden regel van ons geloof: God, de Liefde, beminnen boven alles



en je naaste als jezelf! Dat valt niet altijd mee, weet ik zelf ook maar al te goed, maar wat zou het geweldig zijn om die zorg samen op ons te nemen en we zo aan een toekomst van onze parochie werken die Licht en Liefde uitstraalt. Alleen zo kan een geloofsgemeenschap groeien.

Graag wil ik op zondag 9 juni a.s. in Zutphen, in de H. Johannes de Doper (Sint Jan), mijn jubileum vieren. Een viering waarin we samen, hopelijk met velen uit de hele parochie, zingen (dat maakt veel gelukshormonen vrij!), bidden en vieren en we het Lichaam des Heren zullen delen en we ons bewust worden dat wij allen tezamen zijn Lichaam vormen, die gestalte wil krijgen in onze Graafschap. Paulus roept ons al toe: Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar zoals God U vergeven heeft in Christus. Wees navolgers van God, zoals geliefde kinderen past. Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus! En ergens anders zegt Paulus: Verheug u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheug u! Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn! Dat wij in dankbaarheid zo ons samenzijn op die dag mogen vieren is mijn grote wens en dat hoop ik van harte! Welkom allemaal!

Pastor Ed Wassink



De Passie in Lochem

Dit jaar is voor de achtste keer de Passie uitgevoerd. Naast vieringen in Sint Isidorushoeve en Vorden was er dit keer – voor het eerst – ook een uitvoering in de H. Josephkerk in Lochem. Het thema van de Passie was ‘Niemand kan het alleen’.

Met verdiepende meditaties, gedichten, actuele artikelen uit de media en met hedendaagse muzieknnummers als ‘Door de wind’, ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ en ‘Je staat niet alleen’ probeerde de Passie antwoord te geven

op de vraag hoe we in een wereld vol met oorlogen en onzekerheden houvast kunnen vinden.

Hieronder een impressie van de uitvoering op 24 maart 2024 in Lochem.





VAN DE BESTUURSTAFEL

Financieel resultaat over 2023

De cijfers over 2023 laten een gemengd beeld zien. Het vermogen van de parochie steeg met € 1.022.000, maar dit is voor het grootste deel te danken aan de waardeinstijging van het onroerend goed en van de beleggingen in effecten. Laten we deze twee posten buiten beschouwing, dan blijkt dat de inkomsten en kosten per saldo een tekort laten zien van € 439.000. In 2022 was dit nog een positief saldo van € 1.424.000, maar dat werd veroorzaakt door de verkoop van een stuk grond bij Epse. Het totaal van de kosten over 2023 bedroeg € 1.385.000. Hiervan werd € 378.000 opgebracht door parochianen in de vorm van kerkbijdragen, collecten en stipendia. De begraafplaatsen leverden € 118.000 op en de beleggingen in effecten en onroerend goed € 450.000. Zonder beleggingen zou de parochie niet kunnen bestaan. We zijn heel blij met alle bedragen van parochianen, toch betalen zij slechts 27% van alle kosten. We zien dat in 2023 de opbrengst van de Actie Kerkbalans 13% lager lag dan in 2022. De kerksluitingen zullen hier zeker mee te maken

hebben. In 2023 waren de kosten € 295.000 hoger dan in 2022. Dit komt voornamelijk doordat de kosten van de gebouwen stegen en dan met name de energiekosten. Dit zal niemand verrassen, maar doet wel pijn. Gelukkig zijn de energietarieven in 2024 aanzienlijk lager dan in 2023.

Hiernaast vindt u wat meer gedetailleerde informatie. De genoemde bedragen zijn in duizenden euro's.

Dit was mijn laatste bijdrage als penningmeester van de parochie. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop dat er spoedig een nieuwe penningmeester komt. Zonder volwaardig parochiebestuur kan de parochie niet functioneren.



Kees Koersvelt, penningmeester

Exploitatiesaldo	2023	2022
Bijdragen parochianen		
Kerkbijdragen	244	282
Collecten	70	64
Stipendia	15	9
Overige bijdragen parochianen	49	71
	<u>378</u>	<u>426</u>
Opbrengsten uit beleggingen		
Opbrengsten onroerend goed	297	263
Opbrengsten uit effecten	153	32
	<u>450</u>	<u>295</u>
Opbrengsten begraafplaatsen	118	150
Incidentele baten	<u>0</u>	<u>1.643</u>
Totaal opbrengsten	<u>946</u>	<u>2.514</u>
Kosten		
Persoonskosten	385	369
Kosten onroerend goed	616	361
Kosten begraafplaatsen	45	53
Rentekosten en beheer effecten	35	25
Kosten eredienst	49	43
Kosten pastoraal	61	57
Bijdragen Bisdom	90	89
Beheerskosten	104	93
Totaal kosten	<u>1.385</u>	<u>1.090</u>
Exploitatiesaldo	<u>- 439</u>	<u>1.424</u>
Vermogen		
Vermogen per 1 januari	9.575	8.472
Exploitatiesaldo	- 439	1.424
Ongerealiseerde koersresultaten beleggingen	222	- 567
Herwaardering onroerend goed	1.239	222
Legaten	0	24
Vermogen per 31 december 2023	<u>10.597</u>	<u>9.575</u>

Vacature penningmeester

Het bestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen is op zoek naar een **penningmeester**. Bij de werkzaamheden wordt de penningmeester geholpen door twee vrijwilligers die ieder één dag in de week de administratie en de betaling van de facturen verzorgen. De taken van de penningmeester zijn de volgende.

- Verantwoordelijkheid voor de financiële administratie.
- Autorisatie van uitgaande betalingen.

- Liquiditeitenbeheer.
- Contacten met banken.
- Verantwoordelijkheid voor de begroting en jaarrekening van de parochie.
- Bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en meedenken over bestuurszaken.
- Als lid van de financiële commissie toezicht houden op de beleggingen in effecten die door Van Lanschot worden beheerd.

De financiële commissie komt elk kwartaal bij elkaar.

- Jaarlijks overleg voeren met de penningmeesters van de locaties.
- Samen met de locaties de Actie Kerkbalans voorbereiden.
- Jaarlijkse vaststelling van de tarieven voor kerkelijke diensten en begraafplaatsen.

Informatie over de werkzaamheden kan worden ingewonnen bij de huidige penningmeester dhr. Kees Koersvelt, e-mail: penningmeester@12apostelen.nl

Dietrich Bonhoeffer, een christelijk geïnspireerde Duitse oorlogsheld

Op het moment dat deze editie van *Onderweg* uitkomt zitten we vlak voor Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Zoals bijna elk jaar wordt er dan op televisie aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar was er wel een bijzonder goede serie te zien, die de kijker heel erg deed beseffen hoe gruwelijk en waanzinnig de Duitse bezetting was voor de Joodse Nederlanders. Ik heb het natuurlijk over de serie *de Joodse Raad*. Het fenomenale acteerwerk van o.a. Pierre Bokma en Claire Blunder zorgde ervoor dat het was alsof je tachtig jaar werd terug gezien in de tijd, alsof jezelf in die beklemmende sfeer van Joods Amsterdam in die nazitijd zat.



in Duitsland nadat het naziregime de controle over de Protestantse Kerk had overgenomen. De beroemde theoloog Karl Barth en predikant/theoloog Dietrich Bonhoeffer waren prominente leden van deze verzetskerk.

In 1936 richtte die Bekennende Kirche zich met een manifest tot Hitler. Er werd geprotesteerd tegen antichristelijke uitlatingen, tegen antisemitisme en tegen de overheidsbemoeienis in kerkelijk interne zaken. De nazi's arresteerden daarop meteen honderden predikanten. Anderen, waaronder Bonhoeffer, gingen door. Bonhoeffer hielp Joden ontsnappen naar Zwitserland en beraamde met een verzetsgroep aanslagen op Hitler. Daarvoor werd hij in april 1943 gearresteerd. Na omzwervingen door verschillende concentratiekampen werd hij op 9 april 1945 in concentratiekamp

Flossenbürg ter dood gebracht. Net voor zijn arrestatie blikte Bonhoeffer nog eens terug op zijn tien jaren van verzet tegen het naziregime: *“Ik geloof dat God uit alles goede dingen kan en zal scheppen, zelfs uit het slechtste. Hiervoor heeft hij mensen nodig die alles ten goede laten komen. Ik geloof dat God ons zoveel veerkracht wil geven als we nodig hebben in een noodsituatie. Maar hij geeft het niet van tevoren, zodat we niet op onszelf maar op hem alleen vertrouwen. In zo'n geloof moet alle angst voor de toekomst worden overwonnen. Ik geloof dat onze fouten en mistappen ook niet tevergeefs zijn, en dat het voor God niet moeilijker is om ermee in het reine te komen dan met onze veronderstelde goede daden. Ik geloof dat God geen tijdloos lot is, maar dat Hij wacht en antwoordt op oprechte gebeden en verantwoorde daden.”*

Door zijn onverzettelijkheid en zijn principiële opstelling tegen de nazi's is Dietrich Bonhoeffer nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor veel christenen. Hij praktiseerde immers het christendom van de daad en niet alleen van het woord.

Hans Limbeek

En dan is het altijd weer de vraag: hoe kon de waanzin die leidde naar de Holocaust toch voortkomen uit een geciviliseerd en christelijk land, dat Duitsland toch was? Hoe kon dat christelijke Duitsland een broedplaats worden van het perverse nazisme? Die vraag laat zich zo maar niet beantwoorden. Wel kan worden gesteld dat het nationaalsocialisme onder katholieken minder populair was dan onder protestanten. Tot de machtsovername van Hitler in 1933 was er veel openlijke kritiek van de Katholieke Kerk op het nationaalsocialisme. Maar toen Hitlers dictatuur eenmaal een feit was, werd de openlijke kritiek beduidend minder. Angst om zelf te worden vervolgd speelde daarbij een grote rol. Was er dan helemaal geen christelijk verzet meer? Zeker wel. Er was een kerk die keihard bleef vechten tegen het naziregime: die Bekennende Kirche. Deze kerk was een afsplitsing van de Protestantse Kerk

Vrijwillige bijdrage *Onderweg*

Evenals voorgaande jaren maken wij u ook dit keer weer attent op de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te geven aan het parochieblad *Onderweg*. Het blad is al meer dan elf jaar lang een gewild medium van de parochie HH. Twaalf Apostelen om u te informeren over uiteenlopende en interessante onderwerpen. De afgelopen jaren heeft uw financiële bijdrage er mede toe geleid dat wij u deze vorm van communicatie kunnen aanbieden. Met een gift kunt u ons parochieblad, dat in 2024 de twaalfde jaargang inging, in de huidige vorm in stand houden.



In de bijgesloten flyer staan verschillende mogelijkheden een bijdrage te doen. Mogen wij weer op uw steun rekenen?

De redactie van *Onderweg*



Initiatieven in de parochie

parochie HH. Twaalf Apostelen

Jaarlijkse Pleinmarkt Baak

Op zondag 26 mei a.s. is er weer onze jaarlijkse Pleinmarkt. Met toestemming van de nieuwe eigenaar van de kerk, kunnen we hem ook dit jaar gewoon houden op het kerkplein. Om 10.00 uur gaan de poorten rondom de H. Martinuskerk open. Voor een klein bedrag kan de bezoeker de nieuwe eigenaar worden van o.a. serviesgoed, glazen, keukengerei, bloempotten, vazen, hobbymateriaal, tuingereedschap, speelgoed, puzzels, boeken, curiosa, kleding, en natuurlijk stekjes en planten. Van 14.00 tot 15.00 uur is het weer "happy hour", je kunt dan voor 2 euro een tasje kopen en vullen met van alles wat er dan nog is.



Op zaterdag 25 mei kunnen de inwoners van Baak om 9.00 uur, alleen goed bruikbare spullen aan de weg zetten. (Het afvoeren is namelijk erg duur.) Sieraden graag apart in een zakje, zodat ze niet tussen de grote spullen wegraken. Met nadruk wil de Pleinmarkt organisatie er u op wijzen dat er geen witgoed, meubels en beeldschermen worden aangenomen. Net als voorgaande jaren doen we weer een beroep op alle vrijwilligers. De entree bedraagt € 2,00. De opbrengst is t.b.v. de Baakse bevolking.

Namens de organisatie,
 Gonny Reijmers tel. 0623465773
 Thijske Bartels tel. 0627377943
 Trees Schut tel. 0627406074

Lochem-overleg

In het kerstnummer van ons parochieblad *Onderweg* hebben wij u geïnformeerd over het Lochem-overleg. In dat overleg besproken

vertegenwoordigers uit de omringende locaties de zorgen en de ontwikkelingen in hun geloofsgemeenschap in het kader van de aankomende kerksluitingen. Het voormalige cluster waartoe de geloofsgemeenschappen van Brummen, Zutphen, Joppe, Vorden en Lochem behoorden, functioneerde goed: er werden belangrijke ideeën besproken en uitgewerkt. Dat wordt zeer gemist nu de clusters (na de bekenmaking op 24 november 2021 van de kerksluitingen, waarbij Zutphen, Keijenborg en Lochem nog openblijven) zijn opgeheven. Lochem heeft zich de vraag gesteld wat wij voor andere geloofsgemeenschappen kunnen betekenen en hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. We zijn uitgegaan van ons voormalig cluster. We denken dat Brummen meer op Zutphen zal zijn gericht en Borculo en Ruurlo – uiteraard indien men dat wil – meer op Lochem. Het is duidelijk dat je door samenwerking meer voor elkaar kunt betekenen dan alleen, al is het maar ter ondersteuning van hoor en wederhoor. In onze eerste bijeenkomst van 20 september 2023, hebben wij een aantal punten genoemd voor een gemeenschappelijke samenwerking en afgesproken dit terug te koppelen naar onze achterban. We merken dat nog niet alle locaties daar aan toe zijn gezien de perikelen rond hun kerkgebouw. Wanneer er meer lucht komt willen we weer graag in gesprek met onze naburige locaties voor nieuwe afspraken en mogelijkheden. Iedere parochiaan is welkom in Lochem en versterkt het geloof!

Locatieraad/pastoraatgroep Lochem



Activiteiten in Steenderen

Mariaviering

Op 27 mei om 19.00 uur is er een Mariaviering. De maand mei is de Mariamaand en dan is het een goede gewoonte om haar eens extra in het zonnetje te zetten. We zingen Marialiederen en steken kaarsjes bij haar aan. Ieder kan hierbij zijn of haar intentie aan Maria voorleggen.

Oecumenische openluchtdienst met Pinksteren, 19 mei

Ook dit jaar is er weer een oecumenische dienst in de openlucht met Pinksteren. De dienst is bij het Plantenbos (onder voorbehoud) en begint om 10.00 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Remigiuskerk. Maar natuurlijk hopen we dat het stralend weer is. Dominee Hubertien Oostdijk-van Andel en Maria Schotman zullen voorgaan. Voor de kinderen is er kinderkerk. De collecte tijdens de dienst is, net als vorig jaar, voor de 'Actie Zomertas'. Kinderen van minder bedeelde gezinnen krijgen een tas met spulletjes, afgestemd op hun leeftijd, waarmee ze leuke dingen kunnen doen.

Openstelling kerk

Vanaf 1 mei is de H. Willibrordkerk overdag weer open. Voorbijgangers kunnen dan een kijkje nemen in de kerk en een kaarsje opsteken bij Maria. Een groep vrijwilligers zorgt er iedere dag voor dat de deur geopend en weer gesloten wordt.

Dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei is de jaarlijkse stille tocht vanaf het oude gemeentehuis naar de algemene begraafplaats. Er wordt dan zoals altijd stilgestaan bij het monument bij onze kerk. Dit monument is na de oorlog opgericht als dank voor het doorstaan van de oorlog. Op het monument staat een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Fatima en van pastoor Alphons Ariëns. De tekst op het monument luidt: Katholiek Steenderen dankt Maria van Fatima en hun oud pastoor Alphons Ariëns voor behoud in oorlogsgeweld.

Rondgang relik H. Bernadette Soubirous

De heilige Bernadette Soubirous is in april van Lourdes naar Nederland gebracht. Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) maakt een rondgang door alle zeven Nederlandse bisdommen. Van 16 tot 18 april is het relikenschrijn in Deventer.



Bernadette Soubirous

De heilige Bernadette Soubirous (1844-1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevoortoorden ter wereld, dat elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.



In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relikken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere relikhouder in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relikken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De relik is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relikken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichtbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de relik van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Programma 16-18 april: Broederenkerk, Broederenstraat 18 te Deventer

De Broederenkerk is op 16 en 17 april tot 22.00 uur open voor verering en gebed.

Dinsdag 16 april

- 17.30 uur Aankomst relik bij de Broederenkerk
- 19.00 uur Eucharistieviering met mgr. H.W. Woorts en concelebranten
Aansluitend Lichtprocessie door de binnenstad van Deventer



Woensdag 17 april

- 08.00 uur Morgengebed
- 09.30 uur Rozenkransgebed
- 10.00 uur Eucharistieviering met vicaris J.G.M. Pauw en concelebranten
Aansluitend handoplegging
- 14.00 uur Weg van het Licht met speciaal kinderprogramma
- 15.00 uur Weg van het Licht met speciaal kinderprogramma
- 16.00 uur Weg van het Licht met speciaal kinderprogramma
- 19.00 uur Taizéviering
- 20.00 uur Film: 'Je m'appelle Bernadette'

Donderdag 18 april

- 08.00 uur Morgengebed
- 09.30 uur Rozenkransgebed
- 10.30 uur Film: 'Je m'appelle Bernadette'
- 14.00 uur Eucharistieviering met vicaris R.G.W. Cornelissen en concelebranten
Aansluitend worden de relikken overgebracht naar de St. Catharina-kathedraal in Utrecht

Het programma van 18 t/m 29 april kunt u vinden op de website www.rkkerk.nl/programma-bekend-relik-heilige-bernadette-doet-14-nederlandse-kerken-aan

Ciska Gerritsen: 'Ik breng mensen graag samen'

Al jarenlang is Ciska Gerritsen de spil waar de Keijenborgse geloofsgemeenschap om draait. Ze is kosteres, verzorgt de kerkbalans, organiseert de kerstmarkt, zit in de locatieraad en is verder ook nog een manujse-van-alles. Tijd voor een interview met deze bevlogen vrijwilligster. Op zondag 10 maart heb ik na afloop van de viering een gesprek met haar in de sacristie van de Keijenborgse H. Johannes de Doperkerk.

Als Ciska koffie inschenkt vraag ik haar hoe haar kerkelijke activiteit allemaal zo begonnen is. 'Eigenlijk begon het op mijn elfde, toen werd ik lid van het kinderkoor. Dat was rond 1970. Vanaf 1971 ging dat kinderkoor de *Keirackers* heten, het stond onder leiding van Jan Idink. Met dat koor stonden we nog boven op het koor achter in de kerk. Ik weet nog goed dat we maar net over het muurtje de kerk in konden kijken, we waren immers nog kinderen, niet zo groot dus. Joop Hoenderboom begeleidde ons op het grote orgel. De liefde voor kerkmuziek kreeg ik mee van mijn vader. Als er gregoriaans gezongen werd ging ik altijd met hem naar de kerk. Dat gregoriaans vond ik namelijk ook mooi. Die muzieklijnen, die melodieën!'

Ciska blikt verder terug op haar jeugd. Ze vertelt dat het geloof altijd een belangrijke rol speelde in haar familie. 'Een tante van me ging altijd naar Banneux en Kevelaer, een andere tante was non en zat in de missie in Medan op Sumatra. Op vastendagen aten we altijd bruine bonen met uiensaus en vis. En als kind haalde ik al wijwater in de kerk. Dat werd bij ons in de kelder gezet voor een geval van nood. Ook leverden wij jarenlang de palmtakjes. Op school kregen we een cijfer voor kerkbezoek. Ik had altijd een hoog cijfer, haha! Ik herinner me ook dat ik een satijnen jurkje kreeg voor het lof, maar het kwam er nooit van om het lof te bezoeken met dat jurkje, op de dag waarop ik ernaartoe zou gaan was ik ziek, en even later, het was eind jaren zestig, werd het lof afgeschaft. Hetzelfde gold voor het biechten. We moesten op een gegeven moment 'proefbiechten' maar van daadwerkelijk biechten is het nooit gekomen, de biecht werd vervangen door een boeteviering. Maar om terug te komen op je vraag: via het kerkkoor raakte ik verder betrokken bij de kerk. Op een gegeven moment werd ik lid van een liturgiegroepje binnen het koor. Dat zocht teksten en gedichten uit voor de vieringen. In de jaren tachtig kwam ik in de parochieraad als afgevaardigde van het jongerenkoor, dat inmiddels een andere naam had gekregen. De *Keirackers* werden



voortaan *Rejoice* genoemd. Ik herinner me nog dat ik voor die benoeming felicitaties kreeg van het koor! Later kwam ik in de parochievergadering zoals dat toen heette. En vanaf 2005 zit ik in de locatieraad. Maar in tussentijd werd ik door een van de vorige kosteres ook gevraagd om te helpen bij het maken van de vieringenboekjes. Zo raakte ik ook betrokken bij het kosterwerk. Later heb ik ook de organisatie van kerkbalans ook opgepikt.'

'Ik heb het idee dat je al dat werk ook graag doet,' merk ik op. Ciska: 'Ja klopt. Ik vind het hartstikke leuk. Al dat geregeld en dat administratieve werk ligt ook heel erg in het verlengde van mijn opleiding. Na de mavo ging ik naar de meao. Daar deed ik de administratief/bestuurlijke richting. Bij mijn werkgever, Sorbo, was ik 25 jaar onderdeel van de boekhouding, later kwam ik er op de personeelsadministratie en vanaf 2014 doe ik er de salarisadministratie. Dus al dat administratieve werk en dat geregeld voor de kerk ligt me gewoon goed. Zo zorg ik voor de vieringenboekjes, haal ik de *Onderweg* op in Zutphen, bestel ik nieuwe hosties, kaarsen en papier en mail ik de lezingen door naar de lectrices. Ik ben kortom een manujse-van-alles, haha! Eigenlijk valt het op dit moment nog mee, in de coronatijd had ik veel meer te doen voor de kerk. Al die regels waaraan we ons moesten houden! Gelukkig ligt die tijd nu achter ons, maar het is nog wel altijd zo

dat de kerk mijn agenda bepaalt: eerst kijk ik wat ik voor de kerk moet doen, de rest brei ik eromheen! Zoals ik zei: organiseren en regelen liggen me gewoon goed, maar daarnaast vind ik het ook gewoon fijn om voor andere mensen te zorgen. Het liefst werk ik op de achtergrond. Met het organiseren van een kerstmarkt breng je mensen samen, daar mankeert het tegenwoordig nog wel eens aan. Je zet de kerk ook meer in de samenleving, in de dorpsgemeenschap. Het hoeft ook niet altijd iets te zijn dat specifiek met het geloof te maken heeft.'

Ciska schenkt nog eens wat koffie bij en vertelt ondertussen dat ze samen met haar man Herman regelmatig bedevaartsplaatsen en andere religieuze plekken bezoekt. Diverse keren waren ze in Fatima, maar ook Kevelaer werd aangedaan. In 2008 bezocht ze Lourdes als 'contactpersoon' van een groepje uit Keijenborg. Bovendien gaan ze vaak naar de abdij van Hildegard von Bingen in Duitsland. 'Het mooiste moment om daar te zijn is om 12.00 uur 's middags, dan zingen de nonnen. Dat geeft me toch een speciaal religieus gevoel.'

'Wat betekent het geloof voor je?' vraag ik. 'Ik heb daar geen exact antwoord op. Maar ik ben ervan overtuigd dat er méér is tussen hemel en aarde. Er gebeuren ook dingen die onverklaarbaar zijn. Bijvoorbeeld dat het lichaam van een stervende bij de dood plotseling lichter wordt. Het lijkt dus alsof er een geestelijke substantie is die vertrekt. De ziel!? Of het vreemde verschijnsel van de déjà vu, dat je denkt: dit heb ik al eens eerder meegemaakt of gezien, maar dat je niet weet waar het vandaan komt. Maar geloof heeft voor mij ook te maken met samenzijn. Het onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Je bent immers een onderdeel bent van een grotere ziel, een groter geheel. Voor mij is zingen ook heel belangrijk. Zingen is dubbel bidden, is een spreuk van Augustinus. Ik denk dat dat komt omdat gezongen teksten beter doorkomen. Ik zit natuurlijk niet voor niks in twee koren: het Wichmondse koor Reborn en nadat ik er een poos mee was gestopt zit ik nu ook weer bij 2Gether, de opvolger van Rejoice dat in 2013 fuseerde met het Steenderense Vocal Motion. Maar ook als ik in de auto zit zing ik liedjes mee uit volle borst! Ik zing zoveel mogelijk!'

Hans Limbeek

Colofon

Redactie

Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen Gerrit te Vaarwerk

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046
Ook voor uw bijdrage aan
Onderweg.

Internet: www.12apostelen.nl
E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: DrukZo.nl

Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
voorzitter

**Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen**, secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt,
penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver,
portefeuille gebouwen en
begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer,
lid

Vertrouwenspersoon



Gerry Spekkink kan door medewerkers en vrijwilligers vertrouwelijk worden geraadpleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie.

tel.: 06 47153610

e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal team



J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl
tel.: 06 53214017



C.E.J.M. (Carin) Timmerman,
pastoraal werker
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
e-mail: c.timmerman@12apostelen.nl
tel.: 06 25091377

Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Secretariaat parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen
De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's vanaf pagina 16.

Aandacht voor

Pinksteractie

11 t/m 19 mei 2024

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missiewerker Fera is een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met de hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Zo kan zij haar hart volgen en zich inzetten voor de mensen die het moeilijkst hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse maakt zich vanuit de Gemeente van de Camillianen hard voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. "Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend." Fera en Maria zijn de gezichten van de Pinksteractie in 2024.



Wilt u ontdekken hoe belangrijk de Pinksteractie is voor het werk van de missionarissen en missionair werkers die wereldwijd de strijd aangaan tegen onrecht en armoede?

Bezoek dan de website <https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/> of neem contact op via telefoon (06 15142100) of e-mail (contact@weeknederlandsemissionaris.nl).



DOORDEWEEKSE VIERINGEN

DAG	TIJD	WAAR		VIERING	VOORGANGER
woensdag 24 april 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	WCV	C. Timmerman
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
	10.15 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	Rozenkransbidden	werkgroep
donderdag 25 april 2024	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Ruurlo	Eucharistie	H. Scheve
woensdag 1 mei 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	WCV	A. Bos
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
	10.15 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	Marialof	A. Bos
donderdag 2 mei 2024	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	C. Timmerman
maandag 6 mei 2024	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
dinsdag 7 mei 2024	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
woensdag 8 mei 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	samenkomst	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
	10.15 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
Donderdag 9 mei 2024	Hemelvaart van de Heer - zie weekendvieringen				
maandag 13 mei 2024	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
dinsdag 14 mei 2024	10.00 uur	Ijselflat	Zutphen	WCV	T. ten Bruin
	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
woensdag 15 mei 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Woord & gebed	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
	10.15 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	Rozenkransbidden	werkgroep
donderdag 16 mei 2024	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	WCV	C. Timmerman
	19.00 uur	De Bleijke	Hengelo	WCV	T. ten Bruin
maandag 20 mei 2024	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
dinsdag 21 mei 2024	19.00 uur	Sacristie	Baak	Eucharistie	H. Scheve
	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
woensdag 22 mei 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	samenkomst	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	E. Wassink
	10.15 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	Rozenkransbidden	werkgroep
donderdag 23 mei 2024	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Ruurlo	WCV	C. Timmerman
maandag 27 mei 2024	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	Mariaviering	werkgroep
dinsdag 28 mei 2024	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
woensdag 29 mei 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Taizéviering	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
	10.15 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	Rozenkransbidden	werkgroep
donderdag 30 mei 2024	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie b.g.v. herdenking kerkwijding	H. Scheve
woensdag 5 juni 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	WCV	A. Bos
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	E. Wassink
vrijdag 7 juni 2024 Hoogfeest H. Hart van Jezus	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
woensdag 12 juni 2024	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	samenkomst	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
	10.15 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	Rozenkransbidden	werkgroep
donderdag 13 juni 2024	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	Eucharistie	H. Scheve

WEEKENDVIERINGEN

DAG	TIJD	WAAR		VIERING	VOORGANGER
zaterdag 20 april 2024	17.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werkgroep
	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	WCV	werkgroep
	19.00 uur	kerkje Banninkstraat	Hengelo	Noaberviering	werkgroep
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	Eucharistie	H. Scheve
zondag 21 april 2024	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	WCV	werkgroep
4e zondag van Pasen	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	C. Timmerman
Roepingenzondag	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	A. Bos
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eerste H. Communie- viering	H. Scheve
zondag 28 april 2024	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	Anders Vieren	G. Spekkink
5e zondag van Pasen	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	WCV	T. ten Bruin
Zondag Oosterse Kerken	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	Eucharistie	H. Scheve
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	werkgroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werkgroep
	10.00 uur	parochiezaal	Vorden	samenkomst	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
zondag 5 mei 2024	9.30 uur	kerkje Banninkstraat	Hengelo	gebedsviering	werkgroep
6e zondag van Pasen	9.30 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	WCV	werkgroep
	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Woord & gebed	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	A. Bos
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Familieviering	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
donderdag 9 mei 2024	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
Hemelvaart van de Heer					
zaterdag 11 mei 2024	17.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	Maria Vespers	Gregoriaans Getijdenkoor
zondag 12 mei 2024	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	WCV	werkgroep
7e zondag van Pasen	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	C. Timmerman
Moederdag	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Eucharistie	J. Baneke
Wereldcommunicatiedag	10.00 uur	Christus Koningkerk	Vorden	WCV	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
	16.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Maria Vespers	Gregoriaans Getijdenkoor
zondag 19 mei 2024	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	Oec. viering	C. Timmerman
Pinksteren	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Eucharistie	E. Wassink
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	G. Spekkink
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	A. Bos
	10.00 uur	Plantenbos	Steenderen	Oec. viering	werkgroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werkgroep
	10.00 uur	Dorpskerk	Vorden	Oec. viering	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve / T. ten Bruin
	16.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Vespers	Gregoriaans Getijdenkoor
zaterdag 25 mei 2024	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Borculo	WCV	werkgroep
zondag 26 mei 2024	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	WCV	T. ten Bruin
	10.00 uur	t Haveke	Eefde	Oec. viering	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	Eucharistie	H. Scheve
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	werkgroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werkgroep
	10.00 uur	parochiezaal	Vorden	samenkomst	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

DAG	TIJD	WAAR		VIERING	VOORGANGER
zondag 2 juni 2024	9.30 uur	kerkje Banninkstraat	Hengelo	gebedsviering	werkgroep
Sacramentsdag	9.30 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	WCV	C. Timmerman
	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Woord & gebed	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	werkgroep
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	G. Spekkink
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
vrijdag 7 juni 2024	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
Hoogfeest H. Hart van Jezus					
zondag 9 juni 2024	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	Eucharistie	H. Scheve
10e zondag door het jaar	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	Terugkomviering communicanten	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	Eucharistie	J. Baneke
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Oec. viering	C. Timmerman
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werkgroep
	10.00 uur	Christus Koningkerk	Vorden	WCV	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie b.g.v. 20-jarig priesterjubiläum pastor Wassink	E. Wassink / A. Bos
zaterdag 15 juni 2024	17.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werkgroep
	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopnemingkerk	Joppe	WCV	T. ten Bruin
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	Eucharistie	H. Scheve
zondag 16 juni 2024	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	T. ten Bruin
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	werkgroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

Vieren via internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen
Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen kunt u om 10.00 uur direct meekijken door op de >-toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken.

Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de kalender bij de gewenste datum op 'opname' en vervolgens op 'Naar video opname'.

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
21 april	Hand. 4,8-12	1 Joh. 3,1-2	Joh. 10,11-18
28 april	Hand. 9,26-31	1 Joh. 3,18-24	Joh. 15,1-8
05 mei	Hand. 10,25-26.34-35.44-48	1 Joh. 4,7-10	Joh. 15,9-17
09 mei	Hand. 1,1-11	Ef. 4,1-13	Mc. 16,15-20
12 mei	Hand. 1,15-17.20a.20c-26	1 Joh. 4,11-16	Joh. 17,11b-19
19 mei	Hand. 2,1-11	Gal. 5,16-25	Joh. 15,26-27;16,12-15
26 mei	Deut. 4,32-34.39-40	Rom. 8,14-17	Mt. 28,16-20
02 juni	Ex. 24,3-8	Hebr. 9,11-15	Mc. 14,12-16.22-26
09 juni	Gen. 3,9-15	2 Kor. 4,13-5,1	Mc. 3,20-35
16 juni	Ex 17,22-24	2 Kor. 5,6-10	Mc. 4,26-34

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de DoperKerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. En Jezus zei: "Kunt ge dan niet één uur met mij waken?" Zo is het eigenlijk ook op de vrijdagmiddag: een uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid op eerste vrijdag van de maand.

Eerste Heilige Communie

In verschillende bijeenkomsten hebben 25 communicanten zich voorbereid op de Eerste H. Communie. Deze foto's zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst in de parochiezaal in Lochem.

Zondag 21 april, om 10.00 uur, is het grote feest van de Eerste H. Communie in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Op zondag 9 juni hebben de communicanten een 'terugkomviering' om 10.00 uur in de O.L.V. Tenhemel-

opnemingkerk in Joppe. Wij wensen Aukje, Eefke, Hiske en Jinthe Adema, Lott Baakman, Felicia Baarslag, Suze Beltman, Sophiene en Thijmen Cremers, Thijmen Helmink, Bo en Kato Kraassenberg, Antonella Luuring, Antoni en Olivier Matusik, Lizzy Meyer, Linde en Vera Niels, Mimi Ros, Lynn Rouwenhorst, Hubert Slominski, Juni Somsen, Amelia Wojciechowska, Berend Wopereis en Michel Wullink een heel mooi communiefeest toe.





JONGERENREIS NAAR TAIZÉ



WIE?

De reis is voor jongeren van **16-35 jaar**.

WAAR?

We gaan met de bus vanaf **Utrecht** naar **Taizé** en komen ook weer in **Utrecht** terug.

WANNEER?

Van zondag **28 april** tot en met zondag **5 mei**.

HOEVEEL?

€225

Meld je hier aan:

www.jongaartsbisdom.nl



H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;
mail bennie.stapelbroek@gmail.com.
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com; Arnold
Wolbrink, 441206; Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Vieringen in Baak

De vieringen in Baak worden gehouden in de sacristie van de kerk. De nieuwe eigenaar heeft daar heel wat verbeteringen aangebracht, zo is er een nieuwe vloer ingelegd, de schilder is er doorheen geweest en de verwarming is aangepast. Nu hebben we een mooie verwarmde ruimte waar we goed kunnen zitten en waar we ook na afloop kunnen napraten met koffie en thee met iets lekkers zoals u gewend bent. U bent van harte welkom! Op dinsdag 16 april zal er om 19.00 uur een woord- en communieviering gehouden worden waarin pastoraal werker Carin Timmerman zal voorgaan. Op 21 mei om 19.00 uur zal er een eucharistieviering zijn waarin pastoor Scheve voorgaat. Op

18 juni om 19.00 uur zal er een woord- en communieviering gehouden worden waarin parochiemedewerker Gerry Spekkink voorgaat.

Pinksteren

Op zondag 19 mei is het eerste pinksterdag, dan is er om 10.00 uur in Keijenburg een woord- en communieviering met Gerrie Spekkink als voorganger. Wij zijn als parochianen van de HH. Twaalf Apostelen allemaal welkom in de vieringen in Keijenburg. Wanneer u er wel heen wilt maar geen vervoer heeft mag u Berna Lamers bellen. Tel. 06 387 587 64.

Bedanken Ans Berendsen

Ans Berendsen heeft veel werk achter de schermen verricht. Zij is begonnen met de secretariaatswerkzaamheden nadat Henriëtte daarmee gestopt is, nou dat is al heel wat jaren geleden. Ze heeft in de beginperiode vaak op donderdag morgen het secretariaat waargenomen. Het aannemen van intenties en het beheren van de binnengekomen mail voor de geloofsgemeenschap waren de taken die Ans jaren voor de geloofsgemeenschap gedaan heeft. Later toen het secretariaat gesloten is, deed ze het werk van huis uit. Nu Ans stopt met haar vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap kunnen de gebedsintenties voor de maandelijkse vieringen doorgegeven worden aan Bennie Stapelbroek. Ans is bedankt voor de vele jaren trouwe dienst met een kaars met afbeelding van de kerk.

Begraafplaats

Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren over de toekomstige mogelijkheden van de begraafplaats. We denken een gedeelte in te richten voor "Natuurlijk Begraven". Daarmee bieden we mensen de mogelijkheid van begraven zonder grafbedekking aan. De nabestaanden hebben daarmee nog wel een plekje waar ze heen kunnen gaan, echter niet meer de zorgen van het onderhoud van het graf. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Nieuwe maaier

Er is een nieuwe maaier gekocht voor de grasstroken op de begraafplaats. Het is een smalle wendbare maaier. Hiermee kunnen we weer jaren vooruit. We hopen dat het een groeizaam jaar wordt zodat er veel te maaien is, wanneer het gras friscgroen is geeft dat een mooie uitstraling van de begraafplaats.

Jaarlijkse Pleinmarkt Baak

Op zondag 26 mei a.s. is er weer onze jaarlijkse Pleinmarkt. Op pagina 7 kunt u meer lezen. Op zaterdag 25 mei kunnen de inwoners van Baak om 9.00 uur, alleen goed bruikbare spullen aan de weg zetten. Sieraden graag apart in een zakje, zodat ze niet tussen de grote spullen weg raken. Met nadruk wil de Pleinmarkt organisatie er u op wijzen dat er geen witgoed, meubels en beeldschermen worden aangenomen. Net als voorgaande jaren doen we weer een beroep op alle vrijwilligers. De entree bedraagt 2 euro. De opbrengst is t.b.v. de Baakse bevolking. *Namens de organisatie,*
Gonny Reijmers tel. 0623465773
Thijske Bartels tel. 0627377943
Trees Schut tel. 0627406074

Familieberichten

Op 23 februari is **Alfons ter Horst** overleden op de leeftijd van 86 jaar. Op 8 maart is Ans Spijkers-Cornelissen overleden op de leeftijd van 66 jaar.

Gebedsintenties

16/4: Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Jan Hoppenreijts, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris.
21/5: Ouders Mentink-Jansen en fam., Ouders van Leussen-Wolbrink, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris.
18/5: Ouders van Leussen-Wolbrink, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris.





Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;

Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.

Rekeningnummers:

NL35RABO0309119510 (algemeen);
NLO3RABO0309105439 (kerkbijdragen);

Contactpersoon

Annette Franck, 0545-473360.

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Algemene informatie

- Het secretariaat in het KJ-gebouw is om de week (in de even weken) op de woensdagochtend geopend van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt altijd even binnenlopen voor een kop koffie, vragen, een praatje of om een gebedsintentie aan te vragen.
- De kerk en het KJ gebouw zijn op de woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur geopend voor het opsteken van een kaarsje of voor een moment van stilte.

- Elke tweede donderdagavond in de maand is er om 19.00 uur een viering met een voorganger vanuit het pastoraal team.
- Voor overige vieringen kunt u het vieringenrooster in *Onderweg* raadplegen of kijken op het informatiebord aan de weg.
- Uitvaarten kunnen op elke gewenste dag plaats vinden (m.u.v. zondag).
- Bij het aanvragen van de ziekenzegen, ziekenzalving of melding van overlijden kunt u bellen met 06-10319638.

- Voor vragen m.b.t. bezorging 'Onderweg' kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat in Zutphen.

Vieringen

Op **zaterdag 20 april** is er een woord- en communieviering om 19.00 uur met Stemmig.

Op **donderdag 16 mei** is er een woord- en communieviering om 19.00 uur met pastoraal werker Carin Timmerman.

Op **donderdag 13 juni** is er een eucharistieviering om 19.00 uur met pastoor Scheve.

Gebedsintenties

Voor 16 mei: Overleden ouders Elschot-Spekschoor, Fam. Pelgrum, Theo Blom, Theo-Riek Verheyen, Jan ten Thye.

Jaargedachtenis Anneke Nieuwveld-van der Wurp.

Voor 13 juni: Overleden ouders Elschot-Spekschoor, Fam. Pelgrum, Theo Blom, Theo-Riek Verheyen.

Jaargedachtenis Jan ten Thye.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403

rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Rekeningnr.: NL40RABO0311000541

Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad

Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403

Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404

Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Andreasrommelmarkt Brummen

Op zaterdag 20 april 2024 organiseert de Andreascommissie weer de inmiddels traditionele rommelmarkt in Brummen.



Dit jaar wordt het de dertigste editie. In de Tuinstraat staan rond het Andreashuis weer circa 50 kramen opgesteld. Op de kramen kunt u weer uw slag slaan op zoek naar mooie spulletjes. Zo kunt u op de Oma's-Kraam weer nostalgische spulletjes naar een pareltje zoeken. Of lekker snuffelen in de spulletjes op de speelgoed- of puzzelkraam. De tuin kan weer aangevuld worden met de mooie planten van Annie Blom. Verder zijn er o.a. kramen met schilderijen, decoratie, huishoudelijke artikelen. Ook zijn er weer mooie meubels te koop en nog veel meer!



Voor de (ont)spanning is Johan Waanders er met zijn Rad van Avontuur. De middenstand van Brummen heeft de commissie weer mooie prijzen geschonken voor het Rad van Avontuur zodat Johan een goed gevulde prijzenkast heeft voor zijn rad. Tenslotte kan de inwendige mens verzorgd worden in onze leuke en gezellige snackhoek.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is wordt de opbrengst gebruikt voor o.a. het sponsoren van goede doelen in en rond Brummen. Dit jaar geeft de commissie een donatie aan het Harmonie Orkest Brummen, de Stichting Dierenpark 't Goor, de Kinder Vakantie Spelen Brummen en de Zonnebloem afdeling Brummen.

Daarnaast heeft de commissie een donatie toegezegd voor de realisatie van een zogenaamde belevingswand voor dementerende ouderen in de locatie Tolzicht van de Zorggroep Apeldoorn.

Vervolg Brummen op pagina 18

Vervolg Brummen

Andreashuis

U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan. Ook is het secretariaat elke woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur open en telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar via de mail: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen

Zie voor de woensdagmorgen vieringen, bijeenkomsten en de weekendvieringen: het vieringenschema. De weekendvieringen zijn ook nog steeds te volgen via internet: www.12apostelen.nl Klikken op het groene blok: "Vieringen" en vervolgens op het icoontje "wereldbol met koptelefoon". Kies voor "Kerkdienst gemist Zutphen". Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct meekijken door op de > toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken. Voor het bekijken van oudere opnames, klikt u in de kalender bij de gewenste datum.

Intenties

24-04: Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink.
01-05: Willemien Willemsen, Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, Jan Uiterweerd, Hanny Peters-Bakker, Henk Peters, Gerda Vreven-Stevens.
15-05: Overleden familie Brouwer-de Bruin, Jo van de Beld, Lien Reukers-Snelder, Eddy Smudde, Overleden ouders Uiterweerd-Sloot.
29-05: Overleden ouders Broekhof-Rempt, Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, Overleden familie Brouwer-de Bruin, Jo van de Beld.
05-06: Willemien Willemsen, Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, Hanny Peters-Bakker, Henk Peters, Gerda Vreven-Stevens.

Planning Andreaskoor

We zingen in het Andreashuis op woensdagmorgen om 9.30 uur. Op 24 april in de Paastijd zingen we een Halleluja, over de goede Herder in een woord- en communieviering. Op 29 mei in de tijd na Pinksteren kunt u weer meezingen met het Veni Creator in een Taizéviering.
Vriendelijke groet, Cisca van Middelkoop

Alvast voor in de agenda

Zaterdag 11 mei vanaf 9.00 uur de voorjaarsklusochtend op ons kerkhof. Jolanda Jansen – Peters

Foto's uit het verleden

Wat een mooie foto, het doet mij denken aan de klusochtenden van nu op het kerkhof. Saamhorigheid straalt van deze foto af. Met zijn allen zorgen dat het kruis van het calvarie na een restauratie terug wordt geplaatst en recht komt te staan. Op de foto uit 1980 staan (volgens mij): Appie en Annie Peters, Bennie Esselink, dhr. Meijer, Henk Peters, Harry Groot Zevent, Peter Mijland en Herman Blom.



Dodenherdenking



Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De Nederlandse vlag hangt halfstok en om 20.00 uur is het twee minuten stil.

Ook in Hummelo, Keppel en Drempt herdenken we jaarlijks alle Nederlandse slachtoffers. Dit doen we op twee mooie plekken.

Vanaf 19.15 uur is er een korte herdenking op het fraai gelegen kerkhof in Hummelo (Zelhemseweg 4, net buiten de bebouwde kom), bij de graven van vijf jonge piloten uit Engeland en Nieuw-Zeeland die hier omkwamen. Samen met enkele leerlingen van de basisscholen, een vertegenwoordiger van de veteranen en alle belangstellenden leggen we bloemen bij de graven en gedenken we. Dit in de vorm van informatie over de piloten en gedichten van de leerlingen. De Jachthoornblazersgroep De Keilers verzorgen de muzikale omljsting.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad / pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl

Anders Vieren

Op zondag 28 april om 10.00 uur wordt er weer een Anders Vieren-viering gehouden in de H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Voorgangers in deze viering zijn parochiemedewerkster Gerry Spekkink en Peter Hammink. Muzikale ondersteuning wordt zoals altijd verzorgd door het koor Feeling. Zoals altijd zal het een eigentijdse viering zijn, op het moment van schrijven is het thema van de viering nog niet bekend. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Iedereen is van harte welkom!

Plechtig Lof

Op woensdag 1 mei 2024 vindt om 19.00 uur in Drempt een plechtig Lof plaats. Diaken Anton Bos zal voorgaan en het Willibrordkoor zal ons muzikaal begeleiden. Na afloop van het Lof nodigen wij u uit om samen met ons koffie en thee te drinken en gezellig na te praten. Vanaf mei stoppen we met het maandelijke rozenkransbieden op woensdag in de Mariakapel, aangezien ons groepje erg klein wordt.

*Namens de Mariawerkgroep Drempt
 Marjan Helmink*

Vervolg Drempt

Nadien is er een ceremonie bij het oorlogsmonument aan de Monumentenweg in Hoog Keppel (tegenover de parkeerplaats van de sporthal en het zwembad). Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Daarna is er muziek van muziekvereniging Hummelo en Keppel en teksten van de leerlingen, een inwoner en het 4 mei-comité. Wij nodigen u allen graag uit om de 4-mei herdenking bij te wonen. U bent zowel in Hummelo als in Hoog-Keppel welkom. Namens het 4 mei comité Hummelo, Keppel en Drempt
Carla Snelder

Oecumenische Viering Pinksteren

Op zondag 19 mei, eerste pinksterdag, om 10.00 uur is er weer de gezamenlijke Pinksterviering met de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel.

Dit jaar vindt de viering plaats in onze H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Voorgangers zijn pastoraal werker Carin Timmerman en Marjan van Zadelhoff. De viering wordt voorbereid door de Oecumenische werkgroep. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom!

Familieberichten

Overleden
Aloys Evers is 13 maart op bijna 86 jarige leeftijd overleden. Na een afscheidsviering op 19 maart in de H. Willibrordkerk te Drempt is de volgende dag definitief afscheid van hem genomen in het crematorium te Slangenburg. Naast zijn grote passie als groentehandelaar was hij ook sociaal actief op vele fronten. Denk daarbij aan zijn steun voor de kerk en parochie, verenigingsleven in de ruimste zin van het woord, voor zijn bijdrage, op zijn eigen manier, in de

gemeenteraad van toen nog Hummelo en Keppel en daarna als beheerder en gastheer van de sportkantine te Hoog-Keppel en later de schoolkantine van het GSGD. Zijn pompoenen in de herfst aan de Zomerweg zullen we waarschijnlijk missen maar zijn mens zijn tussen ons allen nemen we in onze harten mee. Dat Aloys mag rusten in vrede.

Uitnodiging Hoorzitting

Het parochiebestuur heeft in overleg met de locatieraad besloten om een volgende stap te zetten in het proces van de kerk aan de eredienst te onttrekken. Op maandag 10 juni is er een hoorzitting in de kerk. Een uitnodiging van het parochiebestuur voor deze hoorzitting treft u als bijlage bij deze 'Onderweg'.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 17 mei 2024
redactie.willibrord.drempt@gmail.com



H. Willibrord - Hengelo

info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346
NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);
Redactie: hwa.roes@gmail.com

Contactgroep

Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Calver, 06 2334 8923,
Monique Kuipers, 06 4539 7320.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Verslag vrijwilligersdag en rondvaart

Op zaterdag 9 maart zijn we met de bus s 'morgens om 11.00 uur vertrokken vanaf de Willibrorduskerk naar de haven in Harderwijk. Deze vrijwilligersdag is georganiseerd door Monique Kuipers en Marian Zaarbelink, leden van de locatieraad en gefinancierd uit o.a. opbrengsten van de boeieldagen. Aanleiding is de dankbetuiging aan alle vrijwilligers, die zich in welke vorm dan ook, gedurende een reeks van jaren, zich hebben ingezet voor de geloofsgemeenschap H. Willibrord. Voor deze dag

hadden zich ongeveer 50 deelnemers gegeven. Helaas moesten zich een paar vrijwilligers door omstandigheden weer afmelden.

Na een gezellige busrit van ongeveer vijf kwartier arriveerden we in de haven van Harderwijk, waar de rondvaartboot al op ons lag te wachten.

Op de boot werden we getraakteerd op een kop soep en een koffietafel. Onderweg konden we genieten van het zonnetje en de prachtige Hanzestad Harderwijk. De vaartocht ging een stukje richting Elburg en rond naar het Wolderwijd.



Onderweg genietend van de skyline van historisch Harderwijk. We waren gezegend met een zonnige dag en rustig vaarwater, wat wilden we nog meer. Na ongeveer 1,5 uur varen werd de thuishaven weer aangedaan om van daaruit de terugreis weer te beginnen, nog even een groepsfoto gemaakt voor de M.P.S. Jacqueline, dit als aandenken van dit mooie uitstapje. Om ongeveer half vier zijn we weer in Hengelo gearriveerd en zullen we deze dag als een mooie afsluiting hebben ervaren. De sfeer was gezellig en de busreis verliep ook voorspoedig en voor ons gevoel snel. We hopen dat dit heeft bijgedragen tot instandhouding van onderlinge contacten en activiteiten van de geloofsgemeenschap.

Geloofsbijdrage i.p.v. Kerkbalans

Hierbij willen wij alle mensen bedanken, die ondanks de kerksluiting, positief gereageerd hebben om een bijdrage te doneren voor onze geloofsgemeenschap. De kerk is aan de eredienst onttrokken echter de geloofsgemeenschap heeft niet opgehouden te bestaan. Veel activiteiten worden gelukkig voortgezet. o.a. de oecumenische activiteiten, de bezoekerswerkgroep en de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting. Ook de inloopmorgen heeft een bescheiden doorstart gemaakt.

Vervolg Hengelo op pagina 20

Vervolg Hengelo

‘Samen Kerkzijn’ is zo veel meer als het hebben van een eigen kerk. In 2023 nog € 28.000 en dit jaar ruim € 15.000 euro. Dank ook aan de vele vrijwilligers, die langs de deuren zijn geweest waardoor dit mooie bedrag tot stand is gekomen. Vele leden hebben naar verhouding een bijdrage gegeven en een toezegging gedaan om nog te gaan geven. Ook hebben wij afzeggingen gekregen i.v.m. de nieuwe situatie. Deze zijn op een correcte wijze verwerkt. Met de bijdrage kunnen wij de kosten voor de activiteiten van onze geloofsgemeenschap onderhouden. *Werkgroep Geloofsbijdrage Hengelo*

Mariakapel

Het zomerseizoen voor de Mariakapel is weer begonnen.

Het loopt van 30 maart t/m 04 oktober. Dit betekent dat de kapel dagelijks weer is geopend van **9.30 uur tot 16.30 uur**. Dankzij de medewerking van zeven parochianen die dit wekelijks om beurten verzorgen. U en de toeristen in ons dorp zijn weer in de gelegenheid om een kaarsje op te steken op een moment dat U dat uitkomt, en even op U eigen manier te genieten van de sfeer die de kapel en de in kijk na de kerk uitstraal.

De Mariakapel is voor velen een plek van rust en troost.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221; rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401; Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm. 0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci2apostelen.nl

Familieberichten

Overleden: **Theodorus Agathon Jozef Taken** op de leeftijd van 88 jaar; echtgenoot van mevrouw Taken-Dechering.

Extra informatieavond

Onder grote belangstelling was er een extra informatieavond op 7 maart. Peter Wolbert lichtte namens de Initiatiefgroep/stichting Joppekerk de stand van zaken over de herontwikkeling toe. Daarna was er ruimte voor verdere uitleg en kennismaking met de huidige plannen. Er waren veel vragen, voor een deel bestemd voor de hoorzitting op 11 maart.

Hoorzitting

Op 11 maart 2024 vond de door het parochiebestuur georganiseerde formele hoorzitting over de voorgenomen onttrekking van de Joppekerk aan de erediensplaats. De opkomst was groot, zeker wel 120 personen waren aanwezig. Tijdens het eerste gedeelte van

de avond, werd allereerst door de Initiatiefgroep Toekomst Joppekerk in het kort de stand van zaken omtrent de ontwikkelingsplannen van de kerk weergegeven. Vervolgens gaf het parochiebestuur de overwegingen van de voorgenomen sluiting nog eens weer. Daarbij traden de van de kant van de aanwezigen levende gevoelens van frustratie en boosheid over de door het parochiebestuur gevolgde procedure en het gebrek aan transparantie breed voor het voetlicht. Heel duidelijk werd dat er voor het voorgenomen besluit en de daarbij gevolgde werkwijze totaal geen begrip en draagvlak bestaat. Op het parochiebestuur werd een dringend beroep gedaan de gehanteerde overwegingen nog eens grondig te doen onderzoeken en het sluitingsbesluit te herzien.

Ook het voornemen van het parochiebestuur om de geloofsgemeenschap, nadat het kerkgebouw aan een nieuwe eigenaar is overgedragen, een huur in rekening te brengen voor het gebruik van een ten behoeve van de

geloofsgemeenschap afgezonderde ruimte binnen de kerk, zoals de Initiatiefgroep Joppekerk wil bereiken, stuitte op grote verontwaardiging en onbegrip van de aanwezigen.

In het tweede gedeelte, de eigenlijke hoorzitting, werd de gelegenheid geboden om gemotiveerd bezwaar te maken tegen het voorgenomen besluit. Van deze gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt, iedere uitgebrachte proteststem gevolgd door luid applaus van de aanwezigen.

Te hopen en te wensen valt dat de door de aanwezigen getoonde eendracht, onderlinge verbondenheid en vastberadenheid waarmee men kerkelijk leven in en vanuit de Joppekerk wil voortzetten het parochiebestuur zal inspireren de Jopper geloofsgemeenschap tegemoet te komen.

Rozenkrans bidden in mei

De rozenkrans is een meditatief gebed en wordt in de Meimaand vier keer gebeden op dinsdagavond om 19:00 uur. We bidden het rozenhoedje en staan stil bij de bijzondere gebeurtenissen van Jezus en Maria. Op voorspraak van Maria leggen we onze intenties neer. U bent van harte welkom.

Pater John Auping SJ blijft betrokken

Voor alle schriftlezingen van de eucharistievieringen in onze kerk schrijft pater Auping een inspirerend commentaar. De kopij vindt u op de site en een geprinte versie ligt in de kerk.

Vervolg Joppe

Voorstellen van de communicanten

Op zondag 10 maart werden de eerstecommunicanten van de parochie voorgesteld tijdens een prachtige eucharistieviering in onze kerk. Pastoor Scheve ging voor in de drukbezochte viering. Het koor en communicanten luisterden de viering op met mooie liedjes. De kinderen hadden een mooi gekleurd hart bij zich waarmee de kerk is versierd.

Kunst van ouder worden

Introductie: ervaringen en oogst

De initiatiefgroep "Kunst van ouder worden" is enthousiast over de deelname van 38 mensen aan de eerste bijeenkomst.

In die bijeenkomst(en) op vier locaties in Eefde, Epse, Joppe en Gorssel werd het thema geïntroduceerd. Dat het thema aansprak was te merken aan de manier waarop mensen deelnamen en de inhoudelijke reacties die werden gegeven

Vervolg

De initiatiefgroep is van plan in de loop van dit jaar in drietallen activiteiten te organiseren die gaan over ouder worden en zingeving. Poëzie, Film, Kunst, Levensverhalen en Spiritualiteit zijn de verschillende perspectieven van waaruit we naar ouder worden gaan kijken. De activiteiten bieden we aan op één locatie, afwisselend in Eefde, Epse, Joppe en Gorssel.

Concreet

In april wordt er gestart met een poëzie-bijeenkomst en in mei met het vertonen van een film, daarover hieronder meer.

FILM - Een van de onderwerpen van onze initiatiefgroep 'De kunst van ouder worden' is het samen bekijken van een film: Une belle course. Plaats: De Brink in Gorssel op dinsdagmiddag 7 mei om 14.00 uur. Inloop 13.30 uur. Meer informatie en waar u zich kunt opgeven vindt u op onze website. (<https://rkkerkjoppe.nl/kunst-van-ouder-woorden/>)

Koffieochtend

De eerstvolgende koffieochtend is 8 mei, wijden we aan de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. In de volksmond de Witte Zusters van Afrika genoemd. 150 jaar geleden trokken de eerste Europese zusters naar Afrika. Honderden zijn hen gevolgd en nu is de orde praktisch helemaal overgenomen door de inlandse Afrikaanse Zusters. In 2020 is de laatste Nederlandse Witte Zuster uit Afrika vertrokken. Save the date!!



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314. Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers
tel. 0575 - 464162 email :
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com;
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de website onder "Tarieven"

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Kerkdienst gemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via Kerkdienstgemist (v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/ locatie Keijenborg



Overleden

Op 6-03-2024 **Theo Damen**, 85 jaar
Op 19-03-2024 **Gerda van Uum**, 90 jaar

Terugblik Kliederkerk 3 maart 2024

Een groot aantal kinderen, met hun ouders en/of oma/opa, was die zondagmiddag naar de Remigiuserkerk gekomen om samen bezig te zijn rond het verhaal van de schepping. Eerst werd

gekeken en geluisterd naar het verhaal van het begin. Daarna was er een uur om te ontdekken, te knutselen, te zaaien, aan iemand te denken en zelfs te chillen onder een sterrenhemel. En dat allemaal rondom de zeven dagen, waarin volgens het verhaal hemel en aarde en alles wat leeft, groeit en bloeit vorm heeft gekregen. In de afsluitende viering werd met de kinderen teruggekeken op wat er beleefd, gedaan en gemaakt was. Kinderen waren verrast dat ze een pingpongballetje konden laten zweven boven een haarföhn. Verder konden ze b.v. een vogel laten vliegen, een vis-sleutelhanger maken of een graspoppetje. Er kon een figuur gemaakt worden van wegwerpmateriaal, er was een scheiding voelbaar in een sensory-bag en nog veel meer. Na een gebed en danklied werd de zegen uitgesproken, waarbij de kinderen onder een grote parachute mochten plaatsnemen die door de volwassenen werd vastgehouden.

Afgesloten werd met het samen eten van lekkere hapjes in het kader van de scheppingsdagen. Hierbij kon gezellig nagepraat worden. Er wordt teruggekeken op een geslaagde middag. Op zondag 9 juni is er weer zo'n leuke middag in de Remigiuserkerk in Hengelo. Zet die datum alvast in de agenda! Via de basisscholen in Hengelo en Keijenborg worden t.z.t. uitnodigingen verspreid. Voor meer info: kliederkerkhengelo@keijenborg@gmail.com

Vervolg Keijenborg

Bezoekersgroep

Voor veel mensen is een goed gesprek balsem voor de ziel. Ook binnen onze geloofsgemeenschap is een goed gesprek mogelijk. Mensen die graag eens zouden willen praten met iemand uit onze bezoekersgroep kunnen contact opnemen met Ria Boers. Ook mensen die namens de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn tweeën) mensen zouden willen bezoeken kunnen contact met haar opnemen. Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers, telefoon: 0575-461938 mail: riaboers@upcmail.nl)

Middenkoor – projectkoor

Zondag 26 mei 2024 om 10.00 uur is er een catechetische viering met inspirerende teksten en muziek. Plaats is nog niet bekend. Houd hiervoor de website van de HH. Twaalf Apostelen of het weekblad Contact in de gaten.

Thema: een lied met een verhaal. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld het lied van Ramses Shaffy: bid, huil, zing, vecht en bewonder. De muzikale leiding wordt verzorgd door Frank Sterenborg en Marcus Janssen.

Ideeënbus



In de Mariakapel staat sinds kort een ideeënbus. Daarin kan men een ingevuld talentenjachtformulier deponeren. Op het talentenjachtformulier kun je aangeven wat je voor de kerk wilt betekenen, welk talent je kunt inzetten.

Ook kun je er ideeën in kwijt: mogelijkheden waaraan jij zit te denken, maar ook welke wensen er bij jou leven. Hiervoor liggen ook formulieren in de Mariakapel.

AW4D – woensdagmorgen 8 mei 2024

Dit jaar wordt de Achterhoekse Wandel 4-daagse gehouden van woensdag 8 mei tot en met zaterdag 11 mei 2024. De eerste dag – woensdagmorgen 8 mei tussen 08.15 en 11.00 uur doet de AW4D Keijenborg aan. Ze komen Keijenborg binnen vanaf de St Janstraat met daarop een stop bij dorpscentrum De Horst, vervolgens lopen ze door de Kerkstraat richting de Kroezerijweg. De kerk zal dan gedurende die tijd ook open zijn.



H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, rkkerklochem@hetnet.nl
 Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
 Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en intenties).
 Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
 Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl
Locatieraad Anton Schilderincx, vz., 0573-251115; Paul Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.
Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.
PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Geloven doe je niet alleen

Als mens zijn we verbonden met elkaar en met de natuur. De jaargetijden brengen afwisseling in ons leven, en dat geldt ook voor de opeenvolgende gebeurtenissen in het kerkelijke jaar. Het zijn ankerpunten in het leven en de natuur.

We leven in een tijd waarin het lijkt alsof we niet meer naar elkaar willen luisteren. In allerlei sectoren van de samenleving – nationaal en internationaal – manifesteert zich dat. Natuurlijk kunnen we het individualisme en materialisme daarvan de schuld geven, maar als welvaart geen gelijke tred houdt met welzijn, dan dienen we de samenleving niet. Om die samenleving te dienen heb je steun aan het kerkelijk jaar, maar het maak nogal uit of je dat beziet vanuit de commercie of vanuit het geloof. Er moet een fundament zijn waarop

we ons leven kunnen ordenen en richting geven. Je komt dan uit bij een levensovertuiging of godsdienst. Het meest voorhanden is de basisopvoeding die je van huis uit hebt meegekregen. Daar moet je iets mee doen, maar niet door vast te klampen aan het verleden: je moet de koppeling maken naar het heden, ofwel groeien in geloof.

Voor het katholieke geloof in onze parochie, gezien in het licht van de sluiting van kerken, is het jammer te moeten constateren dat er van hogerhand onvoldoende ruimte wordt gelaten om het geloof te vieren. Daarmee wordt een geloofsgemeenschap tekortgedaan en geloofsverreugde ontnomen. Maar je kunt tegenwerpen dat kerksluitingen als gevolg van de secularisatie en ontkerkelijkking onontkoombaar zijn. Dat is waar. Het is

gemakkelijk om de schuld bij anderen te leggen, maar we moeten ook naar onszelf te kijken. Wat kan en wil ik bijdragen om dat geloof te delen en te bewaren en hoe? In dit verband is de Bijbelse gedachte van het houden van een kerkelijk of liturgisch jaar een goede zaak, het voert terug naar onze bron. Met een cyclus van feesten, vieringen en perioden plaatst de Kerk het jaar in het Verlossingswerk van de Heer. Dit gebeurt in zowel de goddelijke als de menselijke persoon van Jezus Christus. Hij is volgens diezelfde leer als Verlosser in de wereld gekomen en heeft de schuld voor de zonden van de mensen op zich genomen door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Hierdoor gaan mensen die zijn verlossing hebben aanvaard en hun leven overeenkomstig de wijze van Jezus Christus hebben geleid, niet 'verloren'; zij worden 'behouden' om in eeuwigheid met God te leven. Dat is de kern van ons gelovig leven. De jaarcyclus begint met de Advent die ons voert naar Kerstmis, het feest van de geboorte van de Heer. De vastentijd bereidt ons voor op het herdenken van het lijden en de dood van de Heer en op de viering van zijn verrijzenis met Pasen. De overige periodes noemt men samen de 'tijd door het jaar'.

Ook de driejaarlijkse cyclus van de zondagslezingen uit de Heilige Schrift hebben hun regelmaat en betekenis. In de zondagsliturgie lezen wij om de drie jaar dezelfde lezingen.

Vervolg Lochem

Men noemt de jaren in deze driejaarlijkse cyclus A, B en C. Vanaf de eerste zondag van de advent in 2023 tot aan het begin van de advent in 2024 zijn wij in het liturgische jaar B. De cycli corresponderen in grote lijnen met de evangelielezingen: in jaar A wordt vooral



uit het evangelie van Mattheüs gelezen, in jaar B uit Marcus en in jaar C uit Lucas. Het evangelie van Johannes wordt in alle jaren gelezen met name in de Advent, kersttijd, veertigdagentijd en paastijd.

De teksten van zo'n 2000 jaar geleden zijn nog altijd springlevend. Daarom: kom bijeen – met of zonder kerkgebouw – om het geloof samen met de ander te vieren! Een ontmoetingsplek voor 'Jan en alleman' om vrijuit bij de koffie met elkaar te praten over dingen die ons bezighouden. Dat is ook geloven. Geloven is per definitie vertrouwen en daar heb je anderen voor nodig om daar gestalte aan te geven om samen aan een betere wereld te werken.

Moge dat vertrouwen ondersteund worden door het komende pinksterfeest, zoals dat zo mooi omschreven staat in de Gregoriaanse pinksterhymne *Veni Creator Spiritus Kom Schepper Geest, daal tot ons neer en verlicht ons duistere verstand.*

Allen een Zalig Pinksteren, de Heilige Geest en de passie toegewenst om eigentijds Gods woord in de wereld te brengen.

Anton Schilderincx



Meer nieuws uit Lochem vindt u op www.12apostelen.nl onder Geloofsgemeenschappen, Lochem en in de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief via nieuwsbrief_rkkerklochem@kpnmail.nl



H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454, bgg 0575-452815.

Rekeningnr.: NL42RABO0148900313

Redactie: redactie@12apostelen.nl

E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

Jan den Hartog, voorzitter, 452815

Alex Gerritsen 450950

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder

Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl





H. Willibrord - Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
info@willibrordkerkruurlo.nl
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 452492;
Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

PCI: email: info@willibrordkerkruurlo.nl

Brede Dak Maaltijden

2 mei en 6 juni

Elke eerste donderdag van de maand is er een Brede Dak maaltijd in De Sprankel. Wil je mee-eten? Opgave kan tot uiterlijk twee dagen voor de maaltijd.

Aanmelden bij Anny Strijker, tel. 06 41569858. De maaltijden beginnen om half zes, vanaf vijf uur kunt u al gezellig aanschuiven.



Vieringen

Op **donderdag 25 april** is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de H. Willibrordkerk.

Voorganger is pastoor Harry Scheve.

Op **donderdag 9 mei – Hemelvaart** – is er om 10.00 uur een openluchtviering op het Boeren erf.

Op **donderdag 23 mei** is er om 10.00 uur een woord- en communieviering in de H. Willibrordkerk.

Voorganger is pastoraal werker Carin Timmerman.

Op **zondag 9 juni** is er om 10.00 uur een gebedsviering in De Sprankel.

Gebedsintenties

25 april: Jan Zents, Anne Krabben-Heutinck; **23 mei:** Jan Zents, Anne Krabben-Heutinck.



H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl

Voortgang kerk(sluiting)

Voor alle duidelijkheid: De kerk gaat niet op 1 januari 2025 dicht. De enige verandering is dat er dan niemand van het pastoraal team meer voorgaat. Dus geen pastoor, emeritus priester, pastoraal werker, diaken of parochiemedewerker. Wel kunnen we zelf een woord- (en communie) dienst verzorgen. U hoort in een volgende *Onderweg* over hoe het allemaal verder gaat.

Onderhoudsgroep

De onderhoudsgroep heeft de mouwen weer opgestroopt en het gereedschap



uit het vet gehaald. Eerst het kerkhof opknappen, dan de perken voor de kerk weer opschonen, het laatste blad verwijderen, vegen, hier en daar een likje verf en ga zo maar door. Dankzij deze noeste vrijwilligers ligt alles rond de kerk er altijd netjes bij. Het is niet alleen onderhoud plegen wat ze doen, er is ook tijd voor gezellig koffiedrinken en het dorpsnieuws doornemen. Dit is minstens zo belangrijk. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Het onderhoud gebeurt 1x per twee weken (in de oneven weken) op donderdagmiddag. Kom gerust eens kijken.

Openstelling kerk

Vanaf 1 mei is de kerk overdag weer open. Voorbijgangers kunnen dan een kijkje nemen in de kerk en een kaarsje opsteken bij Maria. Een groep vrijwilligers zorgt er

iedere dag voor dat de deur geopend en weer gesloten wordt.



Koper poetsen

Een groep dames heeft het koper van de kerk weer gepoetst. De deksel van het doopvont, de kandelaars en andere liturgische voorwerpen glimmen je weer tegemoet.

Vervolg Steenderen op pagina 25

Vervolg Steenderen

Dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei is de jaarlijkse stille tocht vanaf het oude gemeentehuis naar de algemene begraafplaats. Er wordt dan ook altijd stil gestaan bij het monument bij onze kerk. Dit monument is na de oorlog opgericht als dank voor het doorstaan van de oorlog. Op het monument een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Fatima en pastoor Alphons Ariëns. De tekst op het monument luidt: Katholiek Steenderen dankt Maria van Fatima en hun oud pastoor Alphons Ariëns voor behoud in oorlogsgeweld.

Overleden

Op 3 februari is oud-dominee van de protestantse gemeente **Bart Seelemeijer**, op 77-jarige leeftijd, overleden. Bart was een veelzijdig man die liederen en verhalen schreef en samen met wijlen frater Broekman prachtige oecumenische diensten samenstelde. Hij is maar liefst 18 jaar in Steenderen predikant geweest. Dat hij mag rusten in vrede.

Verloting paaskaars

Op 5 mei zullen we de paaskaars van het afgelopen jaar verloten tijdens het koffiedrinken na de viering. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben hiervoor, dan kan dit nog tot kort voor die tijd bij Maria Schotman, mariaschotman@gmail.com 451618.

Oecumenische openluchtdienst met Pinksteren, 19 mei

Ook dit jaar is er weer een oecumenische dienst in de openlucht met Pinksteren. Het is bij het Plantenbos (onder voorbehoud). Het begint om 10.00 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Remigiuskerk. Maar natuurlijk hopen we dat het stralend weer is. Dominee Hubertien Oostdijk-van Anandel en Maria Schotman zullen voorgaan. Voor de kinderen is er kinderkerk. De collecte tijdens de dienst is, net als vorig jaar, voor de 'Actie Zomertas'. Kinderen van minder bedeelde gezinnen krijgen een tas met spulletjes, afgestemd op hun leeftijd, waarmee ze leuke dingen kunnen doen.

Mariaviering

Op 27 mei om 19.00 uur is er een Mariaviering. De maand mei is de Mariamaand en dan is het een goede gewoonte om haar eens extra in het zonnetje te zetten. We zingen Marialieder en steken kaarsjes bij haar aan. Ieder kan hierbij zijn of haar intentie aan Maria voorleggen.

Kloosterweekend

De protestantse gemeente wil weer een kloosterweekend organiseren. Ook leden van onze geloofsgemeenschap zijn van harte welkom om aan te sluiten. Voelt u hiervoor dan kunt u zich voor 15 april aanmelden bij Ineke Klein Lenderink, tel. 06-83016970 of mailen naar kleinlenderink@gmail.com.

Koffiedrinken

Zondag 5 mei tevens verloting Paaskaars
Zondag 2 juni



H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurant)
Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Gesprekken over toekomst St. Willibrord Vierakker met verontruste parochianen

Er is sinds enige tijd een aantal mensen uit onze geloofsgemeenschap actief die samen ideeën en initiatieven ontplooiën om onze St Willibrord kerk in de toekomst voor Vierakker en Wichmond te kunnen behouden. Zij hebben inmiddels gesprekken gevoerd met het parochiebestuur en met de locatieraad. Op het moment dat deze editie van *Onderweg* verschijnt, kon er nog niet veel concreets over verteld worden omdat er

nog gesprekken gaande zijn maar in de editie van mei zullen we er zeker meer over kunnen meedelen.

Klussenochtend zaterdag 18 mei

Het is lang geleden dat we bij elkaar kwamen om te klussen. Nu de krokussen en andere voorjaarsbloemen hun kopjes weer boven de grond steken, beginnen bij ons ook de lentekriebels te komen. Vroeger resulteerde dat in de jaarlijkse grote schoonmaak. En dat lijkt ons ook nu een uitstekend idee. Zaterdagochtend, 18 mei staan emmers, bezems, harken en dergelijke klaar. Wij hopen dat veel van u

willen komen, want met veel is een klus zo geklaard. En het is natuurlijk gezelliger. Er is van alles te doen: het verwijderen van de algen in het Mariahofje, ramen zemen van de nieuwe sacristie, de lantaarns schoonmaken, weghalen van gras tussen stenen, het hekwerk... Dit is wat wij nu kunnen verzinnen, maar misschien hebt u zelf ook ideeën. Wij komen om 09.30 uur bij elkaar voor koffie/thee met iets lekkers. Om 10.00 uur gaan we klussen en na afloop, zo rond de klok van 12.30 uur staat er een lunch klaar. Wilt u komen laat het dan graag weten (telefoonnummer 0575-44.12.86 of info@demooistekerk.nl); dit in verband met de lunch. Tot de 18de?

Nieuwjaarsreceptie

Het is intussen een mooie traditie geworden. Zaterdag 6 januari kwamen velen naar de kerk voor de oecumenische viering. Zwennie Langwerden en Jan Marijnissen gingen er in voor en daarna was er een gezellige nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en een drankje werden er herinneringen opgehaald en werd er vooruit gekeken naar wat het nieuwe jaar brengen zou. Ook het koor liet nog van zich horen. Kortom, een geslaagde traditie die zeker de moeite waard is om voort te zetten.



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735;
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Franssen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Voor de boeg en achter de rug

Op het moment dat u deze editie van *Onderweg* ontvangt hebben we het voorjaar “voor de boeg”. En hebben we in onze geloofsgemeenschap ook al heel wat bijzondere “gebeurtenissen” achter de rug. Vanwege Pasen is de deadline voor inleveren van kopij vervroegd. We kunnen u van deze gebeurtenissen dus nog geen verslag doen. In deze bijdrage gaan we daarom met name in op hetgeen nu nog voor de boeg ligt en straks achter de rug is.

Passie

Er wordt druk gerepeteerd voor de traditionele Passie op Goede Vrijdag in onze kerk. Met een koor van ruim 100 leden belooft het nu al een groot en druk bezocht “spektakel vol passie” te worden. Zie de foto van een repetitie. Onze Christus Koningkerk leent zich uitstekend voor dit soort “evenementen”. Dit jaar vindt de Passie voor de negende keer in onze kerk plaats. Gaat er in 2025 nog een tiende jubileum editie komen? Dat is nog maar de vraag gelet op de verkoopplannen.



Palmpasen

Traditiegetrouw is Palmpasen een oecumenische viering samen met de PKN Vorden. Dit jaar vond die in onze kerk plaats. En net als ieder jaar zal een groot aantal kinderen met Palmpaasstocken aan de viering hebben deelgenomen.

Pasen

De viering op Eerste Paasdag vindt dit jaar plaats in de vorm van een woord- en communieviering. Ongetwijfeld was het een mooie viering met Ton Rutting als voorganger. Immers, sinds 1 januari gaan leden van het pastoraal team “in principe” niet meer op zondag in onze kerk voor.

60-jarig Jubileum Christus Koningkerk Heel bijzonder is natuurlijk de viering op 7 april van het 60-jarig jubileum van onze kerk. Want dan is het 60 jaar geleden dat kardinaal Alfrink onze kerk inwijdde. Zie de foto uit een ver verleden. In een plechtige eucharistieviering ging pastoor Harry Scheve voor. Na afloop was er voor iedereen een hapje en een drankje. Maar ook was er een mooie en zeer uitgebreide fototentoonstelling over de afgelopen 60 jaren van onze kerk. Met dank aan onze goede burens van “Oud Vorden” die aan de tentoonstelling hebben meegewerkt. Foto's van de viering kunnen we u nu helaas nog niet laten zien. Maar de tekst van het speciaal voor deze dag geschreven jubileumlid geeft een goede indruk van het karakter van deze bijzondere gebeurtenis.



Overleden

Op 29 februari overleed **Francien van der Logt-van der Linden** op de leeftijd van 73 jaar. Het afscheid vond plaats in besloten kring. Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken van het verlies. Moge zij rusten in vrede.

Op 22 maart overleed **Jos van Berkum** op de leeftijd van 84 jaar. De crematie vond plaats in besloten kring. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd. Moge hij rusten in vrede.

Jubileumlid

(melodie: “uit vuur en ijzer”)

*Met vuur en ijzer, steen en hout,
Werd destijds deze kerk gebouwd.
Zij staat er nu al zestig jaar
En staat nog steeds te gloren
Zij is als een diamant
Een zestig jarig trouw verband
We zijn diep met haar verwant
Een band die gaat nooit verloren*

*Waar onze kerkgemeenschap biedt
Al zestig jaren in't verschieft
Daar is een plaats om sterk te zijn
Om niet te gaan verloren
Daar breken en delen wij
Daar denken en geloven wij
Daar zoeken en vinden wij
Geloof gaat nooit verloren*

*Maar vuur en ijzer, steen en hout
Niets dat de toekomst tegenhoudt
E spinis rosa staat in steen
Een roos uit doorn geboren
Wij zijn samen onderweg
Een nieuwe roos lijkt nog ver weg
Maar die groeit echt gaandeweg
De toekomst gaat nooit verloren.*

E spinis rosa

Wat de toekomst betreft. Het verkoopproces van onze kerk is op dit moment gaande. Daarover bent u door het parochiebestuur geïnformeerd. Met het oog op de voorgenomen verkoop en onttrekking aan de eredienst organiseert het bestuur op dinsdag 4 juni een hoorzitting. Een uitnodiging voor de hoorzitting treft u als bijlage bij deze ‘Onderweg’.

Op de eerste steen van onze kerk staat gebeiteld “e spinis rosa”. Dat betekent “uit doornen geboren”. De verkoop en onttrekking aan de eredienst gaan ook met doornen gepaard. Maar we zijn hoopvol gestemd dat daaruit een “rooskleurige” toekomst voor onze geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg geboren zal worden.

*Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Jaap Harmsen*



Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Nieuwstadkerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
 Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
 Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
 0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
 Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
 t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
 Redactie: scpellemans@hotmail.com

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com



In herinnering Wilhelmus Johannes (Wim) Hilgenkamp

7-12-1936 - 20-2-2024

Wim heeft ruim 30 jaar zorggedragen voor verspreiding van parochienieuws en ons huidige parochieblad *Onderweg*. Een inzet die hij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zeer contentieus en consequent als taak op zich nam. Hij voelde zich eindverantwoordelijk dat elke parochiaan die dat wenste het parochieblad in brievenbus kreeg. Hiervoor hield hij een netwerk van bezorgers in stand. Een netwerkstructuur met hoofdbezorgers en eindbezorgers. Hierbij hoorde ook het verwerken van mutaties, zoals verhuizingen en overlijden, want de lijst met bezorgadressen moet bij elke nieuwe verspreiding weer kloppen. In de loop der jaren was dit voor Wim vaak een dagelijkse gang naar zijn kerkelijk bureau, intussen zijn werkplek op het locatiesecretariaat aan de Van Heemstrastraat. Dat zijn gezondheid minder werd en het fysieke werk zwaarder werd, was best moeilijk voor Wim en gaf ook zorg voor zijn directe omgeving. Het sorteren en pakketten bezorgen bij de hoofdbezorgers werd best lastig. Maar met hulp van anderen lukte het. Wel heel bijzonder is het feit dat Wim op de dag van zijn overlijden in de ochtend zijn taak nog

achter zijn kerkelijk bureau heeft verricht. In Wim verliezen wij een dierbare parochiaan die in stilte en op de achtergrond veel voor de parochie heeft gedaan.

Herman Heuwer

Oproep bezorger Onderweg

Wij hebben dringend behoefte aan een nieuwe bezorger van ons parochieblad *Onderweg*. Het betreft wijk 225: Karel Doormanstraat, Aert van Nesstraat, Kappeijne van de Copellostraat (9 adressen).

Mocht u dit blad willen bezorgen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op dinsdagochtend tussen 9.00 uur en 11.00 uur.

Telefoonnr. 0575 527080 of per email info@stjan-emmanuel.com.

*Met vriendelijke groet,
 Secretariaat RK GG Sint Jan-Emmanuel*

KBO Zutphen-Warnsveld: geen ledenstop!

De KBO Zutphen-Warnsveld is een bruisende vereniging. Wel zouden we nieuwe leden van harte welkom heten. KBO staat voor Katholieke Belangen Organisatie.

Elke dinsdagmiddag is het KBO-middag. De ene dinsdagmiddag wisselen themamiddagen, zoals presentaties, voordrachten, films, lezingen, muziek en cabaret elkaar af. De andere dinsdagmiddag is er gelegenheid voor kaart- en gezelschapsspelletjes, maar ook om gezellig met elkaar koffie/thee of een glaasje te drinken. Bovenal is het belangrijk elkaar te ontmoeten. Ook heeft de KBO een "Grote" en een "Kleine" reisgroep. Vanaf 55 jaar bent u van harte welkom op onze bijeenkomsten. De contributie bedraagt € 35,- per persoon per jaar. Daarnaast kunt u zich abonneren op de Bornkrant voor € 10,- per jaar.

Dit maanblad verschijnt tien keer per jaar. Er staan zeer lezenswaardige artikelen in en veel info over onze KBO. Ook is een bezoek aan onze website zeer de moeite waard: www.kbo-zutphen-warnsveld.nl.

Onze bijeenkomsten worden van 14.00 uur tot 16.00/17.00 uur gehouden in de kantine van Z.V.V. Be Quick (tegenover zwembad De IJsselslag) Laan naar Eme 97, Zutphen. Er is ruime parkeergelegenheid. U kunt zich als lid opgeven bij de ledenadministratie, tel. 0575-490434/06-20408090, via de mail kbozutphen@gmail.com of bij het secretariaat tel. 0575-522414.

*Bestuur KBO Zutphen-Warnsveld
 Secretaris C. Weerkamp.*

Intenties

28/4: Wim Hilgenkamp; 5/5: Vader-Moeder en Geert Pelgrom; Wim Harms; 12/5: Gerrit Degen en Mimi Degen-Polman; 26/5: Rien Legebeke; Wim Hilgenkamp; 2/6: Wim Harms

Gedoopt

23/3: **Catalina de Paz Moscoso Bustos**, dochter van Jose Luis Moscoso en Petit Vera

Overleden

7/2: **Wilhelmus Gradus Harms**, 89 jaar

20/2: **Wilhelmus Johannes Hilgenkamp**, 87 jaar

21/2: **Antonius Petrus Maria Alink**, 70 jaar

28/2: **Esseline Mauricia Nikkels-Reina**, 63 jaar

Middagpauzediensten

Iedere donderdag, 12.15uur-12.30uur (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen; vanaf 12.00 uur kunt u luisteren naar orgelspel)

Aan de wekelijkse middagpauzediensten werken voorgangers, organisten en vrijwilligers van bijna alle kerken en geloofsgemeenschappen van Zutphen en omgeving mee. Regelmatig is er een extra muzikale bijdrage van een zanger of fluitist. De liturgie is van een vast concept, maar natuurlijk heeft elke voorganger zijn of haar eigen inbreng vanuit ieders religieuze traditie.

Kopij

Inleverdatum kopij volgende *Onderweg*: 17 mei

Onze religieuze gebruiksvoorwerpen *HH. Oliën*



Ieder jaar vindt op de woensdag in de Goede Week in alle bisdommen de Chrismamis plaats. In deze viering wordt door de bisschop het Chrisma gewijd. Tevens worden de catechumenenolie en de ziekenolie gezegend. In ons Bisdom vindt de Chrismaviering plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn. Het Chrisma en de oliën zitten in grote kruiken. Na de wijding en zegening door Kardinaal Eijk worden de oliën overgebracht in kleine flesjes. De catechumenenolie in het flesje met de afbeelding van de bijbel en de zon; het Chrisma in het flesje met de afbeelding van de duif; de ziekenolie in het flesje met de afbeelding van het kruis met de esculaap.

De catechumenenolie wordt gebruikt bij de zegening van de catechumenen. Daarnaast wordt de catechumenenolie soms gebruikt bij de wijding van het doopwater in de Paaswake.

Het chrisma wordt gebruikt bij het sacrament van het doopsel, het sacrament van het vormsel, het sacrament van de wijding van een priester of bisschop en bij de wijding van een kerk of een altaar.

De ziekenolie wordt gebruikt bij het sacrament van de ziekenzalving.

Overgebleven Heilige olie mag niet worden weggegooid maar wordt met wat watten verbrand.

