

Onderweg



Jaargang 14, nummer 4

Periode 25 april t/m 21 juni 2026

Verschijningsdatum volgend nummer:

Jaargang 14, nummer 5: 12 juni 2026

Betreft periode 20 juni t/m 16 augustus 2026

Inleveren kopij tot 22 mei 2026 op

e-mailadres redactie@12apostelen.nl**Colofon**

Zie pagina 10.

Inhoud

Cover: Hemelvaart

- 2** Voorwoord
- 3** Van de pastores



- 4** Een zegen van licht en levenskracht



- 5** Van de bestuurstafel

Parochie Maria Laetitia Doetinchem

- 5** Parochiële startviering

Vrijwillige bijdrage

- 6** Initiatieven in de parochie

- 7** Rituelen

Heilige van de dag

- 8** De Passie 2026



- 9** In de spotlights



- 10** Colofon

Aandacht voor

- 11** Doordeweekse vieringen

- 12-13** Vieringschema

- 14-15** Kids & Teens

- 16-27**

Uit de geloofsgemeenschappen

- 28** Onze religieuze gebruiksvorwerpen

 **06 103 19 638**

het telefoonnummer voor:

ziekenzalving,
ziekenzegen en uitvaart**Voorwoord**

Voor de eerste keer mag ik, als nieuw redactielid, het voorwoord schrijven in *Onderweg*. Sinds ruim een jaar redigeer ik de locatiepagina's, eerst samen met mijn voorganger Joost van Duin, die mij de kneepjes leerde. Dank Joost! Het belangrijkste wat ik inmiddels geleerd heb: op tijd de kopij aanleveren en niet op het laatste moment, wat ik zelf namens Steenderen altijd deed. Ook zorgen dat de aangeleverde tekst binnen het gestelde aantal woorden blijft. Dat scheelt hoofdbreken voor de redactie. Dit nummer van *Onderweg* staat in het teken van Hemelvaart en Pinksteren. Op de cover een foto van een glas-inloodraam met de hemelvaart van de Heer, geflankeerd door engelen. Diaken Günther Oude Groen geeft ons in 'Van de pastores' moed in deze roerige tijden als we vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest. In 'Van de bestuurstafel' vertelt bestuurslid Ineke Peterse over het belang van een missionaire parochie. We worden uitgenodigd deel te nemen aan twee avonden over dit thema in Doetinchem op 19 en 21 mei. Verder wordt er voor belangstellenden een basiscursus caritas en diaconie aangeboden. Informatie hierover vindt u ook in dit nummer van *Onderweg*. Voor jongeren is er een reis naar Assisi, georganiseerd door pastor en augustijn Gerben Zweers. Een verslag van de elfde Passie mocht natuurlijk niet ontbreken. Ook op de verschillende locatiepagina's staat weer genoeg interessants te lezen. Kortom: neem de tijd om deze editie uitgebreid te lezen. Ik wens u namens mijn mederedactieleden mooie dagen in de pinkstertijd.

Maria Schotman

PCI - Noodhulp

Heeft u om wat voor reden dan ook hulp nodig? Neem contact op met de (PCI) Parochiële Caritas Instelling, tel. 0575-711 310 of aanvraag@caritas12apostelen.nl www.caritas12apostelen.nl



Hemelvaartsdag en Pinksteren

In het verlengde van mijn vorige bijdrage aan ons parochieblad "Onderweg", waarin ik zo mijn eigen gedachten heb mogen laten gaan over "feestdagen die mij dierbaar zijn", wil ik daar nu graag Hemelvaartsdag en Pinksteren aan toevoegen.

Ook deze twee feestdagen in onze christelijke traditie zijn mij dierbaar en voor velen van ons christenen kunnen ook deze feestdagen een bijzondere en innerlijke beleving bij ons oproepen. Op Hemelvaartsdag gedenken we namelijk binnen het christendom, dat Jezus Christus op een wolk is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. Dit gebeurde, eerste paasdag meegerekend, 40 dagen na zijn verrijzenis uit de dood, het feest van Pasen.

In het Latijn wordt Hemelvaartsdag ook wel Ascensio Domini genoemd. Deze bijzondere feestdag, is dan ook binnen onze traditie een onderdeel van de paascyclus en daarmee wordt Hemelvaartsdag ook wel als de veertigste paasdag aangemerkt. In de Bijbel (Handelingen van de Apostelen, eerste hoofdstuk) wordt de hemelvaart van Jezus Christus maar kort beschreven. In dit hoofdstuk vertelt Jezus zijn leerlingen dat de Heilige Geest hen zal helpen met het opbouwen van de kerk en dat de Heilige Geest de leerlingen zal helpen met het vertellen van het evangelie tot aan de uiteinden van de wereld. En na dit gezegd te hebben werd Jezus Christus door een wolk omhoog geheven en verdween Hij uit hun zicht.

Dat Jezus Christus is opgevaren ten hemel wil voor mij niet zeggen, dat Hij niet meer in ons midden is. Elke dag mogen wij, in en door ons doen en laten, zijn aanwezigheid in ons voelen. We mogen

in ons dagelijks leven zijn aanwezigheid **doorleven** zeg ik dan maar, zeker ook als we samen mogen deelnemen aan de viering van de heilige eucharistie. In het vieren van de heilige eucharistie voel ik mij door zijn hemelvaart dan ook zeker niet verweesd, ik mag mijn handen en mijn hart voor Hem openen en zijn onvoorwaardelijke liefde ervaren in dat kleine stukje geheiligd brood dat ik mag ontvangen als herinnering aan Hem, mijn steun en toeverlaat. Hoe bijzonder is dat?

Tien dagen na zijn hemelvaart doet Jezus Christus zijn belofte aan zijn apostelen gestand en geeft Hij hen een Helper mee, Gods Geest, om de opdracht aan hen gegeven te verwezenlijken. Bouw aan mijn kerk en verkondig het evangelie van mijn liefde tot aan de uiteinden der wereld. En dat hebben ze vanaf die dag, op pinkstermorgen, ook vol overgave gedaan.

Ja, op pinkstermorgen werden de apostelen door Gods Geest begeesterd en kregen zij het gevoel dat zij meer konden en durfden dan voorheen, iets wat voor hen niet te verklaren was. Ze voelden dat ze meer kracht, durf en goedheid in zich hadden dan ze zelf wisten. De last van angst en terughoudendheid viel op dat moment van hun schouders af, vanaf nu weerhield hen niets meer om zijn

boodschap, het evangelie van de onderlinge liefde, als kerk verder uit te dragen en te verkondigen. In het verlengde van hun goddelijke ervaring, mogen ook **wij** op pinkstermorgen 50 dagen na Jezus' verrijzenis, ons gesterkt weten door Gods Geest, ook wij hebben in ons leven een Helper meegekregen om Jezus boodschap verder uit te dragen, om te werken aan zijn kerk, om zijn evangelie van de onderlinge liefde te verwezenlijken in een wereld die op dit moment in brand lijkt te staan. Het lijkt wel of mensen door de politieke keuzes die ze maken of door economische belangen steeds verder van elkaar komen te staan, landen staan vaak

met hun eigen vastgeroeste overtuigingen lijnrecht tegenover elkaar, vrede wordt wereldwijd door bommen en raketten over en weer geschonden, kinderen en weerloze burgers worden slachtoffer van oorlog en geweld en terecht mogen we ons op dit moment afvragen "**hoe gaan we nu als wereld verder?**".



Pinksteren

En toch zeg ik met al deze narigheid in mijn achterhoofd, laten we met z'n allen niet wanhopen, maar vertrouwen hebben in de toekomst. Een toekomst waarin iedereen geliefd, gewaardeerd en gekend wordt. Laten we vertrouwen hebben in en hoop houden vanuit het evangelie van de onderlinge liefde, het evangelie zoals Jezus de Christus het ons heeft voorgeleefd. Daarin mogen we zijn kerk herkennen en uitdragen, dat is ons leven. Laten we elkaar dan ook vanuit ons hart tot steun zijn, laten we elkaar letterlijk en figuurlijk de hand reiken, om te beginnen in de kleine dingen die we elkaar kunnen geven en die we elkaar mogen toevertrouwen. Misschien in het geven van een vriendelijke en gulle glimlach, een luisterend oor, een arm om je schouder of om gewoon even aan de ander te vragen: "**hoe gaat het met je?**". Ook in de kleine dingen van het dagelijks leven is Gods Geest aanwezig. Durven wij het met ons allen aan om ons voor die Geest open te stellen?

Pace e Bene
Vrede en alle goeds.

Diaken Günther Oude Groen



Hemelvaart



Een zegen van licht en levenskracht

Op vrijdag 6 maart 2026 hebben pastoor Harrold Zemann en pastor Ed Wassink aan ruim 50 parochianen de ziekenzalving toegediend. De eucharistieviering met ziekenzalving werd georganiseerd door de geloofsgemeenschappen H. Joseph uit Lochem en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming uit Joppe.

De ziekenzalving vindt haar oorsprong in de Bijbeltekst Jakobus 5:14-15. Het is een sacrament dat kracht, nabijheid en bemoediging schenkt. Pastoor Zemann noemde het daarom het sacrament van bemoediging, een teken dat laat voelen dat je gezien en gedragen wordt. Hij zei dat dit sacrament ervaren mag worden als een 'knuffel van God', een warm gebaar dat midden in kwetsbaarheid nieuwe moed geeft. Ondanks het grote aantal aanmeldingen sprak de pastoor zichtbaar geraakt: "Hier krijg ik energie van." Daarmee verwoordde hij treffend de sfeer van verbondenheid, zachtheid en onderlinge kracht.

Tijdens de handoplegging sprak de priester een gebed uit en zalfde hij het hoofd en de handen, telkens gemarkeerd met een kruisje. Ook de aanwezigen die het sacrament niet fysiek ontvingen, deelden mee in de geestelijke kracht die van de ziekenzalving uitgaat. Aan het einde van de eucharistieviering werd dank uitgesproken naar pastoor Zemann voor zijn inspirerende woorden, en in het bijzonder naar pastor Ed Wassink, die zich met zijn kwakkelende gezondheid en na zijn laatste viering als hoofdcelebrant op kerstavond, nog één keer volledig inzette. Een warm dankjewel ging ook uit naar alle vrijwilligers: het koor, de dirigent en organist, de koster, de acoliet, de koffiegroep, het

ontvangstteam en de coördinatoren. Dankzij hun inzet werd het een mooie viering. Na afloop kreeg iedereen een rode roos en een herinneringskaartje

met woorden van Dietrich Bonhoeffer (1944), woorden die ons herinneren aan het licht dat zelfs in donkere tijden blijft schijnen.

Moge het sacrament van de ziekenzalving ons kracht schenken en ons met het licht van de liefde blijven dragen.

Gemma van der Linde

LAAT WARM EN STIL DE KAARSEN BRANDEN HEDEN,
DIE GIJ HIER IN ONS DUISTER HEBT GEBRACHT,
BRENG ALS HET KAN ONS SAMEN, GEEF ONS VREDE.
WIJ WETEN HET: UW LICHT SCHIJNT IN DE NACHT.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)





VAN DE BESTUURSTAFEL

Sinds 1 oktober 2025 is Harrold Zemann pastoor van de parochie HH. Twaalf Apostelen en van de parochie Maria Laetitia in Doetinchem e.o.

Twee grote parochies, beide met veel geloofsgemeenschappen die – ook al hebben ze geen eigen kerkgebouw meer – de volle aandacht van hun pastoor verdienen. Voor één pastoor/herder is dit een ondoenlijke zaak. Pastoor Zemann wil graag veel mensen ontmoeten, naar hun verhalen luisteren, voorgaan in vieringen ook als de geloofsgemeenschap geen eigen kerkgebouw meer heeft. Voor onze parochie kan dit alleen maar met de steun van de secretariaatsmedewerkers. Zij stellen nauwlettend roosterschema's op, waarbij emeriti voorgaan in de eucharistie, en de diakens Anton Bos en Günther Oude Groen en parochiemedewerker Gerry Spekkink woord- en communievieringen verzorgen. Zij nemen veel werk uit

handen van de pastoor, waardoor hij zich kan concentreren op pastoraalwerk in de twee parochies.

Sinds 1 oktober 2025 is pastoor Zemann als pastoor ook voorzitter van ons parochiebestuur. Moeilijke thema's, zoals het proces van kerksluitingen, laten het (naast de voorzitter uit slechts twee bestuurders bestaande) parochiebestuur niet onberoerd. Wij zijn daarom dankbaar dat we grote steun hebben aan diaken Cor Peters als procescoördinator. Het gehele proces van kerksluiting, vanaf bekendmaking van sluiting tot aan de onttrekking aan de eredienst, roept veel emoties op bij de betreffende geloofsgemeenschappen. Het pastoraal team wil samen met het parochiebestuur de juiste wegen bewandelen om tot goede uitkomsten voor de betrokken geloofsgemeenschappen te komen. Dat vraagt om antwoorden op de volgende vragen. Hoe ziet de toekomst van de geloofsgemeenschap eruit? Wat kan de geloofsgemeenschap zelf en wat kan centraal op parochieniveau? Onze parochie houdt drie kerken open, namelijk die in Lochem, Keijenborg en Zutphen, waarbij de kerk in Zutphen het eucharistisch centrum is. Het pastoraal team en parochiebestuur zetten vol in op verbinding tussen alle

geloofsgemeenschappen om zo samen kerk te zijn. Onze tijd vraagt om bekering en cultuurverandering. Hoe ziet die andere manier van kerk-zijn eruit?

Er is al veel geschreven en gesproken over de missionaire parochie, maar we moeten binnen de parochie vooral ook doorgaan met de dynamiek van parochievernieuwing. In de missionaire parochie is iedereen welkom: het is niet alleen belangrijk hoe je was en bent, maar hoe je wilt worden. In onze zusterparochie Maria Laetitia wordt al succesvol gewerkt met het project missionaire parochie. Pastoor Zemann gaat daarmee ook in onze parochie starten. Op dinsdag 19 mei en op donderdag 21 mei worden bijeenkomsten belegd voor vrijwilligers en geïnteresseerde parochianen die willen investeren in een missionaire parochie. Pastoor Zemann zal daar, samen met de coördinator van de werkgroep 'Missionaire Parochie' van de parochie Maria Laetitia, uitleg geven hoe we dit thema kunnen vormgeven.

Ineke Peterse, secretaris parochiebestuur



Parochiële startviering 2026

Elk jaar starten wij ons kerkelijk werkjaar met een parochiële startviering. De startviering is dit jaar op zondag 30 augustus 2026 en niet zoals gebruikelijk op de eerste zondag van september. De startviering is dit jaar in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Om alle parochianen in de gelegenheid te stellen deze 'parochiedag' mee te vieren, zijn die dag de overige parochiekerken gesloten.

Zij, die al in een koor zingen of in de startviering graag zouden willen meezingen, kunnen zich aanmelden voor het projectkoor, dat onder leiding staat van Joop van Goozen. Wij proberen voor iedereen, jong en oud, een aantrekkelijke viering te maken. In enkele geloofsgemeenschappen vinden gezinsvieringen plaats die goed bezocht worden door kinderen met hun ouders. Wij hopen hen en veel andere parochianen te mogen verwelkomen.

Het thema van de startviering alsmede het volledige programma worden in het volgende nummer van *Onderweg* bekendgemaakt.

Ineke Peterse

Vrijwillige bijdrage *Onderweg*

Evenals voorgaande jaren maken wij u ook dit keer weer attent op de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te geven aan het parochieblad *Onderweg*. Het blad is al meer dan dertien jaar lang een gewild medium van de parochie HH. Twaalf Apostelen om u te informeren over uiteenlopende en interessante onderwerpen. De afgelopen jaren heeft uw financiële bijdrage er mede toe geleid dat wij u deze vorm van communicatie kunnen aanbieden. Met een gift kunt u ons parochieblad, dat in 2026 de veertiende jaargang inging, in de huidige vorm in stand houden. In de bijgesloten flyer staan verschillende mogelijkheden een bijdrage te doen. Mogen wij weer op uw steun rekenen?

De redactie van Onderweg





Initiatieven in de parochie

parochie **HH. Twaalf Apostelen**

Geloofsgemeenschappen vieren samen in Keijenborg

Van harte welkom in de gezamenlijke viering op zondag 7 juni om 10.00 uur in Keijenborg. Dit is een viering die door de geloofsgemeenschappen van Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Steenderen, Olburgen en Vierakker samen wordt voorbereid. Dit keer verzorgt het Herenkoor uit Keijenborg de zang.

Koffieochtend

Op woensdag 13 mei 2026 is er in de pastorie van Joppe een interessante en gezellige koffieochtend. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd.

Op een vorige koffieochtend heeft Harry van Bruinessen het een en ander verteld over het leven op zee. Tijdens zijn beroep als kapitein op grote vrachtschepen, schepen die over de gehele wereld voerden, heeft Harry veel meegemaakt. Wat komt er bij zijn beroep allemaal kijken? Harry kan veel vertellen over zijn leuke, gevaarlijke, bijzondere en interessante ervaringen. Op 13 mei brengt hij ons midden op de oceaan waar het stormt of bloedheet is. Kortom het wordt weer een boeiende en sfeervolle ochtend bij een lekker kopje koffie.

Komt u ook op woensdag 13 mei? De aanvang is om 10.00 uur. We vinden het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook of u opgehaald wilt worden. Daarom graag een telefoontje naar Puck Vork (telefoon 06 - 333 776 32) of Janny Engelsman (telefoon 0575 - 490 434).



RK Begraafplaats Keijenborg

Aan alle belanghebbenden van de R.K. Begraafplaats Keijenborg

Een begraafplaats is meer dan alleen een plek van afscheid; het is een plek van herinnering, van geschiedenis en van respect. Op onze begraafplaats St. Jan de Doper, aan de Sint Janstraat te Keijenborg koesteren we alle graven, alle urnengraven, de nissen in de urnenzuil en ons strooiveld, maar er is een specifiek stukje dat ons na aan het hart ligt: **de kinderbegraafplaats**.

Wij gaan de komende tijd dit deel van de begraafplaats meer aandacht geven.

Kinderen, maar niet vergeten

Op dit gedeelte van de begraafplaats bevinden zich de kindergrafjes. Hier rusten kinderen die veel te vroeg uit het leven zijn weggeleden. Het betreft recente graven, maar ook graven waarvan in de loop van de tijd informatie verloren is gegaan. Wij geloven dat elk kind recht heeft op een eigen identiteit en herinnering. Zij zijn geen anonieme "verloren kinderen", maar kindjes met een eigen verhaal.

Bij ons monument met de mooie tekst: "Het nooit vergeten verdriet" zullen de herinneringen blijven bestaan aan de overleden ongedoopte kinderen.

Familie gezocht

Wij willen deze kinderen uit de anonimiteit halen en met het nodige respect een plek geven. Daarom zijn wij op zoek naar nabestaanden, familieleden of kennissen.

• Heeft u informatie die ons kan helpen de graven te identificeren?

Neem contact met ons op

Herkenning of het delen van verhalen kan troost bieden en helpt ons om de kinderbegraafplaats de aandacht te geven die het verdient. U kunt contact opnemen via onze website www.begraafplaatskeijenborg.nl of via telefoonnummer: 0575-464162.

Samen zorgen we ervoor dat ze niet vergeten worden.

Basiscursus voor caritas en diaconie

Diaconaal werker diaken A.J.H. (Ton) van Vilsteren geeft een cursus over caritas en diaconie. Deze omvat twee avonden: op woensdag 20 mei en woensdag 3 juni 2026, beide keren van 19.30 uur tot 22.00 uur, in het parochiecentrum Stefanshof, Grotestraat 207 te Borne.

Heeft u belangstelling voor caritas en diaconie, dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus.

Door op de link www.aartsbisdom.nl/aanmeldformulier-basiscursus-caritas-en-diaconie/ te klikken kunt zich door het invullen van een formulier aanmelden voor de basiscursus in Borne.

De inschrijvingstermijn sluit twee weken voor het begin van de basiscursus.

Mocht de link niet werken dan kunt u deze kopiëren en in de adresbalk plakken. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Te zijner tijd ontvangt u enig (lees)materiaal ter voorbereiding.

Rituelen

Een tijdje geleden stond er in Trouw een interview met een veertigjarige man die in de afgelopen paasnacht werd gedoopt. Deze Gemme Burger, een docent levensbeschouwing uit Rotterdam, was door zijn ouders humanistisch opgevoed, maar hij had altijd een verlangen gehad naar de Katholieke Kerk, waarvan zijn grootouders ook deel hadden uitgemaakt. Hij vertelde dat hij met name ook een verlangen had naar rituelen. ‘De Katholieke Kerk doet een beroep op al je zintuigen. De wierook, de beelden, de rituelen, ze halen je uit de aardse context,’ zo vatte hij het kort samen.

Voordat hij het besluit nam om ook katholiek te worden had hij er veel over gelezen, maar de beslissing was pas gekomen na een bezoek aan de Rotterdamse kathedraal. Niet het verstandelijke, maar de sacrale sfeer, opgeroepen door beeld en ritueel, had hem uiteindelijk over de streep getrokken. De kracht en het verlangen naar het ritueel, ik vond het een interessant verhaal. Een van de eigenschappen van een ritueel is, denk ik, de herhaling. Doordat een ritueel op bepaalde dagen herhaald wordt krijgt het een extra kracht. De liturgische kleuren, de wierook, het askruisje op Aswoensdag, het vuur in de Paaswake.

En binnenkort is het weer Pinksteren, dat zijn eigen rituelen heeft. Laten we daarom het pinksterfeest ook eens belichten vanuit het ritueel. Allereerst betekent Pinksteren het eind van de paastijd, dus wordt de paaskaars uitgeblazen en opgeborgen. In de middeleeuwen was de traditie om met Pinksteren duiven los te laten. De duif staat immers symbool voor de Heilige Geest. Maar het allermooiste ritueel tijdens Pinksteren voltrekt zich gelukkig ieder jaar nog steeds in het Pantheon in Rome, waar de Romeinse brandweer tijdens de pinkstermis rozenblaadjes door het gat in de koepel naar beneden laat dwarrelen. Rozenblaadjes als symbool voor de vurige tongen die de Heilige Geest met Pinksteren op Maria en de apostelen liet neerdalen. In haar boek *Terug in Rome* beschrijft de Nederlandse schrijfster Rosita Steenbeek dit gebeuren.

‘Iedereen kijkt naar boven, vol spanning, naar de blauwe hemel achter het ronde gat. *Fons vivus, ignis, caritas*. Levende bron, vuur, liefde. Dan dwarrelen rode rozenblaadjes naar beneden. Ze blijven maar neerdalen, opvlammend in de baan licht. Ze dwarrelen neer op de marmeren vloer, op de hoofden, de armen, de boezems, in een kinderwagen, in de haren van de in het rood gehulde priesters, op de helmen van de brandweerlieden. Een sterke rozengeur verspreidt zich door de ruimte. De marmeren vloer raakt volledig overdekt met een dikke laag

blaadjes. Mensen zijn stil, sprakeloos. Het gaat maar door. Wel een kwartier. In die mengeling van antieke

geschiedenis, christelijke boodschap en beeldende kunst daalt de Heilige Geest in de vorm van die rode vlammetjes op ons neer. Iedereen is lange tijd stil en dan barst het gekwetter in alle talen los.’

Sprakeloze fascinatie dus. Of zoals Gemme Burger het zegt ‘het ritueel trekt je uit de aardse context’. Dat lijkt me nou precies de bedoeling van het ritueel, de ontstijging uit het alledaagse om de verbinding te zoeken met het goddelijke. Een diep menselijk verlangen.

Hans Limbeek

Heilige van de dag: dagelijkse podcast over heiligenlevens

Op Driekoningen (6 januari) startte mediapriester Roderick Vonhögen bij de KRO-NCRV de dagelijkse podcast ‘Heilige van de dag’. Naar schatting worden er ruim vijfduizend heiligen vereerd in de katholieke traditie. Velen van hen worden herinnerd om hun spectaculaire daden: ze redden levens, verrichten grote en kleine wonderen, waren heldhaftig en moedig, en niet zelden kwamen ze zeer dramatisch aan hun einde. Vonhögen bespreekt in Heilige van de dag elke aflevering het leven van één heilige. Dat zijn bekende namen als Maria, Jozef, Sint Nicolaas en Franciscus, maar ook de vele ‘B-sterren’ uit de heiligenkalender.

Vonhögen neemt de luisteraar mee door deze verhalen. Hij verbaast zich over de gruwelijkheden en onverwachte

wendingen, de heldhaftige momenten en wonderbaarlijke gebeurtenissen. Aan het einde van elke aflevering staat hij stil bij de vraag wat deze heiligenverhalen ons vandaag de dag kunnen leren. De podcast heeft een toegankelijke, vermakelijke toon en geeft de luisteraar tegelijk verdieping en nieuwe inzichten.

“De levens van heiligen zitten vol drama, verrassingen en inspiratie. Door die verhalen te verbinden met het leven van nu hoop ik luisteraars te verrassen en te laten zien hoe actueel die eeuwenoude wijsheid kan zijn,” aldus Roderick Vonhögen.

‘Heilige van de dag’ is te beluisteren via de NPO Luister-app en alle bekende podcastplatforms.



De Passie

Van de Passie, dit jaar alweer de elfde, zijn vier uitvoeringen geweest: twee in de Christus Koningkerk in Vorden, een in de H. Josephkerk in Lochem en een in de Sint-Isidoruskerk in Sint-Isidorushoeve. De vieringen werden door meer dan 1000 bezoekers van alle leeftijden bezocht.

Het thema 'Ik sta naast je' sprak velen tot de verbeelding en voelde als een krachtig statement voor de huidige situatie in de wereld. Menig bezoeker was geraakt door de verhalen en liederen. Laat elkaar niet los als het moeilijk wordt, ga naast elkaar staan en doorsta de moeilijke tijden

in saamhorigheid en verbondenheid.

Voor een uitvoerig verslag van de Passie 2026 verwijzen we u naar de website www.12apostelen.nl.

Hieronder vindt u een beeldimpressie van de uitvoering op woensdag 1 april in Lochem.



Magda van Ommen 'Ik vind het zeer interessant om te zien hoe de parochie zich verder ontwikkelt'

Kortgeleden, op 9 april, ging Magda van Ommen van het parochiesecretariaat met pensioen. Althans officieel. In de praktijk komt het erop neer dat ze in plaats van drie dagen twee dagen in de week gaat werken. Gelukkig blijft de spil waar zo enorm veel om draait de komende jaren dus nog wel actief binnen onze parochie. Toch is 'de administratieve mijlpaal', zoals ze het zelf noemt, een goede aanleiding om haar voor deze rubriek eens te interviewen. Ik moet daarvoor naar de meest noordelijk gelegen plaats binnen onze parochie, het mooi in het groen gelegen Epse, waar Magda met haar man Eric woont. Op een zonnige maandagmiddag midden maart bel ik bij haar aan. Hartelijk en goedlachs als altijd ontvangt ze mij.

Als we aan tafel hebben plaatsgenomen en Magda koffie heeft ingeschonken komt al snel ter sprake hoe het allemaal begonnen is. 'In 1998 ben ik in Joppe begonnen als betaalde kracht. Dat was onder pastoor Grondhuis. Ik was in Joppe echter al in 1986 begonnen met vrijwilligerswerk. In 2000 werd het Parochieverband Oost opgericht. Dat bestond uit Joppe, Lochem, Vorden, Borculo, Zutphen en Ruurlo. Zo kwam ik dus voor een breder verband aan het werk. Vanaf 2005 tot 2010 hielp ik met het voorbereiden van de fusie, ik leerde toen al veel mensen kennen. In 2010, kwam de huidige parochie HH. Twaalf Apostelen tot stand. Vanaf 2010 doe ik mijn werk vanuit Zutphen, waar het secretariaat van de parochie werd gevestigd. Ik ben toen wel gestopt als pastoraatsgroepslid van Joppe. Ik doe overigens nog wel de ledenadministratie en de coördinatie van de bezorging van *Onderweg* in Joppe.'

We komen te spreken over haar jeugd. Magda vertelt dat ze in Haarlem is geboren en opgegroeid in Uitgeest. 'Ik zat bij de nonnen op de kleuterschool en ook in de eerste vier klassen van de lagere school. Daarna ging ik naar een 'gewone' basisschool. Na de lagere school ging ik naar het Pius X College in Beverwijk, waar ik vwo-*bèta* deed. Vervolgens ging ik Toegepaste Huishoudwetenschappen studeren in Deventer. Daar leerde ik in 1979 Eric kennen via zijn broer. In 1982 zijn we getrouwd, we hadden een sterke kinderwens en kregen drie zonen. Inmiddels hebben we ook 6 kleinkinderen, waarvan er vijf hier op de basisschool zitten.' Magda wijst naar de overkant van de straat waar de basisschool zich bevindt. 'Ik pas vaak op en drie keer in de week ontbijt ik met drie kleinkinderen en breng ze naar school. Ik zie mijn kleinkinderen dus heel veel, andere oma's zijn wel eens jaloers op mij, haha!'

Hoewel ze dus officieel met pensioen gaat, blijft ze voorlopig gewoon twee dagen in de week werken. 'Ik wil doorwerken tot mijn zeventigste, ik vind het werk namelijk ontzettend leuk, je kunt gerust zeggen dat administratie een hobby van me is. Ik blijf het pastoraal team ondersteunen. Ik werk vanaf april niet meer voor het parochiebestuur. De parochiewacht en mijn werk voor *Onderweg* blijf ik wel gewoon doen. Behalve het administratieve gedeelte van het werk vind ik het contact met mensen erg leuk. Ik vind het ook zeer interessant om te zien hoe de parochie zich verder ontwikkelt. Hoe gaat het verder met de parochie als er geen bestuursleden te vinden zijn? Hoe blijven al die lokale geloofsgemeenschappen standhouden na de kerksluitingen? In Baak is bijvoorbeeld een mooie oplossing gevonden, de kerk blijft behouden voor het dorp en de gelovigen hebben nog hun plek. En hoe komt de parochie tot een eenheid? Dat zijn vragen die me boeien. Wat betreft dat zoeken naar die eenheid heb ik veel bewondering voor het werk van Gerrie Spekkink, die met haar gezamenlijke vieringen van verschillende locaties de mensen dichter bij elkaar brengt.' Ik merk op dat ze ontzettend veel weet van de parochie. 'Pastoor Zemann zei laatst een keer dat ik het geheugen van de parochie HH. Twaalf Apostelen ben,' lacht Magda. 'Wie zou dat anders ook moeten zijn?' zeg ik. Magda: 'Ik heb dat ook naar me toegetrokken hoor. Zeker in de tijd dat pastoor Scheve ziek was had ik veel te managen.'

Op de vraag wat het geloof voor haar betekent hoeft ze niet lang na te denken. 'Geloof is samenzijn en samen vieren. Goed zijn voor elkaar, en het geeft me kracht en hulp in moeilijke tijden. Vooral Maria geeft me veel steun.' Magda staat op, loopt de kamer uit en komt even later weer binnen met een Maria-icoon die ze me laat zien. 'Dit is de Maria met drie handen,' zegt ze, 'Maria biedt je altijd een helpende hand. Ik ben veel in Kevelaar geweest en twee keer naar Lourdes met de Bisdomsbedevaart. Als ik naar de kerk ga, ga ik naar Joppe, Zutphen, Deventer of Lochem.'

Tot slot vraag ik haar hoe ze haar dagen gaat invullen, nu ze meer vrije tijd krijgt. 'Ik heb genoeg hobby's,' zegt Magda. 'Ik hou van borduren, van Libelles lezen, lezen in het algemeen, en natuurlijk mijn kleinkinderen.' Als ik naar buiten loop zie ik een caravan onder de carport staan. 'En kamperen dan?' vraag ik als ik alweer op mijn fiets zit. 'Ja, dat doen we natuurlijk ook. Bijna maandelijks hier ergens in Nederland, maar we hebben ook rondgetrokken in de Scandinavische landen en hebben tal van Europese hoofdsteden bezocht met de caravan.' Magda gaat zich niet vervelen met haar extra vrije dag, dat moge duidelijk zijn!

Hans Limbeek



Colofon

Redactie

Hans Limbeek Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk Maria Schotman

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046
Ook voor uw bijdrage aan
Onderweg.

Internet: www.12apostelen.nl
E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: HelloPrint Connect

Bestuur parochie HH. Twaalf Apostelen

Voorzitter

H.J.M. (Harrold) Zemann, pastoor

Vice-voorzitter **Vacature**

Secretaris

**Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen**

Penningmeester **Vacature**

Lid, portefeuille gebouwen en begraafplaatsen

Dhr. Th.C.M. (Tom) Schenk

Lid, portefeuille communicatie **Vacature**

Lid, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid
Vacature

Secretariaat parochie

**Mieke Degen, Petra Hulman
en Magda van Ommen**

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Vertrouwenspersonen



**Gerry Spekkink en Willem
Achtereekte** kunnen door
medewerkers en vrijwillers worden
geraadpleegd bij ongewenste
omgangsvormen binnen de parochie.
e-mail:
vertrouwenspersoon@12apostelen.nl

Contactgegevens parochie HH. Twaalf Apostelen

Pastoraal team



H.J.M. (Harrold) Zemann, pastoor
e-mail: h.zemann@12apostelen.nl



Diaken A.J.M. (Anton) Bos
tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl



Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl



G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

Contactgegevens geloofsgemeenschappen

De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen
kunt u vinden op de betreffende locatiepagina's
vanaf pagina 16.

Aandacht voor

Pinksteractie 2026 Week Nederlandse Missionaris

*Geloven in de ander.
Ieder mens telt mee.*

Week Nederlandse Missionaris zet tijdens de Pinksteractie van 16 tot en met 25 mei 2026 missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers. Het thema van de actie is 'Geloven in de ander. Ieder mens telt mee'. Door te geloven in de ander spreken we het vertrouwen en de hoop uit dat elk mens de moeite waard is. De overtuiging dat ieder mens meetelt komt voort uit Mattheüs 25:40: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Deze tekst herinnert ons eraan dat we er moeten zijn, in woord en daad, voor kwetsbare medemens. Onze missionarissen en missionair werkers zetten zich onvermoeibaar, en vaak onder moeilijke omstandigheden, in om de meeste kwetsbare medemens te ondersteunen op de weg naar een beter en rechtvaardiger leven. Zij doen dat vanuit de volle overtuiging dat ze daarmee terugkeren naar de basis van het geloof: er zijn voor de ander. In de vieringen met Pinksteren zal er gecollecteerd worden voor de Week Nederlandse Missionaris.



**week
nederlandse
missionaris**

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

DAG	TIJD	WAAR		VIERING	VOORGANGER
woensdag 29 april 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Taizé viering	Andreaskoor
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
maandag 4 mei 2026	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	Dorpskerk	Vorden	Dodenherdenking	H. Zemann
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
dinsdag 5 mei 2026	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
woensdag 6 mei 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	WCV	A. Bos
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
donderdag 7 mei 2026	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Eucharistie	H. Scheve
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	WCV	G. Spekkink
maandag 11 mei 2026	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
dinsdag 12 mei 2026	10.00 uur	Ijselflat	Zutphen	Eucharistie	H. Zemann
	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	Christus Koningkerk	Vorden	Eucharistie	H. Zemann
woensdag 13 mei 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Samenkomst	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
donderdag 14 mei 2026		HEMELVAARTSDAG zie weekendvieringen			
maandag 18 mei 2026	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	Mariaviering	werkgroep
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
dinsdag 19 mei 2026	19.00 uur	sacristie	Baak	Eucharistie	H. Zemann
	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
woensdag 20 mei 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Woord & gebed	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
donderdag 21 mei 2026	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Borculo	Eucharistie	H. Zemann
	19.00 uur	De Bleijke	Hengelo	WCV	T. ten Bruin
maandag 25 mei 2026	19.00 uur	Andreashuis	Brummen	Rozenkransbidden	werkgroep
	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Rozenkransbidden	werkgroep
dinsdag 26 mei 2026	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	Rozenkransbidden	werkgroep
woensdag 27 mei 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Samenkomst	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Zemann
donderdag 28 mei 2026	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Ruurlo	Eucharistie	H. Scheve
woensdag 3 juni 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	WCV	A. Bos
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
donderdag 4 juni 2026	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Eucharistie	H. Scheve
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	Eucharistie	H. Zemann
woensdag 10 juni 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Samenkomst	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
donderdag 11 juni 2026	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Borculo	Eucharistie	H. Zemann
dinsdag 16 juni 2026	19.00 uur	sacristie	Baak	WCV	A. Bos
woensdag 17 juni 2026	9.30 uur	Andreashuis	Brummen	Woord & gebed	werkgroep
	9.30 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
donderdag 18 juni 2026	19.00 uur	De Bleijke	Hengelo	WCV	G. Spekkink
	19.00 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	Eucharistie	H. Scheve
vrijdag 19 juni 2026	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	Eucharistie	H. Zemann

LEGENDA:

WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering:

Oecumenische viering

WEEKENDVIERINGEN

DAG	TIJD	WAAR		VIERING	VOORGANGER
zondag 26 april 2026	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	werggroep
4e zondag van Pasen	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	T. ten Bruin
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werggroep
	10.00 uur	parochiezaal	Vorden	samenkomst	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
zaterdag 2 mei 2026	17.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	Vespers	werggroep
zondag 3 mei 2026	9.30 uur	VGH kerk, Banninkstraat	Hengelo	Gebedsviering	werggroep
5e zondag van Pasen	9.30 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	G. Spekkink
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Eucharistie	H. Zemann
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
zondag 10 mei 2026	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	Eucharistie	H. Scheve
6e zondag van Pasen	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Ruurlo	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werggroep
	10.00 uur	Christus Koningkerk	Vorden	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
donderdag 14 mei 2026	10.00 uur	Zwiepse molen	Lochem	Oec. Viering	werggroep
Hemelvaart van de Heer	10.30 uur	Openlucht	Ruurlo	Oec. Viering	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
zaterdag 16 mei 2026	17.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werggroep
zondag 17 mei 2026	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	WCV	werggroep
7e zondag van Pasen	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	A. Bos
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	G. Oude Groen
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
zondag 24 mei 2026	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	Oec. Viering	G. Spekkink
Pinksteren	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	Eucharistie	H. Scheve
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Familieviering	werggroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Ruurlo	Oec. Viering	werggroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	Oec. Viering	werggroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werggroep
	10.00 uur	Dorpskerk	Vorden	Oec. Viering	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke, A. Bos
zondag 31 mei 2026	10.00 uur	Landgoed Het Haveke	Eefde	Oec. Viering	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	G. Spekkink
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering

DAG	TIJD	WAAR		VIERING	VOORGANGER
zondag 7 juni 2026	9.30 uur	VGH kerk, Banninkstraat	Hengelo	Gebedsviering	werggroep
Sacramentsdag	9.30 uur	H. Willibrordkerk	Steenderen	WCV	werggroep
	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	Gezamenlijke viering	G. Spekkink
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve
vrijdag 12 juni 2026	19.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Zemann
H. Hart van Jezus					
zaterdag 13 juni 2026	19.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Borculo	WCV	werggroep
zondag 14 juni 2026	10.00 uur	O.L.V. Tenhemelopneming	Joppe	WCV	werggroep
11e zondag door het jaar	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Eucharistie	H. Scheve
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Ruurlo	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werggroep
	10.00 uur	Christus Koningkerk	Vorden	WCV	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	J. Baneke
zaterdag 20 juni 2026	17.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Keijenborg	Eucharistie	H. Zemann
	17.00 uur	H. Willibrordkerk	Vierakker	WCV	werggroep
zondag 21 juni 2026	10.00 uur	H. Willibrordkerk	Drempt	WCV	werggroep
12e zondag door het jaar	10.00 uur	H. Josephkerk	Lochem	Familieviering	werggroep
	10.00 uur	H. Johannes de Doperkerk	Zutphen	Eucharistie	H. Scheve

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering * is nog niet bekend

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid

Zutphen: H. Johannes de Doper Kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur. Zo is het eigenlijk ook op de vrijdagmiddag: een uurtje Aanbidding. Biechtgelegenheid op eerste vrijdag van de maand.

Vieren via internet



U kunt de vieringen beluisteren via het internet: www.12apostelen.nl. Klikken op het groene blok 'Vieringen'. Vervolgens klikken op het icoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u voor 'kerkdienstgemist Zutphen'. Op zondagmorgen kunt u om 10.00 uur direct meekijken door op de >-toets in het midden van de cirkel in de afbeelding te drukken.

Lezingen in de weekendvieringen

Datum	Eerste Lezing	Tweede Lezing	Evangelie
26 april	Handelingen 2,14a.36-41	1 Petrus 2,20b-25	Johannes 10,1-10
03 mei	Handelingen 6,1-7	1 Petrus 2,4-9	Johannes 14,1-12
10 mei	Handelingen 8,5-8.14-17	1 Petrus 3,15-18	Johannes 14,15-21
14 mei	Handelingen 1,1-11	Efeziërs 1,17-23	Matteüs 28,16-20
17 mei	Handelingen 1,12-14	1 Petrus 4,12-16	Johannes 17,1-11a
24 mei	Handelingen 2,1-11	1 Korintiërs 12,3b-7.12-13	Johannes 20,19-13
31 mei	Exodus 34,4b-6.8-9	2 Korintiërs 13,11-13	Johannes 3,16-18
07 juni	Deuteronomium 8,2-3.14b-16a	1 Korintiërs 10,16-17	Johannes 6,51-58
14 juni	Exodus 19,2-6a	Romeinen 5,6-11	Matteüs 9,36-10,8
21 juni	Jeremia 20,10-13	Romeinen 5,12-15	Matteüs 10,26-23

ParochiePost

ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder gelezen kunnen worden. *ParochiePost* verschijnt minimaal eens per twee weken of zoveel vaker als nodig is. Wilt u ook *ParochiePost* ontvangen? Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Eerste H. Communie

Op zondag 18 oktober 2026 vieren we het feest van de Eerste H. Communie voor de kinderen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie HH. Twaalf Apostelen.



De voorbereiding start direct na de zomervakantie en bestaat uit een aantal bijeenkomsten met de kinderen, een ouderavond en een ouder/ kindavond. Van de ouders wordt gevraagd ook actief betrokken te zijn. De ouderavond is op donderdag 3 september. De eerste bijeenkomst voor de kinderen is op zondag 6 september. Binnenkort zullen de ouders van de 16 kinderen die opgegeven zijn uitgenodigd worden voor de ouderavond en verdere informatie ontvangen.

Als u nog twijfelt over deelname van uw kind, en u meer informatie wil ontvangen bent u van harte welkom op de eerste ouderavond. Graag wel per e-mail aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

*Werkgroep Eerste H. Communievoorbereiding,
Carmen, Diana, Francis en Silvia*



We gaan ook naar San Gimignano. Ook dit is een prachtig middeleeuws stadje dat bekend is om zijn hoge torens. We overnachten in het 14de eeuwse augustijnenklooster. Van daaruit bezoeken we de mooie stad Siena en het verborgen kloostertje van Lecceto.

Op de terugreis overnachten we in Pavia. Hier ligt de heilige Augustinus begraven. Dit was een heel geleerde bisschop die veel geschreven en gepreekt heeft. Zijn werk is nog steeds van belang voor vandaag.

Deze reis is voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar. We rijden er met 9 persoonsbusjes naar toe. Onderweg zullen we overnachten in München en Freiburg. De reis is van 13-22 augustus en kost ongeveer € 700,00. De reis is een mengeling van cultuur, gezelligheid en inspiratie. We bezoeken mooie stadjes en plaatsen, we hebben veel tijd met elkaar (af en toe koken we zelf!) en we hebben vieringen in mooie kerken.



Dit is natuurlijk een reis die je niet kunt missen!

Je kunt je opgeven tot 1 juli bij:
pastor Gerben Zweers, gjbzweers@gmail.com
pastoraal werkster Hedwig Mensink
h.mensink@3eenheidparochie.nl
Ook voor vragen kun je bij hen terecht.

Jongerenreis naar Italië (13-22 augustus 2026)

Pastor Gerben Zweers en pastoraal werkster Hedwig Mensink organiseren samen met een aantal andere jongeren een reis naar Italië. Dit wordt een hele mooie reis want die gaat naar een aantal bijzondere plaatsen. We zullen overnachten in Assisi. Dit prachtige middeleeuwse stadje is de plaats waar Franciscus leefde en werkte. Deze heilige is bekend om zijn eenvoud en hoe hij leefde met de natuur. Hij ligt hier begraven. Maar hij is niet de enige; ook de heilige Clara ligt hier begraven en ook de heilige Carlo Acutis is een hele jonge heilige uit onze eeuw.



Palmpasenoftocht Hengelo

Op de morgen van palmzondag verzamelden zich om 10.15 uur tientallen kinderen, samen met hun ouders en grootouders, bij ontmoetingscentrum Ons Huis in Hengelo. Onder een stralende lentezon hing er een vrolijke en verwachtingsvolle sfeer. Ook muziekvereniging Concordia stond al klaar om de traditionele palmpasenoftocht muzikaal te begeleiden.

Voordat de tocht begon, kregen alle kinderen een broodhaantje om hun palmpasestok compleet te maken. Trots droegen zij hun prachtig versierde stokken, die zij in de dagen ervoor hadden gemaakt. Op vrijdagmiddag konden de kinderen al een stok ophalen en een route door het dorp lopen. Onderweg verzamelden zij bij verschillende ondernemers versieringen om hun stok mooi te maken. De optocht voerde langs twee verzorgingshuizen, waar bewoners zichtbaar genoten van het kleurrijke en feestelijke schouwspel. Veel kinderen deelden met bewoners een tekening of zelfgemaakte knutsel. Ook werd stilgestaan bij de betekenis van Palmpasen. De symboliek van de palmpasestok en het verhaal van de Goede Week werden op een begrijpelijke manier aan de kinderen uitgelegd. Zo wordt deze waardevolle traditie van generatie op generatie doorgegeven.

De palmpasenoftocht wordt al jarenlang gezamenlijk georganiseerd door de drie geloofsgemeenschappen in het dorp en blijft ieder jaar weer een verbindend moment voor jong en oud.

De tocht eindigde in de Remigiuskerk. Daar werd samen met de kerkgangers nog gekeken naar een filmpje over Palmzondag en afgesloten met een zegen. Het vormde een mooie en passende afsluiting van de ochtend en een betekenisvolle start van de Goede, ofwel Stille Week. Het was opnieuw een geslaagde dag, waarbij veel foto's zijn gemaakt om de mooie herinneringen vast te leggen. Zelfs Omroep Gelderland vond het de moeite waard om de optocht op te nemen in het journaal.

Een traditie om trots op te zijn!





H. Martinus - Baak

pastoriebaak@outlook.com

Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com

of bij Bennie Stapelbroek: tel. 06 30776769;

mail bennie.stapelbroek@gmail.com.

Rekeningnr.: NL96RABO0304501697

Redactie: pastoriebaak@outlook.com

Postadres: Parochiesecretariaat

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Locatieraad/pastoraatgroep

Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com;

Arnold Wolbrink, 441206

Vieringen in Baak

Elke 3e dinsdag van de maand, wordt er een viering gehouden in de sacristie van de kerk om 19:00 uur. Op dinsdag 19 mei is er een eucharistieviering gepland met pastoor Zemann als voorganger. Op dinsdag 16 juni is er een woord- en communieviering gepland met diaken Bos als voorganger. Na afloop van alle vieringen kunnen we napraten met koffie en thee met iets lekkers. U bent van harte welkom!

Vieringen Keijenborg

Ook in 2026 zijn we van harte welkom tijdens de vieringen in Keijenborg.

We zijn bijzonder welkom tijdens de gezamenlijke vieringen. Dat zijn vieringen die door de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Steenderen, Olburgen en Vierakker worden voorbereid. Op zondag 7 juni om 10.00 uur staat de volgende gepland.

Pleinmarkt

Zondag 3 mei 2026 is er weer onze jaarlijkse pleinmarkt. Deze markt wordt gehouden op het kerkplein van 10.00 tot 15.00 uur. Er zullen verschillende kramen zijn met de meest uiteenlopende artikelen, zoals boeken, serviesgoed,

plantjes, speelgoed, spelletjes, kleding, glaswerk, curiosa, sieraden etc.

Op zaterdag 2 mei worden er vanaf 9 uur in de bebouwde kom van Baak spullen opgehaald, u kunt het voor die tijd aan de weg zetten. Mensen in het buitengebied kunnen het 2 mei na 9 uur brengen bij de kerk of telefonisch contact opnemen om het op te laten halen. Geen rommel s.v.p. (in verband met afvoerkosten), ook geen witgoed, meubels, beeldschermen en kapotte apparaten. Sieraden graag apart in een zakje aanbieden.

Dit jaar wordt er een verloting gehouden, mensen die een prijsje beschikbaar willen stellen kunnen dit ook zaterdag inleveren bij de kerk.

Voor vragen/info kun je bellen met: Ingrid Teunissen 06-20564912 of Dorine Corporaal 06-10323808. Bereikbaar vanaf 28 april op dinsdag- en woensdagavond en donderdag overdag.

Gebedsintentie

19/5: Ouders van Leussen-Wolbrink, Liesbeth Schooltink, Jos en Bets Hermsen-Goris, Everdien Schut.

16/6: Ouders van Leussen-Wolbrink, Liesbeth Schooltink, Jos en Bets Hermsen-Goris, Everdien Schut.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo

Rekeningnummer: NL03RABO0309105439

Redactie: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgegevens

Parochiesecretariaat:

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Tel.: 0575 711310 di. t/m vr. 9.00-12.00 uur

E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Secretariaat

Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur zijn de kosters aanwezig en staat de koffie klaar in het KJ-gebouw. Ook de kerk is elke woensdagochtend geopend. U bent van harte welkom om even binnen te lopen om een kaarsje aan te steken en/of een kop koffie te drinken. Voor het aanvragen van gebedsintenties, vragen over vieringen of administratieve zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat in Zutphen. De gegevens vindt u hierboven.

Overleden

Op 4 februari 2026 is mevrouw **Betty Zeinstra-Miedema** op 80-jarige leeftijd overleden. Dat zij mag rusten in vrede.

Vieringen

Op donderdag 21 mei 2026 is er om 10.00 uur een eucharistieviering met het gemengd koor.

Voorganger is pastoor Harrold Zemann.

Op donderdag 11 juni 2026 is er om 10.00 uur een eucharistieviering met het gemengd koor.

Voorganger is pastoor Harrold Zemann. Op zaterdag 13 juni 2026 is er om 19.00 uur een woord- en communieviering met medewerking van koor Stemmig.

Gebedsintenties

21 mei: familie Pelgrum, familie Geerlig-Ottenschot, Theo en Riek Verheijen-Geerligs, Theo en Tonny Blom-Blanke, Dorien Dute-Lankveld, jaargedachtenis Anneke Nieuwveld-van der Wulp, Betty Zeinstra-Miedema, Gemma Formijne Jonkers-Veerman. **11 juni:** familie Pelgrum, Theo en Riek Verheijen-Geerligs, Theo en Tonny Blom-Blanke, Ria te Plate-Dirkx, Betty Zeinstra-Miedema, Gemma Formijne Jonkers-Veerman.

Parochiële startviering 2026

Elk jaar starten wij ons kerkelijk werkjaar met een parochiële startviering. De startviering is dit jaar op zondag 30 augustus 2026 en niet zoals gebruikelijk op de eerste zondag van september.



H. Andreas - Brummen

Andreashuis

Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
 rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
 Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
 Redactie: liaschafer@hetnet.nl

Locatieraad

Harrie Winckels, voorzitter, secretaris, 0575-561403
 Laurens Mul, penningmeester, 0575-775404
 Johan Waanders, gebouwen, 0575-562615

Andreashuis

U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur. Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.

Ook is het secretariaat elke woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur open en telefonisch bereikbaar. Altijd bereikbaar via de mail:

rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen

Zie voor de woensdagmorgen vieringen en de weekendvieringen elders de vieringpagina's.

De weekendvieringen zijn ook nog steeds te volgen via internet:

www.12apostelen.nl

Klikken op het groene

blok: "Vieringen" en

vervolgens op het

icoontje "wereldbol met

koptelefoon". Kies voor "Kerkdienst

gemist Zutphen". Op zondagmorgen

10.00 uur kunt u direct meekijken door

op de > toets in het midden van de cirkel

in de afbeelding te drukken. Voor het

bekijken van oudere opnames, klikt u in

de kalender bij de gewenste datum.



Intenties

25-04: Hanny Peters-Bakker.

06-05: Willemien Willemsen, Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, Truus Tazelaar-Van den Hurk, Arie Brouwer, Ricky Peters-Leerkes, Ton Hendriks.

20-05: Overleden fam. Brouwer de Bruin, Jos Brouwer, Wil Engelhard, Lenie Vrugink-Schoenaker.

03-06: Overleden ouders Broekhof-Rempt, Willemien Willemsen, Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, Overleden fam. Brouwer-de Bruin, Jan Uiterweerd, Hennie Uiterweerd-Westhoff, Truus Tazelaar-Van den Hurk,

Arie Brouwer, Ricky Peters-Leerkes, Ton Hendriks.

17-06: Overleden fam. Brouwer-de Bruin, Overleden ouders Span-Gudden, Henk Peters, Wil Engelhard, Lenie Vrugink-Schoenaker.

Rozenkransgebed

Maandagavond 11, 18 en 25 mei om 19.00 uur, bent u van harte welkom bij het rozenkransgebed in het Andreashuis

Andreaskoor zingt

Op woensdag 29 april om 9.30 uur is er een Taizé-vingering met zang van het Andreaskoor In het Andreashuis. Een viering waarin u van harte mee kan zingen.

Op woensdag 3 juni om 9.30 uur is er een woord- en communieviering met zang van het Andreaskoor in het Andreashuis.

*Vriendelijke groeten
Cisca van Middelkoop*

Het Leijserorgel als schuilplaats

Tijdens het grootste gedeelte van het laatste oorlogsjaar (1944-1945, hongerwinter) was de Pancratiusschool in Brummen gesloten. De Duitsers gebruikten de school als onderkomen voor paarden. Ook meen ik me te herinneren dat er een schoenmakerij in een lokaal gevestigd was. Wij waren dus vrij van school, misten daardoor een groot deel van de leerstof van de 6e klas, maar we hadden wel een zee van vrije tijd. En wat doen knaapjes van een jaar of 10/11 met al die vrije tijd? Juist ja, rondhangen.

Er was geen speelmateriaal, dus: kattenkwaad uithalen, schoeien bij boeren om wat te eten te krijgen. Dat laatste gebeurde in de naaste omgeving maar ook bij boeren in Cortenoever. Er werd een hol op het kerkhof gegraven, waarin we speelden en waarin geschuuld

(verstopt) kon worden als de Duitsers razzia's hielden.

Om hun oorlogsindustrie in het Ruhrgebied draaiende te kunnen houden hadden de Duitsers mankracht nodig en werd iedereen die ze maar konden krijgen opgepakt om in de fabrieken daar te werken. Hun "eigen volk" stond aan het front.

Paul (de jongste zoon van mijnheer Boersma, hoofd van de school) en ik waren vrienden en zo kon het gebeuren dat onze vaders wat tijd in dat hol zaten tot "de bui voorbij was."

Bij onze activiteiten hoorde ook dat we af en toe de kerktoren beklommen (de kerk was in die dagen altijd geopend). Een spannend avontuur, want de koster kon zo maar binnenkomen.



Bij die klimpartij passeerden we de zangzolder waar het Leijserorgel stond. Een groot instrument met er naast de blaasbalg die door een volwassene steeds getrapt moest worden als je op het orgel wilde spelen.

In de twee zijzuilen van het orgel zaten deurtjes die geopend konden worden (voor de organist of stemmer om bij de pijpen te kunnen komen). Daar was net voldoende ruimte voor enkele "onderduikers".

Zo hebben mijn vader en mijnheer Boersma veilig het einde van de oorlog gehaald.

Niet comfortabel maar wel wat hygiënischer dan in het kerkhofhol. En nu is dat Leijserorgel in Lochem aan een tweede leven begonnen: wat een fantastische ontwikkeling. Geweldig dat mensen in Lochem de nodige gelden bijeen hebben gekregen om, na een grote restauratie, dit instrument weer in volle glorie te laten herrijzen.

Proficiat Lochem, goed gedaan.

H.S.



H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
 Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
 locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
 Opgave gebedsintenties:
 rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
 Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
 Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
 Henrie Bremer, secretaris
 Fons Janssen, penningmeester
 Peter Hammink

4 mei herdenking 2026

Op 4 mei herdenken we alle militairen én burgers die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag door oorlogshandelingen of bij vredesoperaties om het leven zijn gekomen. In Hummelo doen we dit bij de graven van vijf omgekomen geallieerde vliegers, van de Royal Airforce op de begraafplaats aan de Zelheweseweg. En in Hoog-Keppel bij het oorlogsmonument aan de Monumentenweg.

Programma 4 mei herdenking 2026

- 19:00 uur: Verzamelen bij de ingang van de begraafplaats aan de Zelheweseweg in Hummelo.
 19:10 uur: Herdenking, lezen van een gedicht en het leggen van bloemen op de oorlogsgraven in Hummelo m.m.v. de Jachthoornblazers De Keilers.
 ±19:30 uur: Eind herdenking in Hummelo en vertrek naar Hoog-Keppel.
 19:45 uur: Verzamelen bij het monument aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel.
 20:00 uur: Herdenking, lezen van een gedicht en leggen van bloemen m.m.v. Muziekvereniging Hummelo en Keppel.
 ±20:30 uur: Einde van de herdenking. Kijk voor de laatste informatie op: www.4meihummelokeppeldrempt.nl

Namens het 4 mei Comité
 Hummelo, Keppel en
 Drempt
 Carla Snelder



4 mei Comité
Hummelo, Keppel en Drempt

Oecumenische viering Pinksteren

Op zondag 24 mei, eerste pinksterdag, vieren we om 10.00 uur opnieuw samen het feest van Pinksteren in een oecumenische viering met de protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel. Dit jaar vindt de viering plaats in onze H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. De viering wordt voorgegaan door dominee Karin Spelt en parochiemedewerker Gerry Spekkink en is voorbereid door de oecumenische werkgroep. De zang wordt verzorgd door het Willibrordkoor, samen met de zanggroep van de protestantse gemeente. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren!

Gezamenlijke viering Keijenborg

Op zondag 7 juni is er opnieuw een gezamenlijke viering in Keijenborg. De viering wordt voorbereid en voorgegaan door parochiemedewerkster Gerry Spekkink, samen met een vrijwilliger uit de naburige geloofsgemeenschappen, waaronder Drempt. Het herenkoor uit Keijenborg verzorgt deze keer de zang.

Vieringen in Drempt

In Drempt is er één keer per maand een viering in het weekend op zondag om 10.00 uur en een viering op donderdagavond om 19.00 uur. Na afloop van alle vieringen bent u van harte uitgenodigd om samen na te praten onder het genot van koffie of thee.

Vieringen in de komende periode:

- Zondag 19 april, 10.00 uur – woord- en communieviering, voorganger: Peter Hammink
- Donderdag 7 mei, 19.00 uur – woord-

- en communieviering, voorganger: parochiemedewerker Gerry Spekkink
- Zondag 24 mei (Pinksteren), 10.00 uur – Oecumenische viering, voorgangers: dominee Karin Spelt en parochiemedewerker Gerry Spekkink
- Donderdag 4 juni, 19.00 uur – eucharistieviering, voorganger: pastoor Harrold Zemann
- Zondag 21 juni, 10.00 uur – woord- en communieviering, voorganger: Trees Offenbergh

Familieberichten

Overleden

Op 17 maart is op 83-jarige leeftijd overleden **Johanna Hendrika Maria (José) Gerretsen - Boerkamp**, echtgenote van Jan Gerretsen. José heeft zich jarenlang met grote inzet verdienstelijk gemaakt voor onze geloofsgemeenschap, onder andere als voorzitter van de werkgroep Diaconie en Caritas en als lector.

Op maandag 23 maart heeft de uitvaart plaatsgevonden in onze H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Aansluitend is zij begraven op de begraafplaats. Wij wensen Jan en haar familie veel sterkte bij dit afscheid en bidden dat zij mag rusten in vrede.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: vrijdag 22 mei 2026
 redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Parochiële startviering 2026

Elk jaar starten wij ons kerkelijk werkjaar met een parochiële startviering. De startviering is dit jaar op zondag 30 augustus 2026 en niet zoals gebruikelijk op de eerste zondag van september. De startviering is dit jaar in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Om alle parochianen in de gelegenheid te stellen deze 'parochiedag' mee te vieren, zijn die dag de overige parochiekerken gesloten. Zij, die al in een koor zingen of in de startviering graag zouden willen meezingen, kunnen zich aanmelden voor het projectkoor, dat onder leiding staat van Joop van Goozen. Wij proberen voor iedereen, jong en oud, een aantrekkelijke viering te maken.



H. Willibrord - Hengelo

info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl

Rekeningnr.: NL12RABO0121301346

NL82RABO0119538857 (geloofsbijdragen);

Redactie: hwa.roes@gmail.com

Postadres:

Parochiesecretariaat

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

E-mail: secretariaat@12apostelen.nl

Contactgroep

Marian Zaarbelink, 06 1014 7854, Jan Claver, 06 2334 8923.

Het paasmysterie – Hoop die sterker is dan angst



Elk jaar vieren wij Pasen. We horen het vertrouwde verhaal van lijden, sterven en verrijzenis van Jezus. Voor velen van ons is het een verhaal dat al een leven lang meegaat. Toch is het paasmysterie

geen oud verhaal uit een ver verleden. Het spreekt juist in onze tijd opnieuw tot ons hart.

Het paasmysterie laat zien dat God niet verweg blijft wanneer het donker wordt. In Jezus zien wij hoe pijn, verraad en geweld niet het laatste woord krijgen. De weg van Goede Vrijdag loopt niet dood in het graf, maar mondt uit in het licht van Pasen. Dat is geen goedkope troost. Het is een belofte: liefde is sterker dan haat, leven sterker dan de dood.

In 2026 leven wij in een wereld die onrustig is. Oorlogen, spanningen tussen landen, onzekerheid over de toekomst – het kan ons bezorgd maken. Misschien voelt het soms alsof wij weinig kunnen doen. Juist dan krijgt de paastijd een diepe betekenis.

Paastijd is meer dan één feestdag. Het is een periode van vijftig dagen waarin wij leren leven vanuit de verrijzenis. Dat betekent: kleine tekenen van hoop zaaien, waar wij ook zijn. Een luisterend oor voor een eenzame buur. Een gebed voor vrede. Een vriendelijk woord waar mensen tegenover elkaar staan. Het lijkt misschien klein, maar het is precies de weg die Jezus ons heeft voorgedaan. Het paasmysterie nodigt ons uit om mensen van hoop te zijn. Niet door grote woorden, maar door trouw te

blijven aan het goede. Zoals een kaars in de paaskaarsvlam het licht doorgeeft, zo mogen wij het licht van Christus doorgeven in onze tijd.

Misschien kunnen wij onszelf in deze paastijd één eenvoudige vraag stellen: waar kan ik vandaag een klein teken van verrijzenis zijn?

Dat is Pasen in 2026. En dat is een opdracht vol hoop.

Wat gebeurt is en wat komt

Wij zouden nog terugkomen op de geloofsbijdrage 2026 welke in januari gehouden is. Langs deze weg willen wij alle parochianen, die mee hebben gedaan aan deze actie, hartelijk danken voor hun financiële bijdrage. Het verloop van de actie is als volgt geweest: in zijn totaliteit hebben 19 lopers 241 adressen bezocht welke hun vrijwillige bijdrage hebben toegezegd. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van bijna € 15000,- (een fractie minder dan in 2025). Hier kunnen we in 2026 mee vooruit, waarvoor nogmaals dank.

Aswoensdag

Dit jaar zijn wij begonnen met het halen van een askruisje op 18 februari in Keijenborg. De viering werd voorgegaan door diaken Oude Groen en had als thema: 'Durf jij je hoofd te buigen'. Hierna begon de vastentijd waarvan een heel artikel in *Onderweg* heeft gestaan.

Mariakapel

Inmiddels is voor de Mariakapel het zomerseizoen weer begonnen. Dit is de periode van 21 maart (lentedag) tot 3 oktober. U kunt nu weer dagelijks een bezoek afleggen.

Gezamenlijke dienst in Keijenborg

Op 22 maart is er met de verschillende geloofsgemeenschappen een dienst geweest in de Keijenborg waar Gerry

Spekkink met de lectrice uit de deelnemende plaats is voorgegaan. Het thema was: 't is nog nooit zo donker west, of 'twer altied wel weer licht'.

Goede week

Op palmzondag was er een optocht met palmpaasstokken door Hengelo die herinnerde aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een verslag van deze tocht vindt u op de Kids & Teenspagina. De gewijde palmtakjes zijn af te halen in de Mariakapel.

In de goede week is er een oecumenische kruistocht door de straten van Hengelo met eindbestemming de protestantse kerk geweest.

Wijding paaskaars: Levensboom

Daarnaast is de wijding van onze nieuwe paaskaars in de paaswake te Zutphen geweest. De paaskaars is voor het eerst gebruikt in Hengelo op 5 april tijdens onze eigen paasviering, welke voorgegaan werd door Gerry Spekkink.

Dit jaar is gekozen voor de paaskaars met als thema Levensboom. De levensboom wordt in het bijbelboek Genesis genoemd als de boom die samen met de boom van kennis van goed en kwaad door god werd geplant in de hof van Eden. In de christelijke traditie symboliseert de levensboom onsterfelijkheid en de vruchten van de levensboom schenken leven. In het bijbelboek spreuken wordt de levensboom meerdere keren in verband met de wijsheid gebruikt. De duif in het reliëf als teken van reinheid en vrede verwijst naar de heilige geest. De paaskaars zal ons het komende jaar bijstaan als het licht van Christus.

Op 8 april zijn de oud locatie-leden bij elkaar geweest om bij te praten hoe het gegaan is en hoe we denken in de toekomst verder te zullen gaan. Zo gaan we alweer richting Hemelvaart 14 mei en Pinksteren 24 mei.

Jan Claver, contactpersoon

Overleden Walter Hendriks, oud 92 jaar

Op 7 februari jl. is te Zelhem overleden **Waltherus Laurentius Maria Hendriks** in de leeftijd van 92 jaar.

Op maandag 16 februari was zijn uitvaart in de kerk H. Johannes de Doper in Keijenborg. De crematie heeft plaatsgevonden in de Slangenburg in Doetinchem.

Moge hij rusten in de vrede van onze Heer.



Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: woensdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Germaine
Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels, 0575-490752;
Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

Familieberichten Overleden

Nicolaas Gradus Johannes van der Meer, weduwnaar van Mieke Hanterink, op de leeftijd van 80 jaar
Ria Lubbers-Holtkamp, weduwe van Herman Lubbers, op de leeftijd van 97 jaar

Welkom bij het Rozenkransgebed

Vier dinsdagavonden in mei

Op de dinsdagavonden in mei bent u van harte welkom om samen de rozenkrans te bidden. Aanvang 19.00 uur.

We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de Kerk om stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende geheimen. We bidden tot Maria; zij is immers de Moeder van de Heer: zijn Moeder, onze Moeder. In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de rijkdom van het evangelie.

Kennismaking met de nieuwe kerkhofbeheerder Richard ten Berge

In 2026 is Richard, na een korte oriëntatie, gestart als kerkhofbeheerder in Joppe en heeft hiermee het stokje overgenomen van Henk Brandjes. We zijn reuze dankbaar voor het vele werk dat Henk heeft verzet en verwelkomen Richard dan ook van harte. Meer informatie over Richard vindt u op de website rkkerkjoppe.nl



Uitnodiging koffie-ochtend in de pastorie 13 mei 2026

Deze vindt u op pagina 6 met 'Initiatieven in de parochie' in deze *Onderweg*.

Welkom in de Havekediens Op 31 mei 10.00 uur te Eefde

De **oecumenische openluchtdienst** vindt plaats op het landgoed 't Haveke in Eefde. Voorgangers zijn ds. Jaap Jonk en Willem Achtereekte.

Aanvang 10:00 uur, adres Zutphenseweg 113 te Eefde.

De viering wordt georganiseerd door de protestantse kerken Gorssel-Epse-Eefde en RK-Kerk Joppe. Het thema is Vriendschap.

'Kunst van leven'

De initiatiefgroep 'Kunst van leven', een groep met leden van de protestantse gemeente Epse-Gorssel-Eefde en de geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe, organiseert verschillende activiteiten vanuit de perspectieven Poëzie, Film, Kunst, Levensverhalen en Spiritualiteit.

Poëziegroep

De eerstvolgende poëziebijeenkomst is gepland op 30 april a.s. om 14.00 uur in de Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk in Eefde.

In de groep lezen we met elkaar een door de voorbereidingsgroep uitgekozen gedicht en bespreken wat ons opvalt en wat het met ons doet. Af en toe meedoen in deze groep is mogelijk. De samenstelling van de groep is per bijeenkomst verschillend. Aanmelden is niet nodig.

De leesgroep

Op woensdag 25 maart komt de leesgroep om 14.00 uur bij elkaar in de Brink protestantse kerk in Gorssel.



We bespreken met elkaar een aantal pagina's uit het boek "Zin in de ouderdom". Momenteel lezen we in het hoofdstuk Spiritualiteit. U bent zonder aanmelden van harte welkom om aan te sluiten.

Twee tips

Gedicht doorgeven

Leest u een mooi en inspirerend gedicht geef het eens door aan een ander. Een 95-jarige gaf aan één van ons het afgebeelde door haarzelf gemaakte gedicht door. Ze maakte er zelf de decoratie bij.



Tentoonstelling: Grijns! Art on Aging

Perspectieven op ouder worden in een vergrijzende samenleving
In het 'Museum van Bommel van Dam' in Venlo is een tentoonstelling met het thema 'Perspectieven op ouder worden in een vergrijzende samenleving'. In een maatschappij die obsessief op zoek is naar de eeuwige jeugd, maakt museum van Bommel van Dam de eerste grote tentoonstelling over ouderdom.

Aan de hand van werk van internationale hedendaagse kunstenaars verkent de expositie de kijk op en ervaring van ouder worden in een vergrijzende samenleving; van leeftijdsdiscriminatie en beeldvorming tot de schoonheid van het veranderende lichaam, en de relatie tussen generaties.

In foto's, video's, schilderijen, installaties en tekeningen van bekende kunstenaars schetst Grijns! Een rijk beeld van een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd.

Te zien tot en met 14 juni 2026.



H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,
Dini Nijenhuis, 06-40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper

Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 tot 11.00 uur. Telefoon 0575-461314.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38 Contactpersoon voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers
tel. 0575 – 464162 email :
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com;
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De geldende tarieven kunt u vinden op de website onder 'Tarieven'

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Fons Lamers,
Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Kerkdienst gemist

Alle vieringen, ook vanuit Zutphen, zijn te beluisteren via kerkdienstgemist (v/h kerkradio): www.12apostelen.nl/locatie Keijenborg



Kermisviering zaterdag 20 juni

Traditiegetrouw zal er op zaterdag tijdens de Kermis een eucharistieviering worden gehouden. Daarbij zal de Schutterij St. Jan met bestuur en leden haar opwachting maken. Na afloop van de

kerkdienst is er een vendelhuide.

Dit jaar is de kermisviering op zaterdag 20 juni om 17.00 uur. Pastoor Zemann zal voorgaan en het jongerenkoor 2Gether verzorgt de zang.

U wordt daarbij van harte uitgenodigd!

Gezamenlijke viering in Keijenborg

Van de geloofsgemeenschappen Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker is gepland is op zondag 7 juni, om 10.00 uur. Voorganger is parochiemedewerker Gerry Spekkink.

Bloemversiering

Nadat een aantal bloemendames na jarenlange trouwe inzet stopten en een van de bloemendames helaas overleed, zijn we momenteel met drie dames die de bloemversiering verzorgen. Agnes, Dorie en Edith. Hierbij worden we ondersteund door Jolanda m.b.t. de inkoop. Zij verzorgt ook de zijden bloemstukken zodat deze aangepast worden aan het seizoen. Wanneer er een hoogfeest of speciale dienst is dan zorgen wij voor bloemwerk van verse bloemen passend bij dat feest of thema. Soms is er ook het verzoek voor bloemwerk bij een uitvaart. Per keer kijken we wanneer we samen komen. Om het leuk te houden is het fijn dat er tussendoor zijden bloemstukken zijn. Natuurlijk zijn nieuwe mensen altijd welkom bij onze groep. Lijkt het je leuk, neem dan contact op met de locatieraad.

De bloemendames Agnes, Dorie en Edith.

Bezoekersgroep

De bezoekersgroep is bedoeld voor mensen die eenzaam, ziek of gewoon behoefte hebben aan een praatje. Mocht je bezoek willen hebben van de bezoekersgroep, schroom niet en neem contact op met de contactpersoon. Zoals hieronder staat vermeld.



Contactpersoon: Ria Boers. Telefoon 0575-461938, e-mail riaboers@upcmail.nl

De bezoekersgroep kan altijd nieuwe leden gebruiken. Dus mocht u belangstelling hebben om ook deel uit te maken van deze groep, neem dan contact op met Ria Boers.

Met enige regelmaat bezoeken zij mensen in het ziekenhuis en verzorgingshuis of komen ze aan huis. Verder verzorgt de groep jaarlijks met Pasen een presentje voor zieken en ouderen boven de 80 jaar.



Achterhoekse wandelvierdaagse

In de periode 12 tot en met 17 mei 2026 wordt voor de 20e keer de Achterhoekse Wandelvierdaagse gehouden. Op de derde dag – vrijdag 15 mei 2026 – doet men Keijenborg aan. De lopers komen van 08.00 tot 11.00 uur door Keijenborg. Tijdens de doortocht zal de kerk open zijn.

Nieuws van de kerkhofstichting

Op pagina zes van deze *Onderweg* vindt u een oproep van de kerkhofstichting.





H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl

Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).

Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: rkkerklochem@hetnet.nl

Locatieraad Anton Schilderincq, vz., 0573-251115;
Ben Hemmer, secr., 0573-257791, Jan Janssen, pm.,
06 53219753.

Pastoraatgroep Thea van Huijstee, 0573-258442.

Paasbest

We realiseren ons te weinig dat veel uitdrukkingen en woorden ook in deze tijd hun ontstaansgeschiedenis hebben in de joods-christelijke traditie. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitdrukking 'op zijn paasbest'. Wie kent die term niet als je met Pasen met de mooiste kleren, nieuwe of die van je oudere zus of broer, aan naar de kerk ging. Eigenlijk voert het terug op het (verplicht) ter communie gaan met Pasen. Het is ook het vernieuwen/verschonen van zowel het innerlijke als het uiterlijke. Het voorjaar van nieuw leven in de natuur brak aan. De kachel ging uit en het huis werd binnenstebuiten gekeerd om het schoon te maken en te luchten. Ook de tuinen en de boerenerven werden niet vergeten. Een prachtig gebruik dat we niet meer zo kennen, maar we moeten ons realiseren dat we altijd leven in een wereld van wederwaardigheden die blijvend van ons vraagt om ons in te zetten voor het ware, het goede en het mooie in deze wereld. Andere tijden en andere gebruiken zijn noodzakelijk om de traditie, per definitie dynamisch en levend te houden. Dat is feitelijk de opdracht van ieder weldenkend mens in de wereld.

Ook in en om de kerk

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar het kost veel energie om de kerk bij te houden. Zo heeft de tuingroep al het onkruid rond kerk en pastorie verwijderd en het snoeiafval weer afgevoerd naar

de stort. Ook in de kerk was het werken geblazen. De kerk lag vol met de houten onderdelen van het orgel en overtollig meubilair. Door het verzakkende vloergedeelte met opstekende kanten van de lestenen en losliggende leien ontstonden gevaarlijk toestanden. Henri te Walvaart van de commissie gebouwen & beheer heeft gezorgd voor de reparatie van de kerkvloer

De werkgroep schoonmaak is er heel blij mee. De gestapelde stoelen tot aan de kruiswegstaties zijn verwijderd. De kruisgang is weer vrij. Ook het overtollig meubilair tussen de biechtstoelen is verwijderd. Een kerkbank is door Gerrit Blikman ingekort geplaatst onder de trap naar de koorzolder, zodat deze gebruikt kan worden bij de koffie na een viering. Het verhaal van de tempelreiniging van de vier evangelisten zou hier mooi van toepassing zijn geweest.

Het Leijser-orgel is bijna voltooid

De werkzaamheden rond het orgel zijn in volle gang. Veel vrijwilligers houden zich hiermee bezig en natuurlijk niet in het minst orgelmaker Menno Kaat die nu bijna dagelijks met hoofdverlichting in een van de orgelkassen te vinden is. Hij vindt het een uitdaging om de zwelkast en het register voix célestis (hemelse stem) die zo wezenlijk bij dit orgel hoort, terug te brengen in de staat zoals de firma N.S.

Leijser & Zoon het bedoeld heeft. Op eerste paasdag speelt het Leijser orgel weer in volle glorie. Het is niet alleen het orgel dat aandacht vraagt maar ook de omgeving ervan.

De noodzakelijke verhoging van de koorzolder met de geslaagde kleurstelling van Willy van Vilsteren, bracht de gedachte om een doek voor de achtermuur van het orgel aan te brengen in dezelfde crème-witte kleur als de zijwanden. Om akoestische reden moest hiervan worden afgezien. Er ligt een voorstel om shutters met een plexi glasplaat erachter aan te brengen voor/in het raam tussen de beide orgelkassen, zodat lichtinval gereguleerd kan worden en koudeval op het orgel wordt voorkomen.

Daarnaast is onze organist en elektro-monteur Johan Dijkman lang bezig geweest om de elektriciteitsvoorziening van het orgel en de omgeving op orde te krijgen. Hij heeft heel wat uren doorgebracht op de kerkzolder om dat gerealiseerd te krijgen, maar het is gelukt. Wat een samenwerking van vrijwilligers, niemand uitgezonderd. Geweldig!

Op de locatierapportage van Brummen staat een verhaal over het Leijserorgel in de oorlog in Brummen met foto.

Oecumenische Hemelvaartsviering 14 mei 2026

Op Hemelvaartsdag 14 mei wordt een openluchtviering gehouden bij de Zwiepse molen. Een prachtige plek om samen buiten te vieren! Achter de schermen is de werkgroep Hemelvaartsdag van de Raad van Kerken & Geloofsgemeenschappen al volop bezig om er opnieuw een mooie, oecumenische en eigentijdse viering van te maken.

Ds. Paul Wansink, Janneke Huizinga en Ben Knapen gaan samen voor in deze viering. Muzikale begeleiding: Jan Hillebrants.

De viering begint om 10.00 uur.



Na afloop is er koffie met iets lekkers, zodat we nog gezellig kunnen napraten en elkaar ontmoeten. Voel je dus van harte welkom om samen Hemelvaart te vieren! We hopen op een mooie ochtend met elkaar!





H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451454,
 bgg 0575-452815.
 Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
 Redactie: redactie@12apostelen.nl
 E-mail: t.lebbink2@gmail.com

Parochieadministratie/begraafplaatsbeheerder

Thea Lebbink, 451454; t.lebbink2@gmail.com

Gezamenlijke viering in Keijenborg

van de geloofsgemeenschappen Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen en Vierakker is gepland op zondag 7 juni, om 10.00 uur.

Voorganger is parochiemedewerker Gerry Spekkink.



H. Willibrord - Ruurlo

Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
 info@willibrordkerkruurlo.nl
 Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
 NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
 Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl
 Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;
 anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Theo te Brake, pm., 453511; Harry Kasteel, 06 53729058;
 Anny Strijker, 452652; Jos Rouwhorst, 453251.

Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang maaltijd 17.30 uur. Info en opgave bij Anny Strijker tel.: 06-41569858.

Dagkapel

De dagkapel is elke dag open van 7.00 uur tot 20.00 uur. U kunt daar altijd terecht om een kaarsje aan te steken of om gebruik te maken van, of bij te dragen aan, de deelkast.

Repetitie Gemengd Koor

Elke woensdagmiddag repeteert het koor van 14.00 tot 16.00 uur in de H. Willibrordkerk. Wilt u meezingen, u bent altijd welkom. Loop rustig binnen om te komen luisteren en samen een kop koffie te drinken.

Klankschalen Meditatie en mantra zingen

De bijeenkomst van vrijdag 13 februari was goed bezocht. We hebben dan ook weer een aantal nieuwe bijeenkomsten gepland nl. op vrijdag 12 juni, 3 juli en 24 juli. Het is een voorlopige planning in de lokale nieuwsbrief leest u daarover meer.



Klankschalen meditatie verzorgd door Yvon Taken.

Foto: M. te Morsche

Vieringen

Woensdag 29 april, 14.30 uur: viering in de Schoven met zang van het gemengd koor.

Voorganger is Margriet te Morsche.

Zondag 10 mei, 10.00 uur: woord- en communieviering met zang van het gemengd koor.

Voorganger is Jan Vreman.

Donderdag 14 mei - Hemelvaart: oecumenische viering.

Boerderij 'De Klooster' aan de Batsdijk 4 te Ruurlo. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee voor je klaar en om 10.30 uur start de viering. We hopen op een grote opkomst!

Donderdag 28 mei, 10.00 uur: eucharistieviering met zang van het gemengd koor.

Voorganger is pastor Harry Scheve.

Zondag 14 juni, 10.00 uur: woord- en communieviering met zang van het gemengd koor.

Voorganger is Margriet te Morsche.

Donderdag 23 juni, 10.00 uur: eucharistieviering met zang van het gemengd koor.

Voorganger is pastoor Harrold Zemann.

Nieuwsbrief

Ontvangt u de wekelijks nieuwsbrief nog niet en wilt u die wel ontvangen stuur dan een mailtje naar info@willibrordkerkruurlo.nl

Zingen verbindt



Zaterdag 18 april, 19.00 uur was er in de H. Willibrordkerk een zangviering verzorgd door het koor Markant en het kinderkoor Sing a Song. Thema was: "Zingen verbindt".

Brede Dak Ruurlo

Volgende maaltijden zijn op: donderdag 7 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli.





H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
 Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
 Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
 email: mariaschut@kpnmail.nl
 Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
 Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in 't Veld, pm.; Nel Verheul, secr., 472144, familie.verheul@kpnmail.nl; Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

Aansluiting oude Kerspel en aanbouw schuurtje



Het gat bij het oude Kerspelgebouwtje is weer dicht. De nutsvoorzieningen zijn aangesloten. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan toch gebeurd. Bij de gereedschap berging is een stukje aangebouwd en de vloer gelijk gemaakt voor het materieel dat nodig is bij het delven van een graf. Dat kan nu weer goed onder dak staan.

19 maart Sint Jozef

Op donderdagavond 19 maart ging parochiedewerker Gerry Spekkink voor in de woord- en communiedienst. Deze stond in het teken van Sint Jozef omdat 19 maart zijn naamdag is. Gerry nodigde de kerkgangers uit om rond het altaar te komen zitten op het priesterkoor. Dat ging prima omdat het maar een klein clubje was. Zo werd het een intiem samenzijn en was er niet de grote afstand die er normaal is. Voor herhaling vatbaar.

Koffie drinken

Op de volgende dagen is er koffie drinken na de viering in het Kerspel:
 Zondag 3 mei
 Zondag 7 juni
 Donderdag 18 juni

Kennismaken met pastoor Zemann



Op donderdagavond 19 februari ging pastoor Zemann voor het eerst voor in de eucharistie in onze kerk. Gelukkig hadden zo'n 20 mensen gehoor gegeven aan de oproep om naar de kerk te komen en met de nieuwe pastoor kennis te maken. Na de eucharistie dronken we gezellig samen koffie in het Kerspel. De pastoor sprak met verschillende mensen.

Kruisweg met kinderen

De protestantse gemeente organiseerde op woensdagmiddag 25 maart een



paasknutselmiddag in het Anker. De kinderen kregen eerst het lijdensverhaal te horen, waarna ze naar de katholieke kerk wandelden en daar langs de kruiswegstaties gingen. Maria Schotman vertelde wat er op de staties te zien was. De kinderen waren erg onder de indruk en stelden indringende vragen.

Pinksteren

Op eerste pinksterdag is er weer een oecumenische openluchtdienst bij het Plantenbos om 10.00 uur. Hopelijk is het dan goed weer. Vorig jaar moest er uitgeweken worden naar de Remigiuserkerk. Dominee Hubertien Oostdijk en Maria Schotman zullen voorgaan. Het is altijd een bijzondere plek om te vieren. Veel vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Er moet gemaaid worden, een podium opgericht, stoelen klaargezet, koffie gemaakt, geluid verzorgd en ga zo maar door. Zonder al deze vrijwilligers van beide kerken zou het niet mogelijk zijn zoiets te organiseren.

Steenderense passion

Op de avond van palmzondag vond weer de stille tocht vanuit onze kerk naar de Remigiuserkerk plaats, voorafgaand aan de gezongen en verhalende passie. Het grote zware kruis werd gedragen door een flinke groep mensen. Een ware kruistocht.





H. Willibrord - Vierakker

Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl

Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur

Rekeningnr.: NL40RABO0366417029

Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restaurantie)

Redactie: jozefholtslag@gmail.com

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;

Jan Marijnissen, 441276; Valentijn van Waalwijk,

06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

Vrijwilligersavond 24 februari

'Kerk Vierakker moet 100 procent intact blijven'

De rijkversierde neogotische kerk in Vierakker moet voor 100 procent intact blijven. Daar waren de vrijwilligers van de Sint Willibrorduskerk in Vierakker het tijdens een gezellige en informatieve avond in de kerk volledig over eens. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 24 februari.

Bovendien, zo gaven de vrijwilligers aan, moet de kerk openblijven voor parochianen, bewoners en bezoekers. De parochie HH. Twaalf Apostelen, waar de kerk van Vierakker onder valt, wil de kerk en bijbehorende pastorie verkopen vanwege het teruglopende aantal kerkgangers. Maar er is in Vierakker-Wichmond nog altijd een

geloofsgemeenschap die het erg jammer vindt als de Vierakkerse kerk de deuren zou sluiten voor rouw- en trouwdiensten.

Op dit moment is de Gelderse Kerken - als enige - in beeld voor overname van de kerk. Directeur Arjen Woudenberg drukte deze avond de vrijwilligers nog eens op het hart hoe bijzonder de kerk in Vierakker is, met zijn status als rijksmonument. „Het is net als in een mooi huis waar je al jaren woont, op een gegeven zie je het zelf niet meer. Maar geloof me, deze kerk is zó uniek en van zo'n bijzondere schoonheid, deze verdient het om als cultureel erfgoed volledig bewaard te blijven. Bijvoorbeeld met een gecombineerde museale en maatschappelijke functie. Behalve diensten zouden hier ook concerten en voorstellingen gehouden kunnen worden.”

Arjen Woudenberg is in overleg met het bestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen en met allerlei partijen die de overname mogelijk kunnen maken. Binnenkort geeft hij een rondleiding door de kerk aan het college van de gemeente Bronckhorst en de gedeputeerde van de provincie Gelderland. Over het intact blijven van de kerk was hij duidelijk: „Wij willen de kerk alleen overnemen als die nog 100 procent in originele staat is, met alles erop en eraan.”

De avond voor de vrijwilligers werd afgesloten met een pub quiz, waarbij vooral ook de kennis over de eigen kerk en de woonomgeving op de proef werd gesteld. Met vragen als hoeveel bakstenen zijn er gebruikt bij de bouw in 1870 (1.226.000) en wie was de architect (H. Wenekers). Op de vraag hoe lang de buurtbus al door Wichmond-Vierakker rijdt, moest iedereen het juiste antwoord schuldig blijven (43 jaar).

Parochiële startviering 2026

Elk jaar starten wij ons kerkelijk werkjaar met een parochiële startviering. De startviering is dit jaar op zondag 30 augustus 2026 en niet zoals gebruikelijk op de eerste zondag van september. De startviering is dit jaar in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Om alle parochianen, jong en oud, in de gelegenheid te stellen deze 'parochiedag' mee te vieren, zijn die dag de overige parochiekerken gesloten. Zij, die al in een koor zingen of in de startviering graag zouden willen meezingen, kunnen zich aanmelden voor het projectkoor, dat onder leiding staat van Joop van Goozen. Wij proberen voor iedereen, jong en oud, een aantrekkelijke viering te maken. In enkele geloofsgemeenschappen vinden gezinsvieringen plaats die goed bezocht worden door kinderen met hun ouders. Wij hopen hen en veel andere parochianen te mogen verwelkomen.

Het thema van de startviering alsmede het volledige programma worden in het volgende nummer van *Onderweg* bekendgemaakt.



Directeur Arjen Woudenberg aan het woord tijdens de vrijwilligersavond in de Sint Willibrorduskerk in Vierakker.



Christus Koning / H. Antonius van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735;
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting,
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Franssen, 552322;
Gerard Eijkelkamp, 552914.

Leven

Op het moment dat u deze *Onderweg* leest hebben we het feest van Pasen achter de rug. Pasen is het teken van (nieuw) leven. Leven... dat zien we ook terug in onze geloofsgemeenschap die volop leeft. Een korte blik op de vele activiteiten.

Gesprek sluiting + zegening palmpasentakjes



Op 10 maart hadden we een overleg met pastoor Harrold Zemmann en diaken Cor Peters ter voorbereiding van de slotviering. Immers, de sluiting van onze kerk staat voor eind dit jaar gepland. Het was een goed gesprek. En we staan er als geloofsgemeenschap hoe dan ook positief in. Ook na de sluiting zal onze geloofsgemeenschap levendig en vitaal voortgaan. Pastoor Zemmann was zo vriendelijk om die ochtend ook de buxustakjes te zegenen. Dit vooruitlopend op de palmpasenviering (zie hierna).

Passie

Voor de 11e (!!!) keer vond op 3 april in onze kerk De Passie plaats. In deze *Onderweg* leest u daarover vast en zeker meer. Op deze plek is het goed om te

melden dat er vele vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap bij zijn betrokken. Daardoor loopt ieder jaar alles weer gesmeerd.

Zo zetten we ieder jaar onze kerk en geloofsgemeenschap op de kaart. Met het oog op de sluiting van onze kerk was het vorig jaar al een verrassing dat De Passie toch nog voor de 10e keer kon plaatsvinden. En dit jaar alsnog voor de 11e keer! Dat hadden we niet gedacht. Maar het zal dit jaar dan toch echt wel de allerlaatste Passie in onze kerk zijn geweest.

Vieringen in de Wehmehof

Al jaren verzorgen we samen met de protestantse gemeente de weeksluiting op zorginstelling De Wehmehof. Dit jaar zijn we gestart met middagvieringen. En met succes. Het ligt in de verwachting dat dit meer bezoekers oplevert. Dat blijkt wel uit de eerste resultaten.



Stemmen

Op 18 mei fungeerde onze parochiezaal weer als stemlokaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onze vrijwilligers waren daarbij van de vroege ochtend tot in de nacht actief. Lokale partijen met lokale speerpunten deden het goed dit jaar. Er was overigens geen lokale partij die het openhouden van de Christus Koningkerk tot speerpunt had gemaakt 😊.

Palmpasenviering

Traditiegetrouw vieren we Palmpasen altijd in een oecumenische viering met de protestantse gemeente Vorden. Ieder jaar weer blijkt dat ook protestanten maar wat graag een gezegend palmpasentakje meenemen. Vandaar dat die eerder gezegend moesten worden. Het was een mooie viering in een volle kerk, voor jong en oud, protestant en katholiek. De (vele) kinderen hebben tijdens de viering mooie palmpasentakjes gemaakt.



Sluiting Christus Koningkerk

Die staat gepland voor het 3e kwartaal dit jaar. Maar het kan ook (ietsje) later worden.

Hoe dan ook, dat betekent wel dat de knoop m.b.t. onze nieuwe huisvesting moet worden doorgemaakt. Na zorgvuldig beraad en overleg is gekozen voor de ruimtes van Oud Vorden (onze burens) als nieuw onderkomen voor onze geloofsgemeenschap. Er is ruimte voor archief en secretariaat. En er is plek voor onze maandelijkse "Samenkomsten". Deze keuze doet niets af aan de (goede) samenwerking met de protestantse gemeente Vorden. We zijn nog in overleg over o.a. (oecumenische) vieringen in de Dorpskerk. Volgens plan blijft de kerktoren staan en wordt aan die toren een klein Mariapelletje gerealiseerd. Daarover zijn we in (goed) gesprek met het parochiebestuur.

Nieuw leven

Onze geloofsgemeenschap bruist van de activiteiten. Die zullen er ook in de toekomst zijn. Dat is de basis voor nieuw leven, ook na sluiting van onze kerk. Samen houden we zo de katholieke geloofsgemeenschap levendig en vitaal. Samen zorgen we zo voor nieuw leven.

Namens de locatieraad en pastoraatgroep, Jaap Harmsen



Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen

Nieuwstadkerksteeg 2, 7201 NH Zutphen
 Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
 Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen,
 0575-527080; info@stjan-emmanuel.com;
 Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
 t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
 Redactie: scpellemans@hotmail.com

Bezoekersgroep Zutphen

Binnen onze geloofsgemeenschap is jarenlang een bezoekersgroep actief geweest. Gezamenlijk bezochten de leden meerdere mensen in Zutphen en Warnsveld die behoefte hadden aan gezelschap of een goed gesprek. Inmiddels is er een nieuwe bezoekersgroep in het leven geroepen. Hebt u (of iemand die u kent) behoefte aan een bezoekje vanuit de bezoekersgroep? Meld u dan aan via het secretariaat van de geloofsgemeenschap Zutphen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdagochtend tussen 9.00-11.00 uur via telefoonnummer 0575-527080. U kunt ook een mail sturen naar info@stjan-emmanuel.com

Intenties

17/5: Gerrit Degen; Mimi Degen-Polman
 24/5: Pastoor Wim Jongerius

Doopsel en het Vormsel

3/3: Hendrik Jan Schrijver
 4/3: Cherwin Johannes Maria Oscar Steenbergen

Overleden

28/2: Helena Hendrika van Avezaath-Snelder, 98 jaar
 23/3: Peter Maria Albert Bruls, 83 jaar

Brede Dak Maaltijden

De volgende maaltijden van het Brede Dak is op woensdag 6 mei. Inloop 17.00 uur, maaltijd begint om 17.30 uur. Info, opgave en afmelden kan bij Margriet



"BREDE DAK" Maaltijden

Locatie Pakhuis Noorderhaven 46, Zutphen
 Komt u niet, dan even in het weekend afbellen.
 06-47116409 Margriet te Morsche

te Morsche coördinator Brede Dak Zutphen tel.: 06-47116409.
 Plaats van samenkomen : Pakhuis Noorderhaven, Noorderhavenstraat 39 Zutphen.



In herinnering Antonius Maria (Ton) Zuethof

* 29-6-1949 † 31 03 2026

Ton, een betrokken vrijwilliger die met grote inzet zijn kennis en kunde graag wilde delen. Alles wat met techniek en educatie te maken heeft had zijn interesse. Maar vooral helpen met praktische oplossingen. Graag iets doen, samenwerken is vanzelfsprekend. Altijd met humor heel dichtbij. Overleggen over de praktische oplossingen gaat met goede uitleg en begrip voor elke variant. Vergaderen over randverschijnselen was niet zijn favoriete tijdbesteding.

Grote inzet heeft Ton geleverd tijdens



de restauratie in 2017/2018. Bij deze restauratie was er een bijzondere publieke torenbeklimming via het werksteiger. Mede door zijn ervaring met educatie om techniek onder de aandacht te brengen bij leerlingen van de basisschool werd de torenbeklimming niet alleen een publieke mogelijkheid. In samenwerking werd er een interessant programma bedacht. Schooljeugd en studenten van voortgezet onderwijs kregen de kans om dit erfgoed van dichtbij te beleven, maar ook inzicht hoe er in de historie gebouwd werd. In de praktijk konden zij onder andere ervaren en beleven hoe zware bouwdelen met katrollen omhoog gebracht werden. Deze restauratie had ook als doel om in de toekomst de toren vanbinnenuit blijvend te bewonderen. Hiervoor is de samenwerking met Stichting Gilde Zutphen ontstaan. Daarnaast was de geluidinstallatie in de kerk aan vervanging toe. Doordat deze kerk de hoofdkerk is van onze parochie is het streamen een wezenlijk onderdeel van deze installatie. De kerkdiensten/vieringen zijn via internet te volgen. Mogelijkheden en oplossingen heeft Ton uitvoerig geanalyseerd. De benodigde leidingen en kabels werd in eigen beheer aangelegd met grote inspanning van Ton. Ook andere technische voorzieningen, zoals verwarming en verlichting kregen aandacht met concrete oplossingen.

Naast zijn inzet voor de parochie heeft Ton zich als vrijwilliger ingezet voor de samenleving in het algemeen. Voor al zijn inzet is Ton onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De betrokkenheid en inzet om deel te nemen als gids aan de torenbeklimming en operator voor opnames van vieringen heeft Ton al enige tijd moeten loslaten. Met Ton verliezen wij een dierbare die veel heeft betekend voor onze parochie.

Herman Heuver

Middagpauzediensten

Iedere donderdag, 12.15 uur-12.30 uur (Lutherse kerk, Beukerstraat 10 in Zutphen; vanaf 12.00u kunt u luisteren naar orgelspel)

30/4: Ds P.D. Wolthaus; 7/5: mevr. Ina Veenemans (Evangelische Gemeente Zutphen); 14/5: Hemelvaartsdag (geen dienst); 21/5: ds. mevr. D. van Alphen-Ubbens; 28/5: mevr. N. Bilder (Leger des Heils); 4/6: dhr. A. Verburg; 11/6: Sary Hansma (Leef! Zutphen); 18/6: ds. C. Bochanen.

Kopij

Uiterste inleverdatum kopij volgende Onderweg: 22 mei

Onze religieuze gebruiksvoorwerpen

De stola

Priester**Pastoraal werker****Diaken****Oosters-orthodox**

De stola is afgeleid van de Romeinse toga die aanvankelijk door zowel mannen als vrouwen werd gedragen. Maar rond het jaar 200 voor Christus werd de toga een exclusief kledingstuk voor mannelijke burgers. Vrouwen droegen vanaf toen een stola, een lang, deftig gewaad over een tuniek. Terwijl de mannelijke toga een statussymbool was, werd de stola een teken van deugdzaamheid en de huwelijksstatus van vrouwen.

In de middeleeuwen evolueerde de stola naar een specifiek liturgisch kledingstuk. De stola, een niet al te breed, stuk stof van katoen, wol, zijde of linnen met een lengte van ongeveer 200 tot 250 cm, werd vanaf toen gedragen door diakens, priesters en bisschoppen in de eucharistie en andere liturgische vieringen. De stola wordt beschouwd als een teken van de bisschoppelijke of priesterlijke waardigheid en symboliseert de last van het kruis en de ketenen waarmee Jezus tijdens zijn lijden gebonden was.

Priesters dragen de stola om de hals recht naar beneden over de albe (lang wit gewaad) maar onder het kazuifel, waardoor ze tijdens een eucharistieviering bijna niet te zien is. Diakens dragen de stola schuin over de linkerschouder, ook over de albe en onder de dalmatiek, het opperkleed van diakens. De kleur van de stola wisselt met de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar: Dus wit op feestdagen als Pasen en Kerstmis,

rood op bijvoorbeeld Pinksteren, Goede Vrijdag en Palmzondag, groen op de gewone zondagen door het jaar, paars tijdens de Advent, de Vastentijd, en bij uitvaarten, en roze op zondag Gaudete (3^e zondag van de advent) en zondag Laetare (4^e zondag van de vasten).

Het equivalent van de stola in de Oosters-orthodoxe kerken is de epitachelion, een strook stof, vergelijkbaar met een westerse stola, die aan de voorkant dichtgeknoopt is. Deze staat symbool voor de genade van het priesterschap. Sinds de jaren zeventig en tachtig kennen we ook de 'overstola' die over de kazuifel gedragen wordt, hoewel dit liturgisch niet de voorkeur geniet. Tegenwoordig worden, met name in protestantse en oecumenische context, ook stola's met regenboogkleuren gebruikt om inclusiviteit (LHBTQIA+) te symboliseren.

De kleding tijdens een viering van een pastoraal werker is doorgaans minder formeel dan die van een priester, maar wel duidelijk herkenbaar als liturgische kleding. Pastoraal werkers dragen geen kazuifel of stola. Gebruikelijk kleden zij zich tijdens een viering met een witte albe, soms met een sjaal, een klein, specifiek liturgisch kledingstuk of een zogeheten driehoekige stola.